

4 şey perdesiz veriliyor. **Hayat, vücut, nur, rahmet.**



Birde nur âlemi var. Zaten bütün esma ayrı bir âlem. Her bir esma ayrı bir âlem. Her bir esmanın; şubeleri, karakolları var. Nasıl ki âlem-i ervah; ruh cevherinin vücut-u haricî giydiği âlem veya giyip bekleme âlemi. İman, fazilet, sevap gibi şeylerin bizimle münasebet peyda ettiği âlemde, nur âlemidir.

“Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kâfidir.” (RN-Sözler/353)

Nasıl ki atomdan yapılan mideye atom cinsinden gıda lazım.

Manevi cihazların gıdaları da; manevi yani nuranî şeylerdir. İnsan, vücut ve gayb ve şahadet âleminin alâmetlerini taşıyor. Numunelerini, alâmetlerinin çekirdeğini taşıyor. İnsanın bu manevi haritasının, fihristesinin inkişaf etmiş seviyesine imanın seviyesi denir. İnsanın ruhu; geldiği âlemlerin, alâmetlerini, numunelerini, fihristelerini taşıyor. Bu numune ve çekirdeklerin inkişaf ve inbisat haline imanın derecesi diyoruz.

“o hadsiz arzulara karşı iman-ı bil’âhiretten gelen nur ile öyle bir nokta-i istimdad verdi ki; değil” (RN-Lem’alar/250)

Âhirete iman edince oradan nasıl nur geliyor?

“kâinat sultanının ism-i a’zamına mazhar ve bütün esmasına en câmi’ bir âyinesi” (RN-Şualar/218)

İnsan, bütün esmasına mazhar nokta-i mihrakiyesidir. Eşyanın cama aksi gibi nursuz değil. Esmanın aksi canlı ve ruhludur. Vurduğu yeri kendine çevirir. En azından bir alâmetini bırakır. Esmanın temessülü ve ortaya çıkan in’ikası canlı ve ruhludur. Bütün esma memzuçturlar. Elvan-ı seb’a gibi.

Şimdi âhirete iman meselesinden gelen nura bakalım: Âhiret esmanın perdesiz a’zamî tecellisidir. İnsanda o âlemin alâmeti ve şubesi var.

Yani karakolu var. O âleme teveccüh etmek; o âlemle irtibatlanmak dolayısıyla o âlemden, insan da bulunan karakoluna feyizlerini vurur, gönderir. Hani derdi iman, bir intisaptır. İman deyince sırf iman-ı billah değil. Altı erkan-ı imaniyeyi içine alır. O zaman o intisap, âhirete de intisap var. İman etmeyle âhirete intisaplı oluyoruz. O zaman bu manayı ifade için;

“iman-ı bil’âhiretten gelen nur ile öyle bir nokta-i istinad verdi ki;”