

# TESBİHAT

Her bir fabrikanın , her bir okulun,  
her bir müessesenin,  
her bir sistemin bütünlüyci bir  
donanımı ve yazılımı var.

Olmazsa olmazları var.

Bunun gibi cemaati de birbirine  
bağlayan bir donanım, bir sistem, bir  
yazılım var.



**Cemaati bir yapan,  
sevaplarımızı  
birbirine aktaran,  
kopyala, yapıştır yapan  
bir sistem var.  
Onun adı tesbihattır.**

Bir tencere düşün .  
Oraya Nurcuların amellerini  
(günahlarını değil, hep sevaplarını)  
akıllarını, marifetlerini at.  
Vicdaniyatlarını at içine .  
Kalplerindeki duyguları at içine.  
Ruhtaki latifeleri at içine. Karıştır.  
Yani benim amelimi, aklımı,  
vicdanımı, kalbimi, ruhumu  
at tencereye. Benim bugünkü  
şahs-ı manevim budur.  
Birde bunun gibi  
bütün ömrümdekiler de var.  
Büyük bir tencere getir seninkileri  
onunkileri, bununkileri, mazi ve  
istikbaldeki Nurcularinkini getir  
tencereye at, karıştır.



O manevi şahsiyetin akli,  
bütün Nurcuların aklının toplamı kadardır.

Onun atom dışında mevcut bir vücudu var. Manevi bir şahıstır.

Bütün nurcuların vicdanının toplamı kadar vicdanı var.

Bütün Nurcuların imanının toplamı kadar imanı var.

Bütün Nurcuların itikadının toplamı kadar itikadı var.

Bütün Nurcuların şuurlarının toplamı kadar şuuru var.



## Tesbihatı yapmak ne işimize yarar?

Gündelik hayatta bazen kalbimize ilham verir.

Yaşarken himmet eder. Vefat anında, sekeratta  
bize himmet edecek olan şahs-ı manevidir.

Kabirde de ahirette de yardım edecek.

İşte o şahs-ı maneviden kablo atıp  
kendine o sevabı aktarma kablosu

**TESBİHATTIR.**

“Risale-i Nur Külliyyatından

Kastamonu Lâhikası 103.sayfadan çıkarımlardır.”



**HASAN  
AKAR**