



DEFTER

26

HASAN AKAR



İÇİNDEKİLER

Sözler Kitap Çalışmam (25. Defterin Başından Başlıyor)	8
29. SÖZ.....	9
LAİK VE İSLAMIN ADALETİ MUKAYESESİ	17
30. SÖZ.....	21
Zaman Dediğimiz Nedir?	26
HAŞİR	30
31. SÖZ.....	32
Çizgi Filmler Çocukları Nasıl Niye Bozuyor?	45
Allah'ın Delillerinden Biri de; Her Şeyin Bu Gözle Gözükmemesidir.....	46
Esbab Alemi ve Esmalar	47
Allah'ı Kafir Bile Görmek İstiyor?	55
Metris Hapishanesi Küçük Bir Asr-ı Cahiliyeye Benzerse:	56
Metris Parmaklıkların Arkasından Vicdani Ve Hissi İntibah!	62
Metris - Kapalı T-tipi Cezaevinin Hücresinde.....	64
(Metris cezaevi - Hücre no 34) (16.07.2017)	70
Üzülmenin Sebebini Bilmiyorsan..!	72
DAMLALAR - 1	77
ÇOCUK EĞİTİMİ	78
“BİR ATEİSTLE BERABER AYNI HÜCREDE KALDIM”	79
HAPİSHANENİN AMACI	80
“HAPİSHANEDE ÇOK KİŞİLERDE ŞAHİD OLDUM Kİ”	80
ÜSLÛB	81
Kuran'da Zulüm	85
Vahiy ve İlham.....	85
YUSUF AS ve HAPİSHANE	85
Arkandan Gözün Olsun	89

Psikoloji 1	89
Firdevs Cenneti	89
Kur'an'ın ve Peygamberin Kesinliği Zorunlu Kılan Mantıki Delili.....	90
Kur'an'da Ya Sarih Ya da Bil Mana Psikoloji Çıkarımlarım.....	92
1- Fatıha Suresi:	92
2- Bakara Suresi:.....	92
3- Âl-i İmrân Suresi:	96
4- Nisa Suresi:	97
5- Maide Suresi:.....	99
6- En'âm Suresi:	102
7. A'raf suresi.....	104
8. Enfal Suresi	106
9. Tevbe Suresi.....	107
10. Yunus Suresi	109
11. Hud Suresi:	110
12. Yusuf Suresi:	112
13. Ra'd Suresi	113
14. İbrahim Suresi.....	115
15. Hicr Suresi	117
16. Nuh Suresi	118
17. İsrâ suresi	124
18. Kehf suresi.....	129
19. Meryem Suresi.....	132
20. Taha Suresi	133
21. Enbiya Suresi.....	137
22. Hac Suresi	145
23. Mü'minun Suresi	153

24. Nur Suresi	160
25. Furkan Suresi	163
26. Şu'ara Suresi	168
27. Nemi Suresi	175
28. Kasas Suresi.....	178
29. Ankebut Suresi	180
30. Rum Suresi	182
Hiç	182
TESPİTLERİMDEN	182
Gizemli Dünya	183
Hiç Olmak.....	184
Evlilik	185
Haşır.....	186
Hiç	187
Halet.....	187
Düşünürken	188
Tasavvuf Bahçesinden	189
Terklerle	191
Not Aldıklarım.....	192
Afyon Enfüsü Kampından Notlar	193
Kelime-i Şehadet	193
His.....	193
İman.....	193
24. Söz - 2. Dal	194
Tavafta ve Teşbihlerdeki Tekrarlar	194
Ölüm Nedir?	194
Mutlu Olmak İçin.....	195

Düşünürken	197
ACI	198
İTAAT	200
Ahlakın Dışa Vuruşları.....	202
İsrafil (A.S.).....	203
Din Namı Adına Kavgamız	204
İhtilaf.....	204
Düşünürken	205
Mikail (A.S.)	206
SABIR.....	206
İftar Sofrası	207
Tekvin Sıfatı	207
30.Lem'adan Ziya ve Nur Kavramları	208
Psikoloji	208
KADERİN	209
SIKINTI - (İçerisinde farklı konular)	211
Hz Ali (RA) Sözleri.....	216
KELAM	221
Düşünürken	221
DÜŞÜNÜRKEN	223
Vahiy	223
Hiçliğini Bilmek	225
Zihin Damlaları 2	225
Mir'ac.....	226
Hacer (RA) Demek	227
Mir'ac.....	227
Hapishane 5	228

Benim simam, yüzüm niye korkunç, kötü görünüyor?	229
Doğru Beslenme - Sohbetten Notlar.....	230
Yalan	233
Hapishaneler 4	233
Anlam	234
İletişim - Kelam.....	237
Çocuk Terbiyesine Küçük Bir Atıf	240
İnsanları İkileme Sokma	243
Ben ve Aldığım Roller.....	245
Senin Gördüğün Gibi mi Acaba?	247
Ahlâk	249
Empati	252
Psikolojik 2	253
Vesvese.....	256
Düşünürken	257
Doğru ve Hak	258
Hayatın İçeriği 2	259
Hayatın İçeriği 1	260
Bu Fiziki Aleme Diğer Alemler de Bindirilmiş.....	261
İbadetler ve Bazı Şeyler Niye Sık Sık Tekrar Edilir?.....	262
Big Bang ve Ayet.....	263
Düşünürken	264
27.08. 2017 Silivri Hapishanesinde Bir Rüya Gördüm.....	264
Yürümek - Spor	266
Düşünürken	267
Zaman	269
Düşünürken	270

Niye Böyle Yapıyor Niye Böyle Söylüyor Deme!	272
İnsanlar Neyi Yaşıyorlarsa Onu Problem Ediyorlar.	273
Zındık: “Kur’an Toplama Bir Kitaptır” Dedi.....	274
Ders Anında Alınan Notlar.....	275
Düşünürken	276
Hayalimi Özlüyorum	276
Hapishaneler 3	277
Peygamberlerin Gönderilmesi	280
Fikir Yolculuğu.....	281
Kelam	282
Psikoloji	282
Frekans – Mhz.....	283
Morfik Alanı	283
Felsefe.....	284
Hiç – Benlik – Hac – Zekât – Adil Olmak.....	287
Uhuvvet	287
Suret.....	288
Tesanüd	288
Yedi Su-i Ahlak.....	288
HUZUR.....	289
Düşünürken	290
Mutluluğunu Ortadan Kaldıran Zehirler	290
Korkunun Çıtası Kişinin Seviyesini Gösterir	293
Korona - Coronavirüsü	293
Psikoloji	298
Psikoloji	299
YAZILI DEFTERE GÖRE İNDEKS.....	302

Sözler Kitap Çalışmam (25. Defterin Başından Başlıyor)

(22/06/2017) (Metris Cezaevi)

Sözler (452-453):

“Ve tercümanının ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla

- hiçbir tekellüf ve
 - hiçbir tasannu ve
 - hiçbir gösteriş
- meydan vermeden selaset-i fitriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini...”

Demek ümmiyet mertebesi

- tekellüf
- tasannu
- gösteriş

yapamazlar, fitridirler.

Tekrarı iktiza eden

- dua ve
- davet,
- zikir ve
- tevhid

kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla...”

Sözler (455) : Mekke’de birinci safta

- muhatab ve
- muarızları,

Kureyş müşrikleri ve ümmileri olduğundan...”

Mana çıkarmada kullandığım yöntemin bir delili de şu :

”mebde’ ve
meâdi,

- Allah’ı ve
- ahireti,

bu yöntemi kullanıyorum.

29. SÖZ

Sözler (511): “ Hakikatsız bir vehim;
bütün inkılabat-ı beşeriyede,
melaikelerle görüşmek istersen hazır ol.
Hem evham-ı seyyieden temizlen. İş

bütün akaid-i insaniyede
istimrar etsin,
beka bulsun.

Sözler (514)’... melaikelerle görüşmek istersen hazır ol.
Hem evham-ı seyyieden temizlen. “

Sözler (516):

„İşte → o âyinedar → müştak,
→ o dellâl → mütefekkir,
→ o muhtaç müteşekkir; → en başta ruh-u insanîdir.

Sözler (516):

”Elbette → gayet cem’iyetli ve
→ gayet yüksek } bir mahiyete mâlik ve

“haricî vücud giydirilmiş ve → zîşuur →
→ zîhayat ve
→ nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer, } olan ruh-u
beşer...”

ne derece kat’iyyetle → bekaya mazhar ve
→ ebediyetle merbut } olduğunu anlamazsan...”
→ sermediyetle aladar

Sözler (516): “Yalnız müddet-i hayatta → tedricî cesed libasını değiştiriyor.
Mevtte ise → birden soyunur. “

Sözler (517):Zâtî bir hâssa, birtek ferdde görünse; bütün efradda dahi o hâssanın vücuduna hükmedilir. Çünkü zâtîdir. Zâtî olsa, her ferdde bulunur.

Öyle de şübhe kabul etmez ki, şimdi âlem-i melekût ve erwahta; ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardır. Manevî hedayamız onlara gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor.

“...hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekaya sebebiyet verir.”

Ruh → 1. zîhayat,
→ 2. zîşuur,
→ 3. nuranî,
→ 4. vücud-u haricî giydirilmiş,
→ 5. câmi',
→ 6. hakikatdar,
→ 7. külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir.

Sözler (518): “...dikkat edilse, maruz-u tegayyür olan bütün nevilerde

birer hakikat-ı sabite vardır ki, → bütün tegayyürat ve

→ inkılabat ve

→ etvar-ı hayat

çinde yuvarlanarak suretler değiştirip, ölmeyerek, yaşayarak bâki kalıyor.

Sözler (518): İşte herbir şahs-ı insanî,

- mahiyetinin câmiyetiyle ve
- küllî şuuruyla ve
- umumî tasavvuratiyla

} bir şahıs iken, bir nev'
hükmüne geçmiştir.

Madem Fâtır-ı Zülcelal,

- insanı
- câmi' bir âyine ve
- küllî bir ubudiyetle ve
- ulvî bir mahiyetle

} yaratmıştır.

“Öyle ise o şahs-ı insanînin

- hakikat-ı zîşuuru ve
- unsur-u zîhayatı olan

} ruhu dahi...”

“Ruha bir derece müşabih ve

- ikisi de âlem-i emirden ve
- iradeden

} geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece
muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan
nevilerde hükümrân olan kavanine dikkat edilse ve
o namuslara bakılsa görünür ki:

“Eğer o kanun-u emrî, → vücud-u haricî giyse idi, → o nevilerin birer ruhu olurdu.”

Kanunlar → âlem-i emirden ve

- iradeden
- vücud-u hissileri yok

} gelmişler. Bu noktadan ruha bir derece muvafık

“...onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâki kalır.”

“İşte madem en âdi ve zaîf emrî kanunlar dahi böyle beka ile, devam ile alâkardır. Elbette ruh-u insanî, değil yalnız beka ile, belki ebed-ül âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir.”

“Çünkü zîvüccdur, hakikat-ı hariciye sahibidir.

Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir.

Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymetdardır.

Çünkü zîhayattır.”

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş → bir kanun-u zîşuur ve

→ bir namus-u zîhayattır ki;

Garib ve yeni anlaşılan şu ki: → zîşuur ve

→ zihayat

} alem-i emirden gelmişler.

ve ikinci garib olan :

→ zîşuura → kanun

→ zihayata → namus

} diyor.

Sözler (519): “...nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasdî vardır.”

Nizama → ekmel,

İntizama → kasdî

} kullanıyor.

Sözler (519):

- nizama → ekmele,
intizama → kasdî
lem'aya → ihtiyar
şu'leye → hikmet
reşehat-ı ihtiyar
reşehata → ihtiyar
lemaata → kasd
nura → kasd
ziyaya → irade

“Nizam
ve intizamın } ruhu olan → maneviyat ve
→ revabit ve
→ niseb,”

“Demek nizamı nizam eden, saadet-i ebediyedir.

Öyle ise nizam-ı âlem, → saadet-i ebediyeye işaret ediyor.”

“...inayet-i Ezeliyenin timsali olan → hikmet-i İlahiye,”

“hilkat-ı mevcudattaki → adem-i abesiyet ve
→ adem-i israf, } saadet-i ebediyeye
işaret eder.”

“Fıtratta israf ve
hilkatta abesiyet } olmadığına delil,

Sâni'-i Zülcelal'in herşeyin hilkatinde → en kısa yolu ve

→ en yakın ciheti ve

→ en hafif sureti ve

→ en güzel keyfiyeti



→ ihtiyar ve

→ intihab

} etmesidir.

“ ve bazan bir şeyi, yüz vazife ile tazviz etmesidir ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. “

Sözler (519): Madem → israf yok ve

→ abesiyet olmaz,



} elbette saadet-i ebediye olacaktır.

“Öyle ise, insandaki o esaslı

meyl-i tekemmül, → bir kemalin vücudunu gösterir ve

o meyl-i saadet, → saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'î olarak ilân eder.”

“Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyesini teşkil eden → o esaslı maneviyat,

→ o ulvî âmâl,

hikmetli mevcudatın hilafına olarak → israf ve abes olur,

→ kurur,

→ hebaen gider.”

Sözler (520):

“Bir şahsın müddet-i ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır.”

Zira fikir nuru, insanın → âmâline ve
→ efkârına } öyle bir genişlik vermiş ki,
→ mazi ve }
→ müstakbeli } ihata eder. Dünyayı dahi yutsa tok olmaz.

“Sair nevilerde ferdlerin → mahiyeti → cüz’iyedir,
→ kıymeti → şahsiyedir,
→ nazarı → mahduddur,
→ kemali → mahsurdur,
→ lezzeti ve eleme → ânîdir.”

Beşerin ise → mahiyeti → ulviyedir,
→ kıymeti → galiyedir,
→ nazarı → âmmdır,
→ kemali → hadsizdir,
→ manevî → lezzeti ve → kısmen daimîdir.
→ eleme }

Sözler (521)

“Beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdud istidadat ve o istidadatta mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neş’et eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hasil olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüd eden gayr-ı mütenahî efkâr ve tasavvurat-ı insaniye...”

Ruh → İstidad → Kabiliyet
Ruh > İstidad > Kabiliyet

neşet eden hadsiz meyiller
hasil olan nihayetsiz emeller
tevellüd eden gayr-i müntenahi efkar ve
tasavvurat-ı insaniye,

Ruh var. Ruhun içine ders edilmiş gayr-i mahdud istidad var. İstidadta mündemiç gayr-i mahsur kabiliyetler var.

“İşte hiç yalan söylemeyen fitrat ve

fitrattaki → şu kat’î ve
→ şedid ve
→ sarsılmaz

mevl-i saadet-i ebediye,

saadet-i ebediyenin tahakkukuna dair vicdana bir hads-i kat’î veriyor.”

Çünkü bütün nimetlerin

→ re’si,
→ reisi,
→ gayesi,
→ neticesi

olan saadet-i ebediye

Sözler (521):

Şu kâinata

→ görünen ve
→ bilinen

→ bütün letaif,
→ bütün mehasin,
→ bütün kemalât,
→ bütün incizabat,
→ bütün iştiyakat,
→ bütün terahhumat;

→ birer manadır,
→ birer mazmundur,
→ birer kelime-i
manevidir ki:

Şu kâinatın Sâni’-i Zülcelal’inin

→ lütuf ve
→ merhametinin
→ ihsan ve
→ kereminin

tecelliyatını,
civvelerini

bizzarure, } kalbe gösterir,
bilbedahe } aklın gözüne sokuyor.

Sözler (522): “İnsanın fitrat-ı zîşuuru olan → vicdanı,
saadet-i ebediyeye → bakar,
→ gösterir.”

“...onun (A.S.M.) kelâmları → saadet-i ebediyeye karşı birer penceredir.”

Kelam; pencere vazifesi yapıyor. Orayı sana seyrettiriyor.

Kelam hiçlikten yaratılıp ve olup kaybolan..

Kelam; ruhun tereşşuhatı..

Kelam; ruhun timsal-i sureti.

Kelam, ruhlar arasında postacı.

Kelam ruhların birbirlerine aşıl原因an , dölleyen.

Kelam seni senden eder ve seni sen eder.

Kelam; görünmeyen her şeyi, her şeyle bağlayan

Kelam; burada olup buralı olmayandır.

Kelam; seni hem içlere, hem gayba, hem gayre taşır.

Kelam ; saadet-i ebediyeyi gösterecek pek çok dürbünleri...

(23.06.2017) (Metris Cezaevi)

LAİK VE İSLAMIN ADALETİ MUKAYESESİ

Biz olayı kendi zatiyla değerlendiririz. Birde bunun mazisi ve istikbali var. Eşyanın ve hadiselerin bir kendisinin mazisi ve müstakbeline göre düşüneceksin.

Bir de o eşyanın ve hadisenin diğer varlık düzeyleriyle düşüneceksin.

O zaman hiçbir yerde hakiki zulüm, adaletsizlik göremezsin. Beşerin zulmü içinde kaderin mutlak adaletini o zaman müşahade edebilirsin.

İslami bakış bu. Yani: Dünyadaki bir hadisenin ve eşyanın hükmü verirken ahireti ve esma yönünü ele alır. İslam: Onun mazisini ve ahiretini , eşyalarla ve hadiselerle nisbi ve itibarilerini ele alarak karar verir.

Eylemde ise Laik sistemde kişiye suç isnad edildi mi suçlu muamelesi yapar. O suçsuzluğunu isbat etmesi lazım.

İslam'da ise Berat-ı zimmet asıldır. Kişinin suçluluğu isbat edilene kadar suçsuzdur.

Sözler (525): İnsanın cevheri büyüktür.

Öyle ise, ebede namzeddir.

Mahiyeti âliyedir,

Öyle ise cinayeti dahi azîmdir.

Sair mevcudata benzemez.

İntizamı da mühimdir.

İntizamsız olamaz,

mühmel kalamaz, abes edilmez,

fena-yı mutlak ile mahkûm olamaz,

adem-i sırfa kaçamaz.

Ona Cehennem ağzını açmış bekliyor.

Cennet ise ağış-u nazdaranesini açmış gözlüyor.

Sözler (526): “1. İşte kudret-i İlahiye zâtiyedir.

Öyle ise acz tahallül edemez.

2. Hem melekûtiyet-i eşyaya taalluk eder.

Öyle ise mevani' tedahül edemez.

3. Hem nisbeti kanunîdir.

Öyle ise cüz', külle müsavi gelir ve cüz'î, küllî hükmüne geçer.”

Sözler (528): "İrade-i ezeliyeden gelen "Kün" emr-i ezeliğine

yine iradenin tecellisi olan

→ meyil ve

→ ihtiyaç ve

→ şevk ve

→ incizab;"

İrade-i ezeliyeden →→→→→Kün Emr-i Ezelidir.

Evamir-i Tekviniye

→ mahiyeti eşyaya koyduğu

→ meyil

→ ihtiyaç

→ iştıyak

→ incizab

(23.06.2017) (Metriz Cezaevi)

Sözler (528): "Kâinatta, bittecrübe herşeyin bir nokta-i kemali vardır."

En merkezden dışa doğru → meyil, → ihtiyaç → iştıyak → incizab

Mümkinat mahiyetlerinin mutlak kemali, →→→ mutlak vücuddur.

Hususî kemali, →→→ istidadlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuddur.

İrade-i ezeliyeden → "Kün" emr-i ezeliği gelmiş.

Evamir-i tekviniyede mahiyet-i eşya → Meyil

→ İhtiyaç

→ İştıyak

→ İncizab;

koymuş.

Sözler (530): “Kudret-i Fâtıra, gayet hayret verici bir faaliyetle

- kesif,
 - camid,
 - sönmüş,
 - ölmüş
- eczalarda nur-u hayatı serpmesi, bir remz-i kudrettir ki; âlem-i latif hesabına şu âlem-i kesifi nur-u hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor.”

“Kâinat hakikat-ı uzmasının

- kışır ve
 - sureti
- olan âlem-i şehadet, Fâtır-ı Zülcelal’in izniyle parçalanacak. Sonra daha güzel bir surette tazelenecektir.”

Sözler (532): “Madem âlem-i beka, şu âlem-i fenadan yapılacaktır.”

- “Hakîm-i Ezeli
 - inayet-i sermediye ve
 - hikmet-i ezeliyenin
- iktizasıyla,

- şu dünyayı
- tecrübeye mahal ve
 - imtihana meydan ve
 - esma-i hüsnasına âyine ve
 - kalem-i
 - kudretine
- kader ve
- sahife
- olmak için yaratmış. Ve

- tecrübe ve
 - imtihan ise
- neşvünemaya sebebedir.

neşvünema ise, → istidadların inkişafına sebebedir.

O inkişaf ise, → kabiliyetlerin tezahürüne sebebedir.

O kabiliyetlerin tezahürü ise, → hakaik-i nisbiyenin zuhuruna sebebedir.

Hakaik-i nisbiyenin zuhuru ise, → Sâni'-i Zülcelal'in esma-i hüsnasının nukuş-u tecelliyatını göstermesine ve kâinatı mektubat-ı Samedaniye suretine çevirmesine sebebedir.

İşte şu → sırr-ı imtihan ve
→ sırr-ı teklif } ile dir ki; ervah-ı âliyenin elmas gibi cevherleri,
ervah-ı safilenin kömür gibi maddelerinden
tasaffi eder, ayrılır.”

30. SÖZ

Sözler (536): “Cenab-ı Hak,

- emanet cihetiyle insana "ene" namında öyle bir miftah vermiş ki;
- âlemin bütün kapılarını açar ve
- öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki;
- Hallak-ı Kâinat'ın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder.”

Sözler (535): “Ene,

- künuz-u mahfiye olan esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu gibi,
- kâinatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak
- bir muamma-yı müşkilküşadır,”

Sözler (537): Demek ene, → âyine-misal ve
→ vâhid-i kıyasî ve
→ âlet-i inkişaf ve
→ mana-yı harfî } gibi;

- manası kendinde olmayan ve
→ başkasının manasını gösteren,
- vücut-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve
→ mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve
→ şahsiyet-i âdemiyyetin kitabından bir eliftir ki,

🌀 *Çok Garip:*

Mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip.

Düşün bir elbise var. Onu oluşturan iplerden bir ip ene..

İplerle hulle yapılmı. O zaman ene nerede?

Zahir nazarda hulle görünür ama ip görünmez. Hele şekil verilmiş, hulle boyanmışsa kimin hatırına ip gelir. Çoktan örtülmüş o ip..

Mahiyet-i insaniye → hulle

Hullenin ipi → ene

Sözler (537): "...o **enenin** dûrbîniyle..."

Sözler (538): "Bütün kâinat parlak âyetlerle dolsa;
o **ene'deki** karanlıklı bir nokta,
onları nazarda söndürür, göstermez."

🌀 *Acaba:*

Mahiyet-i insaniye → hulle

Hulleyi dokuyan ipliğin her bir teli → ene

O hüllenin

→ şekli
→ deseni
→ rengi

kısacası tüm sıfatlarına da → **enaniyet** denir mi?

Mahiyet-i insaniye ne var?

— Enaniyet var.

Peki insaniyetin içinde ne var?

- 11. Söz'de söylediği gibi
- hassas bir mizan ve
 - doğru bir mikyas ve
 - muhit bir fihriste ve
 - mükemmel bir harita ve
 - câmi' bir âyine ve
 - kâinata güzel bir takvim,
 - bir ruzname

- Sözler (539): "...tabiat,
- bir şariat-ı fitriyesidir ve
 - kanunlarının bir mecmuasıdır ve
 - kudretinin bir mistarıdır."

Sözler (540):

- Gaye-i insaniyet ve } → ahlâk-ı İlahiye ile ve } tahalluk etmekle beraber,
→ vazife-i beşeriyet, } → ile }

- Gaye-i insaniyet } → ahlâk-ı İlahiye } tahalluk etmek
→ vazife-i beşeriyet } → secaya-yı hasene }

- "aczi bilip } → kudret-i İlahiyeye iltica,
za'fını görüp } → kuvvet-i İlahiyeye istinad,
fakrını görüp } → rahmet-i İlahiyeye itimad,
ihtiyacını görüp } → gına-i İlahiyeden istimdad,
kusurunu görüp } → afv-ı İlahîye istiğfar,
naksını görüp } → kemal-i İlahîye tesbihhan }
- olmaktır diye, ubudiyetkârane hükmetmişler."



- acz → kudrete → iltica
- za'f → kuvvet → istinad
- fakr → rahmet → itimad
- ihtiyaç → gına → istimdad
- kusur → afv → istiğfar
- naks → kemal → tesbihhan olmaktır.

Sözler (547): "...zerre sandukçasında olan cevheri gösterir..."

Tahavvülât-ı zerrat;

Nakkaş-ı Ezelî'nin → kalem-i kudreti,

kitab-ı kâinata yazdığı âyât-ı tekviniyenin hengâmındaki → ihtizazatı ve
→ cevelanıdır."

Yani tahavvülât-ı zerrat; → ihtizazatı ve
→ cevelanıdır."

(25.06.2017) (Pazar Metris 1 nolu T tipi kapalı cezaevinde

Ramazan Bayramının ilk günü saat sabah 10)

Sözler (548): "İmam-ı Mübin",

→ ilim ve

→ emr-i İlahînin

} bir nevine bir ünvanıdır.

Yani, herşey'in vücud-u zahirîsinden ziyade

→ aslına,

→ nesline ve

→ köklerine ve

→ tohumlarına

} bakar.

Kader-i İlahînin bir defteridir

Bir çekirdek, bütün ağacın teşkilâtını tanzim edecek olan → programları ve

→ fihristeleri ve

→ o fihriste ve }
→ programları } tayin eden o evamir-i tekviniyenin küçücük bir mücessemi
hükmünde denilebilir.

☞ Yani Evamir-i tekviniyye dondu → çekirdek oldu.

Evamir-i tekviniyyenin → mücessem halidir çekirdek.

"İmam-ı Mübin", → kader-i İlahînin → bir defteri,

→ bir mecmua-i desatiridir.

"İmam-ı Mübin" → kader defteri ise,

"Kitab-ı Mübin" → kudret defteridir.

"herbiri birer âyet olan silsile-i mevcudatı,"

"Levh-i Mahv-İsbat" denilen

zamanın sahife-i misaliyesinde

→ yazıyor,

→ icadediyor,

→ zerratı tahrik ediyor.

Levh-i Mahv-İsbat

→ zamanın sahife-i misaliyesidir.

Yani : Levh-i Mahv-İsbat

→ sahifedir.

O sahifede yazan

→ zaman.

Kullanılan malzeme ne?

→ zerrat

Demek harekât-ı zerrat; → o kitabetten, } ► mevcudat âlem-i gaybdan âlem-i şhadete ve
→ o istinsahtan; } ► ilimden → kudrete geçmelerinde
→ bir ihtizazdır,
→ bir harekâttir.

Evet herşeyin bir hakikatı olduğu gibi,

Zaman dediğimiz, → kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin hakikatı dahi,

"Levh-i Mahv-İsbat"taki kitabet-i kudretin → sahifesi ve } hükmündedir.
→ mürekkebi }

"Daire-i mümkinatta, yani } → mevt ve hayata, }
→ vücud ve fenaya } } hükmündedir.

daima mazhar olan eşyada → mütebeddil bir defteri ve }
→ yazar bozar bir tahtasıdır ki, } hakikat-ı zaman odur.

🌀 Daire-i mümkinat → mevt ve hayat } cem'leridir.
→ vücud ve fena } Bunların bütünlüğüne daire-i mümkinat denir.

Zaman Dediğimiz Nedir?

→ Kainatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikatına zaman denir.

→ Aynı zamanda zaman

Levh-i Mahv-İsbat'daki → kitabet-i kudretin sahifesi ve

→ mürekkebi hükmündedir.

Yani : Zaman: Levh-i Mahv-İsbat'daki kitabet-i kudretin → sahifesi ve
→ mürekkebi

Zaman → sahife
→ mürekkep

Kitabet-i kudret → Kudret defteridir.

Yukarıyla birleştirecek:

Zaman kitabet-i kudretin → sahife
→ mürekkebi ise } ise

Zaman Kitab-ı Mübin'in → sahife
→ mürekkebi } dir.

Netice = Levh-i Mahv-İsbat'ta kitabet-i kudret var.

Kitabet-i kudretin → sahife
→ mürekkebidir } zamandır.

Zaman → hem sahife
→ hem mürekkebidir.

İmam-ı Mübin → Kader defteri ise

Kitab-ı Mübin → Kudret defteridir.

Levh-i Mahv-İsbat → Levh-i Mahfuzun → mütebeddil bir defteri ve
→ yazar bozar bir tahtasıdır ki } hakikat-ı
zamandır.

Levh-i Mahv-İsbat → mütebeddil bir defter ve bu ikisinin cem'inde
→ yazar bozar bir tahtadır hakikat-ı zaman denir.

Zamanın hakikatı → Levh-i Mahv-İsbattır.

Zamanda → kitabet-i kudretin → sahife
→ mürekkebi
→ defter
→ yazar bozar bir tahtası

Yukarıdan aşağıya doğru:

Levh-i Mahfuz → Levh-i Mahv-İsbat → kitabet-i kudret → zaman

Sözler (549): "seyyal zamanın hakikatı ve sahife-i misaliyesi olan" } "Levh-i Mahv-İsbat"

Levh-i Mahv-İsbat → seyyal zamanın hakikatı
→ seyyal zamanın sahife-i misaliyesidir.

Tahavvülat-ı zerrat:

Levh-i Mahv-İsbat'ta → kelimat-ı kudreti → yazmak ve
→ çizmekten } gelen
→ harekâttır ve
→ manidar ihtizazattır.

Tahavvülat-ı zerrat → harekâttır ve
→ manidar ihtizazattır.

Sözler (579) : “Şu ağacın geçen bahardaki

→ yaprak ve

→ çiçek ve

→ meyvelerinin

} ruhları
olmadığından,

şu bahardaki emsalinin, hakikatça aynılarıdır.

Yalnız teşahhusat-ı itibariyede fark var.

Fakat o itibarî teşahhuslar,

her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şununat-ı esma-i İlahiyenin maânîlerini ifade için, şu bahardakiler ayrı teşahhusatla onların yerine geldiler.”

🌀 Ağacın ruhu yok. Ama şeklen her sene değişiyorlar. Hakikatça aynıdırlar. Yalnız teşahhusat-ı itibariyede fark var. Yani Hakikatça aynılar, ama görünüşleri farklı. İşte geçen senedeki ağacın görünüşü ile bu sene ağaçtaki görünüm arasındaki farka: teşahhusat-ı itibariye denir.

Devamlı değişen bir görünüm. Hakikatı aynı.

Peki niye her vakit itibarî teşahhuslar değişiyor?

— Çünkü= Şununat-ı Esmâ-i İlahiyenin manalarını ifade için

Netice:

Demek teşahhusat: Hakikatları sabit. Suretleri daim değişen. Bu değişimden ortaya çıkan farklı farklı fiillerin manasında: Şununat-ı Esmâ-i İlahiye denir.

Niye nisbi demedi de itibari dedi?

— Bizim alemimize farklı manalar ifade ettiği için. Onlarda Şununat-ı Esmâ-i İlahiyelerdir. Bizim içsel alemimize taşındıkları için itibari diyor. Zaten her senedeki farklılık nisbiyeti ortada..

(25.06.2017) (Ramazan Bayramı 1. Günü) (Metris Cezaevi)

Sözler (556) : “Hem madem ruh cisme hâkim olduğu gibi;

camid maddelerde dahi

kaderin yazdığı

evamir-i tekviniye, o maddelere hâkimdir.”

Yani= Ruh → cisme nasıl hâkim ise

Aynen bunun gibi de

Kaderin yazdığı evamir-i tekviniye de camid maddelere öyle hakim..

Ruh → cisme hâkim.

Evamir-i tekviniye de → camid maddelere hâkim.

Kader de → Evamir-i tekviniyeye hâkim..

Kader → Evamir-i tekviniyeyi yazıyor.

HAŞİR

🌀 Kur'an dese. Misal.

Çürümüş eti Allah (CC) ahirette diriltecek. Dünyada görmemiş olsaydık, böyle iddia etse acaba nasıl inanacaktık. Dünyada numunesini görmezsek ne kadar zor olurdu değil mi?

Haşirde aynı bunun gibi.. oysa çürümüş etten ne farkı var insanın dirilmesi. O kurtları, haşereleri, eti meydana getiren enerjinin etle alakası olmadığı halde et gibi göstermesi.

Buna misal:

Sözler (557) : “Gayet latif, ulvî, nazif, hayatdar diğer bir âlemin hesabına şu kesif,

camid âlemi; → zerratin hareketiyle, → cilâlandırıyor,
→ hayatın nuruyla → eritiyor,
→ güzelleştiriyor.

Güya latif bir âleme gitmek için, zînetlendiriyor.”

“hattâ en hasis maddelerde ve } kesretle taze bir nur-u hayatı ışıklandırmak,
taaffün etmiş cisimlerde }

o kesif ve } maddeleri nur-u hayatla } letafetlendirmek,
hasis } cilâlandırmak;"

(25.06.2017) (Metris Cezaevi)

Kelamın içine nasıl fikirleri, duyguları ve hisleri ve latifeleri yerleştirdiği gibi, etin içinde de; enerjiyi, haşeratı, hayatı da öyle koymuş.

Bu hayatın içinde de ahireti öyle koymuş. Şartlarını, esbabını bulunca ortaya çıkıyor. Misal: Ben hapiste yaşadığım hisleri ömür billah bir şeylerle yaşayamazdım. Adeta her eşya ve hadiseler bizdeki gizlilikleri ortaya çıkarmaya zemin oluyorlar.

İnsandan hiç kelamın çıktığını görmemiş olsaydık.

Sonra Kur'an deseki; haşirde konuşmalar olacak. Fikirleri, hisleri bir birinize kelamla taşıyacaksınız deseydi nasıl zor inanacaktık.

Her kelim aniden, yeniden ve hiçlikten yaratılıyor.

Hem madem hiçbirşey yok olmuyorsa çıkan kelimeler şimdi nerede?

Ameller kelama benzer. Kelamın içindekiler de ihlasımıza, sadakatımıza, samimiyetimize misal. Hani kelamda hisler, fikirler olduğu gibi..

Çürümüş et. Çürümekle hayatını kaybetti demektir. Onun çürümesinin içinde başka bir hayat meratibi ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Kelam elektriğe benzer. Malum elektrik hiçlikten yaratılıyor. Yani: Bir düzen var. Sebepler var. Aniden, zamansız yaratılma var elektrikte. Makul tanımlanamıyor. Bir kısım kabullere dayanıyor. Misal: 0°C. Deniz seviyesinde. 76 mm civa basıncı altında. 3,14 (π), sabit kabul edilirse gibi. O elektrikte; milyarlarca farklı farklı cihazı çalıştırıyor. O görünmeyen, havadan daha latif olan elektrik elektron akımına. Elektron enerji paketi. Tâ gide gide kvantum fiziğine kadar gider. Kelam da aynen bunun gibi. Hiçlikten, zamansız yaratılıyor ve kayboluyor. İçerisinde insanın gücünü ifade eden hissiyatlar var, duygular var. Bunlar karşıyı çalıştırıyor, aktif ediyor. Makul, akli ikna edecek sebeptende çıkmıyor. Ses tellerden ortaya çıkıyor. Mana, fikir ve hisler orada nasıl kelam paketine dönüşüyor akılları hayran bırakıyor. "Mütekellimin derecesine

göre irade ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemetsûz olur; maddî elektrik gibi te'sir eder, kelamın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezayüd eder.”

Bütün bunlar kelama nasıl yüklenmiş? -flaş bellek sessiz, şekilsiz ama ses ve şekli yüklediğin gibi sessiz yerde ses şekilsiz, karanlık yerde filmin yüklenebildiği..

(25.06.2017) (Metris Cezaevi)

31. SÖZ

Sözler (562) : “Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan
Zât-ı Ehad ve Samed'in tecellisi..”

Acaba: Şems → Zâta
Ezel → Ehad'a
Ebed → Samed'e

} bakar mı?

“Mi'rac ise, velayet-i Ahmediyenin (A.S.M.) → keramet-i kübrası,
→ hem mertebe-i ulyâsı } olduğundan

Risalet mertebesine inkılab etmiş.”

“Mi'racın bâtını → velayettir, → halktan Hakk'a gitmiş.

Zahir-i Mi'rac → risalettir, → Hak'tan halka geliyor.”

“Velayet, kurbiyet meratibinde sülûktür.”

“Nur-u a'zam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir. Onun için hadiste denilmiş: "Bir anda dönmüş gelmiş."”

“Mi'rac-ı Ahmedî (A.S.M.) sırrıdır ki; onun velayeti, risaletine mebde' olur.”

“Risalette zıll yoktur, doğrudan doğruya Zât-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar,”

“Hakikat-ı Mi’rac nedir?”

Elcevab: Zât-ı Ahmediyenin (A.S.M.) meratib-i kemalâta seyr ü sülûkünden ibarettir.”

☪ İnsanların çoğu kendilerine mukayyed değil, kendilerini taşıyamıyorlar, kendilerini kontrol edemiyorlar.

☪ İnsan eliyle ortaya çıkanlara o kadar akı, kalbi bağlamışız ki fırağından kan ve izdirablar akıyor. Fırağın alevleri içinde insanlık yanıyor. Bunu söndürecek ancak iman-ı bilahirettir başka olamaz!

☪ Hapishaneyi hapishane eden; seni yalnızlığa itmesidir. Dışarda haaa huuu ile dışarıda oyalanıyordun, uyuşturulmuştun. Hapishane seni bunlardan tecrid etti. Seni harici oyalayacak birşey olmadığından, sen seninle başbaşa kaldın. Kendinle hesablaşıyorsun. Kendini farkedip tanımaya başladın. Sana azab veren kendinle başbaşa yaşamaktır. Ürkütücü olan dört duvar değil senin zanların ve vehimlerin. Aslında kaçış hapisten değil kendindedir. Dört duvar sana ne yapıyor ki buhran geçiriyorsun? -Hapishane seni seninle tanıştırıyor. Aslına, içsel alemine dönüyorsun, fakat çare beklediğın yerden eninler ve azablar geliyor. Yılan ve akreblerle dolu olduğunu yakînen müşahade ediyorsun. Dışardan seni oyalacak, teselli verecek birşey yok! Yüzleş bakalım kendinle! Heyhat bunu da bilmiyoruz.

☪ Denizin dalgaları gibi vehim devamlı sana vuruyor. Bazan kuvvetli dalgası oluyor. Kaleni daha önce sağlam yere yapmışsan, bir şamar atarsın dalğanın yüzüne. Eğer vehimlere ve zanlara karşı sağlam sığınağın yoksa!!! Anladımki düşünceler maddede olup madde olmayandır. Burada olup buralı olmayandır. Düşüncelerin, fikirlerin, zanların ve vehimlerin vücudun neresindeyse, ahiret de dünyanın orasındadır. Zaten onun içindesin. Ölünce neredeydinki nereye gideceksin. Şu andaki içsel (enfüsi) haletin ötelerin (ahiretin) tereşşuhatlarıdır ve oranın habercileridir.

☪ Ameller ruhumuza girip nasıl mal oluyor? – Nasıl ki bir demir kütüğüne ısı ve elektrik verilir. O demir kıpkırmızı olur. İğnenin ucunu sokamadığın demire ısı, elektrik nasıl girmişse, girebilmişse senin amelin de ruhuna öyle giriyor. Isınan demire su verildiğı gibi.

☞ Tevbe ile ruhlar nasıl rahatlar? – La temsil nasıl ki def-i hacet için çok sıkışan veya kabz olanın tuvalette rahatlaması gibi. Veya göğsu çok sıkışanın ağlamasıyla sanki göz yaşları yaş değil, sıkıntıların, buhranların ve günahların donmuş hallerinin dışarıya atılması gibi.

(27.06.2017) (Metris Cezaevi) (Ramazan Bayramının 3. Günü)

Sözler (564) : “Güya o hâkim,

herbir dairede → şahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve
→ telefonu ile mevcud ve } hazır bulunur, bilir.

Ve her tabakada → kanunıyla,
→ nizamıyla, } görünür, görür.
→ mümessiliyle

Ve her mertebede perde arkasında → hükmüyle,
→ ilmiyle, } idare eder, bakar.
→ kuvvetiyle

Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkâmları birbirinden ayrıdır. Tabakaları birbirinden başkadır.”

1. “Rububiyetinin mertebelerinde → ayrı ayrı fakat birbirine bakar şe’n ve namları vardır.

2. Ve uluhiyetinin dairelerinde → başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve alâmetleri vardır.

3. Ve haşmetli icraatında → ayrı ayrı fakat birbirine benzer tecelli ve cilveleri vardır.

4. Ve kudretinin tasarrufatında → başka başka, fakat birbirini ihsas eder ünvanları vardır.

5. Ve sıfatlarının tecelliyatında → başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı vardır.

6. Ve ef'alinin cilvelerinde → çeşit çeşit, fakat birbirini ikmal eder tasarrufatı vardır.

7. Ve rengârenk san'atında ve masnuatında → çeşit çeşit, fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır.”

“

Elbette o dairelerde makam sahibi olan Enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek; hakikat-ı Mi'racı iktiza ediyor.”

Sözler (566) : “Tâ daire-i a'zamiyesinin ünvanı olan Arş-ı A'zamına girecek,

tâ Kab-ı Kavseyn'e, yani

→ imkân ve

→ vücut

}
}

ortasında Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makama girecek ve

Zât-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecektir ki: Şu seyr ü sülûk ise, Mi'racın hakikatıdır.”

🌀 Kab-ı Kavseyn: İmkân ve vücut ortası.. Mahluktur ki oraya efendimiz girmiş. Çok garib bir yer. Ne vücut (haşa).. Ne de İmkân (mahluk). Ama ikisinde hükmü var, ikisinin de hükümler olduğu hem mekan hem mekansız. Hem mahluk, hem değil. Sanki odundaki hem nurun hemde dumanın aynı yerde hükümler olmaları gibi. İkisi de aynı yersiz, mekansız yerdeler. Oduna burdan baksan kesiftir. Öteden baksan latiftir. Burdan baksan kg var, ordan baksan kg yok. Burdan baksan mekanı var, ordan baksan bir mekanı yok her yerde.

“Herbir insan akıyla hayal sür'atinde → seyeranı,

herbir veli kalbiyle berk sür'atinde → cevelanı ve

cism-i nuranî olan herbir melek ruh sür'atinde Arştan Ferşe, Ferştan Arşa → deveranı,

ehl-i Cennet'in insanları, Burak sür'atinde haşirden beşyüz sene fazla mesafeden Cennet'e çıkmaları olduğu gibi;”

🌀 Akıyla hayal sür'atinde → seyeranı,

Kalbiyle berk sür'atinde

→ cevelanı, YANI

Her bir melek ruh sür'atinde → deveranı.

- Akılla → sereyan Hayalle → sereyan
- Kalbiyle → cevelan Berkle → cevelan
- Ruhla → deveran Melekle → deveran

Sözler (566) : cism-i Muhammedî (A.S.M.)

- 1.“nur ve nur kabiliyetinde ve
 - 2.evliya kalblerinden daha latif ve
 - 3.emvatın ruhlarından ve
 - 4.melaike cisimlerinden
 - 5.cesed-i necmî ve
 - 6.beden-i misalîden
- } daha hafif ve
- } daha zarif olan”

Sözler (568) : “Yetmiş bin perde” tabir olunan → berzah-ı esma ve

→ tecelli-i sıfât ve

→ ef'al”

Sözler (569) : “Ziya,

elektrik,

hararet

} gibi sair seyyalat-ı latife”

“Esîrden yapılmış; → elektrik,

→ ziya,

→ hararet,

→ cazibe

} gibi sair seyyalat-ı latife”

Sözler (570) : “... cism-i mübarekini dahi,

tâ Arş’a kadar beraber alması mukteza-yı akıl ve hikmettir.”

Sözler (570) : “Nasılki Cennet’te, hikmet-i İlahiye } Çünkü: Pekçok vezaif-i ubudiyete
cismi ruha arkadaş ediyor. } ve hadsiz lezaiz ve âlâma medar
olan cesedir.

(28.06.2017) (Metris Cezaevi) (Ramazan Bayramın 4. Günü)

Elbette o cesed-i mübarek, ruha arkadaş olacaktır.

Madem Cennet’e cisim, ruh ile beraber gider. Elbette Cennet-ül Me’va gövdesi olan Sidret-ül Münteha’ya uruc eden Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) ile cesed-i mübarekini refakat ettirmesi, ayn-ı hikmettir.”

☪ Peygamberimizin (A.S.M.) ruhu ile beraber cesed-i mübarekleri de Arş’a kadar ki Cennetin arasındaki, yani Arş ile Cennet arasındaki son hududu lan Sidret-ül Münteha’ya kadar almış. Yani Arş’a kadar cesediyle gitmiş.

Sözler (571) : “Hattâ bir dakikada insan gördüğü rü’yayı,

onun içinde işittiği sözleri, } toplansa, uyanık âleminde bir gün, belki
söylediği kelimatı } daha fazla **zaman** lâzımdır.

Demek oluyor ki: Bir **zaman-ı** vâhid,
iki şahsa nisbeten,
birisine bir gün,
birisine de bir sene hükmüne geçer.”

☪ Rüya anında rüyada olduğunu bilmediğinden sahih olarak yaşarsın. Ve vücud-u harici gibi neticeleri aynı yaşarsın. Ve bu vüsd-u harici cismine faturalar çıkar. Rüyadaki cisimle bu cisim arasında fark yok. Ama ikisi farklı şartlarda. Farklı ortamda. Farklı iş yapıyor. Ama ruhda bu farklılıklar yok. Ruhda ani vahidde tek anlaşılıyor.

Hadiste de geçer ki; bu dünya hayatı içinde rü’ya gibidir. Yani bir biri içinde alem.

Bu dünya hayatı uykudur, rü’ya gibi geçer.

Birde uyuyoruz, uykuda rü’ya görüyoruz. Rü’ya içinde rü’ya görüyoruz.

Uykudaki rü'ya → bir. }
Dünya hayatı kendisi bir rü'ya → iki. } Netice: Rü'ya içinde rü'ya.

(28.06.2017)

Her bir alem farklı.

Her bir alemdeki haletler de farklı.

Her haletler de farklı ise zamanında akması ve te'siri de farklı.

Zaman DEHR esmasındandı. Bununda meratibi var.

Dehr esmasının → Rüyadaki te'siri ve akması.

→ Dünya hayatındaki te'siri ve akması.

→ Cennetteki te'siri ve akması.

1 dk'lık rüya ayık alemin belli bir senesi veya daha uzun zaman. Ama iki ayrı zamanı aynı anda oluyor.

Rü'ya → Dünyamızdan ahirete doğru yolculuğun ilk durağı.

Yaşanan her halet de, his de rüyanın bir diğeri. O haletin içine girince iki farklı zamanı aynı anda yaşıyorsun:

Biri: Cesede te'sir eden nehirdeki eşyanın akması gibi.

Diğeri ise: Yaşadığın haletin zamanın (dehr esmasının) bir meratibini yaşıyorsun.

Onun için kısa bir beden hayatında uzun yaşamak istiyorsan enfüsi alemindeki haletleri yaşaman lazım. Orada zamanın nihayeti yoktur, duracak durağı da yok.

Bazen bir söz, bir hatıra, bir resim o anda sana 60 senelik hayatı an zamanda yaşatır.

Sözler (571) : "İşte zaman, (çünkü) harekâtın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, harekâta cari olan bir hüküm, zamanda dahi caridir.

Misal de saat ibresine oturan → biri saatin ibresine

→ diğeri aşire ibresine binen şahıs.

zaman-ı vahidde müşahade ettikleri eşya.

Peygamberimiz'de (A.S.M) → Burak-ı Tevfik-i İlahî'ye biner; berk gibi bütün daire-i mümkünâtı kat'edip acaib-i mülk ve melekutu görüp,"

🌀 Burak'a binmiş → berk gibi hareket etmiş.

Kanunlara binip → akıyla yıldızların arkasına kadar giden zîlim namazın ef'al ve erkanına fikrini bindirip, → bir nevi Mi'rac ile kainatı arkasına alıp, huzura kadar gider, zîiman.

Sözler (569): "Feza-yı ulvî, bilittifak "esîr" ile doludur.

→ Ziya,
→ elektrik,
→ hararet

} gibi sair seyyalat-ı latife, o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder.

Meyveler → ağacını,
çiçekler → çimenlerini,
sünbüller → tarlalarını,
balıklar → denizini

} bilbedahe gösterdiği gibi;

şu yıldızlar dahi bizzarure → menşe'lerini,
→ tarlasını,
→ denizini,
→ çimengâhının

} vücudunu, aklın gözüne sokuyorlar.

🌀 Meyveler dışa vuruş. Ağacını gösteriyor. Aynen bunun gibi de ziya, elektrik ve hararet de dışa vuruştur, kaynağı olan 'esir'i gösterir.

Zamanla hareket ayrı şeylerdir. Zaman hareketin;
→ bir rengi,
→ bir levni,
→ yahut bir şeridi

hükümünde olduğundan “harekatta cari olan bir hüküm, zamanda dahi caridir.”

Sözler (571)

“...burak-ı tevfik-i İlahîye biner; berk gibi bütün daire-i mümkinatı kat’edip,

→ acaib-i mülk ve
→ melekûtu } görüp, }
→ daire-i vücub noktasına çıkıp,
→ sohbeta müşerref olup,
→ rü’yet-i cemal-i İlahîye mazhar olarak...”

Allah-u Alem:

Mülk → Arş’a kadar. Cismaniyetin tamamı.

Burası Alem-i Şehadet. Arş’a kadar olan alemlere de gayb..

Melekut → Arş’tan ve kab-ı kavseyne kadar.

Daire-i Vücub’da → Kab-ı Kavseyn.

Çok çok garib ve müşkil bir yer: ‘dönebilir ve dönmüş ve öyledir’

Allah-u Alem:

‘DÖNEBİLİR’ O yukarıda inkarcıyı ikna etti. Onun aklına bu ibre ile yaklaştırdı ve imkansızlıktan misalle ‘dönebilir’ ihtimalini kazandırdı.

‘DÖNMÜŞ’ ehl-i imana bu misalle imanını artırdı. Belki zanları veya vehimleri olabilirdi. Bu misalle tatmin oldu, aklına yanaştırdı ve ‘dönmüş’ diyerek hakikatını isbatladı.’ dönmüş’ tabiri hakikattir.

‘ÖYLEDİR’ demesiyle Allah-u Alem kendisi buna şahid oldu. Kendi imanının şuhudunu ifade etti Üstadım (RA) (*Metris Cezaevinde*)

Şöyle de te’vil olur ama çok tekellüflü olur: İlmelyakin, Aynelyakin, Hakkalyakin.

Çünkü yukarıda sorulan soruya cevap olduğu için ikinci tevil pek uygun değil.

Sözler (573)

“...o mebd-e-i evvel olan çekirdekten,
tâ münteha olan meyveye kadar

} bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir Mi'rac ile,

“...Ondaki halet-i kudsiyeyi
başkasına sirayet ettirmek için
kelâmıyla taltif edip,
fermanıyla tavzif etmektir.”

Kelâmıyla taltif → Ayet-i Kerime'ler.

Fermanıyla tavzif → Allah u Alem bu da hadis-i kudsi ve hadis-i şerife'leridir.

Bu ikisiyle → **SİRAYET** yapılıyor.

Yani Peygamberimize (ASM) yükleneni sirayet etmesi,

1. Ayet-i Kerime'leri okuyunca..

2. Hadis-i Kudsi'leri ve Hadis-i Şeriflerini kabul edip uyarsak..

Bunlardan çıkan;

→ etvarı

→ ahvali

→ akvali

→ ef'ali

} ondaki o halet-i kudsiye bunlarla
sirayet ediyor.

Sözler (578):

“...o mi'rac-ı azîm ile

Kab-ı Kavsey'n'e çıkacak,

→ saadet-i ebediye kapısını çalacak,

→ hazine-i rahmetini açacak,

imanın hakaik-i gaybiyesini görecek,

yine o olacaktır.”

Sözler (579)

Mi'rac merdiveniyle → Cennet'e,
→ Sidret-ül Münteha'ya,
→ Arş'a ve
→ Kab-ı Kavseyn'e

kadar gitmek,

- ayn-ı hak,
- nefs-i hakikat ve
- mahz-ı hikmettir.

Cennet → Sidret-ül Münteha → Arş → Kab-ı Kavseyn.

Sözler (579)

"İşte şecere-i kâinat,
şecere-i tûbâ gibi,
gövdesi ve kökü yukarıda,
dalları aşağıda olduğu için;
aşağıdaki meyve makamından,
tâ çekirdek-i aslî makamına kadar,
nurani bir hayt-ı münasebet var.

İşte Mi'rac, o hayt-ı münasebetin gılaflı
ve suretidir

30.06.2017

Allah (CC) hayr etsin. Sabaha karşı rü'yamda: Bizim köyün yolu dere imiş. Ahmet Babal görünmemiş. S-6kg büyüklüğünde mağara alabalığı serpmeye ile yakalamıştı. Balığa beraberdik. Balığın karnı kırmızı pullu ve sarı idi. Tam da acıkınca Dursun Ali Dayı'nın eviyle benim evimin arasında yakalamıştı. Yukarıda Ali İhsan Dayı'nın karısı Emine Hala'da bakıyordu. Ahmed O'na göstermemeye, gizlemeye uğraşıyordu.

Sözler (580)

“...velayetiyle gitmiş,
risaletiyle dönmüş ve } kapıyı da açık bırakmış.

Arkasındaki evliya-i ümmeti,

ruh ve } o cadde-i nuranide, Mi’rac-ı Nebevî’nin gölgesinde seyr ü sülûk edip
kalb ile } istidadlarına göre makamat-ı âliyye çıkıyorlar.”

Ümmeti → ruh ve }
→ kalb } ile gidiyorlar.

Sözler (581) : “...şu dünya uykusunda söylediğin

güzel sözlerin ve } meyveler suretinde uyanık âlemi olan âlem-i âhirette yersin
çirkin sözlerin; } ve yemesini istib’ad etmemelisin.”

☞ Dünya hayatı,hakikatte veya ahirete göre uykudur.

Mi’rac’ın birinci meyvesi

“Erkân-ı imaniyenin hakaikını göz ile görüp, melaikeyi, Cennet’i, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelal’i göz ile müşahede etmek...”

“Sâni’-i Mevcudat ve } olan Hâkim-i Ezel ve Ebed’in marziyat-ı Rabbaniyesi olan
Sahib-i Kâinat ve } İslâmiyet’in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve inse
Rabb-ül Âlemîn } hediye getirmiştir ki...”

Sözler (582): “İşte Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) öyle bir Zât-ı Zülcelal'in

şuunatını ve } hazain-i rahmetini görmüş,
acaib-i san'atını ve } gelmiş,
âlem-i bekada } beşere söylemiş.”

Sözler (582): Saadet-i ebediyenin → definesini görüp,

→ anahtarını alıp getirmiş;

→ cin ve } hediye etmiştir.
→ inse }

► Ahirete imanı → anahtar.

► melaikeyi, }
cenneti, }
ahireti, } gözüyle görmeyi getirmiş. Buna NUR
hatta Zat-ı Zülcelal'i }

Ya. Ahiretin, Saadet-i Ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiş. Hediye etmiş bize, bir şey istememiş. Bu ne demek yahu? Ben şimdi hapisteyim. Zindan-ı zindanın zindanı olan hapisteyim. Buradan dışarıyı ne kadar hayırkeşim. Ya dünyanın ,ölümden sonra haşa haşa haşa ahiret olmamış olsaydı.

Ben şimdi hapsinde hapsi olan tek kişilik hücredeyim. Bana ne zaman çıkacağım ihtimali inşaAllah belli olduğu için tahammül veriyor. Ya dünyadan sonra..eee..öleceksin. Sonra?

- bilmiyoruz olsa (haşa).Seni bilmem ama şu andaki haletimle tersini düşünmeye ne tahammül edebilirim, ne de psikolojim dayanır.

Bana deseler ki falan gün idam olacaksın!

Günümü nasıl beklerim bi düşün!

Yaşamın anlamı olur muydu?

Buna da benzemiyor ahiretin(haşa) yokluğu(!)

Tam idam olacakken afvedildin. Buyurun saraya denmek gibi..

(30.06.2017) (Metris Cezaevi)



Çizgi Filmler Çocukları Nasıl Niye Bozuyor?

Çocuklarda hayal gelişiminde, hayali kullanma şekline göre doğruları ve yanlışları aleminde oturur. Çocuk daha doğrunun ve yanlışın idrakinde olmadığı için ayırd edemez. Gerçekle hayal birbirine karışır ayırd edemez. Çizgi filmler çok girerse alemine, alemini o çizgi film karakterini oluşturur. Alemindeki doğrular ve yanlışları o karakterler belirler, oluşturur.

Ve o hayal alemi o kadar genişlenir ki onu hakikata, alem-i şهادete getirmeye çocuğun gücü yetmez olur. Hem de orası artık çok zevklidir, ondan da çıkmaz istemez. Çıkarmaya çalışanları da düşman görmeye başlar. Çünkü alemi kurulmuş. Bunun dışındakiler onu sıkır. Orada kalmaya direnir. Anne babası oradan çıkarmaya zorlarsa, çocuğun biraz da inadı varsa inadlaşır. Ondandır ki bu tür çocuklar inadlaşır, korkusuz olur.

Allah-u alem bunları: Eğitimin dışında aç bırakın. Allah cc nefsi ancak açlıkla dinginleşmiş. Kuralın dışında muamele etmeyin. Asla istediğini yapmayın. Yemeği sofrasında ne yediyse onla yetindirir. Sakın aralarda isteklerini yapmayın. Suyun dışında abur cubur yedirmeyin. Bırakın ikinci yemeğe kadar acıksın. Hem büyüklere de şifadır açlık elemi. Açlık eleme şifadır.

Hayal dünyasının ta çok derinlerinde. Eğitimle, açlıkla, kurallarla realiteye gelmesine çalışırken, cinlerin ve ervah-ı habiselerin de musallat olamasınlar diye devamlı her gün Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü maddi hastalıkların sebebi Ervah-ı Habiselerdir. Kur'an da maddi ve manevi şifadır.

Sözler (587) : "...aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak..."

İhtiyar → akılda.

Sözler (591) : "Eğer, güneş gibi → bir dimağım ve
ziyası gibi → ihatalı bir ilmim ve
harareti gibi → şümullü bir kudretim ve
ziyasındaki yedi renk gibi → muhit duygularım..."

Allah'ın Delillerinden Biri de; Her Şeyin Bu Gözle Gözükmemesidir.

Sesin	→ kulak	} gibi.
Kokun	→ burun	
Mananın	→ akıl	
Muhabbetin gözü de	→ kalb	

Zaten göz ile gözükse ona iman edin denmezdi!

Hani her şey çıplak akılla, ilimsiz olarak anlaşılıydı 'Alim' ünvanı olmazdı. Her şey akla açık değil. Malzemesi ilim lazım.

İman gayba olduğu için, gözükene iman edin denmez. Zaten gözükene şey de benim gibi mahluk olur. Sanki kendisi kendindekileri görüyormuş gibi bu soruyu sorar: İnsan cesedinin dışında neyini görüyor ki? İçsel alemini, duygularını sanki gözüyle görüyormuş?

Bilim adamları gözükene, zahirdekilere kanaat etmiş olsalardı ilim insanı olamazlardı. Gözükenin arkasını merak ettiler ve akli bir yol buldular.

Sanki Allah cc gözükseydi iman edeceklerdi(!)Hani ya;Peygamberimizin asm bu kadar açık mu'cizelerini gördükleri halde ve ömründe hiç yalan olmadığı “Muhammed’ül Emin” ünvanını onlar verdiği halde yine “yalancısın” (haşa) dediler. Tabir-i caiz ise Allah’ın vekilini gördüler.

- Hem kabri gördüğümüz halde hangi günahımızı terketmişiz!

Demek iman etmek başka bir şeyden. Eğer iman etmeye niyet emişsen her şey delil olur.

İnkâr edenler; iman edebilecek kadar delilleri olmadığından iman etmemişler değildir.

İnsan sırf gözden mi ibaret!

(01.07.2017) (Metris Cezaevi)

Sözler (598):

- “...evham → derelerine ve
- tesadüfü → adem kuyusuna ve
- şerikleri, → imtina’ ve muhaliyet zulûmatına ve
- din aleyhindeki felsefeyi, → esfel-i safilînin dibine atar.”

PEYGAMBERİMİZ (A.S.M) Allah ile insanlar arasında haşa kargocu değildi. Elçi idi. Yani: Kur’an’ın yaşayan nümunesi idi. Kur’an’ı yaşayarak gösterdi. Manaları hislere, duygulara, latifelere ve fiil dünyasına dönüştürdü.

Esbab Alemi ve Esmalar

Binbir esma kendi içlerinde birbirinin hükmünü kaldırmadan her esmanın her meratibinin icrası için birbiri içinde mütecellileri oluyor.

İşte binbir esmanın her meratibinin tecelli etmesindeki münasebetlerinden ortaya ‘esbab alemi’ çıktı. Esbab alemi; esmaların dışında ayrı bir vücudları yok, esmalar esbab aleminde icraat yapıyor değil. Esbab olanlar da esmaların bir başka

meratibleridir. Nasıl ki Celal ile Cemal'in çarpışmasından Kemal Alemlerinin zuhur etmesi gibi..

Sözler (609) : "Fıkr-i beşer ise o sırırra, ancak bir temsil dürbînîyle ve mesel rasadıyla bakabilir."

Fıkr-i beşer → temsil dürbünüyle ve
→ mesel rasadıyla } bakabilir.

(02.07.2017) (Metris Cezaevi, Koğuş No:34)

Sözler (609) : Evet nasıl cismanî şeylere

cam ve } gibi maddeler âyine olup, cismanî birtek şey, o âyinelerde
su } bir külliyet kesbeder.

Öyle de:

Nurani şeylere ve } hava ve
ruhaniyata dahi, } esîr ve } âyineler hükmünde ve
âlem-i misalin bazı mevcudatı, }

berk ve } sür'atinde birer } vasıta-i seyr ve } suretine geçerler ki,
hayal } seyahat }

o nuraniler ve } hayal sür'atıyla o meraya-yı nazifede ve o menazil-i latifede gezerler.
o ruhanîler, }

Cismanî Şeylere; → cam ve }
→ su, } ayine olup külliyet kesbederler.



Sözler (610)

“...**ukde-i hayatiye tabir edilen** → bir cilve-i irade-i İlahiye ve
→ bir nüve-i emr-i Rabbanî ile..”

(02.07.2017) (Metris Cezaevi)

Sözler (614): “Ve o meyvenin çekirdeği olan **insanın kalbi** dahi,

Sâni'-i Kâinat'ın → en münevver ve
→ en câmi' } bir âyinesidir.”

İnsanın kalbi; Sani-i Kainat'ın → en münevver
→ en cami

Sözler (616): “İşte bütün Sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kat'î-yi mantıkîden daha kuvvetli, daha yakîndirler.”

“Malûmdur ki: Fenn-i Belâgatta bir lafzın, bir kelâmın mana-yı hakikîsi, başka bir maksud manaya sırf bir âlet-i mülâhaza olsa, ona "lafz-ı kinaî" denilir.”

Sözler (619)

“Şu sual sahibi, hakikî kemali bilmiyor. Yalnız nisbî bir kemal zannediyor.

Halbuki → gayra bakan ve } hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar;
→ gayra nisbeten } hakikî deęiller, nisbîdirler, zaîftirler.

Eęer gayr, nazardan sâkıt olsalar; onlar da sukut ederler.”

→ Gayre bakan ve } bilinenler hakiki deęiller.Karşı ortadan kalksa bu
→ gayre nisbet edilip } da yok olur.

İşte → Sani-i Zülcelal ve } bütün kemalatı; hakikiyedir, Zati-ıyyedir; gayr
→ Fatır-ı Zülcemal ve } ve masiva O'na te'sir etmez.Yalnız mezahir
→ Halık-ı ZülkemaI'in } olabilirler.

(03.07.2017)

Sözler (619): “Meselâ; eski zamanda sahib-i kemalât insanları herkes sever, onlara karşı hiçbir alâka olmadığı halde istihsankârane muhabbet edilir.”

Sözler (621): “Demek ruhun manevî güzelliğidir ki;
ilim vasıtasıyla san'atında tezahür ediyor.”

Sözler (625): “Malûmdur ki:

Her kalb, → kendine ihsan edeni sever ve
→ hakikî kemale muhabbet eder ve
→ ulvî cemale meftun olur.
→ Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zâtlara dahi ihsan edeni daha pek çok sever.”

Sözler (626): “...veyahut şuhud derecesinde iman ile Cennet'in kemalât ve mehasinine nisbeten dünyayı çirkin görür.”

Sözler (633):

“...gayr-ı meşru ve mülevves } bir lezzet için → çirkin ve }
→ necis } bir şarabı içse, sarhoş olup

kendini kış ortasında, pis bir yerde ve } tahayyül etse, titreyip bağırp çağırrsa
hattâ canavarlar içinde } nasıl merhamete lâyük değil.

Çünkü ehl-i namus ve } arkadaşlarını canavar tasavvur eder...”
mübarek }

► Aynen cemiyetin hali. Hele hapishaneler tıpa tıp bu tip insanlarla dolu.

(05.07.2017) (Metris Cezaevi)

Sözler (640): “...bâtın-ı kalb, → âyine-i Samed'dir ve
→ ona mahsustur.”

Sözler (642): “Muzaaf ihtiyaç, → iştiyaktır.
Muzaaf iştiyak, → muhabbettir.
Muzaaf muhabbet dahi → aşktır.”

☪ İhtiyaç → İштиyak → Muhabbet → Aşk

☪ Hem dert ol.Hem merhem ol.

Aşk; gurur ve kibrin ilacıdır. Çünkü seni ortadan kaldırır.

Ney, insana benzer. Ötmesi vatanından ayrılmasından öter ney. Onun için insan buna benzer.

Senin karşına sen çıkarsın. Görürsen kendine ihanet etme. Bu ha hapiste ha başka yerde..

KOĞUŞUMA İLK DEFA KIRMIZI KALEM GİRDİ. Hamdolsun!

Sözler (655)

“Şimdi ey → münkir-i cahil ve
→ ey fâsık-ı gafil! } Bu faaliyet-i → hakîmaneyi,
→ basîraneyi,
→ rahîmaneyi } ne ile izah edebilirsin?”

Sağır → tabiatla mı,
kör → kuvvetle mi,
sersem → tesadüfle mi,
âciz camid → esbabla mı } izah edebilirsin?...”

☞ İnsanın bedeni aynı. Cesedi aynı. Ama giriftar olduğu hadiselerden hasil olan his ve duygularla o anda bedene libas oluyor o hisler. İnsanı sarmalıyor. Onun te'sirinde konuşur, görür, düşünür ve yapar. Demek her bir his ve duygu libastır.

(05.07.2017) (Metris Cezaevi)

Sözler (658)

“Gözlere kâinat bostanındaki
manevî çiçekleri toplayan → şuaat-ı ayniye gibi
zahirî ve bâtinî bütün duyguların,
ayrı ayrı âlemlere herbiri birer anahtar olmaları...”

☞ Nasıl gözün şuai, şuasını gönderiyor. Eşyaya vuruyor. Onun yaymış olduğunu içeriye aldığı gibi. Fotoğraf makinesi gibi. Şuasını alıp kağıda döktüğü, taşıdığı gibi. Göz bu aleme anahtar olmuş. Bu aleme giriyor, alıyor, insanı inşa ediyor.

Zahiri ve batını duyguları da alemlere anahtar olmuş. Gözün anahtar olması gibi.. Zahiri, batını duygular da buradan oraya, oradakileri buraya taşıyan ,açan anahtar gibi..

Nasıl ki kristal, gözün ayırd edemediği renkleri bize ayırd edip sunduğu gibi. Kristalden görmezsek gözün gördüğüne ısrar edip 'yok içinde öyle renk' demedi diyecektik!

Sözler (662)

"İşte mahiyet-i insaniyedeki → merak ve
→ taleb-i hakikat } cihetinden gelen nihayetsiz
ızdırabdan kurtaracak yalnız
→ tevhid-i Hâlık ve
→ marifet-i İlahiyedir."

"Kader dairesinde → suretleri ve
→ biçimleri } tertip edilen ve
Kudret destgahında → vücutları → verilen"
Kader dairesinde → suretler ve
→ biçimler

(05.07.2017)

Sözler (663)

"...şu mevcudatın
muntazam suretleri, → herbiri birer dildir.
Ve mevzun heyetleri, → herbiri birer lisan-ı şهادettir.
Ve mükemmel hayatları, → herbiri birer lisan-ı tesbihtir ki..."

Sözler (664)

"İşte bu acz içindeki → kudret ve
za'f içindeki → kuvvet ve
fakr içindeki → servet ve
gına ve cümd ve cehil içindeki → hayat ve şuur..."

- cehilin karşısına → ≠ ilim koymamış
→ şuuru koymuş.

Sözler (665)

- “Senin gibi serseri → tesadüfle mi?
Ve kalbin gibi → kör kuvvetle mi?
Ve kafan gibi → sağır tabiatla mı?
Ve senin gibi → âciz, camid, cahil esbabla mı?”

- ☞ kafan gibi → tabiatla mı
kalbin gibi → kör kuvvetle mi
senin gibi serseri → tesadüfle mi
senin gibi → aciz,camid,cahil esbabla mı?

Sözler (655)'de ise

- Sağır → tabiatla mı
kör → kuvvetle mi
sersem → tesadüfle mi
aciz, camid → esbabla mı?

Birleştirirsem

- Sağır → tabiat → kafa
kör → kuvvet → kalbin
sersem → tesadüf → senin gibi serseri
aciz, camid → esbab → senin gibi

Kafaya → sağır

Kalbe → kör

} lükle nisbet ediyor.

(06.07.2017) (Metris)

Sözler (667) : "...bilbedahe mükemmel bir sifata,
yani san'at melekesine delalet eder."

Sıfat: Ortaya konan san'atın, bu san'atı ortaya koyan **melekeye** sıfat.

"Ve mükemmel sıfat ve
o mükemmel meleke-i san'at, } bilbedahe mükemmel bir istidadın
vücuduna delalet eder."

Ve mükemmel bir istidad ise;

âli bir ruh ve

yüksek bir zatın vücuduna delalet eder."

☪ Ruh → İstidad → Meleke-i San'at → Sıfata → dülger ünvanları

Zat → Ruh → İstidad → San'at → Usta ünvanı

Sıfat'da istidada bakıyor.

Allah'ı Kafir Bile Görmek İstiyor?

Sen kızdığın, sevmediğin şeyi görmek ister misin?

-Tabii ki hayır. Kafir bile Allah'ı cc görmek istiyor. Göremeyince ve de fitratının karşılıklarını, cevaplarını bu dünyada da göremeyince O'na düşman oluyor.

Çünkü Sözler (339) : "İnsan ise, ihsan edene perestiş eder. Perestişe lâıyk olana, kurbiyet ister ve görmek taleb eder."

Herkes Allah'ı (cc) görmek istiyor. Niye?

Çünkü yukarıdaki "ihsan edene perestiş eder" sırrı yatıyor.

Hem kurbiyet ister.

Hani hep düşünmüşümdür. Nafilelerle Allah'a (cc) yaklaşabiliyorsun. Farzlarla değil. Oysa farzlara hiç bir şekilde ve miktarda nafilerle yaklaşamazken. Farzlarla yaklaşamazsın, nafilerle yaşayabilirsin buyuruyor efendimiz.

Metris Hapishanesi'nin hücre hapsinde anladım ki;

Nafiler → kurbiyete

Farzlar ise → akrebiyete bakıyor.

Allah (cc) sana yakın olduğu için nafilerle kılabilirsin, farzları kılabilirsin.

Sözler (199): “Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikati; sâbık temsilde bir nefer, mahz-ı lütuf olarak huzur-u şâhaneye kabulü gibi; mahz-ı rahmet olarak Zât-i Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulüdür.”

Huzuruna kabule layık değilsen kılamiyorsun, kılmıyorsun. Senin ruhunun sorunu.

Demek farzları yapabiliyorsan Allah'ın (cc) sana akrebiyeti var.

Nafilerle kurbiyetinin kalitesini yükseltip akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına sebep oluyor.

Metris Hapishanesi Küçük Bir Asr-ı Cahiliyeye Benzerse:

(06.07.2017) (Metris)

Benim bulunduğum hücre ve çevresindeki hücreler tek kişilik.

Buraya Metris Hapishanesi'ndeki koşullarda toplu olarak bulunanların yaramazlık yapanları, bir de dışardan çok nadir direkt buraya girerler. Bu tip insanlarla hep sohbetim olmuş. Yani çoğu katil veya çok tehlikeli fitnatlar. Volta attığım yerin yanı başlarında parmaklıkların arkasındalar. Volta atarken sohbet ediyorum.

Müthiş bir sırrı Allah (cc) nasib etti bana.

Her kimle konuşmuşsam asla red etmedi. Bilakis voltada kalmamı, konuşmamı, susmamamı istiyorlardı. Dışarıda vahşi canavar iken parmaklıklar arasında namazı tarif ediyorum. İnsanı anlatıyorum. Allah'ı (cc) ve ahireti anlatıyorum. Bir tane namaza başlamadan ordan ayrıldığına şahid olmadım. Hatta birkaç kişiye besmele ile namaz kıldırıttım. Sure hiç bilmiyor. “Allah-u Ekber, Sübhanallah, Bismillahirrahmanirrahim'lerle namaz..

2 şey anladım: 1. Hiç birisi asla ,kat'a Allah'tan ümitsiz değil. Hepsi Allah'tan ümidli.

2.si Asr-ı Saadet müslümanını anladım. Yani: Din gelince en vahşi, zalim bile Allah'a itaat etti. Terketti zulmü.

Hapiste olup da dinden ümid aramayanlara ben rastlamadım. Ama mutlaka siyasilerden olabilir. Ne olursa olsun Allah'ı (cc) haşa reddedenler vardır. Bunları da Asr-ı Saadet'teki hakka karşı inad edenlere benzettim.

Peki sahabe bir anda ruhu nasıl inceldi ve terakki etti ise hapse girince "fani alemde ve fani ömürde ve karanlıklı dünyada ve karanlık istikbalde"(Sözler 45) nur arıyor.

Ama nasıl arıyor. Sivilde yanaşman, bir şey anlatman imkansız iken burada besmele ile belki 5 defa kılmayı fiilen gösterdim. "Tamam yeter." demiyor. Bir anda bütün istidadiyla dinden meded istiyor, dine ihtiyaç duyuyor.

Dedim ki sahabe de böyle zeminde. Yani asr-ı saadet önceki cemiyette. İslam gelmemiş asr-ı cahiliye zeminini Metris'in geneline benzettim. Sanki Metris küçük bir asr-ı cahiliye zemini. Metris'in çatısını kaldır, ortadaki duvarları kaldır; al sana küçük bir asr-ı cahiliye.

Sen de bir şey anlatınca nasıl sarılıyor.

Çünkü 21 yaşında 'cinayetim var hocam' dedi. Mahkeme ne istiyor sorunca; 'ağırlaştırılmış müebbed.'

Avukatım var ama inşaAllah müebbeti düşürecek ümidiyle bekliyordu.

Öteki mahkeme 25 seneden 16 seneye indirdiği için 19 yaşındaki genç seviniyordu ve hakeza..

Bunlar aptal değil. Akılları var. Şimdi düşün:

Dinden başka nereden ümid bekler ve bulur? Mümkün mü?

Bu delikanlının dine sarılması gibi sahabe de böyle sarılmış.

Dünyası ve ahireti bitmiş insan dine nasıl sarılır, tahmin bile edemezsin.

Onun için sahabe dine ihtiyacını nasıl hissetmiş? Bilemiyoruz. Dini massetmiş, emmiş.

İstidadların ve kabiliyetlerin dini emmesi, dine ihtiyaç hissettiğin kadardır. Diğerleri taklid, görenek gibi seviyelerde kalıyor. Görenektir anne babadan kalma dindarlık, tesettür ve namaz.. Eynessera minel süreyya!..

(Kantinci demişti: “Senede Metris’e 20 bin mahkum girip çıkıyor”)

O zamanın küçük Mekke’si kadar.

Senin ağzına bakıyor, ümidli sözüne, teselline, ümid vermene. Haşa misal için söylüyorum: Sen de Peygamberimiz (A.S.M.) vekili imiş gibi.. sana sarılmaları, senin ümidinle hayata tutunmaları, dünyalarını ve istikballerini nurlandırmaları.. O’nun karanlık dünyasına ve karanlık istikballerine nur serpmeli.

Benim halim ise;

Dinim için buradayım. Dinimin gereğini yaptığım için çile çekiyorum. Bu bana güç veriyor, gücümü almıyor. Hani:

Deccalin cehennemine giren Allah’ın (cc) cennetine girer.. ila ahir hadisi düşünmek (tabii ki teselli),ama mukaddes çile.

Ben de onların içinde çile çekiyorum. Onlar da çekiyor. Haşa la teşbih vela temsil: Asr-ı cahiliyede cahillerle efendimiz gibi. Sen bir şeyi temsil ediyorsun. Temsilen buradasın. İnsanları uyandırmaktan buradasın. Senin de çilen ama mukaddes çilen..

Televizyonlarda her gün katil seyreden gencin özentisinin sonucu bu. Oysa cesaret canavarda. Güç ise öküzlerde de var.

Ama insan, tek insanlarda olur.

(06.07.2017)

İnsan sorumluluk sahibi olmalı. Sorumluluk hissetme nispetinde söylersin, yaparsın.

Allah’ım (cc) iyiki de hesap soruyor soracak! O çocuk, genç o cinayeti yapana kadar ben neredeydim. Aman Allah im affet beni yarabbi!..

Hakkında ayet inen sahabeler veya vesile olmuş sahabeler... Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir (RA) isimleriyle sure yok. Ama Meryem suresi var. Kuran kadına doğru bakılmasını gösteriyor. TV de cinayet, haram, işlemenin normal olarak gösterdiği için yapıyorlar. Normalleştiriyor.

Dua ederken o anda o hale girmektir. Beşeriyetten sıyrılmış oluyorsun.

“Allah’ım tasadan ve tembellikten sana sığınırım. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Borcumun beni aciz bırakmasından sana sığınırım. Makam ve mevkiinin şımarttığı adamlardan sana sığınırım. “ (A.S.M.) buyurmuşlar.

Korkaklık insanın heybetini ve gücünü götürür. Bil mana hadis. Doğru korku havf’dır.

Allah’tan korkmak → Havf.

İnsanlardan korkmak → Korkmak.

Allah ile aran nasıl bazan sor kendine!

Ben ney gibiyim. Hadiselerde üfürüyor. Çıkan ses benden iken manası ise üfleyenin gayesine bakıyor. He hadise oturuyor. Senin bunları fırsata çevirmen ise o delikleri doğru kullanmana bağlı.

Ney → benim

Üfleyen → hadiseler

Delikleri → istidat, kabiliyet ve konumlarım

O üflemeye yon verip manalı ve manasız kılan → ihtiyar ve iradem

Tüm bu düzeneğin adi → **KADER**

Zira duygusallıkla sevinçle de ikisi de ağlamak. İkisi de surette aynı. Olay aynı. Kimisi bos tarafını kimisi dolu tarafını görüyor.

(07.07.2017) (Metris) (Saat Gece 12:40)

Sözler (669): “İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil!”

☪ Nankörler kendilerini başıboş zanneden bedbahttırlar.

Sözler (675): “İşte hayat bu câmi' mahiyeti itibariyle

şuun-u zâtiye-i Rabbaniyeye âyinedarlık eden bir âyine-i Samediyettir.”

☪ Hayat → Şuunat-ı Zatiyeye âyinedarlık ediyor.

☪ Samedin âyinesidir, Hayat.

Acaba...mı? Doğruluğunu bilmiyorum.

Kulhuvallahu ehad	→ Mahiyet-i Zatîye
Allahu Samed	→ Şuunat-ı Zatiyeye
Lem yelid velem yuled	→ Sıfatlara
Velemye Kullehu Kufuven ehad	→ Esmalara

☪ Hayat aynadır. Bu aynada Şuunat-ı Zatiye görünüyor.

Sözler (677): “Tesadüf ise, cehlimizi örten gizli bir hikmet-i İlahiyenin perdesidir.”

Sözler (683)

“Demek uluhiyet ve Rububiyetin } en kat’î ve daimî } lâzımı; → vahdet ve → infiraddır.”

☪ Uluhiyet → Kat’î → Vahdet
 Rububiyet → Daimî → İnfirad

(07.07.2017)

Sözler (684): “Demek intizam-ı kâinat, vahdaniyetin kat’î şahididir.”

İntizam → Vahdaniyete

Sözler (687): “Yani, irade-i İlahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden vücud-u haricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve latife-i Rabbaniye olan } ruh,

“O’nun bir kanun-u emri olan ruh,

küçük bir âlem olan insan

→ cisminde ve

→ a'zasında

} bu vaziyeti gösteriyor.”

“Elbette âlem-i ekber olan kâinatta o Zât-ı Vâcib-ül Vücut'un

irade-i külliyesine ve

kudret-i mutlakasına

hadsiz fiiller,

hadsiz sadâlar,

hadsiz dualar,

hadsiz işler,

} hiçbir cihette ona ağır gelmez,
birbirine mani olmaz.”

☪ İrade-i ilahiyeden → Evamir-i tekviniye.

Evamiri tekviniyeden → Vücut-u harici giydirilmiş

→ bir kanunu emri ve

→ latife-i rabbaniye

} olan ruh,

Netice:

İrade-i ilahiye

└──────────────────┘

Evamir-i tekviniye

└──────────────────┘

Ruh

(07.07.2017) (Metris)

Ruha aynı zamanda Latife-i rabbaniye diyor. Bu taraf ise, manevi özelliğini...

Kanun-u emri tarafı ise şecere-i hilkat, kâinatın yazılımını

Biri mana...

Biri de maddi tarafı.

Bir mevzuyu külliyatta bazı yerde icmal eder, bazı yerde tafsil eder, Ruh illa bir maddi harita değil. Mana dünyasının da cem'idir.

Metris Parmaklıkların Arkasından Vicdani Ve Hissi İntibah!

(07.07.2017). Ahiretsiz. Peygambersiz bir hayatı hayal edemiyorum. Düşünebiliyor musun -haşa- ahiretsiz dünya ne demek.. Ne anlama gelir dünya. Hem dünyanın kendisi sorgulanır. Yani dünya dediğimiz şey: Nedir, niyedir. Burası neresidir, niye var, Neye çalışıyor. Gibi sualler biter mi? Ama şimdi ne sorarsan sor, cevabı: Allah (cc) ile...Ahiret ile cevap buluyor. Bunu ne zaman vicdani ve hissi soruya cevap alırsın biliyor musun? –Benim gibi metris kapalı cezaevinin tek kişilik hücrelerinden karşıki duvara parmaklıklar arasından bakarken. Peygamberiz -haşa- düşünmeye başlayınca ağlamaya başladım. Ve daha düşmeyeceğim bu hücrede!

(08.07.2017) (Metris)

Korkunun ana sebebi vehimdir.

Cesaretin ana sebebi imandır ve fena-fil davam olmaktır.

Sözler (339) “Senin sa'yin beyhude,
ilmin faidesiz } gitti.”

Bir insan doğruluk adına ömrünü vermiş olduğu davanın sonunda -varsa nasibi- anlansa ki uğruna her şeyimi verdiğim dava

→ beyhude (çalışmam, fiillim beyhude) }
→ ilmim ise kaidesiz } gitti.”

Bunu nasıl anlar?

Ye'is → zulümat vermeye devam ediyor.

Kimsesizlik → bana vahşet vermeye devam ediyor.

Ervah-ı habise de → icraat etmeye an be an devam ediyor.

O zaman

Benim uğruna say ettiğim } bana faidesi yok. Olsaydı bu üç sıfatlar bende
Elde ettiğim ilim } hâkim olmazlardı.

Madem ben bu üç sıfatının tesiri altındayım; O zaman say'ım beyhude, ilmim faidesiz gitti der. Çünkü ortada iddia yok realitesi-fiili durum var.

Peki insanın bütün sermayesi ömrü idi. Onun neticesi de hiç oldu ise, insanda içsel aleminde vahşet hasıl olur.

Vahşet: Safari gibi çölde bütün vahşilerin ortasındasın. Yani, sana imdat verecek tüm hisler, fikirler ve duygular içsel aleminde birbiriyle çarpışıyorlar ve senin aleminde üretim yapıyorlar an be an. Senin içsel alemin bu vahşilerin ortamı olan safariye de benzemez. **Böyle içsel ortamda sana -aklına ve vicdanına ve kalbine-** dehşet verir.

Yani → Ye'sin zulumati
→ Kimsesizlik vahşeti

(08.07.2017)

Ve ervah-ı habisenin iz'âcatı sem olursa içsel aleminde sen de korkunç **dehşetler** olur.

Hem insan zor durumda kalınca en yakınlarından kendi sermayesinde yardım almak ister. Ama bakar ki **kimseler yok**. Kimsesizim. İçimde ve dışımda kimselerim **-yardım edebilecek beni bur korkunç haletlerden, fikir ve hislerden kurtarabilecekler-** yok, çünkü onlarda aynı durumdalar.

Kimsesizlik insana → vahşete

Vahşet te insani → Dehşete koyar.

Metris - Kapalı T-tipi Cezaevinin Hücresinde

(08.07.2017)

Bu manaları düşünürken

Tahayyül-ü küfür küfür olmadığı gibi

Tefekkür-ü küfür dahi küfür değildir sırrıyla:

Allaha (cc) var iken **-ki halen öyledir-** hiç bir şeyin hakiki vücutları yoktu. Allah tek, yekta. Kendisi ve kendisi. Allah kendisi kendisiyle. Bunu nasıl yapıyor ve dayanıyor. Ben hücrede kemiğime kadar kimsesizliği, yalnızlığı hissettim (şimdilik). **Buna dayanabilecek ki uzun zaman için ancak Allah olması lazım!** Çünkü yaratılmışların fitratlarında, tıynetlerinde böyle bir özellik yok. Ki buna zati sıfatlar denir. Mesela Kıyamı bi nefsihi, Kıdem, Beka, vs zati sıfatlar sahibi ancak Allah cc olur. **Allah'ım! seni çok seviyorum. Senin benim rabbim olduğundan gurur duyuyorum.** Haşa bir an bile O'nsuz düşünmek bile yapamıyor ve beceremiyorum. **Allah'ım haşa tanıdık... Ama çok ama çok başka bir Zat-i Zülcelâl!**

Bana ümit, umut, hissini verenin kendisi ümidim olmalı. Bana gaye hissini verenin kendisi gayem olmalı. Bana bekayı veren kendisi baki olmalı. İşte insanlığın ızdıraplarının kökeni böyle düşünmemektedir. Başka kulvarlarda, başka mecralarda aramalarındandır. Haşa haşa haşa tabiri beşeriyetim ve insaniyetimle: Allah (cc) ruhuma çok tanıdık geliyor! Onun çok yakın fikre dip hissedip massediyorum. Elhamdülillah.

(13.07.2017) (Metris Cezaevi)

Kin, nefret, hele hele intikam hislerinden ve fikirlerinden uzak dur. İlm-i siyaseti yap. Her şeyi net ortaya koyma. Duyma, görme, düşünme. Ama bil ve ahmak yerine konulup kullanılma. Karşıya en büyük ceza ses çıkarma, meşgul olma, onla ilgilenme. Çünkü senin ilgileneceğin kadar şimdilik değerli değil. İnsanın kalitesini gelişen hadiselerde ortaya koyar. Bu onun hakiki kimliği ve kişiliğidir.

Hadis-i bilmana: Aynı delikten iki defa ısırılma.

Bunu da unutma ki, sende peygamber sabrı arama. İşini yap. Zihnen olumsuz insanlarla meşgul olma. İnsanlarla aradaki mesafe trafikte seyir esnasında korunması

gereken mesafe gibi olmalı. Çok uzak tutma yabancı fitne arabası girer. Çok yakın takip etme dengesiz frenlerinde arkadan çarpabilirsin. Durma mesafesi bırak. Mesela sudur. Yaptığın hızın yarısı kadar mesafedir. Misal: 100km/h seyrediyorsan tutacağın mesafe $100/2=50$ m olmalı. Yani adamanın görünen -zahirde- karakterin yarısını düşün. Gözükenin, sergilemiş olduğu karakterin yarısını düşünüp orda dur.

Bazı insanlar beni tasdik etseydi inanın imanımdan şüphe ederdim.

Bazı nurcular nurculuğumu onaylasalardı inanın nurculuğumdan şüphe ederdim.
(Metris kapalı t-Tipi cezaevi koğuş no:34)

☞ Sen benden ne bekliyordun da bulamadın!

Sözler (702): Ruha “Kudret vücud-u hissî giydirir.”

☞ Garib! Vücudu-u hissi giydirir.

His libastır ruha.

Sözler (703): Karınca için “ o zişuur başının nisfi bile olamaz.”

Sözler (704): Kudret-i Zülcelal'in pekçoktur mir'atleri.

Herbiri ötekinden daha → eşeff ve } pencereler açıyor bir
→ eltaf } âlem-i misale.

Sudan havaya kadar,
havadan tâ esîre,
esîrden tâ misale,
misalden tâ ervaha,
ervahtan tâ zamana,
zamandan tâ hayale,
Hayalden fikre

} kadar muhtelif âyineler, daima temsil eder şuurat-ı seyyale.

- ☪ Mirat → (1) Su
→ (2) hava
→ (3) esir
→ (4) misal
→ (5) ervah
→ (6) zaman
→ (7) hayal
→ (8) fikre

(13.07.2017) (Metris)

Sözler (705): “Ger şems hayevan olaydı;
olur harareti hayatı,
ziya onun şuuru...”

Hararet → Hayatı
Ziya → Şuuru } Güneşin

☪ O zaman şuur?

Şuur: 7 sıfat-ı subutiyeinin hülasa-i camiasına cami.

Sözler (705): “Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler:
Ziya-yı kalbsiz olmaz
nur-u fikir münevver.

O nur ile } mezcolmazsa zulmettir, → zulüm ve }
bu ziya } → cehli } fışkırır.

Nurun libasını giymiş bir zulmet-i münevver.”

☪ Ziyayı → kalbe
Nuru ise → dimağa } nisbet ediliyor.

Sonra zulüm → kalbe
cehil de → dimağa } nisbet ediliyor.

Toparlıyorum:

Kalp → Ziya → zulmet

Dimağ → Nur → Cehil

(13.07.2017)

Sözler (706): “Basiretsiz basar da para etmez.

Ger fikret-i beyzada

süveyda-i kalb olmazsa,

halita-i dimağî

→ ilim ve

→ basiret

} olmaz. Kalbsiz akıl olamaz.

☪ Dimağdakilerini ilme ve basirete dönüştüren → süveyda-i kalb..

Yoksa kuru malumat olur. Basireti de olmaz. Kör olur. Tek tarafı görür.

Sözler (710): “Acz ve cez' bîçarelerin kârıdır.”

☪ Ne acayip psikolojik kanunun umdesi ve ukdesi.

Sözler (713): rabıta-i dinîdir,

nisbet-i vatanîdir,

alâka-i sınıfîdir,

uhuvvet-i imanî

☪ Mükemmel bir kanuniyet işleniyor.

Yani	Dinde	→ rabıtaya	} zemindir, sebeptir, vesiledir. Eğer bunlar yoksa diğer neticeler çakmadır, sunîdir, geçici menfaat hisleridir.
	Vatani	→ nispete	
	Sınıf	→ alakaya	
	İman ise	→ uhuvvete	

(14.07.2017)

Sözler (713) "Heves tahakküm eder.

Heva da müstebiddir,

gayr-ı zarurî hacatı havaic-i zarurî hükmüne geçirmiştir.

☪ Mükemmel psikolojik tespitler.

Heves → tahakküm eder

Heva da → musibettir. Yani ne yapar? - Gayri zarurî hacat-ı havaice zarurî hükmüne geçirmiştir. Yani inandığın gibi yaşatmaz seni. Didinip durursun. Çünkü istibdat altına sokmuş seni.

Peki bu hevadadan nasıl kurtulacağız?

Bunu cevabı HEVA dersinde var.

Sözler (715): "Musibet olur her dem

→ hıyanet neticesi,

→ mükâfatın sebebi.

Ey şu asrın adamı!

Kader bir sille vurdu,

kazaya da çarptırdı

Hangi ef'alinizle → kazaya, } şöyle fetva verdiniz ki,
→ hem kadere } kaza-i İlahî → musibetle hükmetti,
→ sizleri hırpaladı?

Beşerin → dalalet-i fikrîsi,
→ Nemrudane inadı,
→ Firavunane gururu

☞ İnatlığımızla → Nemrutluğumuz aktif oluyor.
Gururumuzla da → Firavunluğumuz aktif oluyor.

14.07.2017 (Metris)

Sözler (715)

“Demek ki şu musibet,
bütün beşer musibetiydi,
Nev'en umuma şamil.
Bir müşterek sebebi;
maddiyunluktan gelen dalalet-i fikrîydi,
hürriyet-i hayvanî,
hevanın istibdadı...”

- dalalet-i fikrîydi,
- hürriyet-i hayvanî,
- hevanın istibdadı...”

dalalet → fikrîydi.
hevanın → istibdadı var.
hayvanî duyguların → hürriyeti var.

Musa AS üç gün yağmursuzluk için duaya çıktığı halde yağmur gelmedi. İki rekât namazdan sonra Rabbine sorar niye yağmur vermiyorsun?

- Çünkü aranızda koğucu biri var.
- Musa: Onu bana bildir de bileyim deyince;
- Ya Musa. Yasakladığımı ben mi çiğneyeyim (kaldırayım). Yani ben koğuculuk mu yapayım der.
- Musa: O zaman ne yapayım?
- Cevap: Komple tevbe edin O da etmiş olur.

Dışarıda huzur olsaydı, cinayeti işleyip hapisaneye gelmezsiniz. Orada cinayet işlediniz burada -hapisanede- pişman oluyorsunuz. Dikkat edin gelenler; Tevbekâr hapiste oluyorsunuz. Eğer hayatı anlamlandıramazsanız cemiyet hapisane olur.

16.07.2017 (Metris)

Galiba; İmam-ı Rabbani hazretleri 3 yıl hapiste kalmış. Bu esnada Celal tecellisine mazhar olmuş ve olgunlaşmış deniyor.

An şart bunu Allah'tan cc bilmeli. Esbabı terk etmemeli. Esbaba riayet etmeli. Ama arkada ve neticede Allah'tan cc bilmeli.

Peygamber ASM sevgisi → yokluğa fakirliğe
Allah sevgisi ise → bela ve musibete } hazır olmalı.

(Metris cezaevi - Hücre no 34) (16.07.2017)

☪ Varlığı bir de Allah ile tanı.

Sihirbazlar hikmet ve matematikle sihir yapar. Musa as ise kendi اساسından korktu. Bu da gösteriyor ki işi Allah yapıyor. Kendi eseri olsaydı sihirlerden korkmazdı. Demek Allah'ın cc işidir deyip sihirbazlar iman etmişler.

☪ Kur'an mahluk değil. Kalem mahluktur. Ama onunla yazılan mahluk değil. Tıpkı kalp mahluktur ama orada olan mahluk değil.

Allah'ın cc sana yaptığı her muamelelere tutun. Hapiste olsa..

☪ İnsanları hasta yapma. Tedavi et. Unutma tedavici ol.

☪ Dilin ahiret ama yaşantın dünya ey münafık nefsim!

Ben ne kadar rezil olduğumu bir nebze hapis hücrelerinde şahit oldum. Allah hepimizi münafıklıktan korusun.

İhlası ancak riyakârlar bilir. Çok iyi fark eder. İhslalılar rekabet ederler. Tanımazlar birbirlerini. İhslalıyı ancak riyakâr çok iyi tanır. Çünkü kendisinin zıttı olduğuna şahidi olur.

☪ Hz. Osman (RA) zamanında Kur'an'ın 7 nüshası 5 senede yazıldı ve ana merkezlere gönderildi. Onlardan çoğaltıldı.

☪ Hadis-i bi'l mana: Birisine iyilik yapınca ondan bir kötülük bekleyin diyor. Niye? Allah için yapıp yapmadığının olması için senin hoşuna gitmeyen bir şey yapınca yüzüne vurmazsan, ortalıkta konuşmazsan bunu Allah için yapmışsın alameti olmuş olur. Onu konuşunca kendin için yapmışsın demektir.

☪ Aşık sevgilisi için neler yapamıyor? Ya bir de sen sahabeleri Resulullah (ASM) için neler yapabileceklerini düşün.

(17.07.2017) (Metris cezaevi - T-Tipi - Hücre 34)

Sözler (730)

“Ribanın kapıları

hem de onun kapıları olan bu bankaların

her dem nef'i ise,

beşerin en fena kısmıdır;

onlar da gâvurlardır.

Gâvurlardaki nef'i en fena kısmıdır,

onlar da zalimler.

Her dem zalimlerdeki nef'i en fena kısmıdır,

onlar da sefihlerdir.

Âlem-i İslâm'a bir zarar-ı mutlaklıdır.”

Beşerin en fena kısmınadır → gâvurlardır.

Gâvurların fena kısımları da → zalimlerdir.

Zalimlerin fena kısımları da → sefihlerdir.

Sözler (735) “Üslûb: Âyine-i insanî.”

18.07.2017 (Metris)

Üzülmenin Sebebini Bilmiyorsan..!

Seni üzen vazgeçilmezlerini kaybetmek vehmidir. Düşün ki senin vazgeçilmezlerin nelerdi bunlar. Bunların hangisini hapishane yok etti de üzülüyorsun?

Aslında insan alışkanlıklarından çıkmak istemiyor. Oysa alışkanlığın dışında onlardan daha değerli şeyler de vardı. Onlarla tanışman, yaşaman lazımdı. Bunlar kısa hayatını zengin ediyorlar. Ve ufkunu açıyor. Ve bana öz eleştiri kazandırdı. Çok haklı olduğumu zannettiğim ve ısrar ettiğimi sorgulama imkânı buldum. Oysa hiç de doğru değilmişim.

Hayatıma girmesine, tanışmasına müsaade etmiyordum. Bırakın kendinizi hayatın eline..

Hayatta bazen kendime, bazen de aklıma ihanet ediyordum. Bunları nasıl anlayacaktım. Kendimi dinlemiyorken başkasını hiç dinler miydim! Hadiseler ve kişileri dinlemek zorunda kalınca farkındalığın artıyor.

Hayatın içinde kendimize bazı yanlışların, eksikliklerin, adaletsiz ve zulüm gibi görünenlerin hiç de öyle olmadığını.. Yani; hayat tek boyutta akmıyor. Gelen sel gibi her şeye veriyor, taşıyor. Sel bazen bir kayaya, bazen bir ovaya, oduna vs vura vura hedefine hazinelerle, koparttıklarıyla gidiyor. Hayat akılla kurulmadığı için sırf akılla yorumlayamazsın. Bu sözümü de aklım söylüyor zaten. Çünkü bu hayat akıldan önce kurulmuş. O zaman akılla kurulmamış. Niye böyle, şöyle itirazlar akılla yapılıyor. Sen de bilirsin ki geçmişimizdeki nice doğruların, olmazsa olmazların şimdi hiç de öyle olmadığını söylüyor ve anlıyoruz. Bu kâinat insanlığın akıyla kurulmadığı için akılla künhüne varamayız. Bu akıl nisbi ve kıyasi çalışıyor.

Hayatından daha değerli şeyi hayatına gaye yaparsan, bu hayatın başına gelen her şey hayatında anlamlanır, yaşamaya değer. Eğer hayatından daha değersiz şeyleri hayatına gaye yaparsan hayat anlamını yitirir, o zaman da intihar seçenek olur.

Nasıl düşünürsen düşün ama zulüm ve inkar üzerine düşüncelerini kurma. Çünkü fitrat reddediyor bunu. Fıtratın reddettiği, fıtratına rağmen düşünce sistemini kurma. Şimdiye kadar düşüncelerimi bina ettiğim zeminin doğruluğunun doğrulanması adına hapisane çok ciddi mihenk noktası oldu. Yani: En zor durumda geçmişim, düşüncelerim, hayatını uğruna harcadığım şeyler bakalım hapisteki hücremde yanımda olup işime yarayacak mı? Yoksa yarama yara mı katacak.. İlk gün atıldım tek başıma hücreye.. Ne ile nasıl yorumlayıp o ortamdan lezzet alabileceğime dönüştürebilirim. Kayıp gibi görüneni kazanıma, nasıl formatını değiştirebilirim. Bunu geçmişim yapacaktı ve yaptı da. Eğer hayat felsefem ahiretsiz olmuş olsaydı asla hücre ve içindeki garip fikirler ve acayip hisleri yorumlayıp izah edemezdim.

Hayatın bazı gerçekliğini çok pahalıya mal edip yorumluyoruz. Misal, hapisane gibi. Ama hapisanenin öğrettiğinden daha fazladır eğittikleri.

Çapanı yanlış sulara demirleme, atma. Ya akıntı alıp götürür, ya da yasak bölgeye girme cezasını alırsın.

Kendimle, evlad-ı iyalimle meşgul olmaya zamanım kalmadı. Baş olma isteği başını kaybettirir. Başını yer bitirir.

Hapisane hayatımda; hukuk aynasında siyaseti seyrettim. Bu dünya hayatında **intikam almaya** zamanımız yok. İntikam gagesiz insanların gagesi olabilir.

Evhamın akli yok. Ama kendi maksadına kullanabilirse çok dehşetli oluyor. Bunun karşısına teslim ve tevekkülü koymak lazım.

Şeytanın ve meleklerin düşünce değiştirme gibi şeyleri yoktur. Bu iki taife sabit düşünceye sahipler. İnsan ise bu iki zıt kutbu an be an yaşıyor ve zıddına geçebiliyor.

20.07.2017 (Metris)

Sözler (742): “Bak girdik şu zemine;
ayağımızı bastık şehadet âlemine:
Şehr-âyîne-i Rahman,
gürültühane-i insan.”

Alem-i şehadet için → gürültühane-i insan.

Ne güzel bir tabir!

Sözler (742): “O iman-ı billahtır ki → ziya-i ruhumuz,
→ hem nur-u hayatımız,
→ hem de ruh-u ruhumuz.”

İman: → Ruhumuzun ruhu } Aman Allah'ım!
→ Hayatımızı nuru } Ne güzel tarif...
→ Ruhumuzun ziyası }

Sözler (742): “Evvelki yolumuzda,
vakta vicdana girdik;
işittik ondan binlerle feryad u fizar ve âvâz.

Ondan belaya düştük. ▶ Zira âmâl,
▶ arzular,
▶ istidad ve
▶ hissiyat; } daim ebedi ister.”

Burada acayip bir sistemden haber veriyor. “vakta vicdana girdik;”

Vicdana girmek!

Vehmin içine girmek!

Kalbe girmek!

Vicdanın içine girince ne gördü?..

▶ âmâl,
▶ arzular,
▶ istidad ve
▶ hissiyat; } bunlarla karşılaştı. Bununla bulunduğu ve şu an yaşadığı hayata kıyas etti. Çıldırarak hale geldi. Yani: Mutlak hürriyet, nihayetsiz arzuları isteyen istidad ve hissiyat sahibi insanın şu alem-i şehadette olması, hele **hapiste olması** veya aile hayatının altüst olmasını da yaşıyorsa! Düşün bu iki zıt ikilemi.

O zaman O'nsuz oralara sakın girme!

Bir de Vehme girdiğini..

Veya hissiyatlara, aşk meşklere girdiğini düşün.

Yani: → Buz → Su → H₂O → ...vs

Aynen bunun gibi: Ruha gir → Vicdana gir → Dimağa gir → Vehme gir vs. ne olur bu insanın hali.

Bunları bir derece mahpusta daha iyi hissediyorum!

Ben davam için bunlara girmişsem. Hem Risale-i Nur gibi bir hakikat elimde varken.. Ben ayakta zor kalıyorsam. Peki cemiyetin her çeşit darbesini yiyen.. Her hadise seni kendi içine alıyor ve dövüyor, vuruyor ve vuruyor. **Vay Zavallı insanoğlu!**

Bütün samimiyetle söylüyorum ki: İnsanoğlu nedir? Kimdir? Neyi taşıyarak burada? Niye burada?

...gibi taklidi cevapların dışında **mahiyet ve hakikatini bilmiyorum. İnsan nedir bilmiyorum. Ben, benin neresindeyim? Ben, ben de ne kadar tasarrufa sahibim bilmiyorum?**

Ben derken neyi kastedtiğimi, kelimenin dışında neyi kastedtiğimi bilmiyorum?

Yalnız bedeninin ihtiyaçlarını gidermeye memur olmadığımı biliyorum. Bunları kime söylediğini de bilmiyorum.

Bu kadar bilinmezler içinde şimdi ben kimim ben neredeyim. Bütün bunları kim kime soruyor bilmiyorum.

Hep bunlara karşı tek çare: Allah cc ve kitaplarına ve O'nun fiili tezahürü olan Hz Muhammed ASM sünnetine uymak olduğunu biliyorum. Başka beşeri çarelerin olacağını da bilmiyorum.

- **Ömrünü nerede başlayıp bitireceğini kader karar veriyor.**
- **Orada o ömrü nasıl tüketeceğini sen karar veriyorsun.**

**Sözler (743): "Sırr-ı teavünle bak,
remz-i nizamla dinle."**

Göz → sırr-ı teavün

Kulak ise → Remz-i nizam

Kibir: “Hakkı kabul etmemektir ve insanları küçümser.” *Bil mana hadis meali.*

“Göktekiler sayısınca Allah'ı tesbih ederim.

Yerdeki mahluklar sayısınca Allah'ı yüceltirim.

İkisi arasında olanlar kadar tenzih ederim.” *Bil mana hadis*

Sözler (744): “heva, → ibtal-i histir.

Bu da teselli ister,

bu da tegafül ister,

bu da meşgale ister,

bu da eğlence ister.

Hevesat-ı sihirbaz.

Sözler (744): Tâ vicdanı aldatsın,

ruhu tenvim edilsin,

tâ elem hissolmasın.

Yoksa o elem-i elîm, vicdanı ihrak eder;
fizara dayanılmaz, elem-i ye's çekilmez.”

21.07.2017 (Metris)

Sözler (744): “ Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse,

o derece nisbeten şu halet tesir eder,

vicdanı bağırttırır.

Her lezzetin içinde elemi var, birer iz.

Demek heves,

heva,

eğlence,

sefahetten

memzuc olan şaşaa-i medenî, bu dalaletten gelen şu
müdhiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehir-baz.”

Burada en mühim bir tesbit var o da heva nedir?

Heva: İbtal-i histir.

mağdub ve } yolu, o yol verir vicdana, tâ en derin yerine ► hem bir hiss-i elîmi,
dâllîn } ► hem bir şedid eleme

Vicdana, tâ en derin eleme veren → mağdub ve } veriyor.
→ dâllîn }

Heva; ibtal-i his ediyor. Çünkü; ► vicdanı aldatsın.
► ruh tenvim edilsin.
► ta elem hissolmasın.

Heva Hüda'nın zıddıdır.

“Demek **sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse,**
o derece nisbeten şu halet tesir eder,
vicdanı bağırttırır.”

Halet vicdanı bağırttırır.

Eğlencelerle } Vicdanı aldatacaksın.
Meşgullerle } Ruhu tenvim edilsin, edilir.
Tegafüllerle }

Demmek ki **heva;** ibtal-i hisdir.

21.07.2017 (Metris Cezaevi) (Metris 1 Nolu T- Tipi Kapalı Cezaevi)

DAMLALAR - 1

☪ Sen kendi iç alemine ne kadar şahitsin ki Allah'a şahit olmak istiyorsun. Haşa Allah'ı hayal gibi bir şey zannetmek, kendi aslın olan ruhunu hayal zannettiğindedir. Kendine şahitliğin kadar Rabbine şahitsin.

☪ Yukarılarda, zirvelerde rüzgarlar sert estiği gibi şartlar ağır olduğundan tutunmak zordur.

☪ Eline kelepçe vurulmasına aldırma. Aslında doğrularına kelepçe vurdurma. Aslına, kökenine, kimlik ve kişiliğine kelepçe vurdurma.

☪ Bir Őeye inanmanın elbette bedeli var. Bedelsiz bir Őey alma. ünkü almaya layık deęil.

☪ Biz hi ieriye girmedik, ünkü hep ierideydik. Biz hi dıŐarıya ıkmadık, ünkü hep dıŐarıdaydık.

☪ Sabır ve sebat edersen Allah'ın cc yardımı mutlaka gelecektir inŐallah.

☪ Komünistlikteki eŐitlik, fakirler arasında doęru. Bütün fakirler aynı. Ama üst kademe hari olmuŐ.

☪ Biz olayları baŐından sonuna kadar srecin tmn grmedięimiz iin Őer zannediyoruz. Hele ahiretle bakabilsek..

☪ Kaybedecek bir Őeyin yoksa sana azab veremezler.

☪ Őifa hastalığının iinde. Sonsuz hayat lmn iinde. Lezzet acının iinde. Bazı acılar var ki bazı yaraların ilacı olmuŐ (hapis gibi misal).

☪ Niin yaŐadıęına cevabın senden deęerliyse yaŐamaya deęer.

☪ Bazı insanlar tecrbeden dem vurur. Her daim ve daimi deęil. Nasıl ki bir maŐrapa senelerce su doldu, boŐandı onda. Ama yine aynı suyla dolar!

OCUK EęİTİMİ

(31.07.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi C-2/15)

Darwinistlere gre, ocuk hayvandır. DnŐtrlmesi lazım.

Hristiyanlara gre, ocuk gnahkr doęmuŐtur. İi iyiliklerle, doęrularla, ilimlerle doldurulması lazım.

İslam'a gre ocuk, ekirdeęe benzer. Etrafında mevsim gibi olmalı ki o ekirdek neŐv  nema bulsun. ocuęun etrafında yani anne ve baba olarak iletiŐimimiz sevgi ve gven zerine kurulmalı. Dayatmacı eęitim ve mkafatlandırılması bir teŐvik zerine kurmamak gerekiyor. Allah'ı Cumhuriyet savcısı ve hkimi gibi yargılayan, sorgulayan ve hapis vaad eden Allah modelini oluŐurturmamak gerekiyor. Allah deyince ocuęun zihninde hrriyetleri olan ve cehennem tehdidi ile dayatan modeli gstermemeli. ocuęa zamanı gelince, ihtiya duyduka din eęitimi verirsin. Ama dinden de sakın mahrum bırakma!

Çocuğa ceza verirken şu mantığı, denklemi kullan. Şu suçu yaptı. Allah ve peygamberi buna ne ceza verirdi? de sen de öyle davranma. 0-6 yaş arasında verilenler asıl karakterini, şahsiyetlerini oluşturduğunu.. ve bu yaş arasında verdin verdin, veremediklerini sanki gayrimüslim bir insanın islâmiyeti alması kadar zor olur. Çocuğa en iyi ders yaşayarak gösterilmeli. Senin evde namaz, Kur'an ve şefkatli bir ortamı görürse ister istemez ondan etkilenir.

“BİR ATEİSTLE BERABER AYNI HÜCREDE KALDIM”

04.08.2017 (Silivri Kapalı Cezaevi Hücre C-2/15)

Günlerden 04.08.2017 Silivri kapalı Cezaevi'nde işte C-2/15 hücredeki 66 yaşında bir zatla olan konuşmanın hülasası.

☪ Bil mana ben ölünce toprak olmaktansa tüm organlarımı kullanmaya başladım. Şartım da kullanacak kişide başlayacak olursa. Birisi kullanıp Allah razı olsun demesine -haşa- ihtiyacım yok derse desin. Ben toprak olmaktansa kullansın diye başlıyorum dedi. Yani: Allah rızasına haşa haşa benim ihtiyacım yoktur demesinde ödüm patladı. Hiç böylesini duymamıştım. Ondan da yazdım. İnsanın kalbi böyle olabilir mi hayret ediyorum. Haşa. Allah'sız cc aleminde yoksa nasıl yaşar hayret ediyorum!.. ve anlamıyorum ve dehşet alıyorum!!! İnkârının devamını.. Allah düşman.. Dolayısıyla bütün din motiflerine, alametlerine tecavüz seviyesinde düşmanlığından geliyor yakinen müşahade ettim!

☪ Her şey zıddıyla vardır. Mesela: Soğuk sıcakla vardır. Zıttını varlıktan kaldıramazsın. Bilgi de şüphelerle var. Tek olamazlar.

☪ Bazen hakikatinden uzak olan bilgi bizi aldatır.

☪ Şuur etmekle şükür etmek rüşt çağı denebilir. Şükür etmenin gerekliliğini bilmen nisbetinde rüşt çağındasın. Şükür şahısa göre erdemlik sebebidir. Şükür insanı özgürleştirir. Kur'anda iki şeye vurgu çok var. 1- Sabıra 2- Şüküre.

☪ Çeşitli sebepler için. Misal deney için hapse girmek hapis olmaz. Sabahtan akşama kadar benimle olan gardiyan hapis olmaz. Eee ben niye hapis diyorum kendime? Çünkü ben istemedim buradayım. Benim dışındakilerin isteği olduğu için ben hapisim. O zaman cemiyette ne derler diye yaşayan açık hava hapishanesinde çoğu insan.

İnsanlarla meşgul olacak zamanın olmaması lazım. Yok şu böyle dedi, yok bana şöyle yaptı gibi. Bunlarla sakın ilgilenme yoksa işgal edip köleleşirsin.

HAPİSHANENİN AMACI

- a. İslahı mümkün olanları ıslah edip topluma kazandırmak
- b. Toplumunu onun şerrinden, zararından kurtarmak.
- c. İnsanlığı normal haklarından mahrum edip kendisiyle boğuşmaya sebep olmak. Toplumla değil kendisiyle boğuşmaya koymak. Böylelikle bazı süfli hislerine ve fikirlerine sed çekip ulvi taraflarının mümkünse uyanmasına vesile olmaktır.

“HAPİSHANEDE ÇOK KİŞİLERDE ŞAHİD OLDUM Kİ”

07.08.2017 (Silivri Kapalı Cezaevi Hücre C-2/15)

İyi niyet. Mana-yı harfi. Nazar. İbadet. Gurur, kibir, hased gibi süfli sıfatlar kişide hakim olursa. Baştaki iyi niyet. Mana-yı harfi ve nazar iyi olursa insan ne dışı ortamından ne de kendinden şikayetçi olmaz.

Bedensel hayatı yaşayanlar da ahiret endişesi ve korkusu da olmuyor. Kendini doğanın neticesi gördüğünden insanlık anlayışları bedensel hayata indirgenmiş. Bedensel hayatı yaşayanlar da olayları yorumlamayı da ana “şimdiki zamana göre” yaptığından, hayatı ve içindekileri Allah'a, ruhuna ve ahirete göre yorumlamıyor. Dertlerin, sıkıntıların kaynağı da burası. Yani varlığı ve hadiseleri Allah ile, ahiret ile, ruhunun inkişafı ve imbisatına göre değerlendiremiyor, dolayısıyla ne kendini ne de hiçbir şeyi izah edip yorumlamıyor. Neyin ne ile ne olduğunu varlığın ezel ve ebede göre kanatlarını açarak mümkün oluyor. Neticede baktım ki alemde Allah hiç yok.

Haşa Kur'an'ı kendi yazsa. Hem bu Kur'an'ın içine (7:158) Ümmi der miydi. Kendisini ümmi diye takdim eder miydi. Gizli mizli okumayı-yazmayı öğrenirdi.

ÜSLÛB

- Allah'ı inkâr edenlerin “Kalbleri vardır ama onunla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkındırlar.”
- (9:30) Ayetinde “Allah onları kahretsin (gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar .”
- (21:58) “(Onlar gidince) İbrahim putları paramparça etti, belki başvururlar diye büyük putu bıraktı.”
- (21:69-70) ayetlerde onu ateşe attılar. Onlara sualler sorarak ilahlarından şüphelendirdi.
- (23.41) “Zalimlerin canı cehenneme.”

🌀 Hayatına anlamı koyan dinlerdir. Din yoksa hayat anlamsızlaşıyor.

Tam burada hayatıma, dinin kazandırdığı hayatıma hapisane neler getiriyor, neleri alıyor? Bunların cevabından sonra hapis miyim değil miyim anlamları

🌀 Seni sorumlu kılan ve kılmayan risk alma.. Bu da delikanlı dönemidir. Risk alma yaşlandıkça risk alma azalıyor.

İnsanda kaygıları var, kaygı endişeleri var. Bunu ahirete inancı ortadan kaldırıyor. Nasıl ki çocuğun anne karnındaki organlarını anlamlandırmanın dünyaya hayatıyla olduğu gibi.

Kendini inşa etmedikçe ha 1 yıl ha 100 yıl yaşasan ne ifade eder ki?

İnsan düşüncesini de düşünür. Bu da çok gariptir.

İnsan hapisanesi neleri kaybettiğine bağlı olarak değişir.

Farkındalığına çok büyük katkı sağlıyor hapisane! Ben görmeseydim çok ham olarak kalacaktım.

İnsan imge ve simgelerle kendini inşa eder.

İnsan acizliğini, fakirliğini hissettiği kadar farkındalığını inşa eder.

İnsan kendi kurallarının kalktığına da denir hapisane.

İnsan kendi zıdlarının farkındalığı.. Yani içsel alemindeki farklı farklı veya çatışan ve çelişen hisler, duygular ve fikirlerle farkındalığı artıyor.

Sosyalleşme nispetinde farkındalığın artırıyor.

Kişilik çatışmaları. Hariçteki kişilerle kıyas veya çatışmaların farkındalığı.

Doğrularla halamlarla oluşan farkındalığı.

Cinselliklerde farkındalığı.

Çevre, kültür ve aile farkındalığını inşa ediyor.

İçsel aleminde tutarlılığının üzerine hayatını oluşturuyor.

İnsan öğrendiğini deneyimleyerek farkındalığını da inşa ediyor.

Kendisini ötekilerle farkındalığını inşa ediyor.

Risk alarak deneyimlemekle, farkındalığıyla inşa ediyor.

İhtiyaçlarına, sıkıntılarına karşı baş etmeden farkındalığını inşa eder.

Okuduklarına deneyimlerimle çok acayip farklılıklar gördüm.

İçsel dürtüleri, ihtiyaçlarını yaşadığı çevreye ve ötekilere göre ayarlayabilmekle farkındalığını da inşa eder.

İnsan kötülüğü yapmak, götürmek için ilk önce aldatmakla doğruları yapar. Bunun içselliğini seyret ne halde. İyilikle kötülüğe hakim. Biri birisine varmaya kullanıyor.

İçindeki filmin yönetmeni kim?

İnsan travma yaşar. Sonra onu doğruya ve travmalardan kurtulmaya kullanır.

Kendini ne ile tanımlıyor? İhya ve inşa ediyor.

İnsan katalizör gibi sistemi de var.

Eşyanın dilini anlayan insan.

Soyutu somut kelama yüklemek. Kelama dönüştürmek. Hatta rüyalarına da taşıyor.

Yanılmalarını fark eden insan.

Kesin doğrularının kesin yanlış olduğunu anlayan insan.

Gerçeğe, hakikata geçirilmiş, giydirilmiş simge, kelam ve şekiller.. Bunu fark edip hakikatin üstünü açan insan.

İnsan soru sorar.

Acı yaşayarak, kaybederek aleminde oluşana inşa olan insan.

Kendini kendisiyle inşa edince burada kopar ötelere doğar.

İnsan bunu niye yapmalıyım, niye yapmamalıyım, sorunu ve cevabını alandır. Evrenseleleştirendir aynı zamanda.

İnsan öleceğin farkındalığını artırır.

Burayı başka yerle anlamlandırmakla..

Bir şeyi çok istediği halde yapmaması. Terside var. Bunla inşa olan insan.

Mazi ve müstakbellerle inşa olan insan. Bunlarla hesaplaşma.

Kendisiyle de yüzleşebilendir insan.

İnsan hadiseleri ve varlığı tercüme edebilendir.

İnsan hep seven, hep nefret edilen olmadığını... Hep gülen, hep ağlayan olmadığını.. Aleminde, dışında da yaşayabilen. Kendini kendisiyle yargılayıp sorgulayan ve inşa edendir insan.

İnanan, küfreden, takdir eden, tenkit eden insan.

İnsan; derdi olan, davayı dert edinendir.

Ahret hayatı inancı insanın dünyasının tanzimine de sebeptir. Bir düşünsene ki ahiret inancı taşımayanın dünyevi hadiseler ve varlığa münasebetin şekli ve derecesi nasıl ayarlanacaktı.

- Kur'an'ın 4 temel esası:**
- 1- Öğüt
 - 2- Şifa
 - 3- Rehber (hüda)
 - 4- Rahmet

Ahieti inkar etmek ve bunun sonucunda

İnsanların çoğu kalbine kadar kilitli. Düzgün denizde tek başına da iken aynı zamanda kaptan. (Haklı haksız da aynı toprağına giriyor.) (Adres var elimde. Ama adres yerinde kimse yok.) Aşığa adres sorulmaz. Çünkü hep sevdiğini taraf eder. (Ne

zamana kadar kendinden kaçacaksın.) Bir baksana aşkın ne zamana kadar sana yeter.

(Hayatımın hatalarından biri de dostlarımın kıymetini tam takdir edemedim.) (Haklı haksıza bakma, netice ne? Sana ne getirdi ona bak.) (Doğruyu yanlış da ikisi de aynı sahifeye yazılır. Sonra aynı defterde durur.)

Aklı olmayan için ha hapisane, ha dışarı farkı yok. O zaman aklına mukayyet ol. Onun sana hükmetmesine fırsat verme.

Sanal dünya yapıyor ve içinde yaşıyoruz.

Acıdan kaçmak değil, onunla yaşamayı becerebilmek.

Hayat bir paket verilirken içinde zıdlarla beraber verilmiş. Yani acı, hastalıklar ve musibetler de var. Bunlardan kaçmaya çalışma. Kaçmanın kendisi de acı veriyor. Zıd zıdları barındırdığı için apayrı düşünmekten sıkıntı çekiyorsun.

Dertlerinle, dermanlarınla, hürriyetle, hapsinle barışık yaşıyorsan..

Suçlayıcı üslub kullanma!

Eleştiri, suçlayıcı, tenkitçi, bağnaz, geçimsiz, ortak değerlerini unutan, olumsuzlukları sayıp dökeni, kini nefreti ve öfkeyi biriktireni bırak. Ancak sen de bırakman şartıyla!

Bazı insanlar insana ilaç gibi geliyor. Bazıları da dimağını felç edip doğru düşünmeden kayıplar yaşatıyor. Bazıları da ya kâğıt ya da kalem gibi oluyorlar. Bazıları da eski mazot arabası gibi çok zor ve geç motoru ısınıyor. Bazı insan sana yoğun bakım ünitesi gibi, bazıları da volkan gibi olur.

(9:110) Mescid-i Dırar'ı dua ile açmaya tam gideceği zaman yıkmayı emreden ayet indi. Eğer kendi kafasıyla davransaydı dua ile açacaktı. Aleyhissalatu vesselam efendimiz de bilmiyordu. Yıkılınca yapanlar niye yıkıyorsun diye itiraz bile etmediler. Haşa Allah olmasaydı (haşa) Peygamber bile aldanacaktı. Peygamberin aleyhinde olan bu ayeti Kur'an'a koyar mıydı?

İşlerini olmuş olmuşa bırakma. Nereden dönersen sonsuz kârın olur.

Dünya ne garip! Tek yer gözükürken milyarlarca insanlara göre değişken boyutları, nazarları barındırıyor. Hem de birbiri üstüne bindirilmiş.

Hadiselerin tazyikatından kendine ne kadar seyahat etmen nispetinde rahata çıkarsın. Dışında ne kadar yaşamışsan o kadar azap çekersin hapisten. Hapis nefisle alakalı. Ruhun nefes alıyor nasibin varsa. Zor durumdadır nefis. Dışarıda olduğuna, tenkitçi olman, eleştirmeli, olmuş olacak gibi hep şikayet dökülür ağzından. Ne kadar içerdesin o kadar az şikayet edersin dış dünyayı.. Bu sırf dünya için değil. Ne zaman kendine dönersin şaşırır ve korkmaya başlarsın. Hapishane bu egzersizi çok iyi aktif ediyor. Sıkıntı ise iç ile dış dünya arasındaki boşluğundur. Cemiyet seni sana unutturmuş, kendi içine gömmüştü, kaybetmişti. Hapishane buna dur dedi. Senin sende kalmana sebep oldu. Bu noktadan kayıpları, fırsata çevir. Fırsatın tam zamanı. Ben hapiste 2 kaybedip 20 kazanacağım inşallah.

(14.08.2017 -Silivri Kapalı Cezaevi - Hücre:15)

Zulüm: Din, ahlak ve hukukun koyduğu sınırları aşmak.

Adalet: Hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine aykırı davranmamak.

Kuran'da Zulüm

Biri itikad diğeri ahlak alanlarıyla ilgili olmak üzere iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Birinci alanda genellikle şirk, inkâr, günahkârlık, Allah'ın koyduğu kurallara uymamak anlamlarını ifade eder.

Ahlâk alanlarında ise, hattı aşmak, başkasına haksız olarak zarar vermek anlamını ifade eder. Bu davranışları sergileyene de **zalim denir**. Allah cc zulmün her türlüünü haram kılmış.

Vahiy ve İlham

Kur'an'da sadaka zekâtı da içine alan bir tabirdir. Vahiyde ilhamı da içine alan bir tabirdir. Vahyin içinde ilham bir mertebedir.

YUSUF AS ve HAPİSHANE

Yusuf'u kardeşleri hasedlerinden dolayı susuz kuyuya attılar. Öldürmediler. Gelen geçenlere teslim ettiler. Onlar (gelen geçenler) Yusuf'u Kenan bölgesinden kervanlarla meçhul yere götürürler diye. Yani kardeşlerini başkalarının eline vererek kaybettiler.

Bu zamanda okunuyorsa, karşılığı meratibleriyle herkes kendi aleminde anlamlandırabilir. (Kendi alemimde 15.08.2017 Silivri hapishanesinde bunu yazıyorum.)

Kuyu hapishanedir. (Şimdilik bana şu an)

Kuyuya Müslümanlar attı beni. (Müslüman görünümlü Haydar Baş mahkemeye vermişti. Tahmin ettiğim zatlar da yardım etmediler.)

Kuyu ki hapishane komünistler ve kemalistlerin elinde. Adliyede ve hakeza fetö tasfiye namı altında hapishaneler ve adliyeler müslümanlardan arındırıldı, arındırılıyor?!

Beni, adliye ve hapishane kimlerin elindeyse onların eline teslim ettiler. Benim hakkımdaki Allah'ın muamelesini seyretmek düşer. Ben yakinen inanıyorum ki bu zalimlerin kuyusunda Rabbim eğitiyor, öğretiyor Yusuf (AS) gibi. Yusuf buluş çağına kadar efendilerinin elinde idi. Ben de sinn-i rüşd çağına (eğitimimin mühim bölümünü idrak edip, muhakeme idrakim zenginleşip kuvvetlendirdiği zamana) kadar eğitimim devam edecek. Hikmetli bir el bana hükmettiğini şuhuda yakın bir ilimle müşahede ediyorum. Allah cc beni bir çakala ve kurda yem etmez! Ama hayatımın içindekilerin fırınlanıp pişmesi için hapishane lazımdı. Diğer zatlara yapıldığı gibi.

Yusuf'un kuyusu → bana hapishane olmuş (şimdilik)

Bakalım beni kime satmışlar. Nerede büyüyeceğim. (Hayatı farklı görmeyi öğreneceğim.)

Sonra Yusuf'a teklif sundular. Reddetti. Ve (12:33) Zindanı (hapse tercih etti). Onların isteklerini yapmaktansa zindana girip onların tuzağını boşa çıkarırım dedi. Onlara meyletmedi. Meyletseydi cahillerden olacaktı.

(12:35) "Sonunda -kesin delilleri görmelerine rağmen- onu bir zamana kadar zindana atmak (yetkililerce) gerekli ve uygun görüldü."

İnanın aynen bana tutuyor. Reis-i Cumhur demiş ki Hasan'ı içeriye alın. (Bunu adliyedeki tepe insanları diyor. Onu alın diye baskı yapılmış.)

(12:36) Silivri'de benden hariç zindanıma iki kişiyi de koydular. Metris'te tektim. Silivri'de benle üç oldu. 36. ayette de "Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi." Ayette geçen şarap yanıma gelenlerden bir ateist, diğeri müteahhit işadamı. Ayetteki iki kişiye de uyuyor. 37. ayette aynen tutuyor.

38. ayet daha ilginç. Bana mahkeme öncesi dediler ki: Özür dile, tevil et. Yanlış anlaşıldım gibi pişmanlığını gösterirsen tahliye olursun. Yoksa hapistesin. Tercih senin dediler. Ben reddettim ve 2 sene 6 ay hapis verdiler. Şimdi ayete bak “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah’ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmez.”

Yani Süfyan’ı methetmemi istemişlerdi. Bu bize yaramazdı. Onların dediğini Yusuf yapsaydı zindana da girmeyecekti. Ben de Mustafa Kemal’in annesinden dolayı zindana girdim. O da Zeliha’dan dolayı.

Yusuf zindanda 7 yıl kalmış. Ben de 2,5-7,5 arasında yargılandım. Allah-u alem 7 ay kalacağım. Şu anda 3 ay oldu. İnan 40. Ayet de tutuyor. İzahı uzun. Yani tanrılar ortada yok, bir takım tanrıların heykeline ve isimlerini tapıyordu Mısırlılar. Şimdi de heykel ve isim hâkim. Benim de ona itaat etmemi, serfuru etmemi, biatımı ifade edip medya yoluyla ilan etmemi istediler. 41. Ayet de tutuyor. Üç kişiden biri tahliye oldu. Benimle de ilgilen demiştim. Unuttu mu bilmiyorum. Bu ikisine de davayı anlattım. Birine Kur’an okumayı Allah’ın izniyle öğrettim. Diğeri hala ateist. 42. ayet. Çıkanlardan birinin müsteşar tanıdıkları vardı. Bakanın müsteşarı. Benimle ilgilenmesini tembih ettim. Bilmiyorum, belki de unuttu.

52. ayetinde af değil aklanarak zindandan çıktı. 54. ayette kendine danışman yaptı kral.

Hasedlerinden dolayı kuyuya Yusuf’u kardeşleri attığı gibi, hasetlerinden dolayı kardeşlerim Cumhurbaşkanı’na “gerekeni yapın, siz de zor durumda kalmayın. Onu biz çok ikaz ettik dinlemedi.” deyip değil yardım aleyhimde kampanya yaptılar. Cemaati üslubumu vesile ederek aleyhime geçirdiler. Neticede susuz kuyu olan hapishaneye atıldım. Sonra oradan çıkartıldım. Mahkemede 2,5 yıl mahkum edilip tekrar hapishaneye kondum. Kur’an’ın nihayetsiz mana meratibleri var. Her asırda çok masadıkları olur. Olmazsa olmaz. Yoksa o ayet bu asırda manasız kalırdı. Herkes kendi aleminde Sultan olduğu için, kendi aleminde ayet masadıklarını yorumlar, anlar, farkedir. Ben Yusuf suresine gelince fark ettim, hapishanenin durumuna da işaret ediyor.

Yusuf'un hem kuyusu var hem de hapishanesi var. Allah-u alem kuyu; kendisiyle baş etmeyi, hapishane ise; insanlarla baş etmeyi öğretti.

Hicr: (15:27) "Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık."

İsra: (17:13) "Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız."

İsra: (17:14) "Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter."

İsra: (17:15) "... hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz."

İsra: (17:42) "Haşa Allah'tan başka ilahlar olmuş olsalardı; ilk önce o ilahlar Allah'lık makamını kapmak için birbirleriyle yarışarlardı."

Çünkü Allah'lık hakikatinden daha dehşetli, mühim bir hakikat olabilir mi? Bir akl-ı selimle düşünür müsünüz ki: Allah'lık hakikatı nasıl bir hakikattir! Bu ne kadar ciddi meselenin karşısındayız. Ne kadar ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız?! Allah denince sen ne anlıyorsun. Papağan gibi ezberlerini bırakarak konuş! Allah senin için nedir? ne ifade ediyor? -Bu soruların cevabı konuştukların değil hayattaki bütünlüğüdür. Kur'an'ın duruşuna kainattaki icraata baksana ki, ne kadar ciddi. Hiç ihtimaliyat, acabalık kokusu var mı? Bunlardan daha ciddi duruş olanlar var mı?

Unutma kâinat netice değil malzemedir. Düşünölmüş değil düşünmeye malzemelerdir. Maksud ve gaye değil maksadına ve gayesine taşıyandır. Bir şey değil her şey olmaya yönü olan, nihayetsizliğe vesile olan düşünce malzemeleri ve yöntemleridir. Vahid-i kıyasî ve nokta-i nazara göre değişebilen ve niyete göre manalanabilen her şeydir kâinat!

Neml: 39 "Cinlerden bir ifrit, Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim dedi."

☪ Davasına bazıları kalbini, yüreğini koyuyor! Bazıları da her şeyi kendine feda ediyor. Tabii ki hayata ben merkezli bakanların dava için yaşayanları ahmak aldatılmış ve bir şeylerden haberi yok gibi vehimlerle itham eder.

Arkandan Gözün Olsun

Arkadan da gözün olsun. Nasıl yani?

Sen benim arkamda olsaydın ne yapar ve ya ne düşünürdün?

Bunu düşününce onun oradan bakışın olduğundan sanki arkandan bakıyorsun, arkanda da gözün var gibi olursun!

Psikoloji 1

Çilesini, işçiliğini, bedelini verdiği şeyin sahibi olmak insanı olgunlaştırır.

Tersi ise ucuz ve karakterli insanların işidir.

Başarılı insanlar her şeyi bir güne sıkıştırmışlar. Her gün meşgul olan insanlar. Ne yapıyorsan yap ama her gün yapın. Bisiklet sürmek gibi durdurma. Yavaş dahi olsa çevir.

Zamanı yönet. İyi arkadaş seç. Mazeret sözcükleri kullanma. Mazeret anlatma, başarını anlat. Özgüvenini yitirme. Yaparsın. Negatif insanlara maruz kalmak radyasyona maruz kalmak gibidir. Fikirler bulaşıcıdır. Düşüncelerini harekete geçir. Kendine müsbet telkin yap. Negatif tellalı olma. Bir şeyi doğurmak için bazen ilim, bilgi yutman, bazen de acı çekmenle doğar. Acıyı hazmetmeyi, yönetmeyi, malzeme olarak (manalandırarak) kullanmaya çalış.

Olayları küçültemezsen, inancını büyüt.

Başarı; para, kariyer vs değil. Doğru yaşamak.

Nereye baktığın değil ne gördüğündür.

Firdevs Cenneti

Hadis-i bil-mana: "Allah'dan istediğiniz zaman ondan firdevsi isteyiniz. O cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Cennetin nehirleri oradan fışkırır. Üstünde de yüce Rahmanın arşı vardır."

"Allah katında durumunu öğrenmek isteyen, Allah için ne yaptığına baksın."

(Ahmet ibn-i Hanbel)

Kur'an'ın ve Peygamberin Kesinliği Zorunlu Kılan Mantıki Delili

(Enbiya: 21/24) “Yoksa O’ndan başka bir takım tanrılar mı edindiler? De ki: “Haydi delilinizi getirin! İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği” Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler, bunun için de inatla yüz çevirirler.”

Burada kırmızı yazılan cümle. Yani; madem benim yani bir beşerin yazdığını iddia ediyorsunuz. İşte şimdiki zamanda olanların ve önceki dönemde olan kitabeleri ve yazdıkları ortada. Benim akaribimde olanlar -şimdi şair olanların- yazdıkları ki Kâbe’ye asılmıştı, ortada. Bakın Kur'an'a benziyor mu? Eğer ben yazmış olsam (!) veya cinler yazdırmış olsa (!), onlardan destek alan kahinler ve gaibten haber alanların yazdıkları da ortada. Kur'anın bütün bunlara benzemediğini gösteremiyorsunuz. Gösterebilseydiniz “ha bak şu şairimize benziyor” diyebilseydiniz gösterecektiniz! Madem gösterip kıyaslattıramıyorsunuz o zaman bir beşerin olurdu. Siz bunun hiçbirisine benzemediğinden sihirdir, şairdir veya cinlenmiş gibi yaftalarla karalamaya çalışmanız O'nun (Kur'an'ın) haktan geldiğinin acz-i beşeri cihetinde delilidir. Çünkü mübareze etmeye çok ihtiyacınız olmasına rağmen aciz kalmanız, hak olduğunun gösterir. Allah'tan başka Kur'an benimdir diyen olmamış.

☪ Yenilen gıdaları aynı yiyenler kendilerine yakın hissederler. Beraber olmak isterler.

☪ Amacım olması. Doğru beslenme. Egzersiz. Bunlar strese mani olur. Psikolojinin rahatlatır.

☪ Büyümek için büyüme. Amacına uygun büyü.

☪ Sıfır stres olmamalı. Hayatta canlı tutar seni stres. Kontrol edebileceğin kadar olmalı. Hastalığa yatkın genetiğin olsa bile çevre faktörlerinin iyi olmasıyla o yatkınlık aktif olamıyor.

☪ Otizmin bazı yerleri bozuk. Ama bazı yerler çok güçlü oluyor.

☪ Acı çekmek yanlış anlamaktır. Bazı şeyler sonuca göre olur bazen sürece katkısı noktasından.

☪ Aşk takıntıdır. Aynı şeyi düşünmek, konuşmak. Sebebi olmayan yaratıcılık. Karasevdalı hastalıktır. Ondan başka bir şey düşünemiyorsun. Aşırı güvende,

güvensizlikte aşkı bitirir. Bazen senin mekanik yapar, bazen senin mekanikten çıkarır. Ömrü 3 yılmiş aşkın. Seni değiştiren, dönüştüren işini de yapıyor. Karşılıklı duygu alışverişi olur. Tek taraflı zararlı psikolojik hastalıktır. Beynin kılavuzunu yeni tanımadığının edine veriyorsun.

🌀 Yalnız ölmekten korkma. Yanlışlarla yaşamaktan kork. Seni bazen aşk ya yalnızlaştırır.

Bazı sorular kendisi cevaptır.

Acı çekiyorsan canlısın. Başkasının acısını çekebiliyorsan insansın.

Beyin dişi veya erkek beyin değil. Beynin cinsiyeti yoktur.

Hatanın başı, insan buralı zannediyor kendini. İnsan; oralı, burada. Belki de buraları oraya taşımak veya dönüştürmektir vazifesi. Şerri dahi!

İnsan farkındalığı kadar anlamlandırabilir. Yoksa anlamlandırmasını bekleme. Evliyaların çoğu buraya gelebiliyorlar, himmet ve feyizleri olabiliyor. Modern ilim veya bilim buna bir şey diyemiyor. Çünkü ipuçları var.

Şahit olduğumu yazıyorum: Kusurlu ve günahkâr olduğum şeylerin başkalarında olmasına daha müsamahalı bakıyor. Sert ve tavizsiz olduklarında ise karşı tarafta varsa tahammül edemiyorsun.

Elinde ciddi rehberin yoksa veya var ama teslimiyetin yoksa!? yok olduğu anlamına geliyor. Hayatta o hayatı yorumlamak, anlamlandırıp yaradılış hikayesine uygun istikametli olabilmek veya o irtifada durabilmek imkânsız olur. İnan bana bu hayatın her safhasındaki en son hapisanede yüzlerce, binlerce insanda şahit oldum. Ya ifrattalar veya tefritteler. Bende de oluyor zaman zaman. Yani; sadakatimi gevşettiğimde başıma gelmediği kalmıyor.

Sorsan “iyi misin”. Alacağın cevap nereye baktığı, neyi düşündüğünü ve neleri duyduklarını gösterir. Cevap bunlardan haber verir.

İnandığın doğrular adına nelerden vazgeçtin!? Tamam vazgeçtin de o irtifayı, o kararlılığı hayatında her daim olmasa da hayatının çoğunluğunda koyabildin mi? Elbette doğrularını, fedakarlığını her daima zirvede tutamazsın. Ama hayatının ekserisinde olmalı. Uçak hedefine sırf kalkmayla varamaz. Hızını, yüksekliğini çok ağır şartlar olan semada koruyabilmesi çok zordur ama dakikası bile çok kıymetli. En ağır

ve ölümcül rüzgarlar yükseklerde oluyor. İrtifana dikkat et dostum. (01.09.2017 Kurban Bayramı)

Kur'an'da Ya Sarih Ya da Bil Mana Psikoloji Çıkarımlarım

(22.07.2017 Metris Kapalı Cezaevi)

1- Fatıha Suresi:

5. Sebeplere uy. İtikadını sebeplerden üstün tut. Sebeplerin sahibi Allah cc olduğunu unutma.

2- Bakara Suresi:

3. Gayba iman etmen; o alemlerin ölçüleriyle de bu alemdeki hadiseleri ve varlığı yorumla. Sırf bu alemi bu alemle izah edemezsin. Nasıl ki bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı gibi, bu alemi yaparken başka alemleri kullanmış.

Allah cc yolunda harcaman cömertliğini artırır, cimriliği giderir.

5. Eğer bu alemi diğer alemlere yorumlama yapabilirsen doğru yol üzerinde olup kurtuluşa erenlerden olursun.

6. Kesin karar vermiş, bildiğinden dönmeyenlerle o taleb etmedikçe ve dalga geçmek için olmadıkça anlat. Yoksa anlatma.

7. Kalb, kulak ve gözler hakka kazanma nispetinde kişi azab içindedir.

9. Aldatan aldanandır. Yalan: kendini inkar edip, kendini ortadan kaldırandır.

10. Kendi yalanına kendisi şahit olduğu halde rahat içerisinde bulunabiliyorsa içsel alemi o nisbetle çökmüş elem dolu azabla boğuşurlar. O zaman kendinle boğuşmaman için: Yalan deme. Özünle sözün ayrı olmasın. Olursa kendin kendinden şüphe etmeye başlarsın. Yalanı doğruluk edasıyla söyleyebilen içsel alemin bütünlüğünü kaybetme nispetinde olur. O zaman sen bile sende rahat edemezsin.

11. Fesat çıkarmayın. Ayırıştırıcı olmayın. Ötelemeyin.

12-. İçsel alemi çökenler kendilerinin farkında o nisbetle olamazlar ve bunlar hem kendilerini hem de gayrilerini tahrip etmekten lezzet alırlar.

13. Her şeyi akılla izah edilemeyeceğini aklımız da söylüyor. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akli yapana akli bağlamak akıllılık olduğunu.

14. Hayatta sabit doğruları olmayanlar bize güven veremezler. Herkesle ayrı ayrı olurlar. Ayrı ayrı inanca sahip olanlardan uzak dur.

16. Bilerek ve severek sapıklığı olanlardan uzak dur. İhtilat etme. O sıfatın sana da sirayet etmemesi için uzak dur.

17. Bunlar zifiri karanlıkta sırf etrafını zor görebilecek kadar ateşler olanlara benzer. Bazen bunların nurunu rüzgâr alıverir. Kendilerini her an kaybolabilecek ateşe güvenmeleri, yani elinde bulunan fani şeylerine bel bağlamaları..

18. Onları sağır dilsiz ve kör etmiştir.

19.-20. İçsel alemleri sanki şöyle: Şimşekli, şiddetli yağmur, gece zifiri karanlık, gök şiddetli gürültülü.. Bu durumda yürüyene benzer.

Şimşek gözünün nurunu alıyor. Bir adım bile atamıyor. Ölüm korkusu sarmış. Duymamak için yıldırımın sesini duymaz duymamak için kulaklarını kapayan gibi.. Sen duymadın diye o yok olmadı ya. Ölümden kaçma duymak da buna benzer.

34. Büyüklük taslama. Büyüklük taslamak iblisin sıfatıdır.

37. Tevben kadar bağışlanırsın. Bol bol tevbe edin.

40. Nimetleri hatırlayın. Allah'a cc verdiğiniz sözü yerine getirin. Ve yalnız Allah'tan korkun.

44. Kendinizi istisna edip başkalarına iyilik mi emrediyorsunuz?

45. Sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin.

Sabır; insanı olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirir.

54. Tevbeyi geciktirme. Tevbeler çabuk kabul olandır. O nispette de rahatlarsın.

83. Anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edin. İnsanlara güzel sözler söyleyin.

84. Birbirinizin kanını dökmeyin. Yurtlarından çıkartmayın.

85. Birbirinize kötülükte, zulümde yardımlaşmayın.

87. Birbirinize kibirlenmeyin.

96. Uzun yaşamayı değil, doğru yaşamayı isteyin.

102. Sakın sihir ve büyülerle uğraşmayın. En fenası da karı-kocayı ayırmak için olanıdır. Ancak Allah cc izin vermedikçe sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Ancak kendilerine zarar verirler.

107. Allah ve Allah'ın cc onayladığı dost ve yardımcı edinin.

109. Kıskanmayın. Hüküm net belli olana kadar birbirinizi affedin, hoşgörülü olun.

112. Kim özünü Allah'a teslim ederse artık onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir.

120. Siz sefihlerin dinlerine uymadıkça asla sizden razı olmazlar.

146. Bildiğiniz gerçekleri, doğruları gizlemeyin.

147. Hak olan, Rabbinden olanlardan şüpheye düşme.

25.07.2017 (Metris)

149. Zalimlerden korkmayın. Allah'tan cc korkun. Böylece Allah bize nimetlerini tamamlasın ve doğru yola ulaştırsın.

152. Şükredin. Sakın nankörlük yapmayın.

153. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Sabır insanı olgunlaştırır, geliştirir, güçlendirir. Namaz ise, düzenli bir hayatın ve teslimiyetin, haddini bilmenin en güzel ifade tezahürüdür.

155. Allah bizi, biraz korku ve açlık ve bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek dener.

156.-157. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz diyenlere Rableri katında rahmet ve merhamet vardır ve doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır.

160. Tevbe edip durumlarını düzenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lânetlenmekten kurtulurlar. Fakat ayetleri inkâr etmiş ve kafir olarak ölmüşlere Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.

171. İnkâr edenler; sağırdırlar dilsizdirler ve kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

188. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.

193. Zulüm ve baskı yapmayın.

195. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Tedavi yöntemlerindedir.

- 199.** İnsanlar sana hücum ettiklerinde sen de hücum edersin.
- 212.** İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi.
- 213.** Anlaşmazlığın en az sebeplerinden biri de kıskançlıktır.
- 216.** Bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz.
- 250.** Dua edin. Ey rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.
- 257.** Miktarı ne olursa olsun faiz mutlaka yasaklanmıştır.
- 258.** Zalimlerle beraber olmayın ki zalimlerden olmayasınız.
- 261.-262.** Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Ve bunlar harcadıklarının peşinde (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin kalblerinde korku yoktur ve onlar üzülmeceklerdir.
- 263.** Gönül kırma. O gönülde kimin olduğunu bilmeyiz. Güzel bir söz, bağışlama yolunu takip et. Bu en güzel sadakadır.
- (26.07.2017) (Metris Kapalı Cezaevi- Koğuş 34)*
- 264.** Hani üzerinde az bir toprak olan kayaya yağmur nasıl çabuk yıkar ve çıplak bıraktığı gibi gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi. Sadakasını başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkar. Bunun tersi ise...
- 265.** Allah rızası için ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayan durumu yüksek bir yerde bir bahçenin durumu gibidir. Bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur olmasa bile ona çiseleme denir yeter.
- 266.** Gösteriş için yapılan ve başa kakılan iyilikler; yıldırım, kasırga göz alıcı bir bağı nasıl yakıp yıkarsa...
- 268.** Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Ve bize çirkinliği ve hayasızlığı emreder.
- 271.** Sadakalar inşallah günahlarımızı kefarete olur.
- 277.** İman edip salih amel işleyen, namazda dosdoğru kılan ve zekat verenlerin.. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.
- 280.** Alacaklarınıza mühlet verin, sıkmayın.

282.-283. Şahit olmuşsanız şahitlikte sakın kaçmayın. Şahitliğini gizlemeyin.

3- Âl-i İmrân Suresi:

İmran: Hz. Musa as ve Hz. Harun as'ın babasıdır.

Âli İmran: İmran ailesi demektir.

16.-17. Dua (bol bol) edenler. Sabredenler. Doğru olanlar. Huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar. Allah yolunda harcayanlar. Seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenler.

21. Allah dostlarına düşmanlık yapma.

54. Kimseye tuzak kurmayın.

56. Bilginiz olmayan şeyleri tartışmayın.

71. Hakkı batılla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin.

78.-84. Yalancılığın en büyüğü ise; Allah demediğini dedi. Dediğini de demedi demektir.

92. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça, sevmediğiniz şey sizden kalkmaz.

118. Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Yoksa hep sıkıntıya düşürürler.

120.-125. Sabırlı olursan, Allah'a karşı gelmekten de sakınırsak onların hileleri hiçbir zarar vermez.

134. Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayın. Öfkenizi yenin. İnsanları affedin. Allah iyilik edenleri sever. (Bu çok ciddi psikolojik sıkıntıların kalkmasına şahsen ben şahidim.)

135. Bile bile işlediklerimiz günahlara ısrar etmemek lazım.

139. Gevşemeyin, hüzünlenmeye in. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.

140. Allah zalimleri sevmez.

141. Hoşlanmadığın başına gelenlerden seni arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar.

142. Hadiseler ve kişilere karşı ayırt ediliyoruz, sınanıyoruz. Topraktan çıkan madene verilen farklı ısılar gibi. Bizi ayırıştırıyor.

146. Allah yolunda iken; başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

147. Duan: Yarabbi! Sebatımızı artır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et.

149. Rehberini doğru seç. Yoksa sizi gerisin geriye döndürüp hüsrana uğrarsınız.

150. Allah cc kâfirlerin kalplerine korku, Müslümanlara güven indiriyor.

159. Raiyetinde ve etrafında olanlara kaba katı kalpli olma. Onları affet, onları bağışla, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven.

175. Allah benden korkun diyor. Şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur.

179. Başımıza gelenlerin bizi bize göstermesi içindir.

182. Başımıza gelenler ellerimizle yaptıklarımızın karşılığıdır.

186. Mallarımız ve canlarımız da deneneceğiz. Sabredin ve sakınırsak...

187. Dünyevi menfaat sizleri kör sağır ve dilsiz yapmasın.

193. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Ve bize vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

200. Sabredin. Kararlılıkla yarışın. Düşmana karşı hazırlıklı olun.

(30.07.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi)

4- Nisa Suresi:

10. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar.

32. Aranızdaki farklı sıfatlar kıskançlık ve kavga sebebi olmamalı. Yarışa, yardımlaşmaya ve dayanışmaya vesile yapmalı.

37. Cimrilikten uzak durun.

38. Gösteriş için harcamayın.

58. Emanet hukukuna mutlaka uyun. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz.

59. Sizden olan ulül emre itaat edin. Eğer aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve peygambere götürün.

79. Sana güzellik olarak her ne ulaşırsa, bil ki Allah'tandır. Sana ulaşan bütün kötülükler de anla ki sendendir.

81. Müslümanın suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç. Allah'a havale et. Allah, vekil olarak yeter.

83. Duyduğunuz kötü haberleri araştırmadan yaymayın.

84. Savaşmak, mücadele etmek insanı canlı tutar. (Hapishaneler hayatımda sol görüşlü mahkumlar günün belirli saatlerinde koğuş ve hücrelerinde eylemler yaparak fikir ve hislerini canlı tutuyorlardı.)

85. Kim güzel bir şefaatte bulunursa ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur.

86. Size herhangi bir şekilde selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin veya aynıyla karşılıklı bulunun.

89. Bulduğunuz yerde manevi eziyet ve baskı yapılıyorsa oradan hicret edin. Eğer kalmaya mecbur oluyorsanız onları dost edinmeden sabredin. Eğer gücünüz yetiyorsa onların anlayacağı şekilde savaşın, mücadele edin.

92. Kazaen bir mümini öldürmüşsen: A) Bir köle azad et. B) Ölenin varislerine diyet öde. C) Bunlara gücün yetmiyorsa peş peşe iki ay oruç tut.

93. Eğer kasten bir mümini öldürmüşse, artık onun cezası ebedî olarak cehennemdir.

96. Elinizden geldiği kadar günahları açmayın, yaymayın. Size günahların şeriat ölçüsünde şerî yardımcı olacıklara meşveret etmek hariç.

97.-98. Kendilerine zarar verecek duruma gelmişseniz o yerden hicret edin. Zayıf sayılanlar ve çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır.

100. Dini için hicret edene Allah kolaylaştırır ve mükafatları Allah'a aittir.

107. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Emanete hıyanet edenler kendilerine kötülük etmiş olurlar.

110. Kim bir kötülük yapar veya nefesine zulmeder de sonra mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır.

- 112.** Sakın günahını ve suçunu başkasının üzerine atıp iftira yapma.
- 113.** Elinizde delil yoksa kimseyi itham altına atmayın ve suçlamayın.
- 128.** Geçimsiz kocadan kadın kadıyla başvurarak boşanabilir. Koca boşamaya yanaşmaz olsa bile.
- 135.** Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla asla ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyle ise siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın.
- 139.** Mü'minleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnız Allah'a aittir.
- Şerefi, itibarı, güçlü ve saygın olmak için mü'minleri bırakıp kâfirleri tercih edenlerde; aşağılık duygusu, özgüven eksikliği ve iman zaafları vardır.
- 140.** Dini inkâr veya dinle alay edenlerin yanında olmayın oturmayın.
- 148.** Sen zarar görmüş veya görüyorsan hariç. Kötü sözleri açığa vurmayın, örtün, kapatın ki çürüyüp yok olsun.
- 149.** İyiliklerinizi gizleyin. Size yapılan kötülüğü de gücünüz nispetinde affedin.
- 157.** Kesin delile dayanmayan zanlarından uzak dur.

(01.08.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi- C-2/15)

5- Maide Suresi:

- 1.** Allah'ın emir ve yasaklarına, O'na verilen sözlere, kulların kendi aralarında yaptıkları akitlerle riayet etmeyi..
- 2.** Kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın.
- 3.** "Kafirlerden korkmayın, benden korkun."
- 8.** Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun.
- 12.** Allah rızası için borç vermektan çekinmeyin, verin.
- 13.** Sen afyonlu seç, hoş gör.

14. İnsanı yiyip kemiren, düşmanlığa devam ettiren kin ve düşmanlık.
30. Kıskançlık, aşırı dereceye götürmeye müsaade etmeyin. Aşırı olursa tahrip etmeyle ancak durur. Kabil Habil'i kıskançlıkla katletti.
39. Tevbe ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder.
42. Yalana kulak vermeyin. Yalanı durmadan haram yiyenler de olur. Hakem tayin ederlerse seni aralarında adalet seni aralarında adaletle hükmet.
44. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ve ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın.

Peygamberler ve alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmiş ve buna şahit yani gözetleyici olmuşlardır.

- A) Allah'ın indirdiğini inkâr ettikleri veya hafife aldıkları için onunla hükmetmeyenler zalimlerdir.
- B) Allah'ın indirdiğine inandığı halde onunla hükmetmeyenler zalimlerdir.
- C) Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, O'nun emrinden çıkmak manasına geldiği için onunla hükmetmeyenler fasıklarındır.

(03.08.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi- C-2/15 nolu oda)

44. Allah dostları ve ilim adamları da, Allah'ın kitabını korumakla vazifelendirildikleri ve üzerine gözcü ve şahit olmaları sebebiyle onunla hükmederlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Allah'tan korkun. Ayetlerini bir kaç paraya değişmeyin ey hâkimler!
45. Kim hakkını sadaka sayarsa, o onun günahlarının örtülmesine vesile olur.
- 47.-49. Allah'ın indirdikleriyle hükmedin. Kimselerin keyiflerine uyma.
51. Hıristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin. Bunları birbirlerinin dostlarıdır.
53. Münafıklar sizinle sizden görünürler. Sizlerden ayrılınca dalga geçiyoruz derler.
54. Allah yolunda olanların müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetlidirler Allah yolunda cihat edin. Hariçten dil uzatanların kınamasından korkmazlar. Bu da Allah'ın lütfudur.
55. Sizin dostlarınız; Allah, peygamber, namaza devam edenler ve zekat verenlerdir.

56. Allah'tan, peygamberinden ve iman edenleri dost edinirse mutlak galip mutlaka galip gelecektir.

57. Dininizle alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun.

58. Namazla alay edenler akıllarını kullanmayan topluluk olmalarındandır.

59. Sizlerden hoşlanmayanların sebebi iman ehli oluşunuzdandır.

62.-63. Günahlara girmeyin. Haksızlık etmeyin. Haram yemede yarışmayı. Yalan söylemeyin.

64. Aranızda kin ve düşmanlığı yaymayın. Bozgunculuğu da yaymayın. Yoksa Allah sizleri çeşitli zilletlere ve mahkumiyetlere duçar eder.

65. Günahlardan sakınır ve günahlardan uzak durursanız Allah kötülükleri yüzünüze vurmaz.

68. Rabbinizden gelenlerin mutlaka eyleme, fiile dönüştürün.

69. Allah'a ve ahirete inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (2/62)

71. Manevi sağır ve kör olmayın.

82. Müslümanlara her bakımdan amansız düşman Yahudiler. Onlara göre daha insafli ise bir kısım Yahudilerdir.

87. Allah'ın helal ve mubah kıldığı şeyleri kendinize haram etmeyin.

89. Yeminlerinize sadık kalın. Allah'ın ismini kötü işlerde vasıta olarak kullanmayın, yeminde kullanmayın.

91. Şeytanın içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmasına fırsat vermeyin.

101.-102. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Soruların cevapları insana sorumluluklar getiriyor.

105. Kendi sorumluluklarını bilip şarta bağlamadan ve vazifesini yapar ve kendisini sürekli kontrol eder.

108. Vasiyet dine ve hukuka uygunsu yerine getiren. Eđer vasiyette řahit tutulmuřsan sen de o zaman řahitlięi kabul etmiřsen, řahitlik istenildięinde řahitlikten kaęma.

110. Allah cc İsa as'a yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretti.

6- En'âm Suresi:

25. Kur'an'ı dinliyorlardı; ancak samimiyetle öğrenmek, anlamak ve eđer doğru bulurlarsa onu tasdik etmek niyetiyle dinleseler hidayeti aralamıř olurlar. Yok itiraz etmek, karřı çıkmak, alay ve hakaret etmek için bahaneler aramak dinlerseler hidayeti kendi elleriyle kapamıř olurlar. Bu sıfatlar da; gurur, kibir, ihtiras gibi kötü huylardan; hurafe, řirk gibi batıl inanęlarla ruhları kirlenmiřliklerden geliyor. Bu durum zihin disiplinlerini doğruyu yanlıřtan, iyiyi kötüyü ayırmaya yeteneklerini kaybetmelerine sebep olmuř. Bu hale kalpleri perdelenmiř deniyor. Yani kendi olumsuz taraflarının, taassub ve inatlarının bir sonucudur. Bundan dolayı da yanlıř inanęlarından ve kötü fiillerinden sorumludurlar

(05.08.2017) (Silivri Cezaevi C-2/15 Hücre no)

29. Dünya hayatımızı nizama koyup devamlılıęını saęlayan ahiret inancının kalitesiyle doğru orantılıdır.

Dünya hayatına heyecan katan, dünyadan ve kendinden daha deęerli gayenin varlıęıdır. Ahiret sorumluluęunu taşıyan, hesap vereceęinin idrakinde olan insanın herřeyi anlam taşımaya bařlar. Olumlu veya olumsuz herřeyi onunla nisbet eder, anlamlandır ve farkındalıęını artırır.

35/36. Sakın insanların kınamasından üzölme. Allah'ın rızasını bırakma. Kınayanların kınaması seni řüphelendirmesin.

Hakikata kulaklarını kapatanın ölü olduklarını.

42/43. Rablerini hatırlama, yalvarma ve dua etme vesileleri ise darlık ve hastalıklardır.

45. Zulüm: Ni'met sahibine nankörlük edip başkaldırma.

48. Allah'a iman edenlerin bazı maddi ve geçici sıkıntılara rağmen dünyada da müminler imanın, ibadet ve faziletin verdiği sükün ve güvenle huzur bulur.

68. Zalimlerle oturup kalkma.

108. Onların taptıklarına hakaret etmeyin ki onlarda sizin iman ettiklerinize hakaret etmesinler.

111. İnsan kabiliyetlerini ve istidatlarını kullanarak gerçeğin ve iyinin arayışı içinde olmazsa kalbi katılaştır. Ona ne kadar harikalar ve mucizeleri göstersen de iman etmez.

112-113. İnsan birisini inkar etti mi? Birisini de sevdi mi, artık onun herşeyi kötü ve herşeyini iyi görmeye başlar. Çok nadir insan vardır ki hak hak için sevsin.

Cin şeytanları, insan şeytanlarına yıkıcı fikirler aşırlar. Bazı kalbe hoş, bazılarına nahoş gelir.

116. Zanlara itimad etme. Azından da kaçın. Kaçınmak: Karşısına kesin deliller koy. İlk önce zan cazib gelebilir. Bunları şeytanlar ve ins ve cinni, şeytanlar atar. İnsanın ilk önce ayağını kaydıran: muhabbetini kaybetmesi. Sonlar onun hakkında zanlara uyması.

119. Allah cc açık haram etmediği yiyecekleri kendinize haram etmeyin.

120. İnsanın yaptıkları ona güzel gösterilmezse ise sevemezdi. Bunun temeli kalbinin iyi ve yılan yuvası oluşundandır. Göz, kulağı ve akli vs lerle kalbini dışarıda ifade eder. Fiilen de gösterir. Kalbindeki iyi niyet karanlıklarda yolumuzu aydınlatan ışığa benzer.

(06.08.2017) (C-2/15 Silivri)

124. Allah'ın katındaki hikmet için her insana farklı şeyler vermiş. İnsan diyemez ki, "Ona verdiği bana niye vermiyor" buna hakkı yok. Bazı insanların inkarlarının ciddi bir sebebi de budur.

125. Kötü niyet, kıskançlık, inat, gurur ve kibir ve zevk ve menfaat tutkusu gibi his ve duygularının zorunlu neticesi olan akıllarını duygu ve hislerine kurban ederek sağlıklı düşünme ve muhakeme özelliğini kaybederler. İnat ve inkarları artar. Haksız davranışlara sevk eder. Neticesinde olumsuz duygu, his ve tutkuların ve kötü niyetlerin esiri olur.

151. Anne ve babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebebe olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın.

152. Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa, adaletli olun. Allah'a verdiği sözünü eksiksiz yerine getirin.

151-152-153 ayetlerin hülasası:

- a) Allah'a ortak koşmamak
- b) Anne ve babaya iyilik
- c) Çocukların hayatlarının korunması. Yani kürtaj yaptırmayın.
- d) Kötülüklerden özellikle zinadan uzak durmak.
- e) İnsan hayatına saygı
- f) Yetim malına zarar vermeme. Malın korunması ve arttırılması teşvik edilmiş.
- g) ölçü ve tartıda adalet.
- h) konuşmalarda adalet.
- ı) Allah'a verilen sözün eksiksiz yerine getirmek.
- l) Allah'ın dostdoğru yoluna uyma.

164. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.

7. A'raf suresi

12. Birbirinize üstünlük taslamayın. Bunu ilk şeytan Adem'e yaptı.

25. Günahlarının farkındalığı kalitesi nisbetinde tevbesi kaliteli oluyor.

26. Takva; kötü sıfat, duygu, his ve fikirlerin ruhu örtmesine mani olur.

27. İnanmayanların yoldaşı şeytandır.

33. Delilsiz kimseyi itham etmeyin. Zanlarınıza uymayın.

39. Dünya zevkleri ve menfaatleri akıl ve basiret bağladığı için nefislerinin istediklerini akıllarının hükmü zannederler. Dolayısıyla kişilik ve kimliklerini kaybederler.

43. Kalbi rahatlatan kin ve öfkeden arınmakla mümkün.

45. Hak ve doğruyu eğip bükme

49. Biriktirilen servetler ve emri altına aldıkları insanların çokluğundan gerçeği kabul etmede kendilerine yediremez ve insanları küçük görür, kibir ve azamet duygusuna esir olur.

128. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin.

130. Hakka karşı inadlaşan kavimlere Cenab-ı Hak kuraklık ve üretim düşüklüğüyle cezalandırıyor (İsrailoğullarına yaptığı gibi)A

146. "Haksız yere böbürleneni ayetlerimden mahrum edeceğim"

Bunlar mucizeleri görselerde, iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler; Fakat eğrilik yolunu görseler hemen ona saparlar.

Kibir ve inad yüzünden doğru yolu seçmekten imtina edip azgınlık yonunda ısrar eden kişi toplumlar hidayetden yoksun bırakılmalarının ilahi bir kanun olduğunu..İnsan iyi niyetli olur, hayır ve hakikat sevgisi taşır, bu yolda çaba harcarsa Allah da ona hayır ve hakikayın yollarını açar.(29:69)

157. Mekke'nin eski adı ÜmmülKura

176. Dünyaya saplanıp kalan, hevesinin peşinde koşan, işte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetleri yalan sayan toplumun hali işte böyledir.

179. Cinlerden ve insanlardan birçoğunun kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvan gibidir, hatta daha da aşağıdadırlar.

192. Hiçkimse kendi kendine yetmez.

199. Kolaylığı seç. İyi olanı emret. Cahillere aldırma. "Sana kötülük edene sana iyilik etmeni, Sana vermeyeni sana vermeni ve senden uzak kalıp ilgileri koparanlarla senin dostluk ve akrabalık ilişkini sürdürmeni emrediyor" (Cebrail a.s. Peygamber a.s.m. a diyor)

201. Kendini bilmezlerin uygunsuz davranışları karşısında öfkeye kapılıp sertleşmesine, cahillerin kötülüklerine kötülükle karşılık vermesine yol açacak bir kıskırtma duygusuna kapılırsa, bunun şeytandan gelen bir fitleme olduğunu bilerek Allah'a sığınmasına sabırlı affedici ve hoşgörülü olmaya devam etmesi gerektirdiğinin şuurunda olmak.

(09.08.2017) (C-2 / 15 Silivri Cezaevi)

202. Ne olursa olsun doğruluğunda diren.

8. Enfal Suresi

3. Namazlarınızı özenle kılın ve mallarınızdan Allah yolunda harcayın. Verenlerin namazı kaliteli olur.

12. Samimi iseniz düşmanlarınızın kalbine korku salar. Ve müslümanların ayaklarını yere sağlam bastırır.

15. Mücadele ederken arkanıza dönüp kaçmayın.

18. Samimi iseniz; size kurulan tuzakla düşmanlarınıza Allah tuzak kurar.

22. Müşriklerin ve münafıkların durumu: Sağır, dilsiz ve akılsız olan canlıların durumlarına benzer. Çünkü bunlar; şirki, inkarı ve zulmü tercih ettiler. Peygambere karşı çıkıp kendi bildiklerini okudular.

25. Baskı, düzensizlik, kargaşa, hukukun çiğnenmesi hakka dayanmayan gücün hâkim olması ve böylece kulluk imtihanın kaybedilmesi tehlikesi ya el birliği ile engellenecek yada bunun zararı sınırlı kalmayacak. Hak edenlerin yanında suçsuzlara da dokunacaktır. Çünkü onlarda fitnenin ortadan kalkması için ellerinden geleni yapmadıkları, haksızlığa karşı mücadele etmedikleri için kusurlu ve sorumludurlar.

27. Sahibin bilgisi dışında hak yemek, hukuku çiğnemek, hainlik yapmamak ve emanete hıyanet etmemek.

28. Mal düşkünlüğü sizi mücadeleden alı koymasın. Aynı şekilde evlad sevgisinde sizi haktan bigane etmesin. İstek ve menfaatleriniz bunlarla çatışsa bile siz hakkı seçin.

29. Allah takva sahiplerine, temyiz kabiliyeti verir ve kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar.

44. Senin niyetine göre karşı tarafa seni farklı gösterdiği gibi sen de karşıyı farklı görüyorsun.

47. Gösteriş ve taşkınlıklardan uzak durun.

53. Allah'ın senin hakkındaki hükmünü değiştirmesinden önce sen değişeceksin. Sen değişmedikçe senin hakkındaki hüküm de değişmez.

56. Allah'tan korkun ve anlaşmalarınızı bozmayın. Eğer karşı tarafın kuvvetli delile dayanan ihtimali -ve bozma ihtimali – varsa anlaşmayı bozabilirsin.

61. Savaşın sebebi siz olmayın.

63. İnsanların kalplerini hoşnud etmedikçe hiçbir iyiliğiniz daimi hoşnut etmez.

(10.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

65. Sizden sabırlı 20 kişi inkar edenlerin 2000 kişisini yener.

66. Eğer sizden 100 sabırlı kişilerde inkar edenlerin 1000 kişilerini yener.

Sizden 1000 sabırlı kişiler inkarcıların 2000 kişilerini yener.

Bunun sebebi müslümanların ve kafirlerin savaşa iten sebeplerinin farklı oluşundandır. Kafirlerin ahiret inançlarının olmayışından.. Onlar menfaat ve çıkar için.. Müslümanlar ise vatan, namus şuurulluğundan..

67. Senin isteğinle Allah'ın isteğinin çatışmamasına dikkat et.

9. Tevbe Suresi

7/12. Verdikleri söze sadık iseler siz de sadık olun.

13/36. Size saldırıyorlarsa sizde saldırın. Onlardan asla korkmayın.

23. Babalarını, kardeşlerini, dahi olsa inkarı imana tercih etmişlerse onları dost edinmeyin.

29. Müslümanlardan zekat alınır. Ehli kitaptan ise kendilerine din hürriyeti, can ve mal güvenliği sağlanması karşılığında alınan verginin adı cizye.

(10.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

38. Dünya hayatına yetinmeyin

51. Başına gelenlere itiraz etme. “ De ki: Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim mevlamızdır. “Müminler ancak Allah’a güvenip dayansınlar”

62. Hayatlarında din olmayanların, ne kadar da yemin etseler ki “biz de sizlerdeniz”; inanma. Tedbirini böyle yap.

77. İki de bir sözlerinden dönenler yalana alıştıklarındandır.

84. Açık inkarcının, açık münafığın, cenaze namazını kılma.

85. İnkarcı ve münafıkların malları ve evladları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlara eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor.

93. Vazifeden, cihaddan kaçanların kalblerinin mühürlendiğini, katılaştığını... Vazifesinden kaçanlardan uzak durun. Yeminlerini, mazeretlerini nazara alma.

98. Bazı insanlar hayıra harcamayı angarya sayar.

101. Münafıklar iki defa cezalandırılacaktır.

102. Mazeret üretmeden Rabbine dua et ve mağfiret dile..

103. Fitne için hayır yapanlardan uzak dur. Bunların hayırları gösteriştir. Niyetleri müslümanların arasına nifak sokmaktır. Buralarda namaz bile kılma.

(11.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

112. Dünyada yolcu gibi yaşayanları... Tevbe ve ibadetle meşgul olanlar. Hamdedip namaza ciddi devam edenler. İyiliği teşvik, kötülükten alıkoyanlar. Allah’ın sınırını koruyanlar, gözetenlere selam olsun ve müjdeler olsun.

114. Duyarlı ve yumuşak huylu olup dünya hayatını fırsata çevirenlere

119. Doğrularla beraber olun. Allah’a asi olmaktan sakının.

123. Kafirlerle mücadeleyi bırakmayın, ta ki gücünüzü görsünler.

126. Her yıl bir ya da iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine de tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar.

10. Yunus Suresi

7-8. Allah'a kavuşma ümidiyle yaşa. Dünya hayatına yetinip mutlu ve huzurlu olacağını zannetme. Hakikatleri görmemezlikten gelme.

9. Samimi olursa Rabbin hangi halde olursan olsun mutlaka sana yol gösterecektir.

11. Hani insanlar iyi olanı çabucak olmasını istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonumuz gelirdi. Allah'a kavuşacaklarına inanmayanları veya gafil olmayı tercih edenleri azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnkarcıların, şüphecilerin bir devam sebebi; "Dedikleriniz doğruysa Allah bizi hemen cezalandırsın" diye düşündüklerindedir. Oysa Allah inansın yada inkar etsin herkese belirli bir müddete kadar fırsatını verir.

30. Dinin ortaya koyduğu disiplinli hayattan kaçıp nefislerin arzu ettiği gibi yaşamaktan uzak durun. Hak dinin disiplinlerinden kaçmayın.

30. İnsanların çoğu zanna uyarlar. Bundan da hayatlarında şüphe, hurafe ve safsatalarla doluyor. Siz zanna değil kesin bilgilere uyun.

40. Dünyamıza zararı olur mu diye haktan ve hakikattan uzaklaşanlardan olmayın.

41. Herkes yaptığından sorumludur. Kimse kimsenin yaptığından sorumlu tutamaz.

48. Sakın Allah sorgulama, deneme. Allah hakkında da zanda bulunma

54. Haksızlık yapmayın. Sonra pişman olacağını yapma. Zulüm yapma.

66. Zanlardan ve yalandan uzak dur.

67. Dinlenmek için geceyi yarattı

74. İnsanın hakkı kabulunu zorlaştıran; inat ve maddi geçici çıkarları ...

75. Bazıları da hakkı kabul etmeyi kibirleri müsaade etmiyor.

(14.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

85. Bazı müslümanları kullanarak zalimleri imtahan eder, fırsat verir.

88. Ciddi ihtiyaç olmadıkça beddua etmeyin. Çünkü kızdığımız kimsenin hakiki durumunu bilmiyoruz. Kesin münafık ve zındıksa ayrı...

89. Aceleci olma. Allah'tan isteğinin hemen olmamasından inkısar-ı hayale uğrama.

91. Baş kaldıran, bozgunculuk yapanlarla olma. İş işten geçmeden hem kavli hem de fiili dua yap!

97. En iyi uyarıcı ve eğitmen elem ve sıkıntı olmuş.

99. Allah'ın iradesine karşı iradeni çıkarma. Sorumluluk sahanı bil. Kendine düşeni yap.

109. Allah hükmünü verinceye kadar sabret.

11. Hud Suresi:

3. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin.

5. Hakikatlere ve vazifene karşı duyarsız kalma

8. Kimseyle alay etme.

9. Nimet gelince şükreden, gidince de ümitsizliğe ve nankörlüğe düşme. İkisi de netice değil vesiledir.

10. Bir muvaffakiyet olunca da insanların üstünde övünme vesilesi yapma

11. Sabırlı olun.

12. Zahirde sende veya müslümanlarda görünen maddi imkansızlıklar seni Allah'ın rahmetinde veya Allah'ın zatında şüphelendirmesin.

18. Allah'ın laneti Allah'a iftira yapanların üzerinde olacak!

23. Dünya ve ahiret için yararlı işleri yapanlar ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlar..Bunun terside ta dünyada cehennem haleti yaşıyorlar.

24. İnkâr edenleri Kur'an; kör ve sağırlara benzetiyor. Düşünki kör ve sağırlar dünyada nasıl yaşıyorlar?

(Nuh a.s. Ademin oğlu Şit'in neslinden Lamek'in oğluydu.)

27. Üstünlüğü zenginlik ve adam çokluğundan zannetiler kafirler. Ondandır ki din ortaya çıktığında ilk iman edenler; toplumun alt tabakalarından olan köleler, yoksullar ve ezilenler olmuştur.

(14.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

- 28.** Sen kimseye zorla rahmete zorlayamazsın. Herkese nasibi kadar nasib olur.
- 29.** Bilgisiz ve inançsız olanlar bilgi ve iman sahiplerine karşı tahammülsüz olabiliyorlar. Onlar zenginliklerine, şöhretlerine, makamlarına güveniyorlar.
- 30.** Onların inkarlarının bir sebebi aristokrat; yani fakir müminlerle aynı mecliste bulunmayı içlerine sindiremiyorlar. Şimdi de aynısı oluyor.
- 31.** Bir insanın Allah adamı olduğunu gafiller şöyle telakki veya beklenti içindeler; zengin olması, gaybi bilmesi, insan üstü özelliklerini açığa çıkması (melek gibi olması), kendisinin yapamadığını rahatlıkla yapması gibi halleri görmek istiyorlar.
- 46.** Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi Allah'tan isteme. Allah isyan eden oğlun dahi olsa, senden değildir.
- 49.** Günahı işlememekte sabret.
- 51.** Aklını kullanın! Bu akıl cihazına doğru malzeme verin.
- 52.** Günahlara batarak Allah'tan yüz çevirmeyin. Bağışlanmayı dileyin ve tevbe edin.
- 66.** Günahlar insanın üzerinde zillettir.
- 67.** Azabların bir çeşidi de korkunç bir sestir. Salih a.s. kavmi bu sesle helak edildi. Akli ve nakli delillerden yüz çevirende...Dişi devesine birşey yapılmamasını istedi kavminden. Semud kavmiydi bunlar. Kavmi Salih a.s. ın büyülendiğini söylüyorlardı ve yalancılıkla itham ediyorlardı.
- 75.** İbrahim a.s. ağır başlı, hassas ruhlı ve kendini Allah vermiş biriydi.
- 82-83.** Ters ilişki olan yerde altı üstüne getiriliyor. Ve üstlerine işaretlenmiş taşlar yağmaya başlamış.
- 84.** Toplumsal ahlak, özellikle ticaret ahlakı bozulunca, ölçüyü, tartıyı bozarlar. Böylelikle yer yüzünde bozgunculuk yaparlar. Şuayb a.s. kavmi gibi.
- 86.** İnsanların mallarını ellerinden almak için fırsat kollamayın. Olursa toplumca can ve mal güvenliği kalkar ve toplumda kin ve nefret duygularını kamçılar ve anarşi ve kan dökülmesine sebep olur.
- 88.** İnsanları uzaklaştırdığın şeyi sen sakın yapma! Sözünle amelin birbirine tutarlı olması. İslahatçı, yapıcı ve düzeltici ol. Netice Allah'a ait olduğunu ..

(14.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

94. Şuayb a.s. kavmini haksızlıkların içinde olduklarından korkunç bir gürültü yakaladı. Depremle beraber gelen gürültü idi. Peygamberlerini öldürmek istediler.

110. Çok ciddi bir sebep olmadıkça sözünden dönme.

112. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Azıp sapmayın.

113. Allah'tan ve onun onaylamış olduklarından başka dostlarınız yoktur. Zalimlere eğilim göstermeyin ve onların yanında yer almayın.

101. İnsan en çok kendine zalim oluyor hem de çok acımasızca.

116. Elinizdeki imkanlar sizi şımartıp günahlara götürmesin.

118-119. Allah herkesi apayrı yaratmış. Onun gibi olmaya değil, Kur'ana, sünnete göre doğru olmaya gayret et. ,hak ve hakikatı anlamaya, idrak etmeye herkesi aynı kabiliyette değil. Bu insanlığın zenginliğine sebep olur. Üstünlüğe değil. Üstünlük takvadadır. Yani verileni verilmiş gayende kullanmaktadır.

114. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder.

117. İyilik peşindeki kişileri ve ülkeleri haksız yere helak edecek değildir.

120. Geçmiş peygamlerin hayatlarını Kur'anın anlatmasıyla kalbimizi kuvvetlendiriyor.

123. Kullul tevekkül ile kemal erdiği ...

12. Yusuf Suresi:

6. Rüyalarınızı herkese yorumlattırmayın ve herkese anlatmayın. Onun yorumladığı gibi inanma meyli olur.

18. Kardeşlerinizi hased etmeyin. Hased size her kötülüğü yaptırır.

22. Rüyalarınızı güçlü bir muhakeme ve ilim sahibi olana anlatın, yorumlatın.

23. Size iyilik edenlere hele asla ihanet etmeyin. Eden zalim olur ve asla iflah olmaz. Sakın nankör olma.

24. Haram ortamını siz hazırlamadınız ve orada bir şekilde bulunmuşsanız ihlasınızın hürmetine Allah size ilhamla konuşacak ve yardım edip o ortama karşı arzunuz kırılacak.

32. Ne olursa olsun iffetini korusun.

33. Zalimlere meyiletme. İmanına muhalefet etme. İhlasını korusun.

34. Duayı dilinden ve elinden bırakma (Unutma Yusuf'un duasını kabul etti)

56. Güzel davrananların mükafatını Allah cc zayi etmez.

(14.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

92. Hatasını anlamışsa daha üzerine gidip yüzlerine vurma. Kıskanmata nimeti engelleyemez. O nasipse gelir. Kıskanmakla Allah geri bırakmaz.

100. İntikam alabilecek duruma gelsen bile intikam alma. Hatta onların haksızlığını yüzlerine vurma.

103. "Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar"

105. Şartlanmış beyinlere ne kadar da delil getirsen nafile.

107. Bazı insanlara hakkı soru sorarak uyanmasına dikkat et. O ancak sorularla belki uyanır.

110. Bazı insanlar Allah bana ne diye yardım etmiyor diye düşman olmuş.

(14.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

13. Ra'd Suresi

5. Hayvanlar boyunlarındaki tasmağa mahkum oldukları gibi, insanda; düşüncelerine, zanlarına, arzu ve isteklerine mahkum olmuşlar.

7. Eski kavimlerde; Madem Rabbin, o belayı indirse ya diyorlardı.

Şimdi de, hem beddua ediyorum hem de başına bela gelmiyor diye, içerden gizliden gizliye Allah düşman oluyorlar. Oysa Allah acele etmez.

11. "Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez".

12. D nyevi hadiseler ve varlıklar insanların korku ve  mit arasında kalabilmelerine vesile olmak i indir.

17. Zahirde g z kenler su  zerinde k p ge benzer. Veya maden eritiliyorsa. Eriyen madenin  zerindeki k p k atılır, alttaki madenle alet yapılır. İnsanda d nyevi hadiselerin altındakini g r rse kendini in a ve ihya eder,  teler mal eder.

20. Yeminlerinizi bozmayın. S z n z  yerine getirin. G venilir olun. Kıvırmayın. D r st olun. Yalan s ylemeyin. Acı dahi olsa dođruluktan  a mayın.

21. Hesabın k t  sonu  vermesinden korkan kimselerdir. Ki d nya hayatında Allah'ın korumasını emrettiđi bađı koruyan ki ilerdir.

22. Sabredin. Namazı dosdođru kılan. Allah yolunda gizli, a ık harcayan. K t l đ  iyilikle savan ki ilerden olun.

25. Allah'a fitraten verdikleri s z  bozanlar. Allah'ın korumasını emrettiđi bađı koparanlar. Yery z nde fesađ  ıkarırlar. İ te Rahmet'ten bunlar mahrumdurlar ve mahrum kalacaklardır.

27. Tercihini dođrudan m sbetten, iyilikten yana olanları hidayet erdirileceklerini. Hidayet bu manada kısmen perdelerin nazarlarından kaldırılacađını. Ve hikmet-i ilahiyeye mazhar olacaklarını ve iman ettiđi kaynaklarla ruhların d nyada da hissedar edileceđini. Zaten kalbler zikredenlerin huzura eri eceđini. Zikri anmak tekrar ile fikirden hisse ve latifeye ta ınmaktır.

33. İnsana tercih ettiđi yol g zel g r nd đ  i in ondan  ıkmak istemiyor.  ok gariptir ki; benim i in sonsuz k t  yol olan inkarcılık, kođu umda aylarca beraber kaldıđımız 66 ya ındaki insana  ok dođru g r n yor! Benim zavallı olduđumu s yl yor.?

(17.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 h cre 15)

37. Ne olursa olsun “ sana ilim geldikten sonra, eđer onların arzularına uyarsan, (bil ki) Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur”

40. Bizim vazifemiz hesaba  ekmek deđil, tebliđdir.

14. İbrahim Suresi

3. İnkarcıların ana ortak özelliklerinden: “Dünya hayatını ahirete tercih ederler. Allah yolundan alı koyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir” Bir açık kapı bulsa hemen küfrünü kusar. Allah’a ve her türlü mukaddes şeylere düşmandır.

4. İnkara kesin karar vermiş olanlarla uğraşma. Allah bile onları kendi irade ve tercihleriyle başbaşa bırakır. İnkarcılık ruhlarına sinmiş. Artık bunların doğru yola gelme yolunu kendileri kapatmış.

5/6. Peygamber kıssalarında kanuniyetler gömülü. Bu kıssalarda, “çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır”

Peygamberler ve varislerinin bir vazifeleri de “Allah’ın onlara yaşattığı (güzel) günleri hatırlat!” dır

7/8. Elindeki nimetlerin bizim olmadığının farkındalığı kadar şükrederiz. Nankörlüğün kendisinin azab olduğunu..Şükürün zıddı ve nankörlük..

10. İnsan daha önce inandığı yaptığı ve yaşadığından vazgeçmesi din değiştirmek kadar zordur neredeyse! Yani birşey duyduklarında biz atalarımızdan böyle birşey duymadık, onlarda görmedik” deyip reddetmeye meylederler.

11. Peygamberler veya asrın varislerini insan üstü olduklarını görmek istediklerinden inanmak çok zor olmuş. Oysa insan olmak peygamberliğe, asrın imamı engel değildir. Tabiki bunlar bizim aramızdan birisi olacaktı. Bundan dolayı mucize ve keramet beklemişler.

12. Allah adına, din ve hizmet adına eziyete göğüs çek. Tevekkülle Allah’a dayanıp güven.

13/14. İnkarcılar ve hizmet düşmanları kendilerine dönmedikçe sizi, yurtlarınızdan, mekân ve alakadar olduklarınızdan koparmaya devamlı gayret ederler. Bunların en bariz silahları, kurdukları mahkemeler ve hapisaneler. Sonra devletin her türlü imkanlarından tecrid ederek, men ederek ambargoya tabi tutarlar.

22. Asıl insanı azdırıp kötü yollara sevk eden ve şeytanı dinleme de bir sorun görmeyen insanın kendi nefsi, arzuları, hevesleri ve egolarıdır. Bundan dolayı insan şehvetlerine, boş ve batıl şeylerin peşine koşar durur . Hiç kendini sorgulamaz ve

sorgulatmaz ki ben ne yapıyorum. Nasihata ihtiyaç duymaz. Çünkü en haklı en doğru o düşünüyor ve yapıyor zan ve vehmettirir şeytan.

26. İnanç ve amel bakımından kötü sonuçlar doğuran sözler, kökü yerinden sökülmüş ayakta duramayan kötü bir ağaca benzer.

27. Bedbaht o dur ki Allah kendi hallerine bırakır. Salih amel işleyenleri ise kararlı ve sabit kılar. Ve hayatları istikamette kararlı olur.

28/29. Nimetlerde sakın nankörlük yapma.

30. Cezalardan biri de boş şeylerle oyalanmak, boş işlerle meşgul olmaktır.

31. Allah'ın rızık olarak ne vermişse gizli ve aşikar olarak sadaka ver.

34. İnsanoğlu çok zalim çok nankördür

39. Dua ederken sebeblere takılma. Olmayacak olanı sebebsiz de yaratıp sana verebilir. Fiilin sebeplere, kalbin ve ruhun müsebbeb-ül Esbab sahibine yönelt!

41. İbrahim a.s. gibi baban dahi davana zıdsı beşerin münasebetin olmakla beraber ondan uzak dur.

42. Allah c.c. dualarımı, beddualarımı kabul etmiyor zannetme. Allah ihmal etmez mühlet verir.

50. İnsanın dünyasını cehenneme çeviren; ruhlarını kaplayan acılar döndürücü korkularla sanki katrandan yapılmış giysiler giymiş gibi ... Kollarına sanki zinciler vurulmuş . Yüzlerini ateş bürümüş olarak yaşarlar (18-8-2017 dhkpc li bir liderler görüşmem oldu. Niçin her saat başı isyan ediyorsunuz? - Davaya bağlılığımız kopmasın – Kopunca ne olur ki dedim? Kendini, etrafını düşünmeye başlar ve hemen planlar yapar, hayalleri değişir. Hayalleri değişince fikirleri de değişir. Yani dedim kendini düşünmesin öyle mi? - “Biz kendimizi düşünmeye fırsat vermeyiz dedi”

(18.08.2017) (Silivri kapalı cezaevi c-2 hücre 15)

51. Allah cc herkese hakettiğini verecektir. İhsanı ayrı olacaktır.

52. Akıl, malzemesiz kötürüm düşünür, düşünemez Doğru düşünebilmesi için doğru malzemesi olması lazım.

15. Hicr Suresi

3. İnkarcıların kalın gaflette olanların dünyevi nimetlerden bol bol istifadelerine seni kıskandırmasin “Bırak onları; yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları;”

4. Allah hiçbir fetret toplumunu helak etmemiş “Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik”

5. Ölümünden korkma, hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de öteleyebilir.” Kesin takdirle belirlidir. Sen bilmesen de.

14-15. Peşin karar verenleri asla ikna edemezsin. Allah bile “Onlara gökten bir kapı açsak da ondan yukarı çıksalar, yine de “Herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı” derler.”

33. Üstünlük Allah’ın belirlediği şeylerdedir. İnsanlar kendi ellerinde emanet bulunan aslı ise Allah’ın olan şeylerle birbirlerine üstünlük yapmasınlar.

37-38. Allah cc. Şeytanın duasını bile kabul etti. Sırrı ise, dua etti. Rabbim dedi şeytan, Allah’ın zatıyla varlığıyla değil emriyle sorun yaşadı şeytan. Müslümanlar da Allah’ın zatıyla değil Rabbin rububiyetiyle, emirleriyle sorun yaşıyorlar

33. İnsanı çoğu şeylerden mahrum bırakan onun gururu, kibri ve egosudur. Değer yargılarını esas yapmaları. Yani verileri asıl, sebepleri fail zannetmeleri.

42. Sevabı çok, günahı az olanı demiyor, İhlaslı olana iblis birşey yapamıyor.

43. Sakın kötü arkadaşlar edinme. Sonra dostun olur. Sonra yoldaşın.

45. Acizliğin kadar, fakirliğin kadar Allah’a saygılı olur. Haddini bil, hududunda kal.

47. Allah layık olanların kalblerini düşmanlıktan temizler ve birbirlerine güven ve sevgiyle doldurur.

49/56. Ne halde, ne vaziyette olursan ol sakın Allah’tan ümidini kesme. Şeytan bile acaba Allah duamı kabul edecek mi diye şüpheli dua etmedi.

50. Günahkar dahi olsa Allah’ın samimi kulları rahmetine layık olduklarını...

11:73- Allah’tan ümidini kesme. Olmayacakları oluverdirir. Onun işine şaşırmayın.

57. Allah’ın lanetini üzerinize çekecek hilal yolu terk ve eşcinsellik ve zina gibi fiillerden ve ortamlarından kesinlikle uzak dur.

65. Günah ortamından hayırlı ortama acele gidin ve sakın arkanıza bakmayın.

73-74-75-76-77. Lüt kavmin lanetlenmiş livata ahlaksızlığından ibret almayanların ve Allah'tan gelen uyarılara kulak tıkayanların, nefsanî ihtiraslara esir olanların sağlıklı ve muhakeme ve muvazeneli düşünemez hale gelen kişilerin veya toplumlar nasıl helak olduklarının ibretler levhaları vardır. Onlara ilk önce sabaha karşı korkunç bir sesle, "yurtlarını altlarını üstlerine getirdik üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık" ifadesinin bu asırda aynı masadıklarını da görüyoruz. O korkunç ses intihalara vs. dengesizliğe vesile olan vehimlere müptela olan asrın insanı. Maddî felaketlerle de cezalanıyorlar. Bu kanun fetretin derecesine göre farklı farklı oluyor. Allah'ın gazab laneti hiç bilmeyenlere değil bilip duyup da kale almayanlaradır.

82. Sanki bu asır geçmiş peygamberlerin tümünün cemolduğu asır. Dağlarda villalar yaparak sanki Salih a.s. asrı. Sanki livata ile Lut a.s. asrı.. Nefislerini putlaştırmakla sanki İbrahim a.s. asrı.

(19.08.2017) (Silivri)

85. Sen şimdi ceza vermeye kalkma. "Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol" ..

88/89. "Sakın olaki onlardan bazılarına verdiğimiz geçici dünya nimetlerine gözünü dikmeyesin! Onlardan yana üzülme, müminlerden yana daima alçak gönüllü ol" "Kuşkusuz ben apacık bir uyarıcıyım" de.

91. Kur'an'ın bütünsel hükümleri: beden-ruh.. Dünya-Ahret.. Hak-Batıl. Gibi tümünü barındırıyor. Sakın ola bazıları hoşuma gitmedi deme. Hoşuna gitmeyen nefsin tarafı. Gitmese de yap ki bu senin cihadın olsun.

97/98. İnsanlar seni çekiştirdiklerinde: "Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını mutlaka biliyoruz." "Ama sen Rabbinî hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol!"

99. İmanlı girebilmek müslümanların zaferidir. İmanı korumaya, kollamaya gayret et. Ölümünden ürkme. İmanına mukayyet olamamaktan, zevalinden kork.

16. Nuh Suresi

4. İnsanın nefsi Rabbinin emirlerine karşı "apaçık bir muhalif olup çıkmıştır" bilince ve şuurunda ol uyanık ve tedbirli ol.

6. Hayvanların davranışlarından hikmetler ve dersler çıkartmaya bakın. Çünkü onlar, fitratların tefsirlerinin açılımlarıdır.

11. Mevcudatın kendisi ve tabiat olaylarından ibretler, dersler ve düşünce malzemeleri çıkartın.

12/13/14. Mevcudattan “aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır”

Mevcudatın zahiri hareketlerinden → aklının kullanılması..

Yeryüzündeki yaratmalardan, ölüleri diriltmede, rengarenk farklı farklı yaratmalardan da → düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibretler vardır.” Düşünen ve taşınan insan düşüncelerine malzemeler oluyor. Bunlar düşüncelerini aktif ediyor.

Yemeğe, istifade etmeye vesile olan denizden de → O’nun lütfuna nail olmanız ve O’na şükretmeniz içindir.” Buralarda insanın Allah’a yakınlığını ve şükürünü arttırma zemini ve malzemeleri oluyor.

Netice :

Varlığın birbiri içinde hikmetli hareketlerinden → Akli melekemiz .

Ölülerin dirilmesinden → düşünme ve taşınma melekemiz

İstifade etmemiz ve beslenmemizden de → Şükür ve Allah’a yakınlığımızı...

ve yine yani : → Tefekküre sevk
 → Akledip düşünmeye
 → Tezekkürle şükre
 } götürür ve vesile olur.

Hem yine: → Zihni kullanarak adım adım varlığın gizli anlamlarını farketme,
 kavrama faaliyeti olan tefekkür
 → Görünenden görünmeyene intikal etme. İz sürme.Etrafındaki
 olayların ve hadiselerin ahiretin üstünü açmaya
 → Hayvanlardan ibret ve ders almaya İman ettiğin şeylere içsel
 yakınlığını kazanmak

22. Ahirete inanmayanların kalpleri katıdır. Zahirine bakma kişinin. Taş gibi kalpleri olmakla beraber küstahdırlar. Ululuk taşlarıdır.

27. Kendilerine ilim verilmiş olanlar! Dünyadayken hakkı hak olarak tanıyıp gereğince hareket etme basiretini gösteren ve bu yüzden inkarcıların alay, hakaret ve saldırmalarına maruz kalmalarına müminler ve peygamberler aldırmanın, aldırılmazlar.

30. Müslüman olmanın dünyada: statü. Onur. İslamın gereği gibi yaşamının dini ve ahlaki hayatın ruhlarda meydana getireceği huzur, mutluluk, gönül ve zihin aydınlığı gibi dünyevi güzellikler.

32. Müminler inşaAllah vefatlarından biraz önce “Onlar, meleklerin, “selem size yaptıklarınıza karşı girin cennete!” diyerek, mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir.

34. İnkarcıların ve gafillerin; “Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı.”

36. İman edenlerin iman etmelerini kolaylaştıran, ilahi hakikatler karşısında iyi niyet ve ön yargısız tutumları sayesinde Allah’ın hidayetine mazhar olmuşlar. İnkâr edenler ise Mekke putperestlerinin yaptıkları gibi daha baştan peygamber ve vahyi karşısında inkarcı, inatçı, ve uzlaşmaz tutumlar sergilediler. İnsani ilişkilerin temeli de böyledir.

37. Hak etmediğini hak dava etme.

41. Maddi ve manevi zulme uğrayacaksan, uğruyorsan Allah için hicret et.

42. Allah için güçlüklerle katlan ve Rabbine güvenin.

43. O konunun ve işin ehli değilseniz, onu konuşmadan ve yapmadan önce ehillerine meşveret edilmesi.. Eğer ehillerini de bulamıyorsan istihareye yatılma. En sonunda kalbinin ve vicdanının temayülâtlarına uy. Aklına değil. Kalbe hizmet makamına getir aklını.

(20.08.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi)

44. Peygamberler ve O’nun her mertebedeki takipçileri Kur’anın emirlerini; sözlü fiili ve yaşayarak içeriğini göstermeyle de vazifelidirler.

47. Hak edenlere Allah kalblerine felaket korkusunu salar. Ama müslümanlara Allah şefkat ve merhametli değil, çok şefkatli ve merhametlidir.!

51. Allah “ Şu halde yalnız benden korkun”

52. Allah’tan başkasından korkma

54. Sıkıntıda iken Allah. Sıkıntı gidince şirk koşmayın!

55. Hele hele mukaddes şekle nankörlük etme.

58. Çocuklarınızın cinsiyetinde sakın isyanı, reddi ve memnuniyetsizliği ifade eden yüzünüz mosmor olmasın.

60. Ahirete inanmayan veya oraya uygun yaşamayanlar ifade bile edemezler insanlar onları kötü sıfatlarla anarlar.

61. Hiç kimseye (istisnası hariç) belirlenmiş mühlete kadar suçları için ceza verilmiyor. Çünkü o zaman dünyada insan kalmazdı. Suçlarından dolayı hemen ceza verilse hem sır bozulur hem insan kalmazdı ve insani özellikler ortaya çıkıp yetişemezdi.

62. Hoşlanmadıklarını Allah verdi, yaptı derler. İyi şeyler oldu mu biz yaptık derler ve çok yalan konuşurlar.

64. Sıkıntılarınızda, aranızda Kur'anı-ı hakim ve Rehber yapın. Ayrılığa düşmeyin. Kur'anın ve peygamberin sünnetinin hakemliğine kananat edin.

65. Nasıl ki gökten inen su, ölü toprağa hayat verdiği (vesile olduğu) gibi, sen de ölü gönüllere, ümitsiz ve aşksız gönüllere su olmaya bak.

66. Kan ve fışkı içinde temiz, beyaz ve mukaddi sütün çıktığı gibi sen de bu hüsranda olan asın insanlarına süt gibi ol.

66. Arılar gibi kayalarda, odunlar gibi gönüllerde petel kur. Bal üretmeye çalış, bal verm. Balı orada üret ve üretmeyi öğret ! Allah'ın adetullah kanunlarına uy.

71. Allah'ın verdiği ni'metleri paylaşmayı öğren. Paylaşılmayan ni'met için "Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı?"

72. Nankörlük yapmayın.

74. Allah'ı hiç birşeye benzetmeye kalmayın. Sonra da Allah'ı öyle inanmaya başlarsınız.Fiillerine, sıfatlarına benzetme yapın, ama asla zatına benzetme yapmayın.

(22.08.2017)

82. Peygamberlere ve varislerine sadece açık seçik duyurmaktan başka ilk etepta vazifesi yoktur.

83. İnad vasatı çok büyük nimet için eğer bu sıfatını isyanda, küfürde kullanırsa vay haline.

88. Kendileri ne ise. Bir de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu, “bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap” dünya ve ahirette bedensel veya ruhani azaplar verilecek.

90. “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, fuhşiyatı ve hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza almanız diye size böyle öğüt veriyor”

91. “Antlaşma yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuştuktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir.

92. “Sakın, bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminleriniz aranızda (güçsüzler aleyhine) bir kandırma aracı yaparak, ipliğinizi iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır.”

93. Mutlaka yapmakta olduklarımızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız”

94. “Yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın”

95. “Allah’a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın”

96/97. “Sizde bulunanlar tükenip gider, ama Allah’ın katındakiler kalıcıdır. Asla şüphemiz olmasın ki, güçlülere göğüs gerenlerin ecirlerini, yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz.”

99-100. İman etmiş ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerine şeytanın hakimiyeti olamaz.

102. Vahyin temel gayesi; çeşitli deliller ortaya koyarak inananların imanını pekiştirmek, Allah’ın emir ve hükümlerine teslim olanlara, yanlış inanç ve davranışlardan korunup doğru yola yönelmelerinde rehber olmak, bu yolda ilerleyenlere kurtuluş ve mutluluk müjdeleri vermektedir.

106/107. “Kin kalbini inkara açarsa işte Allah’ın gazabı bunlaradır”

108. Bir insan kalbini, kulağını ve gözlerini vahye kapatırsa artık o kişi vicdanen, dimağen ve ruhun manevi sıhhatini kaybeder ve sağlıklı, muhakemeli ve muvazeneli düşünme özelliğini kaybeder. Benim misalimce: Karda, buzda yokuşta direksiyon

hakimiyetini kaybeden gibi olur, o zaman hadiseleri ve kişileri tek tek görürü ve bütünsel görme özelliğini ve marifetini kaybeder.

106. Zor durumda kalanlara ruhsat yolu açıktır. Herkesten azametli konuşma ve davranma beklenemez. Baskı ve sıkıntıya dayanamazsa inancını koruyup aksini söylemesi ruhsat. Buna rağmen konuşansa azimeti tercih etmiş olur. (Mecelle:21:Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar”

110. Mümin: eziyetlerle, sıkıntılarla, musibetlerle ve her türlü yoklukla deneniyorlar.

112. Yaptıkları yüzünden ve müstehak olanlara açlık ve korku onları elbise gibi sarmalar.Bu duyguları dışarıda da ifade ederler gözükürler.

113. Bazı kavimlere mucize ile gelen peygamberlerini inkar hatta katlettikleri halde alimleri inkar etmeyecekler! Ondaki söylediklerine kulak asmayana sen kulak asma.İlginç yani: O peygamber kendi içlerinden geldiği halde.

116. Tahmini ağzına geldiği gibi yanlan yanlış; bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şeyler söylemiş olursunuz. Allah hakkında da asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar.

119. “Cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzelterenlerin, yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki, artık rabbinin magfiret ve rahmeti de çok geniştir”

125. Tebliğ ve hizmet ederken; hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemlerle tartış.

126. Başka bir dinden dahi olsa “size yapıldığı kadarıyla cezalandırın, fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davranlar için bu muhakkak daha hayırlıdır”

ceza vermek istersen; onun sana verdiği kadarıyla fazla zarar veremez.

127. “Sen sabret, sabır göstermen Allah’ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma”

(Not: Bu metni 22-8-2017 Silivri kapalı ceza evindeyim)

(22.08.2017) (Silivri c-2 / 15)

128. “Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır”

17. İsrâ suresi

2. “Benden başkasına güvenip dayanmayın”

8. Ceza amel cinsindedir. “Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız.”

(8:32) Yaptıkları günah, kötülük ve zulümlerden dolayı başlarına bir şey gelmemelerinden Allah’tan şüphe ve inkara gittiler. Oysa Allah ihmal etmez mühlet verir.

11. “İnsan, şerri de hayrı da istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir”

12. Gecenin ayeti; → ay ve karanlık
gündüzün ayeti; → güneş ve aydınlık } vücudunu varlığını gösteren

15. İnsanın beşeri akli ve bilgisiyle aydınlanamayacağı

Cezası belirlenmemiş suç olmaz, kanunsuz da ceza olmaz

Hani ikide bir doğrularımızın, yanlışlarımızın değişken olmasının sebebi bu. Doğrularının doğrulandığı peygamberlerin mucizelerine bu akli boğmakla değişkenlikten kurtulursun. Dinler ve cemaatler olduğu halde bu kadar değişkenlikler yaşanırken, ya dinler olmamış olsaydı.!

16. Başlarınız bozulmadıkça müntesibleriniz bozulmaz. Hani hadis-i bil manada: Alimleri bozulmadıkça millet ve toplumlar bozulmaz. Kanun bu. Fedakarlık yapmayan, dürüst olmayan lider, etbâna böyle olun demeye hakkı yoktur, dese de te’sir etmez.

17. Hakkım yeniyor, ifade edemiyorm, çaresizim deme. “Kullarının günahlarını bilip görmede rabbin yeterlidir”

18. Dünyalıkların çok olmasına sebep ni’met zannetme. Yokluğu da itab ve ceza zannetme. Verilenlerin ahiret mesuliyetlerinin olduğuna şuurun nisbetinde rahat edersin. Bu alma, isteme, çalışma manasında değil. Gelmeyince üzülme senin için hayırlı budur de.

22. İçsel aleminde yalnızlığa, kınanmışlığa, terkedilmişliğe itilmiş zannetmen Ye’sin zulümatından. Kimsesizliğin vahşetinden. Ervah-ı habisenin iz’acatından ve bunların vahşetinden dehşetinden beslenip büyüyor

23/24. Rabbini Allah yap. Kimseyi putlaştırma. Yani hakkın ve doğrunun kaynağı yapma. Anne ve babanıza öf bile demeden çok iyi davranın. Onları azarlamayın. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.! “Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. “Rabbim’ Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster” diyere dua et. Dualarını al, fırsat elinde iken.

(23.08.2017) (Silivri c-2 / 15)

25. Kalbine mukayed ol. Etrafına akl-ı selimi ve davanda sur yap.

26. “Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma!”

27. “Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır, şeytan da rabbine karşı çok nankördür” savurganlık çok nankörlüktür

İyilik yapma sırası yakın akrabandan başlar.

28. Eğer Anne ve babana veya yakın akrabaya verebileceğin birşeylerin yoksa “hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle”

İnsanlara, ümit verici, yatıştırıcı, güzel sözler söylemeli, onları kırmamaya, gönüllerini incitmemeye çalışmalı.

29. “Eli sıkıcı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin”

30. “Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir”

31. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahdır. Ayrıca, zamanla sebebi ve şekli değişse de insanlar, isteyerek veya istemeyerek, doğrudan yahut dolaylı olarak çocukları öldürmeye devam ettiler ve devam etmektedirler.

32. “Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur”

33. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik; ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın; çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur.” (yani katil öldürülmüş oldu) Cezada sınır aşılmalı. Sadece ölüm cezası uygulanmalı. İşkence etme. Organları kesme. Katilden başkasına zarar verilmemeli.

34. Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid sorumluluk doğurur.”

35. “Ölçtüğünüz zaman tartarak ölçün ve doğru terazi ile tartın”

36. Hakkında bilgin olmadığı şeyin ardına düşme! Çünkü kulak göz ve gönül bunların hepsinden sorumludur”

37. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.”

22-38 ayetler arasındakilerin hulasası:

- 1- Allah'ın birliğini tanımak, yalnız O'na kulluk etmek.
- 2- Anne babaya iyi davranmamak.
- 3- Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayır yapmak.
- 4- Hem cimrilikten hem israftan sakınmak.
- 5- Çocukların hayatını korumak.
- 6- Zinadan, fuhuştan kaçınmak.
- 7- Adam öldürmemek.
- 8- Yetim malı yememek.
- 9- Verilen sözü tutmak.
- 10-Ölçüyü ve tartıyı tam yapmak.
- 11-Bilgisiz hüküm vermemek.
- 12-Büyüklük taslamaktan sakınmak.

39. Allah'ça kınanmaktan ve kovulmaktan sakın ve kork!

41. Niyeti, anlayışı, nokta-i nazarı bozuk olanların Kur'an ayetleri geldikçe “sadece onların haktan ayrılmalarını arttırdı”

45/46. Bakın bazılarını Allah liyakatına göre bakın ne yapıyor!

“Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz.”

“Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bit tıkaç koyarız. Senin rabbinin Kur’andaki isimini tek başına anladığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler.”

İnsanların niyetlerinin, nokta-i nazarlarının, vahid-i kiyasilerinin ve ön yargılarının, inatçı ve inkarcı tutumlarından kaynaklanıyor. Hatta Kur’ana iman edenlere “siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” diyorlar.

49. Bir şeyi anlamada ve idrak etmede kullandığın kıyas ve malzeme seni düşünceni oluşturuyor. Mesela: sebeble yaratmaya alışan akılla sebepsiz yaratmaya geçemiyor. İlk yaratılmayı ölçü yapamayan, kasten unutan, ikinci yaratılmayı anlayamaz, idrak edemez. Dünyevi hadiselerde böyledir. Bir olayı çözerken kullandığın malzeme ve nokta-i nazarda böyledir.

53. Müminlerin müşriklerle ilişkilerinde ve konuşmalarında bile terbiye ve nezaket kurallarına riayet etmeleri...Cahiliye Araplarının küstah ve alaycı tavırlarından uzak, müslümanların nazik ve ağır başlı tavırlarını bırakmamalarını ve karakter ve zihniyet bozuklukları gibi davranmamalarını..

Ayetle de “Kullarıma söyle (inanmayanlara karşı) sözün en güzelini söylesinler; çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır

(24.08.2017) (Silivri c-2 / 15)

54. “Sizi en iyi bilen Rabbinizdir” o neyi hakketiyse öyle muamele eder

“Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır”

55. İlim ve hikmet zenginliği hiçbir zenginliklerle kıyaslanamaz.

57. Allah meselesi hayatımızın en ciddiye alınması gereken meselesidir.Sıradan değil.

58. Halkı yoldan çıkmamış ülkelerin helak edilmeyeceğini, Bir milletin; halkın alimleri de bozulmadıkça halkının tamamı da bozulmaz ve gadab-ı ilahiyeyi çekmez.

59. Mucizeler ve harikaları, “yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz” Ama bazı ahmak insanlar dünyevi menfaatlarine (misal: “safa tepesini altın yap” demeleri kabilinden) mucizeler isterler.

61. Şeytanın ve şeytan gibi düşünen insanların değer yargıları beden ve beden merkezi dünyevi meta cinsinde olur. Bunlarla üstünlük taslarlar. Ve insanın ruhsal

boyutunu nazara alamazlar veya bilerek veya bilmeyerek ruhsal boyutunu inkar ederler, etmiş olurlar.

64. Şeytan kendisine tabi olanların çocuklarına ortak olur. Bunu; hayasız ve merhametsizliğiyle anlarsın.

Unutma: İnsanın zihniyeti, niyeti, itikadı, halet-i ruhiyeleri ve hatta ahlakı, giydiğine giydiğine ve sahiplendiği herşeye sirayet ettiği gibi, sesine , gözüne, terine ve simasına, fikrine, hissine ve duygularına SİRASET eder, tezahür eder. Aynı cinsden olanlar birbirlerinin bu hallerini asla farketmezler. Ancak kendisine zıd olanları farkedebilirler ama haramla beslendikleri için (maddi ve manevi) dönmeleri uyanmaları ve gafletten sıyrılmaları çok zordur.

67. “Denizde bir tehlikeyle yüzyüze geldiğinizde Allah’tan başka bütün yardıma çağırıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında ise yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür!”

Cenab-ı Hak cc ne güzel bir misalle anlatmış! İnsanoğlu böyle işte

72. Bu dünyada maneviyatta, enfüste kör olanlar ahirette de kör olacaklar.

74. Kimse hayatına, imanına ve itikadına emin olamazdı Allah yardım etmemiş olsaydı. “Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse – biraz da olsa – onlara kayacaktın!” Peygamberin şahsında tüm müslümanlara tevhidin enfüsü halet-i ruhiyede tutunabilme, orda durabilme.

78/79. Beş vakit namazı bırakma. Övülmüş makama yükseltecek olan teheccüd namazını da kal.

80. “Rabbim! → Girilecek yere doğrulukla girmemi,
→ Çıkılacak yeden doğrulukla çıkmamı sağla } bana tarafından
yardımcı olacak
bir güç ver!”

82. Kur’an müminlere şifadır. Sakın şüphe etme. Ruhi, kalbi ve akli istikametine koyup psikolojinin doğrulmasından bedensel hayatta arkasından gelir.

83. Ni’metlere mazhar olunca Allah’ı unutup yan çizme. Başına da bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşme!

90. Allah’la münasebetini şarta bağlama. Yani bana bunu verirsen, bunları yaparım deme.

96. Suçsuz olduğuna kimseyi inandıramıyorsan ki vicdanen suçsuz olduğuna sen şahitsen o zaman Allah'ın şahit olması sana yeter. Kendini yıpratıp durma.

97. Hakka dinlememeye inad edenler ve seninle alay edenler; kör sağır ve dilsiz gibidirler. Ve yüzükoyun yatan kendi önünden başka birşeye şahit olamayana benzer. Herşeyin kendi şahit ve gördüğünden ibaret vehmedene benzer.,

100. Cimrilerin ekserisi zenginlerdir. Biter korkusuyla kıstıkça kısarlar. "İnsanoğlu pek eli sıkıdır" Zengin oldukça biter telaşesi ve koruma vehmi başlar.

105. Adaletli, insafı, güzel ahlakı, iyiyi ve övgüyü bırakma. Zulüm ve haksızlığı, Kötü huy ve davranışlardan uzak dur!

106. Hak ve hakikatları insanlara ihtiyaçlarına ve şartlarına göre yavaş yavaş hazmederek, uygulanabilir üslub ve filini göstererek anlat.

107. Hak ve hakikatin doğru kaynaklardan gelmişse aklının anlamasını beklemeden tabi ol. Bilahare, zaman zaman onun hikmetinin ve hakkaniyetinin haklılığını öğrenin. Çünkü bu hükümler tüm insanların akıllarının ustası ve sanatkarından geliyor.

Aklımı yapana aklımı bağlamak akıllılıktır.

108. Şüpheli ve karamsar olma. Ama körü körüne kabul ve taklid de etme.

109. Kur'an insanın saygısını ve maneviyatını arttır.

(26-08-2017)

18. Kehf suresi

5. Atalarından ve gelenekten bile gelse edille-i şerriyeye vurmadan yapmadan deme. Piyasada çok silik para dolaşıyor. Denildi, dedi, deniliyorlara bakma. Hani bir sahabeden bilmane nakil: Her duyduğunu söylemek sana yalan olarak yeter" demiş!

6. Sen fazla üzülme, yırtma kendini. Senin vazifen tebliğ o kadar.

9/10. Çok zor durumda kalıp Allah'tan yardım isteyeceğin zaman; çok ihlaslı, ce samimi yaptığın geçmişte ve Rahmeti celbettiğine inandığın ameli Allah'a şefaathçi yap onunla dua iste.

11. Allah sana yardım ettiğini, ediyor ve edeceğini biz aklımızla idrak edemeyiz. Bu kesin ki; Allah bizim her halimizden haberdardır.

13. Samimi Allah'a inan. Mutlaka Allah'ın yardımını göreceksin. Zaten O'na inanabilmek Allah'ın en büyük yardımudur.

14. Hakkı incitme. Kendini düşünüp hakkı müdafaa etmekten vazgeçme. Kendi esas alıp hakkı unutursan Cenab-ı Hak'ta seni sana bırakır. Kendini unutup hakkı müdafaa edersen "Hak" seni sahiplenir. (28-8-2017)

16. Yalnızlaşsan bile, hapsolsan bile inancına SADIK ol. Allah onların hapishanesini sana mağaraya çevirir.

23/24. "Allah izin verirse" demeden hiçbir şey için "şu işi yarın yapacağım" deme! Unuttuğun taktirde rabbini an (Yani demiş oldun, hatırlatan hem inşaAllah deyip Allah'ı an) "Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu gösterir" de".

28. Dostluğunu, münasebetlerini maddi imkanlarına göre yapma. Servetleriyle böbürlenen, kibirlenenlerle beraber olmamaya çalış.

29. "Gerçek Rabbinden gelendir. Artık dileyeni iman etsin dileyeni inkar etsin"

31. Yeşil elbiseler insanı rahatlatır.

35. Malına mülküne güvenip gaflete dalma. Bunlara bel bağlama. Muhalif bir rüzgar eser savurur harman gibi.

44. İman insanın ruhuna güven ve huzur verir. İnançsızlık ise güvensizlik ve huzursuzluk verir.

45/46. Dünya hayatı insanın içini açan bitki örtüsüne, can veren suya benzer.

Mal ve çocuklar bu dünyanın süsüdür.

Bir olumsuzluk olunca hemen ne ümidin oluyor, neye tutunuyorsun?

Ha bunun kalitesini ve çapını büyüt.

46. "Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız"

İnsanoğlu Allah ile karşılaşacağını, herşeyin ortaya çıkacağı günü bilmek istemez.

49. Büyük küçük, aşikar gizli, herşeyin ortaya çıkaracağı kitabımız önümüze konulacağını unutmadan, gafili olmadan yaşamak lazım.

54. "Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır"

57. Zalime Ayetleri hatırlatıldığında onu yüz çevirirler. Kendi kazanacağına bel bağlayıp Allah'ı unuturlar. Tıpkı kendi yapar kendi tapar putu gibi. Kazandıklarının içine

girer kalplerine örtü gelmiş, kulaklarına sağırılık gelmiş, hidayete çağırırsan asla iltifat etmez. Bunlar peşin fikirli inatçı, hakka yüz çevirmelerinde taşlaşmış kalblere sahipler...

58. Niçin Allah bela vermiyor deme. “yaptıkları yüzünden onları (hemen) cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çabucak verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır.”

59. Zulüm haddini aşınca helaket gelmeye başlar.

65. Leduni ilim normal ilim değil. Vahyi yoluyla ona varılır.

67/68. İnsan hikmetini, içyüzünü bilmediği şeye katlanmıyor, sabredemiyor

69. Leduni ilme sabırla, teenni ile ve ehlinden alınır. Kendi başına bu olmaz.

70. Leduni ilim zahiri ilimden farklı olduğu için, zahirle batını karıştırmadan almalı. Zahiri sıfatları, soruları sorma. Bedelleri ağırdır. Yoksa ya verilmez, verilmişse de elinden alınır.

71. Batın çoğu zaman zahire hiç uymaz belki de ters ve zıddı olur.

78. Sabredemediğimiz, hazmedemediğimizin arkasını görsek ne kadar ha der rahatlardık. İç yüzlerini bilmiyoruz.

79. Başına gelen bazan olumsuzluğun ileride gelebilecek büyük sıkıntının önünü alıyor. Sana gelecek için yapılan muameleye sen şimdiki zamana göre itiraz ediyorsun.

80. Bazen bir yakının sebebiyle isyan edebilirsin. Bundan dolayı sana zararı dokunmasın diye onlara öyle muamele ediliyor.

82. Kâinata muamele eden melekler “Bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabremediğin şeylerin içyüzü budur” dedi Musa a.s. ‘a Hızır.

103. “Size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”

İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır; bu sebeble biz kıyamet gününde onların (dünyadaki) amellerine değer vermeyiz.

106. Dine, dini ritüellerle alay edenlerin yerleri dünyada da ahirette de cehennemdir.

Sakin dini ve dine ait ritüelleri alay konusu yapma ve alay etmede kullanma.

107. İman edip salih amel işleyenlerin ahiretteki konakları Firdevs cennetleri olduğu gibi dünyada da konakları imandı. İmanları onlara ümit ve güven halet-i ruhiyelerini oluşturup sahibini içine koymuş.

19. Meryem Suresi

11. Özel ibadet yerin olsun evde. Eski güzel haletlerini de aktif eder o yer.

13. Allah'ın bazı insanlara özel ihsanı, ta çocuk iken hikmet verilmeleri. Ve şefkat ve ruh temizliği verilmesi. Sebebi "kötülükten çok sakınan biriydi"

"Anne babasına çok iyi davranır zorba ve asi değildi"

15. Bazı ilim ve hikmet sahibi insanların, "Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun."

İşte bazı insanların doğumu, ölümü, hayatı hep bereket ve maddi ve manevi hayatın sebebi oluyorlar. Bunlar melekuti, enfusi olduklarından korkmazlar ve mahzun da olmazlar insanlara hikmet kaynağı olup afat-ı semaviyye ve arziyye paratoner oluyorlar. Bunların herşeyleri bereketli olur.

21. Allah'ın rahmeti sebebler içinden gelirken, bazıları ise sebepler arkasından geliyor

23. Sıkıntılar bir dil olur, bir mekân olur, bir alem olur, bir uyarıcı, ilham getiren melekler olur. Bilmezsin ne için, neyi bırakmaya sana gelmiş! Hikmetini bilmezsen keşke Allah daha önce canımı alsaydı derdin.

24. Allah'ın muamelesini seyret karışma. Mevlam görelim neyle de seyret

26. Bazan en güzel cevap cevap vermemek oluyor. Bazan konuşmama konuşsun. Davranışın, işin, fiillerin ve hayatın konuşsun.

31-32. Nerede olursan ol emrolunduğun gibi ol. Zor durumlardan bile ders alsınlar. Kendini yaşama. Davanın işçiliğini yap. Yaşadığın sürece zekatı, namazı ve anne ve babana karşı saygılı olmayı bırakma. Allah'a sükret ki seni zorba ve isyankar yapmadı

39. Pişmanlık; insanın gafleti ortadan kalkması veya nasibi varsa ciddi bir musibet, dert, sıkıntı, hastalık veya hapislik gibi durumlarda ortaya çıkar. Çünkü bu zamalarda geçmişini daha net görmeyi, sisli bulutların kalmasının zemini olduğundan, Musibete düşen olanın kimlerin musibetine vesile olmuşsa o zaman onlar nasıl ki tok aç anlamaz Aç olan aç olanı anlar (ramazan orucu gibi)

47. Kesin alametleriyle kafir olarak ölene dua yapılmaz, onun affı istenmez

54. Sözünde sadık ol

55. İnsanlara namazı ve zekatı hatırlat

56. Herşeyden evvel insan ilk önce iyi bir insan olmalı. İyi bir doktor, iyi bir mühendis iyi bir hoca olmadan önce iyi bir insan olmak lazım.

76. Hidayet arayanlardır. İnsana akıl ve idrak yeteneklerinin verilmesi. Vahiy gelmesi. İman ettiği gibi yaşayanların hak ettikleri ni'mettir hidayet.

83. İnsanlar inkâr ve kötülüklerini sürdürdükçe şeytanların onlar üzerindeki baskı ve tesirleri de artar.

84. Acele etme. Teenniyle hareket et. Etki içine hikmet dolsun.

87. Dünyada iken şefaati hak edecek şekilde iman ve ameli olanlar. Bir de ahirette layık olanlara şefaet etmeleri için kendilerine izin verilenler şefaet edebilecekler.

97. Küfürde, isyanda olanlar inatla direnip yapmıyorlar. Yoksa zahirde tembellik görünüyor. Oysa inatla direniyorlar!

20. Taha Suresi

2/3. Kur'anın amacı insanın yaşama sevincini kırmak veya yok etmek değil, yaratılış amacına uygun bir sorumluluk bilincini taşıyanlara yol göstermek. Hayatın içini mayalayıp, anlamlandırarak mutlu ve huzurlu ve adil yaşamaya vesile olmak. Bu ne kadar oluyorsa sen o kadar hayatının şuurunda ve istikametindesin demektir.

13. Bazı insanları Allah'ın seçtiği açık görünüyor. Onlara itiraz etme tenkid etme. Hikmetini anlamakta zorlanıyorsan orayı ve onu terket.

14. Allah'ı hatırdada tutmak. Aczini ve fakrını en canlı yaşatan namaz olduğunu unutma.

16. Kendi tutkularında gidenleri sakın özenmeyesin! Onlara özendiğin kadar kendi değerlerinden taviz vermiş olursun.

25. Sıkıntılarının için de "Rabbim kalbime genişlik ver"

26. İşimi bana kolaylaştır.

27. Dilimden düğümü çöz.

28. Ki sözümü iyi anlasınlar.

29. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver.

30. Hizmetin için, davan için yakınlarını yardımcı yapmaya bak. Onlar sana çok samimi olurlar.

39. Senin düşmanın Allah'ın düşmanı mı? Kimin için yaşadığını belirliyor. Eğer örtüşüyorsa düşmanınız "Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki (sevilesin) nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin."

40. Başına her gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Hayatın boyunca hayatının içinde olmayan, asla onaylamadığın olayların gelmesi mukadderdir. Musa a.s. 'ın bir yumrakla adamın ölmesi. Musa ölsün diye vurmadı. Hayatında da böyle bir davranış ve gaye yoktu.

Allah çeşitli hallere sokuyor. Tasalardan sıkıntılardan ve istemediğin haletlerden ve fiilerden geçirilip "Ben seni kendim için seçip yetiştirdim" fiili Cenab-ı Hakla muhatap olabiliyorsun. İlahi lütufları farket hayatında. Dön hayatının sürecine bak! Ne kadar özel lütuflar var!

44. Tebliğde üslub çok önemli. Firavuna bile yumuşak ulubla söyle ya Musa deniyor.

46. Dini hayatınızda korkmayın. Yorulun ama asla usanmayın. Öyle yaşa ki seni tenkid etsinler fakat yaşantını tenkid edemesinler. Kıvrırma. Kaygan olma. Dürüst ol. Samimi ol. İrtifanı bozma. Kendine ve hakikatlere ihanet etme. Aldırma. Yılma. Ayrılma. Bölünme. Tenkid, eleştirel olma. Her nerede olursan ol fırsatlara çevir.

52. Seninle alay edenleri geçiştir, uğraşma. Her soruya iltifat etme. Kinamalarına, alaylarına aldırış etme. Ama alet de olma. Unutma: Bazan cevap vermemek, muhatab olmamak en büyük cevap ve muhat olmak olduğunu...

57/58. Senden namusları, hayatları ve malları emin olsunlar. Düşmanların bilsinler ki senin bunlarla işin yok!

61. Allah'a yalan uydurmayın. Yani yalanınıza Allah şahittir gibi yapmayın. Hele Allah'a iftira yapmayın. Yani: Allah vermediği ihsan ve lütfu vermiş gibi insanlara konuşmayın, davranmayın!

63. Sizin davanıza bir şey yapamayınca bu sefer beşeriyetinizle uğraşırlar. Bu kullandıkları tarih boyu kurallarıdır. Buna da üzülme. Çünkü: kendimizi değil davamızı nazara veriyoruz.

67. Bazen ummadığın şeylerden korkular gelir." "korkma" dedik, "üstün gelecek olan kesinlikle sensin" ". İlk önce korkuların gelmesi beşeriyettendir. Şahsiyetin ve imanıyla alakası yok, endişe etme. Musa (a.s.) bile ilk hengamda beşeriyetiyle korktu.

72. Ne kadar sıkıntı çeksen bile asla imandan taviz verme. Yani davanın lazımlarını inkar etme. Çok zora kalırsan geçici ruhsatla da amel edebilirsin. Allah'ını davanı hiçbir şeye tercih yapma. Kendin dahi olsa davanı seç!

73. Hayırlı ve sürekli olanı seçin. Geçici parlaklıklara aldanma, takılma.

74. İnadlık firavunlukta veya bizim firavunluk sıfatımızı aktif ediyor.

97. Allah'tan başka birşeylerden korkmayın. Eğer –haşa. Allah'tan korkmuyorsanız her şeyden korkacaksınız, bu muaccel cezası. Şayet Allah'tan korkun seni takvaya götürüyorsa o zaman ölümün endişesinden korkma!

79. Allah'tan korkmayanların nereden, ne zaman afatların ve musibetlerin ve buhranların geleceğini kimse bilmez.

80. Samimi iseniz Allah sizi maddi ve manevi yönü belli olmayan yerlerden rızıklandırır.

81. Yeme ve içmede ölçüyü kaçırmayın, yoksa uçuruma yuvarlanırsınız!

82. Tevbe edin. Yürekten inanın. İyi işler yapın. Sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı Rabbimiz çok bağışlayıcı olduğunu bildiriyor.

90. İnsan en çok sevdiği ve bel bağladığıyla imtihan olacak.

96. Samiri de Şöyle demişti. “Ben onların görmediklerini gördüm”. Şu zamanın sahtekarları da aynı böyle deyip saptırıyorlar. Oysa ortada sünnet.i seniye var, mevcut. Bundan yüz çevirip öyle bir şeyler görüyorum diyen şarlatalara kanmayın. Bunu diyenler ve sünnete mugayir davrananlar Samirinin temsilciliğini yapıyorlar. Samiricilerde, biz sizin görmediğiniz. Bilmediklerinizi biliyorum. Bana uyun dedi ve diyorlar!

Böle insanların ortamından uzaklaşın, uzaklaştırın. Samiriyi aforoz edildi. Kimseyle görüşürülmedi. Ve neslinin olması engellendi.

- 100.** Müslümanlığı tercihinde bazı sorumlulukların altına girdiğini unutma.
- 111.** Zulüm yapanların akibeti hüsrana uğramak olacaktır.
- 112.** “Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün, hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar”.
- 114.** Aceleci davranma.
- 115.** Doğru kararında yeterli kararlı ol. Kışkırtmalara gelme. Cazib önerilere aldanma. Günaha ısrarlı olma, dönebildiğin yerden dön.
- 117.** Cennete dönmüş olan halet-i ruhiyelerimizden günah işlemekle çıkıyoruz.
- 118.** Günahlar ruhumuzu korunaksız çıplak hale getiriyor.
- 119.** Takva sahiblerine ruhsal susuzluk ve sıcaklık çekmezler.
- 123.** Allah’ın kulpu olan hidayetine sarılana ne sapar ne de bedbaht olur.
- 129.** “Allah belalarını versin” lere ümid bağlamadan zorluklarla mücadeleyi öğrenmeli. Disiplinli yaşamayı. Adetullah kanunlarını iyi uygulamalı.
- 130.** “Sen onların söylediklerine sabret” gücünün yeteceği güne kadar.
- 131.** “Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”

Allah’a ve onun dinine sırt çevirip kendilerinin geçici dünya nimetlerinin debdebesine kaptırılmış olanların bu haline aldanılmaması ve onlara özenilmemesi istenmiş.

Yokluk ve yoksulluk halinde çökmez ayakta kalmasını, rabbine güvenmesini ve O’nun rızasını elde etme bilinci içinde mutlu olmasını bilir.

132. “Aile ferdlerine namazı emret, kendinde bunda kararlı ol.”

“Mutlu gelecek , günahlardan sakınanların olacaktır.”

134. İnsan nasihata kulak asmayıp başına bir sıkıntı geldiğinde –haşa. Allah’ı suçlu kılıyor. İnsanoğlu başına bir şey geldi mi pek kendisini suçlu kılmaz, suçu günahı kendinde aramaz, hep hariçte arar.

135. Bedeni ruhdan, ruhu bedenden ayrı düşünenler olayların arkasını farkedip anlama hikmetine asla bilemezler, uğraşamazlar. Her şeyi ben merkezli ve zahire göre yorumlama arzusunda olduklarından. Bütün kâinatı bütün görebilmek Allah nazarıyla bakmayla mümkün olduğunu kabul etmezler. Aslında bütünsel göremedikleri için bütünsel izahları olamayacaktır.

(31.08.2017) (Silivri)

21. Enbiya Suresi

1. Gaflet bir manasıyla hakikatten yüz çevirmektir. Ve ahiretin için hazırlık yapmaması...

2.3. Zalimler, inkarcılar gizli, fırsatları olunca da peygamber düşmanlıklarını gösterirler. “Bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir, şimdi siz göz göre göre büyüye mi kaplıyorsunuz?” dile gizlice fısıldaşmaktalar.

4. Allah’a yakınlığın kadar kainattaki kayyumiyetini, her şeyi biliyor görüyor şuuru ve idraki canlı olur sende. Düşünsen ki : Allah her şeye gücü yetiyor, görüyor, biliyor şuuru canlı olsa sende!

7. Her konunun ehline, uzmanına danışın.

9. Haddini ve hududunu aşanlar hem dünya da hem de ahirette helakete duçar olacaklar.

10. Akıla malzeme veriyor Kur’an... “Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”

11. “Biz, halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik, arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik.”

12-15-16. İnsan azabı hissettiklerinden azabtan kaçarlar. Ama kurtulamazlar. Çünkü azabın sebebinden kaçmazlar. Kendilerini sorguladıklarında görecekler ki, azablarının sebebi, zalim oluşlarından olduğunu görecekler. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah adetini, kurallarını değiştirmez.

Biz hep masumuz. Başımıza gelenleri hak etmedik diye mızızlanırlar! “Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş atışı çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider.”

Sadece hayat bu hayat zannederler. Ahireti hayal gibi düşünürler.

18. Doğruyu yaşa. Yanlış kendiliğinden gider. Yanlışı terk etmeyle uğraşma. Doğruyu yap yeter. Düzeleceğine değil düzgünlerle beraber olmaya gücünü harca.

19. Ona yakınlığın kadar büyüklenmezler ve ibadetten yorulmazlar.

20. O'nun ibadet iltifatı insanların ruhuna ruh olur. Usanmamalarının sebebi iltifatı yaşamaları ve hissetmeleri. İltifat-ı ilahiyeyi hissettin mi başka motive edecek benzin aramazsın!

22. Dünyanın, insanlık aleminin ve içsel alemin dengesi Allah'ın alemimize ve dünyamıza hakim kılmakla mümkün. Değil diyenlerin alemlerine bir ibret gözüyle bakarsan görürsün.

23. Senin olmayan her şeyden hesaba çekileceksin. O zaman sorgulanmaktan değil yanlış yaşamaktan korkmalı.

26. Evlad Allah'ın lütuf ve ihsanıdır. Allah'a lütuf ve ihsan kim verebilir! Haşa Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı olur mu?

29. Allah'tan başka “ben Allah'ım” diyen olmadı ama ben sizin “Rabbinizim” diyen oldu.

31. Hayatının içinde sağlam tutundukların olsun ki sarsıntıları sana hissettirmesin. Tıpkı “yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik, kolayca yollarını bulabilsinler diye arada vadiler yollar açtık.”

32. Hani insanoğluna şeytanın; sağından, solundan, önünden ve arkasından saldırdığını...

Ama alttan ve üstten demiyor. Tıpkı dağlar yeryüzünü sarsıntılardan korusun ve kolayca yollarını bulabilsinler diye.

Birde “gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise, gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler.”

Bu tabirler dünyanın sağına, soluna, önüne, arkasına demiyor, alt ve üstüne diyor. Şeytan için de öyle demişti.

Anladığım kadarıyla batını manası:

Alt taban fiildir, sünnet-i seniyedir.

Üst tavan ise, itikaddır, vahi ve imandır.

İnsan sarsıntı tıpkı dünya gibi alttan, fiilden oluyor. Yanlış yaşamaktan. Doğruyu yapmamaktan. Ve ayette “kolayca yollarını bulabilsinler diye arada vadiler, yollar açtık.”

Yollarını o dağlarda, vadilerle. Yollarla buluyorlar. Dağlar olmazsa ne vadiler ne de yollar olur.

Dağlar → Sünnet-i seniyeler.

Vadiler → mezhebler.

Yollar → cemaatler. (Allah u Alem)

Semavi metorlardan, kozmik ışıklardan ve insanoğlunun uydularından koruyan itikad. İtikad ki dimağda yani üst tavanda. İtikad → Tavan olan dimağda.

Taban olan → Bedensel, fiili hayat

İman ise → İkinin kesiştiği kalb'te.

(Mutlaka he zahir mananın bir de batın manası vardır)

Hani 30. ayette “gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımız”

İnsanda bütünlükle doğar. Sonra çeşitli şartlar ve hadiseler ve kişiler vasıtasıyla kişiliğinde zenginlik olur.

Hani ilk önce uzak toz kütle halinde tek şey iken...

Merkezi çekim.. Uzayın soğukluğuyla ... vs. vs. küreler, gezegenler, ortaya çıkartıldı. Tıpkı insanın “Tek ben” benliğiyle var iken ne kadar farklı mekân ve şartlarda farklı karakter sahibi olduğu gibi. Sanki mikro – makro..(insan-kainat)

Hadiseler ve kişiler vasıtasıyla değişik sıfat, istidat, kabiliyet ve kişilikler ortaya çıkıyor. Tıpkı kainat tek bir şey iken bu kadar varlıkların çıktığı gibi.

Ve 33. ayette “O, ▶ geceyi, gündüzü, } yaratandır.
▶ güneşi, ayı }
Her biri bir ▶ yörüngede yüzmektedir.”

Biri semada, biri yeryüzündeki simgelerle cem etti.

Semayı ▶ Güneşle, ayla } simgeledi, cem etti.
Dünyayı ▶ Gece ve gündüz ile }

“Her biri bir örüngede yüzmektedir.”

Yeryüzü; gece. gündüz. Doğru. yanlış. Eksi. artı. İman. küfür. Örtün. açan...

36. Doğruyu, Hakkı söylemek ve yapmaktan alay edileceksin ama sen buna aldırmayacaksın!

37. İnsanoğlu aceleci yaratılmış. Ondan iyiliği ve cezayı Allah’tan hemen isterler. Şimdi senin başına gelen kim bilir hangi zamanın bedeli!

40. Hayatımızın tümünü fanilikten kurtaramadığımız gibi, yarın amellerimizle yüzleşince insan şaşkına dönecek, ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir.

(01.09.2017)

41. Sakın alay etme. Alay edilen şeyle imtihan olmadıkça insanoğlu ölmez.

43. İnsan kendi içsel alemini dinleyebilse, dinlemeyi istese herşeyin açık olduğuna şahid olacaktır.

45/46. Vicdanı sağır olanlar uyarıları, çağrılarını duymazlar. Uğraşma ve üzülme. Ve bunların pişmanlıkları; her şey bitti, fırsatlar kapandı o zaman ancak anlarlar.

47. Haşir meydanında hesabı bizzat Allah görecek!

48/49. Onda gidenlerin hayatları bize heyecan vermekle hayatta tutunmamızı ve hayatı yorumlamamıza vesile olmak örnek ve rehber insanlarımızdır.

51. Fikri olgunluk, sağduyu ve fitrı akıl Allah vergisidir. Tıpkı İbrahim(a.s.) olduğu gibi. Bunların cemine “doğru düşünme yeteneği vermiştir.”

Fıtratını doğru kullanmak. Bir de doğru bilgi. Sonuç hidayet

53. Duyduklarını düşünmeden benimseyen taklidçi müslümanlar putları farkında olmadan Rab yapmışlar. Buna bu asırda en bariz misal ise mim kemaldır.

55. Senin hayatına, tenkid ve taktirlerine bakarlar. “Bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun” bakıyorlar. Söylediklerini yaşamaya gayret edersen gerçek olduğuna vicdani kanaatleri olur.

56. Söylediklerimi yaşarsan; bu gerçektir. “ben de buna şahitlik edenlerdenim” demiş oluyorsun.

63. Daha büyük fitne olacaksa. Hayatın ciddi tehlikeye girecekse. Dinine ciddi hizmet edecekse yalan denebilir.

“Bunu ilahlarımıza senmi yaptın? diye sordular.”

“İbrahim “hayır” dedi. “Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!” dedi”

Bir ulul azm peygamber kafirlerle mücadelesini seyredin.

Karşınızda zındıklar var. Hem hayatına hem de dinine düşman!

Devamında

64. “Sonra dönüp birbirine “Asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz!” dediler”

65. Onlara izah değil, kendi davalarının sorgulamalarını sağlamak için sorular sor. Bazen en iyi cevap onlara sorular sormak ve davalarını sorgulatmak. Bu yöntem kısa ve kesindir. İbrahim (a.s.) müşriklerle mücadelesinde sorular sorarak mağlup etmişti. Ama onlar inad ettiler. “Siz aklınızı kullanmaz mısınız?” dedi.

(01.09.2017) (Kurban Bayramı 1. Günü Silivri)

69. Merak etme adetullahları bozan Rabbimiz çalıştırmıyor. Tıpkı İbrahimi ateşin yakamaması gibi!

70. Sana tuzak kuracaklar. Endişe etme. Tuzakları kendilerine tuzağa dönüşür.

71. Eğer zulme dayanamıyorsan hicret et. Sana kavmin, cemaatin, yakın akrabaların veya zındıklar zulmettiklerinde memleketi değiştir. Onları ve orayı terket. Ne zaman

yapacaksın? Hicret kalmaya daha sevimli gelince bu sana hicret et emri manasına gelir.

72. İbrahim (a.s.) yaşlılığında İsmail ve İshakı verdi. Fazlalık olarak da torunu Yakub'u verdi.

74/79. Allah sevdiği kullarına ihtilafları adil biçimde çözüme kavuşturabilme bilgisi ve melekesi verir. Buna Kur 'anda "doğru hüküm yeteneği ve ilmi verdik" der. Ve çirkin işler yapan toplumdaki ve kasabalardan uzaklaşmayı sevdiren, sevimli gelir.

Allah'ın belası bunun tersi... ona zulüm ve haksızlık yapmak sevimli gelir.

76. Duayı elden bırakma. Ama acelecide olma.

77. Allah düşmanlarını inad, gurur ve kibirlerini artırarak içlerine sokar. Artık bundan çıkamaz olurlar.

79. Doğruyu buluncu yanlışına ısrar etme. Peygamber bile fikrinden, doğrusundan vazgeçmiş. Hakemlik yapmak çok zor ve sorumluluk getirir.

Olayları ya ak ya kara diye çözmeye kalkma. Bu kolay yol. Olayın içinde kolay yol vardır onu, o olayın içinde var bul, çıkart.

84. Başına gelenlerden kim bilir istifade ve istikametlerine vesile olacak. "Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik; ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik."

Bu Eyyüb (A.s.) daha sonra çocukları ile bütün malı mülkü telef oldu; kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak o bu felaketten büyük bir sabırla karşılayarak Allah'a ibadet ve duaya devam etti. Allah da ona kaybettiklerinden fazlasını verdi.

İşte bu peygamber kıssası hayatımızı yorumlama hem zemin, hem malzemeleri oluyor. Düşün bunlar denmemiş olsaydı, kuru bilgi olan "sabredin" den ne anlardık ki? Kur'an da emredilen veya nehyedilenlerin hayattaki yansımalarını peygamber kıssalarıyla gösteriliyor. Sanki İmam-ı mübin, Kitab-ı Mübin gibi. Kanuniyetler ve hüküm.ü ifadeler Kur'an dan, yaşantılar ise peygamberlerin hayatlarından.

Bu ayetin devamında

85. "İsmail'i, İdris'i, ve Zülkifi de yadet. Hepsi de sabreden kimselerdendi"

Yani bir peygamber örnek olamadıysa sana diğer peygamber örnek veriliyor. Hayatını hayatlarıyla yorumla.

Ayetlerde şu peygamberi de zikret

Demesinin bir hikmeti de: hayatını onun hayatına nisbet et, örnek al. Hayatının içeriklerini onunla yorumla.

87. Öfkeden sonra belki geçici birer kazanım ve muvaffakiyetler istisna da olsa olmuştur. Ama herkes için umumiyetle öfkenin neticeleri her zaman kötü olmuştur. (Din için olanlar hariç)

89. Herşeyini kaybetsen bile her şeyin sahibini kaybetme. Bunun şuurunda ol.

90. Hayırlı işlerde koştur. Hayrını şartlara bağlama. Allah'tan umarak ve korkarak yalvar ve haddini bilerek hududunda kalmayı da bil.

91. Bazı hanım modellerine Meryem annemiz, misal Kur'an da "iffetini korumuş olan kadını da an! Ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle alem içinde işaret kıldık."

92. Birileri sahip çıksa size... En zor durumda en çok muhtaç olduğunuzu cevaplayarak sahip çıksa ne kadar sevinirsin. Her şeyi ile sana sahip olana sen O'na kötülük düşünebilir misin? Senin her türlü yanlışına, ihanetine ve nankörlüğüne rağmen seni bırakmazsa! Anneden öteye her daim seni affetse. Hep seni sahiplense! O zaman şu ayete bak "ben de sizin Rabbinizim." Düşün ki : Sana ne mükafat ne de mücazati olmamış ve seni terk etmiş ve sana "seni terk ettim, seninle ezeli ve ebedi daha işim yok, seninle daha ilgilenmeyeceğim" demiş olsa sana! Nasıl olurdu? İşte miydin? Neyi kaybettiğini insan bilmiyor. Cennetten bahsetmiyorum, Cehennemden bahsetmiyorum! Bunların ve senin sahibinden bahsediyorum. Allah'lık hakikatı, Allah başka bir şey! Senin içsel alemine yazıların etkilemesi ancak "sen Allah deyince ne anlıyorsun ve Allah sende ne ifade ediyor?" Halet-i ruhiyesiyle doğru orantılı olur.

95. Dikkat etki Allah'ın sana verdiklerini geri almasın! Sende olanların bir kısmını bile ya geri alsaydı?

94. Mümin olarak yapılan iyilikler iyilik olur. Yoksa dünyada karşılığı verilir ve son bulur. Allah için olursa ebedileşir. Bazı kafirlerin iyilikleri burada son bulur. Çünkü onu mümin olarak yapmadı. Belki de sağdan ayakkabıyı giymeyi denk gelmiştir? Veya ölmemiş bazı güzel sıfatlarının gereği güzel işi işlemiş!

97/96. İnsanlar semavi mesajlardan uzaklaşma nisbetinde dimağlarının 7 tepeleri olan yedi meratibten 14 çeşit manevi hastalıklar zuhur edecek. İnsanlığı sarmalayacak olan buhran, bunalım ve bunlardan kurtulmak adına intiharlar yaygın hale gelecek. Potansiyel herkeste bastırılmış magma gibi bu hastalıklar uyuyorlar. Ne zaman üzerlerindeki ahlaki ve dini baskıları kalkınca bunlar canavar olup sahibini kendi içinde boğacak. Ve su insanın: kendi kendisinin Ye'cücü ve Me'cucu olur. Biri itikad biri amel olan hayat. "Ahlakta ve hayatta." Bundan kurtulmak için, kişiler kişilere, toplumlar toplumlara, milletler milletlere yok edercesine saldıracaklar, hırçınlaşacaklar, hayasız ve merhametsizleşecekler. Düşünebiliyor musun: Kişi kendi kendini kıyacak, intihar edecek. Veya ölmek için (Müslüman) dualar yapacaklar! Bu nasıl hayat anlamlaşacak ki bunları kişi isteyerek yapacak!

Hayatta ve ahlakta anlam kalkacak. Yaşamak anlamsızlaşacak! O zaman ölmekle yaşamak eşit olacak. Kendisi kendisinden kaçacak! Kaçamadığı için sın durak intiharı görecektir!

Ayetlerin hem zahiri ve hem batını manaları var. O zaman bu gözle bak:

"Nihayet Ye'cüc ve Me'cuc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman; şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır; bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerlerinden fırlamış! "Gerçekten biz, bu konuda gaflet içindeymişiz; daha da ötesi büsbütün zulme batmışız" diye yakınmaktadırlar"

Bediüzzaman; Ye'cüc ve Me'cuca ahlakta ve hayatta diyor.

(03.09.2017) (C.2/Hücre:15 Silivri Kapalı Cezaevi)

104. Allah "Sözümüz sözdür;"

Ne acaib bir hakikat. Hiç acaba, galiba, herhangi gibi ihtimaliyat gözükmeden işin başında işin sahibinin konuşması..

105. Varlıkta, vücudda iyilik asıl, kötülüğün ise arizi olduğu. O zaman hayatımızın içeriğinde de iyilikler asıl olmalı. Bunun için iyilik düşünmeli. Yani kötülüğü hayal edip, düşünüp de fiilen doğru yapmaya kalkamazsın. Neyi hayal edip düşünüyorsan fiilinde o cinsten olur. Fiilinin iyi olmasını istiyorsan hayalinin ve düşüncelerinin de iyi olmasına bağlı. O zaman karamsar, olumsuz, negatif düşünme. Veya bu düşünceleri sana getiren sebep ve zeminlerinden kaç!

109. Doğruyu söyle, yap daha karışma.

108. “Siz hala teslim olmayacak mısınız?”

111. “Belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir.”

22. Hac Suresi

1. Fiilen Allah’a karşı gelmekten sakının. Yoksa hayatınız zelzele gibi sarsıntılar geçirir.

3. “İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır.”

4. Şeytan nerede? –Her olumsuz düşünce ve fiillerinin içinde..

5. İnsanoğlunun isyanının en büyük sebebi; yaratılış evrelerini, nimetlerini ve nasıl büyütüldüğünü unutmaması.

8/9. “İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak, başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır, kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız.”

10. Başımıza gelenleri ekserisi “Bu, senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolaydır!”

11. “Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah’a şartlı olarak kulluk eder, öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hem yüz çevirir. Böyleleri dünyalarını da ahiretlerini de yitirmiştir ve apaçık hüsrana işte budur.” Yani imanlarına pamuk ipliğiyle bağlı olan bu tür kimselerin işleri rast gittikçe Allah’a kulluk etmekten memnun oldukları, bir imtihan sıkıntısına maruz kaldıklarında ise hemen bu statüden sıyrılmak istedikleri; bir başka ifadeyle, Allah’ın istediği gibi kul olmaya çalışmak yerine kulluk ettikleri Tanrının kendi istedikleri gibi olmasını bekledikleri anlatılmaktadır. Ayete göre böyle kimseler hem dünyalarını hem ahiretlerini yitirmişlerdir ve apaçık ziyan içindedirler. Allah’a tereddütler içinde, tam inanmadan, sınırdan kıyıdan kıyıya kulluk eder.

(04.09.2017)

15. Gafiller ve inkarcılar Mü'minlerin üzerine psikolojik ve kin ve nefret baskısında tutarlar. Sen aldırma. Çünkü bu sana değil senin üzerinden Allah'a dır. Sen üzülmen şöyle dursun bundan gurur duymalısın!

17. Dünyevi kanunları ortak akıllı olan meşveretle çözülürken dini konuları meşveret edilmez. Sağlam kaynaklara başvurulur. Ortak akıldan buna dayanmalı.

Dine inanabiliyor, teslim olabiliyorsanız dünya hayatında varılabilmesi, elde edilebilmesi gereken en büyük bahtiyarlıktır. En azından seni acabalardan, kararsızlıklardan ve vehim ve vesveselerden kurtardığı gibi, insanlığın en büyük problemi olan ölümü ahiretin ümidi ile tamir ediyor.

19/22. Allah'tan ümitsiz olan veya inkar edenlere dünyada da ateş gibi tesir eden hisler ve duygular giydiriliyor. Bundan dolayı hırçın, gayz, öfke ve intikam gibi duygularla hareket edenlerin küçücük dünyalarını esas zannedip aradan çıkamıyorlar. Çıkmayı da hatırlarına getirilmiyor.

23. Allah'a iman ve ümidle yaşayanlara ferahlık ve ümit veren ve her sıkıntının tesirinden kurtaran kader inancını aktif eden his ve duygular ve fikir elbisesini giymiş oluyorlar.

25. Günah ve yanlışlarımızı tövbe ile ve salih amel ile imha edilmezse, insana elem veren ve hayatı anlamsız kılmaya sebep olan fikirler ve vehimlerin içine konulur.

26. Allah'ın en mukaddes evi insanın bedenidir, içsel alemi ve ruhsal yapısıdır. İkinci derecede ve mülkte olan beytullahtır. Şimdi bu noktadan şuna bak: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda bulunanlar, rükua ve secdeye varanlar için evimi temiz tut."

Allah'ı ve kişiyi ortadan kaldıran günahlar değil ŞİRK'TİR.

Allah'a ortak koşmaktır. Bugün dünya yüzünde, hatta ortak iki öz kardeşler bile ortaklıklarını belli aşamayı geçmek için yaparlar. Birbirimize en çok tahammül edemediğimiz olan şey ise ortak olması.

Ben Allah'a şirk, ortak koşmanın ruhsal ve melekuti boyutunu anlamış değilim. Kabul ediyorum. Allah tek bunun tevbesini kabul etmiyor. Şirk ve ortak koşmayı insanlık aleminden vacip alemine bakılarak bir nebze anlaşılır zannediyorum. Bu şirk ve ortak koşmak, Allah ile insan arasındaki bağı tamamen nasıl kalktığıнын, yok olduğunu

şuuru yok bende, melekuti ilmi yok bende, enfüsi şuuru yok bende. Ama Allah'ı en çok kızdıran, gayza getiren ve tüm afyolarını ortadan nasıl kaldırdığını bilmiyorum.

28. Hac; hayatına reset atmak. Yeniden yazılımını güncellemek. Atıl olan taraflarını aktif etmek. Farkındalığın zirvesine taşımak. Anlayış ve fedakarlığını artırmak. Afetme ve sabretme idmanınıyla bilkuvveden bilfiile çıkarmak. Nimetin farkındalığı ve israfın fitrata zıd olduğunun bilincinin artması. Zıdların cemi. Ayrılığın bütünselliği. Meşveret.i şuranın tahakkuk zemini. İnsanlığın kazanımlarının ve ilmi oteritelerinin paylaşımı. Mülk ve melekuti haletlerin ayrışma muamelesi. Değer yargılarının hakkaniyetini bulması. Zavallılığımızın, çaresizliğimizin, bedbinliğimizin, hodgamlık, hodendişlik ve ben merkezli anlayışımızın yıkılması. İçsel alemin tamiri ve malzeme toplaması. Birbirine sahiblenme şuuru. Allah'tan ve ahiretle ümidli olanın kalitesinin artırılması. İnsana öz güvenin kazandırılması ve ye'isten kurtulması. Elimizde var olan maddi ve manevilerin hakkaniyet bulmasının ve paylaşımının eğitim yeri.. Birbirimizi anlama, kabullenme, hazmetme, tahammül etme, sahiblenme ulvi sıfatlarının kazanımı. Herkesin süfli sıfatlarının bırakılıp ulvi sıfatlarının bölünmeden herkese bir bütün olarak verilmesindeki rahmetin ve rahimiyetin hakkaniyetinin icraasının fiili ders verilmesi ve Allah'ın bu iki sıfatlarının aşikare görünmesi. Şirkin ve küfrün tüm çirkinliklerinin ayıka çıktığı, görüldüğü. Amelle itikadın en zirvede birleştirildiği. Safiyetin kazanımı, Rıza.i ilahiyenin verildiği ve verileceğinin teminatı. Ecdadında tanışıp ve bütünleşme manevi koridoru. Lahuti alemlerin azami tahakkuk zemini ve insandaki bu tarafının uyandırılması.

İnsanı en çok aciz bırakan; af edememe, dünya hayatını Allah ile ahiret ile izah edip yorumlayamama, akli ikinci derecede bırakıp kalbi hayatı yaşamama, ben kimim, burası neresi, neciyim, nereye gidiyorum sorusunu kendine soramama, muvazene-i a'melle bakamama, cinsellik tuzaklarından kurtulamama gibi süfli sıfat ve anlayışlardan kurtulabilmek adına ilahi seminere, kursa, konferansa ve eğitime katılma fırsatını barındırır. Hakiki düşmanlarının idraki. Çilenin içindeki ulvi lezzetleri tatma (biberdeki lezzeti almak gibi), Cinselliğin, cinsiyetin, ırkın, meslek ve meşrebin ve her türlü kariyelerinin dayatmalarından kurtulma fırsatı. Zorlukların üstesinden gelebilme hazzı. İnsan kendi başına mutlu olamayacağını anlayışının sosyal dayanışmayı güçlendiren olduğu. Hudutların kaldırılıp maneviyat bağlarının aktifliğini. İçsel aleminin cem.ül cem ve cem'ul ezdad olduğunun aslı vatanın ve insanlığın atasının macerasına manen girmenin Allah'a karib (yaklaşma) vesilesinin en üstünü. Helal ve mubahlarını

farkedebilme provası. Hayatını disipline edebilme atölye çalışması. Allah'tan uzaklaştırması olan şeytanla fiili tanışması. Gayz, öfke, nefret, kin, adavetin yapılması gereken şeyin kim olduğunun idrak edilmesi. Terklerin iz'an edilmesi. Akli değil kalbi hakim kılabilme becerisi. Aynı şeyleri sık sık tekrar ederek şuur altının aktifleştirilmesi. Yalnız kalmak dahi olsa ilahi emre teslim olabilme öğretisi. Bir siyah, zayıf, köle bir kadının hareketlerinin dini sembollerle gösterilerek Allah'a karşı üstünlüğün teslimiyet olan takvanın fiili eğitimi. Akıldan kalbe, kalbten akla hareketin, hakimiyetlerinin ruh tarafından kontrolünün öğrenilmesi. Beraber olmayı, yaşamayı ve sosyalleşmenin uygulaması. Kul hakkı hariç affın olmasıyla kul hakkının ne demek olduğunun gösterilmesi. Şeytanın en büyük tuzağı olan "seni Allah affetmez" sözünü ye'isin insana hakimiyetinin kaldırılıp Rahman ve Rahimiyetinin hakikatlarının ifadelenişi. Tevbelerin kabul edildiğinin dini ritüelleri, simgeleriyle gösterimi. İbadetleri biz yapıyoruz, bizden çıktığı halde yapılan ibadetlerin içine giriyorsun. Tıpkı yöneldiğin kıblen olan kabenin içine girmenin alameti olan kıblenin kalkması, yönün, cihetin, tarafın kalması.

(05.09.2017)

30. Kimseyi ilah edinmeyin ve "asılsız sözden de kaçınin."

31. İnsanda kişilik, şahsiyet, karakter ve kimliklerini oluşturan beden ve ruh birliğidir. Yoksa adileşir sıradan olur. Hafif meşreb olur. Doyumsuz ve devamlı mutsuz olur. Asla istekleri ve arzuları bitmez ve ona ulaşamaz. Psikolojisi tesirinde olur. Bunları öteleyip, erteleyip nerede nasıl olacağıнын dersini verip o arzu ve isteklerini kıblesine koyan dinlerdir. Yoksa asla bu tarafımızdaki arzularını durdurmak veya susturmak mümkün olamaz. Eğer insana din hâkim olmazsa aynen şuna benzer "gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelere farksızdır."

32. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalblerin takvalı olmasındandır."

35. Ruhu tedavi eden ve kıblesine koymaktan sana mutluluk veren; "onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalbleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar."

37. Hoşlanıp hoşlanmadığın her ne ki var; kulun kendini olgunlaştırması, hayatını anlamlandırması ve yüce yaratıcısına yaklaşmasına zemin ve malzeme olması bakımından çok değerlidir.

38. Ruhsat çöküntünün alameti olan; hainlik ve nankörlük..

39. Saldırıya uğradığında nefis-i müdafaa hakkın vardır.

40. “Onlar sırf “Rabbimiz Allah’tır” dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir.” Kendini sahipsiz, unutulmuş, umursanmaz ve değersiz zannetme! Bu tür vehimleri ve düşünceleri sana şeytan telkin ediyor.

41. Kaliteli insanın mihengi: “Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah’a varır.”

Makam ve itibar veya kariyer adam olanı değiştirmiyor. O makamı değiştirip davasına hizmetçi ve basamak vesilesi yapıyor. 42.43.44. Haddini aşanların kullandıkları silah; seni yalancılıkla itham etmeleri.. İftira ile devre dışı yapmaları öteden beri gelen zındıkların bir gelenekleridir.

Zahirde parlak muvaffak olsalar da Allah onlara “Ben ise inkarcılara biraz süre tanıdım sonra onları kısıvrak yakaladım. Hadlerini bildirmişim nasıldı bi bilsen.” Zahirdeki muvaffakiyetlerine, debdebelerine ve şarlatanlıklarına aldırma.

Zahirdeki haaa huuu larından zannetme ki onlar mutlu huzurludurlar.

45. Zulme dalmış insanların bedensel haletleri ve ruhsal uyumları birbirine karşı çatlamış, ayrışmış ve içsel alemleri ıssız kalmış. İçsel yapıları yıkıldığı için kullanılamaz hale gelmiş nive içsel kuyuları ve harab olmuş sığındıkları haletlerinin, görkemli gurur ve kibirlerinin yerle bir oluşuna şahid olacaksın. Sığınacakları ve kullanacakları yerleri yerle yuftan olmuş. Bu sefer bütün güçleriyle ayakta kalmak adına maddeye ve makama sığınmışlar ve onlar adına yapamayacakları hiçbir şey kalmamış!

46. Bir bak etrafına ki; ibret almaz kalblere ve işitmez kulaklara, görmez olan gözlere. Zahirde bunları çalışır zannedersin. Oysa çalışmadıklarına delil; ibret almaz akıl.. Haşmet duymaz kalbleri. Hak ve hakikata kapanmış kulak ve gözleri.

Bana ait bir hatıramı anlatmak istiyorum: (02.09.2017) (Silivri)

Kurban Bayramının ikinci günüydü. Öğlen yemeğini C.2/Hücre 15 Silivri hapisanesindeydik. Yamak kavurma idi. Etin her çeşidi kurban vesilesiyle veriliyordu. Tam karşımdaki ateist zat kavurma yerken onun TV vardı arada kurban hayvanlarını gösteriyordu. Dediki “Ben kurbanı karşıyım. Bu katliamdır” dedi. Derken de köfte

Yiyordu. Dedim: “yediğin et kesilen hayvandan değil mi. Madem hayvan kesimine karşısın niye et yiyorsunuz. Kurban da kesilen hayvanlar daha çok fakirlere, köfte senin gibi yiyemeyenlere gitmesine karşı mısın?” dedim. Ağzında köfte olduğu için bir şey diyemedi ama suratını bir görmeliydin. Şahsım dan dine ve Allah’a öyle bir nefret ve öfkesi belirdi ki. Bu hatıramı unutamam herhalde. Bak fiilen yaptığını görmüyor, işitmiyor ve akli ve kalbi nasıl işlemez olmuş. Buna aylarca uğraştım ama küfrünün şiddetinin artmasından başka bir şey görmedim!..

(05.09.2017 Silivri)

47. Biz Allah’ım hem rahmetinin hem de gazabının hemen olmasını isteriz. Çünkü Allah katındaki bir gün bizim saymakta olduğumuz bin yıl gibidir. Allah hemen belasını versin ki beni haklı çıkarsın gibi beşeriyetine haşa rabbi çalıştırmak!

50. Bağışlanmak kadar insana ne verilmiş olabilir ki?

Bu hem Allah olur hem de insanlar olur veya sevdiklerin olur. Zahirde bağışlayan kaybediyor, bağışlanan kazanıyor gibi? Görünen bu. Fakat bağışlanmaktan daha değerlidir ve bağışlayanı motive yapandır bağışlamak, bağışlayabilmek. Bağışlayamayanlar hapiste zindanda imiş gibi hissederler. Allah, Allah’lığının bir iktizası olarak gösteriyor bağışlamayı. Düşünebiliyor musun! Güneş ışık vermezse güneş olamaz. Allah halk etmezse Allah olmaz (haşa). Bağışlaması olmazsa idi yine Rahman ve Rahim olmaz, Gaffar olmaz. Vs. Allah kendini Kur’an da en önde çıkardığı vasıflardan biri bağışlamasıdır, sıfatıdır. Böylelikle Allah oluyor. Düşünebiliyor musun af olmazsa, bağışlama olmazsa merhameti nasıl hâkim kılınır. İnsanlık ne hale gelirdi? Akşama beni yiyor. Ama bağışladım seni, bağışladım seni, bağışladım seni dedim ve o zatın akabinde dua ettim. Belki o beni görmüyor(bağışladığım kişi). Ben onu bağışladıkça aklıma, gönlüme vurulan palangalardan çıktım. Ve anladım ki haklı dahi olsam bağışlamaya en çok bağışlayacak zata lazım. Çünkü beni kemiriyordu. Hapishanede insan yumuşuyor. Dışarda affedemediklerimi; “şimdi burda olsaydı da sarılıp onla sohbet edip bunca zamanın özlemini giderebilseydim.” Çok dedim. Affedememek; aleminde anlamsız olduğundan.. Ulvi ve kutsi değerlerine saldırı zannettiğinden. Veya en mühimmi ki enaniyetimden. Bir kere bunu kırıyorsun.

Bu ayette affı anlattığı cümlelerin bitişiğinde: 52. Ayette: Bilmana: Bildiklerimizin içerisinde şeytanın ilka telkinleride var. (1)

Siz affedememizin sebebi hikmetle hareket edememekten (2)

Biz hakkıyla bilmiyoruz, künhüne inemiyoruz. (3)

Nefsani arzi ve egolarımızın hakimiyetinden çıkamayışımız. (4)

Ana gaye ve maksadımızın kısmen bulutlanıp unutulmasından. (5)

Kendi dünyamıza gömülmekten. Acaba senin seviyende mi ki kendine yakışır sana davranış bekliyorsun ondan. (6)

Allah'ın en büyük ve en öne çıkardığı sıfatı olan Rahimiyetini yani affını, bağışlamasının gadabının geçtiğinin şuursuzluğumuzdan. (7)

Seni yargılayıcılıktan ve ucu kapalılıktan kurtarır seni af..

Değişimden ve aftan korkma.

Af ciddiyetini sağlar. Küçük dünyadan çıkarır seni. Kâinatı bütün yapan “kainattaki aşk” 26 pencere. Buna vesiledir af. Kâinatta, evrende af hakim gadab değil.

Haklı olduğu ve muhtaç ve ihtiyacı olduğu halde affeden canavarı gördün mü?
– Hayır. Bunu hakiki insan yapar.

Bunu kimler yapamaz. Yani kimler affedemez?

53. Ayette: Kalblerinde hastalık bulunanlar. Yüreklere katılaştırmış olanlar. Sınanma, denenme ve imtihan vesilesi olduğunu bilmeyenler. Zalimler. Derin ayrılığa düşmüş olanlar. Amelleri imanlarıyla örtüşmeyenler. Hem iman etmemişse hem kendisiyle hem de mevcudatla kavgalı olmalarından. İlimi ile amel olmayanlar. (54. Ayette). Kalblerini dinlememelerinden. Başkalar üzerine hakimiyet kurma meylinde olanlar. Kibirli, gururlu ve enaniyeti olanlar. Ben merkezli düşünüp bakanlar. Merhameti az olanlar. Ön yargılı olanlar. Kendini ve insanları tanıyamamaktan, yani insan nedire pek cevabı olmayanlar. Hasta olmayanlar, elem çekmeyenler, musibete düşer olmayanlar ve hapisanelere girmeyenler. Davasının şuurunda olmayanlar veya davası olmayanlarda affedemezler. Bir kısım ayetlerin sonunda:65 “Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.” Olay içinde olan olmuş. Ama sonunda şefkatli ve merhametli ol. Basiret sahibi olamamaktan.

(06.09.2017)

60. Haram aylarda savaşılmaz. Fakat karşı taraf başlatır ve hücum ederse bu istisnadır.

Aynen kanun insani ilişkilerde de böyledir. Yani haklı dahi olsan uğraşma anla. Çünkü psikolojik yara alırsın. Ama hücum ederse bu kaçınılmaz olur ve mukabeleni misliyle cevap ver.

61. “Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar.” Aynı kanun elemde lezzet, lezzette elem var. Çünkü: Zıddını barındırmazsa mertebesi olmaz ve sonsuz olurdu. Gündüzün içinde karanlık derecesine göre olmamış olsaydı, gündüz meratibsiz mutlak olurdu.

63. insanlara gökten inip de yeri yeşillendiren su gibi ol. Ve latif ol. Çünkü Allah latiftir. Yani: Lütüfla muamele et, karşıya içsel alemine merhem ol.

68. Anlamaya veya seni dinlemeye niyeti olmayanlara tartışmaya girme ve deki “yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah’tır.”

69. Aranızda ihtilaf çıkınca; Allah’a iman ve ahirette her şeyin ayan olacağını düşünüp Allah’ın dinini ölçü yapanlara sıkıntınızı götürün, çözsün. Sende buna itiraz etme artık.

72. Hakkı yaşarken veya ifade ederken dikkatli ol saldırabilirler. Feraset ve basiretinde keşfettikten sonra ya terket orayı ya da belagatla ne yapılması gerekiyorsa yaparsın.

73. İnsanın akli muhakemesini kısıtlayanlardan biri de ön yargılar ve akıl esir eden alışkanlıklar.

74. Allah’ı gereği gibi tanımanın alametleri. Neleri terkedebildiğinin, nelerden vazgeçebildiğinin ve fiili hayatının kendisin. Süfli arzularına kulluk etmemek. Bunlar içsel alemin dışa vuruşları.

77. Kurtuluş verilmiyor, alınıyor. Yani: “Ey iman edenler! Rûku edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.”

Mutluluk, huzur veya sıkıntı gibi şeyler yaptıklarımızın içinden çıkanlardır. Bunun dışında olanlar ise, yani irademizin dışında ise, o alenen açık ki senin kaderin tercihin değil. Yani onunla bir şeyler gösteriliyor, bir yerlere sevk olunuyorsun.

23. Mü'minun Suresi

2. Namazın içinde derin bir huşu vardır. Sıkıntılarında hemen ona sığın.

3. Seni namaz; anlamsız, manasız, yararsız şeylerden uzak tutar. Ve hayatına anlam katar. Hayatın bütün olursa ona sahip olmak, hayatın akıcılığını kontrol edebilmek zordur. İşte 5 vakit namaz, zamanı beşe bölerek hâkim olma fırsatını verir ve hayatın nehir gibi kontrolsüz akmasına müsaade etmez. Gününü 5 parçaya bölerek hem hakim olmana, hem ne yapıyorum muhakeme etmene, hem gündelik hayatta sebep sonuca sıkışan ruhu rahatlatmaya ve bedensel haletlerini ruha tabi kılmaya.. Az dahi olsa hadisat-ı dünyeviye tazyikatından sıyrılma fırsatını vermeyi.. Hayatta neyin iyi neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve neyin küçük ve neyin büyük şey olduğunun şuurunu kazanmaya halet-i ruhiyelerini kazanmana fırsat olur namaz.

Hem namazın verdiği haz ve haletle bu boyutun içinde nihayetsiz hakikat boyutlarını farketir ve kısmen o haleti yaşattırır sana. Aynı mekâna, aynı bedene alemlerin cem olduğunu idrak ettirir. Beden ruh ayrışımını sağlar. Aslın kim olduğunun anlamını kazandırır. Seni ezen dünyevilikten kurtarır ve üzölmeye değmeyeceğini anlatır. Neyin peşinde koşacağını bildirir. Zıtların cem olduğunu ve senin en büyük düşmanıyla karşı karşıya getirir. Aklına hedefler verir. Anlamsız gibi görünen emel ve arzularına hedef gösterir. Elemelerine ve musibetlerinle seni inşaa eder. Hayatına anlam kazandırır. Müslüman kardeşlerini farketir. Fanilerin faniliklerine şahid ettirir. Burada iken oraları yaşattırır kısa dahi olsa. Nefsinden uzaklaştırır. Nasibin varsa nice ruhanilerle görüşür veya miracın olur. Parça parça olan hayatını bütünleştirir. Dün bugün yarın gibi nisbilerin arkasına taşır. Somuta soyut değerlerle baktırır. Allah ile ahiret ile ümitli yaşattırır. İnsanın en büyük meselesi olan ölümü terhis tezkeresine tebdil ettirir. Akli kalbi ruhi ve bedeni bütünleştirir. Aklına istikamet kabine kiblesine koydurur. Hakiki ben olan beni ortaya çıkartırıp "iyyakenağbudu" ile ifade ettirir.

Bazan olur ki geçmiş hali geleceği birden yaşattırır. Ruhunu ezenlerden ruhunu kurtarıp hakikatıyla tanıştırır. Ruhani, ulvi, fikri, hissi ve hayali seyahat ettirir. Yani hazır zamanın kanatlarını açıp daire-i ruha kısmen geçirtirir. Mekân ve zaman kaydından o anda kurtarır ve kurtulmanın yolunu ve formölünü gösterir. Geçmiş ezdadıyla, melekuti alemlerle görüşür. Ötelere seyahat ettirir. Yaşadığın hayatı anlamlandırarak ahirete, bekaya mal ettirir. Fanilerin faniliklerini bekada tebdil ettirir. Sen sana ait olmadığını,

birisine ait olduğunu.. Ye'sin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, ervah-ı habiselerin iz'acatından ve bu vahşetin dehşetin seni kurtarır. Mazideki kutsilerin feyizlerini, dualarını ve bereketlerini kazandırır. Diğer mahluklardan imtiyaz kazandırır, insanlığını farketirir. Varis yapan, yani Allah'ın varisini yapan namaz. Halife-i mevcudat yapar, Allah'ın mülküne sahiblenme haletini verir, varis olmak Allah senin olunca Allah'ın nesi varsa senin gibi oluverir.

4. Zekatı vererek malını bereketlendirir, ahirette mal ettirir. Fakir ve fukaranın duasını aldırır. Zengin fakir uçurumunu kapatır. Yukarıdan merhamet ve şefkati aşağıdan hürmet ve itaatı kazandırır.

5. İffetinizi koruyun. O tür kuyuların yanından geçmeyin. Bataklığa yakınlık nisbetinde en azından sineklerinden kurtarır iffet. İffet o bataklıklardan uzak tutar seni. Hem içsel hayatını hem de aile hayatını hem de cemiyet hayatını korur ve nizamına koyar.

6. Helallerine kanaat et. Helal dairesi keyfe kafidir, harama gitmeye gerek yoktur.

7. Her kim iffetini korumazsa hadlerini aşmış olurlar.

8. Allah'ın sana verdiği emanetlere sadık ol ve ahidlerine sadakat göster.

15. Ölüm korkusu biz hayata bağlar ve hayatı anlamlı kılar.

17. Biliyor musun: Allah senden habersiz değildir. Unutulmuşsun da değilsin.

18. Kâinatta elde edilen ilim, hikmetle anlıyoruz ki onun kâinatı idare eden tesadüf değildir. Tesadüfte hikmet yoktur. Hikmette bir gaye ve bir hedefine varma hakikatinden ortaya çıkan bir şeyde hikmet varsa orda, ilim, irade, hedef, gaye, maksad olması lazım. Bunların bütünlüğünde insanda hikmeti aktif olur ve hikmet sahibi olur. Çünkü bir şeyde hikmeti varsa onun kendisinden hedefinden hem haberdardır, hemde şuurundadır anlamındadır hikmet. Hikmet nihayetsizlikten muayyenleşmeye. Başboşluktan gayeyi. Şuursuzu şuura. Anlamsızı anlamlandırmaya. Geleceğe taşınmaya. Şimdiki zamanın tazyikatından geleceğe taşınmaya. Şimdiki zamanın tazyikatından geleceğe taşınmaya. Kâinatı yapan akli kullanarak bakmaya. Aklını yapana aklını bağlamaya. Ben bu aklımı bu akıl ile yapmadım. Bu aklımı yapmanı farketirmeye.

4. Zekatı vererek malını bereketlendir, ahirette malettirir. Fakir ve fukaranın duasını aldırır. Zengin fakir uçurumunu kapatır. Yukarıdan merhamet ve şefkati aşağıdan hürmet ve itaatı kazandırır.

5. İffetinizi koruyun. O tür kuyuların yanından geçmeyin. Bataklığa yakınlık nisbetinde en azından sineklerinden kurtarır iffet. İffet o bataklıklardan uzak tutar seni. Hem içsel hayatını hem de aile hayatını hem de cemiyet hayatını korur ve nizamına koyar.

6. Helallerine kanaat et. Helal dairesi keyfe kafidir, harama gitmeye gerek yoktur.

7. Her kim iffetini korumazsa hadlerini aşmış olurlar.

8. Allah'ın sana verdiği emanetlere sadık ol ve ahidlerine sadakat göster.

15. Ölüm korkusu bizi hayata bağlar ve hayatı anlamlı kılar.

17. Biliyor musun: Allah senden habersiz değildir. Unutulmuşsun da değilsin.

18. Kâinatta elde edilen ilim, hikmetle anlıyoruz ki onun kâinatı idare eden tesadüf değildir. Tesadüfte hikmet yoktur. Hikmet de bir gaye ve bir hedefine varma hakikatından ortaya çıkar. Bir şeyde hikmet varsa orda; ilim, irade, hedef, gaye, maksad olması lazım. Bunların bütünlüğünde insanda hikmeti aktif olur ve hikmet sahibi olur. Çünkü bir şeyde hikmeti varsa onun kendisinden hedefinden hem haberdardır hem de şuurundadır, anlamındadır hikmet. Hikmet nihayetsizlikten muayyenleşmeye, Başboşluktan gayeyi Şuursuzu şuura Anlamsızı anlamlandırmaya Geleceğe taşınmaya. Şimdiki zamanın tazikatından geleceğe taşınmaya. Kâinatı yapan akli kullanarak bakmaya Aklını yapana aklını bağlamaya Ben bu aklımı bu akılla yapmadım. Bu aklımı yapanı fark ettirmeye.

24. Bir şeyler anlatınca insanlara hemen senden olağanüstü şeyler bekliyor. En azından sen yaşıyor musun? derler. Ders almağa yanaşmazlar.

25. Ulvi şeylerden bahsedince yakışksız yakıştırmalar yaparlar.

26. (39. 40) İnsanlara zarar vermenin en kolay ve etkili yolu; iftira ve yalancılıkla suçlarlar. Başına bir şey gelse, O zaten hak etmişti. Hak etmeseydi başına gelmezdi. O zaten şöyle idi böyle idi gibi ifadelerle kendi içsel halet çöplüklerini dışarıya çıkma fırsatını bulup senin hakkında hakiki niyetini ve yüzünü gösterirler. Nuh as bile ümmetinin yalanlamasından ötürü Rabbinden yardım istemiş! Allah da oradan uzaklaşmayı hicret etmeyi söylüyor. Onlardan ayrıl onları kendi hallerini yiyip

bitirmelerine karışma. Gemini yap uzak dur. Malum her ayeti her asırda bir masadaki var. Gemi her asrın müceddid imamlarını. Tufan da ahlakta ve hayatta zulümlü ve zulümatlı ye'cüc ve me'cuce Allah'ın gemisine binen kurtulur. Ben hapishanede anlatınca Ha, vay be Ben ne yapmışım. İyi ki buraya girip sizinle davayla tanıştım diyenler oldu. Yoksa ben nasıl ölecektim diye vahlanan, aldırış etmeyenlere de rastladım. Dost olanlara, düşman olanlara hep var her asırda Her asırda Nuh da var tufanda der temsilde. İsteyen istediğini seçsin diye. Seni yalancılıkla suçlayanlara karşı Allah'ım bana yardım et diye dua et.

27. İslamiyet e ve Müslümanlara aksiyon, fiili düşmanlık yapanların lehine duada bulunma “ama o haksızlığa şapmış olanlar konusunda sakın buna bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklar!” Bunu Nuh as söyleniyor. Nuh peygamber şahsında bizlere söyleniyor.

28. (29) Zalimlerin yanlarından, beraber olmanın sıkıntısını yaşa ve onlardan uzaklaşacak sebep ara Niye? Gadab-ı İlahi sana da dokunmasın. Çünkü sirayet kanunu ilahisi işliyor.

23. Allaha yalnız kul olun. Nefsinize ve onun haricinizdeki türevlerine kulluk etmeyin. Kulluk ancak Allaha yapılır. Çünkü Allah olduğu için, bizi yoktan halk ettiği için. Bu meziyet mahlukta olmadığı için insana kulluk yapılmaz. O zaman O'na isyan etmekten çok sakınmak lazım. Bu senin beden ve Ruh bütünlüğüne ve işlevine sebep olacak. Ve sıkıntılara dayanma gücünü sana verecek.

(08.09.2017)

33. Nefsimizin ve Şeytanın bizi saptırmalarının bir sebebi de,

34. (35) Peygamber hakkında “Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir.”

36. (37) Oysa bilmezler ki bizden birisi olması bize her konuda örnek olsun, taklit edilebilsin. Melek olsa taklid edilenemezdi. Çünkü yemezler, evlenmezler vs. bu konuda rehber olamazlardı.

Bizim sıkıntılarımızın en büyük sebebi, taklit ettiklerimizin, yanlış rehberleri edinmemizden kaynaklanıyor.

41. Genellikle eşraftan hali vakti yerinde olan bu zorba gurup, hakkı ifade edenlere karşı kendi toplumsal statüleri ve ekonomik çıkarları için tehlikeli görmüşler. Özellikle

yapıp ettiklerinden dolayı sorumlu tutulacaklarını bildiren, böylece toplumda mutlak bir hak ve adalet bilincinin uyanmasını hedefleyen ahiret inancıyla ilgili tebliğleri, ifadeleri reddetmişlerdir.

43. Ölümden tasarlanma O kesin bellidir. Sen ne onun önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Bundan tasarlanma.

44. İnsanoğlunun gerçeği kabullenmesi zor geliyor. Kabullense bile ikrar edip alçak gönüllülük göstermesi bu da daha zor. Onun için “ya niye suçunu kabullenmiyor” deyip sızlanma. Bunlar Allah’ı kabullenmeleri zor oluyor da ya sen kolay olur musun?

45-46. Hakkı kabullenmek zor sebeplerinden; Kibirli oluşu. Büyüklük taslamaları. Herkese tepeden bakmaları gibi sebeplerden Bu sıfatlar Firavunluk sıfatlarıdır. Bir de elindekilerle övmekten ve kariyerlerine ve saltanat ve servetlerine güvenmekten.

48. “Yalan söylüyorsun” deyip hemen işin içinden çıkarlar. İşlerine gelmeyenlere hemen bunu ona yapıştırırlar.

53. Zorunlu kalmadıkça insanlarla hele akrabalarla bağınızı bozmayın.

54. Yanlışta ısrar ediyor ve seni yalancılıkla suçluyorsa: “Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak” Meşgul olma daha

55-56. “Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikler için çırpınıyoruz! Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.”

Bu zamanın anlayışıyla ne kadar çatışıyor. İnsanların değer yargıları ne kadar farklı neticeyi görüyor.

57. İnsan insan olduğunun şuuru kadar Allah’a saygılı olur.

87. Kendini tanıdığı kadar küçülür. Tanımadığı kadar büyüklük taslar. Acizliğini, fakirliğini idraki kadar Allah’ın kudretini zenginliği fark eder.

58. İnsan olduğunu ve kendini ne ile tanımladığıyla Allah’a iman eder. İman etmeye ihtiyaç hissetmez. Oysa en büyük ihtiyaç iman etmek. Yoksa içsel aleminin boşluğunu hiçbir fani dolduramaz.

59. Kendini kâinatın, evrenin uzantısı görmesi nispetinde şirklerden kurtulamaz. Belki bedensel, cismaniye ti itibarıyla öyledir. Kâinattan süzölmüş hülasat-ül hülasadır insan. Ama insanın kafasındaki akla, kalbindeki istidada ve ruhundaki meyiller ve arzularına ve isteklerine bakılırsa bu insanın kâinatın arkasına bakar ve oraya

mensubiyetini anlar. Bu anlamıyla ahiretin varlığını zaruri görür. Böylelikle kâinata, varlığa ve eşyada boğulmaz ve eşyaya ve içindekilere ilahlık payesini vermez ve insanları putlaştırmak anlamında mutlak itaati ve kusursuzluk payesini vermez, şirk yapmaz ve Allah'a ortak koşmaz.

60. Ahiret inancının kalitesi ve çapı kadar tasaddukta bulunur ve asla başa kalkmaz.

61. Ve ahiret inancının insanın şuuru kadar ruhani besler. Ahirete iman etmenin geri dönüşümüyle insan beslenir. Buna psikolojide geri bildirim derler. Neye iman ediyorsanız geri dönüşümüyle ruhunuz beslenir.

62. İnsana kaldıramayacağı yükler yükletilmemiş. Bu da acaba ben kimsesiz miyim, kimse yok mu gibi yalnızlık vahşetinden kurtarır.

63. Bilgisizlik, cehalet karanlıktır. İnsanı sarmaladı mı daha bir şeyi görmez tahminlerle hareket eder.

64. İnsana verilenler elinden alınınca hemen feryadı figan eder. Hürriyeti de öyle Ya hapis ya hastalık ya bir dertle hayatı kayıtlanmasına tahammül edemez, etmez. Bir bil seki imtihandır rahatlar. (Bunu 14.09.2017 Silivri hapishanesindeki 15. Koğuşta yazıyorum)

65. İnsan ancak musib anında Allah'a yalvarır. Musibeti kalkınca hemencecik Allah'ı unutup verir.

66-67. Allah hakkında, hükümleri hakkında ileri geri konuşma Haddini ve hududunu bil. Tahmini konuşma Acizliğin kadar Allah'a saygılı ol.

(14.09.2017) (Silivri C-2/15)

68.- Kur'an'a yüz çevirince evreni, kâinatı kendi bilgisiyle yorumlar dolayısıyla varlık anlayışı altında ezilir.

69. Ön yargılı olmak insanı sağır eder, kör eder.

70. Hakkı söyleyenlerin sözleri hoşumuza gitmeyince çok yakışksız yakıştırmalar yaparız. Kah muvazenesiz, kah cinnet geçiriyor.

Sebebi, insanların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Gerçeği sevmek gördüğün, işittiğin, tuttuğun arkasına talip olmaktır.

71. Cenab-ı hak ismiyle kâinatın düzenini belirliyor ve insana da eylemlerinin nasıl olmasını gerektirdiğini bildiren kanunları ifade eder. O zaman insana emredilen evren

ve kâinat bütünlüğüne entegre olmasını ve bil kuvve hakikatini bil fiile çıkarması adına yapılan ilahi emirlerine yüz çevirmemeli.

72. Ahirete inanmayanlar ısrarla kendi hakikatlerini inkâr ederler.

75. Hayatta bocalıyorsak her yerde taşkınlık yapıyoruz demektir.

76. Sıkıntılar Rablerine isyandan, boyun eğmemekten kaynaklanıyor.

77. İnsanın şaşkınlığı ve ümitsizliğe düşmesinin sebebi şiddetli azaplara gelince tutunacak bir şey bulamamalarındandır. Daha önce Rablerine isyandandır.

78. İnsanın şükürsüzlüğü; ni'metleri görmemesindedir. Bunların ki göz, kulak ve akıllarla donatılmasını tesadüfi zannetmesindedir.

83. Allah'ın verdiği; bilme, şuur etme gücünü vereni inkârda kullanıyor insan!

84-85-86-87-88-89. Bu ayetlerde Allah sorular sorarak hem insanı, bir yere sevk ettiriyor, hem acizliğini ve fakirliğini anlamasına yardım ediyor. Soru sormak bazen çok uzun uzun anlatılmaktan daha tesirli oluyor. Aklını yürüterek harekete geçirtiriyor.

90. Delilleri ortaya koyup makul bir şey diyemediği halde; inadına "yoktur" diyen çok sıfatlardan biri de yalancılıklardandır.

96. "Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav." Ne güzel bir izah!

97. Kışkırtmalara gelme ve Rabbine sığın.

98. Kötülerin yanında olmamaya çalış. Çünkü insanı kontrol eden çıkarıcı bir şey de öfkedir. Öfkeni aktif ederler. Bir insanın dengesini bozmak abuk sabuk konuşmak ve davranışları yaptırmanın en ucuz yolu ve en tesirlisi de öfkelenmektir. Ondandır ki şeytan devamlı insanı olumsuzluğa odaklar, asabi yapar. Ta ki sağlıklı düşünemesin. Sağlıklı düşünemeyen muvazeneli fiil yapamaz.

(14.09.2017) (Silivri C-2/Hücre:15)

99-100. İnsanı hayata canlı tutan, bitmez tükenmez arzu ve emelleri.

107. Bile bile inkâr edenlere, zulmedenlere zalim denir.

110. Alaya almak, insanları güldürmeyi kasten meşgul edip hakkı unutturmak müşriklere has sıfattır. Bunlar Müslümanlarla hep alay ederle. Dalga geçerlerdi.

111. İsyân ve inkarlarına sebep; nefsanî arzularına, çıkar endişelerine, beşerî zaafalarına yenilmekten.

112-113-114-115. İnsanoğlu ahirete çok kısa dünya da kalacağını şuur etse dünyanın geçici keder ve gamlarını daha akıllı yorumlardı. Ekseri sıkıntıların, insanın yaşayacağını zannetmesinden kaynaklanıyor. Olayları ölmeyecek imiş haletleriyle yorumluyor. Sıkıntı tâ kendisi burası. İnsan sorumluluk pek yüklenmeye yanaşmıyor. Bütün mahlukata kıyas yapıyor kendisini. Çünkü sorumluluktan kaçıyor. İnsan sorumluluk alınca her şey değişir.

24. Nur Suresi

(Silivri K Cezaevi C-2 Hücre 15)

4. Şahit getiremeyen iftiracıların şahitliklerini kabul etmeyin.

5. Tövbe edip hallerini düzelterler müstesna. Tövbe etmişlerse samimi siz de onları affedin.

10. “Allah’ın size lütfu ve Rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu.”

Bu ne kadar büyük bir müjde ve insanın psikolojisini motive ve tamir eder.

11. İftira atan çok büyük vebal altına girmekle dünya ve ahirette büyük azaplar bekliyor.

12. İftirayı delilsiz duyarsanız “Bunu işittiğiniz zaman mü’min erkek ve kadınların birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve “Apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmez miydi?”

13. Dört şahit getiremeyenler “Allah’ın nezdinde yalancıların ta kendileridir.

(14.09.2017) (Silivri C-2/Hücre:15)

14-20-21. Ey günahlarından dolayı tövbe edip hala acaba Allah beni af eder mi, etti mi diyenler. “Eğer dünyada ve ahirette Allah’ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti.”

Günahımızdan dolayı yine Allah asla bizi terk etmiyor!

Ya Allah dese idi ki, her günahınızdan dolayı ben sizi terk ediyorum dese idi halimiz yani psikolojimiz sandığımız gibi de olamaz idi! İnsanların psikolojilerinin bozulmalarının bir sebebi de bu müjdeyi bilmemelerindedir.

15. Birde en mühim mi şu: iftirayı yapmadın ama meraktan veya başka bir sebepten dilden dile yayıyorsunuz. “Hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz; bunu da önemsiz sayıyorsunuz, halbuki Allah katında o büyük bir şeydir.”

16-17. İftira veya dedikodular kulağımıza gelince ne yapacağız: “ O kulağınıza geldiğinde “Bunu konuşmak bize yakışmaz, fesuphanallah, bu apaçık bir iftiradır.” deseydiniz ya!”

“Eğer gerçek müminlerseniz Allah size, bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor.”

19. Günahların yayılmasına sakın sebep olma.

21. Şeytana uyanların alameti: “o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah’ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı içinizden hiçbir kimse günah dan asla arınamazdı, fakat Allah dilediğini arındırır.”

Allah cc bize bırakmıyor Elhamdülillah!

22. “Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz?” Evet ise sizde insanların şahsi kusurlarını bağışlayın, hoş görün.

23. Hele hele iftirayı “imanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir, onlara büyük bir ceza vardır.”

26. Kimlerle düşüp kalktıklarına dikkat etmelidirler. Dedikodu, gıybet, iftira edepsizlik gibi çirkin şeyler yapan edepsizliği normalleştirecek davranışlarda bulunan kimselerle düşüp kalkanlarda onlara benzer. Bu aynı zaman da sirayet kanunu işlediğinden onların da psikolojileri bu noktada olur.

27. “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtip izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur, umulur ki düşünüp anlarsınız.”

Bunların hem kendisi hem geri dönüşümleri psikolojik seni hem aktif hem canlı tutar.

(16.09.2017) (Silivri C-11/84)

28. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size “Kabul edemiyoruz, dönün” denirse hemen dönün; bu sizin için daha nezih bir davranıştır.”

Bunların hepsi psikolojik davranışlarımızı oluşturuyor. Bunlar kötü zan ve şüphe dahil birçok problem ve kötülüğe yol açmış olur.

30. İçsel kaosa içsel tutarsızlığa sebep olanlardan en mühim mi kuşkusuz haram nazardır. Gözlerinizi haramdan sakınılması lazım. Yoksa içsel çöküntüye sebep olur! İnsan iffetini korumalı.

31. Aileyi korumak hususunda iffetini ve sadakatini korumak. Ve zinaya götürecek şehvetle bakmak, koklama dokunma gibi adımları da yasaklamıştır. Ayrıca bir araya geldiğinde ahlaksızlığa vesile olabilecek sözlerden ve dedikodulara sebep olabilecek şeylerden de kaçınmak. Ve bu konuyu umursamazlık yapanlardan uzak durmak.

39. Allah'tan gafil, ibadetlerden uzak olanların "yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiğimiz serap gibidir, sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz, ama Allah'ı yanında bulur."

40. Denizin dibine doğru gittikçe birbirinden daha şiddetli ve birbirine bindirilmiş ışık bakımından bir diğerinden daha karanlık üç tabaka gibi, insanın okyanus gibi kalbinin derinliklerine gidildikçe birbirine bindirilmiş üç zulümat var. Anladığım kadarıyla İman güneşi ulaşmamış kalpte: 1. Ye'sin zulüm atından 2 -Kimsesizliğin vahşetinden 3. Ervahı habiselerin izacatından ve bu vahşetlerin dehşetinden ancak ve ancak Allah'ın varlığıyla kurtulur.

52. İster Allah'tan gelsin ister bir vesile olan insan eliyle gelen sıkıntılara; ilahi hüküm olduğunu, arkasındaki ilahi adaleti bilmeli.

Bu halet itikada ait olmalı. Fiil dünyasında ise esbablarına riayet etmeli.

59. Buluş çağına girmiş çocuklarınız özel odalarına girerken mutlaka izin almayı öğretin, izinle girsinler.

61. Örf ve adet haline geldiği için akraba ve dostların birbirinin evinden sahibinin izni olmaksızın. yine örf ve adet ölçüsünde. yiyip içmelerinin caiz olduğu.

62. Beraber iken dostlarından izin almadan kalkma, onları terk etme.

63. Birbirinize hitap ederken kullandığınız şekil ve üslubu oranındaki dini şahsiyetlere kullanmayın.

25. Furkan Suresi

1. Eđer elimizde dođrulanmıř mihenik ve l olmamıř olsaydı insanlar neyin dođru neyin yanlıř olduđunu nasıl, neden ve nereye gre bileceklerdi. Beřer ller devamlı deđiřkenliđe uđradıđından vicdani deđiller. Zahirde aklı parlaklıkları olsa da sonra deđiřiyor, tıpkı soyulmuř elma veya patates gibi ilk nce cazip geliyor ama zaman getike, mekn ve insanların kltrleri ve geliřimleri deđiřtike onlara kafi gelmez oluyorlar.

Her zaman her mekna ve her topluma ayrı ayrı manasını ifade etme camiyetinde olması lazım ki vicdani olsun. Bu lde ancak semavi olmalı. Ve herkesin ortak veri tabanı olduđunda mttefik olmalı. Hak olmalı. Yani mazi ve istikbali kucaklamalı halde hkmetmeli.

8- İnsanın mutlu ve huzurlu olması iin servet esas deđil ki, onu elde etmek adına bu kadar sıkıntılara girip huzurunuzu kaybediyorsunuz. Buna peygamberimizin asm ve asrı saadet ok gzel bir rnektir.

9. ls olmayanı lde yolunu kaybetmiře benzetiliyor. lde pusulasını kaybetmiř bir yolcunun psikolojisini dřnemiyorum. Tepende l gneři. Altın kum denizi ki rzgrda devamlı yer ve řekil deđiřtiriyor. Aziđın ve takatin bitiyor. İřte byle bir durumda birisi sana bir vasıta getirse, bu řartları tersine dndrse. Hele hele yanında sevdiklerinde varsa! Onları da kurtarıp mkemmel ve emniyetli bir yere yerleřtirse Ona nasıl mteřekkir olurdu? İřte peygamberler byle bir iřlevi var. Ama maalesef kıymetlerini bilmiyoruz. Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Bunların temelinde sorun; İnsan insan olduđunu unuttuđu ve yařadıđının farkında deđiliz. Dolayısıyla kıymetimizi bilmiyoruz.

(16.09.2017) (Silivri C-11/84)

10. İnsanlar sahip oldukları maddi nimetlerin okluđuna gre deđil, manevi mertebelerine gre deđerlendirilmeli ve kim iin neyin hayırlı olduđunu ancak Allah bilir. Sen teslimiyetini kanaatını, sadakatını ve ihlasını koru ve O'na gven inan senin iin en hayırlısını yapıyor ve yapacak. (Bu cmleleri koltukta tv karřısında bir elim yađda bir elim bađda olduđu yerde yazmıyorum. řu anda tek bařıma mezara benzer hapisane hcresinde yazıyorum. Kođuř deđil, tek yere konuldum. Bu szlerime byle bak olur mu?) Allah'a teslim ol karıřma!

14. İnsan bazen öyle haletlere atılıyor ki ölüm rahmet olurdu.

Bu burada dünyada. Bir de cehennemdekini düşün! Ondandır ki “gir cennete “ diyor ayette bil mana. Girecek demiyor. Demek dünya da onun bir meratibi.

18. Çoğunlukla ni'metler bu asırda nıkmelere sebep ve vesile oluyor. Servetin kurtardığı ve hayra sevk ettiği insana göre batırdığı ve şerre sebep olması daha fazla olmuş! Onun için elinde servet bulunanlara özenme! Kanaat'a alış ve rızaya çalış!

20. İnsanlardan sana gelen nimet ve eziyetlere şöyle bak “Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım sabredecek misiniz!” Bunun şuurunda olsak insan psikolojik ne kadar rahatlar! Sineye çekmek değil esbaba teşebbüs fiili bir dua olduğunu bil ve davran amam itikadın da bu noktada olsun.

21. Allah'ı niye görmüyoruz veya meleklerle direk konuşsak gibi sözlerin insanın kibirinden kaynaklanıyor. Kibirlerinden dolayı da azgınlıkta sınır tanımıyorlar.

28. “Eyvah! Keşke filancayı kendime dost edinseydim.” Diyecekler Orada.

31. Çok kızdığın kişi “İşte bunun gibi her peygambere karşı, günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve YARDIMCI olarak Rabbin yeterlidir.”

Bak ne kadar psikolojini rahatlatır. Savaşmayı, kini ve nefreti kaldırır bir ifade. Bırak o kızdığın kişi yapsın, desin. Çünkü onun işi o. Kimileri ihya eder kimileri de tahrip eder. Kimileri rahmet eder kimileri de zulmeder. Herkes rolünü oynuyor!

33. Kendini ve dostlarını rahatlatmak için karşı tarafın net ve doğru anlaşılıp kavranmasını sağlamak şeklinde olmalı. En güzel konuşmak da; için yalan olmayan ve samimiyetini içine koyduğum kelimedir.

36. Doğruların karşısında direnmemek ve söz dinlemek lazım.

37. Menfi veya müsbet senin hayatın birilerine ibret, malzeme ve hayatını yorumlamasına şablon oluyor ama çoğunlukla insanın haberi olmuyor.

40. İnsan helak olan kavimleri duyar ve görürde ibret ve ders almıyorlar. Nedense insanoğlu ibret almaz! Belki de alay ediyor. İlle azabı yaşaması lazım. Çoğu insan azabı yaşayınca tamam. Fakat geçince hemencecik unutuverir.

41. Alay etmeyin. Bu mu hakikat kahramanları? Derler. Sen aldırma. Zira alay edilen, alay edenlerden üstün olmadığını nereden biliyorsun.

42. Davana, ideallerine kararlı ol.

43. Bedensel hazları, geçici zevkleri ve adi menfaatleri ve arzularını tanrılaştıran kişilerden uzak dur. Beşeri münasebetin hariç. Ama onlarla beraber olma ki sana da SİRAYET etmesin.

44. İnsanlığın temel sorunu, bedensel arzuların, maddi çıkarların, makam tutkularının akıl ve irfan ışığında doğru inançtan, hak ve adalet ölçülerine göre hüküm ve karar vermektense daha önemli görülmesinden ortaya çıkan türlü türlü, çeşit çeşit ruhsal hastalıkları ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı akli bir kısmı ise hissi bozukluklar olarak kendini gösterdi.

46. Senin bu dünyada aslı cevherine göre uzayıp kısalan sonunda da yok olan gölgeye benzer. Bu gölge mevsimlere göre değiştiği gibi insanda zamanın ve mekânın durumuna göre değişmekte devam ediyor. Hayat güneşi batana kadar.

47. Gece çalışmamaya ayakta kalmamaya bak. Uykuyu dinlenme hali kıldığı için uykularını al. Gündüzü de diriliş bil.

Hiç düşündün mü; her şeyin yok olduğu, adeta ademe benzeyen uykuyu. Hayatta uyku olmamış olsaydı, uykuyu ahirette tattıracağım deseydi nasıl anlayacaktık? Anlamak imkânsız olacaktı. Ha ahiretteki uykusuzluğu da böyle buradan anlamıyoruz. Bir şeyi anlamamanın bir yolu da zıddıyla bakmaktır.

Uyku nasıl sıkıntıları örtüp yok ediyorsa imanda ye 'isin zulümatını, kimsesizlik vahşetini, ervah-ı habiselerin izacetlerini ve bu vahşetlerin dehşetini ve de isitikbalin zulümatını kaldırıp zıddlarını ikame edendir.... (Bu makamda)

İman bunları nasıl yok ediyor denilse?

Uykunun sıkıntıları yok ettiği gibi.

Ben işkenceden dolayı burun ameliyatı olmuşum. 45 dakikalığına 400 tl aldılar uyutma ücreti. O da kar almıyoruz dediler. 45 dakika uyutmanın ücreti 400 tl.. sene 2010. Peki fitri uyku değil. O rahatlığı vermiyor.

Ya Allah her gün 8 saat fitri uykuya mukabil bedeli olarak ne verebilirdik, nasıl ubudiyet ederdik. O bedeli vermedin o fitri uyku gelmezse idi... O ubudiyeti yapmayacak mıydık?

Hem geceyi bir örtü yaptım diyor. Bu da ahirette gece yok. Bunu ve daimî gündüzü nasıl anlayacaktık! Bu noktalar gibi mühim noktaları anlamamıza hizmet ediyor dünya!

Dünya hayatına bu noktalar noktasında bakınca ezeli ve ebedi filminin hayat için dünya sahnesini almalıydı insanoğlu. Dünyada rahat vesileleri aramak değil işlevine, vazifesine göre insan kaliteli dünya hayatını aramalı. Kaliteli dünya hayatı demek; her daim ahiret hesabına işlettirmeli demektir. Standart, yeknesak dünya hayatı ehli hakikat binler arzulamazlar.

Bulunduğun her konumu oraya (ahirete) uygun olmaya çevirmeli, her dakikayı, her nefes almayı fırsat bilmeli, oyalanmamalı ve gaflete dalmamalı.

Bazı ehli hakikat mağaralara ihtiyarlarıyla girmişler. Bazılarını da ehli zındık hapislere koymuşlar. Hapistekiler; bir mağaraya faydasını artı bir de zulme uğramaktan kazançlı çıkmışlar.!

Gece ve uyku uyumu. Ne harika mucize.

Gündüzle uyanıklık hali de apayrı mucize.

Dürbünle baka baka, dürbünle baktığı yere gördüm diyoruz. Dürbünle özdeş olmuş. Aynen bunun gibi ruh bedenle bu alemi seyrede ede dürbün gibi olunan bedene ben demiş. Kendini dürbünden, bedeninden ayıramamış. Ruh beden ayrılığını en güzel bebekler gösteriyor. Bedenine yabancı olduğunu tanımak gayretiyle anlıyoruz. O kadar yabancı ki öksürüğünden, sesinden bile ilk önce korkuyordu. Sonra ömür boyu bedenini ruhundan ayırmayla meşgul oluyor.

(19.09.2017) (C-11/ Hücre:84 (Tek kişilik))

52. İnsanlarla aranızda sıkıntı varsa veya uzaksa ve karşılına çıkıp ifade edemiyorsan mektup yaz. Mektupla meramını ifade et.

55. İnkarcılar birbirlerine sahip çıkarlar. Ama Müslümanlarla diyalogları ise; bir tuzlu bir tatlı su denizleri birbirleriyle beraber oldukları halde karışmadıkları gibi. Ama zahirde ikisi de su. Peki su suya karışmaz mı? İçsel yapılarında zahirde görünmeyen sıfatlardan dolayı su oldukları halde karışmıyorlar.

56- 57. Birbirimize müjdeleyici ve uyarıcı vazifemiz var daha ilerisi yok. Demek ilk önce müjdelemekle başlamalı. Sonra uyarıya geçmeli. Bunları hep rızayı ilahi için yapmalı başka şeyleri asla katmalı ve talep etmemeli.

58. Allah'a dayan O'na güven ve O'na hamd ederek yüceliğini dile getir insanların günahlarıyla meşgul olma.

63. Sana sözlü sataşanlarla meşgul olma, ilgilenme “selam” deyip geç git. Her havlayan köpeğe taş atmaya kalksak yerde taş kalmazdı.

Sen vakarlı, rıfk (yumuşaklık göster) tevazulu, hilim ve esenlik dileyerek gez. Bu sıfatlar aleminde oturmasına gayret et

64. Huzurlu olmanın en mühim bir sebebi de gece huzura (teheccüd kılman) çıkarsan ruhuna sekinet ve simana sevimli nuraniyet iner.

67. “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler, harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur.”

68. Bu yazdıklarına bakıp: Ya hu bu nasıl psikoloji demeyin. Sizin klasik “yap yapma” gibi sırf zahirde, mülkteki davranışlarını ve düşüncelerini düzeltmeye çalışırlar modern psikoloji.

Ama yazdıklarımın çoğu kısmı ruhani istidatları uyandırmaya matuftur.

Onlardan bir misal daha: “Onlar Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar, haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) bunları işleyen cezasını bulacak.”

İşte başımıza gelen gerek maddi gerek manevi dertler ve sıkıntılar kendi ellerimizle ve dillerimizle, göz ve kulaklarımızla yaptıklarımızın peşin karşılıklarıdır.

Düşünsene, insan öldürmenin, zina yapmanın ve kendisinden daha basit şeyleri gaye ve tanrı edinmenin psikolojik hastalıkları.

Mesela buna bir misal daha.

İnsanın en çok psikolojisini bozanlardan biri de geçmişte işlediği günahların af olup olmadığı vehmi ve vesvesesi. Veya tövbemin kabul olmadı diye şeytanın kandırıp içsel çözüntüye götüren ruhlara psikolojik destek ve kuvvetli tedavi.

69-70. Burada şirk, katil, zina suçların cezalarını-geçmişinde var onların-psikolojisini düşün. Bu suçların ahiretteki cezasını düşündükçe, okudukça insan çıldırıyor!

Bak Kur’an bu çöküntüde kalan psikolojilerini nas tamir ediyor. 70 “Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerin kötü HALLERİNİ İYİYE ÇEVİRECEKTİR. Allah çok BAĞIŞLAYICI, ÇOK MERHAMETLİDİR.”

Bu ayet önceki ayetten sonra gelmesi insanı nasıl canlı ve psikolojik iyi hale getirdiğini ancak muhatap olanlar bilip hisseder. Ve yine 71- “Evet, kim tövbe edip

erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde ALLAH'A YÖNELMİŞ OLUR." Ne kadar ruhu tamir eden müjde!

72. "Yine anılan iyi kullar asılsız şeylerle (yalancı) şahitlik etmezler; boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler."

79. "Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırklar gibi bilinçsizce davranmazlar."

74. Psikolojinin korunması veya tamiri için dua çok rol oynuyor.

Onlar "Ey Rabbimiz" der. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahattan sakınanlara öncü yap"

26. Şu'ara Suresi

(19.09.2017 Silivri Hapishane)

3. Kendi işini yap Allah'ın işine karışma yüklenme.

5. Konuştuğun kişiler eğer seni dinlemeyip peşin kararlılığıyla yüz çevirirlerse sende aldırma ve daha anlatma.

(20.09.2017) (Silivri C-11/84)

6. Yalana ve insanları alay almaktan çok uzak dur.

8. Tanıdıklarının içinden çoğusu seni sevmez, aldırma.

10-11. İnsanlardan seni sevmeyenlerin birçoğu ifade etmiyorlar ama senin dini hayatından. Direk Allah'a dine itiraz edemiyorlar ama senin şahsından dine hücum ediyorlar. Sende acaba dine soğuk olmalarının sebebi ben miyim diye üzülme. Senden dolayı dine soğuk değiller, dinden dolayı sana soğuklar.

Onların seni itmelerinden, yalanlamalarından, suçlamalarından endişe etme.

13. Anlatamıyorsan yaşantın anlatsın.

14. Onların- seni sevmeyenlerin- zarar vermelerinden korkma.

18-19. İnsanlara yaptığın iyilikleri başa kalkma. Ve sen nankörsün deme. Yap iyiliği geç git!

20. Bilmeden yaptığın yanlış olarak neticelerden tövbe et. (Musa as yumruk vurmalarıyla adamın ölmesi gibi)

21. Doğru karar vermek öğrenilecek bir sanattır. Bu becerinin kazanılması lazım.

55. Dine ölçülerin dışında nefret dolu olma. Ancak mütecaviz (tecavüz eden) kafirlere karşı nefret dolu ol.

Sana da nefret edenlerden de rahatsız olma.

62. Tamamen esbap tükenince sakın vazgeçme ve ümidini kesme. “Eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” De Hanı ya arkasında Firavunun ordusu önünde de Kızıldeniz olan Musa as ve kavmi. Hiç olmadık, esbap üstü çıkış yolunu senin candan, samimi Allah’a teslim olman sebeplere müracaattan sonra Rabbine sığın! Bekle

63. Allah denizi (kızıl denizi) direk yarmadı. Musa as a asanı vur dedi?! Garip değil mi? Onun elinden ümmetine gösteriyor. Esbap aslında ne kadar ince perde ama gaflet arkasını göstermiyor. Tamda sır bur da

65-66. Firavun ve ordusunu niye suda boğdu da bir tufan adetini kullanmadı. Sanırım aynı nehirde Musa as kundağını nehir firavunun sarayına götürdü. Aynı olup olmaması önemli değil.

(21-09-2017)

Musa’yı annesi nehre bıraktı firavuna gitti.

Aynı firavun kurtardığı adamı öldürmek istedi suda boğuldu.

Firavun. kibirli (Bunu suda öldürdü)

Nemrud. inad. (Bunu da sinekle öldürdü)

74-75-76. İnsanın hatalarının kalıcı ve devamlı olmasının bir sebebi atalarını böyle yapar bulduklarından.

İyide sizin ve önceki atalarınızın ne için onu yaptıklarını biliyor musunuz? Diye kendinize sorun. Sözü ve fiillerin nereden kaynaklandığını bilmek hakkınızdır. Çoğu hurafe, bidat veya keyfemayeşa davranışlardan kaynaklandığını göreceksin.

83. Allah’a şöyle dua et: “Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.” De

84. Davranışlarına ve yaşantına dikkat et! Gelecek nesil sana dua etsin. Tuhhh deyip tükürmesin.

90-91. İnsan dünyada zıtları yaşayarak Cennet ve Cehennemini tereşşuhatlarını hissedebilir.

99. Nasıl biri ve nasıl bir hayat yaşamak işitiyorsan onu olan ve onu yaşamaya çalışanlarla beraber ol.

105. En ucuz ve kolay suçlama yöntemi “yalancılık” la itham etmek.

123-111. Peygamberleri ve onların takipçilerinden uzak durma sebeplerinden; “Seni toplumun en aşağı keriminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz?”

121. Bizden öncekilerden ve önde olanlardan ders çıkartmak lazım.

129. Allah’tan sakınırsak, sakınmamız gereken şeylerden Allah bizi koruyacak. Yani: Allah’tan korkarsan korkularından emin edecek.

130. “Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız.” Peki kimler kullanıyor?

131. “Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”

135. Allah’ı çok tanıyan gafillerin durumlarından dolayı onlar adına bile Allah’tan korkarlar.

136. Bir kalp nasıl mühürlenir. “Şöyle cevap verdiler” sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir.”

Yani: Kararını vermişler. Bunlar için kalpleri mühürlenmiş deniyor. Peki buna nasıl vardılar?

Hud as Yemende İrem adında bir şehirde bulunan Ad kavmi muhteşem sarayları, kaleleri bağları, bahçeleri vardı. Çöllerde yolcuların yollarını yitirmemeleri için yol kenarına özellikle tepelere güvercin kaleleri, kuleler, abidler ve alametler dikmişlerdi; sağlam sarnıçlar yapmışlardı, yazın ihtiyaç anında kullanmak üzere buralarda su biriktiriyorlardı. Kısacası Ad kavmi yeryüzünde kendilerinden daha güçlü kimsenin bulunmadığı Kanaat’ında idiler. Ve şöyle diyorlardı.

(21.09.2017) (Silivri)

137. “Bu, öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir.”

138. “Bu yüzden azaba uğratacak da değiliz” Bunlara bak ve hakikat geldiğinde aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Ben 14.09.2017 Silivri hapishanesinde koğuştta beraber kaldığımız ateist 66 yaşında adamda inanın onların söylediklerinin aynısını söylüyordu. Aynen onların, bunlar söyledikleri.

Bu İslamiyet öteden beri var olan- haşa haşa-uydurulmuş dinlerin hükümlerinin toplamasıdır. Bundan dolayı herhangi bir ceza görmeyeceğiz. Senin iddia ettiğın peygamberlik, getirdiğın şu din ve “Öldükten sonra dirileceğiz” şeklindeki iddian, geçmişlerin yalan ve uydurmalıdır; bunlar reddettiğımız için azaba uğratılacak değiliz. Bizim hayatımız önceliklerin hayatları gibidir.

Yani; yaşarız, ölürüz. Öncekiler nasıl öldüler bir daha dirilmedilerse bizde yaşayıp öleceğiz bir daha dirilmeyeceğiz.

Aynen böyle diyorlardı, inanın bugünde aynı şeyleri söylüyorlar. Böylelikle-haşa haşa haşa- yanımdaki zata sordum. “Muhammed (a.s.m) sence nasıl bir insandır? “Çok uyanık ve akıllı ve de zeki insan dedi.” Ahlakı çok güzel olduđu için insanları aldatabildi” dedi.

O zamanda buna yakın sözler söylüyorlardı!

Ben o zaman dedim. Güzel ahlaklı olması için ki sende güzel ahlakıyla kandırdı diyorsun, güzel ahlaklı olması için yalancı olmaması lazım. Yalancı güzel ahlaklı olamaz. Güzel ahlaklı da yalancı olamaz. Varsa sen ona güzel ahlaklı diyemezsin. Sahtekarda diyemezsin. Çünkü düşmanları bile emin (güvenilir) deyip değerli eşyaların bulunduğu Kabe'nin anahtarını ona vermişlerdi. Dedim O hiçbir şey diyemedi. Yalnız bana “sen tek cins kitap okuyorsun” dedi yanımdan kalktı gitti.

Kur'an toplamadır dedi?

Geçmiş kitapların kaynağı aynı olan Allah'tan geldiği için elbette hükümler aynı olacak, teferruatlar farklı olacak.

(21.09.2017) (Silivri C-11/84)

Geçmişle aynı dediğın yine onlar da Allah'tan gelmiş hükümlerdi. Bozulmamış tarafları Kur'an'a uyuyorsa, benziyorsa o zaman o hüküm de aynı Allah söylüyor, dedim. Devam ettim. Ki Muhammed asm ümmi idi. Bunu da yapması imkansızdı. Onları eski kitapları- nasıl toplayacaktı. Katipleri-vahyi katipleri ilk önce onlar itiraz ederdi ki; “Sen geçmiş kitapların metinlerine bize getirip yazdırıyorsun” diye ilk tepkiyi

vahyi katipleri verirdi. Nakil olsaydı yanındakilerden kimse kalmazdı. O katipler eski kitaplardan toplama olduğunu anlamadılar da sen mi 1400 sene sonra anladın? Yanındakilerin dışında düşmanları bile “sihir” dediler eskilerin nakartı nakli olduğunu onlar bile söylemeye cesaret edemediler! Onlar “sihir” dediler ve kaleme bedel kılınca sarıldılar, savaşa ihtiyaç duydular.

O zat Sert sert ve nefretle bakarak ikinci kat olan yatağına çıktı.

Bunlar bize eskilerin sözlerine benziyor diyorlar ama aslında bunların inkarlarının şekli ve cümleleri aynı eski inkarcıların tıpa tıp aynı. Aslında bunlar eskilere benziyor. Sanki eskiler hortlamış bu asra gibiler!

Kalplerini kendileri kapattılar, Allah’ da kilit vurdu! Kapatan onlar. Zararı dışarıya çıkmasın diye kilidi de Allah vurdu.

139. İbretlerden, Peygamber kıssalarından ders almak herkese nasip olmuyor.

143. Sözlerin tesir etmesi için güvenilir olman lazım. Bir de

145. İnsanların elindekine hased edip beklentiye girmemek ve asla hizmetine karşı değil bir şey istemek onu ima edecek tavırlara ve sözlerden kaçınmak lazım.

146-147. Haddini bilip hududunda kalıp dünyeviliklerle mağrur olmamak, dünya ebedi imiş gibi yaşamamak lazım.

151-152. “Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın.”

153. Hakikati yaşayıp anlatanlara hemencecik çok ucuz tesirini kırma yolu olan yalan ve iftirayla çıkıyorlar. Ya cinlenmiş. Ya meczup. Ya muvazenesiz. Ya da büyülenmiş. Ya da şöhret peşinde koşuyor derler.

Onların dedikleri gibi olsa, bu insanlar. hak için gayret edenler bu kadar sıkıntıya, aşağılanmaya ve çoğu şeylerini kaybetmeye yanaşırlar mıydılar? Şöhret için uğraşanlar insanlara dalkavukluk riya yaparlardı. Onların hoşlanmadıklarını söylemezlerdi.

Veya “Sende yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlü isen haydi bize bir mucize getir.” Takipçilerine de bize bir keramet veya gelecekte doğru haber ver. Ya da dua et de dünyevi sıkıntılarım gitsin ve dünya ya muvaffak olayım... gibi teklifler ediyorlar.

Kendilerinin vicdanlarını rahatlatmak, gayretsizliklerini örtmek ve efkâr-ı ammede mevkilerini korumak adına çok ucuz ilham etme yolunu tercih ediyorlar. Ucuz insanın ucuz silah kullanması nev'inden.

Efkâr-ı ammenin rızasını isteyen; onların rızasını tahsil eder ve onların rahatlarını bozmaz. Hoşlanmayacak sıkıntılarla mücadele edin denemez. Yani dünyalarına laf etmez, karışmaz.

Maddi menfaati ve şöhreti için kul hakkına dikkat etmeyen ve dini hassasiyet göstermeyenlerden uzak dur! Bunlar dindar değil dini darlardır.

Bunları azaplar yakalıyor ama çoğu su derslerini almazlar, ıslah olmazlar.

Boşuna bunların ıslahları için uğraşma, kararlarını vermiş ve küçük dünyalarına gömülmüş insanlardır.

Hedef tahtasına koydukları zata hücum ettiklerini sanıyorlar. Oysa kendi dünyalarına hapsolmayı ve ahiretlerini yıkmaya çalışıyorlar.

Bunların çoğu Allah'ın haram korkusuna aldırılmazlar.

168-170-171. Yanlışlardan ve haramlardan uzak durmakla beraber böyle ortamlardan ve kişilerden de uzak durmak ve fiillerden ve sözlerden nefret etme hissimizi geliştirmek gerektir.

181-182-183. Ölçüyü doğru tutun. Bırakma ölçünü. "İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın."

Toplumsal ahlak bozulunca da ticaret ahlakı da bozulur.

184. Sizin ortaya çıkmanıza vesile olan geçmişinizi yaratan ve sizi maddi ve manevi nimetlerle donatan Allah'a karşı; hiçliğiniz kadar acizliğiniz kadar, fakirliğiniz kadar saygılı olun.

185. Tarih boyu inkâr eden ümmetler peygamberlerine şöyle demişlerdi:

186-187. Sen gerçekten büyü yapılmış birisin! "Sende sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz."

"Eğer doğru sözlü isen, haydi üstümüze gökten azap yağdır."

Tamamen aynı ortak itham cümlelerini kullandılar. Şimdi de onların torunları da aynı çizgiyi takip ediyorlar. Ve yalancılıkla suçluyorlar. İftiralarla halkın nazarından çürütüyorlar!

173. Önceden uyarılmış fakat kale almayanların durumu hiç haberi olmayanların durumlarına hiç benzemez “sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu.”

189. Şuayb kavmi: Peygamberlerini yalancılıkla suçladı. Ölçüyü bozmuşlar, aldatıyor ve halka eksik veriyorlardı. Manevi terazileri olmayınca maddi terazileri de bozdu. Bozgunculuk yapıyorlardı.

Karışıklık çıkarıyorlardı. Putperestiler. Toplumsal ahlakları bozulunca ticari ahlakları da bozdu. Lut kavmin aynı ırktan idiler, yani aynı halkın bir kolu eyke (Şuayb as kavmi) medyen (Lut as kavmi) Bir halkın iki kolları ve Lut as Şuayb as kardeşirler ve Hz İbrahim as amcaları oluyordu.

İşte bu sıfatların hulasası olan kavme şiddetli bir deprem ve volkanik bir patlama ile oluşan toz ve duman tabakasının güneş ışınlarının engellemesine sebep olmuş. **İşte depremin manevi, maddinin arkası sebebi.**

Devamında:

190. “Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır, ama çokları iman etmezler.”

214-215-216. Akrabaların da uyar, alakanı kesme. Birinci derecede onlarla alakadar ol. Sonra mü'minlere kol kanat ger. Dinlemeseler deki: “Şayet sana karşı gelirse de ki: “Ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım.”

217-219. Sıkıntıların, dertlerin olduğu zaman: “Sen, O, mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah’a güvenip dayan” (220 şu'ara) “Her şeyi işiten, bilen O'dur.”

221. İnsanın psikolojisini bozup çeşitli hastalıklara vesveselere ve vehimlere sebep olan şeytan kime iner, kimlerin yanında olur ve nerede bulunur bilirsek onlardan ve o yerlerden uzaklaşırız. Bizde vehim ve vesveseler ya gelmez gelse bile tesir edemez ve bizi hayra vesile olur.

“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?”

222. “Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler)

223. “Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancılardır.”

İnsan bozulma nisbetinde şeytanlara kulak verirler, şeytanlar da bunlara devamlı yalanlar doğruluk edasıyla söylettirir. Bunlardan en çok ve rahat kandırdığı kimselerden çoğunlukla şarkıcıları.

Şarkıcıların şiirlerini yazanlar. İnsanları saptıranlara.

Bunlar: 225-226. “Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin?”

(24.09.2017) (Silivri Hapishanesi)

27. Nemi Suresi

2-3. Dünya hayatları diğerlerine göre daha rahat olan; “Namaz kılan, zekât veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi bir müjdedir.”

Çünkü: Haram ve helal kavramlarıyla bedensel ve içtimai ve ailevi hayatları rahatlıyor. Ahirete iman etmeyle de onun ruhunu ezip rahatsız eden tüm olumsuzlukları ahiretle yorumlayıp izah edebildiğinde içsel ve ruhsal hayatları rahat ve diğerlerine göre çok mutludurlar.

Çünkü diğerleri boğuldukları hadiselerle bunlar ise dünyayı ahiretle izah ettiklerinden çıkış yolunu bulmuş oluyorlar. İnkarcılar ise Allah'ı terk ettikleri için Allah'ta onları terk etti. Onların kalpleri katılaştı ve yaptıklarını doğru, tercihlerinin isabetli olduklarını sanırlar. Ve küçük dünyalarını büyük ve genel dünya ile karıştırdılar. Gafletin en derin tabakasını intibah (uyanmak) zannederler ve insanları hor görüp onların üzerinde böbürlenirler. Lambanın etrafında zevkle dönüp sonradan da içine düşüp yanan pervane kelebekleri gibi.

İman edenler iç ve dış dünyalarını ilim ve hikmetle korurlar.

Çünkü kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir, deniyor başka ayette 9. “Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım! Bir Müslüman buna iman nisbetinde korkuyu ve ezildiği şeylerin arkasındaki böyle bir güç sahibi Rabbim var demekle onların altından sıyrılır ve rahatsız eden hadiseleri malzeme yapıp hikmet sahibi olur. Yani hadiselerin arkasına geçer oradan bakar.

Çünkü dünya hadiselerini kör düğüm yapan ve tüm çıkar yolların kapanmasına sebep olan sırf dünyaya dünya için bakıp yorumlayan ve ilim ve hikmetle Allah canibinden kudretin azameti altında bakamayanların haline düşmez.

Düşüne biliyor musunuz ki: Dünyanın arkası ve ön taraf yok. İnsan nasıl hapis olur. Arkası. Allah. Ön taraf. Ahiret Ortasını yorumlamak ne kadar kolay oluverir!

10. Hakkı yaşarken beyan ederken korkma, kaçma! Bu aynı zaman ölüm korkusunun panzehri. Yani doğru yaşar ve düşünürken korkma ölümden. Çünkü Allah'ın huzurundasın zaten. Rüya üstü bir aleme doğuyorsun ölümlle. Sürpriz yok. Sürpriz ancak Allah'ın rahmeti olacak. Niye sürpriz yok? Çünkü yaşadığın dünya hayatı çekirdek olacak ölünce ağaç' a dönüşmüş olacak. Bakın hemen devamında kimlerin korkacağını ifade ediyor şöyle ki:

11. Ancak haksızlığa sapan korkar; o da işlediği her kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim.

(16.01.2020) (Maltepe Cezaevi)

Tüm korkuların dışında ölüm korkusu var. Demek bizim ölümden değil yaşadıklarımız günahlarımızdan korkuyoruz?

Doğru yaşıyoruz ama yine de korkuyoruz?

Buna "Asanı yere at! Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Allah buyurdu ki:) Ey Musa! Korkma, benim huzurumda benim huzurumda peygamberler korkmaz."

Demek beşeriyetimiz gereği oluyor, ama geçici olmalı.

14. Firavun öne çıkan sıfatlarından: Zulüm ve kibir.

Bu sıfatlar insanda: ilim, adalet, hikmet ve tebliğ ile meşgul olmakla kalkar. Bu sıfatlarla Davut ve oğlu Süleyman as lar Cinleri düşmana karşı ve kuşları da haberleşmede ve su bulmada kullanmaya vesile olmuşlar. Onlar senin hizmetine girmeye sen fark etmezsen de oluyor. Bunlar ise: İlim, Hikmet, Adalet ve Dini yaşayarak tebliğ etmeyle meşgul olursan.

19. Allah'ın sana geçmişinden bu yana: Anne ve babana verdiği nimetleri hatırla. Hatırla ki şükretmeyi ve Rabbinin hoşnut olacağı işleri yapmayı nasip etsin. Ve seni iyi kullarının arasına katsın!

40. Cenabı Haktan sana bir nimet gelince; “Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınanan rabbimin bir lütfudur.” Demeli, öyle bakmalı.

44. İnsanın en büyük zulmü kendinedir, kendine ediyor. Kendi hakikatini yaşamayan kendini inkâr etmiş oluyor.

Akılla aldığın tedbirler senin ihatan nispetindedir. Hadiseler aklın ihatasının, tedbirini onun için aşar.

47. Uğursuzluk yok. İmtihandır. Kıtlık, afat hep bunlar imtihandır. Eğer uğursuzluk dersin psikolojin bozulur. İmtihanım derse hem kefaret olur hem de tahammül gücün olur.

70. Dünyevi hadiselerden tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma.

73. Psikolojini ümitsizliğe ve ye’ise götürme. “Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.” Bunu ya bilmiyor ya da itimadı az!

(16.01.2020) (Maltepe Cezaevi)

74. Kalbinde var olanlara göre kendini o cinsten hissedersin. Kendini iyi hissetmek istiyorsan kalbine hâkim olmaya çalış

76-77. Kendinle ihtilafa düştüğünde Kur’an-ı ve Sünneti seniye rehber yap ikilemlerden kurtul. Ismarlamalı geçici farfaralı hadiselere ehemmiyet verme. Bu içsel çalışmalarından ancak bunlarla kurtulursun ki bu noktada Kur’an ve sünnet “müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.”

78. Dış dünya ancak içsel alemin uyanmalarına vesile ve sebeptirler. Bazen hariç bazen içsel alemin birbirlerine galip ve sırlarını kullanır.

79. İçsel alemlerinin çatışmalarından “Allah’a güvenip dayan” maktan ve hakikat ehli olmaktan.

80-81. Hakikatlara bilerek, severek ve kabul ederek kapalı olanlara işittiremezsin sağır gibidirler bir şey duyuramazsın. Bu tip insanları Kur’an; ölüdürler, sağırdırlar” der!

Aynı zamanda bunlar körler gibidirler. Nasıl ki körler nereye gittiklerini görmedikleri gibi... size teslim olurlarsa anlatır, gösterip ve işittirebilirsin.

84. Kesin bilmediklerini hemen reddetme ve hemen kabul etme!

Reddetmek hüküm olduğu için özür kabul olmuyor.

85. Allah'ın cc vaat ettiği azabın öncül ve muacceleri dünyada yaşadıklarımızdır.
86. Dinlenmeyi gece, çalışmayı gündüz yap.
87. Başımızı gelenler kalbimizin dimağımıza üfürdükleridir.
88. Dağları sabit zannederiz. Tıpkı dimağ gibi. Oysa biz üstünde oturduğumuzdan onunla beraber hareket ettiğimizden yürüdüğünü, değiştiğini anlamıyoruz.
89. Allah'ın cc dediği gibi iyiliklerde bulunursa çeşitli korkulardan emin olur.
90. Ahirette yapmadıklarımızın cezası olmadığı gibi, terakki ve inkılap olanlar hariç başımıza her ne geliyorsa yaptıklarımızın içerikleridir.
91. Biz bu aleme "Müslüman olmam ve Kur'an okumam emredildi."

28. Kasas Suresi

Maltepe Cezaevi

9. Zahire bakıp durma işin sonunu bilmiyoruz. Olayların arkasından bakmayı öğren ve iz takip et.
13. İnsanın veraseti ve terbiyesi ve aldığı eğitim ve iyi bir çevre iyi olmasına fiili bir duadır.
24. Firavunun yanındayken bollukta idi. Peygamberlikte darlıklara düştü. Oysa Peygamberlikle Allah'ın cc daha yakınındaydı Musa as Senin de bazı sıkıntılarına misal olsun!
- 30-44-46. Dimağ dağ... Dimağa (O mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından...) Rahmani seslerin gelmesi, duyulması. Dimağın içerisine Allah'ın cc vahyi ile konuşması.
31. Zahren gelişen ihtiyar ve iradenin dışındakilerden korkup kaçma, Doğru söylüyor, yapıyor ve düşünüyorsan...
- 39-40. Büyüklük taslamak hesap gününü unutmakla. Büyüklük taslayan kuvvaları (askerlerini) "denize atı verdik" (serbest bölgeye) atı verildi.
42. "Bu dünyada arkalarına lanet taktık." Tersini de arkalarına takıldı.
43. Hakikatları düşünüp öğüt al.

46. Bazı Peygamberler arasında fetret dönemi yaşandığı gibi, insanında gaflet dönemleri vardır. Ümitsiz olma. Peygamberlerde de zelle de var. Musa as mında hataca adam öldürmesi (28:15)

50. Zalimleri “zalim kavmi doğru yola iletmez.” Hidayet edilmiyor.

54. Sabret. “Kötülüğü iyilikle savarlar.” Size verilen rızıktan Allah cc rızası için harca.

55. Boş söz işittiğinizde yüz çevir. Bizim işimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz derler.”

56. İnsanlara karşı vazifeni yap, olduğu kadar olmayan kader de herkes kaderini yaşayacak olduğunu unutma.

57. Kimsenin hatırı için Allah’ın cc hatırını kırma. Başkası ne der diye yaşama. Şuurunu yitirme

58. Bolluk seni senden etmesin. Nimetin kadrini bil. Nankörlük yapma Allah cc ihmal etmez mühlet verir.

59. Hakkı sana söyleyecek gelene kadar sana mühlet vermiş. Allah’ın gazabı zulüme ısrar edene... Hatalarına ısrar etme!

60. Aklınızı kullanın. Dünya nimetleri kendinizi inşa etmek içindir.

(02.05.2020) (Küçük Çekmece)

61. Doğru yaşayan Allah cc ile ümitli olur. Allah’tan ümitli yaşayan kadar bahtiyar kim olur.

62. Allah’a cc kimseyi bir şeyi şirk koşma.

64. Sonra pişman olacaklarını yapma. Günah zamanı kısadır nasibin olursa tövbe zamanı çok çok uzundur.

65. Doğruya cevap ver, lakayt kalma.

66. Dostlarına, kardeşlerine kapılarını kapatma.

67. Tövbe edin. İyi işler yapın. O zaman Allah cc kalplerine ümit ve sekinet indirir.

68. Kendini inkâr etme, kendinle barışarak yaşa.

69. İçinle dışın aynı olsun.

70. İşlerini ve düşüncelerini ahiret hesabına göre tanzim edip yön ver.

71-72. Bir düşünsene ki gece hiç kaybolmazsa idi, hiç güneş kıyamete kadar doğmamış olsaydı? Doğrulara kulağını kapatma. Bunun tersi olan “Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirirse, Allah’tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz.”

73. Geceyi dinlenmek, gündüzü rızkınızı arayacaksınız ve şükredesiniz.

76. Allah’ın cc verdiği nimetlerden şımarmayın! Allah şımarıklıkları sevmez.

77. Allah’ın cc sana ihsan ettiklerinden insanlara iyilik et. Allah bozguncuları sevmez.

78. Servet seni şımarık nankör etmesine müsaade etme.

79. Sakın Karun gibi olanların ellerindeki dünyalıklara özenmeyin!

80. Ahiretteki büyük nimetlere dünyadaki Allah’ın verdiği kanaat edip sabredenlerden ol.

81. Kendini ve sarayını yerin dibine geçen Karun gibi, bu asrın insanına da mallarının ve makamlarının içlerine gark olup gittiler haber bile vermeden!!!

82. Bilerek hakkı inkâr edenler iflah olmazlar.

83. Böhürlenmeyin, bozgunculardan olma. Takva sahibi ol.

86. Sen, bu kitabın sana vahiy olacağını umuyordun. (Bu) ancak Rabbinden bir rahmet (olarak gelmiş) tir. “İnsan yaşarken de yaşantılarına uygun şeylere denk getirilir. Ne buldunsa bilerek veya bilmeyerek, şuurlu veya şuursuz seni onu arıyordun.

87. Kendine devamlı yatırım yaparak canlı ol ve etrafına tebliğ et.

88. Hüküm verirken O’nu unutma ve O’na döndürüleceksin.

(02.05.2020) (Küçükçekmece)

29. Ankebut Suresi

Ankebut: Örümcek. Kafirlerin işleri örümcek ağına benzer.

2. İmtihandan geçirilmeden iman etmekle bırakılmayacaksın. Başından geçenlere niye oluyor deme.

3. Er geç dahi olsa doğrular ortaya çıkacak, yalancılarda ortaya çıkacak. Doğruluktan ve sıdk'lıktan ayrılma.

4. Kendinden kaçamazsın.

6. Cihad edin.

7. İman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülükleri elbette Rabbimiz örtecektir.

10. İnsanlardan gelen zahmetlere sabret.

13. Kimsenin günahlarını yüklenemezsin. Sorumluluklarına sadık ol.

14. Herkesin Nuh tufanı ayrı ayrı oluyor. Nuh as benzeme nisbetinde diğerlerinin boğuldukları aynı yerde korunacaksın, yüzdürüleceksin. Davan gemidir.

17. Rızıkı Allah katında ara. Şahsiyetinizi kaybetmeyin. Şükredin.

22. Allah cc ve dostlarını dost edin. Bunlardan başka dost ve yardımcı bulamazsın.

23. Asla Allah'tan ümidini kesme.

25. İçinde Allah olmayan muhabbetler dünyalıktır.

30. Rabbinden devamlı yardım iste.

34-35. Aklını doğru kullanmayanlara feci azaba duçar olur. Geçmiş kavimlerin helak oldukları gibi, bu asrın insanında dimağa Cehennem azabı indirildi.

36. Allah'a cc ümit bağla. Bozgunculuk ve karışıklık çıkarma.

38. Doğru yaptığının ölçüsü yine sen olma. Yaptıklarının doğruluğunu doğruluyacak ölçünü bırakma.

39. Büyüklük tasla.

40. İnsanların helakları farklı farklı. Kimine taşları savuran rüzgarla. Kimilerini korkunç sesle.

41. "Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir."

Yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır.

42. Güç hikmet sahiplerine verilmiş.

43. Düşünenler anlar.

45. Namazla hayasızlıktan ve kötülüklerden kurtulmaya çalış.

59. Rabbine güvenip dayan.
66. Nankör olma. Sefa hayatı Rabbini unutturmasın.
67. Nimetlere nankörlük yapma.
68. Kendisine hak geldiği halde fiilen lakayd kalarak yalanlayanlardan olma.

30. Rum Suresi

HIÇ

(01.02.2020) (Güney Köyü)

Adem'le hiç arasındaki fark, hiç kazanımların sonucu iken adem ise bunun tersi. Adem ilmin zeminsiz zemini iken, hiç vücudun zeminidir. Adem seninle alakalı zemin değilce, hiç ise senin kazanımlarına bakar. Ondandır ki adem tekvine, hiçlik de Vücuda sıfatına bakıyor (Şimdilik anladığım kadarıyla)

İsbatın olmaması yokluğun isbatı değildir.

“Yokluğun bir dili olsaydı, senin onun suretinde olduğunu söyleyecektir” (Hz. Muhyiddin-i Arabî k.s)

Karşıya bağırıp çağırdığın gibi görünürken aslında sen gölgelerinle kavga ediyorsun, kendine barışık ol!

Bana diyorlar ki : Ahireti niye dünyaya getirdin? – Ben getirmedim O'nun (Ahiretin) sureti burada. Nerede olduğu değil benim nerede Onu bilip hissettiğimdir. Sen Allah'ı cc kendinde mi hissediyorsun yoksa başka mekanlara gidip de mi hissediyorsun. Allah'ımı cc ben bende hissediyorum, ahiretimi de bende hissediyorum. Ama haşa O' dur demiyorum O'nun cilve, cemel, nakış ve sanatları olduğunu söylüyorum!

TESPİTLERİMDEN

(20.8.2021) (Tepecik)

Bir insana dengesiz kötülük yaptırmak istiyorsan onu olduğundan daha büyük hissettir ve düşündür. Göreceksin ki o çok büyük hatalar yapacak!

Hayat bit tamamiha oyundur ve ciddiye alırsan acıtır ve aleminde büyür ve önünü göremezsin ve manasını ıskalar ve ahiretten vazgeçer.

Çöpçü, çöpe o kadar ülfet etmiş ki çöplükten aldığı koku lezzetini güzel kokudan alamaz belki de rahatsız eder. (İ. Rabbani RA kitabından iktibas)

İnsanı çevreleyen ve dünyasını zindan eden dört duvar. 1. Doğa-Tabiat 2. Tarih 3. Sosyoloji-Sosyal yapıların insana dayatması 4. Kendi kendisinin zindanı. Üç duvar hariçti kurtulmak zor olsa da çünkü hariçte. Dördüncüsü ise; kendisi kendisine zindan ve duvar olmuş! Büyük cihad ondan denmiş Allah'ı alem! Çünkü kurtulmakta kullandığı ilim de yine kendisinde, o zaman alternatifini de aktif ediyor. Ancak karşıtların kalktığı teklik (Tevhid-nirvanasına) varıldığında huzuru bulur. Hırslarından, tutkularından kurtulabildiği kadar hür olacak!

Gizemli Dünya

16-10-2017 / Armutlu

Kimileri sıkılmayı seviyorlar ki arabesk vesairleri dinleyip dertlenmek istiyor. Dertlenmeden içemediklerinden meyhanede veya diğer yerlerde hep dertlenmeye dair müzik açarlar. Dertlenemezler içemezler. İçseler bile anlamsız olur, romantik olmuyor. Aslında dertlerinden hayatını başka anlamlara taşıyacakken içkiyle bunu terk ediyorlar. Dertleri olduğundan (aşamadıklarından) içiyorlar değil, içmek istediklerinden dertleniyorlar.

Sıkıntının ortadan kalkmasını düşünemiyorum. Acaba deliler gibi mi olurduk!

İnsanın başına sorunları açan kendi istekleridir. Eğer düşüncelerimiz olmasaydı, sorunumuz olmazdı. Zira olayları vukuu buldukları şekilde benimserdik.

Bir de geçmişsiz geleceksiz şimdi nasıl olurdu, yaşanır mıydı?

O zaman "an", yaşadık. Anda da sıkıntı yok, sevinçte olmazdı. Çünkü her 'an', diğer anla yok oluyor.

Dünya; hem mutluların hem de mutsuzların veya her ne arayan varsa onun dünyasıdır anlar, görür. Bu dünya böyle acaib, garaib ve cem'ül ezdad olan insanın meskeni olması insanın camiiyeti nisbetinde çok geniş, çok derin gizemleri barındırdığını, sakladığının habercisidir. İnsan dünyaya tesadüfen değil bilinerek

gönderilmişse, o zaman insanın sadeliği görünümü altındaki camiiyetini göremeyenlerin de dünyanın görünümüne aldanır. İnsan gibi sade ve basit görünen şu dünya aslında insanın camiiyet kazanmasına malzemeler saklıyor.

Cismin kütlesi, rengi, hacmi, seslerin, suretlerin hep garib. Ama bunları edebiyat, sıradanlığa koyduğumuz için hepsi anlamını yitirmiş!

Hiç Olmak

(29.01.2021) (Güney Köyü)

Enfüsi demek içsel aleminde hiçbir belirlenişin kalmaması. Hiçbir geçmişin ve geleceğin olmadığı.. Beşeriyetin ortadan kalktığı.. Zaman ve mekân ve bunlara bağlı hiçbir bağların kalmadığı. Artık öteleri üretmeye başlar.

Duyguların, hislerin arasında ne kadar çabuk değişebiliyorsan kendini kontrol etmeye muvaffak olmuşsun demektir.

İnsanı ayakta tutan mevcut kazanımların değil kazanımlarınla hiçlik anlayışıdır. Hiç olmak değersiz olmak, yok olmak demek değildir. "O" sende var olmak istediği için sana o haleti verdi!

Hiçlik farkındalığın zirvesidir. O'na karşı durumunu idrak ve şuur etmede hasıl olur. Buraya varlıkla, ilimle yani kazanımlarınla gelinir. "O'nun potasında aslına teslim edilir. Aynada olanları aslına teslim etmenin olduğunu. Bazan hiç o olduğunu yükselere çıkmak gerekir. Astronota sormuşlar; "sizin baktığınız gibi değil, ben en zirveye çıktığımda kendimin bir hiç olduğumu gördüm ve sağ selamet dünyaya dönmek istedim" demiş.

Sen 'O'nu murat ettin gibi gözükürken aslında 'O' seni murad ettiği için edebiliyorsun.

Dünya (illüzyon) suretten ibarettir. Aslında sen sen sende yaşıyorsun. Kendini değil seni sende gösterende, seyahat ettirene tabi ol.

Nerden biliyorsun hayatın altı üstünden daha iyi olmadığı.

Yaşadığın hayat niyetinin nefs-ül emriyesidir. Davan büyük olsun, ama davanla büyüklük taslama. Çömleği çömlek yapan içindeki boşluktur. Ne kadar boş olursan o kadar dolarsın.

Köyümden şahidim: Ölen iyi insanın yerine başka bir kabileden, ölen de her kötü model içinde başka bir kabileden temsilciler var oluyorlar. Her şey dünyada dengeli. Sıfırın büyük küçüklüğünde değildir. Sıfır manası. Sıfır küçük de olsa ne kadar büyük de olsa manası aynı. “O” hiçliğini bilenin zerresinde bile var olur yani taayyün ve teşahhus eder. Hiç yokluk anlamında değil; bardakta hiç su yok gibi..

Evlilik

(15.10.2017)

Hayatta bağı az olanlar hızlı araba sürerler. Beklentileri hayattan pek bir şeyler kalmamış.

Niçin evleniyoruz cevabın, aynı zamanda niye boşanıyorsun cevabını oluşturuyor.

Karı-Koca olmadan ilk önce ‘ben’ olmayı becermelisin.

Ben nasıl birisiyim cevabına, nasıl bir eş arıyorsun sorusuna cevap oluyor.

Sorun olduğunda kim haklı kim haksız, ele almamalı ve beraber sorunu ele almalılar.

Neyi dert ederseniz o senin derdin olur. Misal: Dünyayı esas alırsan dünya kadar derdin var demektir.

Ne okuyorsun kendini orada arıyor ve orada buluyorsun.

Evlilikte ne emek vermişsen o kadar terketmek, boşanmak zordur. Onları terketmek istemezsin. Yaptığın yatırım kadar vazgeçmen o kadar zor olur.

Evlilikte ‘ben’ leştirme. ‘Biz’ leştirmeli.

Kadınlar erkeklerin söyledikleriyle değil, söylemedikleriyle uğraşıyorlar. Erkekler kadınların konuştuklarıyla uğralıyorlar.

İletişim ve sorun çözme becerisi nisbetinde evlilik sağlıklı olur. Konuştuğum zaman uzlaşma niyetiyle olmalı. Onu anlamaya çalışmaya çalışmalı. Onu dinlerken çürütmek için değil anlamak için olmalı. Niyet okumayı da bırak. Benle konuşmalı. Ve geçmişe iki de bir geçmemeli. Geçmişinle geleceğe bakarsan şimdikiyi kaçırsın. Eşimi değil rakibim dinliyor gibi olmamalı. Susturmak için soru sorma. Karşıya senin dediklerimden şunu anlıyorum diye özetlemeli. Belki sen yanlış anlamışsın.

İlle evlilikte mutluluk arama. Yoksa mutluluk canavara dönüşür.

Eşinin aileleriyle meşgul olmayın. Toplumun dayatmalarını farketmeli.

Sorunların üstünü örtme ama iyi bir iletişimini bulmaya çalış.

Eşitlik yok ama eşitlemeli. Belirli mesafede durmalı.

Hataları affetmeyi daha fazla olmalı, öğrenmeli.

İsteğin nedir kendine sor'? – Cevabından anlayacaksın ki zaten ona sahibsin ama farkında değilsin.

Allah sana verdiği ni'metleri sen korumayınca beşerin zalim eliyle alınca vicdanına dön ve de : Niye elimden alındı?

Eğer ciddi nedamet ve tevbe edersen sana tekrar geri verilirse sakın aynı hataları yapma!

Acıdan kaçmak mutluluk değildir. Geleceği kurgulayan yalnız insandır.

Kadın ümidini kestiğinde evi terk ediyor çoğunlukla.

Affetmek; geleceğinizi değiştirmek içindir. Affetmek karşıyı iyilik değil birinci derecede, kendini acıtmaktır. Affetmeyi öğrenmeli

İnsanı güçlü yapan esnek olmaktadır. Hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Kendine kurduğun ilişkiyi mümkün güçlü olmak için.. Nasıl olmasını istediğimiz gibi beklememeli. Olduğu gibi kabullenmeli

Çözüme odaklı olmalı. Affetmeğe senin ihtiyacın var. Acıdan kaçmak değil onlarla yaşamayı becermek. Başıma niye geldi dememek.

Haşir

İman hem nurdur hem de kuvvettir. Kuvvetle mazine, nurla da istikbaline bağlıyor seni. O zaman ruhun latifeleri aktif oluyor. Olmayınca yalnız hayatın hazır zamana muhtela olan bendeni hazları çalıştırıyor. Ulvi sistem çalışmıyor. Seni hazır zaman kilitliyor ve donuklaşıyor. O zaman gelecekle ümitli yaşayamıyor. İnsanın kendisinin bedenden ibaret olduğunu zannetmeye başlıyor. Hakikaten insan bir düşünse ki hazır zamanın kanatlarını imandan hariç ne açabilir.

Olmadan önce veya öldükten sonrası hakkında bir şeyleri bulan kişi iki yokluk arasındaki kısa varoluşu anlamlandırarak ölüm korkusunu çözer. Yoksa altında

ezilmeye devam eder durur. Hep öldükten sonrayı düşünüp korkuyorsun. Niye bu aleme gelmeden önceki halini düşünmüyorsun? Belki de ne olacağımın cevabı ben buraya gelmeden önce nerede ne yapıyordumun içinde!

Hiçlikten geldiğini söyleyen felsefe şu anda sonsuzluk arayışını izah edemiyor.

Ehl-i imana ölüm korkusu; yaşama enerjimizdir. Yani soruyu nasıl anladığın ve nereden bakıp cevap verdiğine bağlı.

Gelecekte endişe etme o yeterince hızlı geliyor.

Sen orayı unutmayı inad etsen de parçan olan bazı şeyler unutmayı reddediyor, o da fitrat-ı asliyendir.

Hiç

(31.01.2021) (Güney köyü)

İnsanın dimağını zorlayan, hududlarını aşan “hiç” kavramı. Yani kâinatın ilişki ve çelişkisi üzerine çalışırken dimağın bu ların ötesinde varlığı isbat etmede ve mutlak ve muhit hakikata taşınmada sana malzemesiz malzeme, mekansız mekânın, zamansız zamanın en mühimi de mevcudsuz vücudunu belirleyen “Hiç” kavramı. Mutlak ve muhit olan Zatı cc alemimizde belirleyen olması noktasında tehlikeli bir düşünme alanıdır hiç. Geçmişte var olan şeyleri konuşabildiğimize göre bu şeylerin hala var olduğunu.. Biz hiçliği mekân ve zamanın arkası olduğu için kavrayamıyoruz. Nasıl ki boşluk olmadan hareketin olamayacağı gibi. Hem sıfır mevcut değil ama vücut sahibi olduğu gibi. Veya ‘ene’ mevcut değil ama vücut sahibi. Allah cc mevcudu HİÇLİKTEN yarattı sözü vücudsuz değil mevcudsuz olduklarını.. Adem-i sırf yok çünkü bir ilm-i muhiti ezeli var. Adem-i mutlak yok. Adem-i sırfdan yaratmış. (Mektubat - 59)

Halet

(Güney Köyü) (06.02.2021)

Halet; Ariflerin Cenab- Hakkın (cc) takarrubatında sırlarında zuhur eden Sultan-ı tecelli marifettir ki buna halet tesmiye olunur. Bu halet keşfin mukaddemesi olduğundan sübhaneke ma arefnake hakka marifetike ya ma’ruf kavlı-i şerifiyle

mahbub-u Kibriya efendimiz dahi izhar-ı acz eylemiş bulunduğundan bu marifeti halka anlatmaya çalışmak

Düşünürken

(06.02.2021) (Güney Köyü)

Acılarına bak arzularımızın sonucu olmasın. Herşey olduğu gibi kendini içinde ara. Hep talep etmeyi istemişsin biraz da bırakmayı öğren. **Yaşanan hayatın ağacıdır ölüm.** Kendini, enaniyetini istek ve arzularını aşmayı öğren. Neyi hayal ve düşünüyorsan simanda ona dönüşür.

Disney, bil gates, mark, edison, henry ford, bunların ortak özellikleri üniversite diplomalarının olmaması.

Şu an herşeyi hatırlasak kilitlemiştir.

Şu an benim verdiğim karar aslında benden önce ½ sn karar alıyor, kim? Ta atalarımın özellikleri, kararları ve karakterleri benim haberim olmadan ben de aktif olabiliyor!

'O' sıfır zaman ademdir. Biz + tarafında **zamanımız** akarken aynı miktarın "-“ eksi tarafımızda okuyor! Var olurken aynı anda da yok oluyorum!!! Ruh ve kalb zamanın içindeyken zamanın arkasına geçebiliyor. Ruh ve kalbin böyle zamanın arkasına geçebiliyorsa benim 50-60-70 vs sene yaşamanın miktarının ne önemi olur? Bilim insanları da derler ki olmuş bitmiş olayların ½ sn sonra bize ulaşıyor ve bizim karar almamıza bizden önce karar almış oluyor. Peki benden önce benim adına karar alan kim? Bu aynı anda benim adıma karar alanı çözersem o karar almadan ve aldıktan sonra bana dayatmasını kaldırmam için karar almadan önce ben tesbit edebilirsem ben karara hakim olurum. Senin zahirde kararın kaynağı Cüz-i ihtiyar. Bundan önce karar alan ise İraden. Daha arkaya doğru; kalb, ruh ve ene..

Aklıyla → sereyan (Gezinme, açılma. Ferahlama. Gezinme)

Kalbiyle → cevelan (Kaynama, açılarak açmak.)

Ruhuyla → deveran (Dönüşme. Tedavül. Devretmek)

Tasavvuf Bahçesinden

(13.02.2021) (Güney Köyü)

Mahall-i sudur → şeriattır.

Mahall-i kalb → tarikattır.

Mahall-i ruh → marifettir.

Mahall-i sır → velayettir. (Tasavvuf literatüründen)

Nefsin mertebelerindekiler:

1- Nefs-i emmare → seyr-i illallah → Alem-i şehadet → Mahall-i sudur → şeriat

2- Nefs-i levvame → seyr-i billah → Alem-i berzah → Mahall-i muhabbet → mahall-i kalb

3- Nefs-i mülhime → seyr-i alellah → Alem-i ervah → Mahall-i aşk → ruh → marifet

4- Nefs-i mutmainne → seyr-i maallah → Alem-i hakikat → haleti → vuslat mahall-i sır → darr-ı hakikat

5- Nefs-i raziye → seyr-i fillah → Alem-i imkan → Mahall-i hüsün → mahall-i sırr-ı sır → dar-ı velayet

6- Nefs-i mardiye → seyr-i anillah → Alem-i gaybe bakıyor → haleti → hayret → mahall-i kara

7- Nefs-i kamile → seyr-i seyrillah → Mahalli vahdet → kesret → halet-i beka mahall-i sırr-ı istiva → darr-ı zat-ı küll

Hikmet ile şecaatın içtimaından → sabır ve metanet çıkıyor.

Hikmetin ve iffetin terkibinden → siyanet ve nezahet çıkar

Şecaatle seğanın ceminden → lütf ve ıtlaf çıkıyor.

Şecaat ve iffetin ceminden → gayret (gayret) ve metanet

Seğa ve iffetin ceminden → fedakârlık

İmanın faidesi → marifetullahdır.

İmam-ı Azamla İmam Eb-u Yusuf → şeyheyn..

İmam-ı Azamla İmam Muhammede → tarafeyn deniliyor.

İmam-ı Eb-u Yusuf İmam Muhammede imameyn deniliyor.

Vahdetul vücud; mümkünle vacibin vücudda vahdetine deniyor.

(14.02.2021) (Güney Köyü)

Felsefede rasyo: Mevcud olanları bütünlükle ilişkilendiriyor, parçayı bütünlükle ilişkilendirmek, oranlamak ve bunu matematik diliyle bilimselliğine ifade etmek

Mevcudda hiçbir şey tek başına olamadığı için tek tek düşünülemez.

Bizdeki sorun; tâ da buradan çıkıyor. Nefs-ül emirde ve realitede (gerçeklik) hiçbir şey tek bulunamaz, faal olamazken bizdeki düşünceleri, fikirleri, hisleri tek tek düşünmekten geliyor. İlişkisi ve çelişkisini düşünmeden düşünmek, yani siyak ve sibakını nazara almadan bakınca, düşününce ve çözüm arayınca çıkamıyoruz işin içinden... İnsanın eylemlerini de bütünsel bakılarak anlamlandırılır.

Rüyada buranın simgelerini kullanarak orayı okumak veya orayı buraya taşımak. Onun için yorumlamak zor olur. Bu simgelerle orayı okumaya çalıştığı için. Buraya hakimiyetlerini kaybederler.

Harf, kendini aşan manayı gösterir. Mana harfi aşmış.

Regaibin ► Sureti ► hacir-ül esved gibi bizi birbirimizle buluşturdu.

► Kanuniyeti ► İnsanın af edilmesi için tevbe, istiğfarla yapılanması

► Hakikatı ► Mevcudu Nur-u Muhammediye yaratmağa rağbet etti.

► Mahiyeti ► Allah'daki cc

(21.02.2021) (Tepecik)

Mahal, hal → Mekanı anlatır. Kavramlar mekan üzerindedirler.

Mabed → mahaldir. Haletler de mekandır. Mabedin içine girmeden hissedemezsin!

Tek teklerin tesiri pek olmaz. Bütünselliğin tesiri olur. **Şizofreni** de bütünlüğün kaybedilmesidir. O zaman her bir sistem tek tek olmasından harici ve dahi güçlerin aktifliğidir şizofreni!

Müşteri olman ihtiyacına göredir, uyanman nisbetindedir. Ne anlattırsan anlat o alır veya almaz.

Nefs-i emmare; vesayet, emir altında olan, hür olmayan.

Dimağı dağla nisbet edilmesinin nihayet hikmetlerinden biri de; dağdan alınan taşı (betonu değil) mabede getirirsin. Ölçülü yontarsın bina olur. Ona simgeselliği yüklersin olur sana mabed. Taşa mabedin manasına göre şekillendirdiğin gibi, dimağını da vahiyle de şekillendir.

Risale-i Nur'daki şehim; şahs-ı manevinin ihlasıdır. Hakiki şeyh budur. Olması için riyakâr olma ihlasısın.

Hacer-ül esved: Nazarları ve niyetleri bütüne, bütünlüğe, ceme getirendir.

Kendini bilen → zevkte, bilmeyen → azab da. Terk-i dava sahibidirler.

Firavundan → Musa as bulunur. Benlik gitmeyince izzet bulunmaz.

Terklerle

(29.11.2017)

Ramazan gibi. Özel hayatta bazı haller gibi. Hakkından vazgeçmek manasına olan fedakârlıklar gibi terklerle insan insan olur. İnsan içeriye, aslına doğru taşınıyor. Nasıl ki iman Cennete girmeye vesile olur sevablar ile Cennetini genişlendirir.

İçinden çıkarsan elbise büzüşür. İmanın şartı olan küfrü terk, şirki terk manası olan "İa ila he" leri..

Hayatın sistemi - işletim sistemi – Yani : Bir şeyi terk etmeden diğeri olmuyor. Dünyayı faniyi terkle bekaya Cennete dahil. Anları terkle zaman işliyor.

Doğru düşünmek için yanlış düşünceleri terk. La riya illa illa ihlas ordadır. La adavet illa muhabbet ordadır. La tahrib illa tamir ordadır.

Yani aslını seni örten vücut mertebelerinin altından çıkmaktır terk. Ondan vücuttan çıkmak ayrılmak manasına değil ona sahip çıkmaktır. Yani ona sahip olmak için arkasına geçmektir terk. Onun içinde olup ona sahip çıkamazsın. Onun arkasına geçmekle mümkündür. Ondandır ki büyükler O'nu bulmak için meşrularından hatta kendilerinden vazgeçmişler.

En zoru da en merkezde olan enaniyeti terkte eneyi bulmaktır terk.

Kendini terk nisbetinde fenafil ihvan olmaktır. Kendini esas alan kimi sevebilir ki.?

Hayvanların ve meleklerin terkleri yoktur.

Not Aldıklarım

(20.08.2021) (Tepecik)

Cahilliğini bilmeyen	→ ilimden
Haddini bilmeyen	→ edepten
Günahlarını unutan	→ gurur ve kibirden
Allah'ı cc unutan	→ riyakârlıktan
Enaniyetimi kamçılayan	→ hizmetten
Muhabbeti ve uhuvveti yok eden	→ dini hizmetlerden
Diğer Müslümanları hakir gören	→ marifetlerden
Gıybet ve iftiraya sebebiyet veren	→ hak aramalardan
Cemaatin huzurunu kaçırın	→ en iyisini ben biliyorum enaniyetten
Kabri ve hesabı unutturan	→ dünyalık şımarıklarımdan

Rabbime sığınırım !!! Ya Rab affet bizi.

Afyon Enfüsü Kampından Notlar

(28.10.2017)

Kelime-i Şehadet

Ben sizin Rabbinizi değil miyim? Sorusunun cevabı imanımızdır.

Bu soruyu her an soruluyor. Çünkü Ezel = Hal, mazi ve istikabli tuttuğu için o soru hala soruluyor.

Muhammed Resullullah demek beş iman esasını tazammun ediyor.

Peyman → zahir. Yemin → Batın. Allah peyman etmez yemin eder.

Terkler ve Tecerrüdün nisbetinde kelime-i şehadetin kaliteli olur.

Suda balık var ama su bulanık olunca balığı göremezsin. O bulanık gaflet, günahlardan kaynaklanıyor. İlim kusuru deruhte etmeye yarar. Yoksa ilim netice değil.

Vahye mukabele etmektir Kelime-i şehadet.

His

İntikam içsel sistemi bloke ediyor.

Şişe → içine girsen etrafın senin zannedersin, almaya kalksan kafanı vurursun. Ayna ile seni sana gösterir. Şişe dışarıyı gösterir. Şişe → hissiyatlardır. Seni içine sokar.

İman

Cüz → Parça

Küll → ferd

Cüz-î → bütün

Küllî → Nev

Bizdeki imanın Allah'a bağı esma, sıfat ve şunatlarıdır. İman ayrı.. Bağ ayrı.

İman → [Mesnevi-i Nuriye \(165\)](#) hüsn-ü mücerred. Hüsn-ü münezzehdir.

İmanın peşin ücreti ibadetlerdir.

24. Söz - 2. Dal

- Katre → Hakikatı kayıtlıyor.
Zühre → Hakikatlara renkler karıştırıyor.
Reşha → Hakikatı kendi aleminde şahid oluyor.

Tavafta ve Teşbihlerdeki Tekrarlar

Tekrarda civatayı tekraren çevirmek gibi, iki parçayı birleştirmek. Veya ayırıştırmak

Hem elektronun protonun etrafında dönmesiyle kuvvet bulup dengede kalmasını ve hakikatının güçlenip devamını sağlar. Derelerin tekraren akmasına kimsenin itirazı olmaz! Ya tekrar etmeseydi?

Ölüm Nedir?

(29.02.2012) (Tepecik)

Var olmanın anlamını, manasını bilme nisbetinde ölüm ne olduğunu da o nisbetle bilir. Ve aynı zaman ölüm nedire verilen cevab; insan nedire verilen cevab olur! Kendine, zamana, mekâna verdiği mana ile doğru orantılıdır ölüm. Öleceğimi bildiğim halde hiç ölmeyecek gibi davranmama ben bile hayret ediyorum! Kendimle ne kadar barışksam hayatı o nisbetle yorumlarım. Bazan hayattan beklentilerimle beni tanımlıyorum. Bazan da ölüm korkusu ölümden sonraki hayata karamsar oluşum. Veya benden sonra ne olacak dünya ve hayat! Ölümden sonra geriyi düşünüyorsan doğmadığın zamanları da düşün. Dinlerin çekiciliği, cazibedar oluşu; ölümü yorumlayabilmeleridir. Düşünki kâinat 126 milyar yıl önce yaratıldı. (Barla Lahikası) O zamanlardan niye rahatsız olmuyorum? Bazan da ölüm korkusunu düşünmeyerek çözdüğümü zannediyorum.

İnsan ve Cinler ölüm korkusunu yaşarlar. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum ama mutlaka bir gün öleceğimi biliyorum, bu cihetle meleklerden imtiyaz ederiz! Kumarda kaybetse bile, acaba şu oyunda kazanır mıyım diye bir daha oynar. Ölüm ise bir daha dünya olmayacak. Fikir ve hissi ile ilk defa ölecek! Bir dahakisinde kazanırımla bağımlı

olur insan. Neyi kaybettinle ne kazandığına bağlı. Evet dünyayı kaybederiz ama ahireti kazanırız düşüncesi intiharla hayatı verdi peki neyi aldı? Ölüm hayata en büyük anlam katar tâ yaşarken. Akıl çekiç fikir de çivi. Ölümü hayatın içine çakmışım. Ölümün anlamı; hayatın ve zamanın anlamına bağlı, nasıl yorumladığına bağlı. Gelecek olacak değil, geçmiş gibi gelecek de hep vardı. Biz ona şahid olub red veya kabul ederiz bununla da hayatımıza anlam koyarız. Ölüm elimizden neyi alacağına baktırarak elimizde neler varın farkındalığını inşâ ediyor. Ölüm anında neye tutunacaksan şimdi de ona tutun!

Doğmadan önce şu andaki gibi olmadığım gibi, ölünce de şu an gibi olmayacağım. Ölüm korkusu yok olma korkusu değil. Şu anda dimağının hangi boyutunda yaşıyorsun!

Mutlu Olmak İçin

(30.01.2021)(Güneyköyü)

“Hiçbir şey yok değildir de varlık vardır?” (Schopenhauer)

Başkasının mutluluğu seni mutlu etmesi lâzım. Sana da en azından kokusu gelmese bile sesi gelir! Dünya malıyla doymaya çalışmak tıpkı deniz suyuyla doymaya çalışmak gibi olur! Herşeye hükmetmek istiyorsan herşeyin sahibine muti ol! Büyük acıları yaşamayanlar küçük acıları büyük zannederler. Mutlu olmak için kendinden izin isteme ve şu, bunlarım olursa mutlu olurum gibi şarta bağlama. Neşeli iken niye neşeliyim demediğin gibi mutsuz olunca da niye mutsuzum deme. Kendine yatırım yapan ve kendini keşfeden kişi her küçük şeylerden bile mutlu olur. Misal: Kuzina (sobaya) ya koyduğun elmanın çıkardığı sestem ve kokudan bile mutlu olmayı becerir. (30.01.2021/Güneyköyü)

Mazi, hal, istikbal ayrı üç şahsiyettirler. Birbirlerini çarpıştırma! Ve örtme. Hayatı tanıdıkça ondan gelen sıkıntıların üstesinden gelirler. Mutluluk acının yokluğu der felsefe. Ben buna inanmıyorum. Ben acıdan bile mutluluk olduğuna inanıyorum. Mutlu olmak istiyorsan onun peşinden koşma. Koşarken mutsuz olursun. Koşmazsan o seni bulur. Hayatın çok çekmeceli odaya benzer. İşin bitti mi çekmeceyi kapat diğerini aç. Lazım olanı aç! Hiç dikkat ettin mi düşünürlerin, mutlu olanların neyin peşinde koştuklarını!!! Hayatta olması gereken olur her zaman. Bu kuralın dışında talebin

olursa olmayan kara kediyi karanlık odada aramak zorunda kalırsın. Dürbünün bir tarafından hayat uzun görünürken diğer taraftan da çok kısa görünür. Kendine yetmeye çalış ve kendine yetin ve kendine kanaat et. Dolayısıyla kendine yettiğin kadar mutlu olursun. Mutluluğu dışarıda arama, kendinden uyandır. Hem mutlu hem sevilmek için; gülümseyen, paylaşımcı olan, kapısı açık ve egosu az olanlar sevilir. Dostlarıyla bağını koparma. Hayal gücünü geliştir. Bunun için çok oku ve seyahat et. Öğrenmeye açık ol. Cömert ol. Yani destek veriyor musun yakınlarına. Saygılı ol. Sözünde dur. Düşmanın dahi olması lazımı seni sen yapandır.

* İman varlığın arkasına geçmek. İnanç ise varlık içindekilere olur. İnsanlara ve olaylara inandım deriz.

* İnsanın kendini yönetmesi, kontrol etmesi sanattır.

* İnsanın korktuğu en çok kendisidir.

* Bazan acı çekmek insana çok ciddi şifa vermeye sebep olur. Sanki hapisten kurtuluyor acılarıyla. Acı şifadır! Zor da olsa. Ama insanın nefsi kabullenmiyor.

* Acı aktarılabilen yani karşıda da uyandırılabilen esnemek gibidir.

* İtaatın ifratı, itaat ettiğin zatın hatalarını da göremez eder.

* Kendine dürüst ol, gerisi kolay.

* Ne olur artık hissi inan ki herkes sende. Senin içsel aleminde her karakter var.

* İkiyüzlülüğü yaşaya yaşaya normal hayatta da çift kişilik karakterini yaşamağa öğrendin, alıştın. Unutma; ikiyüzlülük de itaatın ifrad modunun sigortasıdır. Hatta karşı çıkmak suçluluk anlamını sende uyandırır. Mutlak itaat ettiğine karşı çıkamaz olursun. Ondandır ki cemaat veya önderini değiştirmek din değiştirmek kadar zordur ve acı verir.

* **Göz** insanı mezara deveyi kazana koyor hadisi bilmananın bir misali de, yeni doğan çocukla anne arasındaki ilk bakışma tüm hayat boyu yetecek kadar enerji yüklenirler, bağ kurarlar. Nazar ve **koku böyledir**. Ben bebeklerdeki kokular gibi tesirli birşey bilmiyorum. Göz ve koku insanı bloke eden çok ciddi bağ vesileleridirler. Yeni

dođan çocuk annesinin nazarı ve kokusuyla hayata güçlü tutunur ve kendini güvende hisseder.

* Duygularını TV ve çevreye yağmalattırma!

* Çok kızdığın ve nefret ettiğın veya seni acımasız tenkid ve eleştirenlerin gözleriyle bir de kendine bakar mısın?

* Sorumluluklarından kaçma! Eğer yapıyorsan şunu kendine sor: “insanlığımın hangi parçasını kaybettim? Bu parçanın yeniden inşası için ne yapmam lazım” kendine sor. Eğer parçan değil köklerini kaybetmişsen yapılacak birşey yok demektir. Bir insan herşeye haddinden fazla saldırıyorsa köklerini ya kaybetmiş ya da ciddi sorun var demektir. Köklerini kaybeden kendine yabancılaştığından her an başka başka model karakterler olabilir. Ve bu insanı sömürmek kolay olur, çünkü bağımsızlığını ve özgüvenini yitirmiş demektir. Bu insanlar diğerlerinin yaşadıklarıyla kalmazlar onlar gibi düşünmeye mecbur olurlar. Bunlar sırf kendilerini değil inandıkları değerleri de kaybederler.

Düşünürken

(31.08.2021)(Tepecik)

* Dođa insanı oluşturur, tarih biçimlendirir, toplum şekillendirir.

* Bugünün insanı burjuva dayatmalarında olduğu için sahib olarak, tüketerek mutlu olabileceğini zannetmiş. Kısmen eline geçince de öyle de olmadığını ya kendisinde ya hariç de görünce boşluğa düşmüş asrın insanı. Çare zannettiği sıkıntısını ve derdlerini çoğalttığına şahid olmuş! Bu asrın insanı her zamandakinden daha güçlü iken her zamandakinden çok mahvolacağı tasası içinde! İnsanları esir etmek isterken kendisi kendisine esir olmuş modern asrın insanı. Kendisi kendisinden özgür olamıyor. İnsan kendisinin şerrinden ancak muhabbet, şefkat hepsinden öteye isar hasletiyle kurtulur.

* İblisin yapamadığı sıfattır İSAR! Bu asrın sorunu insanın yine kendisi!!!

* Eğitim programları bu meydanda hazırlanmalı. İnsanlaşma sorunu var bu asrın insanında. Beşer mertebesinden insanlık mertebesi hedef gösterilmeli.

* Beşer de; zayıf, nankör, aceleci, dar görüşlü, kavgacı, nâdan, kibirli, sabırsız, tamahkâr, asi... fakat cevherinde; iman, iman, itikad, idrak, terbiye soyut kavramlarla

donatılmış! Beşerin sözlük anlamı= diğer hayvanlardan farklı olarak; derisi kürk olmayan, kıl ile kaplı olmayan..

* İnsan hiçbir zaman aslına ulaşamaz. İnsan oraya erişince Tanrı (!) varlığında durmuş demektir. Ama O'na yönelebilir. Ona değil, ona doğru.

* İnsan tercih hakkı yok; olması gerekeni olması lazım yoksa ademe atılır. Yani kendine bırakılmış, terkedilmiş değil. İnsan yaratılmamışları da isteme donanımlarına sahip, bundan dolayı hürriyeti ve irade varlığının arkasına geçmiş. Bazılar ben itiraz ediyorum diyor. Kime? – Tanrıya mı? (olumsuz olunca Tanrı kullanıyorum) tanrıyı kabul ediyorsun yoksa? Hayır diyor. Öyle ise kime itiraz ediyorsun? diye soruyorlar; Bilinçsiz bir doğa varsa, biz de bilinçsiz olarak olmuşuz ve gelmişiz demektir. İtirazın kime senin? Yalnızca sorumlu bir kişiye, bir sorumluluk makamına karşı itiraz edilebilir, sen evrende bu sorumluluğu kabul etmiyorsun ki? Bu durumda nasıl itiraz edebilirsin?

ACI

* Acıyı ilk yaratan Allah'tır (c.c.). Acı kadar harika mu'cize görmedim. Çünkü acı ademi vücuddur. Vücut da adem olduğu için mu'cizedir. İnsanı meleklerden ayıran ve insanı ve canlıları imtiyazlı kılandır. Farklılıkları bütünleyen insanî berzaktır. Bütün kâinat ademden vücuda kaçmak için çırpınması, hareketi ve her türlü faaliyeti aynı zamanda acıdan da uzaklaşmak içindir. Herkese özel olan acı, yani adem. Acının kendisi vücudidir fakat ademin izlerini taşıyor.

* Korkular, acılar hepsi ademden sıyrılmışlar!

* Kendi isteklerimden korkuyorum. Çünkü acıların toprağı. Acı ve korku çekmek istemiyorsan isteklerini azalt. Peygamberler ve onun takibçileri gibi. Hatta bu sırta vakıf olan feylosoflar gibi.

* Bırak davetli ve davetsiz acıları yaşa!

* Acı: Vücutta onaylanmaktır.

* Acı: Yaşamamanın benzinidir, malzemesidir. Yeter ki onunla yaşamayı becer. Zira hayatı anlamlandırır. Gitmesine, kaçmasına müsaade etmez.

* Kendini önemseyen, kıymetlendiren ve değerini bilenin alameti gayrileri önemsemesi, değer vermesiyle bilinir. Allah bile insana çok değer veriyor! Nasıl ki

aşağılanan değersizleştirilen çocuklar da özgüven kaybına ve utanma hapsine girer. Devamlı suçluluk ve değersizlik hisseder çocuk. Ve içinde devamlı yabancılık hisseder, yalnızlık hisseder, yetimlikler hisseder. O zaman bu çocuklar devamlı birilerine itaat etmeyi herşeye rağmen onun peyki gölgesi olmaya ihtiyaç duyar. Çünkü devamlı kendisi kendisine yabancılık hisseder. Acılar aynı zamanda geleceğin lezzet ve zevklerinin malzemeleridir.

* Acılar insanı değerli kılar. Ve aynı zamanda çaresizliğin çaresidir acılar.

* Kimseler beni rahatsız etmesin hatta acılarda. Peki sen senden nasıl ne ile çıkacaksın!

* Acıların ve sevinçlerin kişilerden kişiye değişmesi; öğrenilmiş çaresizlik ve kendini yorumlayamamak nisbetindedir. Yani: insanlardan öğreniyoruz.

Hapiste hep merak etmiştim. Ben.. Ruh.. Ve nefis. Bunlar birbirlerini görselerdi, bir ortamda otursalardı nasıl bir manzara olurdu merak etmiştim.

Acılar insana tutunacak dal, sığınacak liman arattırdığı için anne-baba ve dostların varlığını zorunlu kılıyor!

Kendini suçlama. Çünkü lazımdır ki böyle olsun de ve “her olanda bir hayır vardır” der.

Yaptıklarınla, söylediklerinle ve etrafındaki dost ve düşmanlarınla ruhunu seyret! Unutma hiç bir iş zor değildir, hiç bir yol uzun değil ve hiç bir kendini veriş boşuna değildir.

Bir otoriteye ve aslına: “itaatsız her davranış, her disiplinsizlik yüreğimizi yakmalı, sizi suçtan pişmanlık duymaya ve özür dilemeye yöneltmeli.”

* İtaatin ifradı insanı, kendisine yabancılaşmaya götürür.

* Acıların sahibini bilemezsen, tanımazsan seni tutsaklıyor.

* Bunun ilk adım çaresi bu işi çözenlerle beraber olmak. Felaket tellallarıyla bulunmamak!

* Kendi kendine köleleşenler, kendilerine mahkûm olan köle ruhluların özgürlük hissetmeleri kendilerince başkalarına hükmetmek, küçültmeye çalışmak, kişiyi kendi kurban oluşunun yükünden kurtardığı için, özgürlük duygusunu veriyor.

* İnsanın en çok katlanamadığı, taşıyamadığı kişi kendisidir.

* İnsanların çoğu korkularını, acılarını bastırma eğilimindedirler. Onunla beraber yaşamayı pek denemezler, hep ondan kaçmak isterler. Ve hep kendilerini hayatın kurbanı olduklarına inanırlar. Bunu da bastırmak için ya başkalarına zulmederek hürriyetlerini hakimiyetlerini hissederler ya da sahibine tevekkül ederler. Sen vermedikçe kimse senin ruhsal hürriyetini alamaz.

* Kendine ve insanlara sırf akıl ve mantıklı davranma. Kalbî davranmaya çalış.

* Kendine ise Ruhî davran. Rabbine 'Ene'li davran..

* Bazı duygularını bırak kendilerini ifade etsinler, bastırma, tanış onla. Beni hücreden hücreye sürmüşlerdi hapiste. En acımasızların komşusu oldum en sonunda. Onlara çok sıcak ve kalbi davrandım, kısa zamanda özüksediler beni. Oysa bazıları komünist temsilcileriydi! Orada da gördüm ki; nefret, intikam peşinde olmak insanı yiyip bitiriyor. Eğer bir insanın içine intikam ve nefret mikrobunu girmişse çok büyük inayete kurtulabilir. Ona dua etmeli. Ve hatırına gelince kahkaha ile gülerek affettim seni diye haykırmalı. Beni haksız ve zulmen mahkûm eden hakim kadına hep orada hidayet duası ettim ki nefret ve intikam mikrobunu içeriye almamayım diye!

* Acılardan uzak olacağım diye acı çekme!

İTAAT

(05.10.2017)(Silivri c-11/84)

* İnsan dışta boyun eğmiş gibi görünebilirken kendi içsel alemine sağlam tutunma olarak güçlenir. Bunu ancak insanlar yapar, yapabilir. Yeter ki kendi içine ihanet etme ve yüz çevirme! Bu da bize eziyet edenlerle mecbur olmadıkça işbirlikçileri olmamakla olur. Bunun sebebi kendi acılarımızı inkâr ettik. Bu da kendi anlayışlarının yabancı hale getirildiğini fark etmediğimiz de içsel alemimize yabancı fikirlere yol açılmış oluruz. Bunların en büyük sebebi **itaattir**. İtaat; bizi kendimize yabancılaştıran şeyin, bir zaman hayatta kalmamızı borçlu olduğumuza inandığımız, çok derinlere kök salmış itaat mekanizması olduğunu ancak bu şekilde görebiliriz. Bu bazan şiddetle bazan muhabbetle veya dinle oluyor. Ama kendinden yabancılaşmanın en büyük sebeplerinden ve aynı zamanda içsel mahrem alanına bazı fikirlerin, dayatmaların girmesine yol açılmış, yol verilmiş oluyor. İşin en ilginç yanı hiç kimse kendisini itaatkâr olarak görmez. Zaman geçtikçe kişi kendinden farkında olmadan kendi duygularına,

kendi fikirlerine yabancılaşmış çıkıverir. Garib taraf şu ki; hürrüm zanneder. Oysa işgal altında belki bu cümleleri ben de bir fikrin, bir hissin veya iddiaların işgali altında yazıyorum! Kim bilir?!!

* İnsan kendi duygularından aslına doğru uzaklaştıkça kuşatıcı oluyor, tersine olunca da sadistleşiyor. Bunu şöyle de anlarsın: Bir zalimin zulmüne direnmen olabilirken, kaldırmaya gücün varken, en azından zalimin yanında olmayabilirken olmaman zayıf olduğunun, içsel alemine yol açıldığının işaretidir.

* Bedensel, beşeriyetini o kadar önemseme, fakat aslını çok önemse! Çünkü "kendi isteklerinden korkuyorum". Bazılarının bedenlerinden önce ruhsal ölümleri yaşıyorlar. Onlar (!) bedenlerinde kalsalar ne para eder!

* Hiç kimse onaylanmadan yaşayamaz. Acaba itaat bunun giderilmesi adına mıdır. Yani onaylanmak, taktir almak için olmasın.

* İçsel acılarımızı cemiyette bir şekilde örtüyorduk, unutturuyorduk.. Fakat yalnız kalınca, hapiste olunca üstünü örtecek şeyler olmayınca içsel acılar ortaya çıkıyor.

* Bazan öyle bir itaat oluşuyor ki; hiç bir nas hiç bir sarih ayet bile bizi durduramıyor. Sebebi nedir sorardım?

* - O kadar içimize yabancı, yabancı kalmışız ki, oralara başkaları hâkim. Yukarıda anlatıldığı gibi girmişler yol verdiğimiz için. İçimizde "o", "onlar" var artık sen yoksun ki?

* İtaatın kökeninde biz olmayışımız, bizim yabancı kalışımızdan... Makul itaat: İfrat ve tefritten azade hadd-i istikamet olan ehl-i sünnetin cadde-i kübrasının sarih ifadelerine karşı en azından yapamazsa bile kabul olmalı..

* İnsan kendindekileri bastırmaya kalkar. İfrat itaatte.. Bu da insandan nefret ve saldırganlıkları oluşturur. Bu da yayılıcı olduğundan karşı tarafın da nefret ve saldırganlığını da aktif ediyorsun. Bu nefret, saldırganlıklar da insanı değersiz kılıyor. Aynı zamanda seni çaresiz kılıyor bu iki his!

* Bu itaatle haricin batınımızdaki oluşumla paralel Rabbi de (kim nereye inandığını fiili yaşıyorsa) Şahsiyet-i maneviyesiyle orada hakikat kazanıyor, timsal-i şahsiyeti oluyor.

(05.10.2017)(Silivri c-11/84)

* İnsan en iyi, kendine benzeyen kişilerde bulabilir. O zaman insan kendinden niye bu kadar kaçır? Biz kendimize benzemiyormuyuz?

* Hapishane hücrelerinde kaç sene yatarsan yat içsel yaşantıların ve düşünce dünyanın zenginliği seni ayakta canlı tutar. Özüne yabancılaşmış bir insan, bu olanaktan yoksundur. Bir iç bütünlük geliştirebilen ve kimlik duygularını buna dayanarak oluşturan insanlar, aşırı hayal kırıklığı ve yoksunluk koşullarında bile kendilerine olan güvenlerini ve inançlarını yitirmezler.

* Eğer sürekli çözümlenme tehlikesi altında olanlar mutlaka hariçte devamlı düşman üretirler veya düşmanlara ihtiyaç duyarlar. Bunu Silivri hapishanesinde komünist militanlarda görüyordum. Devamlı isyan ederlerdi. Oysa hapishane yönetimi hakikaten çok iyi davranıyorlardı. Ama isyanları çözümlenme korkularına karşı idi.

* Anlayışımızın içsel alemimizin dışarıdan belirlenmiş bir kimliğin ifadesi olan bir düşünce modeline göre şekillendirdiği içindir ki insanın kendisinin bu sistemin içinde tanınması zordur.

* Hariç sıkıntılara ancak içsel süreçlere dayanan bir kimlikle mümkündür. Geçmişimiz olmadan, üzerinde durabileceğimiz bir şeye, ondan alacağımız enerjiyle varlığımızın ahlâkı yorumunu derleyebileceğimiz bir bağlama sahip olmayız.

* Ben kendi alemimde de şahid oldum ki; içsel kimliğim ve kişiliğimi dışsal (hapishane vs sebeplerle) alınan acılar ve olumsuzluklarla içsel alemde ayrı ayrı bulunan gerek fikinsel gerekse his çeşitlerini kaynak yapıp tek vücut haline getiren dışsal çekilen acılardır. Çekilen acılar olmamış olsaydı içsel alemdekiler kaynak olup tek vücut haline gelmezlerdi.

* Hak namına işlenen asıl suç, **SUSMAKTIR.**

Ahlakın Dışa Vuruşları

(28.05.2021) (Tepecik)

Kin, hased ve nefret ve türevlerinin ifratı → karşıyı, tefriti ise → kendini yakar ve huzur bulamaz. Kendini hapseder kendine.

Hırs insanın hürriyetini kaldırıp köleleşir nefesine. Vasatı ise hasenat ve ilmin peşinde olur! Helal kazancın huzurunu yaşar.

İsrafil (A.S.)

(29.05.2021)(Tepecik)

Şuâlar (263): "...en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümlle terhis etmekteki Hâlık'a mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârane nezaret eden İsrafil (A.S.) ve Azrail (A.S.) ve"

diriltmek ve } İsrafil (A.S.) ölümlle terhis etmek → Azrail (A.S.)
hayat vermek }

Burada İsrafil

Mesnevi-i Nuriye (178): "Sonra senevî haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak! İsrafil-vari melek-i ra'd; baharda nefh-i sur nev'inden yağmura bağırması,"

Burada İsrafil → Su unsurunda görünüyor.

İşârât-ül İ'caz (57): "Kezalik birbiriyle ülfet peyda eden ve herbirisi yerini tanıyan ve bir derece yontulmuş taşlar gibi kesb-i letafet eden bedenın zerratı, ölüm ile dağıldıktan sonra, haşirde Hâlık'ın izniyle, İsrafil'in borusuyla o zerrat-ı asliye ve esasiye içtimaa davet edildikleri zaman..."

Burada İsrafil → Toprak unsuru görünüyor.

Şuâlar (214), Sözler (114), Sözler (524): "Zât-ı Kadîr-i Alîm, tabur-misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve ecza-i asliyeyi bir sayha ile Sur-u İsrafil'in borusuyla nasıl toplayabilir? İstib'ad...."

Burada İsrafilin arşı → Toprak görünüyor.

Lem'alar (137): “Sonra senevî haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak! İsrafil-vari melek-i ra'd; baharda nefh-i sur nev'inden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nefh-i ruhla müjdelemesi zamanına dikkat”

Burada İsrafil → Su unsuru görünüyor!

Din Namı Adına Kavgamız

(02.10.2017)

* İnsanlar kendi kavgalarını din üzerinde yaptıkları için din veya mezheb kavgası görünür zahirde. Oysa kendinin haklılığını dini istismar ederek farkında olmadan yapıyor? Kavga bitti mi arkaya din kavgası imiş gibi imaj bırakmışlar.

Pergelin bir ucunu beyana yani Vahye ve sünnete koyarak diğer pergelini de meslek ve meşrebe ve topluma dönük olsun.

Siyasete dair temel ilkeleri getirmiş. Mesela: Adaleti, erdemliği, fazileti ve hak hukuk ilkeleri getirmiş. Şekilleri farklı olabilir.

Dini anlama adına, ahkamı anlamayı yazı tura ile olmaz. Mezhebler burada ihtiyaç duyuruyor. O nazarla bakar dine. Mezheblerin kaynağı bütünsel Kur'an ve Sünnettir. Yani tek tekler değildir. Ondandır ki mezheblerin kaynağı Kur'an denmemiş, Kitab denmiş. Hadis değildir. Sünnettir denmiş. Böylelikle bir disipline sokarak keyfilikten insanları çıkarıyor.

Hadisin değil Sünnetin ruhuna uygunluk...

Birbirimizin dinini, müslümanlığını sorgulamamak lazım. Dinî samimiyetimizi sorgulamamak lâzım.

İhtilaf

- * Hedef aynı yöntem farklı olursa Rahmettir. Ama hedef ayrı olursa fitnedir.
- * Esasat aynı olursa Rahmettir.
- * İntikam insanı kör ediyor. Olay olduktan sonrasını göremiyor. Sonunda eyvahhh diyecek! Ama iş işten geçmiş.

* Hz.Ali (r.a.) Muaviye (r.a.) ihtilaf etmişler, savaşmışlar gene de birbirlerinin imanlarını sorgulamamışlar.

* Mezhepleri taklid etmek için hücceti, delili kuvvetli olduğu için taklid ediyorum demeli. Avamın mezhebi yoktur. Yani: Kime soru soruyorsa onun ilmine, görüşüne tabi olduğundan, o da kendi mezhebine göre fetvası olur ki, konuşanın mezhebine bilerek veya bilmeyerek tabi olmuş oluyor.



* Cennette hiçbir şey tükenmiyor. Nasıl olur? Harcanıyor ama tükenmiyor? – İlme benzer, konuşmaya benzer. İlim anlattıkça, konuştuğum ne konuşman bitiyor ne de ilmin.

* Komünistlerin soruları; eski anlamların hep daha soluk kopyalarından ibaret.

* İnsan neden gelecek bir anı arzular.

* Bu da bizi nice sıkıntılara atar veya sıkıntıların çekirdeklerini oluşturur.



Düşünürken

(09.04.2021) (Tepecik)

Sureti → Şehadet. Sireti → ahiret olan insanın sireti alem-i şehadette örtüldüğü gibi, alem-i ahirette de sureti kaybolacak.

* İnsanda isteme, sığınma, dayanma, meded edilme fitratında vardır. Bulması kadar büyük nimeti yoktur.

* İnsan ölünceye kadar beşeriyeti var. Vefat edince beşeriyeti bitiyor.



Ramazanın sureti	▶ Oruç, savm, siyam
kanuniyeti	▶ Akrebiyetin inkişafı
hakikatı	▶ Rıza-i ilahinin azamı derecesinde tecellisi
mahiyeti	▶ Kelam-ı ilahiye muhatabiyet

Hikmet-i ilahiye itham	► Gaflet
Rahmet-i ilahiye tenkid	► Dalalet
Halik-i Rahime Őekva	► Őirk

Yavuz Sultan Selim: "Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu
Ezel'den gam turabıyla yođrulmuŐ bedendir bu"

Bir kimse Cenab-ı Hakkın azamet ve kahrı tecellisinin Őuhudunda vakıf olsa ona **abdülazim** denir. Ve bir kimse cem-i tecelliyat-ı esmai ve istikmal etse ve cem-i sıfatı ile Hazret-i ilahide fani olsa ona **abdullah** derler. Bir kimse Ehadiyet-i Zatiyle cem-i esma kesirenin ehadiyet cemine müŐahede olsa ona **abdülvehab** derler. Bir kimse ki hakikat-ı bil külliye mahv eylese onu asla bir isme nisbet etmezler.

Mikail (A.S.)

(29.05.2021)(Tepecik)

Sözler (353): "Rezzakiyet arŐının hamelesinden olan Hazret-i Mikail (a.s.),"

SABIR

(16.04.2021)(Tepecik)

Sabrın	⇒ İfratı	⇒ Vesvesedir. Teenni ile hareket etmez.
	⇒ Vasatı	⇒ İstikamettir, ilhamdır. Esmaların mukteziyatlarına müraat etmek.
	⇒ Tefriti	⇒ Evhamdır.

MüŐkilatın anahtarıdır. Teenni ile hareket etmektir. Hırsın tersidir ki hırs mahrumiyete sabır ise müŐkilatın anahtarı. Cenab-i Hakkın inayet ve tevfikine mazhar olur. Üç çeŐit sabır vardır. Günahlardan çekinmekle sabretmektir takvadır. Musibetlere

karşı sabır tevekkül ve teslimdir. Sabırsız; Allah'tan şikayet eder, e'falini tenkid ve rahmetini itham ve hikmetini beğenmemek. İbadetde sabır makam-ı mahbubiyete çıkarır. Hakkına razı olmak ve teşekki etmemektir. Sabırsızlık müsibetini ikileştirir. En az yara alanlardır sabırlılar. Mükafatı zaferdir. Sıkıntılara galebedir. Sabır kuvvetini evham dağıtır, sabır vücut-u harici sahibi kuvvettir. Ümidin hilaf-ı zuhurıyla mükafatlandırandır ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamanı sağlar. İna'yet-i ilahiyenin gelmesine vesiledir. Dini hayatında ihlas-ı tammeden sonra bize en elzem; sebat, metanet, tesanüd, sarsılmamak, sabırla, şükürle mükellefiz. Sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazâtı sefalettir, sa'yin sevabı servettir, sebatın mükafatı galebedir.

İftar Sofrası

- İftar sofrasının**
- ▶ **Sureti** ▶ Ni'metlerin nümğelerini ve gölgelerini seyredip tattırmak.
 - ▶ **Kanuniyeti** ▶ Oruç, Sıyam, Siyamın bütünselliğinin sende uyandırdıkları.
 - ▶ **Hakikatı** ▶ Nimetlerin asıllarını, menbalarını göstermek ve yedirmek.
 - ▶ **Mahiyeti** ▶ Şükür ve hamd.

Tekvin Sıfatı

Tekvin sıfatı: (eskilerden) Meğuz iştikak ile ittisafsız nüştak olan vasfın o zat üzerine itlakı ile sahih değildir. İrade ve Kudret sıfatlarına mugayiridir. İradenin eseri tahsis ve tayin. Kudretin eseri sıhhat-i icaddır. Bunlar bilfiil vücudu iktiza etmediğinden bilfiil vücudu icad eden bir sıfat-ı hakikiyeden dahi lazımdır. Tekvin ise bilfiil-i vücud onun eseri olan sıfattan ibarettir. Madumu ademden vücuda ihraç bu tekvin sıfatıyla hasıl olur. Tekvin sıfatı hayata taalluk ederse ihya ve mevte taalluk ederse imate ve surete taalluk ederse tasvir ve rızka taalluk ederse terzik tesmiye olunur. Sıfat-ı e'falin cümlesi tekvine racidir.

30.Lem'adan Ziya ve Nur Kavramları

Güneş/Ay

Güneş → Masdar. Işık sudur ediyor. Masdar'dan görünen ışığa → ziya..

Kamer → Ma'kestir, mazhardır. Işık sudur ediyor, zuhur ediyor, aksediyor..
Kamerde görünen ışığa nur denir.

30 Lem'ada Üstadım;

Küddüs, Ferd, Adl, Hakem isimlerinin herbirini, ism-i azamın altı nurundan bir nuru Hayy ve Kayyum isimlerini; ism-i azamın 6 nurundan bir nuru veya 2 ziyasından bir ziyası diye tarif ediyor.

Hayy ve Kayyum isimleri; Zata daha yakın... Hatta Kayyum (Kıyamı bi nefsihi)..
Zatının aynı olan sıfat-ı selbiye olan..

Hayy ismi ise ne ayn ve de gayr olan sıfat-ı subutiyeden.

Sair isimler ise Zatının gayrı olanı sıfat-ı fiiliyeye bakar.

Zaten Hayy ve Kayyum isimleri zata daha yakın. Daha geriden bakıyor. Çünkü Adil ve Hikmetli ve sair sıfatlara sahibi biri mutlaka hayat sahibi olmalı. Hayatı olmayan adalet edemez, hikmet ile iş göremez. Fakat her hayat sahibi hikmetli, adaletli vs olmayabilir. O yüzden Üstad Hayy Kayyum isimlerini Ziya diğer isimleri Nur olarak ifade etmiş..

Psikoloji

(04.04.2021) (Tepecik)

Kavgaların bir sebebi:

İçsel çatışmalarında, ailevi sorunlarında, içtima-i sıkıntılarında ve Rabbine karşı havf ve recanda: ilk önce kendine şunu sor; idare eden miyim idare edilen miyim? Tarafları ayır. Mesela bugünkü ailevi kavganın içerisine sor: idare eden konumda mıyım yoksa idare edilen konumda mıyım.? Nasıl anlarım bunu: Ya Allah cc ve sana o yetkiyi veya sorumluluğu vermiş ya da sabrı, beklemeyi, külli bakmayı ve o cüzi şeyde boğulmamayı, kendi hakikatını ve dünyanın mahiyetini çözmeyi, Ehem ile mühimi ayırt

etmeyi, mazi ve istikbali bütünleyip vefa ile bakmayı, siyak ve sibakını (hadisenin ve kişinin)

Sıkıntıların bir sebebide lüzumsuz meraktır

- Merakın → ifratı: Allah (cc) bunun hakkında haşa ne karar verdi öğrenmeye çalışmak
- Vasatı: ilmin hocası olan kendi sorumluluğunda olanı merak eder
- Tefriti: Hiç merak etmez. Hiçbirşeyi merak etmez!

KADERİN

(02.10.2017) (Silivri C-11/84)

- Çocuk bir kültüre, aileye doğar, bu onun kaderidir. Onun tercihi değil olamazdı.
- Tercihi olabilir miydi ki ? kendi ismini bile koymaya, kendine buyruk olmaya gücün mü vardı? Buna da itiraz etsene! O zaman dünyaya gelmemen, gelsen bile yaşayamayan demektir. Bu senin nasıl fitri kaderin ise; bu alemin şartları da senin kaderin. Bu dünyanın farklı şekilde olasılıkları olabilirdi ama bu fiziki ortam bizim kaderimiz!
- İtiraz: mahlukiyetten, çıkabilmen demektir. Doğan bebek; ben Çankırı, Rize, Şam vs. kültürüne doğmak istemiyorum demesi gibi birşey. Anne babası da kendilerine özgün büyütmesi... tüm bunlara itirazın olma ancak eğitim olarak, ilim irfan sahibi olunarak bir nebze kendisine has bir dünya sonradan kurabildiğin gibi, Cennet de kazanılan ilim, irfan iradene dayalı bir dünyadır. **Fani hayat senin kaderin. Baki hayat senin iraden.** Fani hayat; kader içinde ihtiyar ve iraden var. Sonsuz baki hayatının içinde kaderin var. Sana şimdi sorsalar: Fani hayatın kaderin mi olsun iradenle mi olsun. Yoksa baki hayatın kaderinle mi iradenle mi olsun? Hangisini tercih ederdin.
- Dünya gelmen kaderin. Çünkü yoktun. Var olmak yetmiyor aciz, zaif, muhtaçsın. Ondan Rahmeten kader seni tutup yokluktan varlık sahnesine çıkardı. Hani saçma derler ya: “Allah cc beni yaratmadan önce bana niye sormadı?”
- Sen yokken nerene soracaktı. Hem ben yokken diyorsun, hem bana niye sormadı. Olmayerne ne sorulacak? – Peki şimdi kader ve hikmet hükümeti soruyor:

Geldin pişman mısın? –Evet diyorsan ki samimi isen intihar etmekle gelmeye itirazın olurdu. İntihar etmediğine göre kalmadan yanasın.

➤ Kader işleyen sistemdir, fitrattır, hakikatlardır. Sen bunları lehte aleyhte yorumlayarak yön vermedir. Nasılk futbol sahasında oynamaya karar vermişsen oranın kurallarına uyacaksın. O oyun kuralları içinde senin kural kurabilmendir iraden. Ben tacı, penaltıyı vs. kuralları dinlemiyorum diyemezsin, çünkü senin kaderin. Ama saha içerisinde edilen müsaade kadar kuralların, oyunlarını kurmak senin iraden! Bu fani hayatın hakikatı. Ama ezeli ve ebedi ahiret ise senin iradenle şekilleniyor.

➤ Demek kader: Dünya ve Ahiret hayatına tüm bakan, bütünsel gören ve ona göre muamele eden hakikatlar bütünlüğüdür. Ondan insanlar anlama zorluğu yaşıyor. Yani dünyada sana yapılan bir muamele dünya ve ahiret hayatının bütünlüğünden bakan nazarla oluyor. Oraya bakan yönüyle buradaki muameleyi anlamada zorlanıyoruz!

➤ Dünyada niçin ki dediğin bir muamele ahiretteki şu ebedi saray ni'meti için olduğunu görmediğinden itiraz oluyor.

➤ Unutma: Dünya hayatındaki fitratın muamelesi dünya ahiret bütünlüğü için olduğunu Nasıl ki ahirette kimse bulunduğu şartlardan itiraz etmeyecek. Hatta ben hakkettim diyecek. Çünkü orayı oluşturan iradendi. Tercihlerinin oluşturduğu baki çekirdekti. Dünyada senin olmayan tercihinden hesabın yok. Yani: Niçin kadın, erkek niye Rizeli, bu anne baba gibilerden hesap yok. Çünkü bu senin kaderin, iraden değil. Kader sisteminin içerisi rahmet ve merhamet: Varlık sahnesine çıkman kaderin. Yani merhamet ve Rahmet tecellisi. Böyle bir Rahmet ve Merhamet hiçlik-adem-ülkesiz ülkesinden seni çekip çıkartıp varlık sahnesine koyandan Gurur duyman lazım. "Ben Allah'ımdan gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir Allah'ım var.

➤ Mutlak varlık boyutunda ruh-u insani alem-i şehadete demirleyen bedendir. Varlık okyanusunda çapa atıp demirleyen bedendir.

➤ Ölmedin daha hiçbirşey geç değil. Kendi problemlerini kendin çözebileceğin durumda olduğunu ilk önce sen inanman lazım. Yeter ki kendine güven ve kendine değer ver. Buna aleminde şahid ol.

➤ Dışarıda yaptıklarımızla içeriye taşıyoruz. Misal: derenin başında olsan israfın olmamasının bir hikmeti; o fiille içimizdeki değer yargılarını değiştiriyoruz. Yaptığımız zulümle içimizdeki insanlığımızı öldürüyoruz. Yani dışarıda yaptığımız dostlukları ve

düşmanlıkların sorun kaynağını kendinde aramalı. Dışardakiler dışarıya taşınma sebebi oluyor.

SIKINTI - (İçerisinde farklı konular)

(30.09.2017) - (01.10.2017) (Silivri C-11/ 84)

- Bazan bir hikmetli söz sana bir kitap kadar faydalı olur.
- Bazan bir eşya tüm geçmişini saklar. Sanki geçmişin onun içine gömülmüş.
- Bazen ağır depresyon şizofrenle karıştırılıyor!
- En uzun yolculuk, dimağımızdan kalbimize yaptığımız yolculuktur.

Affetmek bu yolculuğun en kestirme yolu.

Öyle yaşa ki gelecekte geçmişinden utanma.

Ağır ve acı insana psikolojik dayanma gücü veriyor. Hem kendine inancını ve ümidini canlı tutmana vesile olur.

Sıkıntı bir anlam boşluğu. Tıpkı bu yazıyı okuyabilmek için ara boşluğu şart olduğu gibi. Bazan anlamlandırılmış bir sıkıntı ömür boyu faydasını görürsün.

➤ Dönem demek, dönüşümleri ifade eder. Dönüşüm olduğu için yeni dönem deniyor.

➤ İsraf hududunu aşma, haddini bilmeme.

➤ Sıkıntı; şuurlu veya şuursuz dış veya içsel bazı haletlere verilen tepkiyle ortaya çıkar.

➤ Sıkıntı; insanı işgal eder. Ruh gapil olamıyor. Kendisine uygun -fani olduğu için- olmadığından dünya içten sıkıntı eğiliminde ille sebep sonuç ilişkisi arama.

➤ Olmuş olan olacaktı. Olacak da olacak. Sen seyredeceksin!

Biz; sıkıntıları unutmayız. Bizim sıkığımız veya sebep olduklarımızı nedense unuturuz.

➤ Başta sılay-ı rahim ve müminler arasındaki bağların zayıflamasından besleniyor bir manada sıkıntı. İnsanın sosyal yanlarının fakirleşmesi, azalması.

➤ Sıkıntı kendine anlam vermek, anlamlandırmakla sıkıntı anlamlanır.

➤ Sıkıntı; aslında uzaklaşma, yabanileşme nisbetinde ortaya çıkar. Bu boş vakit ve ben hürüm dendiği zamanlarda denk gelir. Kendine rol biçmemekten.

➤ Ruh hayatiyetini külli manada devam ettirebilmesi için cesedin (bedenin) ölmesi lazım. Ruhun sevincidir, aslında dönüşün.

➤ Sıkıntı insanın gelişiminin zengin bir kaynağı ve zemini.

➤ Sanki sıkıntının kendisi değil, onunla kaybedeceklerimizin korkusundan korkuyoruz.

➤ **Korku** aynı zamanda varlığı belirliyor. Yani korkunun olmadığını düşünürsen ortada ne Allah olur ne de Cehennem ne de dünyada haram helal kalır kişinin dünyasında korku gerek fizik olsun gerekse metafizik olsun varlığın bizdeki izdüşümü ve teeşşuhatlarıdır. Korku bir şeyin bizdeki vücudu, bizdeki tezahürüdür. Korku aynı zamanda insana doğruları gösteren pusula gibi. Tabiki doğru kullanılırsa.

➤ Korku aynı zamanda lezzet okyanusunun kıyılarını belirler. Dolayısıyla lezzet ve zevkle beraber bulunur ki onu derecelendirsın ve ona kiblesini gösterebilir.

➤ Aynı zamanda korku varlıklara mesafemizi belirler.

➤ “nedeni olmayan hiçbir şey yoktur” senin alemde ciddi nedeni ise senin varlığın ve tercihin.

➤ Öfkeye mağlub olmuşların güneşin parlayışında ve batışında zevk almak yerine kendisini yetimlik ve hüznün hissettirir. Bunlarla olmak veya bunların duygularının ifadeleri olan sözlerini dinlemekle sirayet eder sanada..

➤ Eğlence; Alemde Allah olmaksızın bir hiç olan yaşamdan kaçıştır.

➤ Zaman şuuruna ne kadar sahipsek, boşluğu o kadar çok hissederiz.

➤ Yaşamımızın bir anlamı yoksa, yaşamın içini hayatından daha değerli şeylerle dolduramadıysan yaşamın sıkıntısına katlanamazsın. Çünkü sıkıntı senin alemde bir bedeli yok zannedersin. Oysa sıkıntının hayatına anlam katıyorsa, seni biryerlere taşıyorsa sıkıntı keyife döner, çünkü anlam kazanmış ve göstermiş olduklarını görmeye başlamışız. Bu meyandan eğlenceler hayatın içini boş bırakır. Yalnız şimdiki zamanı dolu gösterir! Bunu ne zaman anlar; dönüp geçmişine bakınca birsürü boşlukları görür. Ben misali günahlarım hariç geçmişimden çok az pişmanım! İçi hamdolsun Rabbim doldurmuş. Bunun tersini düşün. Bakınca anlamsız ve bir süre

mesuliyetlerle dolu mazi insana sıkıntı var, hem de çaresi tevbeden başka olmayan ilaçsız..

➤ **İnsan ölümden korkmasının bir nedeni:** Yaşanması muhtemel olan geleceğin yaşanmaması görünürken, oysa ruhunun derinliklerinden mazinin yanlış yaşanmasından ruhu acıtan mağmalardır.

Yaşamak istediğin geleceğe şu soruyu sor: **1-** Yaşayıp da farklılık ne olacak, farklı ne yapacaktın? **2-** Yaşamak istediğin geleceği hiçbir insan kalmamış olsa, dünyada senden başka kimse kalmamış olsaydı yine de yaşamak ister miydin?

O zaman ölüm: Yanlışlaşmak, yalnız kalmak, unutulmak gibi hislerin baskısıyla ortaya çıkıyor. Çünkü hiçkimsenin kalmadığı dünyada kimse kalmak istemez!

➤ Ucuz yaşama. Kaliteli yaşayanların hayatlarında sıkıntı eksik olmamış. Zaten insanı standartlıktan çıkmanın adıdır sıkıntı. Dolu dolu yaşayanların geçmişleri çok uzun görünür. Geçmiş kalitesiz, aynı şeylerle doluyorsa 1 saat yaşamış gibi görünür. Çünkü her gün aynı.

➤ Herşeyin üst ve kıymetli şeylerle nisbet edilmesiyle (referans) edilmesiyle hayat anlam kazanır. Eğer hayatını sonsuzla yorumlayamayanda hırçınlık, doyumsuzluk, kavgalı, kanaatsiz tipler çıkar. Ama bunun nereden çıktığını da bilemez. Çünkü hayat anlamını yitirmiş! O zaman öfke doğurur, hırçınlık doğurur.

➤ Ölüm korkusu bedene ben demek nisbetinde olur. Ne kadar benle bendeni yani beden ruhu ayırıştırma şuuru nisbetinde ölüm korkusu yok olur.

➤ **Haksız temellük.** Ayinedarlığını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir.

Ayrılık acısıdır.

Haksız temellük: Senin olmayanı, sana emanet verilene sahiplenip üstelik ona 'ben' demişsin.

Ayinedarlığını bilmemek: Nereden geliyorum. Nereye gidiyorum. Neciyim ve vazifem nedir. Burası neresi. Vazifeni unutmak.

Mevhumu muhakkak bilmek: Bedene ben demişiz. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, kalbim ve ruhum diyenin bunların arkasında olduğunun şuurunda olamamaktan ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Ölümün hakikatını

gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur'an için, öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbablarına kavuşma vesilesidir. Ölüm sureten görüldüğü gibi dehşetli değil. Ehl-i İman için ölü, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya meydanındaki imtihanında, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur; hem öteki aleme gitmiş yüzde doksandokuz ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir; hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtaadır; hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir; hem halik-ı Rahim'inin fazlından, kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur; ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağı diye vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindi. Evet ehl-i İman için ölüm, rahmet kapısıdır. Ehl-i dalalet için, zulümat-ı ebediye kuyusudur” (Lem'alar (210))

➤ Sıkıntının bir sebebi de; bulunduğu ortamı veya kişileri kendi arzularına göre biçimlendirme gayretidir.

➤ Hayat bir sarkaç gibi, bir sağa bir sola. Yani o gidiyor öbürü geliyor. Ne kadar farklı dahi olsalar birbiri ardından geliyor.

➤ Gerçek hayattan olmayışına mukabil kendisine has özel hayal dünyası kurar

➤ Sıkıntının kendisindense, sıkıntıdan doğan zararlı ortama katlanmak daha kolaydır

➤ Umutsuzluk; yaşarken fikren, hissen ölmektir. Üretgen, buluşçu ve anlamlı zihinler her sıkıntı ve ümitsizliğe karşı geliştirdikleri yöntem ve malzemeleri olmuştur.

➤ Bedelini vermeye niyet olmadığı birşeyi isteme. İstemenin adı sıkıntı. Zahmet çekmeden cilalanmadan, temizlenmeden ayna olamazsın. Hesabı verilmemiş bir iddian kalmasın!

➤ İnsanın istikameti: **1-** akı-ı selim **2-** kalb-i selim **3-** zevk-i selim

Haklıyı, doğruyu yanlışla ayırmak kalb-i selimle.

Zevk-i selim; sanatta.

Akl-ı selim; hem kendine almaya ve karşıya anlatma.

Bunlar sıkıntılarının üstesinden gelir ve karşısına konulur.

- Hazzın yok olmasıdır sıkıntı.
- Hiçbir söz ve fiilin senden fazla uzaklaşamaz. Söylediğin her söz yaptığın her fiil zaman zaman karşına çıkacak. Çünkü seninle beraberler.
- Hiçbirşey sonsuzdan daha sıkıcı değildir
- Her başına gelen fiil veya söz sana aynadır. Onunla orada kendini seyretme imkânı verir sana. Güçlü ve zayıf yönlerini onunla tanırırsın kendini.
- Bazı şeyleri arkana bırakmayı başarman lazım. Hep böyle devam edecek zehabına kapılma. Her şeyin bir varoluş sebebi ve ömrü vardır.
- Niçin sıkıldığını biliyorsan, cevabın varsa bu sıkıntı değil bedel ödemektir. Ama halk arasında buna sıkıntı deniyor
- **Hayal**; olanın ve olmak isteyip de olunamadığının olduğu alemdir. Olduklarıyla olmak istediklerinin olma olduğu alem olan hayal adeta cennet aleminin bir tereşşühü.
- Gelecek şimdi geçmişten daha iyi bir anahtardır.
- Kapitalizmin ve sömürgecilerin insanlara alıştırdıkları en zalim ana davranış **israf** yani tüketici bir toplum, milletler kurmak, dönüştürmek. Buna alışan toplum her saçmalığın peşinde, her kutsi şeyleri terk etmenin peşinde koşuyorlar. Tüketme ile mutlu olunabileceklerine inandırılıyorlar. Gelir gidere denk olmadığından her kutsi şeyleri satıyorlar, terk ediyorlar. Bu da bedensel hayatın içine gömülük kalıyorlar. Çıkmak mı? –Hatırlarına bile gelmiyor. Bedensel, cismani hayat yani maddi kutsanıyor, kutsileşiyor esas oluyor. Hakikattan, manadan, ruhanilik hayattan uzaklaştırılıp hayatı dünyayı esas yapılmaktan çeşitli suretlerde ve isimlerle sarı hastalık gibi her yerde **sıkıntı** hastalığını ortaya doğurdu, çıkardı. İnsanların alemindeki boşluk, insani ilişkilere taşınarak çok ciddi boşluklar ortaya çıktı. Ferdin alemindeki boşluk kişiler arasına taşındı. İnsanlar arasındaki **boşluğun** kaynağı kişinin kendi aleminin aynı cinsten tezahürüne dönüştü. Mesela: kendi sevmediği için insanları sevmiyor. Kendine güvenin kaybettiği için insanlara güvenmiyor. Kendine verdiği sözü tutmadığı için insanları da öyle görüyor.
- İşte kişilerde olan korku; içindeki boşlukların adıdır. Öyle bir halet-i ruhiyeye bürünür ki, kuyuya düşer ki “hiç birşey istememektense hiçi ister.”

➤ Ne zaman insan kendini ister, kendini özler ve kendini arar o zaman kuyular kalkmaya bağlar aleminden.

➤ **Neden peki tüm bunlar?**

➤ Tamamen nesneleştirilmiş (somutlaştırılmış, maddeye hapsolünmüş)

➤ Ve tüm niteliklerden (soyutlardan, ruhani asıllarından uzaklaştırılmış) yoksun kalmış bir dünyadan daha sıkıcı ne var? Bunun da zorunlu doğurduğu sıkıntılarında kurtulmak için, insanlar giderek daha aşırı hale gelen ihlalcı eylemlere başvurup teselli arıyor, kendini unutmaya çalışır!

➤ İnsan tanımlayamadığı sıkıntıdan kurtulmak için harice saldırıyor, tenkid ediyor, eleştiriyor, hırçın saldırganlıkla başa çıkabileceğini zannediyor!

➤ 24. Mektub'ta: şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe → deniyor.

Şefkatten sonra muhabbet deniyor. Aşk denmiyor.?

Anne çocuğuna aşık değil → muhabbeti var

Kâinatın bir sebab-i vücudu da aşk değil → muhabbet (24. Söz)

Anne ne şartlarda olursa olsun asla çocuğunu terk edemiyor. Ama biz biliyoruz ki aşkı olup da nefret edenleri, öldürenleri biliyoruz. Muhabbet daha evrensell!. Aşk daha bireysel görünüyor. Elementlerin bağlanması aşk. Kâinatın bütünselliği ise muhabbet.

➤ Hayatından memnun musun? Neler hayatından çıkarılmalı ve eklenmeli.?

➤ Yakalanması zor olan mutluluk belki olur ama sürdürülüp olması çok zor.

➤ Olmazsa olmaz zannettiğimiz telefon, internet vs. bak hapisanede olmamış da oluyormuş! Ama onlarsız olmaz zanların vardı!

➤ Şöhret halk verir. İtibar; o işin olanlar verir.

Hz Ali (RA) Sözleri

(26.09.2017)

➤ **Dünya** aldatır, **şehvet** kandırır. Hased yıpratır. **Nefret** çökertir. **Yalancılık** hıyanettir. **Cömert**: kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İnsaf ihtilafı giderir, ülfet getirir. **Hikmet** akıllıların bahçesi, ermişlerin mesiresidir, gezinti yeridir. **Akıllı**: şehvetten

uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Dostlarını yitirmek, gurbete düşmektir. Bağışlayınca pişman olma, cezalandırınca sevinme. “Yemin ederim ki ben Kur’an-ı Kerimden inen her ayetin nerede indiğini neye ve kime dair olduğunu bilirim” diyerek ilminin erişmezliğini ortaya koymuştur. “ Gayb alemi açılrsa herşeyi her şeyi görsem, yakinim artmayacak” **diyerek bizlere teslimiyet örneğini göstermiştir.**

➤ Peygamberimiz (ASM) Hz Ali’ye (RA) “Allah senin kalbine doğruyu gösterecek, dilini doğrulukta sabit kılacak; davalılar, önünde oturduklarında her ikisini de dinlemeden hüküm verme” diye nasihatta bulunmuştur.

➤ **Peygamberimiz ölünce Hz. Ali 33 yaşındaydı.** Kendisinden 586 hadis nakletmiştir.

➤ **Hased eden** daima hastadır. **Cimri insan**, daima fakirdir. **Yumuşaklık**, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. Öfkelenip ceza vermede acele davranma. Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış.

➤ **Hilafeti 4 yıl 9 ay sürdü. 63 yaşında küfede vefat etti.** 5 çocuğu vardı. 3 ü erkekti. Muhsin çocuk yaşta vefat etmişti.

➤ **Öfke**, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa, onu söndürür ve her kim ki onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. **Sükut**, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır. **Ahmaklık**, dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan hastalıktır. Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna çağıran kişi, oksuz yaya benzer. **İlim**, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, **zühd** ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. **Akıllı**, ameline dayanır, **cahil**, emeline dayanır. **Bilgin**, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; **cahil**, gözüyle bakar, görür.

➤ Gerçeği insanların ölçüsüyle değil, insanları gerçeğin ölçüsüyle tanı – Dünya mü’minin hapisanesi, **ölüm hediyesi**, Cennet de varacağı yerdir. İnsan, sözü ile tartılır veya işi ile değerlendirilir. Dünya kafirin Cenneti, ölüm korkulu rüyası, Cehennem de varacağı son duraktır. **Hased** bir dert ve hastalık olup, hased eden veya olunan helak olmadıkça çaresi bulunmaz. Eğrinin gölgesi de eğridir. İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlardır. Kötülüklerden çekinmek, iyilik kazanmaya çalışmaktan üstündür. Şeref, fazilet ve edepidir. Assıl ve nesapla değildir. **Yuvasını seven bir kadın için tahammül edilemeyecek güçlük, katlanılamayacak fedakarlık yoktur.** Dostların kalplerini insana ısındıran, düşmanların kalplerinden kını gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca **güler yüzlü olmak**, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır. **Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.** Eğri cetvelden

doğru çizgi çıkmaz. **İslamiyet**, teslimiyettir. **Teslimiyet**, yakındır. **Yakin**, tasdiktir. Tasdik, ikrardır. İkrar edadır, yerine getirmektir. **Eda** ise ameldir. – **Arifin**, yükü nur ve tebessüm, kalbi korku ve hüzn doludur. – Yaptığı günah bir işle övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. – Yumuşaklık öfke ateşini söndürür. Hiddet ise öfke ateşini körükler. – Hased edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinin işlerinden gizler. **Adı dost**, fiili düşmancadır. – **Hadis-i şerif** “insan insanın aynasıdır. **Kişi kendisi nasılsa, karşısındaki insanı da öyle görür.**” – Akıl, mü’minin dostu; ilim, veziri; sabır, askerlerinin komutanı ve amel ise silahıdır – Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. – Kötü insan, hiçkimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi görür. – Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir. – **Hadis-i Şerif meal-i icmalisi** “Herkesin değeri, söylediği güzel sözlerle, yaptığı iyi işlere göre ölçülür.” **Hasetçinin** huzuru, çabuk darılanın doğruluğu, yalancının ise yığıtlığı olma. – **Fırsat** bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın. – Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; **kader**, o vakti harekete geçirir vücuda getirir. – **Mümin**, kardeşlerine karşı ululanmaya ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir. -Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefınızı de kaybedersiniz. – **Düşünce saf bir aynadır**. – Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. – Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin – Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. – **Tamah** seni kul etmesin. Allah seni hür yarattı. – Yoksulluğun en kötüsü **ahmaklıktır**. – Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir. – **Siz insanlar kendinizi önemsiz sanırsınız, halbuki içinizde koca bir alem saklıdır**. – **Her kaba bir şey** koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesna. – **Üç şeye riayet eden mesut olur**. Nimete ulaştığında **şükretmek**, rızık kesildiğinde **mağfiret** dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok la havle vela kuvvete illa billah demek. – Bil ki, **sabır**; bir asalet göstergesidir. – Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. – Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır. – Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, **yalan** konuşmayı terk etmedikçe imanın tadını alamaz.- **Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık, bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler; bu zulmü yapamam. Giremediğin gönül senin değildir**. Gönül, yalnız gönül vermekle aşınır, gönül istiyorsan önce gönül vereceksin. – Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık, bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler; bu zulmü yapamam. – **İşim dinime şahittir**. – Nice yıkılmalar vardır ki , yapılmaya döner. – **Belayı defetmenin çaresi**, sitem etmek değildir. –Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. – **Alim ölse**

de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. – İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar. – Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir. Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanamadım. – Bir şey feda edilmeden, hiçbir şey kazanılma. – Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir. Dost, dostu yokken dostluğuna sadakat göstermelidir. – Sabrın insandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz. – Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir. - İstediyin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediyin kimseden iste onun esiri olursun İstediyin kimseden müstağni kal, eşit olursun. – Sevgiliye verilen en büyük hediye sadakattır. – Haksızlara karşı gelmeyenler, yalnız haklarını değil, onur ve şereflerini de kaybederler. – Dertlerimi kimseye söylemem, dostuma söyleyeyim de, neden onu da üzeyim ?

Düşmanlarıma söyleyeyim de, neden onları sevindireyim? –

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesindedir – Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır.- kin tutma. Düşmanların en büyüğü, düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir. – akı kıt olan, dilini tutamaz. – Allah resulünü ilk kez gören, onu görür görmez heybetinden titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur. (onun alimlerine, takipçilerine de böyle olur derece derece) – Namaz her temiz kişinin Allah'a yaklaşmasıdır. Hacc, her zayıfın savaşıdır. – insanın değeri, himmetindedir; gerçekliği, adamlığıncadır; erliği, yaptığı kötülükten utancı kadardır; temizliği ve namusu da kıskançlığı derecesindedir. – Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir. – insanlarla öyle iyi geçin ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın. – Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirip, yerinden söker; arzuları, onu rehin alır; hileler, onu bağlar. – iman, kabul olan söz dil ile şahadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir. – kötülük eden kimseye ihsanla karşılık vermek faziletin en güzelidir – Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir. Senden hoşlanmayana rağbet etmense akalmandır. – Çok gülenin heybeti azalır. – Kimseden vefa görmesem de vefa göstermeye devam edeceğim. Yaratanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür. – çok sert olma kırılırsın, çok yumuşak olma, ezilirsin. – Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin suçu da ili suçu vardır; O işi işlemek suçu, o işe razı olmak suçu – Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar da yoksulluk yoktur. – düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma. – Bilmeyenin konuşması kadar, bilen susması da çirkindir. – Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. – Hiçbir

acı **cehaletten** daha fazla zahmet verici değildir. - **Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma.** İnsan değeri, becerdiği şeylerle ölçülür. - Şehvete kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır. – Akıllının zannı, cahilin yakınından daha doğrudur. Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir. – **Zenginlik** gurbette yurttur; **yoksulluk** yurttadır. Oğulcuğum! Ahmakla eş, dost olmaktan sakın; sana fayda vermek isterken zararı dokunur. – Emaneti, Peygamber evladının katline ait olsa bile sahibine verin – **Kin tutma** – Utanan üstünü, insanın kendinden utanmasıdır. – Uzun arzulu olan, ameli unuttur. -

- Anlatmak ateşe bakmak gibidir, gamı kederi alır
 - Silgi verecek biri olmayınca insan hata yapmıyor. Benim okulda öğrendiğim; silginin ortasında geçen ipi boğazıma takmaktı.
 - Sarhoşluk geçince pişmanlık başlar. Başka bir şey olamadığım için sarhoş oluyorum.
 - Mum beden, ruhda ondan çıkanların cemi. Misal alev, nur, nas vs.
 - Düşmanını tanımak için insan önce kendini tanımalı.
- Düşmanını seçmek dostunu seçmekten evladır.
- Geçmişle uğraşmaktan duramıyor musun? Bak. Nasreddin hoca geriye eşek ise ileriye bakarmış maskara olmuş! Eşğine ters binmiş. Sende hayatına ters binme
 - Yaşlandıkça, yaşlıyken herşey zorlaşıyor. Hapis bile zor oluyor!
 - İmanı olan namaz kılar. Her namaz kılan müslüman değildir.
- O zaman amel imandan bir cüz değildir.
- İnsanları tekfir edenler Allah'ın rahmetini daralttıkları için tekfir edilirler.
- Aklın düşünmesine, üretgenlerine karşı çıkan şeytanlıktır
- Kaz ➔ Hırdır. Hırs ➔ Adamı kör eder. Kaz sahibine güvenmez ve bulduğunu toplar.

KELAM

Kalem bir kazı aletidir. Onunla kendini harice ekersin. Kelamda kaza aletidir, karşıya gömersin kendini.. Kalemle kendini sahifelere gömersin kimin bahara nasibi varsa o zaman ona bitersin. Gök yüzü kelimelerin büyük bahçesidir.

Düşünürken

(07.04.2021) (Tepecik)

Arif; kendi günahların dışında her yöne kayıtlamayandır, kapatmayandır irfanlığı, anlayışı, feraseti yüksek kişi.

Sır: Evsaf-ı ilahiyenin mahiyeti insaniyedeki enmüzeceidir. O çalışırsa enfüs ve afaki yani manevi ve maddi terakki olur.

Perde: Bazen örten bazen de açan. Misal: toprak çirkinlikleri örten güzellikleri ortaya koyan. Hava perdesi ise hem çirkinliği hemde güzelliği ortaya çıkaran. Bazılarına örten iken aynı şey başkalarına açan olur. Misal: Güneş insanları açtığı gibi ervah-ı habiseleri örter. Karanlık ise şerleri açan (felak:3 “karanlığı çöküp bastırduğunda bir gecenin şerrinden)

La ilahe: ilk önce yanlışların, şerlin, zararların, düşmanların terki sonra **illallah** ; yani terk ettiklerinin karşıtlarına, zıtlarına dost olmak, arkadaş olmak ki Peygamberimiz (asm) efendimiz bil mana; onlar hasta iken ziyaret etmeyin, cenazelerine gitmeyin dediği gibi Tevbe 84. ayetlerde de bilmana “onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma, mezarı başında durma! Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler

Ani, gündelik sıkıntılara ve mutluluklara aldanma! Kalıcı ve uzun soluklu olanlara bedel öde. Nefs-i emmare ve şeytan bunların zamanlarını, ömürlerini uzun tutmaya çalışıyor. Bunları istikametlerinde, iyilik yapmalarında yani dava ve derslerinde süreklilikleri olamayanlarda ortaya çıkıyor. Az daha olsa sürekli tutamayanlarda anı sıkıntı ve mutluluğa ihtimam ederler.

Nazar-i beşer 9 iyiliği görmez bir yanlışlığı görür. **Rahmet-i ilahiye** ise bunun tamamen tersi olan dokuz yanlış yerine bir doğruyu görür.

Ölümden bu kadar korkuyorsan demek hala kendinin zannettiğin hayatın var demektir. Dava adamı olman için kaybedecek birşeyin kalmaması lazım. Sana ait hayatın mı var ki içine koyacaklarını düşünüyorsun. Bazıları kabre cebredilir, bazıları davet edilir. Bunların suretin hakikatına dönüşmenin merakını yaşarlar! Alî ruhlar terkettiği mekana ve bedene asla geri gelmez. Hz Peygamberin asm Medineye hicretinden sonra Mekkeye fetihten başka dönmediği gibi. Kolu beladan ebede doğru hayat serüvenimin en keskin evrildiği virajdır ölüm anı. Ölüm anı artık uykunun bittiğidir ve son uyanıştır. Sonsuz yaşayacağın hayatına şahit olmaktır. İsrafil as'ın Azarail as'a devir teslimidir.

Ölüm bilinendir ama bilmediğimdir. Kaçmak mümkün olmadığını bildiğim halde kaçıyorum. Dünyada herşeyi ciddiye aldırandır. Ölüm anidir ama korkusu hayatın mayasıdır. Ölüm olmasaydı hayat tamamen anlamını, ciddiyetini yitirirdi. Yaşadığın 'an'ları öldürüp bedenine gömen, bedenini toprağa gömmek istemez. Bedenini ruhuna gömen ölümü de öldürmüş demektir.

Kamil insan: Bu makamda;

Kendisinde ve kendisiyle ve kendisine bilinmek üzere suretlerde ve herşeyin üstündeki şeylerde tezahür eden birin bu ezeli kendi güzellik ve yetkileriyle seyretme aşkı en tam tahakkukunu ve sıfatlarını kendinden yansıtan mükemmel olarak yansıtan kamil insanda bulunur.



➤ Sahabelerin imtisal ve örnek olmaları Kur'anı bayraktarlık yapmalarıdır. Beşeriyetleri değil. Beşeriyetleri nazara verilmiyor. O zamanda bayraktarlık yapmalı tarafları..

➤ Kur'an adına Kur'anı inkâr ediyorlar. Zira Kur'an Peygambere ittiba edin derken Kur'an adına Peygamberi inkâr ediyorlar. Bunlar mezhepsizlerdir. Kur'anı kullanarak Kur'anı inkâr ediyorlar. Eğer peygamber olmamış olsaydı ayetleri herkes kendilerine göre yorumlardı. Olduğu halde yorumlayanların çıktığı gibi olurdu. Peygamber olduğu halde farklı yorumluyorlar ya olmamış olsaydı.

➤ Din birey yaşama tarzımız var birde toplumsal yaşamamıza vasıta olmuş

➤ Bugünkü insanların çok muhtaç olduğu; tevazusu, samimiyeti, diğer insanlardan kendini ayırt etmemesi, kanaatkâr, vefası ve asıl kıymetli şeylere değer vermesi

peygambere insanlar çok muhtaçtırlar. Hayatın içinde yaşaması. Sade yaşaması. Samimiyeti. Kendini imtiyazlı kılmaması. Dünyalığın peşinde koşmaması. Aslını unutmaması. Samimi şükür. İnsanların iman etmemelerinden onlardan fazla üzülmesi.

➤ Cep telefonun bir noktayı açça açça açça, büyüte büyüte ta ötelere, gizliliklerine girildiği gibi. İnsanlar varlık düzeyinde bir nokta gibidir. İçin açça açça içinden ötelere geçilip idare edilir, yönetilir, idare edilir. Kokpit gibi. Dış şartlara göre düğmelerle donanımları aktif ettiği gibi. Dışardan uçak seni içine alıp götürüyor. İçerden ise, uçağı sen götürüyorsun.



DÜŞÜNÜRKEN

(03.04.2021) (TEPECİK)

Kâinat: Kevn ve fesad. Yani yapılmak çözülmek.

İlim ve bilgi: İlim; evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin halitası iken, bilgi ise bunların her birine..

İnsan fiillerinde kendini seyreder, bilir.

Arif; ilimlerle, bilgilerle kendine inşa eder ve kendi kendine şahid olur.

İnsan; kendi hakikatına cezbolunmuş, çekilen demektir, insan bu cezbe kapılma beşeriyetin sıyrılmış. **Beşer ise;** uyarıldıklarında haz veren uyarıları bitince hazzı da biten arkasından acı ve pişmanlık getiren

Aşk: kendi kemaline aşkın, tutkun cezbolmuş.

Vahiy

(23.09.2017)

İnsan akli kendi menfaatına ve lezzetine döner. Ondaki kelamı nakıs olur ve insandan insana göre değişir. Vahiy de böyle bir yönelişi olmadan mutlak ve muhittir. Buradan gelmiş.

Tek teke yaşarken kanuna belki ihtiyacın olmayabilir. Toplumda ise kanunlara ihtiyacın var. Bunlara mazisiyle istikbali bir nazarla bakan kural getirmesi lazım. Vahiy

toplumu adaletle yönetmek için gelmiş. Düşün ki gözü korumak için kirpik ve kaşı koydun da insanla kanun göndermesin mümkün mü?

Vahyi de gaye; insan hakikatına ulaşma çabasından olsun ve toplumsal ahlaki sağlamak..

Akıl vahyi de bir eksiklik görürse anlaşılır ki o kusur gören akıl menfaat ve lezzet odaklı olduğundan öyle eksik görüyor. Bütünsel bakamayan aklın zavallılığıdır. Ve bu akıl derki kim güçlüyse onun sözü doğrudur der.(!)

İçteki nebi → akıl

Dışarıdaki resül → Peygamberler

Musa as resülü önünde olmasa idi Harun as nereye göre hareket ederdi.

Dünyanın, eşyanın kendisinde sorun yok. İnsanın onunla ilişkisinden, alakasından kaynaklanıyor

Zahir naslara kanaat ettiler. Bazıları da arkasındaki hikmeti görmek istediler. Burda mezhepler, içtihadlar çıktı. Bunlar iki tarafa da yönü olanlardadır. Bu İlahi irade insanın zenginliğini ortaya çıkarmasını istemiş.

Varlık, mevcudat benimdir diyenin dini olur. Allah'tan cc başka mevcudat (varlık) benimdir, be yarattım diyen olmayınca O'nun dininin dışında din olmaz mantığı da olmaz. Ancak öğretisi, fikri ve felsefesi olur Budizm gibi..

Peygamber asm her zaman ve her mekâna mucizesi Kur'andır.

İnsanların akli değişken olduğundan değişmez bir kaynağa ihtiyaç duyar.

İnsanın akli bulacağı bulunduğu ortam olan alem-i şehadet. Arkasını ancak ancak işaret eder veya tereşşühalarına intikal eder.

İnayet, lütüfö olarak insanların fesada uğramamasını ister.

Vahiyden kapma nisbetinde bana göre, ana göre gibi görecelikler başlıyor

Metafizik fiziği belirler

Deliler silahlardan korkmazlar, deliler delilerden korkarlar.

Hatırına geleni hem eyleme geçirme. Ne kadar lazım. Nereye mal olacağını. Neleri fitilleyeceğini. Küçük şeylerle meşgul olup boğulma. Hatırına gelenleri tahlil ve tahkik etmeyi öğren. Bazılarını silmeyi becer. Hatırına gelen bazı şeylerin vehmin ve

şeytanın yemlemesi olabileceğini hatırladığından çıkartma. Onun – hatırına gelenin – önünü arkasını götürüsünü ve getirilerini hesapla. Hatırına geleni akıl ve kalp ve vicdan mayasıyla mayala ve süzgeçlerinden geçir. Kendi misyonunu, konumunu unutma. Sen kendini bildiğin tanıdığın gibi etrafında aynı seviyede tanımadığını, tanıyamayacağını unutma. Empati de yap, eyleme geçince dostlarına, düşmanlarına ve senin psikolojine kazanımlarını ve kayıplarını müvazene et. En önemlisi de davan ve dinin ona ne diyor ve neticelerine nasıl hüküm vereceğini muhakeme et. Karşıdakinin kaldıramayacağı kadar iltifat ve eleştiri ve de tenkid etme. Hayvani ruhlara (bedeni insan) insani muamele etmesen de uzaklaşanların arkasına düşme. Seni tercih edenleri tercih et mazlumun elinden tut kaldır. Zalime tabasbüs edip zillete düşme. Doğruluktan ayrılma. Hatırına geleni yapmadan veya terk etmeden önce düşün ki acaba vefasızlık olmuş olur mu? Hatırına geleni yapmak doğru dahi olsa fitneyi uyandıracaksa asla yapma, terk et. Misal: çaldığını sonra versen, ama büyük fitne olacaksa verme ama onun adına sadaka yap gibi.. Onun ahirete ve Allah'a bakan yönünü de düşün. Hatırına geleni yaptıktan sonra gelişebilecek en kötü senaryoyu düşün, buna tahammül edebilecek misin? Ortaya çıkacak yeni bir saha olacak, orda konumunu düşün. Misal: evlilik. Misal: kavga, barışmak. Sana bunlar yeni bir ortam hazırlar. Bu hem fiil ortam hem düşünce ortamı ortaya çıkaracak

Hiçliğini Bilmek

(03.04.2021) (Tepecik)

Hiçliğini bilmek: sanki sekerat anı gibi. Yani sekeratta olan için artık Rabbi Rabbul alemine bakması. Kafir mü'min farketmeden herkes Rabbinin kim olduğunu, tasdik ettiği andır. O anda hiç kimse kendine vücut rengi veremediği için o andaki yemini, talak, nikahı ve kabul ve red etmeleri kabul değil. Artık gayblıktan çıkmış gayb. İman gayba olduğu için..

Hiçliğini bilmekte; sekerat anını sekeratı olmadan fikreden, hissedenden, massedendir.

Zihin Damlaları 2

(21.09.2017) (Silivri)

Geçmişine bakıyorsa, tasnif ediyorsa, onunla meşgul oluyorsa ve bazı şeyleri bugüne taşıyorsa geleceğine dair planlı var olduğundandır. Geleceğe dair planları olmayanın geçmişle meşgul olmazlar. Geleceğe dair projesi olanın geçmişle meşgul

olur. Şimdi kim hakimse geçmiş de onundur anlaşılıyor. Geleceği de onun gösterdiği kadar görürsün. Avrupa medeniyetinin Müslümanlara bugün yaptıkları gibi.

Düşünce çözüm üretirken öyle şeyler üretti ki düşüncelerle çözülmesi imkânsız hale gelmiş.

Dönem demek, eskiden evrilip, kıvrılıp dönmüş ondan. Birşeye ad koyan hakimdir yönetir demektir.

Ömrünü seni tenkid eden senin hakkın da yanlış yorumlamakla meşgul olma, zaman harcama.

Sana geçmiş icad etmişler sende bunun üzerine geleceğini kurgulama. Onların tasihiyle zaman harcama. Yeniliğini üret ortaya koy alan alır.

Kelamda şuna benzer. Nasıl ki formül basit harflerle ifade ediliyor ama ciddi geçmiş birikimin sembolleridir. Kelamda böyle

Her yerde kimlik soruyorlar. Acaba berzah ve haşirde kimlik sorarlar mı? Sorarlarsa “ben buyum” diyebilecek misin?

Cahil insan hafif, alim ise ağır olur!

Derdi veren düşündün dermanı.

Dışarı mı zindan içsel alemin mi?

Balık kokusunu balıksız düşünemediğimiz gibi; kelamı da (sesimi de) bensiz düşünemezsiniz. Kelam da ruhun alem-i şهادetteki vücut-u haricisi ve kokusu gibidir.

Mir’ac

(27.03.2021) (Tepecik)

Miracın gece olmasının bir hikmeti de; sırların üstünün açılmasıdır. Nasıl ki gece özellerin paylaşıldığı gibi. Hususi ve özel hayat da paylaşıldığı gibi. Fikir, his, duygu ve haletlerin gece ile farklı olmaları.. Evimde idim ve Mescid-i Haramda Cebrail ve Mikail aleyhumassalam geldiler. Diğer rivayette Ümmühani “evimdeydim ki şimdiki Safa ile Merv’e arasındaydı. Buradan Kabeye tavafa götürdüler dolayısıyla harem dahilindeydi. Yatsıyı kılmıştı.



➤ “Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım” (*Hadis-i Şerif meail-i icmalisi*)

➤ Ölüm ve hapishaneler soğuktur. Sen kopana sıcaklıkları doldur ki onu hissetmeyesin.

➤ “Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa, her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse, başı dertten kurtulmaz.” (*İbn-i Arabi*)

Hacer (RA) Demek

Hacer (RA) demek; sorgulamamak, İbrahim’e teslim olmanın ifadesi. Sorgulamamak demektir. Çocuğunu kurban verebilmek kadar dirayettir. Esbabın bittiği demektir Hacer. Çöl ve babasız çocukla teslimiyetle icraat-ı İlahiyeye teslimiyettir Hacer. İmtihanın farkındalığıdır Hacer.

Evladını Kabeye kurban etmeye götüren İbrahim’in arkasından bakmaktır Hacer.

Beşeriyetini ilahi hakikatlara teslimiyet ve bu uğurda çile çekmenin adıdır Hacer.

Yorulmak ama asla yılmamaktır Hacer.

Teslimiyetle sembol olduğu için davranışları haccın rükünlerinden olmuş. Siyah, siska, cariyeye bir kadının hareketleri dini olmuş İslamın insana, kadına verdiği değere bak!

Mir’ac

(10.03.2021)

Sözler (579) : “Mi’rac, o hayt-ı münasebetin gılaflı ve suretidir...”

Evlıyanın miracıda havf ve recadır. Kalbin diğer ucu Arş’da. ASM efendimizin kalbi rahmet suyuyla yıkanmış, Evliyanın dahi mihnet (üzüntü) ve meşakat ve maksat (tam bir yöneliş) ve zillet çekmeyince müyesser olmaz. “Evet Cenab-ı Hak cc bir abdini severse, dünyanın süs ve zinetlerini ona sevdirmez. Belki bela ve musibetlerle ona kerih gösterir. Eğer kul suluk-ü tarikte bir müddet mülazemet ederse (devam ederse) ve istikamet üzere sabit-i kadem olursa (sabrederse) Hak Teala ona tevfik-i refik eder, hab-ı gafletten uyandırır. Kalbini kendinden gayri şeylerden kendi muhabbetinin bıçağı ile kat’ eder, keser. İnayet suyu ile pür-i pak eyler. İman ve ikan (gakin) ile ve sekinet ve itmi’nan ile memlu’ eder (doldurur). Mürşid-i burakına süvar olup (binip) burak gibi

tarfet-ül ayn'da (göz açıp kapayıncaya kadar olan sürede) kat'i menazil eder (birçok mertebeleri geçer). Yolda vevese-i nefis veya şeytan onu imtihan eder. Hak Teala fikri cibrilini gönderip kalbini nur kanatlarıyla alem-i mana fezasında tayeran ettirir. Her Peygamber bir makamda olduğu gibi her velinin dahi bir mertebesi vardır.

Şualar (102)

Suale gelen zat gündüz gelir, visale(kavuşmaya) gelen gece vakti gelir. Musa as'la 70 kişi biz Allah'ı cc. Gözle görmezsek inanmayız demişlerdi, dağa 70 kişiyle gitti. (Bakara:55) İnsanlar rüyetini talep etti. Asm efendimizi Cenab-ı Hak cc talep etti!

Kelim: O zattır ki benim rızamı talep eder. **Habib:** Ben onun rızasını gözetirim. Yine o beni dost edinir, bunda ise ben dost edinirim. Gece sırların kalkma, gündüz örtülmesine.. Rızıklar ise bilakistir. Mir'ac kendi evi Mekke'de oldu. Değer rivayette Ümmü Hani evinde idi. Kadir gecesini kendi kadrini bil.

Ahmak kimdir? Lokman Hekim. 1- Sebepsiz yere öfkelenen. 2- Faydasız söz söyleyen. 3- Herkese Güvenen 4- Lüzumsuz sorular soran. 5- Dostunu düşmanından ayırmaz olan.

Ahmaklığının farkında olmayan ahmaktır (Hasan Akar)

Kendini bilmeme nisbetinde Rabbini bulamayıdır (Muhyiddin-i Arabi ks)

Hapishane 5

(25:75) "İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar." (25:76) "Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri!"

➤ Hapishane; sadece elinde olanları alabilir.

➤ Benim aldığım risk ile ille ben değil, benim iddia ettiğim dava arkadaşlarıma fütuhât ve muvaffakiyet olarak geri dönebilir. İlle kendine dönmesini bekleme. Sen bir tohum attın, vakti ve şartları olunca bir başka bahara başkasına döner. Unutma= alınan her risk mutlaka döner. Fayda olarak sana döner.

Çıkınca:

➤ Asla intikam peşinde olmayacaksın. İntikam hissi insanı öldürüp tüketendir. Çıkınca kimseyle meşgul olma, aldırma, cevap verme, suskun dur, ayetin bilmanasıyla "güzel bir şekilde sav" geçiştir kale alma muhatab olma.

- “Hiçbir işte gereğinden çok acele etme” (Hz. Ali r.a.) Çünkü sıkıntı yapar.
- Hapishanede affetmeyi esas almamış olsaydım orası hapsin hapsi olacaktı! Hayatında zayi olacaktı.
- Kimseyi ikna etmeye çalışma. O baktığı yer değişmedikçe gördüklerini değıştiremezsin. Cevap verme geç!
- Hapishane hayatım bana ciddi değışmem gerektiğini.. Ve sınırlarını zorlayarak görmek. Hapishane sınırlarımı, içsel yapımı görmeme kısmen yardım etti gibi.. veya zannediyorum.
- Hapishanede herşeyin elinden alınmış ortam. Netice kendinle baş-başa kalmanı sağladı. Seni unutturanlar yok olmuş.
- Hapishanede disiplinli yaşamayı, keyfemayeşalıktan kurtulmana sebep olabilir.
- Hapise bir iddia, ideoloji ölçü aşınarak beni hapsedmeleri bana cemaat içinde çok ciddi vazife yüklenmiş oluyor. Kast etmemişler ama efkar-ı ammenin nazarı şahsımdan çıkıp cemaata mensubiyetimi çok ciddi yere taşımış, tabiki o zamanda ciddi bir vazifeyi kader vermiş oldu.
- Bazan yani bir kaç defa olmuştu. Herşey ahirete göre anlamı hiç yoktu. Yani: Bir halet olduki ortada herşey yok oldu. Manası hiç oldu. Garibime gidiyor bu duvarların varlık düzeyinde olması. Allah ve duvarların, toprakların var olması? Toprak, taş ve Allah. O zaman bizim gördüğümüz gibi değil..!
- Hapistekilerle sohbet ederken hiçbiri bana isbat et demediler. Hep anlat anlat diyorlardı. Çünkü nihayet ihtiyaç hissediyorlardı.

Benim simam, yüzüm niye korkunç, kötü görünüyor?

(Silivri hapishanesi)

- Birisi sordu. – Benim simam (yüzüm, suratım) adamı dövecek gibi korkutucu görüldüğü için kimse benle muhatap olmuyor ve iş vermiyor?
- Dedim. İnsanın yüzü, siması ruhundan, niyetinden, düşüncelerinden, hayalinden, ideolojisinden, idealist olduğu şeyin insan yükleyen sıfatından geliyor. Yani: Ben neyi takib ediyor neyi iddia ediyorsam onun sıfatları bana sirayeten geçiyor ve bana elbise

olarak giydiriliyor. Sendeki kötü sıfatları aktif etmesi ayrı, idealisti olduğun davanın sana kopyala yapıştır yaptığıdır. O zaman anla ki fitrat yalan söylemez. Takib ettiğin yanlış olduğunu fitratının aynası olan simandan belli. Bu sana merhameten verilmiş ki takib ettiğin dava yanlış. Bak dedim: nazam kılanın simalarına. Kılmayanlara. İçinde bulunduğun topluma. Bir de karşıda olanlara bak. Yanlış anlama ama aynı toprakta, aynı havada ve suda yaşadığımız halde alevilerin (dinle alakası olmayanların) birde dinini yaşayan müslümanın simasına bak! Sence niye bu kadar farklı? Sana birşey ifade etmiyor mu? Varlıkta, fitratta, dünyada arkası olmayan anlamsız bir fiil gösterebilir misin dedim. Demek Allah kötü sima kimseye vermemiş. O siymayı biz giymişiz. Sima ile yakışıklılığı, güzelliği karıştırma.

Doğru Beslenme - Sohbetten Notlar

(17.09.2017) (c-11/84)

- ❖ Çocuklara yedirmeye zorlama. Ebeveynler kendileri çocuklara örnek olmalı.
- ❖ Mutlu olmanın 5 yolu vs kitaplar var. Sanki mutsuz da ondan onu alayım. Ve de sanki mutsuzluk kötü birşey imiş gibi. Hastalık kötü imiş gibi, acıyı hissetmede hayatı anlayamaz. Bunların kendimizde olmasına izin vermeliyiz. Ta ki içsel alemimdekilerin bir kısmına malzeme olsun. Bırakın sıkıntı, acı, hastalık olsun. Mücadele etme. Evet olmaması için esbabına uy tabiki. Bırakın acıyı çekin. Onun sana vereceğini mutluluk veremez.
- ❖ Raflara bakınca ilk önce psikolojik kitaplar var. Sanki psikolojisi bozuk imiş gibi ona saldırıp hemen alıyorlar. Oysa anlamlandıramadığımız hadiseleri yorumlayamadın ve var olan sıkıntılara savaş açmışsın. Savaşma. Onunla yaşamaya alış!
- ❖ Çerezler ödül mekanizmanı tetikliyor. Aldığın hazı devam ettirmek için haz alacağım diye yiyor. O zaman gerçek probleminden uzaklaşıyor. Haza bağımlı kalıyorsun. Bu bağımlılıklar çocuk yemek bozukluğundan geliyor. Ve sağlıklı beslenmeyen çocukluktan gelir. Tahıl ile besle. Şekerden uzak dur ama tamamen değil. Dengeli olmalı.
- ❖ Bir de bir dostun sana bazı sıkıntılarını bahsetmesi sende de var zannedersin, sonra inanırsın. Oysa onun ortamı ve bedeni ve ruhsal özellikleri sana hiç benzemez.
- ❖ Yemek yemeye bu kadar anlam yükleme.

❖ Karaciğer yağlanması asitli, şekerli içeceklerden geliyor, yemekten gelmiyor. Lıy içeceklerden uzak durmak. Siyah gazozlar da çok kötü. Gazoz o kadar değil. Bir tane günde içilebilir.

❖ Çok yağlı çok şekerli yerse boyu kısa olur.

❖ Son lokmanız peynir olsun. Hem ağız tadı, hem de dişini harika korur.

❖ Fındık, kuru uzum, fıstık, ceviz normal yenilebilir.

❖ Kadınlar yağı normalin altına alırsa kıllar, tüyler çıkar.

❖ Zeytinyağını istediğin kadar ye. Katı – nebati yağı – yeme.

❖ Zayıflamak demek vücuttan yağların atılmasıdır. Beyaz şeker, un azaltmalı. Tuz da dahil. Beyaz ekmekten uzak.

❖ Birde kiloya çok anlam yüklüyoruz. Çok onla meşgul oluyoruz. Hayatının gayesi haline geliyor kilo. Bunu takıntı yapma, meşgul olma.

❖ Margarin korkunçtur.

❖ Bir ayda 10 kg verdim. Sakın ha o zaman karaciğer yağlanmasıdır.

❖ Sabah kalkınca en çok asabi halimiz olur. Bu kanla alakalı. Kortizon hormonu çok oluyor. Strese sebeptir.

❖ Bazan korkudan korkuyoruz.

❖ Hayal kurmayı fuzuli zannediyoruz. Oysa kapasiteni geliştiriyor.

❖ Dirençler insanı uçurtur. Uçurtma gibi. O zaman sıkıntılara, hastalıklara karşı direnç geliştiriyor. Bırak sıkıntıyı, sıkıntı yapma.

❖ Sabahleyin kortizon hormonu salgılanıyor. Yüksek seviyede. Bu da insülin direnci oluyor.

❖ Açlık insanlar için çok önemli olmalı. O acıyı çekmeli.

❖ Kahvaltıdan önce egzersiz çok iyi olur.

❖ Şeker bağımlılık yapar.

❖ Beyin meşrubatlardaki şeker olarak, kalori olarak görmüyor. Ne kadar yesen ye. Beyin tanımıyor. Beyin tanımadığı için beyin hala açım diyor.

❖ Biz bir-birimizi dinlemiyoruz. Hele vücudumuzu hiç dinlemiyoruz.

- ❖ Yemek yerken iyi çiğne. Yavaş-yavaş ye. Sohbetle ye.
- ❖ Besmele herkese özeldir.
- ❖ Tatlandırıcılardan, renklendiricilerden kesin uzak dur.
- ❖ Zeytinyağı, cevizi fındık ye. Bitkisel yağları al.
- ❖ Balık, sohbet, bakliyat, zeytinyağı, stresten uzak. Herşeyi mevsiminde yiyorlar.
- ❖ Hapishane trafik yok, bir yere yetişme yok. Stres de olmamalı. Fırak elemi hariç.
- ❖ Salata mutlaka ye.
- ❖ Günde en az 45 dk spor yapın.
- ❖ Stres damarı sertliği oluyor.
- ❖ Bunu en iyi ben yaparım diye işine bu kadar yoğunlaşmaktan uzak dur.
- ❖ Az uyuma. Sporunu bırakma.
- ❖ Antibiyotikten uzak dur. Ama doktor ısrar ediyorsa iç.
- ❖ Tıkanırçasına kadar yemek strese sebep.
- ❖ Kimsenin kilosuyla uğraşma, uyarma. Psikolojik travmasına sebep olabilirsin.
- ❖ Egzersize isteksiz olursun bu normal. İlk önce zorla sonra zevke dönüşür.
- ❖ İlk görüştüğün kişilere sakın kilosuyla konuşma.
- ❖ Mutluluğuna şarta bağlama. Ana bağlıdır. Kilona ve başka şeylere mutluluğunu bağlama.



- ❖ Hz. Hatice (RA)'ın en çok hoşuma gelen sıfatı cömertliği, isar hasleti, fedakarlığı ve samimiyeti ve sadakatı..
- ❖ Kitabın iki konağı sanki meleğin iki katı gibi seni içerisine taşıyacak! Veya nehrin iki yakası gibi kitap kapakları.
- ❖ Bulduğun şartlara malzeme olarak bak. İç aleminle harman et.
- ❖ Yumuşak intikam sert intikamdan daha uzun ve kalıcı oluyor. Onların sertine yumuşak davran!

- ❖ “Derinin altıyla kardeşiz” (siyah adamın sözü)
 - ❖ İçten ol ve alçak gönüllü ol.
 - ❖ Kendine gülebilen ol.
 - ❖ Hayatını değil, özgürlüğünü davana feda et!
 - ❖ Saklanma sırası onlara da gelecek.
 - ❖ Karşıdan değil. Sende bulunan korkudan kork. Çünkü o seni felç ediyor. Hiçlik için uğraşanların cesaretlerini ve korkusuzluklarını hatırla.
 - ❖ Hayatını bir an fedakârlıkla vazgeçebilirsin ama uzun soluk olan hürriyetini vermek, vazgeçmek daha zordur. Onun için i'dam değil tek başına ölünceye kadar hücre hapsine koymak ve ölümü beklettirmek..
 - ❖ **Kıskançlıkta** kendini eksik görme psikolojisinden kaynaklanıyor.
- Hem idealist olmayanlarda içsel çöküntüsünü gösteren göstergedir.
- İlk 3-6 yaş arasında ilk ortaya çıkıyor.
- Bunu ona hediye olmakla, dua etmekle normale gelmesi sağlanabilir. Dua edersen inşaAllah çok tesirli olur.

Yalan

(22.09.2017) (Silivri)

- ❖ Sırrı tutmak için çok güçlü enerji kullanılıyor. Ta ki tutsun. Bu da stres yapıyor. Söylerse rahatlar.
- ❖ Yalanı tersten anlatamaz. Kurduğu yalanı geriden anlatamaz.
- ❖ Büyük yalan için, korkutulma, kendisi inanması lazım veya ödülü olmalı.
- ❖ Yalanını kadınlar daha fazla saklayabiliyor, erkekler pek yalanı saklayamaz.

Hapishaneler 4

(17.09.2017) (Silivri c-11-Hücre-84)

Benim gözden uzak hapsim, nice gaibteki kardeşlerimin ruhlarının beden hapsinden kurtulmalarına vesile olacaktır İnşaAllah.. Anlattıklarım dimağlarını, akıllarını aktif etti. Şimdi hayatımla, inandığım yaşamakla onların vicdanlarını, kalblerini aktif edecek!

Yaşanmamış, bedeli ödenmemiş inançlar zayıftır, fikirlerde kalır çoğu zaman. Delilim: İnandığı halde niçin yaşayamıyor? – Çünkü vicdaniyatını, kalbini aktif edecek kadar değil. İnsanı eyleme dönüştüren kalblerindeki hislerdir, sezgilerdir, duyarlılıklardır, duygulardır. Bunlar önlerinde fiili hayat görmeleri lazım. Tâ yaşanabilir olduğuna yaşayanlarla varması lazım. Belki bir kısım önyargılı veya başka başka sebeple benim hizmete zarar verdiğimi iddia edenler vardır, duyuyorum. Kısmen belki doğrudur. Ama ben tek başıma yoklukların, zulümlerin, manevi işkencelerin, aşağılanmaların, tahkirlerin kol gezdiği hapisanede kalmaya meraklıyım. – Hayır. İstesem 1 haftada çıkabilirim öyle haber veriyorlar. Ama ben kabul etmedim. O da “etkin pişmanlık” yarasından istifade. Yani: Ben pişman oldum, şimdi öyle düşünmüyorum, talihsiz bir açıklama oldu ondan Türk milletinden ve Süfyanın şahs-ı manevisinden özür dilerim desem çıkartıyorlar. Ama ben “asla kabul etmedim.” Peki ben bu hayattan memnun muyum ki kabul etmedim. Her ay koğuş sürgünleriyle uğraşıyorum. Bi orası, bir burası. Peki aptal mıyım? -Bir düşünsene ki niye kabul etmiyorum. Hem de sana göre hizmet de zarar görmezdi(!) bir geçmişinize bir bakın bu dava ecdad bize neleri vererek, fedakârlık yaparak geldiğine. Peygamberlerin hayatına, ashab-ı kehf efendilerimizden, Üstadlarımızdan, bakın hayatları nerelerde geçmiş ki işin turfanında süfyanlara bilfiil herşeyi göze alarak nasıl mücadele ettiler. Bu iş koltuklarda televizyon karşısında yediğin önünde, yemediğin arkanda bir hayat mı sürdürdüler? Benim CANIM ÜSTADIM 28 SENE HAPİSLERDE geçmedi mi ömrü? Konuşmasaydı, sussaydı Abdulkadir Arvasi ve diğerleri gibi rahat etmeyecek miydi!

Anlam

(16.09.2017) (Silivri C-11/84)

- İnsan içgüdü ile hareket etmiyor. Çünkü her insan farklı davranıyor. Oysa diğer hayvanlar aynı davranıyor.

İnsandaki dürtü ilişkilerinden ortaya çıkıyor. Baktığın yere göre değişiyor.

Kaybetmekten ve endişeden kaynaklanan anlamlandırmaya geçiyor. Tâ arzularını doyurmak istiyor. Bunların en büyüğü de ölüm endişesi, herşeyi yok eden ölüm!

Bilgi kaygıdan kurtarmak için.

Kendime baktığım yere “ben” diyorum. Düşünmediğim yerdeyim. Olmadığım yerdeyim. Düşüncelerini bedene hapsedme.

Hayatın anlamını sorgulayan tek mahlukuz.

Nesnel dünyada, varlıkta anlam yok. Onunla sendekileri aktif edecek malzemelerle anlamlanır insan. Anlamsızlaşırsa intihar eder. Veya psikiyatri hastalıklar çıkıyor. İntihardan kurtulanlara sorulmuş %96'si “hayat benim için anlam ifade etmiyor” gibi ortak cevaplar vermişler.

Varlıkla münasebet kuran insanda ortaya çıkana anlam.

Ne vahim ki bu hayatın içinde ne varımı bilmiyor?!

İnsan, kendisinin dışında bir varlıktır.

Büyüdüğün çevreden devraldığın anlamlar..

İhtiyaçlarımızla değerlerimiz arasındaki ilişki anlam.

İnsan anlam ararken insanı en kıymetli anlamlandıran o insan için anlam kaynağıdır.

Özgürlük; her istediğini yapmamasıdır. Her istediğini yapıyorsa birşeye köledir demektir.

İnsan karakter ve mizaçla oluşuyor.

Mizaç genetik olduğu için değişmez.

İnsanı bitiren belirsizlikler. Bunlarla başa çıkabilmek. Gelişen sıkıntıya karşı karşı koyamamaktan psikiyatrik sorunlar çıkıyor. Amaçsıza buna fazla karşı koyamaz ve mağlub olur. Ve bu insan zor insandır amaçsız insan. Belirsizliklere başa çıkamaz. Peşin kararlılar anlam aramazlar.

İnsan önce inanır sonra içini doldurur.

Kendimden niçin kaçıyorum.

Korkundan kaçma. Korkunu yok edemezsin, yüzleş ve kabullen. Ama aslını bulursan korkun ümide dönüşür.

Din insan içindir, insan din için değil. Merkezde insan var. Bu insandaki özgür iradesi olması gösteriyor. İnsanın imtihana tabi tutulması insanın değerini gösterir.

Kendinle baş etmeyi beceremezsen psikolojik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Boş etmeyi din yardım ediyor. İnsan kendisiyle baş etmeye başka ne yardım edebilir? Çünkü hayata ahiretin varlığıyla anlamlaştırmış hayatı din.

İnsanların farklı olması anlam aramaktan geliyor.

Tercih ettiklerim içeriye almak istediklerim.

Tercihlerimi hep ben mi yapıyorum? Bunda şüpheler var. Hayatı kendisi seçmediği için, vücudunu kendisi tercih etmediğimize göre içerdeki özgür irade bunlardan nasıl bağımsız olur. Toplumun, kültürün sana öğrettiği iyiler ve kötüler var. Ancak sosyoloji toplumsal ve kültürün dayatmalarından kurtulmanın en mühimi “ene” bilmekle mümkün. Oradan bakarsan sahib olursun, yoksa yok.

Özgürlük; sınırların içinde düşünmek.

Eylemlerimizin arkasındaki iradenin gerekçeleri özgürlük. İçerden birşey istiyoruz. Bunun gerekçeleri içinde özgürlük..

İnsan kendisiyle, istemlerine, topluma mesafe koyabilendir insan.. Mesafe koyabilen varlık insan. Ve yenilik arayışı, üretken istemi ile de farklı insan. Ve varlığın arkasına geçme arayışı de yine insanda..

Sağ beyin hisler. Sol beyin ilişkileri, algoritma ile çalışıyor.

Gothe bütün kitaplarımı ben yazmadım ilhamla yazdım der.

İnsan kendi aralarında yasalar koyabilendir.

Nesnelerle ilişkiye girince sende ortaya çıkan isteme karşı durumun arasından çıkıyor özgür irade.

Kafirler bize ne getirirsen getir inanmayacağız demekle kendilerini kapatmak manasında kalblerini kendileri oldun.

Ne kadar özgürsen o kadar sorumlusun. Sorumluluğun kadardır sorumluluğun.

Neyin peşinde koşuyorsun bedellerini katlanacaksın, sızlanmayacaksın.

Tefekkür aynı zamanda varlığın arkasından yardım istemenin kapısını çalmaktır. İlhamda ona kısmen verilen cevab.

Düşünmeye zaman çok ayır. Seni bulduğun zaman ve mekânın arkasına taşır.

Bulunduğun şartlar ve durumlar davana nasıl katkı yapıyor önemli. Sıkıntılı ise büyük bedel ise elbette büyük kazanımların olacak demektir. Sakın mızızlanma!

Toplumdaki ahlak kurallarıyla insanları seyretme pencereleri gibidirler. Kişiler oradan seyredilir.

Hakikat: Değişmeyen ama yansımaları, sıfatları değişebilir. Ama özü değişmiyorsa o onun hakikatıdır. O başta da var, eşyanın sonunda da olandır hakikatı.

Mazisiz ve istikbali olmayanın anlamı olmaz! Yoksa kaygı ve korkular asla yok olmaz. Geçici parlak şeyler asıl olamazlar. Şimdiki zaman derken senin yaşadığın halet-i ruhiyelerdir. Bu geçmişi ve geleceği şimdi yapabilirsin alemde.

Anlamlandırın ad koyar, ad koyanda onu yönetir.

Kendini tanımlamak ve onunla tanınmalarını onunla tanırırsın. Sen problemlere eklenme! Kendini başkalarını tenkid ederek, eksiklerine göre tanımla değer verme ve onunla uğraşma. Ve tenkid üzerine fikir üretme. Buluşçu çıkarımcı ol.

Sana geçmiş icad etmişler. Onun üzerine düşüncelerini ve hayatını kurarsan onların istediği yere gitmiş olursun, ama ben kendim gittim dersin (!) haberin bile olmaz. Geçmişini kimseye kurdurtma. Sen vahye dayalı geçmişine hayatını kur. Bunu şöyle anlarsın; acı dahi olsa Kur'an ve sünnete kıyas et vur, onunla ol. Seni acıtsa bile geçmişini anlamlandır. İnsanlar layusel değil, ismet sıfatlarına sahip değil, peygamberimiz asm hariç.

Biz geçmişimize avrupa dili üzerine kuruyoruz şimdi. Çünkü dilimiz 1930'larda kopartılmış, koparılmışız. Aracı olanların da katarak bize veriyor. Aracıların bize yüklediklerini farketmek zor olmuş.

Kendini arayarak varlığını devam ettirme gayretidir.

İletişim - Kelam

(15.09.2017) (Silivri c-11/84)

Hayatın omuzuna yüklediği yükü düşüncelerinizle hafifletebilirsiniz.

İslam insana onurunu ve olması gereken yere gösterendir. Onurunu iade ediyor.

Korkarsan kafese girersin. Sıkıntı kendini kontrolden çıkartabilir.

İnsan kendi sırtını görmez. Yüzünü aynasız göremez. Ama karşı tarafı görüyor.

İnsan kendini çok açık verdiği ve kendisinin de bilmediği stres anıdır.

Sağlıklı iletişimin en önemlisi de ana dilini iyi bilmeli. Anadil nasıl gelişir?

- Okumakla. İçi boş kelimeler veya sığ kelimeler. Hayatın içinde olmak.

Kelimelerin içi boştur. İnsan kendini içine koyar. Ondandır ki aynı kelam farklı ifade etmesi bundan. Aynı kelam iki kişide farklı anlam veriyoruz bize.

Ben bunu dedim ama arkasını o anlasın. Bu da yanlış. Açıkla. Karşıdaki beni anlasın isteriz. Ona yük yükleriz. Sen bir kelamda bir şeyi karşıya taşıyorsun. Acaba senin bildiğimi anladı mı acaba?

Birbirimizden farklılığımız beraber olmamıza mecbur etmiş bizi.

Karşımdakilerin bizi anlamasını beklemek zordur. Sen kendini net arz arzunu, beklentini ifade et. Seni zandan kurtar.

Çocuğum başarısızlığına fırsat verip, kaybını kazanıma dönüştürürsün.

Bunu nasıl söyleyeyim? Veya söylemem gerekiyor mu?

Anı yakalama.

Bazı insanların kendisini değil ismi bile ya mutlu ve mutsuz eder.

Anı kalmanın delili "mutlusun", hazdasın. Çünkü geçmişin geleceğin yok. Olsa sıkıntılı olacaktın. Anda olmak mutlu olmak demektir. Anda isen geçmişin elemi geleceğin korkuları yoktur demektir. Anda elemde isen geçmiştesin, korkuların içindeysen anda değil gelecekte sin demektir. Buna mesafeni korumakla mümkün. Hazırlık yapmamış, yatırım yapmadığın şey hakkın değil, birde beklentim olmayınca kızıyoruz.

Alışmamış hadiselerle hazırlıklı olmak lazım.

Beynini uyarın o kadar çok şey var ki etrafımızda! Bunu azaltman.

Zihninde sorunları uzun uzun tutma, taşıyamazsın. 200 gr ağırlığı tut. Uzun tutarsan 20 kg olup taşıyamayacaksın.

Olayları kendi içinde çözemezsin.

İnsanlar kazanmaktan daha çok, kaybetmekten korkarlar.

Korkular kaybetmekten kaynaklanıyor. Misal: Ölüm korkusu hayatı kaybetmekten geliyor.

Sonra sevineceğin hadiseler ve olaylara ve fiillere ne garibtir ki şimdi üzülüyorsun. Üzülmenin, acı çekmenin böyle ters neticesi nasıl olur? Mesela: Hapishanede şimdi acı çekiyorsun, üzülüyorsun ama aynı anda biliyorum ki sonra bunlara iyi ki olmuş diye sevineceğim. Ahiret tarafı hariç. Bu tarafı daha mutluk verici, çünkü sonsuzuna mal olacak!

Bazan ni'met nikmet oluyor. Mesela: Miras kalmış çocuklara ama o miras yüzünden kavga ve ölümlerin olması.



En kuvvetli harekete geçiren nefrettir.

Vatan sevgisi yüzeyseldir ve hayal kırıklığına uğrar kısa zamanda.

İnsanı harekete geçiren diğeri de ideolojidir. Bu da kısadır. Çünkü garanti gelecek varsa varlar, yoksa yoklar.

İnsanı harekete geçiren en kuvvetli nedeni nefrettir.

Onlar seni bulmadan önce sen kendini bul!

Hapishane koridorunda sordu: Sen kimsin?

- Benim kim olduğum o kadar mühim değil, kime çalıştığım ve neyin peşinde olduğum. Peşinde olduğumun düşmanları otomatik benim de bir sürü düşmanlarım oluverdiler.



* Kadınlarda kuvvetli empati. Erkeklerde sorun çözme güçlüdürler.

* İnsanı en çok öldüren FİRAKTIR. Bunu bilfiil yakında şuhud derecesinde yaşıyorum. (Not: Bu cümleyi 15-9-2017 Silivri Kapalı Cezaevi C-11 / Hücre: 84. Tek kişilik hücreden yazıyorum.) Zaten hapsin mantığı işkence, yemek verme gibi şeyler değil. Hapsi hapis yapan firaktır. Fırak olmazsa idi düşünsene ki hapishane olur muydu?

* Sonra düşündüm Allah'ı unutmak nasıl oluyor, bu fırak değil mi? – Hayır. İmanımız o ki; biz unutsak O bizi unutmaz ve yanımızda. O zaman Allah'tan fırak olmuyor. Olsa ki inkarcılar da var, halleri şudur. Benim çektiğim fırakı onlar dışarda da daha beterini yaşıyorlar. Çünkü ahiretsiz dünya bakışı her şey de fanilik ve fıraklarla dolu olduğunu kanına kadar hissediyor. Ama kalın gaflet hissettirmiyor.

* “Kardeşin senden alakasını kestiğinde ziyareti. Yüz çevirdiğinde lütuf ve yanlığı. Cimrileştiğinde cömertçe harcamayı. Uzaklaştığında yakınlaşmayı. Sert tavır takındığında yumuşak davranmayı. Suç işlediğinde özrü kabul etmeyi üstlen.” (Hz. Ali r.a.)

* “Allah’ım! Faydasız ilimden, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeye duadan sana sığınırım” (Hadis-i Şerif)

* Hayatından daha çok sevdiğin bir şeyin yoksa ne için yaşıyorsun. Ama bu yolun dikenli olduğu, çetin olduğu için tercih edenler azdır.

* (25-9-2017 Hapishane/Silivri 21:37) Dünya, duvarlar, maddi, karyola, yatak bunların var olması vücudu atom olması. Ezelî ve ebedî süreç içinde varlık sahnesinde olması çok garib.

* Duvarlar, maddi nasıl varlıklar. Bardak! Allah ve bardak! Bana neler oluyor ??? Varlıkta olmak, kalmak garib değil mi. Bu âlem neresi, niye ben bu âlemdeyim. İçimi anlatamam ki, Kur’an varlık demeseydi inanın ben şüphelenecektim, gerçekten var zannettiklerimiz var mı? Tabi ki var Kur’an dediği için.

* Kendinden kaçamayacaksın. Bununla savaştığın için huzursuzsun! Kendin kendinden kaçamazsın. Sorun burada, ondan psikolojik travmalar oluyor!

* Ölmek için ölmeye değmez. Bu kadar büyük hedef verildiğine göre ölüm bu hayatın sonunda oluyorsa ölümlerle hayattan daha değerli bir hayat olması ölümün kendisi gösteriyor. Ölüm korkusu ve ölümün kendisi bedeldir daha kıymetli hayatın...



Çocuk Terbiyesine Küçük Bir Atf

(13.09.2017) (Silivri)

* Çocukları dışardan gelecek ödüllere bağımlı ödüller sağlıklı değildir. Belki ilk yıllarda, çocukken olabilir ama, ileri ki yaşlarda kaçınmalı. Yoksa ödüle dayalı fiillere odaklanır ilk günler geribildirim lazım.

* Yani; yapılan bir işin sonucu hakkında bilgi verilir. Sonuca odaklı yapar kendini lazımını anlamaz. Muhafaza, geri bildirim dayalı fiilleri gelişir çocuğun iltifat etmek bundan farklı.

* Bazan aynı fiil cezadır veya geri bildirimdir. Misali arıya çubuk sokarsan sana ceza değil geri bildirimdir. Sen bir şey yapmadan sokarsa bu cezadır. Yanlış mantarla zehirlenirsin, bu ceza değil geri bildirimdir. Güçsüzler, konuşmak yerine ceza vermeyi tercih ederler. Ama ne ilginç ki cezaları da kendileri de gibi güçsüzdür.

* Günümüzde yaygın görüş, ödüle veya cezaya başvurmadan, yalnızca geri bildirimle çocukların eğitilebileceğini.. Bu da ceza ve mükafatın ortası. Misal daha. Çocuğun dağınık olmasını ceza veya mükafatla alınan yol var ve uzun soluklu değil. Tertipli, düzeli olmanın aradığını hemen bulmanın kolaylık sağladığını, eşyaların zarar görebileceklerini gösterirsen bu geri bildirimdir. Toplu oda ona kolaylık sağladığını. Dağınık yatağını kimse sevemeyeceğini, rahat uyuyamayacağını öğretmeli.

* Ödül cezadan. Geri bildirim ise ödülün üstündür.

* Çocuğa zora kalmadıkça ceza verme. Az ödül ver. Bol geri bildirim ver. Bununla çocuk kendi davranışlarının sonucunu değerlendirebilmeli, bazı şeyleri başardığında kendisi kendisiyle gurur duymalıdır bu yolu ona açmaktır geri bildirim.

* Ödül ise; ödül için yapar. Ödül verene bağımlı kılabilir. Çocuk kendisi istediği için veya gerekli olduğu için değil, birileri ödül verdiği için bazı şeyleri yapmaya yönelebilir. Bağımlı kılıcı özellikleriyle dış kaynaklı ödüller, vicdan gelişimini ve bireyselleşmeyi engelleyebilir.

* Sınıfı geçersen bisiklet alırım dense çocukta; Rüşvete alışma olabilir. Ödülle çalışan motora benzer. Hepsi olmalı ama dozunu kaçırmamalı.

* Hem ödüle alışan çocuk; ödüle doyduğunda veya ödülü kendi gayretiyle elde ettiğinde, sizi dinlemeyecek, isteneni yapmayacaktır. Çünkü ödül, bizi, yaptığımız işin doğruluğuna değil, kârlı olduğuna inandırır. Ödüller verelim ama dikkatli olalım.

* Çocuğuna; ekip olmayı, organize olmayı, uyum sağlamayı becermelidir.

* Çocuğa mola vermesini öğret. Zira mola vermek; kısa vadede zaman kaybı gibi gözükürken, uzun vadede kazanç getirir.



* İnsanların hatalarını bulmada avcılık yapmayın. Bazan duymayın, görmeyin. Hele ev halkına yalanını yakaladım gibi avcılığa girme. Şöyle de : “Gerçeği sakladığını fark ettim” de.

* “Her zaman her işte başarılı olmalıyım; kusursuz olmalıyım” ne kadar yanlış düşünce. Bu seni çok sıkıntılara sokar. Veya “Hayat bana istediklerimi hemen vermeli, istemediklerimi vermemeli”

* Doğru şeyler yaptığımız zaman kendimizi kutlamayız, hatalı bir şey yapınca kızarız. Niçin? Hatta ne ahmakmışım, ne kadar “beceriksizmişim” gibi sömzlerle kendimizi mahvederiz.

* Unutmak ki dünya pratik, çabuk cömert değil bir kural dairesinde, bir sistem içinde yürüyor.

* Elindekilerin elinden alınsaydı ne yapardın?

* Düşünmek için ne zamanımız ne de mekanımız kalmış!

* Binlerce güzel hatıramız ve yüzlerce güzel meziyetten olan bir kardeşimize, hoşlanmadığımız bir davranışından dolayı “Çizdim üstünü, botunu verdim” deriz. Ne kadar zalimane anlayış!

* Bunları yer yer biz de yapıyoruz. Yoksa bilmediğimiz bir yerlere dokunduğu için mi gereğinden fazla öfkeli, kırılğan, kırııcı davranıyoruz.

* Kusursuz bir dünya insanı geliştirmez. Sen bile kusursuzluğa ulaştın, hayat besatet peyda etti. Yani nefsi öldürdün. Ne oldu. Terakki bitti. Kusursuzluğa talib olmak yerine, bir öncekine göre daha iyisini yapmak.

* Köpeğe bile çağırınca ya bir yemleme, ya bir okşama ve iltifata mimik hareketi köpeği sana bağlar. Sen bunu insan yapsan insan sana ne yapmaz. Hem iltifat gören tarafının kalitesini ve çapını genişlendirir.

* Yaptığın işin arazisi olanın yarın arazisiz kalır. Arazî olmayan arazisine sarılır.

* Niye hemen eleştiriye kayıyoruz? Acaba pirim mi yapıyor daha çok veya statünü mü yükseltiyor? Veya kendini daha mutlu ve güçlü mü hissettiriyor? Bunu galiba büyüklerimizden öğreniyoruz.

* Bazılarına da iltifat da etsen yaramıyor! Böyle nadir de olsa var. Yakınlarımıza kızmayı doğal, onları dinlemeyi, onlara güzel şeyler söylemeyi gereksiz buluyoruz.

* İnsanı tanımak adına; davranışlarının arkasında karmaşık ve güçlü bir düşünce sistemi, bir muamma yapı vardır. İnsanın eğitilmesi, basit bir şartlanmanın ürünün değil, düşünce yapılarının etkilenmesine dayanan karmaşık bir süreçtir. İnsanın

davranışlarını değil düşüncelerini değişikliğine katkı yapmalı. Ve insana bakış tarzını zenginleştirici çeşitlilik vererek zenginleştirmeli. Bunu da bazan sorular sorarak hem analiz kabiliyetini hem de ihtimali düşünmeyi öğretirsin. Bazan da sen katkı yaparak ufuklarını açmalı. Kendisine sistematik ve eleştirel düşünceyi öğretmeliyiz.

İnsanları İkileme Sokma

(Silivri c-2/Hücre:15) (12.09.2017)

İnsanları “ya o ya da ben” gibi iki tercihle baş başa bırakmamalı. Ve ikileme sokmamalı. Sen de ikilemde kalmamalısın. Yani ya olur ya olmaz. Ya hep ya hiç dememeli. Uzlaşmacı seçenek de sunmalı. Yani: “Ya annen ya ben” dememeli. Hem beni hem de tabi ki anneni de. Gaddar olmamalı. Ve zır duruma koymamalı.

“Allah’ım beni insanların şerrinden koru” amin..amin..amin..

Bu ikilemi sakın hele çocuklara dayatmamalı.

Ya evet ya da hayır. Konuşma mantığı Aristo mantığı deniyor.

Bunu fizikle ifade edeyim. Kuantum fiziği ortaya çıktığında “1-0” mantığının atom altı parçacıklarda geçerli olmadığını gösterdi. Örneğin fotonun ya dalga ya parçacık olması gerekirdi eski bakış tarzına göre. Üçüncünün imkansızlığı ilkesinden ötürü, aynı anda dalga hem parçacık olamazdı. Oysa kuantum fiziği, onun hem dalga hem parçacık olduğunu gösterdi. Fizikteki bu gelişme, insanı ve günlük olayları değerlendirmede de yepyeni bir bakış tarzı kazandırdı bize. Bugün, günlük yaşamda, bazen Aristo, bazen kuantum mantığını kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle insan ilişkilerinde sürekli Aristo mantığını kullanmak çatışmaları ve stresi artıran bir yaklaşım oluyor.

Oysa ya ak ya kara yerine bir üçüncü şık da var ki o da gri.

Hani Nasreddin Hoca sen de haklısın hanım dediği üçüncü şık

Hani ya derler: “Y benden yanasın ya da karşıdan yani” deyib de insanları zora koyma ve kutuplaştırmak!

Soruların cevabı sıfır “Evet-Hayır” la olmuyor.

Misal: Dünyada inek kutsal mıdır? sorusuna mutlaka gri olan bazı yerde demek zorundasın. Genel değil. Yok da değil.

Veya: “Hala uyuşturucu kullanıyor musun?” hiç kullanmamışsa sorsan?

Demek ki ya hep ya hiç olmaz.

Bir sorunun cevabı hem evettir hem hayırdır. Yani. İnsan kutsaldır dünyada ama bazı yerlerinde, genelinde değil. Kutsaldır → evet Ama genel değil → Hayır.

Elektrik de: Seri devreler ya evet (1) ya hayır (0).. Bu Aristo mantığına uyuyor. Ama elektriğin bir de paralel devrelerde var. Bu da kuantum fiziğine uyuyor. Yani ya hep ya hiç değildir.

İnsan kavga ettiklerine bir baksın; %100 haklı olduğun onun da %100 haksız olduğun kaç tane olaya şahid oldun.

Haklı olsan da karşıya bunu söyletme. "Tamam kabul et ben haklıyım" gibi dememeli.

Yüzde yüz haklı olsan, karşıdakini buna iten kendi dışında harici sebeplerinin (ervah-ı habiselerin) olabileceğini unutmayın.

Yüzde yüz haksızlığa iterseniz bir gün bunun rövanşını alacaktır. En azından bu intikam hissiyle yaşar.



Hapishaneye zûlmen hariç düşenlerin %90 arızalı ve aklen veya ruhen hasta. Bunlar tedavi edilmeli. Tedavi edilmeden ya affediyoruz ya bir şekilde çıkıyor. Sen hiç hastanedeki hastayı affettim seni diye taburcu edildiğini duydun mu?

İnsan kendini herkesten üstün gördüğü için, öğrenebileceği yeni bir şeyler bulunduğu inandığı için, alçak gönüllülük gösterip başını eğemediği için girdiği çukurdan çıkamıyor.

İnsan yerde gördüğü ekmeğe asla basmaz basanı da kınar. Alır öper ve yüksek yere koyar. Çünkü ni'mettir. Peki ya senin çocuğun, eşin ni'met hem emanet değilmi? Trafikteki ekmeğe kadar senin için değerleri yok mu. Yere düşmüşse kaldırmazsan bare basma

Yerdeki ekmeğe tekme atanı hiç gören var mı? Ben hiç görmedim. Ama insan tekme atanı gördüm.

Sıkıntısızlık aramak kendisi sıkıntı doğurur. Sıkıntının en etkili çaresi onunla yaşamayı becerebilmektir. Hiç derdlerin, sıkıntıların olmadığı hatta ölümün olmadığı dünyada yaşamak ister miydiniz?

Kendimizi çok önemseriz ama beğenmeyiz. Yani birisi bizi methedince istemeyiz ama resmimizin kötü çıkmasını istemeyiz.

Bazan da değil başkasını kendimizi bile kabullenmekten sıkılırız!

Anne babamızı önemseriz ama çoğu tarafını beğenmeyiz.

Anlamsız yaşamayı anlamlı bulmuyorum. Anlamlı değil. Bazı insanların yaşamasıyla yaşamaması eşit. Belki de yaşaması zararlı. Sor kendine. Tamam da uzun yaşamayı niçin istiyorsun? – Neyi çoğaltacaksın. Neyin yeniden kazanacaksın? Bak bir yılda farklılık var mı? Her gün eşit mi?



Ben ve Aldığım Roller

(Silivri c-2/Hücre:15) (11.09.2017)

“İhtiyarlık, gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise; başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin, ihtiyarlığının da iyi geçireceği umulur.” (Molla Camî)

Herkesin bu âlemlerle bir rolleri var. Rolüne tutsak olmadan ve rollerini unutmadan vasatı yakalamalı. Eğer rollerini bilmiyorsan kendimizi tanıma fırsatını kaçıır. Şuna dikkat et; rollerinin üstüne çıkma ve altında da ezilme.

Bazan rollerimizde kendimizi kaybederiz de kendimize zaman ayıramaz oluruz. İtiraf edeyim ki ben rolümü oynarken çoğu zaman kendimi unutmuşum, kendimi unutunca dostlarımı da tabi ki unuttum! Bunları hapiste farkettilim!

Hani Bediüzzaman der ya : İnsan bir elif bir noktaya benzer. Buna şöyle de bak. Bu elife harfler eklenir ve cümle olur. Bunu Türkçeye göre anlatayım. Sen doğduğunda bir (1) sin. Aldığın ünvanlar, sıfatlar, meziyetler, başarılar vs ler 1'in sağına konulan kocaman yuvarlak olan sıfır (0) gibi.

10000 → aldıkça meziyet, sıfat sayı çok büyüyor malum. Ama seninle değer alıyor. Sen olmayınca yani bir (1) kalkınca ortaya 0000 → sıfırların toplamı çıkıyor! Sen anlamsız olursan, aslını unutursan aldığın ünvanlar, başarılar meziyetlerin toplamı kocaman sıfır (0) .. Fani dünya bu işte. Eğer aslını unuttur servetini öne çıkarır onunla övünürsen 0001 gibi olursun. Sıfırlar öne geçer. O zaman sıfırlar çoğaldıkça,

meziyetlerin çoğaldıkça yani yükseldikçe aslanım alçalıyorsun hasaaaaannnn. Biri şu oluşturur: a) Nereden geliyorum. b) Nereye gidiyorum. c) Neredeyim. d) Ne yapmam lazım. Bunlara bulduğun cevapların beni (1) biri elifi oluşturur. Bunu farkedip kazandıktan sonra diğer rollerin sağına eklenip uzar gider! Varoluşumuzu yaşadığımız zaman sahip olduğumuz şahsi ve toplumsal rolleri giderek öz varlığımızdan üstün tutmaya başlıyoruz. Müdür bey, savcı bey denile denile artık öz varlığımızın önüne geçip aslımız olmaya başlar. Yaşlanınca, emekli olunca, hastalık vs ölüm olunca o ünvanın da gider. Önüne geçirdiğin için yani : 00001 olursun.

Elif → 1 (bire) ... Nokta(.) → Sıfıra. (Arapçada)

Türkçeye bunu çevirdim. O zaman elif → 1 .. Nokta sıfır oldu! Zaten noktaların toplamıyla elif (bir) olur.

Benim önüme ünvanların geçmesi: Savcı bey. Doktor bey denmesine gömülürsün sağıma değil soluma sıfır konuluyor. Bilirsin sol taraf → Geleceği .. Sağ taraf ise → geçmiş tanımlar.

Gelecekte sıfırlanmamak için dua ediyorum.

Sanırım ki elifin ebced sayısı da birdir.

Bir küçük bir şey ama, bu olmazsa ünvanlar anlam kazanmaz. Bu ünvanları yaşlandıkça kaybedenler sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Kendileri boşlukta hissediyorlar!

Dikkat et sıfırlar yuvarlaktır güvenilmez yuvarlanır kaybolabilir. Sıfırların (noktaların) ufaklığıyla görünmediği gibi.

Bizim köyde meyve ağaçlarını sarmalayan ve köklerini ağacın her yerine nüfuz edip soka ve sonunda ağacı kurutup öldüren sarmaşığa benzer o meziyetler! Arapçada bu bitkinin adı seretandır yani kanser bitkisi derler.

Kazanımlarına ikinci derecede sağına konulan sıfır gibi düşün. Bunlar biri büyüktür. Ama an şartla bir orda ise. Yani sen seni bilersen. Kazanımların sen değilsin. Sende. Onlara ben deme, bende de.

Senin Gördüğün Gibi mi Acaba?

(11.09.2017) (Silivri)

“Cisimlerde renk yoktur; renk ışıktadır. Galiba olay şu: Bir cisimden gözümüze belli dalga boylarında ışık gelir; beyin bunu yorumlar, “kırmızı” diye algılar. Cisimlerde renk yoktur; renk beyninizdedir. Nitekim bir köpek veya arı dünyayı bizim gibi görmez.”

Dünya bizim gördüğümüz gibi değildir. Sağlam bir duvarın dopdolu olduğunu görürüz. Oysa o duvarın 1/10.000 atomlarının çekirdekleri ve elektronları tarafından doldurulmuştur; atomun içinde büyük bir boşluk vardır. Duvarın 999/10.000 (On binde 999’u boştur). Biz dolu görürüz.

Olaylar da aynen böyle. Kişilerin zaman, zemin ve şartlarına göre değişiklik arz ediyor. Her şeyimiz nisbi. İman ve küfür sabit hakikattir. İbadetler de nisbidir. Dünyanın da kendisi de nisbi. Dünya nereye göre nedir? Dünyanın kendisini içindekilerle tanımlarız, anlam yükleriz ama hakikatını evvelini-ahirini bilemeyiz. Çünkü nisbet ettiğimiz şeylerin bunun içindeki şeyler. Tıpkı elma ile elma ağacın evvelini-ahirinin hakikatını bilemeyiz. Olur mu nasıl bilemeyiz. Olur mu nasıl bilemeyiz? Denilirse.. – Baksana ağaca bakıp ne sanatkârı ne de üzerindeki esmaların cilve, cemel, nakış ve sanatını görmeyen insan sayısı görenlere göre ne kadar çoktur!

Demek o renkleri biz oluşturur anlamlandırdığımız gibi hayatı ve hayatın akılcılığını anlamlandıran ve hayatın içini dolduranda bizleriz. İnan insanların dini hayatlarının dışında (Allah’ın haramı ve helalleri hariç olmak şartıyla) her şey bizim bakışımızla anlamlandırıyor. En azından o sözden o fiilden senin kasedtiğini onun yaptığını bilemeyiz. Olanlar da var tabi. Onları da es geçemeyiz. Ama eslaf-ı iz’anın hikmetini bilmediğimiz fiillerine ve sözlerine hemen itiraz oklarını yağlama! Çoğunlukla negatifliği görmeye meylimiz olduğundan akılda onu sana söylüyor, yorumluyor. Akıl senin kabul ve reddettiklerinin içini dolduruyor. İlk önce biz akletmeyiz. Niyetimizle onu ya red ya da kabul ederiz. Sonra da akılla onun hikmetini anlatırız. Akıldan önce niyetimiz, ihtiyarımız geliyor ki; dimağın en tepesi itikad.

Karşımızdakilerin dünyayı ve olayları anlama ve anlamlandırma biçimlerinin yanlış olduğunu, bizim anlama ve anlamlandırma biçimimizin ise tek doğru olduğunu düşünmek zihinsel ben-merkezciliktir. Fiziksel ben-merkezcilik zihinsel ben-merkezciliği besler.

Diyelim ki çocuğunuza matematik ödevinde yardım ediyorsunuz. Size göre kolay bir şeyi anlamadı. Çocuğa “Yavrum bak çok kolay” deriz. Leşte pislik yoktur, bize pis gelir. (Vahşi hayvanlarca ziyafet gelir.) Problemlerde de kolaylık veya zorluk yoktur; bize göre kolay veya zordur.

Hani ırmağın iki yakasında olanlarca, karşısı senin bulunduğun olduğu gibi. Yani: “Hey karşıya nasıl geçebilirim.” Desen o ne der?

-“Ne lüzumu var, sen zaten karşıdasın” der. Ben merkezli baktığı için.

Hem bir bakış daha.

Saz çalanların içinde birisi bir yere parmağını sabit koymuş duruyormuş. Diğerleri çaldıkları için ileri-geri parmak hareketlerini yapıyorlarmış! Sormuşlar ona: “Erenler, başkaları ellerini perdede gezdiriyorlar, senin elin niçin sabit?” – Cevab vermiş : “Benim tuttuğum yer en doğru yerdir. Onlar benim tuttuğum yeri arıyorlar.” demiş!

Aynen bunlar gibi. Ben merkezcilik bunun gibi bir şey. Kendisi gibi düşünmeyenleri yanlış olduğunu düşünür. Ondan; ya düşman olur, ya değiştirmeye kalkar ya da mücadeleye girer. Karşındakinin sözlerine veya davranışlarına bakıp onun ne düşündüğünü 100/100 anlamamız mümkün değil.

Yaşlı kadın muavine: “Oğlum Rize durağına gelince bana haber ver belki uyumuş olurum demiş”. Muavin unutmuş otobüste pazara kadar gitmiş. Muavin hatırlamış ama iş işten geçmiş. Şoföre demiş. Şoför “bu akşam saatinde o yaşlı kadını burada bırakamayız.” demiş ve kimsenin haberi olmadan 35 km geri gelmiş ve yaşlı kadına “teyze Rize durağı haydi in” demiş. Kadın : “Oğlum inmeyeceğim ilaç içme saatim Rize durağında olduğu için bana bir su ver de ilacımı içeyim” demiş! Bu olmuş. Kadın hesablamış ilaç saatim ancak Rize durağına gelince olur ve öyle ölçü kurmuş. Muavin o sözden anlamış, yaşlı kadın neyi niyet etmiş!

Aman dikkat bizlerde gündelik hayatta böyle çok yapıyoruz!

Tamamen ben-merkezcilikten uzaklaş denmiyor. Sıkıntı olunca hep o taraf haksızlık yaptı diye haksızlık yapmış olmayalım diye söyledim!

İlimde de böyle oluyor çoğu zaman: Bilim adamlarının çoğu söylediklerinin hepsi bilimsel değil. İnançlarını, davalarını merkeze koyup öyle formüller yaparlar. Misal : Elektronların 8 halkası, ilk bulan hindu olduğu için Nirvanaya 8 mertebeden geçmesi lazım olduğu inancına uydurmuş!

Hem mesela erkekler ağlamanın mantıksal ve matematiksel sebeplerini arar. Kadınlar ise duygusal olduğundan erkek bunu anlayamıyor Yaklaşımı sebep sonuç ilişkisine odaklandığı için. Oysa insan sırf sebep sonuç odaklı, matematiksel ve mantıksal yapıyı sahibi hayır.

Karşıdakini tanıyabilirsin, haklı olduğunu düşünebilirsin ama onun neler hissettiğini anlamalı. Karşı tarafın duygularına kapalı kalmamalı. Duygu empati yapamayınca karşı tarafın ağlamasının anlamsız ağladığını, gerekçeler olmadığını söylenip dururuz. Oysa ağlama sebebi bilinin tarafı olmakla beraber bilinmeyen tarafları daha çoktur. Herkese has özel duygusal âlemlere sahipler. İnsan fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlükle çalışır insan. Birbirini etkileme yaparlar.

Bunların da herkeste aynı olması ve denk gelmesi zordur.

Ahlâk

(10.09.2017) (Silivri C-2/Hücre:15)

Bir şeye kararı veriyoruz. Sonra akli gerekçelerini sonra açıklıyoruz.

İnsan davranışlarının altında olanlar: Çelişkiden uzak durmak. En yüksek değeri ölçü yapmak. Bütün insanları kucaklarsın.

Ahlâkın; biri toplumun sana yüklediği. Diğeri: Aslını ortaya çıkarmak

Bulunduğun mekân ve zaman sana yükleme yapar.

İnsanları bilgi hakkında büyütüp, ahlâkı bakımdan büyütmemek topluma bela yetiştiriliyor.

Din ödül olarak olmamalı. Yani Cennet için olmamalı.

Bilgisizlik bize acı veriyor.

Bedelini vermişsen değerleri anlam taşıyor.

Bazı insanlar sonuçla ilgileniyor. Süreçle değil. Bazıları da sonuca değil sürece ilgileniyor. Yani: Sonucu ben kazanacaksam kimler yanarsa yansın. Diğeri çok insan zarar göreceğinden sonuçtan vazgeçer.

Özgürlük sorumsuzluk değil. Kuralsızlık, ölçüsüzlük değil.

Adaletin yargısal, toplumsal boyutları var.

Kendini tanıdığın kadar hür olacaksın.

Hikmetin içinde ilimde var kişinin katkıları da var.

Sorunların kahir ekserisi ben merkezli bakmaktan ve davranmaktan kaynaklanıyor. Bunu yazarken şu hatırıma geldi: Hani bilmana, Peygamber Efendimiz a.s.m kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gitmesi ve acısını paylaşması ve ona "Ben seni seviyorum." Deyip başını okşaması hatırıma geliyor.

Birisine olur olmaz bağıırıp rahat oluyorsan ben merkezi bakmıyorsun demektir. Hem adres sorunca ben merkeziler, kendine göre sola var, devam et, sonra sağa döne devam et derler. Empati yapabilenler adresi sorana göre yön gösterirler.



Bazı şeyleri sabit sayarak formüller kurmuşuz.

Dünya hayatı olmamışsın verilmiş. İçini sen dolduracaksın. Seni bu ilgilendiriyor.

Ölüm herkesi eşit olduğu için mutlak adalet ölümdede görünüyor. Hep deriz ya öleceksin. Ölünce görürsün. Onun da öleceğini bilmek seni rahatlatıyor.

Ölümü tadacaktır. Yani hayatın içinde olanı tanıyacak. Yani : Hayatın içinde yoksa hayatı ortadan kaldırmıyor. Ölümsüzlük olsaydı dünyada ne yapardık. İnan sonra ölümü mum gibi arardık.

Kalb 1 dk 5 lt pompalıyor.

Ölüm korkusunu ümide, sevince çeviren Allah sevgisiyle mümkündür. Allah'ı tanıdıkça, sevdikçe ölüm korkusu ümide dönüşür.

Hayatının kaliteli devamını istiyorsan, standart çalışmalarını, okumalarının zamanını düşürme. İyi iken ne yapıyordunsa bunu devam ettir.

İnsan ilimdir, doğrudur dediğimizi yine biz yıkarız yerine başka bir şeyi koyarız. Bunu insan yapar.

Uykuda kanla beyin yıkanıyor.

Spor. Beslenme – Uyku. Beynini kullan.

Uyku herkese ayrıdır. Çok uyudun, az uyudun demeyin.

Çocukken rüya çoktur. Yaşlandıkça rüya azalır. Uykuda gündelik geçici hafıza kalıcı hafızaya aktarmalar da olur.

Uykunun metabolizması en iyisi 2 ile 4 arası. Uyku çok güzel olur. Işık vücudun uyku salgılamasını bastırıyor. Odana sokma ışığı. Uykudan önce okumak kalitelidir ama tv sakın olmasın.

Esneme bulaşıcıdır. Nasıl oluyor bilinmiyor.

Uyumadan önce okuyun. Çünkü onu geçici hafızadan kalıcı hafızaya atılıyor. O zaman okuyarak uyuyun. O kalıcı oluyor.

Beyinde konsantrasyon saati var. Şartlanma onu kuruyor, o saatte uyanıyorsun.

Beyin malzemelerle çalışma sahası azalır. Odadaki çöplerin çoğalması gibi. Uykuda onları boşaltır uykuda anlarsın.

Beyin uyanmış beden uyanmamış kısa haline karabasan deniyor. Beyin bedenden önce uyanıyor. Çok uzun algılanması bize aittir.

Sporu daha çok 16.00-18.00 arası yapmak idealdir. Ama herkese göre değişir.

İnsanlar sırf eve kapanmamışlar, odalarına kapanmış bu asır.

İnsanı canlı tutarlardan dostluklar ve arkadaşlıkların canlı sürdürmeli. Bu çok büyük.

İnsan olarak kal ve mutluluğunu kaldıracak hiçbir şeye fırsat verme. Eşyaların çeşitliliği önemli değil. Sen ne ile mutlu oluyorsan senin için o. Bir şeye sahip olacağına dair mutluluğundan vazgeçme. Netice senin mutlu olmandır.

Gıdalar, egzersizler bunlar kişilere özeldir. Pek kuralı olamaz. Beslenmede, uykuda, sporda kişiye özeldir. O kadar olumsuz odaklanmışız ki iyi şeyleri görmediğimiz gibi takdir etmeyi unutup mutsuz olmayı, şuna buna söylenmeyi, karamsarlığı öylesine derinden öğrenmişiz ki, bu ülkede yaşanmaz, batsın bu dünya diye söylenip dururuz! Daha da ilerisi iyimser birini görünce canları sıkılır. Şuna bir şey deyimde keyfi kaçsın demeyi arzular olmuşuz! Biz herhalde küçük şeylerle mutlu olmayı unutmuşuz. Bunu hapishanede yazıyorum. Ben inandığım davadan dolayı burada olduğum için mutluyum. Yani tuzum kuru değil.



Sırayla neleri konuşacağımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman sonra söyleneceği şeyi önde söylüyoruz o zaman da ortalık karışıyor. Bunların başında hemen eleştiri üslubunu

kullanıyoruz. Karamsarlığı, tenkidi, eleştiriyi ve olumsuzlukları görmeyi daha çok ailede ve tv'lerden öğreniyoruz. Karamsarlığı öğrendiğimiz gibi iyimserliği de öğrenmek lazım. Negatifi vurgulaya vurgulaya yaşama negatif bir bakış tarzı geliştiriyor.

Her şeyin göreceli, nisbi olduğu bir dünyada ahireti esas alır yaşarsa değişken ölçülerden acabalıklardan kurtulur.

Hoşlanmadığın söz veya davranışa mutahab olursan; senin aleminde ifade ettiği gibi ifade ediyor mu acaba onu söyleyen ve yapanda.

Eğer söylediklerinden düzeltmen gereken şeyler varsa gurur yapmak düzelt.

Küçük şeylerin sana büyük sıkıntıları yaşatmasına fırsat verme.

Bir şeyleri kaybettiğinden arkasından mahzun olma yoluna nazaran elinde olanlara sarıl ve onların kıymetlerini bil. Yani musibette daha yukarı bakmaya alış! Değiştiremeyeceğiniz kayıpların arkasına fikren ve hissen düşmek mevcudu da işlemez hale getirerek kaybetmiş oluruz.

İnsan beyni modelleme yoluyla bütün bir evreni alıp kendi içine sokar.

Bu sana: Bir kâinat, şecere-i hilkatın kendisi var. Bir de bilkuvve onu hakikatları sende çekirdek olarak var. Sen ise bunlara hâkim yerden bakan bunların dışındasın. Bundan bütün alemleri, evreni kendinize taşıyarak, malzeme yaparak bilkuvvelikten bilfiile çıkarıyoruz. O anda ötelere ağaç oluyoruz.

İnsan yaptıklarını, yapıyordakini, yapacaklarını birden yuvarlak aynada görebilendir. O zaman niçin kendini yalnız, mutsuz ve öfkeli hissetme yolunu seçiyorsun. Unutma senin seçmediğin hiçbir şey sana verilmiyor. Bunu ya fikren ya hissen ya da niyeten ve fiilen mesaj gönderiyoruz.



Empati

(09.09.2017) (Silivri C-2/Hücre:15)

Her şeyle alakadar. Misal: Ayak izine bakarak yaşlı mı genç mi anlarsın. Eğer gençlerin ayak izlerinin arkası, yaşlıların ise ön tarafı daha derin oluyormuş. Çünkü gençlik dik, yaşlılar öne doğru hafifçe eğik yürüdükleri için. Veya kuşların gagalarına bakarak böyleyi tanırsın. Misal: Uzun gagası varsa etrafında bataklık var. Gagası kısa, ince ve sivri ise etrafında orman var. Kabukların böceklerini yiyor. Gagası eğri, çapraz

uçlu ise çam kozalağın dolayısıyla çamlar bölgesindesin. Eğer gagası kısa, kalın, güçlü ise tohumların kabuklarını yediği için etrafında ekim alanları var demektir. O zaman küçük şey yoktur. Küçük bakan vardır. Veya insanın mimiklerinden ve yüz ifadelerinden anlaşılır samimi olup olmadığı. Becerebilirsen gözlerinden

Kadınların empati özelliklerinin daha fazla gelişmesinin sebebi vazifesinin içinde saklı. En azından bebeğin simasından ihtiyacını hissedip anlasın diye. Hem saldırıya uğrayıp uğramayacağını anlamak için. Erkeğin gözlerinden kadın anlar ne düşünüyor diye. Tıpkı semayı gözleyen çiftçiler gibi. Empati öğrenebilen, sonradan da kazanılandır. Nasıl ki terziler elbiselere, berberler saçlara bakarak insanın karakterini kısmen ki büyük oranda tespit edebiliyorlar. Doktorlar yüz ifadelerinden. Hakimler seslerinden.

Psikolojik 2

(09.09.2017) (Silivri c-2/Hücre:15)

* İnsanın çelişkileri, ikilemleri olması da doğaldır. Bu yüzden çelişkisiz, ikilemsiz olmak değil, onları fark etmek, onlarla uzlaşmak bir fazilet olmalı.

* Yüzde yüz haklı olduğum hiçbir kavgam ve münakaşam yoktur.

* Doğal olanı severiz ama doğal olmayan plastikleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazı işleri ve kişileri de böyle düşün. Plastiği hazmedemeyen doğa gibi, insan da cezayı kolay kolay hazmedemiyor. Oysa yaptırımlar doğaldır, doğamıza uygundur, sindirilebilir.

* Asıl ölçüyü kaçırırsan her şeye yeniden ölçü getirmen, bulman lazım ki bu da seni yorar.

* Küçük şey dediğimiz şey de umumi resmin içinde büyüğü tamamlayan. Yeter ki bu senin için ne kadar mühim ve önemli. Bazan küçük bir şeyde boğulur gideriz. Oysa onla meşgul olmaya, onunla mücadele etmeye hem değmiyor hem sana yakışmıyor!

* Küçük şeyler bazan büyük şeylerin habercisi, sesi bir şekilde alametidir.

* Analizci ol. Kızdığın şey senin için ve neyin ne değer için küçük ve büyüktür? Göreceli ve nisbi olaylarla değişebilene o kadar d eğer verme ve atmosferik hadise gibi gör. Çünkü birazdan gidecek ve değişecek. Her şeyin doğası odur ki fanidir. Sen onu

bakileştiriyorsun? Senin olmazsa olmazlarına ne kadar zararı ve faydası var ona bak. Kızarak, nefret ederek onu kontrol edemeyeceğini bilmen lazım.

* Onun için normal olan sana anormal gelebiliyorsa o nisbidir. (Mukaddes şeyler hariç)

* Fotoğrafçılar çok enteresan bir anı yakalar çeker resmini on ömür boyu besler. Onun maddi geçimini sağlar. Senin de enteresan bir anın vardır geçmişinde. Onunla gurur duyduğun. Aslında her şey enteresandır da farkında değiliz. Mesela: Yoğun bakıma bağlı olan hastadan, tekerlekli arabaya bağlı felçli hasta benim içim enteresan değil mi? Hani buzun içindeki yanıcı O₂, yakıcı H unuttuğumuz gibi. Yani buzun içinde gizli ateş var. Onu buz gizlemiş! Çıkar onu. Sen bütün kâinatı evreni taşıyan, aleminde şekillendirebilensin. Sen Allah için özelsin. Ne çabuk unutuyorsun!

* Hoşlanmadıkların senin için öyle görünüyor. Nasıl ki leş kedi ve köpek için çok da güzel ziyafettir. Sana faydalı ve zararlı olan herkese öyle değil.

* Irmağın bir yakasında bir diğeri de öbür yakada imiş. Sert aktığı için geçememiş. Biri ötekine bağırması "Karşıya nasıl geçebilirim." Karşıdaki cevap vermiş "Ne lüzum var, sen zaten karşıdasın." İnsan kainatın hulusa-i camiasıdır.

* Bir şey fiile çıkmışsa ısrar etme ondan hikmet var. Ve de ki : bu benim tercihim değil kaderim" de.

* Kendisi ile sahib oldukları arasındaki unutan, sahib olduklarını kaybettiğinde, kendini boşlukta hisseder. Niçin yaratıldığını, niçin ve nerede olduğunu bilmeyen, sahip olduğu kariyer ve mal ve mülkü giderek öz varlığımızdan üstün tutmaya başlar.

* Pis bir sokak, üzerine yeni çöpler atılmasını hak ediyor olabilir. Ama ben o sokağa çöp atmayı hak etmiyorum.

* Boş başak dik durur.

* Ekmeği elde etmede kullandığımız çaba ve gayreti insanlara da yapsam kimleri dahi dostluk kervanına katardım!

* İkilemler yaşamın ayrılmaz bir parçası. Bunu kabul edince rahat edersin. Çünkü varlık böyle kurulmuş. Sen de varlığın özüsün. Senden ikilem olmaması olur mu? Allah'ın dışında ikilemi olmayan ne var ki?

* Hani çokça yaparız ya. Birisi bizi methetse estağfirullah deriz. Almayız üzerimize zahirde. Yani kendimiz sahiplenmeyiz. Onun tersini söylerse kızarız.

* Evet hayır bazan izah olmuyor. Açıklamak gerekiyor. Misal: Sana sorsalar ki- ama evet hayırla cevaplayacaksın- “Hala uyuşturucu kullanıyor musun?” ne cevap vereceksin? Evet-hayırla cevabı olmaz bunun.

* Haklı olduğunu ille karşındakine söyletmeyin! İkili ilişkilerde ya 100 ya da sıfır gibi bir ilişki aramayın.

* Kusursuz, hatasız olmalıyım düşünmek, bu düşüncenin kendisi kusurdur.

* Eleştiri yapmadan önce iyi taraflarını ifade et.

* Kayınvalidesinin hep kötülüğünü anlatıyordu hapiste. Dedim ki onun hiç iyiliği yok mu? – “Hayır” dedi. Dedim. “En azından iki iyiliği var görmüyorsun. Birisi: Karını doğurmuş. İkincisi çocuğunun anneannesi.”

* Hapiste bazı dostlara rastladım. Ona söylemiş olduğum iyi cümlelerim, iltifatlarım hayatta unutamayacağını söyleyince bu bana hücrede 3 gün motive etti. Birisi de “Hatırlıyor musun ben filan yerde şu için azarlamıştın” dedi. Bu da bana tam 1 hafta sıkıntıya koydu! (09.09.2017 Silivri)

* Bundan sonra çok dikkatli ol. Senin için normal belki de denmesi, yapılması gereken sözler ve fiiller birilerinin ya dünyalarını abad ediyor ya da yok ediyor!

* Ödüllendirilen bir davranış insana kârlı iş olduğunu bazan verebilir. O zaman geribildirim oluyorsa bize doğru yolda olduğumuzu gösterir.

* Yaşamın hayatımıza yüklediği yükleri düşüncelerimizle, duygularımıza hafifletebiliriz.

* Hadiselerden ve bulunduğu sıkıntılardan kurtulmanın en mühim bir yolu; nerede ve niçin olduğunun cevabının içinde gizli

* Çünkü varlıkla birbirleriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. Bu ilişkiyi gördüğünde kendisini sana açar.



* Seçilmek istediğim için başka rolü oynuyoruz. Olmadığını olmak istiyorsun.

* Risk alamayan dava adamı olamıyor.

* 9 ay çocuđu taşıyan, sonra hayat boyu sıkıntıyı yüklendiđi için kadın seçici oluyor. Erkeđini onun seçiyor. Erkek pek seçici deđil. Çünkü böyle bir sıkıntıyı göđüsleyeceđi için.

* Kadınlarda daha çok temkinli olur. Erkek doluduludur.

* Kadının en çok rahatladıđı ve çok mutlu olduđu gün adeti bittiđi 14 günü. O gün çok ilgilen Adeti bittiđi günün gün. 14 gün. Çok iltifat et. O aman salgılamaları (mutluluk salgılamaları) çok oluyor o gün.

* Birbirimize niye yetmiyoruz?

* İnsanođlu niçin kurallar olsunumu anlamak istemiyor.

* Peygamberimiz asm duası: “Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tenbellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlıđından sana sığınırım” (*Nesaî, istize,25*)



Vesvese

* Kur’an okuyordum ezan okundu. Kur’anı bıraktım namaz kılacaktım. Acaba abdestim var mı? Dediler. Nasıl düşüneceđim. Bulunduđum en sondan bir öncesini düşün iki öncesini deđil. Yani: Ben Kur’anı abdestim olmadan okumam. Demek Kur’andan önce abdestim var idi ki Kur’an okuyordum. Şimdi namaza kalktım. Kur’anı acaba abdestli okumaya başlamışımıydım demeyeceksin. En son ne yapıyordun ona bak. Ben Kur’an okuyordum en son Kur’andan öncesini düşünme. Yaptıđın en son işe göre düşün. İki üç mertebe arkayı düşünme. Kur’anı abdestli mi okudum deme. Kur’anı elimden bıraktıktan sonra abdesti bozdum mu? de.

* İnsan şahid olduđuna sahibim zannediyor. Bildiđini de ona dönüştüđünü vehmediyor.

* Vesveseni yönetebilmen için Allah’ın cc yaradılış gayesini ki (24. Mektub) bilmen lazım.

* Harama bulaşmamış olanlar daha çok aldanır, karşıındakini de kendi gibi zanneder de ondan. Hile düşünemiyor.

Düşünürken

(21.03.2021 / Tepecik

☪ **Zeka** soyutu somuta, somuta da soyuta dönüştürebiliyor, **akıl da** bizi ötelere bağlıyor. **Tefekkür** ise soyut somutların olmaksızın gaybi hakikatlerinin ifadelenişidir.

☪ Beden “**ben**”e konu olduğu için -benim vücudum diyerek- beden insan değildir. İnsana **içsan** derlermiş eskiler. **Bilgi** dışsaldır, insan yorumlanmış mahluk -varlık- olduğu için kendini kendi keşfettiği için ve amaca bağlı olarak aslında yürürken şahit olduklarının **anlamıdır**. **Melek** içi doludur, dolduramazsın, **içsan** ise dolması bitmeyen ve kendisi ile bile **ÇEKİŞEN** mahluktur. Bu **içsel** çekişmesine haricin önermeleri, verileri olur ama **oraya** -içsel alemine- hiç kimse şahit olamaz kendisinden hariç. Sana dışsal olan sana anlam veremez, beşeriyetine kuvvet verir. Ereğine, aslına, hakikatına bağlı olarak beşeriyetini hatta mevcudiyetini ortadan kaldırabilecek kadar acayip bir vücut (mahluktur) sahibidir insan (içsan).. **Gayeye bağlı olan insan anlamıdır**. Araçları amaç edinene de **putperest denmiştir**. Araçları kendi kendinize de şirk koşmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda **insan görünmez varlıktır**. Göreni göremezsiniz. Gördüklerimiz gözükmeyenlerin dışsal ecza ve efratlarıdır, mevcudiyetlerinin belirtileridir.

☪ **Kavramın içeriğinde**; hakikatlar, insan ve mevcudatı içerir. Lügat ise; mevcuddaki ilişkisi ve çelişkilerin birliğidir, görünümüdür.

☪ Benim en çok garibsemiğim; modern **tıp** bilimi **ruhu** kabul etmezsen **psikoloji** diye bilim dalını ortaya koymasıştır. İnsanın psikolojik davranışlarının kökenini hep madde ve fonksiyonlarında aramış ve çözümü de orada aramış. Oysa ulvi psikologlar ki vefa gibi sıfatlar ahlâkıdır madde ve fonksiyonel değildir. Dolayısıyla modern tıp sebatsız düşünemez hale getirmiş insanı. **Aşk ve muhabbeti**, anne ve kardeş duygularını elektronların hareketine bağlamalarına hep şaşırmışım. Bunu iddia eden bilim insanı annesine annem demesi maddenin fonksiyonunda aramış mıdır acaba! İnsanın kazanımlarına, kemalatına ve kayıplarına hep maddesel fonksiyon olarak bakmışlardır.

☪ **Özgürlük** serbestlik değildir, keyfilik de değildir. Özgürlük; kendi bilincinde, şuurunda olma sorumluluğunda olandır. Sorumlu olmayan özgür değildir. İnsan insandan başka bir şeye dönüşemez.

☪ **Arif olmak** bilmek değil tanımadır.

☪ **Bazıları neşeyi kıskanırlar ki çocuklara kızarlar.** Ki anne çocuğuna “bak amca kızıyor” der çocuğum sus demez. Anne rahat iken hariç niye rahatsız.

☪ **Şuurunun şuuruna varmak.** Kendini kendinden dışlamayarak varır, kendini kendine mevzu ve konu yapan ereğine, hakikatına bağlı olarak yapar.

☪ **Bilgilerin ilme** eyleme geçirememişsen **mezarlığa dönüşmüş olursun.** hani mezarlıkta bedenleri var ruhları orda yok ya – Eylemde olmayan bilgilerde aslı olmayan cesedler (bedenler) gibiler. Onun için mezar-i müteharrik bedbahtlar diyor Üstadım..

☪ **Tekrarın;** ettiklerinle sen değişiyorsun, o değişmiyor. Sübhanallah.. gibi tabirlerle kendimizi değiştiriyoruz.

☪ **Çelişkilerle** insan aktif ve canlı bulunur. Devamlı kendini inşa ediyor. Bu çelişki ila nihaye gider. Böylelikle insan kendi emeğinin ürünüdür kendine. İnsan sebebi kendinde, sonucu da kendinde varlıktır. İnsan devamlı sahib olmaya gayret ediyor oysa var olmaya yönelmiyor.

Doğru ve Hak

Doğru ve yanlış kavramları kişinin, zamanın ve mekanın içindeki objelere yani olaylara ve hadiseler ve şahıslara göre değişkendir. Mesela: Dün kesin doğruların bugün yine senin için yanlış. Bugünü doğruları ve sana göre kesin yanlışların yarının yanlışları veya doğruları olabiliyor. Kur’andan misal: Hızır as şimdiki zamanın yanlışlarını yaptı. Gemiyi yaraladı. Çocuğu öldürdü. Ücretsiz duvarı tamir etti. Ama hep bunlar geleceğin doğrularıydı. Ama şimdi yanlış görünüyorlar.

Hak ise, Ezelden ebede bakan bir nazarın hazırdaki muamelesi. Hazıra hazır için muamele etmez. Maziyle istikbali nazarına alır halde muamele eder. Ondandır ki felsefede hak yoktur. Yani: Mutlak doğru yoktur. Felsefeciler hak budur diyemezler ve asla demezler. Söyledikleri “kişiye, zamana ve mekâna göre değişken olanlar nasıl hak olur.” Derler.

Hayatın İçeriği 2

- ☞ İnsan kendine sorsa: Neden yaşıyorum? Ne olacağım?
- ☞ Varolduğunu hissetme nisbetinde mutlu oluyor. Bunun tersiyle mutsuz oluyor.
- ☞ Hiçbir canlı doğadan fazlasını almaz, sırf insan alır.
- ☞ Hayat nedir? Sorabilen insan.
- ☞ Ne ile gurur duyuyorsun? Bunun cevabı senin acizliğini gösteren şeydir. Senin acizliğini kaldırdığı için gurur duyuyorsun.
- ☞ İnsan kendini davranışlarını kontrol etmesi lazım.
- ☞ Öfke sınırları çizer. Gülmek sınırları kaldırır insan.
- ☞ **Üzüntü** ve kaçırdığımız ve suçluluk duygusu olmazsa idi insan olgunlaşamaz. Kaçırdıkların yoksa ne bulma arzusu olur ki ve neyin peşine koşardın. Bunlar problemi çözmede malzeme.
- ☞ **Problemi çözen**; Ümit. Olumlu tutum. Yeterlilik. Düşükten sonra kalkabilmek (Yılmamak). Bunlar insanın yeterliliğini barındırır.
- ☞ **Yeterlilik**; karşılaşılabilecek şeylerle baş edecek malzemen olmalı ve içsel sağlıklı olmak.
- ☞ Değiştiremeyeceğin olumsuz şeylere odaklanma. Ama yararlan, kullan. Şu anda iyi olan ne? Onu yap. Sahib olduklarını kullan. (Anksiyete=Kaygı)
- ☞ İnsan üretmeden mutlu olması zor. Yani oku. Tanımla. Tefekkür et.
- ☞ Şu anda yaşadığın geleceğin çekirdeği oluyor. (04.09.2017 Hapis)
- ☞ Hareket eden her şeyden ses çıkıyor. Demek ses (kelamdan) önce hareket var. Zamandan öncede hareket var. Hareket; bilkuvveden bilfiile geçerken, dönüşürken ortaya gözükenin adıdır.
- ☞ Bir şeyi bir şeyin bedeli veya karşılığı olarak konulduğu zaman, o şey (konulan) daha değerli ise değer yoksa değmez. Misal: Fani dünyada yaşamak ahiret için değer. Ama sonunda hiç olmak için değmez. Hapishane Süfyana karşı çıkmak içim değer. Parayı biriktirmek için çalmak, zekatını vermemek için değmez!

(5-9-2017 Silivri Kapalı Cezaevi)

☞ Ölenleri seviyoruz. Sebebi sosyal değil. Çünkü yok. Peki niye seviyoruz? Çünkü sevgiden. (Ölen yakın akrabası)

☞ Ölüm korkusu nasıl bir duygudur. Hayata seni bağlar ölüm korkusu.

☞ Sevgiyi biz yapmamışız. Biz kullanıyoruz.

☞ Bu insanoğlu değil mi Cennette bile hata yapan, sözünü unutan!

☞ Peki ya dünya ortamının kötü mekan ve kötü etrafı olan ne yapmaz.

☞ Âdem'de değiliz. Eşimiz de Havva değil ve bizden yapılmamış. Peki Âdem as dünyada istikameti tutabildi? – Bunun birincisi geçmişinden aldığı dersi unutmamış.

☞ Senin HAPİSHANE hayatın Sadakat ve Teslimiyet imtihanıdır.

☞ Aşığa ve vesveseciye adres sorulmaz (!)

☞ Yalnızlık insanı bitirir. Yalnız olmadığımı bilmek çok güzel bir şey ve seni canlı tutar.

☞ Yaptığın yatırımın bir sıfatı da vefa olarak sana dönmesidir. Yatırımın yoka vefa beklemek ahmaklıktır.

☞ Kızılmaktan önce anlamaya çalış.

Hayatın İçeriği 1

☞ Hayatının içine dikkat edersen nereye gittiğini görürsün.

☞ İnsan olmanın onurunu yaşamak.

☞ Hayret etmesini bilmek lazım. Her mahluk sağa, sola, alta ve üste çevirir.. ama insan ise kafayı yukarı semaya çevirir ve düşünen tek mahluktur. Semaya düşünmek için bakan.

☞ Hayal etmediğini düşünemezsin, ilmi çerçevesini kuramazsın.

☞ İnsanoğlu cismen hiç. Fakat bilim ve ilimle her şeyin arkasına geçmiş.

☞ Hayatta; curuftan altını ayıklamak gibi olmalı.

☞ Şartlarına saplanma, durdurmasının seni. Şartlarına bağlı olma. İlk önce haz duyman lazım davana.

☪ Davanı uçuk olarak hayal et. Bilim kurgu yap.

☪ Ama öyle ama böyle her şey bitecek. Önemli olan kimin için bitirdiğin. Acı da öyle. Kimin için acı çektin!

☪ Biri; vazife olduğu için yapmak.

Diğeri davanın iktizası olduğu için yapmak.

Misal: Namazı vazife olduğu için, farz olduğu için vs sebepler için yapar. Birileri de davasının icabları olduğu için yapar. Namazın arkasına geçmiş oradan namaza bakar. Biri namazla bakar ahirete. Diğeri ise ahiretten dönüp namaza bakar fikren ve hissen..

☪ Niçin bazen çok küçük şeylerde boğulduğumu bir türlü cevabını bulamıyorum. Var olan klasik cevaplar tatmin etmiyor beni.

Bu Fiziki Aleme Diğer Alemler de Bindirilmiş

☪ Bence tüm geçmişler her şeyini silip buradan -dünyadan- gidemezler. Bu fizik dünyasında mutlaka astral boyutlarını yani timsal-i suretlerini ve temessülatlarını bırakıp gidiyorlardır. Tıpkı bu bedende nihayetsiz şeylerin konulduğu gibi. Veya bir hatıralara değişik karakterlerin yaşadıkları gibi. Veya rüya aleminde seyrettiğimiz gibi. Bu aleme binlerce alemler yüklenmiş! Veya şimdiki simamda bütün geçmişimin yüklendiği gibi. Çoğaltabilirsin.

02.09 2017 Silivri C2/15 hücrelerindeyim. Acaba bu koşu kimlerin timsal-i suretleri bindirilmiş kim bilir! Çözebilsem o anda onlarla çok rahat konuşabilirdim. Tıpkı keşf-el kuburlar gibi. Veya arkeologlar gibi. Arkeologlar bir parçadan tümünü okuyorlar. Bir toplumun kültürüne kadar küçük bir ipucundan.

Bazı insanlar sırf sestem, kokudan kendilerini görseler de kimlere ait olduğunu söylüyorlar. .Bu harika ve keramet değil hassasiyet-i ilmiyeden olduğunu zannediyorum.

Umurun batınına, mülkte melekütü seyretmek.

Müslümanların şuurulları bunu normal görür. Hem cinlere hem de ruhaniyelere inandıkları için.. Buna inanmamış toplum ve kültürlerde duydukları bir sese, kıpırdamaya, bazı görüntülere anlam veremedikleri için kafayı bozuyorlar. Akılları gözlerine ve kulaklarına inmiş olanlar akılla çözemiyorlar şimdilik. Çünkü: Sebeb yok, sonuç var. Kimse yok ama ses görüntü var. Niye...

Ya o dairede, o arsada daha önce o sesin ve suretin sahibi yaşamış! Bazı insanların bizim bilmediğimiz tarafları açılmış onları zaman zaman duyuyor, görüyorlar. Bizim için meçhul olduğundan inanmayız çünkü reddetmek kolayınıza geliyor. Araştırmaktan üşeniriz. Okumayan toplum olmuşuz!



☞ Kendinle barışık olunca daha barışacak kimse kalmaz.

Ben hep sorgulayıcı yargılara ve suçlayıcı davranma.

Kendinle barış olunca herkesle barışık olursun.

Yüreği sevgi dolana mıknatıs gibi herkesi çekersin.

☞ Her şeyin sahibi olan Allah, her şeyden farklı. Allah'lık garib ve alışılmadık varlığın en ilginç hakikatidir. Çünkü bu evrenin sahibi, yani kaynağı O..



İbadetler ve Bazı Şeyler Niye Sık Sık Tekrar Edilir?

Almanya'da bazı yerlerde 15 dakika bazı yerlerde bir saatte bir çan çalar. Pazar gününe adam topluyorlar zannediyordum. Pazar günü kiliseye ayine de gittim. Kimseler yoktu. Peki ya kimseler gelmediği halde daha niye çalıyor çan.

01.09 2017'de yazıyorum. Silivri Kapalı Cezaevi'nde sabah 7 akşam 12'ye kadar DHKPC'liler her saat başı kapıları vurarak, slogan atarak bağırıyorlardı. Bir vesile ile reisleriyle doktor vesilesiyle görüştüm ve ona sordum? -Dedi: Kendimizi motive etmek. Düşüncelerini, kendilerini, kendi hayat standartlarını düşünmeye dönmesin. Devamlı canlı tutalım. Çıkmasıyla girmesiyle eşit olsun.

-Bana dedi. "Sen şuuraltı bilinci bilir misin?"

- “Bilirim” dedim.

-Dedi. “Biz şuur altını canlı tutuyoruz dedi. Yoksa şuur devamlı çevre ve dış etkenlerle değişir. Şuuraltı pek değişmez ama örtülebilir. Örtülüp kayıp olmaması için devamlı canlı böyle tutuyoruz insanları” dedi.

Vah be! Dava adamlarına bak!

Sabah 7, akşam 12 de dahil. Devamlı eylem. Dışarıyı değil, kendilerini davaya canlı tutmak için.

Maalesef beş vakit namaz bize zor geliyor!

Kilise çanı da aynı kanunla çalışıyor. Bilinçlerinden sökülüp atılmasın. Yani diplerde kalıp unutulmasın. Vitrinde kalsın, kimseler almasa da.

Big Bang ve Ayet

(Enbiya: 30): “İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?”

Ayette evrenin başlangıçta tek bir kütle olduğu, sonradan bölünüp parçalara ayrıldığı ifade edilmektedir. Astrofizikçilerin evrenin oluşumu hakkında kabul ettikleri teori uygun gözükmektedir. Bu teoriye göre uzaydaki cisimler vaktiyle bir gaz ve toz kütlesi halinde idi. Merkezi çekim sebebiyle büzüşüp muhtelif noktalarda yoğunlaşan bu gaz kütlelerinden zamanla küreler halinde parçalar koparak uzay boşluğuna fırlamış, merkezi çekim kuvvetinin etkisiyle dönmeye, uzayın soğukluğu sebebiyle de soğumaya başlamıştır. Bu esnada yoğunlaşan ana kütlelerden de bazı parçalar kopmuş ve o ana kütlelerin etrafında dönmeye devam etmiştir. Böylece tek bir kütle, galaksi ve güneş sistemlerine, bunlardan da giderek yıldızlara, gezegenlere ve bunların uydularına dönüşmüş, nihayet gezegenler iyice soğuyarak bugünkü şekillerini almıştır, aldırılmıştır. Tamam da tüm bunların bir hesap tahtında olması iken.. Hem mekân yok, zaman yok. Sanki tüm bunlar mekânda oluyormuş gibi ifade ediliyor. Bunların olmasıyla mekân oluşuyor. Yoksa bunlar mekânda olmuyor.

Düşünürken

(20.03.2021) (Tepecik)

🌀 **Zaman**; her şeyin birbirleri üstüne binmemiş yapar. Olmuş olacak her şey anda bir noktada olacaktı. Dün, yarın olmayacaktı.

Mutlaklık içinde ancak Allah'da muayenlik olur.

🌀 Bazen **kelam** seni yeri çakmak için kazık vazifesini görür.

🌀 **Fizikte 11 tane sabitler var**. Bunu kimse sorgulamaz, niye niçini yoktur.

Misal: Deniz seviyesinde 0°C, 76 mm cıva basıncı altında vs.. Veya $p=3,14$ olması gibi. Kimsenin hatırına gelmiyor ki bu sabitleri sorgulayalım.

Sabite nedir?



Saniyedeki vuruşa da frekans deniyor. Yani bir saniyede ne kadar bu şekilde titreşiyor buna **frekans** deniyor. Yükseklik arttıkça l küçülüyor. Hareketi yavaşlattıkça l büyüyor bu sefer h küçülüyor. Her durumda l ile h eşit olunca buna sabite denir. Her durumda $l = h$ eşit olursa ki -mümkün değil- sabite denir.

27.08. 2017 Silivri Hapishanesinde Bir Rüya Gördüm

Rüyamda televizyonda film seyrediyorum. Filme o kadar kendimi kaptırmışım ki filmin içinde hissediyorum. Oradayım. Tamamen, şüphesiz, hissi ve fikri filmin tamamen içindeyim. Filmin içeriğinde susuzluk ve kıtlık var. Aynen bende burada susuz ve açlık eylemini çekiyordum. Tamamen filmin içeriği gibi hissediyor ve çok ciddi azap çekiyordum. Oysa masamda su vardı. Arkamda ekmeğim vardı. Ama onlara asla görmüyordum. Çünkü bedenen buradayken fikrimi o filmin içine girmiş ki hissende oradayım. Bedenimin burada olması bir mana ifade etmiyor. Çok ilginç ki; o ortamda

ben TV ve hapishane.. Üçünü birden gören ve bana ders vermek için bunları yaşatan benim arka tarafım. Benim asıl tarafım üçünü de seyrediyor ve sonra bana, haaa anladın mı sonradan ateist olan insanlar veya çok film ve oyun seyredenler aynen senin bu haline benziyorlar dedi. Hani dünya uyku gibi, rüya gibi denmişti ya.. Aynen dünyada böyle. Filmin içine kafayı sokmuş gerçek dünyadan bîhaber. İnanın bugün üçüncü günü hala tesirindeyim.

Etkilenmek için, o haletleri yaşamak için film yetiyor! Dünya hayatı aynen buna benziyor. İman galiba benim o ikinci tarafım. O her şeye hâkim. Hem bana. Hem seyrettiğime. Sonrada film bitince uyanamadım. O beni zor uyandırdı ve zor inandırdı. Ona inandım ve onun yanından ben de bakınca anladım. Garip taraf gafil olan ve uyanık (şuurlu) olan da ikisi de benim olmam.



- 🌀 Mikroskopla insana bakınca insan başka.
- Teleskopla kâinata bakınca insan daha başkadır insan.
- 🌀 Dünyaya bir yasağın ihmali ile dünya mecrasına döndük.
- 🌀 Bir sistemi anlamak kendisiyle olmuyor. Başka sistemde nisbetle tanırırsınız.
- 🌀 Bilimin delil olmasından önce bilimi siz nasıl yorumlarınızla anlamlar.
- 🌀 İnsan doğruları ve yanlışları yapmaya kadar zamanı var. Zevk aramaya zamanı yok.
- 🌀 Gülerken 20 somurturken 40 kas kasılıyor. Biz zor işi yapıyoruz.
- 🌀 Gülerken ağızla gözün beraber olmazsa sahte gülmek olur. Ağızla gülmeme yapıyor ama göz gülmeyince sahtelik olduğuna...
- 🌀 İnsanın mutluluğuna sebeplerin en mühimlerinden bağırsaktaki mikroorganizmaların çoğalması azalmasıyla oluyor en çok. (Bu yeni tespit edilmiş)
- 🌀 Bazı insan strese dayanıklı, bazıları dayanıksız. Aynı miktar olduğu halde farklı neticeler çıkıyor.
- 🌀 Çok şiddetli kendinden kaçmaktır intihar.

☯ Genetik ise hastalık ise pek ilaç işe yaramıyor. Anne babadan gelmiyorsa o hastalık ilaç vesile olabiliyor.

☯ Dopamin (mutluluk salgısı) yarısı beyinde yarısı kalın bağırsağından salgılanıyor.

☯ Selotorin ise %5 beyin %95 kalın bağırsak salgılar.

☯ Sindirim sanki ikinci beyin..!

☯ Sanki bir ucu ağız ya da diğer ucu ise kalın bağırsak.

☯ İmge; eşyaların olaylara kişilere işaret etmesi tabiri...

☯ Kendinden başlayıp seyahat etmek. Bazen kendinden haber almadan da sen de olur ve sen sonra şahit olursun.

☯ Bilinçaltı uyurken vücudu da yönetiyor.

☯ Hapiste üzülmen geride bıraktıklarınla orantılıdır. Eğer bıraktıklarınla berabersem üzülmen de olmaz. Benim için içerisi ile dışarı aynı.

☯ Fani hayatta en kesin gerçek ÖLÜMDÜR.

☯ Ben ölümün ölüm olmadığına inanıyorum. Ne yapalım ölüm diyoruz! Bediüzzaman hazretleri bunu çok güzel anlatmış.



Yürüme - Spor

☯ Düşüncelerinin sana baskınlığının bir sebebi biyolojik, bedensel enerjilerin dışarıya atılamaması. Yürürken nasıl rahatlıyor ve ilhamlar gelir? Demek yürümeyle sporla atılan negatif baskın enerji atıldıkça müsbetler yer tutup gelebiliyorlar.

☯ Hapishane niçin insanı yumuşatıyor, duygusal yapıyor?

- Nefsani istekler, kendini unutturan ve örten şeyler kalkması nispetinde insan kendine, aslına dönüyor. İnsanın aslı merhamet ve şefkatle yoğurulmuş. İnsanın tiniyeti, hamuru muhabbettir. Aslı çorak taşlar arasından filizlendiği için.

☯ "Yardım et ki yardım olunasın. Kötülük edene iyilik et ki, ona sahip olasın. Kendine razı olduğun sözü insanlara söyle." (İbrahim Hakkı Hz.)

☯ "Allah'ım Senden sana teslim olan bir kalb, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. (Hadis-i şerif)

- ☞ Günahlarının affını kim den istiyorsan, kendini ona teslim et!
- ☞ “Allah dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.” *Hazreti Ali (RA)*
- ☞ Sevdiklerimizin kıymetini biliyoruz da, bizi sevenlerin kıymetlerini PEK BİLMİYORUZ! (04.09.2017 *Silivri Hapishanesi*)
- ☞ Bazı insan kazanmaktan, kazanmaktan, iyi olmaktan hoşlanmıyor. Hatta hürmet edilmekten değer vermekten sıkılıyor!
- ☞ (05.11.2017) Köy. Komşu olan hala: “Oğlum lamban yanınca kendimi çok güçlü ve iyi hissediyorum. Yanmayınca kendimi yetim, kimsesiz ve kötü hissediyorum” dedi. Ben de evden ayrılınca onun için lambayı açık bırakıyorum. İşte sana. Nokta-i istinad.

Düşünürken

(25.08.2017) (*Silivri Hapishanesi*)

- ☞ Niye kıskanıyorsun. Başarı sınırı yok ki. Miktarı muayyen değildir ki. Ortak değerine inanıyorsan kıskanma olmaz. Kıskanana davanın insandan büyük olduğunu inandırın.
- ☞ Sen sırf mutlu olmak için yaşamamalı, gayesi olmamalı. Davana inandığın kadar acı çekmiyorsun, şikayetçi olmuyorsun. Davana adandığın kadar acı çekerken bile lezzet alırsın. Davan için acı çekmek insana mutluluk verir.
- ☞ Hayata yüklediğin anlam nisbetinde acılar bile lezzet verir insana.
- ☞ Mutluluk acı çekmemek demek değildir. Gayeye adanmışlıkla alakalıdır.
- ☞ Sıkıntı anında gayen sana hâkim olma nisbetinde dayanma gücünü verir. O sıkıntı bedel olduğunu düşünür. Hatta davaya bedel vermenin şuurunu nisbetinde sana acı verene bile acıyorsun.
- ☞ Bazen de başarı, başarısızlıktan beslenir, çıkar.
- ☞ “Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. (*Kızılderili sözü*)
- ☞ Çabalarsam ama istediğime muvaffak olamazsam bedelini ödeyemem vehmiyle gayret etmiyorum, sorumluluk almıyorum. Ama başaramazsam bir daha denerim ve çok şey öğrenirim demeli.

- 🌀 Ekip ruhun çok önemli. Beklentini yüksek tut ki bedel vermeye razı olasın.
- 🌀 Basit iş dahi yapsan onu en iyi yap. Çok büyük iş yapmana gerek yok. Küçük dahi olsa onu çok iyi yap ve takım ruhunu kaybetme.
- 🌀 Ezilen makama geçince aynısını kendisi yapmaya başlıyor. Çünkü ezilmişlik psikolojisi...
- 🌀 Hep büyükler derlerdi ve diyorlar ki büyükler zaman kötüye gidiyor diyorlardı, diyorlar.
- 🌀 Herkes yapacağı işe göre harikadır. Siz balığa ağaca çıkarmıyorsa başarısız, beceriksiz zannediyoruz ve istidadını öldürüyoruz.
- 🌀 Eleştiri, öz eleştiri insanı büyütür, küçültmez. İnsanları dokunulmaz yaparsan onu küçültürsün uzun vadede. Kısa vadede başarılı görünebilir.
- 🌀 Vazgeçmeyi de öğrenmemiz lazım. Bazen ısrar zarar veriyor. Nerede, neden, ne zaman vazgeçeceksin?
- 🌀 Yaptığın işin yedeğin, stepnen olsun. B planın olsun. Sana bu ne zaman vazgeçeceğini belirliyor. Eğer diğer planların yoksa kendini daha çok strese koyuyor. Mesela; vakıflığı esas aldım. B planım yoksa yapamayınca çok zorlanıyor ve yanlışları yapıyor.
- 🌀 Başarımanın sebeplerini diğerleri de yapsa başarılı olur mu? Hayır. Çünkü herkes ayrıdır. Ama ortak tavsiye disiplinli olmak. Ben bunu yaptım başardım sen de bunu yap başarısın olmuyor. Çünkü o farklı istidatlı ve kabiliyetli!
- 🌀 Bir senin istidadın var. Bir de insanların sana biçtikleri roller var.
- 🌀 Kendine sınırlar çiziyoruz. Onun içinde rol biçiyorsun. Kayıtlıyorsun kendini.
- 🌀 Benim yaptıklarım herkes benim bulunduğum yerde olur mu? - Hayır. Çünkü herkese ayrı modeldir.
- 🌀 Ben bir şeyde çok başarılı olurum ama her şeyde başarılı olacağım anlamına gelmez. Kendi mesleğim dahi olsa.
- 🌀 En başarılı 10 insanın bakmışlar ki ortak özellikleri nedir? - Cevab: Bütün ilhamlarını yürürken almaları! Yürürlermiş her gün. Bediüzzaman da günde 2 saat yürürmüş!

☪ Peşin muhabbete kararlıysanız çoğu zaman sizi kör eder. Eğer adavete peşin kararlıysanız bu da siz sağır eder. Muhabbet kusur görmez! Adavet iyiliğini duymak istemez.

☪ Dinlerin ferde ve topluma zamanla yaptığı katkının kalktığını düşünsem acaba ferdlerin ve toplumların ne halde olacağını hiç düşündün mü? Mesela: Senin hayatından haramların ve helal illerin kalktığını düşün. Sen sen ne hale gelirdin. İşte senlerin toplamı olan toplum bunun on katı daha berbat olurdu. Çünkü ferdlerin bir eksikliği toplumda olursa, diğer eksik ferdin eksikliği ile birleşmesi halinde iki eksiklik olmaz sosyolojiye göre en az karesiyle orantılı olarak artar.

☪ Üç eksik insan düşün. Her biri 1 kusurlu.. Bunların kurmuş oldukları toplumun eksikliği $(1+1+1)^2 = 3^2 = 9$ olur.

☪ O zaman yaşamazsan bile sende dinin tesirleri şuursuz olarak var. Yani: Bak bakalım hayatına evet ve hayırlarını oluşturan ya toplumun ya da aile geleneğinden çoğunun geldiğini tesirli olduğunu göreceksin.

☪ Mikrofonla bizzat kendisinin okuduğu ezanda, aynadaki sen ile hakiki sen. İki şahit senin gıyabında şahitliğin ile, bizzat senin şهادetin.

Haklı ve değerlendirilmiş tenkit insanı güçlü kılar.

Zaman

(24.08.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi İ.K.)

☪ Mumun üzerine elini tut yanarsın. Mumun üzerinden hızlı geçir yanmazsın. Demek elinin yanması aradaki geçen zamana bağlı. Yavaş yavaş geçirirsen (yani yavaş yavaş hareket edersen zaman fazla geçer) yanar. Hızlı geçirirsen, orada az zaman durursan yanmaz. O zaman eşyanın eşyaya tesiri zamana bağlı. Kimyasal bağlar da zamana bağlı. Eşyanın kimyasal yapısı ki çürüme olsun, büyüme olsun zamana bağlı.

☪ Ölümünden değil, zamandan korkuyorum.

☪ Zaman yorumlar, tefsir eder, gösterir ama kendini göremeyiz. Görmek bile hatırımıza gelmez Matematiği de göremeyiz.

☪ Zamanın geçmiş ve geleceği yoktur. Kanunların geçmiş ve gelecekleri olmadığı gibi.

Düşünürken

(14.03.2021) (Tepecik)

☪ **Şükür** nimete yani fitrata.. **Hamd** ise, hilkate, yaratılışına.. Nimet ve mehlekeler, sıkıntılara, bela ve musibetlere..

☪ **Ahlak** hilkatine fitratını denk getirmek. Yani fitraten anlaşma yapmak. Buna töre, anane kültür ve geleneğin içerisinde (meydana gelen toplumda) gizli anlaşmaya sadık kalmak da denir. Başka bir deyişle ahlak; dimağını, vicdanını, kalbini ve ruhunu fitratına uygun yaşamak!

☪ **Vahdet tül kusud:** Yaratılış gayesi. Gaye birliği. La maksude illallah.

☪ **An:** Külli irade ile cüz-i iradenin birliğinin olduğuna...

☪ **Mekânın ve zamanın kalkmasına misal UYKUDUR**, sende. Adem gibi. Adem gibi ölüyor ki umduğun ummadığın (**rüyaların**) ortaya çıktığı mekânsız ve zamansız zemin. Yani bazen çok önce olmuş, bazen çok zaman sonra olacak, bazen alem-i şهادetli, bazen gaybli hakikatlerin perdeli veya perdesiz, kelamlı kelamsız bedensel gözü, kulağı ve uzuvları kullanmadan şahit olmak. O anda burada iken buralı değilsin.

Neye benziyor? İhlas suresine. Eşi yok, benzeri yok. Doğmadı, doğurulmadı. Şekli, misali ve misli yok. Dengi yok. Yani YOKLARLA ANLATTIĞIMIZ! Bu surenin içinde ihlas geçmemesine rağmen ismi ihlas denmiş. Burada içsel şahitlik var.

☪ Gündüz normal yaşarken aynı anda **rüyada** görsen nasıl olurdu. Çift dünyayı anda yaşardın! Nakledenle onu yaşayan hiç aynı olur mu. Biri naklediyor, diğeri yaşıyor, şahit oluyor.

☪ Alem-i şهادet farklar alemleri içsel doğuşlar farktan çıkıldığında olur.

☪ **Şeytan fizikte;** çelişen, çatışan, mutlaklığa meratib kazandıran negatif enerji. Radyoaktif ışınlar da deniyor. Zarar verici ışınlar.

☪ Yaşayanların çoğu uykuda, uyanmış olanlar çok az?

☪ Bendeki O'yla O'ndaki ben arasındaki boşluğun yangınına HASRET de denir.

☪ **Zahiri ilimleri yapıyoruz ki** batını yöntemlerle uyandıralım. Uyanınca da bizi yutmaması, davalara kalkmaması, cezbe ile haddini aşmaması için zahiri ilimlere iyice tutunuyoruz! Kendindeki zevali ile kendindeki kemali yöntem içinde tutandır.

☪ İnsanın hakikatının **sirayet** etmediği şecere-i hilkatte hiçbir şey yoktur. Tıpkı suyun buza sirayeti gibi! Kendini kendine alıştı, aramayı öğret. Kendinle baş başa kalmasında **HALVET** denir.

☪ Sebepsiz **sıkıntı** ile sebepsiz sıkıntılar pek çok ayrılırlar. Temel sıkıntı sebeplerden arandıktan sonraki olandır sebepsiz olanı sebeplerle kalkmaz. Bunun tersi de var. Sebeplice veya sebepsiz huzur, lezzet, zevk, haz vs'ler. Sebeplice olanlara Kabz = Bast (Kastamonu Lahikası 8) Hareket; dinginlik ister, karar kılmak ister. Bir bakarsın konuşan var kelam yok. Bir bakarsın kelam var konuşan yok.

☪ Bedenler kapıya kadar içeriye hikmetler girer! Her kaydı terketme nisbetinde bulursun. Uhreviliğine insan, dünyeviliğine ise kadın veya erkek.

☪ Koyunların tek tek niye isimleri yok! Sorsalar bu kim; onlardan biri yani sürüden biri derler.

☪ Sen içerde bir şeylere denk geldiğini **HUZURLA** anlarsın. Bulduğun senin hakikatın. **Sıkıyorsa** seni o senin **ademin!** Huzuru, üzüntüyü, sıkıntıyı sen giyiyorsun, mevcudda yok. Senin içsel alemindendirler.

☪ **Mevcudun** içeriğine **Vücudu** sokarsan → **BEKA** bulur. Vücut hariçle ortaya çıkan değil. Mevcud vücudun belirtisidir. **İlimde** bilen bilinen, nesnesi ve onu bileni gösterirken, irfan ise ayırt etmeyi içermekle beraber **arif olmak** bilmek değil tanımak manasındadır. **Nefsini** tanırırsın ama eşya gibi bilmezsin. Nefsine arif ol denmiş, nefesine alim ol denmemiş. **Ariflik** içsel sezilerindir ki ondan **Allah alimdir, ilim sahibidir ama arif değildir.** Allah cc yeni bir şey bilmez. O; her şeyin, her şeyini ve her cihetini bilir. Halden hale bilinerek geçersen **seyr-û sülük**, kontrolsüz olursa **sıkıntı**.

☪ **Arif** her yüzden seyreden. Varlığıyla mutmain olma nisbetinde hasretin gider. İçeride bu niye, bu niye şöyle sorgulanmaz ki buna da **VEFA** denmiş. O zaman vefa; içsel doyum haz ve mutmainlerin haletleridir. İçeriden dışarıya bakılmadığı için dışarıda niye, niye sorgulamalar başlar. İçselle de şöyle niye, böyle niye diye şikâyet duymazsınız!

Sekerat: kafir mümin fark etmeden Allah'lığının onaylandığı andır. İnsan denen kutsiyetin bir daha elde edemeyeceği bir noktasıdır. Kişiliğine büründüğü andır, hayatın tamamının anındaki cem'idir. Mevcudiyetine dönüştüğüdür.

Niye Böyle Yapıyor Niye Böyle Söylüyor Deme!

(23.08.2017) (Silivri Hapishanesi)

Neye ne kadar inanıyorsan onun o kadar fedakarı ve cesuru olursun. Ölümüne nasıl fedakarlık yapabiliyor? Çünkü inandığı ve dava hayatından daha değerli ise yapamayacağı şey kalmaz. Davası hayatını ortadan kaldırmış! Başkalarına aptallık, muvazenesiz , mantıksız veya dengesiz gözükken onun aleminde esas olmuş, merkez olmuş yani her şey olmuş. Bunun ne yaşı var ne de cinsiyeti ne de mekânı ve zamanı. Ben Metris ve Silivri Cezaevi'nde yakinen öyle insanlara ve kadınlara şahid oldum ki akıllara durgunluk!

Silivri'de C-2/15 hücredeydim. Tam karşımda DHKPC kadınları vardı. İnan ben davama onlara 1/3 kadar fedakârlık yapabiliyorum.

Ben ise mızızlanıyorum. Ben buyum. Bir de dışarda ne soğuğa ne sığağa dokunmayın ve beni muvazenesiz, dengesizlikle itham edenlere ne denilir. Çilesi olmayan dava olur mu? Hep davadan menfaatleniyorsun! Davan; rahatlatıyor, ahirete ümitli yaşatıyor, her olumsuzlukların altından yorumları ve tesellileriyle huzuruna ve mutluluğuna vesile olan davana ne verdin? Onun insanlara ulaşması için ne yaptın, yapıyorsun ki tenkid etme hakkını kendinde görüyorsun.

İnsan hapishanedekileri görünce ben davama pek bir şey yapmamışım anlıyorum. Kafamızı sokmuşuz onun bunun teviline. Uyuşturulmuşuz! Rehavete sokmuş rahatlık ve dünyaperestlik. Beni dışarda tenkid edenlerin baktım hayat seyirlerine araba markaların peşinde, birkaç senede bir araba modellerini yükseltmenin peşinde!. O zaman aldırma sen! Seni, senden daha iyi yapanların tenkidini nazara al. Davasının işçiliğini yapanlara dikkat et. Patronluk yapmaya soyunanları sözlerini kale alma. Arabanın sesi gibi düşün.

İsa (AS) demiş bilmana hatırıma kaldığı kadar. "Şimdi karanlık mahzenlerde mırıldandıklarınızı, gelecekte sarayların balkonlarından haykıracaksınız!"

Tenkid edeceğin zaman: Kim demiş. Kime demiş. Ne makamda. Ne maksatta demiş. Yoksa sırf söze bakıp durma!

Davasının ne adamları var?. Doğru yanlış. Ben davasına adanmış hayatlara şahid oldum!

İnsanlar Neyi Yaşıyorlarsa Onu Problem Ediyorlar.

☞ İnsanlar neyi yaşıyorlarsa onu problem ediyorlar.

☞ Neyin peşine koşuyorsan onun fakirisin. İnsan kaybettiklerine üzülür. Ben zaten cemiyeti terk etmişim. Hayatımın içerisindekilerin hiçbiri kaybolmamış ki hapisten üzüleyim!

☞ Sordum. Kim olmamı isterdin. Ve nasıl olmamı isterdin?

☞ Ölümün hayatın kadar değerli.

☞ Dünyandan biri çıksa bıraktığı boşluk kadar senin dünyanı dolduruyordu.

☞ "İnsanlar konusunda az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun." (x)

☞ Hatem-i Tai bedeviye her türlü imkanları sağladı. Yola koymak için bir müddet ona eşlik etti. Bedevi bunu istismar ederek kılınç çekip kendisine bir müddet refakat eden hatemin her şeyini aldı. Hatem ona: "Malımı elimden aldığına değil, içimdeki cömertlik ateşini söndürdüğüne yanarım" demiş!

☞ Aynen bunun gibi de sende dikkatli ol ki; manevi değerleri maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ulvi ve süfli menfaatlara aracı olarak kullanıp yozlaştırarak insanların ve toplumun manevi vicdani değerlerine derin yaralar açma. Peygamberimiz de (ASM) "Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür." (Tirmizi, Kıyame. 17)

☞ Yerinde kullanılmayan mal israf edilmiş olur.

☞ "İnsanın ahirette bulacağı şey ise dünyada iken elde ettiği şeydir." (Necm: 53:39,42)

☪ Dünyada fanilik olmasa idi. Yani: Bugün din olmazsa. Aynı anda bugün için yarın olmazsa. Hepsi yani: Olması gerekenler hepsi aynı anda olmuş olsa ne olurdu?

☪ Her halde olmakta olan insan olmuş olacak. Başıyla insanın sonu da aynı anda bitmiş olacak. Ne baba oğul, ne de doğru yanlış.. hiç birşey kalmazdı. Zaman kalkmış olsa o zaman mekân da olmamış olur. Sen o zaman olman gereken her yerde her an var olmuş olacaktın!

☪ Düşüncelerin, konuşmaların, sevgilerin, meyillerin, iradelerin önü arkası olmazdı. Sırayla konuştuklarının hepsi her anda her yerde konuşmuş, ortaya çıkmış bitmiş olacaktı ki bu dünyevi akılla bu anlaşılmazdı.

Zındık: “Kur’an Toplama Bir Kitaptır” Dedi

(19.08.2017) (Silivri Hapishanesi)

Hücremde 66 yaşında bir ateist var. Allah'ı ve Ahireti şiddetle ve nefretle inkâr ediyor.

Vallahi şu ayette geçeni bu da söylüyor. (16:24) “Onlara,"Rabbimiz ne indirdi?" diye sorulduğunda “eskilerin masallarını!” diye cevap verirler." Aynen böyle demişti bana geçenlerde. Ayeti şimdi gördüm.

Bakın vallah bu adam aynısını bana söyledi. O da şu: (23:83) “Doğrusu daha ince de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaadde bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir.”

Hem Cenab-ı Hak cc (26: 196) “O Kur'an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır.”

Yani o kitaplardan Kur’ana alınmış değil, barla lahikasında da bahsettiği gibi kitaplara ve suhurlara Kur’andan ahzedilmiş, önceden verilmiş. Nasıl Peygamberler, Peygamberimizin muinleri ve yardımcıları idi. Tek bir muallimden ders alacak hale gelmesi için her kavme gönderilen peygamberlere Kur’an’dan Levh-i mahfuzdan Kur’ana muhatab olabilecek makama çıkartmak için verilmiş o zamanın ifadesine uygun verilmiş. Peyder pey o zamana verile verile ta Peygamberimize kadar gelmiş. Elbetteki suhurlar ve Kitaplar esasat noktasında aynı şeyleri söyleyeceklerdi. Bundan daha normal ve doğal olmasından başka ne olabilir.

Peki bunlar dönerler mi?

- Çok zor. Çünkü iman etmemeye niyet edip karar vermişler..

(26: 201) “Onlar, sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.”

Ders Anında Alınan Notlar

(27.04.2019) (Kahramanmaraş)

Risaledeki	Noktalar	➔	Su gibi	➔	Aslıyla bak
	Nükte	➔	Hava	➔	Kalbinle bak
	Remz	➔	Ruhu	➔	Ruhunla bak

Sıfat-ı Subutiye'nin Ayeti Delilleri

Hayat: Allah'ı la ilahe illahu elhayyül kayyum.

İlim: Ve huve bikulli şeyin alim

Semi': Vallahu semiğün alim.

Basar: Vallahu basirun bil ibad.

İrade: Faalun lima yurid.

Kudret: Vehuve ala külli şeyin kadir.

Kelam: Vekellemallahu musa teklima.

Sıfat-ı Zatiye'nin Ayeti Delilleri

Tekvin: Allahu haliku külli şey vehuve ala bi külli şeyin vekil.

Vücut: Fa'lem ennehü la ilahe illa hu

Kıdem: Huvel evvelu ve ahiru.

Baki: Ve yebga vechu rabbike.

Vahdaniyet: Ve ilahukum ilahun vahid

Muhalefün lil havadis: Leyse kemislihi şeyun.

Kıyam-i binefsihi: Vallahu ğaniyyun anil alemin.

Düşünürken

(12.08.2021) (Türkîş Blokları)

🌀 **Kültür** yaşanır, kabiliyetler öğrenilir. İnsan kültüre maruz kaldığı gibi kültürü de üretir. **Üretken olana** nerelisin demezler kimsin derler. Kimsin! Kimlerdensin değil. Aidiyetlerinle değil kabiliyetlerinle ve üretkenliğininle tanımlanır kişi...

🌀 **Hayatı şakaya, komediye almaya gelmez!** Hayatın şakası ve tekrarı da yok.

🌀 Kelimeler birbirleriyle de türetilmeli dışsal kalmamalı ki o dil zengin olsun.

🌀 Dil → Kalem. Dimağ → hokka. Mürekkebi → İçsel bütünlük

🌀 Senden çıktı seni yutmaya çalışır fikir, düşünce...

Hayalimi Özlüyorum

(16.09.2017) (Silivri)

Hapishane hayatındaki sıkıntıların en büyük sebeplerinden:

1- Kanaata alışmamak. Şu anda buradayım. Burayı oynuyorum de bu hayata kanaat et.

2- Burada iken hayalen dışarda olmak insanı acıtıyor. Hayatta şöyle bir şeyi farkettim: C-2/15 koğuşundaki kurduğum hayal. C-11/54 tek hücreye sürüldüğümde o hayallerde yok oldu. Ben şimdi o hayalimi özlüyorum ama gelmiyor, gelse bile eskisi gibi ciddi beni rahatlatmıyor. Sen hiç duydun mu " hayalimi özlüyorum" diyeni? Demek her bir mekânın ve zamanın ve ortamın içerisinde çıkan hayalin zevki o zamana, o mekana ve içerideki şahıslara ve eşya ile çok alakadar. Onlar yok olunca hayalin içi boşalıyor ve gerçekliğini kaybediyor. Demek anladığımız gibi hayal hayal değil". Kurduğun hayal hiçlik değil. Yalnız maddi ve cismani vücudu şimdilik yok! Bunlar nisbi varlıklar arasında gezerken gördüklerim. Hayal böyle bir şey. Hiçlik - var olmayan-insani acıtır mı? - Yok ki, kim acıtacak. Ama acıtıyor!

Hayal hiçlik mi? - Hayır. Hemen bir isim ve nam takmayı alışkanlığımız var. Sanki hallolmuş!

Hayal; Olmak isteyip de olamadığının yaşadığı alem.

Hapishaneler 3

(17.08.2017) (Silivri.c-2/15)

☪ Bazı şeylerin öncüleri, ilim, bilgi. O yaşanmadıkça ona sahip olamazsınız. Misal: Yüzmeyi, şoförlüğü senelerce anlatsam sen yüzmedikçe ona sahip olamazsın. Sabır da bunlar cinsindedir. Sabırla alakalı ne kadar bilgi, malumat okumuşuzdur. Ama fiili uygulamak gerekiyor. Hani Peygamberlerin ve büyüklerin başına gelenler malum. Üstad savaşa da, hapishaneye de, siyasi meydanlarda da fiilen bulunmuş. İlimden fiile geçişi kaderin, olayların sevkiyle oluyor. Burada kişinin fazla yapacağı kalmıyor. Bu fiili eğitimin bu zamanda bir metodu da zannımca hapishaneler geliyor. Burada öğrendiklerin test ediliyor ve malumattan fiile geçmesine vesile oluyor. Yoksa ham kalırsın. Sabır, okuyarak bilgi sahibi olunur. Hapishanelerde yaşanarak kalbe, hissi ve vicdana mal oluyor. Eğer nasibin varsa. beklemeyi, sabretmeyi, değerli şeyleri ve kişileri öğreniyorsun. Aceleciliği törpülüyor. Apayrı dünyadır. Hapishaneler inan hiç bir yere benzemiyor. Öyle garib hislerin ortaya çıkıyor ki zaman zaman bu ben değilim. Benim böyle hislerim olamazdı. Ben bu kadar kendimi zaif hissedemezdim gibi hislerin oluyor. Adeta içsel aleminle tanışma eğitimi sanki. Senelerce kaçtığın kendinden tanışma zemini ve zamanı hapishaneler. Ben şahsen beklemeyi bilmiyordum. Her hatırıma gelen, her doğruyu yapmak doğru zannediyordum! Toplumda bu tez canlılık da biliniyor. İmam-ı Rabbanî (RA) gibi zevat-ı muhteremlerin eğitildiği mekanlar!

☪ Burada zulme uğramayı, hakkımı ortadan kaldırmayı, her türlü hürriyetlerin kaldırıldığını hazmetmeyi öğreniyorum. Bunu anlatamam. Dışarda olur ama mücadele, nefret veya çıkış yollarını ararsın. Veya arama meylinde olursun. Burada kabulleniyorsun, hem de diyorsun, bir zaman sonra kabullenip anormali normal görebiliyorsun. Olmazların olduğu ülke hapishane.

☪ Zulme normal, anormali normal, yanlışların doğru imiş gibi kabullenilip hiç bir tepki vermeme ülkesidir hapishane..

☪ Zulme gülebilme... Olmuşa, olmamışa inanma. Hakareti normal konuşma... Elinden hakkının alınmasına tepkisizleştirilme ülkesidir hapishane..

☪ Egoların entegrelendiği.. Egoların ekolandığı bir sürecin ülkesidir hapishane..

☪ Büyüğü küçük, küçüğün büyüğe dönüştüğü, göründe ve hakikat zannedildiği dünyadır hapishane...

- ☞ Olmaz zannettiklerin zıtlarına dönüştüğü kimya hanedir hapishane.
- ☞ Beklemeyi, sabretmeyi , öğretildiği gibi, dışarda yolunu değiştirdiğin kişilerle ortak nokta bulup uzun zaman aynı şeyleri paylaşmanın hissi öğrenildiği mekteptir hapishane.
- ☞ Hayatına hiç istemediklerin girmesi.. Asla fırsat vermeyeceğin şeylerin hazmettiğin değirmendir hapishane.
- ☞ Hayatımda bazı şeylerin yeri hiç yoktu. Olmasına direnemediğin kışladır hapishane.
- ☞ Yemene, giyinmene, konuşmana, yürümene, güneşi, semayı görüp görmemene başkalarının karar vermesini seyrettiğin gözlüktür hapishane.
- ☞ Bazı memurlara giydikleri resmi elbiselerin bazılarına çok büyük, bazılarına çok küçük geldiği tekstilhanedir hapishane.
- ☞ Güzel sıfatlarının yok sayılıp normal mahkûm statüsüne koyarak insanların parmaklarla sayıldığı hayvan eğitmen yeridir hapishane.
- ☞ Dava adamlarının imal edildiği, sahte dava adamlarının maskelerinin kalktığı yerdir hapishane.
- ☞ İnandıklarının uygulama fırsatıdır hapishane.
- ☞ İçsel hesaplaşmanın.. Kusurların idrak edilmesi. Kendinle tanışmanın.. Geçmiş hayatın doğrularının ve yanlışlarının sorgulama fırsatıdır hapishane.
- ☞ Akılla hislerin ve duygularının çarpışma meydanıdır hapishane.
- ☞ Dua etmeyi, yalvarmayı, ağlamayı, af dilemeyi, kusurları üstüne almayı öğrenildiği kışladır hapishane.
- ☞ Kısacası, iyi ki geldim, gelmeseydim hayatımda her zaman bazı şeyler eksik kalacaktı. Ama bu eksikliği ne anlamak ne de kabullenmeyecektim. İyi ki buradayım hamdolsun denildiği yerdir hapishane.
- ☞ Seni bazı şeylerden bağlarını koparıyor, ama alışmadığının ama bizde olan ve bizle bilinecek şeylerle bağlıyor hapishane.
- ☞ Kaybolduğum cemiyetin sahile çıkmaktır hapishane.

☞ Bütünsel, içsel tedavidir hapishane.. Hapishane neticede değil Kullanabilirsen iyi bir zemin ve fırsat. Hapishanenin sonuçları bizim için önemli.

☞ Yumuşak huylu olmak için zengin düşünce malzemelere sahip olanlara hastır.

☞ Hayatını değiştirmek istiyorsan verdiğin anlamlarını değiştir.

☞ Sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır.

☞ Tek seçenekli düşüncelerden sert, kaba, fanatik düşüncelere sahip olur.

☞ Açık olmak. Risk almakla düşünmek.

☞ Paylaşmayı, becerebilmek.

☞ Düşündüğün gibi kendini hissettiriyor.

☞ Hiç bir Allah dostu intikam hissini ve duygusunu kendisinde aktif olmasına müsaade etmedi. Bunu her yaradan yaradana yol bulmaya vesile etmişler.

☞ Dışarda çok isteyip elime geçmeyenlere vesile oldu hapishane. Affetmeyi, sevmeyi, eksiklikleriyle beraber kabullenmeyi, inadı, duygusallığı, bağnaz ve geçimsizliği, hep ben benleri, birbirimizin kıymetini, var olduğunun farkındalığını gibi fikirlerin, hislerin ve duyguların uyandırılmasına vesile oldu oluyor hamdolsun!...

☞ Reddedilmeyi, aşağılanmayı, hazmedip mukabele-i misil ile cevap vermemeyi öğrendiğin yerdir hapishane.

☞ HAPİSHANEN Senin Sadakat ve Teslimiyet imtihanıdır. Bakalım kendini mi düşüneceksin, rızay-ı ilahiyeyi esas alacak mısın?

☞ Hapishane; hapishanenin hapishanesi. Misafirhanenin misafirhanesi.

☞ Yani: dünyanın dünyası. Nasibin varsa hiç daha önce tanımadıklarının tanıma mekânı! Belki bir af vesilesi. Belki büyük musibetten kurtulmanın supabı.

☞ Bakalım ki senin için "hak etmişti." diyenleri gözlemlene penceresi.

☞ Hapishane koğuşuna yeni girince veya yer değiştirdiğinde hemen çamaşır suyu ile sonradan da sirkeli suyu ile temizle. Çünkü senden önce kimler var idi ise boyutlar, halet i ruhiyeleri duruyor. Ondaki garip garip düşünceler, hisler ve sıkıntılar geliyor. Bunları sirkeli suyla ört. Bu yeni taşındığın ev içinde geçerli. Temizlikle beraber sirkeli suyla temizle.

🌀 Hapiste sordular: Kadınlar niçin büyük çilelere girip aile yuvasının yıkılmaması için çok büyük özveri ile çalışıyorlar? - Cevabım: Çünkü onların aile efradını içine alacak, üstlerine örtecek kocaman kalpleri varda ondan.

🌀 Merak ederdim-Hala da ediyorum. Hapishanedekiler niçin her şeye tepkileri var. Her şeye itiraz etme meyli var? - Aslında zahirde değil batında şu: Nefsin feveranı bu. Bütün çıplaklığıyla hırçın.. Çünkü bedensel hazlardan besleniyordu...

🌀 Ya Rabbi! Senin büyüklüğünün zıddı kadar ben küçüğüm.

Senin gücünün zıddı kadar ben acizim.

Senin varlığının azametinin zıddı kadar ben varlığım yoktur.

Senin ganiliğinin zıddı kadar ben fakirim.

Senin merhametinin büyüklüğü kadar afvına, mağfiretine ihtiyacım var.

Senin şefkatinin büyüklüğü kadar merhametine, şefkatine ihtiyacım var.

🌀 Hapishanede birşeyde farkettim:

Ümitsiz.. Yeis.. Dehşette.. Vahşette.. vs sıfatlarla vasıflanmış mahkumların şahs-ı manevileri maddi ve manevi havayı bozuyorlar. Bu havayı teneffüs edene derecesine göre SİRASET ediyor. Bu sirayet kasıp kavuruyor. Bu sıkıntının nereden geldiğinin kimsenin de farketmediği yok. Sen bol bol Risale, Kur'an'la mukabeleye çalış.

Benim kaldığım hücrede de vardı. Kiler kalmışsa benden önce onların timsal-i misalleri duruyordu!

🌀 Nerede olursan ol. İster dışarıda ister hapiste. Fitratını yaşamazsan, fitrata zıd uygulama ortamındaysan o şey veya orası sana hapishane olur. Hapishane; fitratına zıd yaşamaktır.

Peygamberlerin Gönderilmesi

(17.08.2017) (Silivri Kapalı Cezaevi)

🌀 Peygamberlerin gönderilmesinden maksad, insanların her türlü dünyevi veya hatırlarına gelen mucizeleri yapmak değil. Mekke'li müşrikler; madem peygambersin, şu şu şu ölmüş olanları dirilt de onlara soralım ki acaba senin dediğin gibi bir yer var mı? Cevaben (13:31) Ayette bil mana cevap veriliyor. Ve yukarıda zikredileni

zikrettikten sonra da, Kur'an hidayetiniz için gönderilmiş ta ki kalbleriniz huzurla dolsun. Dünya ve ahiret hayatınız istikametli olsun. Yoksa sizin hevesiniz ve hevanızın her isteğini yerine getirilsin diye değil. Allah istediğine hidayet verirsinin bir manası: Allah'ın hidayeti Allah'ın isteklerinin bütünlüğünde, içindedir. Hidayet istiyorsanız Allah'ın istediklerini yapın. Hidayet onların tercihinden sonra verilir. İstendiği gibi olursan istediğini alırsın.

☞ Peygamberin gönderilmesi ni'mettir. Onun getirdiği Kur'an'da ayrı bir nimettir. O zaman nimet içinde nimettir Kur'an. Birbirine giydirilmiş ni'metler.

☞ (İsrail adıyla da bilinen Yakub as) [Araf: 105](#)

Harun (AS) Musa (AS)'dan 3 yaş büyüktü.

Davud (AS) Kuran'da ilim, hikmet, adalet ve güzel konuşması verilmiş. Dağlar ve kuşlar emrine verilmişti.

Süleyman (AS) ise Davud (AS)'ın oğludur. Cinleri ülke savunmasında. Kuşları haberleşmede ve su bulunmasında kullanırdı.

Semud kavmine Salih (AS) gelmiş. Hud (AS) sonra gelmiş. Salih (AS) kavmi dişi deveyle imtihan oldular.

Lut (AS) Hazreti İbrahim'in (AS) kardeşi Harun'un oğludur. Lut kavmin peygamberi idi.

☞ Sababelere Peygamberimiz (ASM) güvenilir ve güvenin dediği halde birisi dese ki sahabeye nasıl güveneyim nasıl dersin! Peygamberin güvendiğine sen mi güvenmiyorsun!

Fikir Yolculuğu

(12.08.2021) (Türkîş Blokları)

☞ Fatih İstanbul'u fethetmesinden sonra İstanbul herkese açıldı. Eğer işgal etmiş olsaydı kendine has şehir kılardı. Herkese açmak fetih demektir tıpkı Mekke Medine gibi. Süryanilere, ermeni kiliselere, katolik, Ortodoks gibi tüm dinlere açtı! Nizam altına aldı, kimse kimseye hücum ettirmede, herkesi (dinleri) güvenceye aldı.

☞ Yaşamak deneyimlemek değil tecrübe etmektir, varlığın hakikatleriyle kendi içsel olgularını, istidat ve kabiliyetlerini uyandırmaktır. Yoksa sen yaşamaktan ne anlıyorsun!

Kelam

☞ Kelam subuti sıfattan olduğu için tüm esma derece-i merâtibi nisbetinde bütün esmalar var. Dehr esması da kelam sıfatında var.

☞ Kelamın mahiyeti, hakikati ve sureti var. Biz yalnızca suretini biliyoruz. En zor durumdayken bir güzel kelam seni kuyudan çıkarıyorsa, seni tamir ediyorsa, seni öteye taşıyorsa o zaman kelamın hakikatini bilmiyoruz. Ama hakikati hakikatımıza muhatap oluyor ki tüm bunlar hayatımızda yapıyor.

☞ Kelam sanki karşıyı iksirleyip mayalayan gibi. Kulağında dimağını, kalbini iksirliyor. Onda haram ve helal sesler denmiş. Hele o kelam ki haram kelamla ruhu tılsımlıyor, sırlıyor. Bu noktadan kadında erkek, erkek de kadın olabilen oluyorlar kelamla. Niçin kadın ve erkek ve de o andaki psikolojik hallerde ses değişiyor. Kelam; kadını erkek, erkeği kadın yapan. Yani hudutları kaldıran. Nasıl ki ihtilamda gusül gerekiyorsa, bazı kelimelerden de tövbe, istiğfar gerekiyor. Zira her karşıya atılan kelamın bedelleri var. Kur'an'da kadınlara alafrangalı (değişik haletlerle) konuşmasını diyor!

☞ Kendisi içinde olan kelam tesirlidir.

Psikoloji

(11.04.2020) (Küçükçekmece)

☞ “İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür.” (İbn-i Haldun)

☞ Yapman gereken şeye odaklan.

☞ Sen nasıl öleceğine bakma nasıl yaşayacağına nazar et. Sen şimdi Peygamberimiz (ASM) aynasına yani hayatına hayatını koy ve eksikliklerini gör!

☞ Tedbir etmek korktuğundan değil tedbir olduğundan bil! Ahlakını koru. Başkalarının yaptıklarına göre düşünme yapma. Yapman gerekenleri yap!

☞ İstiğfar hataları düzeltmek. Ne olursa olsun. Allah cc nurunu tamamlayacaktır ama sen o nurun zuhurunun neresindesin.

☞ Sahip olmadığımız nimetlere odaklanmışız, sahip olduklarımızı ıskalıyoruz.

☞ Kendini hele kötü hissettiğin zaman hemen elbiselerini değiştir.

☞ “Dünyayı iyi bilirsin → aldanmazsın. Ahireti iyi bilirsin → aldatmazsın” Ehli irfan

Frekans – Mhz

(25.12.2020) (Tepecik)

Düşük titreşimli, enerjili insanlar otorite kurmayı, enaniyet ve kibir yani dinin olumsuz sıfatlara sahip insanlardır. Onların yanlarına gidince bunu hissedersin. Mekânı temizlemek için sirkelerle silin. Bardağa koy ve odalarına koyun. Her gün değiştir. Evini dumanlarıyla kullan. Şer frekans 440 mhz dir. Bedensel her şey enerji, frekans yayan rezenasa sahip. **İnsanın mhz'leri: İnsan beyni:72-90 mhz Gündüz vakti insanın bedeni:62-68 mhz Soğuk algınlığı belirtileri: 58 mhz Grip belirtileri: 57 mhz Kanser:42 mhz Candida:55 mhz Epstein-Barr:52 mhz Ölüm başlangıcı:25 mhz İşlenmiş konserve yiyecekler: 0 mhz Kuru otlar: 12-22 mhz Taze otlar: 20-27 mhz Esans yağlar 52-320 mhz Sağlıklı vücudun 62-68 mhz aralığı var. Esanslar en yüksek frekansları olanlardır (Kokular) Gülyağı: 320 mhz en yükseği bu! Lavanta yağı: 118 mhz Herdem taze yağı: 181 mhz Günlük yağı: 147 mhz Alman papatyası yağı: 105 mhz Mür yağı:105 mhz Melisa yağı: 102 mhz Ardiç yağı: 98 mhz Sandal ağacı yağı: 96 mhz Melekotu yağı 85 mhz Nane yağı 78 mhz Gabon'um yağı: 56 mhz Fesleğen yağı:52 mhz**

Morfik Alanı

Bilim dünyası morfik alanı dedikleri geçmişin ve geleceğin bulunduğu alan diyorlar. 5. (beşinci) boyutta olabilir deniyor. Bilimin zamanı →→→ akıp giden, morfik ise dikey zaman diyor! Düşüncenin kuvvetine göre bütün kâinat etkilenir. Kâinatın hafızası var derler. İnsanlar birbirini etkileme olayına bilim adamları verdiği isimdir morfik alanı.

Eğer birisi belli bir ruhsal deneyim yaşamak istiyorsa, geleneğin en sıklıkla tekrarlanan uygulamalarını yerine getirmeli ve bunu da mümkün olabildiğince aslına sadık kalarak yapmalıdır. Aslı uygulamalarda yapılan herhangi bir değişiklik örneğin modernize etmek, etkileşimi bozar ve etkiyi azaltır. Uygulamalar, geleneksel formlarına ne denli sadık kalınarak yapılırsa, kişi bunlardan o denli fayda sağlayacaktır. Düşünceler, eylemler zaman ve mekân sınırı olmaksızın gurubun diğer üyelerine de ulaşmaktadır. Düşünce frekanslardan olduğunu unutma! Bu frekans ortak alanı olan rezonansa girerek, bu gurubun kolektif ortak belleğini oluşturmaktadır. Bu alanın etkisi gurubun her üyesi ile zenginleşip, güçlenirken, her üyede bu “ortak belleğe de” bağlanmaktadır. Bu morfik alan içinde olan kişileri etkisi altına alır. Biz hiç farkında olmasak da atom altı boyut itibarıyla bizimle aynı frekanstan varlıklar arasında bağlantılar her an oluşmakta.

(Prof Rupert Sheldrake)

Maddi ve manevi görünmeyen güç ve kuvvet kaynağı!!!




(27.12.2020) (Tepecik)


Niyet ilimdir, yöneliştir, odaklanmaktır, kuvveti nispetinden bulunduğu hazır mekândan zamandan çıkmaktır. Aklını ve kalbini aynı hizaya getirebilmenin sonucudur. Zamansız boyut derler.

Koku aynaya benzer. Seni mazi ve istikbale taşır seni. Veya mazi ve müstakbelin koku aynasına taayyün ve teşahhus ediyor.



Felsefe

 Varlık titreşimdir, var olup yok oluyor. Var olan yok olduktan sonra o bir daha burada var olmuyor!

 Felsefe düşüncelerine istikamet vermek içindir! Yani felsefede neyin haklı neyi haksız, neyin iyi neyin kötü olduğunu araştırmaz. Eğer felsefeyi eyleme geçirirsen ideoloji olur ki karşıya hak tanımaz. Felsefe kendisini kendine konu edebilen bir bilimdir. Buna tasavvufta “murakabe” deniyor. Hayata kendini arar!

☞ Metalibden mebadiye, mebadiden metalibe anlık intikal hads. Ve iki intikalin toplamı.

☞ **Düşünme;** sana mal olmasını istediğin, olgunlaşmış fikir hareketidir. Fikri hareketin sana mal olma istediği veya adaydır düşünce. Buna inanç veya başka şeyler kaynaklık yapar!

Bilinenin bilinmesinde şüphe iyi bir yöntemdir. Sorgulama fırsatını verir.

☞ **Sıfır** (0) sayısı düşünceden ortaya çıkmış. Varlıkta hiçlik yokken sıfır nereden çıktı? Varlıkta, mevcut'da sıfır yoktur. Ancak kemal bulmuş düşüncelerde kendini kendisiz ifade eder sıfır. Varlığını yokluk olarak gösterir sıfır. Sıfırı fark etme nispetinde var etme yok etme insanın aleminde oturuyor. -1, -2 var mı? Hayır, senin düşüncende var. Yani yokluğun meratibi. Meratibsiz yokluk (0) sıfır. Varlığın derecelenmesi (+) artılarla olduğu gibi yokluğun olumsuzluğun meratibini de bunun tersi olan sıfır (0)'la ifade edilir bir manada!

☞ **Dakik:** Sikke-i Ehadiyet. Yani her bir cüzde bütünün olması, olması zamanında, yerinde fitratına uygun en mükemmel olması. Cüz-i bütüne, bütünü cüzlere baktırmak. Suret ile kanuniyeti birbirlerine uygun ve en yakınlık olsun. Mekânı ve zamanı da tazammun ediyor. Batınını taşıyan. Evvel, ahir, zahir ve batın isimlerin hak ismine mazhar olması... Yani hak ismine mazhar olması.

Vücub: Bir şeyin varlığı zaruri olup yokluğuna çare bulunmamak demektir.

Mümteni: İlim ve irade adem-i vücuda taalluk etmemiş ise fiil mümteni olur. İlim ve irade adem-i fiile taalluk etmemiş ise fiilin suduru mümteni olur.

Kidem: Evveli olmaması.

Vahdaniyet: Şerikin zıddı. Esmalarda zıtlar var. Misal Cemalin Celal, meleğin (nur esması) zıddı olan şeytan (muadil esması). Esmaların bütünlüğüne **vahidiyet**, sıfatların bütünlüğüne ise **vahdaniyet**. Başka bir nokta-i nar.

Vahdaniyet → Uluhiyetine.

Vahidiyet de → Rububiyetine

Hepsi oynak olan ortamda ve hadiselerde Fikir ve ilim hareketliliği olamaz. Mutlaka bir sabit mihengi nokta, tutum olmalı. Ta insan kendisini kendisine konu ve mevzu

edinebilsin. Alem-i şehadetle insanlığını, secere-i hilkatle ubudiyetini, ene ile Zatını inşa ve ihya et!!!

🌀 İnsan kendi kendini konu ve mevzu edinirse **farkındalığı** olur.

Kâinatı, mevcudatı kendini konu ve mevzu ederse **bilim insanı olur**.

Bunları yapabilmeye soyutlama yani Tenzih... Alem-i şehadet de alem-i gayba giydirilmiş libas tıpkı ruha giydirilen beden gibi. Buna da seni sevk edenlerden biri de şüphe-köşküdür. Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur. Bunu zaten geçmiş ve geleceği her zaman anda yaşıyoruz. Önemli olan bedenen nerede olduğun değil nereyi niye düşündüğündür. Anda yaşam gücün hem geçmiş hem de gelecekte gelen kuvvet ve nurlardır. Yoksa anlık düşünceler aklımızı kilitler.

Şüphe, çokluk ortamın zemindir, insanın zengin düşünme melekelerini uyandırır ve farklı düşünce malzemelerini insanın eline verir. Teşbihten tenzihe, tenzihten teşbihe geçme zeminidir şüphe. Şüphenin kendisi de düşünce iletişim sistemidir. Eğer şüpheyi sırf hisler ve duygularla bakarsa paranoyak, sırf düşüncelerle şüphe ortamına bakarsan kontrolsüz sezgilere (keşiflere) fikirlere, zanlara götürür. Vahyi ile şüpheyi bakarsan tenzihten teşbihe, teşbihte tenzihe baktırıp aklını ve fikirlerini kıblesine koyar ve soyutlama ile burada oranın fikrini, hissini ve duygusunu yaşarsın. Seni ondan kurtarıp beşeriyetten kısmen kurtarır. Birbirine geçişler şüphe zeminine olur.

🌀 **Tevhid** devamlı değiştiren, dönüştüren süreci canlı tutar. Tevhid; mazi, hal ve istikbali bütün tutan denge, mihengi noktadır.

Devamlı canlı tutar seni, devamlı soyutu somuta, somutu da soyuta dönüşüm ve değişimini yaşatır seni. Nasıl olur bu? – soru sorarak.

Soru sormak hep şüpheyi değil meratiblerin sende uyandırılmasından. Bu değişim ve dönüşümde ortaya çıkan yeni enerjiye His diyorum (bu makamda). Kendi kendini keşfetmede ortaya çıkan şuurlu enerjidir his. Nasıl ki birçok duyguların aynı anda, aynı mertebede ortaya çıktığında insanda **hayret** olur.

🌀 İnsanın ilişki ve çelişkileriyle tanırısın ve kişi kendini tanır. Sen canlı kimle ilişkili ve kimlerden çelişkilisin! İnsanı anlamlı kılar ümit. Yeis de insanı anlamsız kılar.

🌀 Fikir hareketlerinin zeminlerinden biri; soyut dan somuta veya bunun tersi veya tenzih den teşbihe veya bunun da tersi zemininde hem fikir hem de his hareketliliği ortaya çıkar!

☞ Düşünmek dağınıklığa bütünlük kazandırır.

☞ **İtikad**, gaybı şehadetle ayırabilmektir. Gözünden gözükmeyenlere şuurlu, vahyi gölgesiyle bilip kanaat getirebilmektir.

☞ **İmkân-ı zati**, Esmaların sıfatların, Şuunat.. Zatiyelerin bütünselliğinden olur.

Hiç – Benlik – Hac – Zekât – Adil Olmak

(07.02.2021) (Güney Köyü)

☞ Özün ne ise gözünde onu görür. İyi olmak kolaydır **adil olmak** zordur.

☞ İşi iyi biliyor diye güvenmediğini güvenlik işini verme!

☞ **Hiçliğini bilmek**; kuvve-i aklıye, gadabiye ve şehvi yenin ifrad ve tefritinden azade olup vasata olmakla olur. **Benlik zandır hiçlik** kazanımdır. Allah denince senin aklına ilk ne geliyor?! **Hiçlik**, kendin kendine seyahat etmek serbestiyetin, yetkinin, yetkinin verilme hissi ve şuurudur. Kendini hiç bilmek kadar Rabbini bilir. Böylelikle hiçbir şekilde yıkılmayan şahsiyetin olur. Kendi **öfkene** hâkim olana kadar Allah'ın (CC) öfkesinden korunursun. Var olmanın sebebi var (vücut sahibi) “O sıfır olduğunun şuuru, hissi ve kemal-i aklın bütünselliğidir. Hiç içsel dengeyi, bütünlüğü sağlar hiç ve içsel seyahat etmede aşaması zor olan bariyerler azalır. **Nasıl ki zekât** toplumsal yapıyı onaylamakla onaylanmaya, onların arasına girmeye köprü olduğu gibi hiç de köprü olur kendin kendine. **Hac da** insanlar arasında ayrımı ortadan kaldırarak içsel putların temizleyerek kardeşlerine yer açmaktır. Hiç hakkında fazla konuşulmaması mevcuda bağlı oluşumundan vücut dan pek hissemiz olmayışından. Çünkü hiç vücut mertebelerine bakar. Halet itibariyle hiçlik “tevekkül” ile kendini gösterir.

Uhuvvet

- | | | |
|-----------|--------------|--|
| Uhuvvetin | → Sureti | → Davranışlarımız, Fiillerimiz. |
| | → Kanuniyeti | → Tasdikteki ilimdeki tesanüd (senetleşme) |
| | → Hakikati | → Kalpte Esmaların bütünselliğinden samimi olmak |
| | → Mahiyeti | → Şuunat-ı Zatiyedeki Muhabbet-i münezzehe |

- Küfrün**
- Sureti → Gözle görünen zahir aldatıcı ispat ve vücutlar
 - Kanuniyeti → Akli gözüne inen, hükümsüz felsefe
 - Hakikati → Âdem ve nefiydir
 - Mahiyeti → İnkâr, cehil, nefiy

- Tevafukun**
- Sureti → Tesadüf
 - Kanuniyeti → Esbabsız yaratılmalar
 - Hakikati → Alem-i gaybın alem-i şehadetle perdesiz gerçekleşmesi.
 - Mahiyeti → İrade sıfatı

- Hastalığın**
- Sureti → Acı, elem, sıkıntı, meşakkat
 - Kanuniyeti → Tövbe, istiğfar, dua, niyazı istimal ederek acz, fakr, kusurunu deruhte etmek.
 - Hakikati → DİŞR, Dua ile İman ile Şuur ve Rıza ile.
 - Mahiyeti → Miraç-ı ruhaniyeye kısmen mazhar olmak

HUZUR

(03.02.2021) (Güney Köyü)

Hazır olmak. Mevcut bulmak. Hürmet edilmesi lazım gelen kimsenin yanında olmak. İbadet neticesi hasıl olan rahatlık, gönül ferahlığı.

KABİR: 1- Yalnız 2- Kimsesiz 3- Karanlık 4- Soğuk 5- Dar

Yalnız → Kalp. Kimsesiz → Vicdan. Soğuk → Latife-i İnsaniye.

Karanlık → Dimağ Dar → Ruh.

Mana-yı muhalifleriyle düşün, yani: Yalnız ≠ Kalabalık, Kimsesiz ≠ Dostları

Karanlık ≠ Aydınlık, Soğuk ≠ Sıcak, Dar ≠ Geniş

Huzur sıkıntının kalkması değil. Mektubat (228): “Dönecekler ve Mevla’yı Kerim’lerine kavuşacaklar.” 11. Kelime.

Düşünürken

(26.02.2021) (Tepecik)

Anteni çıkardığınızda, röntgen elbisesini giydiğinizde görünmez dalgalarını kabul ediyorsunuz demektir.

Ne istediğini bilmelisin.

Her şey en çok güvendiğim Rabbimin istediği gibi olduğundan aslında benimde istediğim gibi oluyorum diğer ifadesidir. O’nun mülkünde benim gibi hissedersin!

İstediğim gibi gitmiyor diyorsan, senin isteklerini Rabbin onaylamamış demektir ve senin için de hayırlısı da budur. Her görüneni çalıştıran görünmeyen elektrik olduğu gibi senin içsel hayatını da çalıştıran müsbet düşünce enerjisidir, gücüdür.

Şu anda mevcutta görünmeyen alemlerle kuşatılmışız. Bunları görmek ister miydin? Acaba görsen bunların altından, aralarından nasıl sıyrılırdın?

Müspet düşünmek; mevcutta akıp giden görünmeyen enerji nehirlerini lehine dönüştür.

Gayret et görünmeyen fakat seninle birinci derecede olan enerji boyutlarını his gözüyle görmeye çalış. Düşünce enerjin lazerden daha etkileyici ve aktiftir.

Mutluluğunu Ortadan Kaldıran Zehirler

(Küçükçekmece)

1- “Hubb-u cah denilen hırs-ı şöhret ve hodfuruşluk ve şan-u şeref riyakarane halklara görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olmağa”...

Kâmil olma yolunda insanın kalbinden en son çıkacak olan bir latifedir. Baş olma sevdası, ben bilineyim, tanınayım, mutlaka herkes bana itaat edip sevsin, her isteğim olsun, insanlara hükmedeyim gibi hisler insanın Cehennemini hazırlıyor. İnsi ve cinni şeytanların hücum edip aktif ettikleri insanın en zayıf damarıdır.

2- “Hiss-i havf” İfratı maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak.

Tefriti; korkulmayacaklardan da korkmak. Yani her şeyden korkmak.

Vasat-ı ise; Allah cc kork dediklerinden korkmak, korkma dediklerinden korkmamak. Bu makamda Allah cc seni korktuklarından emin eder.

İnsanın bu da dünyasını Cehenneme çevirir. Korkunun çıtası olan imanı kazanma ve kaybetmeye çıkarırsak, Allah'tan hakkıyla korkarsak korktuklarımızdan emin edecek bil mana ayet ve hadis-i şerifler. Korku korkulan şeyin 4,5 ihtimalden bir ihtimal olursa.

3- “Tama” Ahiretle ancak doyup tatmin olacak hissini burada tatmin etmeye çalışmak; olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi olur. Arzu ve iştihamızı ahirete öteleyip erteleyebilmeliyiz. Orayı burada aramanın cezasını çekiyoruz.

4- “İrkçilik” Gücünü kaybetmeye, yalnızlaşmaya ve çeşitli salgın hastalık gibi fitnelerin bataklığıdır. Menfi milliyetçilik insanın kuvve-i maneviye sini kırarak ve ruhlarını söndürerek bedensel hayata hapsolmaktan.

5- “Enaniyet” damarıdır. Ben merkezli yalnızlığın dehşetine duçar olur. Maddi ve manevi muavenetlerini kaybettirir. Nefsaniyetin hapisanesine hapsolmaktır. Küçük fanusun içini okyanus zannetmektir. Diğer insanların alemine mal olmasına mâni olmak. Bunun bir sıfatı olan kıskançlık ise seni kuyuya indirir. Gizli gizli adavet de hapishanene dönüşür. Fincan kadar hususi dünyanı okyanus gibi zannedersin.

6- “tenbellik ve ten-perverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder.”

Rahatını düşkünlük – memurluk iki cihetle caizdir. A) İzzetini ve şerefini ortadan kaldırmamalı. Kaldırırsa devletin kapısında dilenci ve köle ruhlu yapar seni. B) Vazifeni ve makamını hizmet-i imaniyede vesile ve istihdam etmeli ise...



Sözler (428)'deki; [Emanet – Anahtar- Nur beraberdir.](#)

Anahtar: Enenin mülk tarafı ki; ruzname, harita, hülasa... tarafı

Emanet ise; Enenin melekut ciheti.

Nur: İman edenlerin

☞ **Vahdaniyet**; gayre yer bırakmayan teklik. Zatı sıfattır.

☞ **Dakik**; Akli görevi.. **Rakik**; Kalbin görevi.

☞ **En hayırlı insan**, gafilleri uyandırandır.

☞ **Enfüse girmen için** asla kendine yalan söylemeyeceksin! Yani ihlaslı olacaksın kendine ilk önce. Kendinle barışmaktır ihlas ve sonra O'yla Dış dünya meziyetlerini dışarda bırak. İlk önce bir antronoğa ihtiyacın var. Birileri sana rehber olmalı.

☞ **Akrabalık**: akrebi yetin oluşturduğu akli yakınlık... Nesebi daha sonra gelir.

☞ **Salih amel**; Sulh ve Salih'in birleşimidir. Salah kurtuluş. Sulh barışıklıktır. Yapacağın fiile barışık olmalı ve kurtarıcı olmalı.

☞ **Hurafe şöyle bir söz var**; Paranın ve İmanın kimde olduğu belli olmaz. Oysa parası olanın alameti zekattır. İmanın da Salih ameldir.

☞ **Nereden besleniyorsan** oraya bağlısın, **nereye gönderiyorsan** orayla yolun açılmış demektir.

☞ **İtikad**; bir manada kendinden sıyrılıp 'O'nda var olmak O'nda yaşamak

İman ise; O'na dönüşmek. Bu düşünsel, fikri, ilmi ve ameli olur. İtikad dimağın 6 mertebesinin hülasası olma hasebiyle Vahyin alemine alınıp dönüşümü kabul etmek.

☞ **Mağdur olmuş mazlumu görünce çok üzülürsün**. Açlık ve yoksulluğun üstünde çeşitli zulmede uğramış. Fakat bunlar zahirdir, acaba bunun imanı ve itikadı nasıldır deyip etrafımızdaki insanların bu mazlum ve mağdur insandan daha kötü ehl-i bid'a ve şirk ve kafir insanları pek acımayız!

☞ **Muhyiddin Arabi ks bil mana diyor ki**; Bedenimi ettim mescid, ruhumu imam, fikir, his, duygu ve latifelerimi ettim cemaat!

☞ **Şeytan, şeyi tan eder**. Yani ilmi var ameli yok. Amelsizliği ile ilmi inkâr eder, inkârda ilim ile yapar! İlim ilim ile inkâr eder.

☞ **İlimsiz hal** meczubiyettir.

☞ **Geldiğin yere mi yoksa gideceğin yere mi daha yakınsın?** Kendini nereye daha yakın hissediyorsun.

☞ **Mir'açlara bakki ortak özellikleri şu**; bela, musibet, melekler, sıkıntılar vs lerin içinde olmuştur. Mü'minde derecelerine göre gölgesine, cilvesine, manasına,

hakikatine benzer veriyor, kalben ve ruhen miraç ettiriyor. **Fikri Cibrilini** gönderiyor. Yolun zahirisi elhubbu fillah vel buğzu fillah, batınisi havf ve reca..

Korkunun Çıtası Kişinin Seviyesini Gösterir

(09.04.2020)

Korkunun çeşidi insanın seviyesini de gösterir. Nasıl ki insanın dostu düşmanı kişinin kişiliğine ve seviyesini gösterdiği gibi; korkunun çıtası, adam işinin kesatlığından korkar. Adam bedeninin bedeni nin bekasını aradığı için ve bedene ben dediği için ölümden korkar. Aklın korkusu ise Cennet ve Cehennemi kazanma ve kaybetmedir.

Kalbin korkusu dini bilgileri tam olduğu halde dini hisleri uyanır uyanmaz. Yani dini duyguları uyanıyor veya uyanmıyor.

Ruhun korkusu ise; Cennet ve Cehennemin sahibi olan Allah'ı cc kazanma ve kaybetme korkusudur. Peki senin korkun hangi seviyede...

Eğer korku seviyen üst çitadan ise alt korkulardan emin olursun Allah cc korkularımızdan emin eder!

Korona - Coronavirüsü

(29.03.2020) (Küçükçekmece)

Bazen öyle bir zaman ve hal alır ki korku ölümden de beter olur insana..

İnsanlara çaresizlik pompalanıyor. Herkesin bir planı var ama Allah'ın (CC) planı da var. O'nun planın dan aktif etmesinden insanlar aktif oluyorlar. İnsanlar kendilerine buyruk bırakılmış gözükürken bile ... Hani der ya

Bakara (211): "Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde her şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir siz bilemezsiniz."

Eğer korku hastalıktan, mikroptan önce sana gelirse mikroba karşı yapabileceğin pek bir şey kalmaz. Herkese mikrop ulaşmadı ama korku ulaştı. Her şeyin çaresi olan imanınızı artırın denmiş. Çünkü iman hem nurdur (sana onu tanımlar, onu izah eder ve ahirete imanla bünyen kuvvet bulur) hem kuvvettir yani görünmeyen kuvvet ve güç sende ortaya çıkar tıpkı elektriğin nihayetsiz aletlerde ortaya çıktığı gibi.

Zendeka komiteleri planları tutması için ilk önce korku pompalarlar. Sonra istatistiklerde pek te mühim olmayan algı operasyonlarıyla ölümü enselerinde hissettirirler ve daha sonra onların istedikleri gibi olmaya seni ikna ederler.

İnsanın Korona dan daha fazla insan korkudan etkilenip hayatını kaybedecek veya hayattan diskalifiye olacak! Ecelin değişmeyeceğini, kanserin, korona ve türevlerinin öldürmediğini ölümün isim olduğunu öldürmek ve dirilmenin Allah'a ait olduğunu şuurunun izanını takınmalı ve Allah'a karşı; teslim, tevekkül, itimat ve kanaat etmeli ve bizi aşan hadiseler; **Kastamonu Lahikası (220) "Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata, O'nun merhameti ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın! Bende o lüzumsuz şiddetli elem-i şefkatten kurtuldum."** ile bakmalı..

Tabii ki korkunun veri tabanı ölümü yorumlayamamaktan gelen kerih görmek, hazır lezzete müptela olmak, dünyayı ahiretten fikren değil hissen üstün görmek; bedene ben demek, ruh ile bedeni ayıramamak, kâinatı sahipsiz zannetmek, insanın bu dünyadaki vazifesini bilmek gibi sebeplerden geliyor ölüm korkusu.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şeyin para olduğunu para için her şeyini kaybedenlerde anlayacak! Ben acaba servetimden bir şey ister mi diye ahiret dostlarını terk eden, yüz çeviren ve ona ihtiyacını bilmeyen zavallılara şahit olmuşum!

Bu tür korkular aynı zamanda insanlara sürü psikolojisini ekliyorlar. Çünkü insanlar kalabalığın içinde kendini daha güvende hisseder. Oysa "Büyük felaketler, güzel yüzlü intibahlar doğurur." **Barla Lahikası (223)**

Şuurlu olarak felaket tellallığı yapanlar var. Çünkü onlar vazife almışlar. Nasıl ki elleri ve mekanını temiz tuttuğun gibi haberlerden de dimağınızı temiz tutun. Bilgi kirliliği mikrop kirliliğinden daha beter yıkıma vesile olur. Kafanın içinde de gezinir insan. Daha önce yüklenmiş sokulmuş felaket haberlerine de rastlarsın o elbiseye bürüne bileceğini unutmak. Bundan kurtulmanın en etkili yöntemlerden en mühim mi Asa-yı Musa'yı çok okuyarak hem o fikirlerden hem ben merkezli bedeninizden uzaklaşabilirsiniz.

Tefekkür ruhu bedene hâkim kılmaktır ve ruhsal hayatın içine girmektir. Tefekkür olumsuzlukların içinde kaybolmaktan korur beni. Tefekkürün oluşturduğu ruhani dünya ile tanışsınız. Sanki tefekkür ahireti dünyaya taşır ve seni içine alır.

Hasta olmayayım diye çabalayarak hasta olma! Bilgi kirliliğine kendinizi teslim etmeyin bol bol Kur'an okuyun, zikredin, kitap okuyun ki gidişatı pozitifçe çevirin.

Ölümün mahiyetini öğrenin İnsanın ölüm öyle görüldüğü gibi dehşetli değil. İki de bir ölüm senaryolarını yapmayın. Biz Müslümanlar çift hatlıyız hem dünya hem de ahiretliyiz, tek dünyalılar ki sırf dünyası olanlar düşünsün!

Düşün ki şimdiye kadar nerene ne kadar sahiptin? Yani nabzına, tansiyonuna ve nefesine... bunlar sana rağmen çalıştırıldığını, birisinin kontrolünde olduğunu, seni sana bırakmadığını zannetme. **Enam: 6:59** "O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez" sırrını unuturcasına hareket etme. Unutma ki; **Mektubat (23)** "Madem kâinat sahibinin böyle bir ilmi vardır; elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir, hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek." Hem **Sözler (154)** sahifeden bil mana; "dünya hayatının aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fitrat-ı beşeriye deki yüksek istidada tın ve mahiyet-i insaniye sinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve gafletin ve dalaletin, sert ve sağır olan tabiatın, Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı en geniş perdesi olan siyaset-i ruy-i zeminin pek çirkin, pek gaddara ne hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki: Şimalde, Garpta, Amerika'da emareleri görüldüğüne binaen nev-i beşerin maşuk-u mecazisi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından "Fitrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak "ve" bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mu'ciz-ül beyanın" olduğunu görecektir elbette nev-i beşer, bütün bütün aklını kaybetmezse" insanlık bütün ruh-u canlarıyla sarılacaklar.

Ölüm panolarına bakıldığı zaman Korona ile ölüm oranının diğer sebeplere göre hiç bu kadar abartılmayacağı. Bu istatistiklerin ki Bediüzzaman ölüm korkusuna karşı 360.000 binde bir ihtimalini öne çıkararak vehmi mağlup etme yöntemini koymuş!

Başka sebeplerle bu kadar ölümler varken bunu öne çıkarmaları ve panik yaptıklarını anlamıyorsunuz ki gaye farklı. Evet onlarında planı var ama; **Al-i İmran 54**

“Allah tuzak kuranlara karşılık vermekte en güçlü olandır.” Bununla kullarını âli bir maksada yöneltiyor ve çok âli zatların ve sistemlerin gelmelerine zemin hazırlanıyor.

Bu tür vakalardan istifade ederek kendinizle baş başa kalınca kendinizi daha tanıma fırsatını buluyorsunuz. Hiç kendimizle baş başa kalmamıştık, tanımamıştık ve kendimize zaman ayırmamıştık. Hep koşturmaca toplumun, bireylerin benden ne istiyor, onlara nasıl şirin görünürüm, herkes benden bahsetsin, ben görüneyim gibi koronadan daha dehşetli ruhsal virüslerin yanında; hased, kin, nefret ve adavetin hulasası olan tenkid kalbi virüsten kurtarmış oluyoruz. Bunlar ise sonsuz hayatımızın mahvına vesile oluyorlar. Herkes elindekilere, bel bağladıklarını sorgulama fırsatı buldu ki hiç güvenilecek şeyler olmadığını anlayacaklar. Karantinaya kendilerini alınarak fikirlerini de karantinaya alma fırsatını bulacaklar. Dağınık ve nerede niçin olduklarını bilmediği şeylere, kişilere fikirlerinin gitmesine mâni olacaklar. Kendini karantinaya aldığı gibi fikirlerini, düşüncelerini de karantinaya al. Senin ve tüm dünyanın nasıl günahlardan uzaklaştırıldığına bakın. Dünya sanki gusül alıyor! Ve akşamları selaların, salavatların ve duaların külli bir sadaka, külli bir dua olduklarını ve şearlerin ve din-i hakkın ne kadar ihtiyacımız olduğunun şuuruna vardık. Nereye tutunacağını, neleri kaybetmiştik idrakına varacağını...

Düşmanımızı kendinizi tanımakla tanırırsınız. Kendini tanımak her müşkilin üstesinden gelecektir inşaAllah? Menfiler yerine doğruları bilmek evlâdır. Çünkü menfiler çoğu zaman yıkımları fazla olur. Halbuki korona virüsü olmadan yıkımları daha kuvvetli oldu.

İnsan aciz ve zaif olduğu için belirsizlik insanda çok ciddi yıkıma sebep olur. Bunu da Allah’a teslim ve tevekkülle ve itimat ve kanaatle aşılır ki bunu Şualar kitabının 4. Şua’ında izah ediliyor.

“Nasıl inanırsanız ben size (adetullah kanunları) öyle muamele ederim.” Bil mana hadisi... (bilmana) Ondandır ki iman hem nurdur hem kuvvettir. İman kendini, simalardan, konuşmalarda ve eylemlerden (fillerden) gösterdiği gibi içsel aleme tesiri daha kuvvetlidir ve güçlüdür.

İnsanların vehmini tahrik ederek ihtimalleri vaka gibi göstererek bir yerlere sevk etmek istiyorlar. Vehmi mağlup etmek için ehline sordum ilk günlerdeki; Çin de korona virüsüyle ölen 108 kişi Aynı günde Çin de kanserle 26.283 kişi, kalp hastalıklarıyla 26.641 kişi, diyabetten 4.300 kişi ölmüş.

Yani senin yakalanıp ölme ihtimalin milyonlarda bir... Normal arabayla seyahat ederken ölme ihtimalin, normal ecelinle ölme ihtimalini hiç düşündün mü? Bununla anla ki yönlendiriliyorsun ve korkuyla bir şeylerin yapılmasına dayatılacağız? Sanki her şeyin sonu gelmiş gibi hissettiriyorlar. Oysa Allah cc her şeye hâkim. Muattıla mezhebi gibi düşünmeyin. Etrafınıza korku sizde pompalamayın. Piyasada silik sözler çok dolaşır, zira kurt sisli havayı sever.

Bunlardan imanın bereketi (yani içeriklerinin aktifliği) ve İslamiyet'i fiilen yaşamak (yani içki, fuhuş, haram yememek helalleri yaparak) ve su-i istimalatlardan tecennüleriyle (yani özel hayattan yeme içmeye kadar) ... İnternet ve TV'lerde israf olmamak ve kafasını çöplük haline getirmemek... Bunlarla vehim ve vesveseler çöplüğüne döndürülmek.

Bir şeyin ne olduğunu anlamak istiyorsan meyvelerine, neticelerine bakılır. Korona virüsü dünya insanına ve sana neler kazanmana vesile olmuş, insanlığın neleri terk etmesini sağlamış o nispetle nimet ve nikmet olur!

Müslümanın yapamayacağı emr-i bilmaruf neh-i anıl münkeri yapıyor. Haram yerleri dünyada kim yasak yapabilirdi ki evde de içemiyor. İçenin direnci düştüğünü bilenler evde de içmiyor. Bir tanıdığım vardı onu ben hiçbir cenazede, düğünde sosyal faaliyetlerde görmemiştim. Allah'ın hikmeti korona vasıtasıyla öldü cenazesi de kimsesiz gömüldü! Sokaklardaki hayasızlığın, insanlar örtünmeyi öğrendiler, gıdalarını seçer oldular, bilmeyerek dahi olsa abdesti öğrendiler. Hapşırmanın şeklini aynen sünnetteki şekline geçtiler. Kim yemekten önce sonra ellerini yıkarlardı. Hangi kafir burnunun içini yıkardı? Kadınların çarşı pazara çıkmalarının doğru olmadığını yanlış olduğunu nasıl anlatırdım. İsrafın haram olduğunu AVM'lerden vs yerlerden çıkmayanlara nasıl izah edilecekti. Günahların için göz yaşı nasıl dökülecekti! Çoluk çocuğun akşamları bile bir araya, evlerine gelmiyorlardı. Çoluk çocuklarıyla sohbet etmelerini sağladı. Hangi şeyin kıymetini bilmedik elimizden aldı. Nazlana nazlana camiye, cemaate giderdik, kitap okumazdık. Birbirimizi tenkid ederdik. Malına mülküne hased ederdik. Baksana kişiye ne malı ne de makamı yarıyor! Özel hayatın istikametini öğretti. Sokaktaki menhiyatı nasıl kaldırdı. Nasıl tövbe ettirdi insanlığa...

Netice-i Kelam: Ahir zamanda İslam İsevilerin hakiki dindarları ittifak edecekler ve ortak düşmanları olan zendeka komitelerine karşı savaşıacaklar haberinin ayak seslerini işitmeye başladık. İspanya'dan, İsviçre'ye, Almanya, İtalya ve Avustralya ya kadar kiliselerde ezanlar okunmaya başlaması ... Dünyanın hiçbir şeyi insanın hakiki

arzuladığı hayatı olmadığını umuma görünmesiyle dini hak ihtiyacıyla layık lığının çökmesi... Paranın, kariyerin insana teselli vermediğini ve ciddi ihtiyacını ancak semavi kanunlarla olacağını beşerin uyanması nispetinde faizin, bankacılığın, sigortanın yani kapitalizmin çöküşüne şahit olacaksınız. İnsanlığın ortak düşmanı olan İngiliz Siyonistlerinin ve Amerika zendeka Yahudilerinin herkesçe görünmesiyle ortadan kaldırılmasına şahit olacağız İnşallah Müslümanların ve Hristiyan hakiki ruhani dindarların senelere baskı zulümlerinin kalkıyor olmasına şahit oluyoruz.

Psikoloji

🌀 İlim cehaletini kaldırır ahmaklığını değil. (*Ahmak kimdir: Sh228*)

🌀 Neredeyseniz, neyi seyrediyor ve dinliyor ve yapıyorsanız onun suretini, şahsı manevisini içeriye alıyorsunuz demektir. Buna büyük misal Hac 'da tavaftır.

🌀 Ne ilmin ne gayretin nede ibadetin cemaat bütünlüğüne, evin huzuruna kifayet etmez. Bunların hepsi şeytanda daha kalitelisi var. Ancak bunlar cemaatin içinde veya ev efradına muhabbet, uhuvvet ve tesanütüne vesile oluyorsa ne âlâ... Şahs-ı manevinin dışına atılma sebebinin en mühimi muhabbeti, uhuvveti ve tesanütü terk edip esas almamaktır.

🌀 “Ne gariptir ki toplum olarak, akli yavaş olana değil de ayağı yavaş olamaz; yüreği kör olana değil de gözü kör olana acırız.” (Benim değil)

🌀 Bir adamın sorusundan akli, konuşmasıyla içsel alemini...

🌀 Yaptığın ve söylediğin hem sana yakışacak ve hem seni ifade edecek!

🌀 **Tövbe:50** “Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse, “Biz tedbirimizi önceden almıştık” derler ve sevinerek dönüp giderler.” Bunu peygamberimize (ASM) Allah (CC) diyor. Senin düşmanların sana böyleler.

🌀 Hayatında alınabilecek en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizle doğru orantılıdır.

🌀 Cinlerden ve ervah-ı habiseler den rahatsız olanlara Kur'an ve Risale-i Nur'ları okuyunca şifa buluyor, onları rahatsızlıklarını rahatlıkla tepkilerinden görebilirsin. Ama insanoğluna okuyorsun, anlatıyorsun hiç etkilenmiyor, yanmıyor ve rahat olmuyor ve vurdumduymaz!

☞ Ne zaman hazır lezzetlere müptelalığımızı bırakıp ve Orayı buradan daha fazla görmeyi fikren, hissene inanırsak ölüm korkusu terhise döner.

☞ Gıybetten etkilenmemek tesir altında kalmamak mümkün olmaması olmadığına susturuluyor. Mutlaka etkilenir ki Üstadım sustururdu.

- ☞ Gadap → Akli giderir.
- Hased → İmanı giderir.
- Gıybet → Ameli giderir.
- Tamah → Hayayı giderir.

Psikoloji

(20.01.2021) (Güney Köyü)

Mektubat (166) (Tevrat'tan)

“Sen ne katı kalpli ne huysuz ve ne de sokaklarda böbürlenerek yürüyen biri değilsin. Sen kötülüğe kötülükle de karşılık vermezsin. Sen affeden ve bağışlayan bir peygambersin. Eğriliğe girmiş olan halk onunla yolunu doğrultuncaya ve “La ilahe illallah” deyinceye kadar Allah o peygamberin ruhunu almaz.” Buhari, Büyü:5

Mektubat (167) (Tevrat'tan)

☞ Hiç kimseyi kovmayız yanımızdan, fakat gideni de arayıp çağırırız yanımıza..

☞ **Zeki** insanlar silah-i rahime pek dikkat etmezler, olayların içinde dönüp dururlarken kendilerinin her fırsatta haklı olduklarının vehmini bilmezler. Anlat sanda anlat masanda kısa süreliğini biraz seni kale alır.

☞ Zekiler kusurunu itiraf etse görünseler de içsel alemlerinde çok tevil ederler. Âdem as kusurunu deruhte etti, şeytan etmedi!

☞ **Vefa:** Çöplükte tek tük güzelleri görebilmektir. Vefasızlık ise; galip ve çok güzellikler içinde tek tük kötülükleri görüp öne çıkarmaktır. Hikmeti vardır demeden yapman gerekeni yapmaktır. Değil kendisine şahs-ı manevisini temsil ona saygı duymaktır ve gıyabında manevi ve manevi sahiplenmektir. Kur'an'da bil mana; niye ahde vefa yapmıyorsunuz, vefanızı niye unuttunuz der.

🌀 **Vesveseyi** yönetmezsen o seni yönetir. Bu da hislerin, duyguların ve düşüncelerin ifrat modundan. O artık içi ile dışını yani ruhuyla bedenini ayırt edemez hale gelince düşüncesiyle bedenini aynı hareket ettiriyor. Yani suçluluk hissedince devamlı elini yıkıyor. Suçluluk hissiyle bedenini ayırt edemez hale gelmiş! Gündelik hayatta çok sık aralıklarla oluyorsa o seni yönetmeye başladı demektir. 0-6 yaş arası öğrenme anne babanın hikayeleri yaşantılarıyla öğreniyor. Eğer bu yaş aralığında anne baba iyi bir model olamamışlarsa sonrası için çok zor artık! Çünkü o zaman aralıklarla soyutla somutun olduğu dönemdir. Soyut düşünebilme, üretken yeni yeni yöntemleri üretebilme istidaları uyanıyor! Hem olumsuzluklar hem de olumlu hallerimiz sirayet edebiliyor karşiki tarafa. Beyin elektronik çalıştığı için her hareket ya düşünce ya fikir ya duygu ya da latifeye dönüşüyor. Bu çift yönlüdür ki güneş gibi hem hayatın sebebi hem de hayatı ortadan kaldırandır. Benliği ve ruhu beden üzerinde ifade edildiği için aktarımlar geçiş güzergahı ceset olmuş. İnsana vesvese sıkıntılı anında musallat olur.

Arkanda firavunun ordusu önünde kızıl deniz. O zaman homur damaya kavmi. Sen bizim başımıza gelmesine vesile oldun. Ama Musa as o zaman (Şuara:62) “inne meiyie Rabbi, seyhedin” (yani ben Allah’la cc beraberim, bana çare gönderir.) (Şuara suresi). Düşünebiliyor musun; en çok güvendiğin topluluk veya kişi senin en zor durumunda “senden dolayı başımıza bunlar geldi” diye itham ediliyorsun en zor durumunda. Yani yardımlarını umduğun canipten heyhat! Ne olursa olsun mutlaka Allah cc bana bir çare gönderecek de ve güven! Senin hayatını zehir eden derdine bak! 950 sene oğluna nasihati tesir etmedi ve 950 sene sonra oğlu çağım hadi ısrar etme de bin gemiye diye yalvarmış! Biz şeytanı unuttuk, unutturdu kendisini bize. Düşmanımızı ya unuttuk ya da gereği kadar, baş edebileceğim kadar tanımıyoruz biz onu. Şeytan üzüntüden yaklaştığını unutuyoruz. Oysa Rabbimizin en çok sevmediklerinden biri de üzüntüdür. Adet haline gelen üzüntü ahlaka dönüşmüş. Üzüntülü olmaya ihtiyaç duyarcasına hemen ona sarılıyoruz. Oysa ayet-i celile de bil mana “gevşemeyin, üzülmeyin” buyuruyor. Bu kadar kısa bir ömürde üzülmeye değer mi? İlk şehitlerden Sümeyye validemizi düşün. Uhud’da yüzünden kanlar süzülürken, Taif’te taşlanırken, Kabe’de üzerine işkembeler atılırken, yavrularını elleriyle gömerken, midesine bağladığı taşlar yere düşerken, biricik eşine zina iftirası atılırken, Bilalli taşlar altında ezilirken Allah Resulü depresyona mı girdi yoksa bunalım mı geçirdi! Asiye validemize baksana nasıl sabretti firavuna uğramış Ayşe (RA) validemize. Geçim sıkıntısı çeken

kardeşim midesine taş bağlamış peygamberimiz asm. Derdi dert edinirsen dert olur, edinmesen Rabbine yaklaştıran merdiven olur.

🌀 Filimde veya ekseriya konuşmacıların el ve parmak hareketleriyle subliminal yaparlar. Sakın deme ki bu kadar ince plan olur mu? Edepsizliği konuşmacı hem kelamıyla hem el kol hareketleriyle hem de parmak hareketleriyle yaparlar.

🌀 Dersi tahsis ederken zil sesini duydum. Hemen kalktım binanın kapısını açtım. Baktım kimse gelmiyor. Sonra anladım ki dersi dinlerken sohbete o kadar kendimi kaptırdım ki derste geçen eski kapı zilini şimdi zannettim. Aynen buna benziyoruz. Geçmiş ve gelecek senaryolarda çalan zili şimdi çaldığını ve şimdi kalkıp açmama benziyor. Hakikat ta yok senin kafanda vehminde hayalinde kapı çalıyor realitede değil!

🌀 Lehinde dahi olsa hep aleyhinde zanneder niye? Çünkü her şeyde hileyi düşündüğü için kendisine de böyle düşünmeye mecbur olur cibilli olarak.

YAZILI DEFTERE GÖRE İNDEKS

- Hiç olmak – 209, 247, 305, 208
- Dakaik Rakik 309 – Akrabalık Salih amel – itikad, iman – Şeytan, Miraç - Enfüs
- Mutlu olmak - 219
- Huzur – Kabir - 307
- Halet- 213
- Hiç- Adil olmak- Hac- Zekât- Benlik - 305
- Acıların-Ölüm-Cüz-i ihtiyar ve irade-Zaman âdem - 213
- Ben karar vermeden önce bende karar alınmış oluyor - 213
- Uhuvvetin sureti, kanuniyet, hakikati ve mahiyeti Surettir, vicdan, ahlak, ruh - 305
- Tasavvuf bahçesinden - 214
- Felsefede rasya-Sıkıntılarımızın bir sebebi Rüya - 215
- Hacer-ül esved - 218
- Tesanüd - 306 – Yedi ahlakı seyyie
- Ölüm nedir? - 218
- 24. Söz 2 dal – 217
- Şükür – hamd -300
- Fikr-i Cibrili gönderip kalbini kanatlandırıyor, yıkıyor. - 309
- Şeytan – Uyku- Hasret-Zahiri ilim- İnsan kâinata sirayet etti. Halvet sıkıntı - 290
- Bedenler kapıya kadar-Tek tek koyunların ismi yok. Huzur Sıkıntı-Mevcut-Vücut-Beka-İlim-Arif-Nefis-Seyr-ül sülük-Sıkıntı - 295
- Zekâ-Akıl-İçsan (insan) – Çelişen insan- Tefekkür-Anlam-Melek-İnsan görünmez varlıktır. - 281
- Kavram-Özgürlük-Sorumluluk- Modern tıp ve psikoloji - 278 madde ve fonksiyonları
- Arif olmak- neşeyi kıskananlar- Şuurun şuuru – Zikrin tekrarı- Ölülerin mezarlığı - 249
- Hiçliğini bilmek - 247

- İlim bilgi - 245 İnsan-Beşer-Arif-Aşk-Kâinat
- Arif-Vefa-Ölüm anı (sekarat) - 285
- Arif-Sır-Perde-La ilahe İllallah – 244 Ani sıkıntı ve mutluluğa ehemmiyet verme
Ölümden bu kadar korkuyorsan.
- Merak - 231
- Tekvin (eski ulemalara göre) - 229 İftar sofrası
- Sabrın - Tesanütün – Tevafukun – Hastalığın, küfrün hakikati ve mahiyetleri Yedi
su-i ahlak - 306
- Ahlakın dışa vuruşları - 226
- Fetih-İşgal farkı - 299 Yaşamak
- İsrail as - 226
- Yalan - 255
- Yalan ve iftiraya insan niçin kayıyor - 168/153 ayet
- Zındık: “Kur’an toplama bir kitaptır” dedi. 293 - 80
- Hapisten çıkınca - 251 (çıkınca) yazısı
- Şeytanlar kimlere iner - 170/221 ayet
- Dünyevi sıkıntılardan seni kurtaran ve arkaya geçiren - 170/2-3
- Ölüm korkusunun çaresi - 171/10 ayet
- Kibrin ve zulmün çaresi – 172/14 ayet
- Hz Ali r.a sözler - 243
- Sıkıntı - 239
- Korku - 239
- Ölüm korkusu - 237
- Hayal - 235
- İsrif – 234
- İnsani ilişkilerde boşluk, sıkıntı niye var? - 234
- Kaderin - 233

- Din adına kavgamız – 227
- İtaat - 225
- Evlilik – 211
- Gizemli dünya - 209
- Acı – 223
- Bakmak (nazar) ve kokunun tesiri - 210
- Afyon enfüsi kampından - 217
- Nokta-i istinad - 287
- Tavafta ve tespihlerdeki tekrarlar - 217
- Terklerle – 216 Not aldıklarım.
- Kelime-i şehadet - 217
- Tespitlerimden - 208
- 30. Lem’adan ziya ve nur kavramları - 230 Kâmil insan
- Sıfatı zatiyenin ve subutiyenin ayeti delilleri - 294
- Korona – Coronavirüs - 315
- Korkunun seviyesi, çıtası kişinin seviyesini gösteriyor. - 310
- Frekans mhz - 301
- Niyet - 302 Koku-Felsefe-Hads-Düşünce-Sıfır
- Dakik - 303
- Farkındalık-Şüphe-His-Hayret-Tevhid - 304
- Korkunun ve imanın ana zemini - 63
- 2 daldan katre - 339 - 63 - Psikoloji
- Mir’at - 66
- Şuur - 67
- Ziya - nur - zulmet - cehil - 67
- İnatlığımız ve gururumuzla - 69

- Koğuculuk - 70
- Cemiyette huzur olsaydı - 70
- Hapishane 1 - 71
- Celal ülkesi - 298
- Sihir - 71
- Gavurlar, Zalimler, Sefihler - 72
- Üzülmenin sebebi - 72
- Vicdana ve vehme girmek - 75
- Kibir - 76
- Heva - 76
- Gebermesiyle - 638
- Kur'an'dan ya sarîh ya da bi'l mana psikolojik çıkarımlar - 92
- Çocuk eğitimi - 79
- Zihin damlaları - 78, 248
- Hapishanenin amacı 2 - 80
- Allah'ın rızasına ihtiyacım yok diyen adam (haşa) - 80, 293
- İnsan inkara nasıl sapıyor? 102 / 125
- Allah aleminde hiç yok - 81
- Üslup - 81
- Zulüm ve adalet - 85
- Vahiy ve ilham - 85
- Yusuf (AS) Kenan kuyusu ve hapishane - 86
- Peygamberlerin gönderilmesinin bir hikmeti - 299
- Fetret toplumlari - 113
- Cinler kavurucu alevden yaratılmış - 88, 172/14
- Dünyada fanilik olmamış olsaydı - 292

- Niçin böyle yapıyor, niçin böyle konuşuyor deme - 291
- Allah gibi kâinatta bir hakikat var mı? - 88, 137/92
- Zaman - 290
- Düşünürken - 289, 307, 300, 213, 295, 281, 245, 244, 228, 299, 294, 293, 221, 208
- Yürümek - spor - 287
- Arkanda da gözün olsun - 89
- Firdevs cenneti - 89
- Psikoloji 1 - 89, 277, 315, 231
- Hapishanedeki rüyam - 285
- Kur'an'ın ve peygamberin kesinliğini zorunlu kılan mantıki delili - 89
- Aşk - 90
- Big bang ve ayet - 284 - Zaman,, kelam fizik sabiteleri
- Şeytan iki yönden yaklaşamaz - 133/32. ayet.
- Uçağı kaldırman yetmiyor. Yüksekteki irtifanı da koru - 91
- Şu peygamberi de zikret, an gibi ifadeler ne demektir? - 137
- Bu fiziki aleme diğere alemler de bindirilmiş - 282
- Hac - 141/28
- Ses (kelam) - hareket - 280
- Kurban bayramına katliam diyen ateiste - 144/46
- Affetmeye ihtiyacın var. - 145/50, 52, 53
- Vesvese - 278, 316
- Namaz - 148/3
- Hikmet - 150/18
- Doğru ve hak - 279
- Empati - 275
- Ahlak - 272

- Senin gördüğün gibi mi acaba - 271
- “Ben” ve aldığım roller - 268 (elif ve nokta)
- İnsanları ikileme sokma - 266
- Çocuk terbiyesine küçük bir atf - 264
- İletişim - Kelam - 261
- Hayalimi özlüyorum - 295
- Anlam - 260
- Doğru beslenme - 254
- Gece ve uyku - 160/47. Ayet
- Psikoloji diye yazdıklarının bir kısmı alakasız görünüyor - 163
- Benim simam, yüzüm niye korkunç ve kötü görünüyor? - 2502
- Kalplerine mühür niye hatmedildi, mühürlendi - 165/136. Ayet
- Hacer (RA) - 249
- Hatırına geleni hemen eyleme geçirme - 247
- Kıskançlık - 255