

Üçünü bir gören ruh endişe ediyor. Çünkü mazisi doğru ve iyi geçmemiş.

İstikbal diyebilmek için; hal ve maziye ihtiyacın var.

Mazinin içinde sen var olduğun gibi, istikbalin içinde de sen varsın.

Âlem-i şehadet için; bedensel hayat için üç zaman var.

Kalb ve ruh zamanın üç halini yaşayabilir.

Zamanın her çeşidini, tesirini yaşadığımız halde zamanın ne olduğunu hala bilmiyoruz.

Sorgulamakta kimsenin hatırına gelmiyor.

Zaman, istikbalden hale uğrar maziye dökülür.

Bu tek yönlü bakışımızdan endişelerden kurtulamıyoruz. (S:145/10-11), (S:110-111)

18- Sen cismen, beden en her yere gitmiyorsun.

İstikbal hale - sana- uğruyor, şekilleniyor. Sonra maziye dökülüyor.

Sen sırf onaylıyorsun veya reddediyorsun.

Hadisat sen olsan da olmasan da olacaktı ve olacak.

Sen onları lehine veya aleyhine döndürüyorsun. (M:239/11)

19- Akıl Allah'ın sana verdiği aklın aklı. Aklın gözü.

Allah'ın kendi bakışının bir türevi, cinsi.

Dünyada iken ahiret gözlüğü.

Ahiretin cp'sisi. (S:199/12)

