

# NUR DERSİ



NUR-U İMANIN DİKKATIYLE  
BİLİNİR HERKES BİLEMEZ!



- İSA A.S.
- MEHDİ
- DECCAL
- FİLİSTİN
- SÜFYAN
- KUDÜS



## NUR-U İMANIN DİKKATIYLE BİLİNİR HERKES BİLEMEZ!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bu mesele birçok kişilerle müzakere edildi. İsa Aleyhisselam meselesinde çok fazla muvazenesiz ve muhakemesiz çok yanlış teviller yapılmış. Bu konu merakımda olduğu bir konuydu. Risale-i Nur zaten her şeyi söylüyor. İsa aleyhisselam'ın kim olduğunu da söylüyor. Nur-u İman ile bakanlar görür diyor. Bu mesele merak edenleredir. Herkese söylenmesi lazım değildir. Merak edenler, ilgi duyanlar bakabilir, beraber müzakere edilebilir. Risale-i Nur için önemli bir mevzu. Aslında Risale-i Nur için her mevzu önemli. İsa aleyhisselam mevzusu da bizim mesleğimizde önemli bir noktayı teşkil ediyor. Burada Risale-i Nur konuşacak. Bu konuya lakayt yaklaşmak Risale-i Nura karşı saygısızlıktır. Risale-i Nurun bu mevzusunu merak edenler dersi izlesin.

İsa Aleyhisselam ahir zamanda gelecekmiş. Bu ifade çok sarih. Bedenen mi gelecek, nasıl gelecek bunu işleyeceğiz. Bu mevzu enfüsü de ilgilendiriyor, hizmetimizi, hayat-ı içtimaiyeyi, ahlakımızı, her şeyimize kadar ilgilendiriyor. Mevzumuz sadece İsa aleyhisselam'ın şahsını tayin etmek değil. Bu dersin neticesinde ortaya çıkıyor İsa Aleyhisselam. Mevzumuz şahsı aramak değil, bu mevzu bize ne katacak, bir farkındalık katacak. Bu mevzunun ehl-i imanın imanlarını takviye edeceğini söylüyor.

LEM'ALAR SHF:390

**Hazret-i İsa Aleyhisselâm, âhîrzamanda gelip Deccal'ı öldüreceğine** dair suallere o kadar ulvî cevablar verilmiş ki; **hem ehl-i imanın imanlarını takviye eder, hem belâgatıyla edibleri susturur, hem de mülhidleri ilzam ederek tokatlar.**



SIKKE-İ TASDİKİ GAYBİ SHF:45

Hüsrev'in bir fıkrasıdır

Çok kıymetdar ve çok sevgili Üstadım Efendim! Hazret-i İsa Aleyhisselâm'la Deccal hakkındaki ehadis-i müteşabiheden bir hadisin **üç cihetle hakikî tevîlini beyan ve izah eden Mehmed Feyzî ve Emin kardeşlerimizin mübarek fıkralarını** Sabri kardeşim göndermiş; bugün aldım, okudum.

Bu hadis-i şerifin mealine ve hakikî tevillerine o kadar muhtaç imişim ki; **kızgın kum sahralarında senelerden beri susamışlara âb-ı hayat uzatır gibi ruh ve kalbim bir taze hayat buldu, derinden derine nefes aldım, bütün letaiflerim sürurla doldu, zahirî cesedimden manevî kalbime kadar sirayet etti.** Sevgili Üstadımız talebelerini ve Kastamonu'lu kardeşlerimizi de bizleri lütuflarıyla doyurduklarından, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrettim. Başta sevgili Üstadım Risalet-ün Nur'un kerametine ve bu fıkranın feyzine bakan üç ikram ile karşılaştık.



Hüsrev abi, bu hadisin hakikî tevillerine muhtaç olduğunu söylüyor. **“Kızgın kum sahralarında senelerden beri susamışlara âb-ı hayat uzatır gibi ruh ve kalbim bir taze hayat buldu. Derinden derine nefes aldım, bütün letaiflerim sürurla doldu, zâhirî cesedimden mânevî kalbime kadar sirayet etti.”** Bu cümleler bu konunun ehemmiyetini ortaya koyuyor.

Rivayetdeki hadis-i şerifte Deccal'ın mühim kuvvetinin Yahudi olduğunu ve Yahudilerin severek tabi olduğunu söylüyor. Deccaliyetin çıkış yeri Rusya'dır. Her hükümetin zulümlerinin arkasında, sistemi bozan, hükümetleri bozan, zulüm ettiren, kargaşa veren, anarşistliği ve hortlatan Yahudilerdir. **"Büyük Deccal'ın komitesi"** Birazdan Deccal'ın komitesi olduğuna, hükümeti olduğuna, sistemi olduğunu, rejimi olduğuna değineceğiz.



**"Bir kısım icraatını gösterdiler."** Demek ki sadece Lenin ve Troçki'ye has bir şey değil. **"Ve sair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar."** Kominist komitesinin tesisinde mühim bir rol oynayan Yahudi milletidir. Koministlik Yahudilerin en önemli kurmuş olduğu tesislerden, kollarından bir tanesidir. Deccaliyetin en önemli sistemidir. Deccaliyeti bir sisteme koymayacağız, bir hükümete, bir rejime, bir komiteye vermeyeceğiz. Bu tür bütün komitelerin, locaların, masonluk, illuminati, kominizm gibi hepsi deccaliyete hizmet eden bir koldur. Hepsinin arkasında Yahudiler var.



Bir İslam içerisinden çıkan Süfyanîyet var, Hristiyanlık aleminde ve dış dünyada çıkan Deccaliyet var. Süfyanîyet içte, deccaliyet dıştadır. **"şahıslarından sudur edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinde"** Demek ki sadece şahıslarıyla alakadar değil bu mevzu. Deccali sadece şahsa indirgememiz lazım. Şahsa indirirsek bu

mevzuyu anlamayız. Deccal nerde diye ararız. **"o rivayet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş."** Bazı zahir hocaların ifade ettiği gibi deccali zaten bulamayız. Burayı okuyup deccal arayalım dersek olmaz. Bir şahsa indirildiği için manası gizlenmiş.

**"Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsiyle münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş."** 3 tane şey saydı. **"Rejim, komite, hükümet."** Koministlik bugün birçok komitenin başında rol oynamış. Bunların ayrıntısına girdiğimizde bugün dünyada insanları ifsat etmek için yüzlerce, belki binlerce komitenin işlediğini görüyoruz, rejimlerin kurulduğunu görüyoruz. Bu hükümet mevzusunda önemli bir şeye değineceğim.

**“Hükümete ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş.”** İkinci kere manası gizlenmiş dedi. Üstad ikinci kere bunu vurguluyor. Rejim, komite ve hükümet. Bunların garip halleri varmış, dehşetli icraatları varmış.

Burayla alakalı şöyle söylüyorlar. İlk Rusya ile deccaliyet başlıyor. Daha sonra Türkiye’de bir süfyaniyet ortaya çıkıyor. Daha sonra okuyacağız. **“Kuzeyden bu tarafa doğru deccaliyet gelir”** diyor. Kuzeyde, yani Rusya’da başlıyor, Rusya’dan buraya doğru geliyor. Rusya, Türkiye ve İsrail, bu üç hükümette hem rejimleri itibarıyla, hem hükümet itibarıyla oluyor. Bunu nasıl tasdikleyeceğiz? İsrail’in ilk cumhurbaşkanı Haim Azriel Weizmann’dır. 1874 doğumludur. 1949-1952 arasında görev yapıyor. Rus imparatorluğu doğumlu, Yahudi Siyonist. Rusya’dan başladı ya ilk deccaliyet.

İsrail’in ilk başbakanı David Ben Gurion’dur. 1886 doğumludur. Rus imparatorluğu doğumlu, Yahudi Siyonist David, görev süresi 1948-1963’dür. İsrail’in ilk cumhurbaşkanı ve ilk başkanı ikisi de Rus doğumlu. Buradan çıkardığım ve ifade etmek istediğim mana Rusya’da başlayan deccaliyetin, rejim itibarıyla de, hükümet itibarıyla de Türkiye’ye uğraması, Türkiye’de de süfyaniyet hareketi var, Filistin’deki mevzuda süfyanın ciddi rol oynadığını biliyoruz. İsrail’de o yüzden Rus doğumlu Siyonist Yahudiler. Rusya’nın yapmış olduğu dehşetli haller, Türkiye’de deccaliyetin dehşetli icraatına şahit olduk. Yahudi yine İsrail’de, bugün Filistin noktasında yıllardan beri, 1940-1949 yıllarında, belki daha önceden başladı, oradaki Müslümanlara, Filistinlilere karşı yapılan zulüm, dehşetli icraatlar, genelde Ramazan ayını seçerekten, 15’inden sonra İsrail askerleri Müslümanlara zulüm ediyor. Gazze’de, Filistin’de insanları öldürüyor. Dehşetli icraatları var. Daha bizim bilmediğimiz ne garip haller var.

Diğer bir noktaya baktığımızda bugünün Amerika’sında garip haller var. Bu garip haller çok dikkatimi çekmeye başladı. Neden Biden farklı hareketler yapıyor? Gidiyor konuşuyor, birisiyle el sıkışmış gibi yapıyor, yolunu şaşırıyor vs. Bunu saflığından mı yapıyor? Yahudilerin büyü ve ispiirtizma noktalarına geldiğimizde göreceğiz. Biden, Siyonist Yahudi olduğundan dolayı cinlerle orada görüşme yapıyor, onların yönlendirmesi üzerine hareket ediyor. Orada acayip bir deccaliyet baktığımızda gözüküyor. Bugün Amerika’da aynı şekilde Siyonist Amerika şuandaki başkanı itibarıyla. İsrail aynı şekilde.

Demek ki bunu sadece şahsa indirgemeyeceğiz. **“onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş.”** Rejim, komite, hükümet bazlı bakmamız lazım. Bu noktadan baktığımızda devlet itibarıyla da ortaya bir şey çıkıyor. İsrail bu noktada deccaliyetin kurmuş olduğu bir hükümet olduğunu görüyoruz. Dehşetli icraat yaptığını şahit oluyoruz.

**“Meselâ, "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsâ (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz" rivayet edilmiş.”** Bunun peşinden bunu söylüyorsa sen şahsını mı öldürecek dediğinde yanlış olur. Rejim, komite ve hükümet demişti. **“O kadar kuvvetlidir ve devam eder.”** Neyi? Rejimi, hükümeti, komitesi. Demek ki bu mevzu İsa aleyhisselam’ın bayraktarlığını yaptığı İsa aleyhisselam’ın mevzusudur. Demek ki İsa aleyhisselam’ın nüzulünü beklemek düşüncesi içerisinde olmamız lazım. Buralara girmeyince sen buhrana giriyorsun. Niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor diyor. O kadar karamsar insanlar var ki bunu dinliyor ve hala bu niye böyle diye soruyor. Bu mevzu aslında hadisatın arkasını gösteriyor. O kadar dehşetli icraatların arkasında sana selametli bir fikir, kalp veriyor.

**“Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsâ aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.”** Mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, şahsını değil. Hükümet itibarıyla bu noktanın şuanda İsrail olduğunu, çünkü Rusya’nın da sureti, programı değişti. Yahudi Siyonist Rusya’dan kurtuldu. Üstadın müjdelediği **“Rusya dinsiz kalamaz”** noktasına doğru gidiyor, Türkiye’de aynı şekilde ilerliyor. Bir tek şuan İsrail kaldı. Kuvvetli olduğunu nereden anlıyorsun? Bu noktayı da hakiki İsevilerle daha iyi anlayacağız.

O kadar kuvvetlidir ki, 2 nokta var. Bütün felsefi akımların çıktığı zamanı düşünün. Bütün dünyaya yayıldığı, ilk deccalîyetin Rusya’dan patladığı dönemlerde en kuvvetli olduğu dönemin birincisi. Şimdiki döneminde en kuvvetli dönem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İsa aleyhisselâm’ın geleceği zamanın en kuvvetli zaman olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü öldüremiyorlar. O kadar açık bir zulüm olmasına rağmen, bu kadar toplumsal tepki verilmesine rağmen halen daha bitirilememiş. Bu gücü gösteriyor. O rejimin, hükümetin, sistemlerin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu kadar dünya devletleri hareket edemiyor bu mevzuda. Bu sadece bugüne has değil. 2000’li yıllardan bu zamana kadar ki süreç en kuvvetli dönemiydi. Burada 2 nokta var. Bozduğu ve öldürdüğü noktada olacak. Bozduğu, kanalize ettiği, televizyon dünyası onu öldürmesi değil bozması ve mesleğini değiştirmesi noktasında bir manadır. İlerde bunu da söyleyecek.

Hakiki İsevilerle İsa aleyhisselâm’ı anlamak lazım. Hakiki İsevilerin bir zuhuru var. Mektubat’taki yerle daha iyi izah edecek. Halis bir din İsevilerden zuhur ediyor. Hakiki İseviler deniyor buna. Kur’an’a tabi oluyorlar. İsa aleyhisselâm’ın nüzuluyla o dinsiz meslek mahvoluyor. Bir hakiki İsevilerin vazifesi var, bir de Hazreti İsa’nın nüzuluyla gerçekleşecek bir hakikat var. **“Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.”** Şahsa bağlama diyor. Rejime, komiteye bak diyor. Şualar 586’da geçen bir nokta var; **“Büyük Deccal, şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mu’cizane bir ihbardır.” İlk Rusya’da başlıyor, Türkiye, İsrail. Bütün Avrupa devletleri hepsine birden geliyor. Mucizane bir ihbardır diyor. Hadis noktasından baktığımızda mucizane bir ihbardır diyor.**

Şimdi de öyle oldu. Dünyayı zabteder noktası o zamanla bu zamana dönüp baktığımızda, bugün başta Türkiye olmak üzere bütün dünya devletlerine baktığımızda ekonomiden tarıma, yiyeceğinden giyeceğine, sağlık sektörüne, tarıma baktığımızda bu deccalîyet sistemleri, rejimleri, komitelerinin icraatının, onların hükmü manevisinin altında olduğunu görüyoruz. Deccalîyetin dünyayı zabtettiğini görüyoruz. Her ülkede dehşetli sarsıntılar verdiğini, her hükümetin hürriyetini eline aldığını, her hükümeti, kendi dehşetli icraatına alet yaptığını, hedefleri doğrultusunda onları zabtettiğini görüyoruz.



**“Ekseriyet-i mutalakada ona taraftar olur demektir.”** İnsanları zaptetmiş, insanları kendisine tabi durumuna getirmiş. İsa Aleyhisselam gelene kadar ekseriyeti tabi modunda gidecek. Buradan onu da çıkarıyoruz. Daha sonra bu hakikat değişiyor. Bugün bütün devletler Siyonizme karşı nasıl insanlık aslında bilmeyerek taraftar edilmiş Bilerek ya da bilmeyerek taraftar ediliyor. Bütün devletlerin hürriyeti elinden alınıyor. **“Şimdi de öyle oldu”** diyor. O zaman başlayan deccalîyet şimdiye kadar geliyor. Deccal dünyayı zabteder.

Tarihçe-i Hayatta geçen bir bölüm var. Bunu kim söylemiş diye soruyorlar. Mustafa Sabri abi söylemiş. Mustafa Sabri abi söyledi ama Risale-i Nur'da geçiyorsa Risale-i Nur'un sözüdür. Bu Mustafa Sabri abinin sözü değildir. Lahikalarda da geçiyor Hüsrev'in sözü, Sabri'nin sözü. Bu Risale-i Nur'a girdi ise bitti artık. Risale-i Nur Kur'an'ın hakikatlerinden gelmiştir diyor.



Abilere bu Komünizmi, siyonizmi anlatıyorum. Bunların hepsi bir, hepsi deccalîyet sistemi. Yok aileler var vs. farklı farklı tevellere girmeye gerek yok. İnsanların alemlerindeki zanlara göre bu meseleleri yorumluyorlar. Burada **“Nerede olursan olsun siyonizme karşı mücadele etsinler. Komünizmin icadçıları yalnız Yahudilerdir.”** Bunu peş peşe söylüyor. Siyonizmin bütün hareketlerine, başta fikri, sosyal medyada, devlet dairelerinde, ahlak noktasında her noktada siyonizmle mücadele etmemiz lazım. Siyonizmle mücadele Deccalîyet ile mücadele demek oluyor. Komünizm ile mücadele deccalîyet ile mücadele oluyor. Arka perdede ise Yahudiler var.

**“Bugüne kadar bu komünistler, İdil-Ural, Kafkasya, Almanya, Kırım, Azerbeycan, Garbî Türkistan ve komşumuz Doğu Türkistan'ı istila ettiler. Altmış milyon kardeşimizin hukuku pâyimal oldu. Hindistan dahi bir emperyalisttir. Nehru ve başka Hindular, İslâmiyetin düşmanıdır. Maalesef Müslüman devletler bunu bilmiyorlar. Nehru, Keşmir'li Müslümanları öldürtüyor.”** Çok ciddi bir İslam coğrafyalarında sarsıntı yapılmış. Üstad Mektubat'ta söylüyor. İslamiyetin, Hristiyanlık aleminin bu deccalîyete karşı mağlup olduğunu söylüyor. Bu sistemleri anlamadığımız zaman hiçbir okumamız doğru olmaz. Bu mevzu sadece afaki mevzu değil. Enfüsüne kadar dokunuyor. Biz şuan sadece İsa aleyhisselam'ı anlatmıyoruz. Bu noktalarda halen devam eden zulümler var. Kim yapıyor bunları? Deccalîyet.

Günün en çok nüfuzuna sahip kızıl Rusya'dan çıkarak, kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan ve birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve oraları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak, kardeşine "Kardeşini öldür" diye bağıran ve **en nihayetle âlem-i hristiyaniyeti yakıp, kavurup, harman gibi savurduktan sonra âlem-i İslâm mahallesini saran ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm ve bu azim yangında** itfaiye vazifesini üzerine alan Risale-i Nur'a...



Burada Risale-i Nur'un nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Sadece süfyaniyet ile değil deccaliyet ile de mücadele ediyor. Deccaliyetin her iki manasıyla da Risale-i Nur mücadele ediyor. Hristiyanlık alemi harman gibi savurdu, âlem-i İslâm mahallesini sardı. Bu noktadan da Rusya'dan nasıl bir deccaliyet çıktığını, dünya ülkelerine nasıl

deccaliyetin hükmü manevi altında olduğunu, ekonomiden, tarıma kadar, milli eğitimden aldığımız derslere kadar, anayasadan hukuka kadar her şeyde bunların eserini, kanunlarını, esaslarını, hükümlerini görüyoruz.

**"Mekteplerde yaptıracağı yeni öğretim usulleriyle yetişen gençlik, Kur'anı ortadan kaldıracak ve bu surette milletin İslamiyet'le olan alakası kesilecek."** Türkiye itibarıyla bu deccaliyet ve süfyaniyet sebebiyle böyle ama aynı zamanda bu bütün İslâm memleketlerinde uygulanmış. Kadir Mısıroğlu bu noktada çok ciddi konuştu. Bugün farklı tarihçiler televizyonda çıkıp ifade ettiler. Nurcu abiler de bunu ifade ediyorlar. Bu noktadan da deccaliyet sisteminin Türkiye'de nasıl etki yaptığını süfyaniyet manasında da zikrediyorum. İki bir ilerleyecek.

Evet dinsizliğin hükümferma olduğu o dehşetli devirde, ehl-i din, terzil edilmeye çalışılıyordu. Hattâ Kur'anı dahi tamamen kaldırmak ve **Rusya'daki gibi dinî akideleri tamamen imha etmek düşünülmüş**; fakat millet-i İslâmiyece bir aks-ül ameli netice verebilmesi ihtimali ileri sürülünce bundan vazgeçilmiş, yalnız şu karar alınmıştır:

**"Mekteplerde yaptıracağımız yeni öğretim usulleriyle yetişecek gençlik, Kur'anı ortadan kaldıracak ve bu suretle milletin İslâmiyet'le olan alakası kesilecek!"**

Bütün bu dehşet-engiz plânları çeviren o müdhiş fitnenin menbaları, şimdiki dinî inkişafın muarızı ve düşmanları olan haricî dinsiz cereyanların reisleri ve adamları idi. Evet Türk milleti içerisinde meydana getirilen o dehşetli hâdisatın içyüzünü, tafsilatını, istikbalin hakikatperest tarihçilerine ve bunları şimdi Demokrat idaredeki serbestiyetle bir derece neşretmekte olan İslâm-Türk muharrirlerine havale ediyoruz.

Bütün gizli fesad ve dinsizlik komiteleri, hem Türkiye'de, hem âlem-i İslâm'da müdhiş faaliyetler yapıyor ve taraftarları onları destekliyor ve hepsi de **İslâmiyet aleyhinde ittifak ediyorlardı.**



Yahudiler bu noktada müthiş yayılıyorlar. Müthiş bir kenetlenme var, hepsi İslamiyet aleyhinde ittifak ediyorlar. Taraftarları onları destekliyor. Öyle bir duruma getirilmiş ki bu durumdan döndürüp şimdiki duruma getirmek bile bir mucize.

Risale-i Nur Kur'an'a karşı yapılacak suikasta en büyük bir zırh olmuş. Öyle bir İslamiyet aleyhine ittifaklar yapılmış ki, devletler öyle bir esir alınmış ki, alemler İslam şuan uyanmaya başlıyor. Bu eserler Afrika'ya gitmiş, oradaki imanlara dokunmuş. Bu hakikatler öyle bir inkişaf ediyor, şahsı manevisiyle öyle bir insanları İslamiyet'e sokuyor ki biz bilmiyoruz. Öyle bir faaliyet var ki, Risale-i Nur'un öyle gayretli talebeleri var ki insanların imanına yetişiyorlar. Allah hepsinden razı olsun.



Bu noktada da deccaliyet mevzusu okullara kadar girmiş. Maddiyun tabiiyunluk dersleriyle beraber her insanda Uluhiyeti inkarı uyandırdıktan ben merkezli deccaliyete insanlar yetiştiriliyor. Mektubat'ta buna değineceğiz.

**“Ahirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek”** Bunu metinde söylüyor. İsa aleyhisselâm'a farklı bir mana vermek bu metni okuyup mümkün değil. **“Şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek.”** Burada iki mana var. Bir tanesini kendi zikrediyor. Diğer mana da şunu ifade etmek istiyorum. İsa Aleyhisselâm geldiği zaman fikren bir şey ortaya koymasına gerek yok.



İsa Aleyhisselâm geldi, ben bir Risale neşredegim, bir hakikat neşredegim de bu deccaliyet fikrini öldüreyim diye bir şey yok. Böyle bir şey lazım değil. Risale-i Nur bu meseleyi halletmiş. Bu yüzden İsa Aleyhisselâm'ın fikren gelip bir inkişaf, bir yönlendirme yapmasına gerek yok. Bu nokta onun vazifesi değil. Bunu Risale-i Nur'dan ispat edeceğiz. Hükümet bazlı, askeri bazlı İsa aleyhisselâm'ın vazifesi var. Hakiki İsevîlerde o farklı. İsa Aleyhisselâm Avrupa'ya gelse diye düşünsük hakikate zulüm ederiz. Avrupa'ya gelse bu metnin manasında hata edebiliriz. Üstad Hz. İsa Aleyhisselâm diyor. Peygamberlik değil, ümmet vasfıyla gelecek, ümmet olarak gelecek, peygamberlik vasfıyla gelmeyecek. İsa Aleyhisselâm ismet sıfatına ait.



Bu noktada sen bunu Avrupa gibi deccaliyetin merkezine, sefahatın hakim olduđu bir bölgede deccaliyetten kaçmasının imkanı yok. Türkiye’de gelse yine deccaliyetten kaçamaz. Öyle bir yere gelmesi lazım ki şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile tam amel edebileceği bir zemin olmalı. O zaman bunu Avrupa’ya niye indirip duruyorsunuz? Zihinlerinde insanlar bunu yapıp duruyorlar. Metne göre bu yanlış.

**“Ahirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete”** Okullarda insanları ifsat etmek için bir dünya felsefe akımları çıktı. Bu sefer ne oldu? Şu adam deccaliyetin adamı olarak düşünmeyin. Deccaliyet herkesi kendi elemanı yaptı. Adam geliyor bu illuminatiye hizmet ediyor diyor. İnsanları öyle bir duruma gelecek ki, sen ben üretiyorum diyeceksin ama tamamen deccaliyetin verdiği eğitim üzerine sen asker olmuşsun, ona çalışıyorsun, onun eğitimini veriyorsun. Bugün kısmen belki bizi de alet olduk. Elhamdülillah Risale-i Nur eserlerine tabi olduğumuz sürece bu cereyanın karşısında hareket etmiş olacağız.

**“İsevilik dini tasaffi ederek ve hurufattan tecerrüd edip İslamiyete inkılab edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahsı manevisi, vahy-i semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür.”** İseviliğin bir dünya hurufatları var, haç, baba oğul vs. bunlardan tecerrüd edecek, sıyrılacak, İslamiyet’e inkılab edecek. Buradaki kılıç Risale-i Nur’dur. Bunun ispatı yapılacak derste. Şahsı manevisini öldürecek olan, onlarla mücadele edecek olan, dinsizliğin toplanmaları, fikirleri, rejimlerindeki manevi ciheti hakiki İseviler yapacak. Bu noktada hakiki İseviler vahyi semavi kılıncıyla yapacak. Bugün Avrupa’da Risale-i Nur’un faaliyeti, birçok kişilerin Risale-i Nur medreselerine çevrilmesinden, birçok Hristiyanların Müslüman İsevi olmasına sebebiyet veren bu eserlerdir.

**“Hazret-i İsa Aleyhisselam, İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal’i öldürür.. yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”** Şahs-ı maneviye temsil eden deccali. Deccal neydi? Rejim, komite, hükümet. Demek ki şahs-ı maneviye öldürmeyecek, şahs-ı maneviye temsil eden. Küfrü, dinsizliğin şahı manevisini şuanda kim temsil ediyor? İsrail temsil ediyor, Amerika temsil ediyor. En önemlisi de merkezi İsrail olmuş. **“İnkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”** Fikir deyince bunu sadece düşünmek olarak algılamayın. Bu da bir fikrin ürünüdür, bir davadır. Nefisleri esas yapmak bir fikirdir. Bu fikri televizyonlarla, eğitimle, her türlü şeyle yayıyorlar. Bu tamamen öldürülecek manasını taşıyor hem manen hem maddeten.

Bu noktadaki en önemli şeyler Müslüman İsevilere düşüyor. Bu Müslüman İsevilerin deccal komitesine karşı ciddi bir halvesi olacak Avrupa’da. Avrupa’da hakiki İsevilerin deccaliyete karşı sisteme ciddi bir darbe vurması. Almanya, Berlin’i hakiki İsevilerin noktası olarak görüyorum. İkinci noktayı da Rusya olarak zannediyorum. Rusya’nın da bu noktada payı var. Siyonizm Amerika’yla düşman olarak karşı karşıyalar. Rusya ve Berlin olarak zannediyorum ama Avrupa ülkelerinden olacak.



İkinci vechi şudur ki: **Şahs-ı İsa Aleyhisselâm'ın kılınıcılı ile maktul olan şahs-ı Deccal'in teşkil ettiği dehşetli maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevisini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrisini mahvedecek ancak İsevî ruhanîleridir** ki; o ruhanîler, din-i İsevî'nin hakikatını hakikat-ı İslâmiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hattâ "**Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbî olur.**" diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.



Allah-u Alem ilk Avrupa deccaliyeti öldürmeden önce maddi olarak İsrail'in düşüşünü göreceğiz. Onun öldürülmesinden sonra hakiki İseviler deccaliyetlerini tam öldürebilecekler. İlk önce İsrail hükümetinin, Yahudilerin ölmesi lazım. Sonra Avrupa'daki İsevilerin hakimiyet dönemi başlayacak. Ondan sonra sistemin inşası başlayacak. Onların fikr-i küfrileri, inkâr-ı

uluhiyetleri, şahsı manevileri tam manasıyla öldürülebilecek.

**"Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tabî olur" diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimeyetine işaret eder.**" Bir manası da İsa Aleyhisselam ile mehdi illa gelip Kudüs'te arka arkaya namaz kılacaklar değil, İsevilerin İslamiyet'e tabî olması, Kur'an'a tabî olmasına işarettir diyor. İsevilerin mehdiye, Kur'an'a, Risale-i Nur'a tabî olması, onla beraber hurafattan sıyrılması manasına geliyor. Belki maddeten de bu mana olabilir. Zahirde bir namaz olur mu bilmiyorum. Orasını zaman gösterecek.

**inkâr-ı uluhiyet mefkûresini zir ü zeber eden Külliyyat-ı Nur** Hüccet-ül Baliğa ve Meyve gibi eczaları meydanda...

İnşâallah Kur'anın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız sûr'unu, Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp, âb-ı hayat bahşeden şarab-ı kevserini, **bütün dünyaya emanlı iman vermeye içirecektir.**



**"inkâr-ı uluhiyet mefkûresini zir ü zeber eden Külliyyat-ı Nur"** Hani dedim ya İsa Aleyhisselam fikir cihetinden gelmesi bir ihtiyaç değil. Burası buna delil. **"Kur'anın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız sûr'unu, Risale-i Nur temelinden kaldıracak.."** İşte bu deccaliyeti öldürmektir. İsevilerin demek ki bu

noktada Risale-i Nur ile vazifesi var. **"bütün dünyaya emanlı iman vermeye içirecektir."** Risale-i Nur'un vazifesi bütün dünyaya. Bu noktaya geleceğiz. Bu fikri noktadaki Risale-i Nur'un hareketi.



"Mürşidi sen uzakta arıyorsun, pek yakınında bulunan Bediüzzaman vardır. O zâtın Risale-i Nur'u müceddid hükmündedir. Hem aktabdır, hem Zülkarneyn'dir, **hem âhırzamanda gelecek İsa Aleyhisselâm'ın vekilidir, yani müjdecisidir.**"

BARLA LÂHİKASI SHF:140

Vekili olan, müjde veren adam diyor ki İsa Aleyhisselam Bediüzzaman'dır veya da farklı farklı görüşler var. **"Ahir zamanda gelecek İsa aleyhisselam'ın vekilidir; yani müjdecisidir."** İsa aleyhisselam'ın Risale-i Nur vekilidir, müjdesidir. Risale-i Nur müceddid hükmündedir, aktabdır, zülkarneyn'dir, ahırzamanda gelecek İsa aleyhisselam'ın vekilidir. Onun adına vazifesi var demek ki Risale-i Nur'un. Aynı zamanda onun gelmesini müjdeliyor Risale-i Nur.

Bu Risale-i Nur'un mevzusudur. Olaya Ahmed abinin mevzusu olarak bakmayacağız. Risale-i Nur'un alem-i manamdan aldığı, alem-i misalden bir hakikatın yansımalarını ifade etmesi, alem-i misal penceresiyle bir hakikati ders vermesi diye değil de rüya olarak bakarsan bir şey alamazsın. **"Yanındaki iki kişiye emretti: "Şurada kilitli salibler, haçlar var. Cümlesini çıkarınız."** Burada kıran Bediüzzaman, çıkartanlar kim? İki nazar var. Hayat ve şeriat dairesinde gelecek mehdiler olabilir, veyahut bu noktada vazifeli iki kişi olabilir. Külliyyatta iki kişi diye bahsettiği Sabri abi ve Hulusi abi var. Bunların belki buraya bakan noktalarda vazifeleri var. Bu iki kişiyi tam kesin zikretmiyoruz.

BARLA LÂHİKASI SHF:155

(Dereli Hâfız Ahmed Efendi'nin çok manidar rü'yalı bir fıkrasıdır)

Aziz ve müşfik Üstadım Efendim!

Birgün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir çok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan Kelime-i Tevhid'e devam ediyordum. O ahalinin cümlesi Nasara imiş. Biz aşikâre Kelime-i Tevhid'i çektiğimizden, hepsi bize iştirak etti. Her yüz başında, "Muhammed-ür Resulullah" diyorum. O Nasaralar, "İsa ruhullah" diyorlar. Onlara dedim ki: "Yahu biz İsa Aleyhisselâm'ı tasdik ediyoruz." Ve kendilerine Kelime-i Tevhid'i okudum, "İsa ruhullah" dedim. İşte bakınız, ben sizin peygamberinizi tasdik ediyorum, siz de bizim peygamberimizi tasdik etmeniz ne olur, dedim. **"Hâyr! İsa Aleyhisselâm gökten inmedikçe ve sizin peygamberinizi aşikâr tasdik etmedikçe, biz tasdik etmeyiz."** dediler. Bunun üzerine yanımda iki arkadaş bulundu. Lâkin arkadaşlarım kimler olduğunu bilemiyorum. "Biz dua edelim de, İsa Aleyhisselâm gelsin ve bizi nasıl tasdik ediyor, göreceksiniz." Dua ettik. İki kişi, "âmin" dediler. Lâkin İsa Aleyhisselâm gelmeyince müteessir olduk. Yine dua ettik, "Ya Rabbi! Bizi bunların yanında niçin mahcub çıkarıyorsun?" dedik. "Bu din âli değil mi?"

BARLA LÂHİKASI SHF:155

Tahminen, arası bir saat veya bir buçuk saat sonra, karşıdan üç kişi çıktı. Elhamdülillah İsa Aleyhisselâm geliyor. Baktım birisi sakallı, ikisi şâbb-i emred. Dedim: "İsa Aleyhisselâm otuzüç yaşında olduğu halde göğe huruç etti.. ne için sakalında beyaz var?" Kalbime geldi ki, "Allah'a a'lem İsa Aleyhisselâm değilse?" Bu zât ve iki arkadaşıyla yanıma geldiler. **Dikkatle baktım; üstadımızın sîması ve elbisesidir.** Bizim yanıma gelince, bizim altımız mağara imiş. **Yanındaki iki kişiye emretti: "Şurada kilitli salibler, haçlar var. Cümlesini çıkarınız."** Çıkardılar. **Nasaralara karşı hepsini kırdı** ve Kelime-i Tevhid getirip Peygamberimizi tasdik edince, biz de Nasaralara, **"Bakınız, işte İsa Aleyhisselâm'ın vekili geldi"** deyince, cümlesi tasdik ettiler.

Allahu a'lem bu rü'yanın bir tabiri şudur ki: Üstadımızın Kur'an-ı Hakîm'den aldığı ve neşrettiği **Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslâmiyeti kabul edecek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan mü'minleri hükmüne geçip Üstadımızın sözlerini İsa Aleyhisselâm'ın sözleri nev'inden hüsn-ü kabul edeceklerine** işarettir.

Evet Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa'nın en muannid feylesoflarını dahi teslim mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyacı hakikî olan, **hakikî iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur'u görsele (Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın vesayısı nev'inden) kabul edip sarınlacaklardır.**

Elimdeki Zülfikar eseriyle bu kırdı meselesi anlaşılacak. İçerisinde Mucizat-ı Ahmediye, Haşir risalesi, Mucizat-ı Kur'aniye var. Bunlarla beraber nasıl kırdığını göreceğiz. Böyle Müslüman İsevileri şuan var. Biz etrafımıza bakıyoruz, kendi zannımızdan ibaret zannediyoruz pek çok şeyi. 5 vakit namaz kılan papaz

varmış bugün. Risale-i Nur zemininde bu Müslüman İsevileri ortaya çıktı. **“hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur’u görseler (Hazret-i İsa aleyhisselam’ın vesayası nev’inden) kabul edip sarılacaklardır.”** Demek ki o şahsı manevi var ki bu hakiki İseviler bunu gördüklerinde tanıyorlar ve kabul ediyorlar. Bu yeni olan bir hadise değil. Risale-i Nur çıktığından beri bugüne kadar gelen bir hadise.

EMİRDAĞ LÂHİKASI 2 SHF:62

Papalık Makam-ı Âlîsi Vatikan  
Kalem-i Mahsus Başkıtabet Dairesi 22 Şubat 1951  
Numara:232247

Efendim!  
**Zülfikar** nam el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul'daki Papalık makam-ı vekaleti vasıtasıyla **Papa Hazretlerine takdim edilmiştir.** Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehasis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını dilediklerini tebliğ beni memur ettiklerini arza müsaraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.

İmza  
Vatikan Bayn Başkâtibi



1951 yılında bu Zülfikar adlı eser papaya takdim edilmiş. Yani hakiki İsevilerin zuhuruna bu noktada Zülfikar vazifeli. İçerisinde Mucizat-ı Ahmediye, Haşir risalesi, Mucizat-ı Ahmediye var. Ahmet Akgündüz abi bu noktayı yakında ifade etti. 1984 yılında kişiler birliği toplantısında papazların aldığı karar çok manidar. Viyana'da gerçekleşen bir toplantı. Akgündüz abinin dilinden ifade edeceğim. Her sene toplantı sonucu yayınlanıyor ama 1084'deki yayınlanmıyor. Karar şu. Müzakereler sonucu Allah kelamı demek olan Kur'an, bizim İncil ve Tevrat arasında hiçbir fark yoktur. Fark yalnızca bir şeydir. Bizim İncil ve Tevrat'a insanın sözleri girmiş ama Kur'an saf Allah kelamıdır diyor. Bu noktada da onlar kabul ettiklerini gösteriyor. Türkiye'den de söylemişler sanırım bunları yayınlamayalım diye. Daha sonra birisi vasıtasıyla Ahmet Akgündüz abiye bildiriyor.

MUFASSAL TARIHÇE 1 SHF:229

Bayram Yüksel Bey şöyle anlatır:  
"Kore'ye gitmek üzere ve gideceğim zaman, gelip Üstâdım Bediüzzaman Said-i Nursi ile vedalaştım. Bana bir cevşen verdi. "Yedi kat muşambaya sar ve bunu yanında taşı. Hiç korkma! Biz inayet-i Rabbaniye altındayız. Korku hissettiğin zaman beni hatırla. **İnkâr-ı Uluhiyete karşı Kore'ye gitmek lazım...** Japon başkumandani benim ahbabımdır. Benden ona selâm söyle" dedi ve beş altı aded risalelerden vererek "bunları başkumandana ver" demişlerdi.



MUFASSAL TARIHÇE 3 SHF:1917

25 Temmuz 1950'de Demokrat iktidarı, Türk askerlerinin Kore'de komünistlere karşı savaşmak için, Birleşmiş Milletler'in emrine ilk olarak dörtbin beşyüz kişilik bir Türk Tugayını verdi ve Kore'ye gönderdi.

Hazret-i Üstâd Bediüzzaman, DP iktidarının bu hareketini tasvib ediyor ve **"Elbette inkâr-ı uluhiyete karşı yapılan bu harbe katılmak lâzımdır"** diyordu.

"...Üstâd'ımızda, Kore'ye kur'amın çıktığını anlattım. Üstâd'ımız çok sevindi. **"Tamam, ben bir Nur talebesini Kore'ye göndermek istiyordum. Onu da, ya seni veya Ceylan'ı düşünmüştüm. inkâr-ı uluhiyete karşı Kore'ye gitmek lâzım."** dedi ve çok sevindi. Üstâd'ımız NATO'yu da tasvib ediyordu....



“Üstad Hz.leri Kore harbiyle çok alakadar oluyordu. Korede “Kunuri” Çemberi yarıldığının haberi geldiğinde Üstad çok sevinmişti.” Kore’de komünistlere karşı deccaliyete karşı bir savaş var. Üstad bunu takip ediyor. Onların yerleri yarılınca Üstad çok sevinmiş. Bir abiye oğlu Kore’ye gittiği için üzülme diyor. “Eğer bana da izin verseler, beşbin genç Nur talebelerimle gönüllü olarak komünistlerle harp etmek için ben de giderdim.”



MUFASSAL TARİHÇE 3 SHF:1918

Birinci şahid: Emirdağlı Ahmet Urfalı demişki:  
“Üstad Hz.leri Kore harbiyle çok alakadar oluyordu.  
Korede “Kunuri” Çemberi yarıldığının haberi geldiğinde Üstad çok sevinmişti.

“Oğlun Kore’ye gidiyor, sen çok merak ediyorsun, üzülüyorsun. Hiç merak etme, üzülme! İnşallah oğlun gidip gelenlerden olacak. Hükümet Kore’ye dört bin beşyüz kişilik asker gönderiyormuş. Eğer bana da izin verseler, beşbin genç Nur talebelerimle gönüllü olarak komünistlerle harp etmek için ben de giderdim. Ben Ruslar’la eskiden de harbettim. şimdi de onlarla çarpışmaya hazırım. Hatta o harplerde yaralanıp esir düştüm” ve bana dönerek:

“Kore’ye gitmekten korkma! İhlâsını muhafaza et!” dedi.

Burası çok ilginç. “Ben Ruslar’la eskiden harp ettim.” Üstad deccaliyetle savaşıyor, maddeten de harp ediyor.

İnkâr-ı uluhiyeti zikrettikten sonra deccalin sadece bir şahıs olmadığını, komünistlik ve bir çok komitenin bulunduğunu, sair hükümetlerde siyonizmin, komünizmin dünyayı zapt altına aldığını, bu sistemi de İsa aleyhisselam’ın değiştirebileceğini, hakiki İsevilerin zuhuruna Risale-i Nurların sebebiyet verdiğini, deccaliyetin Rusya’dan çıktığını, Türkiye’de devam ettiğini, son merkezin İsrail olarak devam ettiğini, mekteplerden, tarıma pek çok noktada deccaliyetin etkisi olduğunu, felsefe tabiiyun üzerine eğitim aldığımızı, o yüzden bizim de buna alet olduğumuzu konuştuk. Müslüman İsevilerin şahs-ı manevisinin deccaliyeti öldüreceğini konuştuk. İnkâr-ı uluhiyet noktasında Risale-i Nurun vazifedar olduğunu, Üstad’ın İsa aleyhisselam’ın vekili ve müjdecisi olduğunu söyledik. Bunu alem-i menamdan bakarak da Risale-i Nur ifade etti. En son da komünistlere karşı mücadeleden okuduk. Üstad kendi talebeleriyle beraber ben de harp etmek için giderdim diyor. Zülfikar’dan bahsettik. Risale-i Nurun Zülfikar’la beraber Avrupa’da Hristiyanlık aleminde hakiki İsevileri zuhur ettirmeye vesile olduğunu konuştuk.

“İsa Aleyhisselam büyük Deccal’i öldürür.” Büyük Deccal, Süfyaniyeti, Lenin ve Troçki ile bu sistem bütün dünyayı hükmü manevisi altına almış, zapt etmiş olan büyük Deccalden bahsediyor. Her iki deccaliyet hareketinde Yahudiler rol oynuyor. İsa aleyhisselam’ın büyük Deccal’i öldürmesinde iki vecih var diyor. Burada deccaliyeti biraz daha

ŞUALAR SHF:587

Kat’î ve sahih rivayette var ki:  
“İsa Aleyhisselâm büyük Deccal’i öldürür.”

Vel’ilmü indallah, bunun da iki vechi var:  
Bir vechi şudur ki:

Sihir ve manyetizma ve ispiirtizma gibi istidracî hârikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccal’i öldürebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak hârika ve mu’cizatlı ve ummun makbulü bir zât olabilir ki: O zât, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dır.



konuşmaya devam edeceğiz. Daha sonra hakiki İsevilerle bağı nedir, ders oraya doğru gidecek. Biraz daha o deccaliyetin o dehşetini, o faliyetini nasıl yapıldığını göreacağız.

**“Sihir ve manyetizme ve ispiirtizma”** 3 tane şey saydı. Külliyyatın farkı yerlerde bunu söylüyor. Ruhlarla muharebe noktasını söylüyor. Manyetizma da manyetik frekansları kullanarak ve sihir yapma noktasında külliyyatın farklı noktasında söylüyor. **“Sihir ve manyetizme ve ispiirtizma gibi istidraci harikalarıyla”** Bu bir istidracı. Bunla alakalı notlarımdan bakacağım. Harut ve Marut dünyaya sihri getiren Yahudiler, bu havas ilmi olarak kullanmışlar. Kadir Mısıroğlu abi çok ciddi noktada ömrünü buna vermiş, deccaliyet ile mücadele etmiş. Sihir ilmini çok kullananlar Yahudiler ve Japonlar olduğunu söylüyor. Bu sihir ilmini bilen Yahudiler’in dükkanı soyulmaz diyor, hırsız girmez evlerine diyor. Dükkanlarını ve evlerini bağlıyorlar sihir noktasında. Bu kadar hayatın her noktasında sihiri kullanıyorlar. Harut ve Marut’tan gelmiş, Kur’an’da geçiyor.

**“Kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden”** Burada Kadir Mısıroğlu da bunu onaylıyor. **“ve herkesi teshir eden”** Bizim hizbül Kur’an’ımız, Hizbül Hakaik’imiz, cemaatle namaz kılmalarımız, haftada en az bir kere derse gitmemiz, hizmeti maddi ve manevi sahiplenmemiz, bunların eksikliği nispetinde, deccaliyetin tesiri o kadar üzerimizde olur. Bu hizmeti ne kadar maddi ve manevi sahiplenir, tesbihat hususunda, cemaatle namaz hususunda, Risale-i Nurları okumak yazmak tefekkür hususunda ne kadar mesaimizi sarfedersek bunun tesirini kırar, sihirini kırar. Aksi taktirde bu deccaliyetten kurtulma ihtimali yok.

Ben kendime soruyordum. Bu kadar külliyyatı okuduk, Risale derslerine katıldık, niçin daha en basit bir mana-i harfiyle bakmayı hayatımıza yerleştiremiyoruz, mana-i ismi ile kalıyoruz, bir nimet-i ilahiyi ondan bilmek noktasında bile. Peygamberlere bakıyorsun, ayakkabının bağcığını bile Allah’tan istemiş, her işinde tevhide yakalamışlar, biz niçin bunu yapamıyoruz? Bunun en büyük sebebi deccaliyetin tesirinin çok olması, bu sihir, manyetizma, ispiirtizma gibi harikalarıyla sürekli onun efratları icraat ettiklerinden, deccaliyeti devam ettirdiklerinden dolayı tesiri üzerimizde oluyor. O yüzden bizim vazifelerimiz noktasında ciddiyet, sarsılmamak, sebat gibi kavramların ne kadar ehemmiyetli olduğunu bu ders vasıtasıyla anladım. Bu bir deccaliyetin üzerimizdeki etkisidir.



Şahıslar, cemaatler, muarazasında Kur’an’a karşı aciz kalmışlar. Öyle bir Kur’an’a karşı muarazaya çalışmışlar ki, bugün öyle bir sistem kurmuşlar ki bunun içine düşmemek, haricinde kalmak mümkün değil. O yüzden bu kadar zihinlerin, fikirlerin, ifrat ve tefrit noktasında hattı istikametini, bu kadar Risale okumalara karşı tarafgirlikleri kontrol edememenin, birçok hakikatı yaşayamamanın, bütün yanlış

yaşayışın sebebi bu. Kur’an’ın i’cazına karşı sihirliyorlar. Böylelikle mana itibarıyla bir muaraza yapamıyorlar, kalp ve ruhlarını siyasetle, instagramda, youtube’de yaymış oldukları videoların insan üzerindeki tesiriyle birlikte sihirliyorlar. Bütün ins ve cin toplansa muaraza edemezler diye Kur’an ayette onlara meydan okuyor. Cemaatle namaz, tesbihat, Risale-i Nur okumak onların sihrinin tesirini kırıyor. Ezanla beraber onların bütün sihirleri, manyetik tesirleri kırılıyor.

Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- muzır bir **sahir olan Lebid-i Yahudi**; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı rencide etmek için acib ve müessir bir **sihir yapmış**.

**Bir tarağa saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış.**

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş: **"Gidiniz, filan kuyuda bu çeşit sihir âletlerini bulup getiriniz!"** Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dahi rahatsızlığından hiffet buluyordu.



Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın saçlarını tarağa sarıyor ve sihir yapıyor. Daha sonra kuyudan çıkarıyorlar ve rahatlıyor. Bununla alakalı Malatya'dan Abdulkadir abinin Yusuf Aleyhisselam dersi vardı. Orada kuyu manasını ifade ederken burayı da almıştı. Onun nokta-i nazarıdır. Burada

saçı kuyuya atmaktan bahsediyor. İnsanın bedeni de zahirde külliyatta kuyu olduğunu söylüyor. Kadın saçının insanın gözünün içerisinden girerekten sihir yapılıyor diye bu şekilde söylüyor. Kadınları baştan çıkartacak bir deccaliyetin komiteleri var. Bunlarda yine o saçlara, görüntülere nazar ettikçe biz sihirleniyoruz. Oturup sihir yapmak değil, bu sefahatta manyetik enerjileri dahi sihir hükmünde, insana geçiyor. Deccaliyet bu yolları açıyor. İnsanı nasıl bloke edeceğini biliyor.

Bugün twitterla, youtube ile, televizyon ekranlarındaki ana bültenle sürekli manevi şerlerini herkesin kafalarına zehirli üflemleriyle üflüyorlar. Sürekli paylaşmış oldukları videolarla insanların hissiyat alemlerini bozacak zehirli üflemler yapıyorlar. İllaki ağızdan üfleme değil, kendi içindeki ruhları yayıyorlar. Sosyal medyada aktardıkları, hayatlarındaki delaletle alıştırıcı videolarıyla beraber insanları sihirliyorlar. Reel olmayan, tamamen yapmacık, insanın ulaşamayacağı

hayatlar insana sunarak aile hayatını, iş hayatını, insanın istikametli hayatını bozacak, muvazene ve muhakemesini insana kaybettirecek her türlü planlar yapılıyor. O mecralarda gizli planlar telkin ediliyor. Sen bunlara teslim oluyorsun, onların elemanı olarak devam ediyorsun. Bu taraftaki adam bir bakıyorsun karşı tarafta, Chp'nin, deccaliyetin her türlü faaliyetin tarafında oluyor. Mesela ırkçılık tamamen Yahudiliktir. Yahudi ürünü bir şeydir. Yahudiliğin, deccaliyetin en büyük fitnelerinden bir tanesidir. Bir bakıyorsun onun safında yer alıyorsun.

manevî şerlerini, siyasî diplomatların radyo diliyle **herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemleriyle** ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine **gizli plânlarını telkin etmeleriyle** bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları...



Bütün Peygamberlerin fitnesinden sığındığı bir zamanda yaşıyoruz ahir zamanda. Bu asrı tanımamız önemli. Peygamberler **“Mesih Deccal’in fitnesinden.. Ahirmazan fitnesinden Sana sığınıyoruz Allah’ım”** diye dua ediyorlar. Sihir, manyetizma bunları ifade ettik. Külliyatta daha ayrıntı var. Risale-i Nur bu noktada vazifesini yapıyor. Bizim bu noktada hakaiki imaniyeyi insanlara aktarmamız, kalplerine dokunmamız gerekiyor.

ŞUALAR SHF:584

Rivayette var ki: **“Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefesine hâkim olmaz.”** Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra

مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ آخِرِ الزَّمَانِ

“Mesih Deccal’in fitnesinden... Ahirzaman fitnesinden... (Sana sığınıyoruz Allah’ım).”

vird-i ümmet olmuş.  
Allahu a’lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder.



Bu insanlar bozuk diyorlar. Külliyatta diyor ki **“kendin delalette olduğun için milleti de delalette görüyorsun”** diyor. Burada bir deccaliyet var. Bu millet zaten ölmüş gibi bir nokta-i nazar Risale-i Nur talebesine yakışmıyor. Böyle bir deccaliyetin tesirinin olduğu zamanda, milletin iradesinin elinden alındığı zamanda bize Risale-i Nur verildiyse o kardeşlerimizi, deccaliyetin tesirine daha girmemiş ya da girmiş çıkmaya çalışan kardeşlerimize ulaşmamız, ulaştırmamız, bu hakaiki ders vermemiz lazım. Biz böyle bir şeye karşı mücadele veriyoruz.

Önceki metne bakalım. **“O dehşetli Deccal’i öldürebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak harika ve mu’cizatlı ve umumun makbulü bir zar olabilir.”** Gerek sosyal medyada bunlar varlar, gerek devletlerin siyasi dairelerinde varlar, gerek ekonomisinden, para basımına kadar her şeyde varlar. Dünyayı zapt etmişler. Bunu ancak harika, mu’cizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir. Bu çok tahkik edilmesi gereken bir cümle. Harika olması, mu’cizatlı olması, umumun makbulü hükmüne geçmesi. Umumun makbulü noktasında iki mana anlıyorum. Bir tanesi Peygamber olması hasebiyle makbul bir zat olması, mu’cizatlı oluyor, harika oluyor. Bu mananın da haricinde umumun makbuliyetini kazanacak. Hristiyanlık dünyasının, Müslümanlık dünyasının onayladığı bir zat olacak. Mu’cizatlı ne demek? Bir insanı bugün namaza başlatmak, İslam ahlakıyla ahlaklanmasını sağlamak çok zor. Ama öyle bir şey olacak ki o sihirler umum dünyada kırılacak. Deccaliyeti yaşayan insanlar bir anda başlarını kaldırıp ne oluyor diyerek deccaliyetin farkına vardığını düşünün. Normalde bu mümkün değil. Umum insanları intibaha getirmek zor. Bir hadise oluyor ve o hadise ile beraber insanlar uyanışa geçiyor. Bu noktada çok tevelliler vardır. **“O zat, en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa aleyhisselam’dır.”** Bunları bize zaman tefsir edecek. Bazı hakikatler zamanın tefsiriyle ortay acıkacak. Ciddi bir uyanışın olması bu noktaya bakıyor. İnsanların bir anda Siyonizmin farkına varması, Kur’an’ı savunan devletlerin ortaya çıkması, çok tanınan insanların bir anda İslamiyet’i kabul etmesi gibi şeylere şahit olacağız ve oluyoruz.

Dersin en can alıcı noktaya geliyoruz. Yahudilerden bu kadar bahsettik. İsa aleyhisselam’ı şimdi biraz tanımaya başlayalım. Mektubat 172’de diyor ki; **“İsa aleyhisselam’ı tanımayan Beni İsrail’in”** İsraililer yani Yahudiler İsa aleyhisselam’ı tanımamış. İsa Aleyhisselam Peygamber olarak Yahudilere geliyor. Yahudiler onun peygamberliğini tanımıyor, kabul etmiyorlar. Hatta kabul etmediklerinden dolayı çarmıha geriyorlar. İsa Aleyhisselam Filistin bölgesinden semaya yükseliyor.



Bazı İslam alimleri: "Diğer peygamberler değil de Hz. İsa'nın inmesi, Yahudileri reddetme hikmetine dayanır. Çünkü onların iddiasına göre, Hz. İsa'yı öldürdüler. Allah ise onların yalanlarını beyan etti" demiştir.



Burada İsa aleyhisselam'ın inmesinin Yahudilerin reddetmesi hikmetine dayandırıyorlar. Burada açıkça Yahudiler olduğunu söylüyor. Diğer peygamberler değil de neden İsa Aleyhisselam? Çünkü Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın ümmetinden olmak için dua etmiş. Bir diğer sebepte Yahudilerin onu reddetmesinden dolayı, kabul etmemesinden dolayı. Allah onların yalanlarını açığa çıkarıyor. Hristiyanlığı dahi bozup hurafatları içine yerleştiren Yahudilerin bu noktadaki arzusunu yerle bir edecek İsa Aleyhisselam.

İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı İslamiye ile amel edecek. Deccal'i öldürecek. İsa Aleyhisselam Avrupa'ya gelecek olsa İslami bir şeriat ile nasıl amel edecek, böyle bir sistemde nasıl en tepeye çıkacak. Adetullah çerçevesinde bu mümkün olmaz. Şeriat ile amel edecekse demek ki böyle bir zemin olması lazım.



Hadis-i sahihte rivayet edilen:  
"Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın geleceğini ve şeriat-ı İslâmiye ile amel edeceğini, Deccal'i öldüreceğini" imanı zaif olanlar istib'ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib'ad yeri kalmaz.

O hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki: **Âhırzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak: ...**



En önemli kısım burası. Ahırzamanda dinsizliğin iki cereyanı, biri süfyaniyet, diğeri deccaliyettir.

Dersin başında da tabiiyyun maddiyyun felsefeden bahsetmiştik. Çocukluğumuzdan beri bize bunu veriyorlar. Yahudilerin en büyük sıfatlarından biri de inattır. Ahlak-ı sufliyenin en büyük sebebi inattır. Maddiyunluk, tabiiyyunluk insanı manadan uzaklaştırıyor, ben merkezli yapıyor. Topluma bu şekilde Allah'ı inkar ettiriyorlar. Her şeyi nefislerine mal ettiriyorlar. **“cebbarana suri hükümetini”** Bunun 2 manası var. Biri Rusya olarak söyleyebiliriz. Bir diğeri de bugünkü İsrail manasında

söyleyebiliriz. İsrail cebrederekten bugün Filistin bölgesine suri, geçici bir hükümet kurmuş, olmayan bir hükümet kurmuş. Diğer manası bütün dünyada varlığı olmayan ama şahsı manevisi ile beraber zapt alma manası vardı, hükümetlere cebretmiş. Birde Filistin bölgesine cebretmiş.

Niye bu kadar Filistin meselesine takılıyorz? Benim tabiratım şöyle. Bütün dünyayı bir projeksiyon olarak düşünürsek o projeksiyondan çıkan görüntü sahnesi Filistin ve İsrail. Çünkü dünyanın asıl özeti orası, sahne orası aslında. Filistin ve İsrail'de olan her şey dünyada da cari, Türkiye'de de cari, Rusya'da da cari, Amerika'da, Fransa'da da cari olduğu gibi insanın kendi hayatında da cari. Filistin ve İsrail bende de var. Bende Yahudilik sıfatları da var. Bende ki menfi madenler aktif oluyor. Bana cebreden kendi içimde kuvvetler var. Bu bende ki İsrail. Filistin'i vicdan, Ayasofya'yı akıl, Mekke'yi kalp olarak tanımlıyorum. Vicdaniyatım tesir altına girmemiş mi benim. Devletlerde de aynı şekilde.

Bu kısma da dikkat etmemiz lazım. Şuanda da ciddi bir cereyan var. Çıkamıyoruz içinden. Şimdi biraz çıkmaya başlandı. **“Hazret-i İsa aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan”** Burada 2 mana var. Birincisi, İsa aleyhisselam'ın şahsı var, şahsının zuhuru var. İkincisi, hakiki İsevilerin zuhuru var. Bu ikisi farklı

farklı zamanlar. **“o cereyan pek kuvvetli görüldüğü bir zamanda, Hazret-i İsa aleyhisselam'ın şahsiyet-i manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek.”** Hakiki İsevilik dini, Müslüman İseviligi zuhur edecek. Burada 2 tane nüzul var. Bir hakiki İsevilerin nüzülü, bir de hakiki İsa'nın nüzülü var var. Şualar 717'de Risale-i Nurun da semadan nüzul ettiğini söylüyor. Risale-i Nur'un nüzuluyla beraber hakiki İsevilerin zuhuru başlıyor. Kastamonu'da paraşüt hadisesi var. Paraşütlerle inmesi İsa aleyhisselam'ın nüzulunu gösteriyor diyor.

MEKTUBAT SHF:56

İkinci cereyan ise:

Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı Nemrudane, gittikçe âhırazamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir.

Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir güne hâkimiyet verir. Öyle de: **Allah'ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir.** Ve onların başına geçen en büyükleri, ispiirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, **cebbarane suri hükümetini** bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur.

MEKTUBAT SHF:56

İşte böyle bir sırada, **o cereyan pek kuvvetli görüldüğü bir zamanda**, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan **hakiki İsevilik dini zuhur edecek**, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, **o İsevilik şahs-ı manevisi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır.**

**Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslâmiyet** ittifak neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip **dağıtacak istidadında iken**; âlem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, **o din-i hak cereyanının başına geçeceğini**, bir Muhibir-i Sadık, bir Kâdir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, hakıdır; madem Kâdir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır.

Bir önceki metinleri de incelediğimizde ilk hakiki İsevilerin çıktığı zaman Kastamonu 84'de geçen yer. İlk paraşüt noktasını Almanya kullanıyor. O ilk zuhur olaraktan değerlendiriyorum. İkinci nüzul Filistin hadisesi deccaliyata, İsrail'e karşı yapılan savaşta ilk saldırı paraşütle gerçekleştiğinde, ondan sonra İsrail'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bu da ikinci işaret oluyor. Bunu balonu gördük incek değil, indi manasında anlaşılabilir. Bu bir sembol olarak işaret ediyor.

**“rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek.”** Buradaki ilk nüzul hakiki İsevilerin nüzülü. Bu da Risale-i Nur vasıtasıyla oluyor. O İsevilere aslında zuhur ettirecek. **“hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslamiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkilab edecektir. Ve Kur'ana aktıda ederek, o İsevilik şahs-ı manevisini tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak.”** İseviliğin şahsı manevisi tabi, İslamiyet tabi olan makamında olacak. Burada fetöçüler diyor ya onların yaptığı bu ittifaka darbe vurmak, o da süfyaniyet deccaliyet olduğundan dolayı bu ittifakı bildiklerinden dolayı buna biyolog gibi şeylerle bu ittifaka zarar verdiler. Ama Cenab-ı Hak tuzak kuranların en hayırlısıdır.

**“din-i hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacak.”** İsevilerin tabi olmasına din-i hak diyoruz. Bununla beraber kuvvet bulacağını söylüyor. Bunu en net gördüğümüz yer Ayasofya'dır. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Hristiyanlığın merkezi olan Bizans'ı fethetti, İstanbul basit bir şehir değil. Ayasofya kıymetli bir şeyi temsil ediyor. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı alıp vakıf malı yaparaktan Hristiyanlık aleminin İslamiyet alemine mağlup olduğunun sembolü, işareti olarak, İslamiyet'in galibiyeti olarak oraya cami ünvanı veriyor, klise camiye dönüşüyor. Fatih Sultan Mehmet orayı işgal etmiyor, fetih yapıyor, Ayasofya'yı fethin bir sembolü yapıyor. Neyi fethetti? Hristiyanlık alemi. O zaman dahi büyük bir inkılap olmuş. Daha sonra süfyaniyet, deccaliyet geliyor ve onu müzeye çeviriyor. Şimdi ise mehdîyet geldi ve Ayasofya'yı asli durumuna getirerekten hurufattan İseviliği sıyrıldı.

Ben böyle bir şey görmüyorum diyorlar. Görmediğin olmadığına hüccet olamaz diyor Üstad. Sen etrafındaki birkaç kişiyi görerekten görmüyor olabilirsin, ben görmüyor olabilirim. Görmemek olmamaya hüccet olamaz. Her şey sembolle ortaya çıkar. Üstad Rus Çarıyla konuşması var ya, sen oradaki o askersin. Bu bir hakikatın ifade edilışıdır. Üstadane baktığımızda bu gözüküyor. Ayasofya bir semboldür. Hurufattan sıyrılan Ayasofya asli durumuna camidir. Hasan abi de Ayasofya için semboldür, simgedir der. Bunları doğru okuduğumuzda benim alemimde kanaat oluşuyor.

**“Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken;”** Bütün dünyada İsevilik, İslamiyet deccaliyete mağlup olmuş. Bunlar ittihad yapsa da, Ayasofya'yı açsa da, arkada ittihad edilsede, bunun da işareti Ayasofya olsa da, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında ama dağıtamıyor. **“alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini”** Dağıtacak istidadında mı? Evet. Üstad Ayasofya'yı aç emri veriliyor, o büyük işaret, ve bugün açılıyor. Bugün açan kişi de bu noktada vazifeli. Açan kişi de sıradan bir kişi de değil. Benim alemimde hayat dairesindeki vazifedar kişi. Mehdilik iman, hayat ve şeriat ya. Üçüncü noktada bir hadis-i şerife rastladım. Şeriat dairesindeki mehdilik vazifesini İsa aleyhisselam'ın aynı zamanda deruhte ettiğini söylüyor. Hem mehdilik vazifesini hem de o noktada kendi vazifesini yapacağını söylüyor.

İman sahasındaki mehdi Bediüzzaman, hayat sahasındaki mehdi şimdi ki zat, şeriat noktası İsa Aleyhisselam oldu ya da başka bir zat bu vazifeyi yapacak bunu bilmiyorum. Eğer şimdiki zatla bitirse benim anladığım bu mana doğru olacak. İsa Aleyhisselam ile tamam olacak eğer öyleyse ve bundan sonra ciddi bir İslamiyet'in yaşanacağı dönem. Çünkü bundan sonra bir mehдинin gelmesi, deccaliyet bitti, süfyaniyet bitti, mehdi geliyor, her şey bitti niye bir daha mehdi geliyor ki? Zaten her şey hazır, sen niye bu saatten sonra geldin. Anlaşılsın diye bu şekilde ifade ediyorum. Şimdiki vazifeli zat değilse bu noktadan sonra gelmesinin bir manasının olmuyor. İsa Aleyhisselam ile zaten ittifak ettiler. Dersin devamında onları göreceğiz.

**"alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam"** Burada İsevilik değil, İsa aleyhisselam'ın şahsı var. İseviliğin ittifakından bahsetmiyor. **"o din-i hak cereyanın başına geçeceğini"** Din-i hak cereyan neydi? Hakiki İseviler'in İslamiyet'e tabi olması ile din-i Hak olacak. Bu din-i hakkın başına Hz. İsa Aleyhisselam geçecek. Bu çok açık ve net. Tevile gerek yok burada. **"bir muhbir-i Sadık, bir Kadis-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey va'detmiş, elbette yapacaktır."** Bu başına geçmesi noktasında 2 mana ifade edebiliriz. Din-i Hak cereyanının başına geçmesi noktası Ayasofya bir ittifak alanıysa bunun başında Kudüs olur, daha sonra bir çizgi çizsek Kabe olur. Dimağda ittifak oldu, vicdaniyata indi, daha sonra onun başına geçtiği için kalp, yani Kabe dirildi, secde gerçekleşti, o hakikat gerçekleşti diye bir mana ifade edilebilir. Bunun başı Filistin. Bir diğer mana da şahs-ı manevilerin direk başına geçeceği manası var. Şuan bütün milletlere baktığımızda birisi Filistin'in yanında, diğeri İsrail'in yanında. Küfür ve iman çarpışıyorlar. Bu cereyanın başında İsa Aleyhisselam var.

Burada bir parantez açıyorum. Daha sonra metne döneceğim. Burada benim Allahuallem anladığım fetönün de yapmak istediği İslam ve İsevi hücumuna karşı, ittifaklarına karşı bunu bozmaya çalışacak noktasıdır. Burada Amerika'yı da zikretmesi cihetiyle o nokta olabilir.

EMİRDAĞ LÂHIKASI 1 SHF:159

Hem Salahaddin'in, Asâ-yı Musa'yı Amerikalıya vermesi münasebetiyle deriz:

"Misyonerler ve Hristiyan ruhanîleri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü her halde şimal cereyanı; **İslâm ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslâm ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.** Tabaka-i avama müsaadekâr ve vücub-u zekat ve hurmet-i riba ile, burjuvaları avamın yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde müslümanları aldatıp, onlara bir imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir." Her ne ise, bu defa sizin hatırınız için kaidemi bozdum, dünyaya baktım.



Semavattan melaikeler, bazı ruhaniler insan suretinde, alem-i ervahtanda beşer suretinde gelmişler. Ölmüş çok evliyalar alem-i şehadette aramızda dolaşmışlar, icraat yapmışlar, savaşımlara katılmışlar. Semavattan alem-i şehadete gelmenin mümkün olduğunu görüyoruz. İsa aleyhisselam'ın da gelmesi mümkün. Cebrail aleyhisselam'da Dihye suretine girdi.

MEKTUBAT SHF:57

Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz'eden (Hazret-i Cibril'in "Dihye" suretine girmesi gibi) ve ruhanileri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misalîyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal.

Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ı, İsa dinine ait en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil **sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i İsa**, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm'in hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va'detmiş ve va'dettiği için elbette gönderecek.



Bir abinin buraya değinmesiyle bir işaret gördüm. Burayı daha sonra yapacağız. **“sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i İsa Aleyhisselam”** Cesediyle bulunuyor, hayatta aynı zamanda. Buralar çok açık, sarih ifadeler. Ceseden İsa aleyhisselam'ın geleceğini söylüyor. **“hakikaten ölseydi”** demek ki ölmemiş. **“ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek”** Ceset giydirilecek diyor. Ceset-i misal değil, direk ceset diyor. **“va'dettiği için elbette gönderecek.”** Gönderdi değil, gönderilecek diyor. Bunun neşredildiği zaman daha gönderilecek diyor.

Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, **herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lâzım değildir.** Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.

MEKTUBAT SHF:57

Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nüzülü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatîyle bilinir; herkes bilemez.

ŞUALAR SHF:578



**“Hazret-i İsa Aleyhisselam geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lâzım değil.”** Ben buradaki bilmek lâzım değil söyle anlıyorum. Onu bilmemiz, tanımamız, iman etmemiz mi lâzım? Herkesin bilebileceği bir zat olduğunu buradan çıkarıyoruz. **“Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır.”** Demek ki tanınmayacak bir adam değil.

Yakın olanlar illa ki yakınında demek değildir. Mukarreblik, mesela ben yakın olabilirim ama mukarreb değil, hissen fikren yakınlık kazanamamışımdır. İlim sahipleri de onu nur-u iman ile tanır. Risale-i Nur hakikatleriyle, bu metinleri bir araya getirmeye, Üstad diyor ya birkaç metin bir araya getirerek izah çıkarılabilir diye, bu kadar hakikatleri bir araya getiriyoruz ki görünsün, nur-u iman ile tanınsın. Birazdan dikkat edilmek şartıyla tanınacağını söylüyor. Şuan aslında zamanı ama bazı hakikatler gerçekleşmeden insan tam kanaat sahibi olamayabilir. Bu zuhuratların tam gerçekleşmesi lâzım ki insanlar görebilsin. Görmemek imansız olduğunu, nur-u iman sahibi olmadığını göstermez, dikkat etmediğinden, tam anlayamadığından, zanlarını aşamadığındandır.

**“Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.”** Aslında bilinmeyen birisi değil. Hani demiştik ya Yahudiler İsa aleyhisselâm’ı tanımamış. Yolda geçmiş de tanımamış değil, peygamber olduğunu tanımamış. **“nur-u iman ile onu tanır.”** Tabiri caizse bir Filistin sahnesine çıkacak. Şualar 578’de **“Hazret-i İsa aleyhisselâm’ın nüzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez.”** Yani Risale-i Nur’a sahip olan herkesin nur-u imanı var. Bilinmemek hikmetleri de var. O noktada herkes bilemez diyor. Bu dersten sonra da anlamayacak olanlar olabilir. Zaten bu farz da değil. Geleceğine inansan yeter, İsa aleyhisselâm’ı görmek zorunda değilsin.

Filistin bölgesine baktığımız zaman, azamet-i heykelinde olan İsrail ciddi bir dünya devletlerini kendisine zaptetmiş kendisine. Kimse dokunamıyor. **“Hazret-i İsa Aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu”** Güç olarak ve mektepçe. **“İsa aleyhisselâm’ı nur-u iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin kemiyeti”** Burada hakiki İsevilerden bahsediyor. Nur-u iman ile tanıyan, Risale-i Nur vasıtasıyla tanıyan.

**“ruhaniye-i mücahidinin”** Bu sıfat İsevilere ait. **“Deccal’in mektebce ve askerce ilmi ve maddi ordularına nisbeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir.”** Burada 2 mana ile incelenebilir. Bir hakiki İseviler’in tabi olması noktası, onu tanıyacaklar. Burada 2 nokta zikrediliyor tevil noktasında. Bir hakiki İsevilerin bulunduğu bir deccaliyete karşı mücadele, bir de İsa aleyhisselâm’ın bulunduğu Filistin bölgesinde mektepçe, askerce zayıf olunması noktasına değiniyor.



Sözler 334’de **“İsa Aleyhisselâm sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galibdir”** diyor. Kadir esmasının onda daha galip olduğunu söylüyor. Bu da önemli bir nokta.

Bazı tabirler bu dersten sonra doluyor. Osmanlılar da nasıl Avrupa devleti deccaliyeti doğurdu, Avrupai bir yaşantı diyerek medeniyet-i hazırayı taklit etti. Aynı şekilde şimdi Avrupa’nın, Amerika’nın İslamiyet’e hamile olması. Bu Amerika ve Avrupa’yı beraber zikretmesi önemli bir nokta. İnşallah burada bahsettiği günler bu günlerdir.



Kardeşimiz Yakub Cemal'in Denizli şakirdleri namına Ramazan ve **Leyle-i Kadir** tebrikine karşı bin bârekâllah ve nefesine karşı mücadelesi vefkakellah ve İngiliz Devleti'nin payitahtında hatibleri kürsülerinde **"Artık İngiltere'nin İslâmiyet'i kabul etmesi lâzımdır"** diyerek bağırdıklarını ve beşeriyetin bütün hakiki ihtiyacatını câmi' olan Furkan-ı Hakîm'in âyetlerini birer birer okuyup tefsir ve beyan ettiklerini en son gazetede arkadaşların okuduklarını işitiyoruz diye o kardeşimizin bu havadisine bin elhamdülillah deriz. Evet o devletin hem dünyası, hem saltanatı, hem saadeti onunla kurtulabilir.



İsa Aleyhisselam'ın esması kadir. **"Leyle-i Kadir'de ihtar edilenler"** diyor Üstad. Bununla alakalı metinlere bir bakalım. İngiltere'de böyle bir şekilde bağırılması tuhaf. Furkan-ı Hakîm'in âyetlerini birer birer okuyorlar, tefsir ediyorlar, beyan ediyorlar.

**"Avrupa'nın küçük bir devleti olan Belçika'nın İslam dinini resmi din olarak kabul etmesi"** Din olarak kabul etmesi değil, devletin dini olmuyor, bu bir resmi din diye İslamiyet'i tanıyor. **"Avrupa, Bediüzzaman'ın dediği gibi İslamiyet'e hamiledir ve doğurması da pek yakındır."** Bu pekler daha yakındır. Doğum için bütün zemin hazır.

Avrupa ve Amerika'da hemen her gün bir çok insanın serbestçe İslâm dinini seçmeleri ve herhangi bir engelle karşılaşmamları ayrı bir ümit müjdesidir. Avrupa'nın küçük bir devleti olan **Belçika'nın İslam dinini resmi din olarak kabul etmesi** de göstermektedir ki; Avrupa, Bediüzzaman'ın dediği gibi İslâmiyet'e hamiledir ve doğurması da pek yakındır.



İstanbul'daki Amerika sefiri vastasıyla Amerika'daki müslüman heyetine Zülfikar'ı ve bir Asâ-yı Musa'yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimize deyiniz ki: Sefirlerin kafası siyasetle meşgul olduğundan ve Risale-i Nur siyasetle alakası olmadığından, siyasî bir kafa çabuk takdir edemiyor. Hem Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. **Amerika, buranın en küçük bir havadisini merakla takip ettiği halde; buranın en büyük bir hâdisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır.** Bundan sonra her mes'elemizde emir, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirdlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir re'yim var.



Bu nokta önemli. Bu dersi de siyasi kafa, siyaseti takip eden, siyasetin inceliklerini bilen, gördüklerini kendi yorumladığına münhasır zanneden insanın şu dersi anlaması, şu dersten istifade etmesi mümkün değil. Ne anlatıyor diyecek. **"Amerika, buranın en küçük bir havadisini merakla takip ettiği halde; buranın en büyük bir hadisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır."** Burası önemli

nokta. Amerika Türkiye'nin en küçük bir hadisesini takip ediyor. Buranın en büyük hadisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır.

Devlet Bakanlığı yapmış,  
emekli general:

Bunlardan birisi: Ben Amerika'da Türk askerî ataşeliği yaparken, bir gün Amerikan Askerî İstihbarat Dairesi'nde bir şey arıyordum. **Arşiv arasında Bediüzzaman Hazretleri'nin, Rusya'da kumandana kıyam etmemesi hadisesinin kaydını bizzat gözümle gördüm ve okudum.**



Bunu söyleyen çok müspet birisi değil. O yüzden ismini zikretmiyorum. Bediüzzaman'ın Rusya kumandanına kıyam etmemesi hadisesi Amerika'nın askeri istihbarat arşivleri arasında görülmüş. Yani bu nokta bir önceki okuduğum, Amerika buranın en büyük hadisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır. Hasan abi derslerde hep zikreder. Her şey ikidir der. Avrupa ikidir, Türkiye ikidir. Deccalîyet her ülkede olduğu için bunun karşısında da muhafazakarlar olmuştur.

Dünyanın her yerinde küfür ve iman çarpışmaktadır. Amerika'nın şuan başında bulunan Siyonist bir adam. Onlar hakim ama alaşağı olacaklar. Aynı şekilde onlar içinde de, nasıl ki Türkiye'de muhafazakar kesim de var deccalîyette devam ediyor, bunun gibi.

Burada ikinci harbi umumi olmasıyla nev-i beşerin uyanması noktasını söylüyor. Filistin meselesi için üçüncü harbi umumi diyebiliriz. **“İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'anı kabul etmeğe çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cem'iyeti gibi ruy-i zeminin geniş kıt'aları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar.”** O ekip hazır, sadece devreye girecekler.

### Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme

Onüçüncü Söz'ün İkinci Makam'ının Zeyli

Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:

...  
elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, madâî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa; **İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'anı kabul etmeğe çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cem'iyeti gibi ruy-i zeminin geniş kıt'aları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar.**



İngilizler de, zaten İkinci Cihan Harbi'nden sonra, Amerika'nın gölgesinde kalarak tali derecede bir devlet olmuştur. Bu yüzden kendilerine fazla ehemmiyet verip, dostluğunu temin için dini rüşvet vermeye ve onlara yaranmaya çalışmanın lüzumu kalmamıştır. İngiliz'in kendisi de bugün Amerika'nın yardımına muhtaç bir haldedir. Demokratlar dörtmilyon Müslümanın nefretini kazanmış olan İngilizlerin dostluğu yerin, bil'akis Müslümanları intibaha getirip onlarla kardeşlik ittifakı yaparak, onların eskide olduğu gibi önderliğini yapmaya çalışmalıdır. Elbette bu daha çok hayırlıdır. Bu hayırlı nokta-i istinad kazanmak için de, Ezan-ı Muhammedî gibi dinin diğer şeahirini de yerine getirmek yeni hükümetin en büyük vazifesi olmalıdır. Yeni hükümet İngiliz dostluğundan ziyade; Amerikan'ın dostluğuna ehemmiyet vermelidir. Çünkü Amerika ile Amerikan halkının Âlem-i İslâmla dost olmaları daima menfaatleri icabıdır ve İngilizler gibi İslâmiyet aleyhine bir siyasetleri yoktur.



Mufassal'da İngilizler noktasında çok farklı şeyler var. **“İngilizler de, zaten İkinci Cihan Harbi'nden sonra, Amerika'nın gölgesinde kalarak tali derecede bir devlet olmuştur.”** Hani İngilizler her şeyin arkasında diyoruz ya buradaki cümle benim nazarımı değiştiriyor. Evet İngilizler ezeli düşmandır ama bu işin kaynağı Yahudilerdir. Bu noktada İngiliz'in de farklı bir rolü olmuş tabii.



**“bilakis Müslümanları intibaha getirip onlarla kardaşlık ittifakı yaparak, onların eskide olduğu gibi önderliğini yapmaya çalışmalıdır.”** İttihad-ı İslam yani. Amerika'nın İslamiyet aleyhine bir siyasetleri yok ama İngilizlerin İslamiyet noktasında aleyhinde bir siyasetleri var. Amerika menfaat icabıdır diyor. Menfaat icabından olduğundan onları o zaman bu noktada elimize almalıyız.



Şimdi de olduğu gibi Rusya lideri hakkında Müslüman olduğu noktasında bazı söylentiler var. Şuanki noktası şu ki ehl-i Kur'an'a karşı tabi olduğu, artık kılıç çekemez olduğunu söyleriz. Türkiye'deki iş birliği hususları vs.leri, Kur'an noktasında ciddi övgüleri olduğunu duydum. Bu bize

normal gibi geliyor. Putin'in eline Kur'an alması, konuşurken bir ayetten örnek vermesi bunlar hiç normal şeyler değil. Deccaliyetin zuhur ettiği bir yerden böyle bir şey olması nasıl mümkün. Üstad olsa çok sevinirdi. Rusya'nın başbakanı Kur'an ayetlerinden konuşuyor, oradan örnek veriyor, İslam alimlerinden bahsediyor. Böyle bir şey mümkün mü? O kadar büyülenmişiz ki hiçbir şeyin farkına varamıyoruz. Bu normal bir şey değil. **“Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz.”** Ben ilk deccaliyete karşı hareketin Rusya'nın Ukrayna'yı vurduğunda ve daha sonra Filistin'de devam ettiğini kanaatindeyim.



Eskiden Hristiyan devletlerin Bu noktalar Amerika ve Avrupa devletlerinin Kur'an'a ve İslam'a taraftar oluyorlar. Zahirde Avrupa'daki başta Siyonist ve Siyonizm etkisiyle hareket eden devlet başkanlarının veya gösterilerine bakmayın. Avrupa'da bir adam eğer

Kur'an'ı yakıyorsa demek ki orada çok büyük inkişafolar oluyor ki onu perdelemek için, Avrupa'ya karşı nefret kazandırmak, Avrupa'ya karşı ters hareket ettirmek için bilerek kasıtlı yapılan şeylerdir.

Şimdi milletin arzusuyla şear-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-i İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil; belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, ancak ve ancak hakikat-ı Kur'aniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu gibi, bu vatani istila-yı ecanibden ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir.



Benim şöyle bir nokta-i nazarım var. İttihad-ı İslam noktasını söylüyor. Demokratlar bugün çok ciddi adımlar atıyor. Ama bütün İslam coğrafyaları da deccaliyetin etkisinde olduğundan tam hürriyetini kazanmamış. Bir araya geliniyor, netice alınmıyor gibi gözüküyor. Allahualem bir nokta-i nazar, Türkiye bir siyaset yapıyor, bir araya

geliyorlar hiçbir şey yapamadan dağılıyorlar gibi değil, perde arkasında İslam dünyası bir hareket etmeye başladı. Avrupa'da dahi Hristiyan dünyası bir hareket etmeye başladı. Çok ciddi bir deccaliyete darbe vurulacak inşallah. Devletler nezdinde de bu hazırlanıyor. Bu ise İsa aleyhisselam'ın indiğinin alametidir.

İsevilerin İslamiyet'e tabi olduğu cereyanın adı din-i haktır. Bugün deccaliyetin merkezi olan İsrail'e yapılan paraşüt saldırısıyla başlayan ve şuanda da devam eden deccaliyete karşı mücadele, daha sadece bunun mukaddimesindeyken bütün dünya ekser halkları Müslüman oluşu, özellikle Hristiyan dünyasının buna karşı ciddi tepkiler vermesi, sokaklarda eylemler yapması, Siyonizm'i

**Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm**  
Deccal'ı öldürdükten sonra, **insanlar ekseriyetle**  
**din-i hakka girerler.**



boykot etmesi, havanın soğuk olmasına rağmen yürüyüşler düzenlemesi, alem-i İslam'daki devletlere oranla bu noktaya daha fazla tepki koyması, Hristiyan dünyasının daha çok ön planda olması kesinlikle İsa aleyhisselam'ın nüzulünün en büyük işaretlerindedir.

“Deccal'ı öldürdükten sonra” diyor. Daha ölmedi. Demek ki daha ölmeden böyle. Bir deccaliyet insanların nazarında ifşa oldu, Siyonizm, Yahudilik ifşa oldu. İnsanların ne kadar da Yahudiler tarafından istibdat altına alındıklarını, cebir altına alındıklarını insanlar farkettiler. Irak'tan Müslümanları yanlış tanıyan Hristiyanlık halkları bugün Filistin'le beraber Müslümanlığın hakiki yüzünü görerekten, lisanı hallerini görerekten, fevç fevç şuan Avrupa'da Filistin'de şehit olan insanlardan kat kat fazla insanların Müslüman olmaları bugün İsa aleyhisselam'ın geldiğini tasdik ediyor.

Bir devlet normalde başka bir devletin bayrağını açması hakarettir. Bugün bütün Avrupa devletlerinde Filistin bayraklarının açılması çok ciddi bir işarettir. Filistin bayraklarını bugün bütün Hristiyanlar elinde kaldırdıktan Filistin'in bayrağı altına girmeleri zahiren bir İsrail tepkisi gibi gözüküyor. Ama ehli hakikat, Risale-i Nur dersleriyle bu hakikatlere muhatap olanlar anlıyorlar ki Filistin bayrağı demek İsa aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinin altına girmek manasında işareti ve sembolü olduğunu bize gösterecek. Şuanda bütün Hristiyan insanları, Müslümanlar Filistin bayrağı altına girmiş durumda. Bu normalde hiçbir devlete yaptırılabilir bir şey değil. Başka devletlerde Filistin bayraklarının asılması, havaya çekilmesi, o bayrak altında insanların toplanması bize çok ciddi bir bu noktada işaret vermektedir.



Burada hakiki İsevîlerin Kur'an'a tabi olması noktasını söylüyor. Başka bir işarete var. "**Hazret-i İsa'nın (a.s.) kuvvetli sadasını işitmek**" diyor. İsa Aleyhisselam kuvvetli bir sada edecek. Kütüb-ü Sittede ki hadis-i şerifte "**Ebu Ubeyde'nin ordu içerisinde sesi yüz kişiye bedeldir**" diyor. Ebu Ubeyde radiyallahu anh bir sahabe.

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

**"Her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah (radiyallahu anh)'tır.**



Müslim'in bir rivayetinde

**"Ehl-i Yemen'e bedel Ehl-i Necran denmiştir.**

Burada ya Necran'ın Yemen'e yakınlığı sebebiyle, ravi tarafından yapılan bir tasarrufla aynı yer kastedilmekle birlikte, iki ayrı isim zikredilmiştir, yahut da iki ayrı hadise mevzubahistir. Ancak İbnu Hacer, önceki ihtimali müreccah bulur.



Müslim'in bir rivayetinde: "**Yemenliler** (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek: "Bizimle birlikte birisini gönder de bize sünneti ve İslam'ı öğretsin!" dediler. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah (radiyallahu anh)'ın elinden tutup:

**"İşte bu, ümmetin emindir!" buyurdu."**



**Yemen Necran bölgesi büyük oranda Hristiyan kültürünün etkisinde kalmıştır.**

Hz.İsa (as) tebliğe başlamasıyla Hristiyanlık 1.yüzyılında Filistin bölgesinde bir yahudi ihya hareketi olarak ortaya çıkmıştır ve zamanla evrensel nitelik kazanmıştır...



Kastamonu 81. sayfada çok devletler zikrediliyor. Zülfikar'da hakiki İseviler'in zuhurunu anlattı. Onun nüzulünün doğması noktasında zannediyorum. O tarafı tarih noktasında eksik bilgilerden hem de zamanın da tevil edeceği bazı hakikatler olması hasebiyle orayı tevil etmeden bırakıyorum.

tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir bela-yı semavî gibi nüzul ettiriyor, düşmanların arkasına indiriyor.

**Hazret-i İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor.**



Bu nokta iki zamana da bakıyor. Paraşütlerle semadan inmesi meselesi ilk Almanya yapmış, paraşüt kullanmış, roket kullanmış, yine bu zamanda da kullanıyor. İsrail'in başına ilk paraşütle indi. "**Hazret-i İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor**" diyor. İndi, hadi İsa'da şimdi indi değil. Zaten inmişti, o bir işaret oldu bu noktada. Mesela Hristiyanlık ve İslamiyet ittifak olundu, Ayasofya bunun bir sembolü oldu gibi.



Burada 40 sene yaşayacağını söylüyor. Farklı rivayetlerde 7, başka bir yerde daha farklı söylüyor. Bir nokta-i nazar daha vermek istiyorum. İsa Aleyhisselam Kadir esmasına mazhardı. Leyle-i Kadir'de geçen manaların hep İslamiyet'in Avrupa'nın hamile olması manalarıydı. O manalar hep leyle-i Kadir'de ihtar edilmiş. Kur'an'ın da inmesi manasıyla tevafuk oluyor.

Deccaliyeti Türkiye'de en çok ifade eden Kadir Mısırlıoğlu. İsmi de Kadir olması ciddi bir tevafuk. Bu noktada deccaliyetle güzel mücadele etmiş. Deccaliyete karşı, siyonizme karşı tarih cephesinde bu millete çok iyi anlatmış. Ahmet Akgündüz hocamızdan bu noktada referans aldık. O da çok ciddi belgeler, hakikatler sunuyor deccaliyete, süfyaniyete karşı. Haçtan Minareye Büyük İtiraf kitabında da bu noktaları belgelendiriyor. Bu hadisler ışığında, bu ders ışığında, İsa Aleyhisselam madem Filistin'de semaya gitti, Yahudilere karşıydı, deccaliyete karşıydı, onu tanımadılar. Yine aynı şekilde İsa aleyhisselam'ın elbette ki yine Filistin'e gelmesini akıldan uzak görmemek lazım.

Son olarak Ebu Ubeyde ile ilgili bir şey okumak istiyorum. Neden Ebu Ubeyde? Çünkü kendisinin yüzü bilinmiyor. İsrail dahi yüzünü çözemiyor. Hamas ve diğer üyelerin yüzleri gösterilmesine rağmen onun yüzü bilmiyor. Tek yüzünün bilinmemesi değil, bir mana da var ya hani **"Herkes İsa olduğunu bilmez, nur-u imanla bilinir"** noktası. Bu noktadan da yüzünün kefiyeli olması bu cihete de muvafık geliyor. Yüzü dahi o noktada tanınmıyor. Peygamberlerin siması bu noktada nurani olması cihetiyle insanın tanınmasına daha çok olanak sağlayabilirdi. Bu cihette yüzünün kapalı olması da çok ciddidir. Cenab-ı Hakkın hikmetidir diye düşünüyorum.

Bu hareketin deccaliyeti öldürmek olduğunu ifadelerden anlıyoruz. Kaza namazı olmaması, İsrail sihir, ispirtizma gibi birçok şeyi kullandıklarından dolayı, mesela Hamas'ın elinde sürekli zikir çekiyorlar, hurma ile besleniyorlar, fazla yemek yemiyorlar, yemek yemeyip sadece hurma yiyorlar. Sürekli zikirmatikle zikir çekmeleri, sürekli Kur'an okumaları, dua etmeleri Yahudi'lerin o sihir ve manyetizmalarını bozuyor. İsa aleyhisselam'dan dolayı bunun çok farkındalar.





Oradaki ordunun da ihlasla donatılması, hiçbir sihrin etki etmemesi için böyle bir kalkan yapmışlar. Ebu Ubeyde çok konuşmasında ayetlerle konuşuyor. Peygamber aleyhisselatu vesselama salavatlara başlıyor. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anarak başlıyor, tabiyetini gösteriyor. Al-i İmran 146. Ayette **“Nice peygamberler vardır ki, onlarla birlikte birçok Allah dostları savaştılar. Onlar Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne de zayıf düştüler, ne de kendilerini düşman önünde küçük düşürdüler. Zira Allah her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli davrananları sever.”** Bir konuşmasında bu ayet ile başlıyor. Başka bir konuşmasında Rum 47; **“Doğrusu biz, senden önceki toplumlara da kendi içlerinden peygamberler gönderdik. Onlar da ümmetlerine apaçık deliller getirdiler. Fakat neticede bunlara inanmayıp günah ve isyâna dalan suçluların cezasını verdik. Çünkü mü'minlere yardım etmek, her zaman yerine getirmeyi üzerimize aldığımız kesin bir sözdür.”**





@solehaman8709 · 2 hf. önce  
MaşaAllah..Ebu Ubeyde..sesiniz dünyanın her köşesinde yankılanıyor..sesini duyan Müslümanların yüreklerini coşturuyor...Ey Ebu Ubeyde ve Mücahid savaşıları El Kassam, Allah bu mücadeledede her zaman yanınızda olsun. Mübarek Gazze toprağı Filistin.. Allah, Allah'ın askerlerine daima sağlık ve uzun ömürler versin...Alqassam...Allah sonunda Gazze Filistin'i Filistin halkının eline teslim edinceye kadar..Amin  
Dualarımız her zaman sizler için Ebu Ubeyde ve El Kassam savaşıları ve diğer Filistinli savaşılar için...  
Filistin'i seviyoruz..  
Seni Allah için seviyoruz...❤️❤️❤️  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)



@nasseralsulemani5334 · 1 ay önce  
İnşallah Ebu Ubeyde'nin konuşmasının gücü henüz değişmedi ve bir ikon haline geldi. Herkes Ebu Ubeyde'nin konuşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sizlere ve Gazze'deki savaşıtlara selamlar 🇵🇸🇵🇸  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)  
👍 205



@user-ut1fu2bb7i · 1 yıl önce  
Adam sıradan değil, sözlerini duymak size bir prestij, belagat ve belagat hissi veriyor  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)  
👍 3,1 B  
96 yanıt



@nanahabib8160 · 1 ay önce  
Ebu Ubeyde'nin konuşmalarını sıkılmadan dinlemeye hazırsınız.Her sözünde büyük bir belagat ve belagat var,Allah razı olsun  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)  
👍 524

@user-yr5v6j9h · 3 hf. önce  
Komutan Ebu Ubeyde'yi ne zaman görsem ya da duysam onun gururunu ve haysiyetini hissediyorum. Resûlullah ve sahabelerin zamanında İslam'ın itibarının nasıl olduğunu hayal ediyorum. Allah'ım, şahitlik ederim ki Ebu Ubeyde'yi seviyorum  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)

👍 56

@mustaphaessahihi1762 · 1 ay önce  
Bu adamın konuşmasıyla bedenim ürperiyor. Yaşasın Tunus ve yaşasın tüm Arap ülkeleri ve onların Araplığı ve İslam'ını kısıkan halkları, Fas Krallığı'ndan 🇲🇦🇵🇸  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)

👍 25

@nefska · 3 hf. önce  
Bir insan nasıl olur da milyonlarca insanın yüreğine kendisine, ordusunun ve halkının tüm mücadelesine karşı bu kadar büyük bir sevgi ve gurur aşılayabilir? Yıllardır dağılmış olan bu ümmetin milyonlarca insanı nasıl bir araya gelebilir? Nitekim Allah ona yardım etmiş ve tüm bu mucizeler şu anda gerçekleşmektedir. Güvenlik ve zafer sizinle olsun Ebu Ubeyde, mücahitler ve tüm Filistin halkı 🇲🇦🇵🇸  
Orijinal dilde göster (Google tarafından çevrildi)

👍 63

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog:  
"Bu savaş sadece İsrail ile Hamas arasındaki bir savaş değil, Batı medeniyetini kurtarmaya ve korumaya yönelik bir savaş."  
ISAAC HERZOG PRESIDENT OF ISRAEL  
10:59 · 6.12.2023 - konum: Earth · 32,3B



Sesine bu noktadan pek çok yorum yapılıyor. Daha birçok yorum önünüze getirebilirim. Benim için kanaatin ötesinde bir yakıniyet hissediyorum. Ama herkes bilmek lazım değil. Cenab-ı Hak görebilmeyi nasip eylesin. En kısa zamanda deccaliyetin hem Avrupa'da, hem hükümetlerde, hem Filistin'de öldürülmesini Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Bizim bol bol Filistin için dua etmeyi devam ettirmemiz lazım. İsa Aleyhisselam geldi, zaten vazifeyi yapıyor değil, biz her zaman dua etmeliyiz. Boykot noktasına dikkat etmeliyiz. Böyle bir zamanda, Peygamberin semadan dünyaya nüzul etmiş olduğu bir zamanda bizim gaflet içerisinde olmamız, deccaliyete karşı halen esir kalmamız, sıyrılıp bu davaya bu zebinde baş koymamamız, gayret etmememiz akıl karı değil.

Cenab-ı Hak deccaliyetin farkında olup İsa aleyhisselam'ın safında, Bediüzzaman'ın safında bu kutlu davada hakaik-i imaniyenin inkişafında, insanlara bu hakikatleri ulaştırma noktasında bizleri istihdam etsin. Gazze'deki mazlumlara, masumlara Cenab-ı Hak sabr-ı cemil versin. Dirayetlerini arttırsın, makamlarını ala eylesin. Bizlere de Cenab-ı Hak şehitlik nasip eylesin. Cebrail aleyhisselam'ın Dihye suretine girmesi şuna işarettir. Burada da İsa Aleyhisselam bir sahabinin suretine girdi. İsa Aleyhisselam cismen, bedenen bir sahabinin suretine değil, ama ismen bir sahabe suretinde, Ebu Ubeyde radiyallahu anh'ın ismini alarak geldi. Kendi hakiki ismi bilinmiyor. Bu noktada kuvvetli bir işaret olduğunu düşünüyorum.

**Velhamdülillahi Rabbil Alemin**

**NUR DERSİ**

**10 Nisan 2024**