

KAFANIN İÇİ BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL -1



Tarih boyu insanoğlu en çok kendisini merak etmiş, kendisini kendisiyle merak etmiş, kendisini kendisiyle yapılandırmaya çalışmış, kendisi kendisinden kaçmış, kendisini kendisiyle fethetmeye çalışmıştır. İnsanoğlu kendisini tanırsa sıkıntılardan kurtulur. Bu derslerde insanın kullanma kılavuzunu öğreneceğiz.

İnsan kendi sistemini tanırsa kendisine istikamet verir. Kendimizi tanımak için kafaya bakacağız. Dünyayı cennet yapan, cehennem yapan, bu kadar sorumlulukları yüklenen sistem, buna dimağ deniyor. Dimağın içerisinde de bir serbest bölge var. Bunu üstad tanımlıyor.

Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi

Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni.

❖ İnsanı donukluktan sabitlikten kurtaran nedir?

Farklı düşünce yapabilme yeteneğine sahip olmak. **(Küllü)**

Çok yönlü ve zengin düşünmeye sahip olmak. **(Geniş)**

Çok çaplı düşünebilen ve bir kelimedenden birçok mana tahayyül ve tasarruf edebilmek. **(Derin)**

- ✓ İnsanın beyin lobunda sağ taraf hissiyat var, sol tarafta matematiksel çalışıyor. İnsanda ne var ki melek gibi hayvan gibi standart değil? Biz insandaki hastalıklara bakacağız. Bir insanı sabit düşünmekten, donuk olmaktan çıkararak şey nedir? Mesela sığırın 2 derdi var, su ve ot. Melekler ise olumsuz düşünemez.
- ✓ İnek otu ve suyu düşünür. Melek olumsuz düşünemez. İnsan ise olumlu ve olumsuz her şeyi düşünür. Kainatta şirk yokken kafasızın kafasında şirk var. Allah buna neden müsaade etmiş? İnsanın farklı düşünebilme özelliğine sahip olabilmesi için müsaade etmiş. İnsan çok farklı manalarda düşünceler üretebiliyor. Bizde bize rağmen çalışan bir sistem var.
- ✓ Dimağın içerisinde 7 tane sistem çalışıyor. Dimağ bir santraldir. 18 bin alemi buraya, buradaki yaşantıları, tanımlamaları 18 bin aleme dönüştüren, değiştiren bir yapıya sahiptir. 18 bin alem dimağın üzerinden ifade edilebiliyor. Şualar 121'de **"insani berzahdır"** diyor. Dimağ, işittiğimizi, kokladığımızı ötelere taşıyıp ifade ediyor. Üstad Lemalar'da Sözlere'de **"bu kafanın bize rağmen çalışan, teşhis ve tespit edemediğim 2 latife var"** diyor. Sözlere 278'de bunun tahayyül ve tasavvur olduğunu söylüyor. Bize rağmen çalıştığı için insanda mesuliyet de olmuyor.

Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mes'uliyet altına da giremezler. Bazan o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki: "Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız bâtil şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, seni şekavete mahkûm etmiştir." O bîçare adam, ye'se düşüp, helâkete gider. (Lemalar, 75)

..İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin tahassüngâhı: Muhakkikîn-i asfiyanın düsturlarıyla hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir.

Sen bunu kendinden sanıyorsun. Benden adam olmaz diyorsun. Bu kadar bilen adam bunları nasıl yapar diyorsun. Duada de ki; “Ya Rabbi Benim alemimde onaylamadığım sence malum ama bence meçhul olan o ne ki varsa, bu 2 latifenin içine sok ve benden hesap sorma.” Biz kendimizi nasıl tamamlayacağız. Doktora gittiğimiz zaman göz mü, kulak mı, burun mu ona göre gidiyoruz. Maddiyat böyle ise maneviyatta bir evin ihtiyacı sadece bir dükkandan alınır mı? Mukakkikin-i asfiya vari müçtehitler var, müceddidler var.. Dini tamir davasında din tahripçileri diye bir kitap var. O yüzden bu televizyon ekranındakiler ampüllerle uğraşmıyorlar, santrale hücum ediyorlar. Bu sebeple bizi Kur'an'a ve sünnete bağlayan mücedditlerdir, asfiyalardır, bunları biliyorlar ve doğrudan merkeze hücum ediyorlar. Sen kendini muhakkikin-i asfiyanın ölçüleriyle tedavi ettireceksin.

Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdik-i aklîden ve iz'ân-ı kalbîden ayırırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-ü ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar. Tasdik ve iz'an öyle değiller. Bir mizana tâbidirler. (21. Söz)

Bu kafada bize rağmen çalışma 2 birim var, bunu tespit edemedim diyor. **(Lemalar, 70)** Daha sonra bunu teşhis ve tespit edip tahayyül ve tasavvur olduğunu söylüyor. **(Sözler, 278)** İnsana rağmen bu 2 birim çalışıyor. İhtiyar ve iradeyi dinlemiyor. İnsana sorumluluk olmuyor. Bu 2 birim teklif altına girmiyor.

Tahayyül + Tasavvur → İhtiyar ve iradeyi dinlemiyor. Teklif-i din altına girmiyor.

Bulduğumuz ortam, görüştüğümüz kişiler, düşündüğümüz ve seyrettiğimiz şeyler öteye dönüşüyor.

❖ **Bizde çalışan 4 sistem;**

- 1) İnsiba
- 2) İnikas
- 3) İncizab
- 4) Sirayet

✓ Freud psikiyatri kurucularındandır. Tedavide her şeyi şehvete bağlamıştır. (aşırı istek) Karşılaştığı hadislerden kurtulmayı, kaçmaya bağlamıştır. Young'un başından geçmiş bir hadise var. Bir türlü kurtulamıyor. Bir gün bir mutluluk anını yakalamış. Sözünü okuyalım.

Young mutlu bir anını yakalamış. Şöyle diyor; “Bu mutluluğumu bozan 3 şey var. Doğa (depresyon, yangın), okuduğum kitaplar, insanlar. Bu 3 şeyden kurtulursam hep mutlu olurum.” Sonra şöyle diyor; “Aklım yükseldikçe bu aklıma zıt bir akılda yükseldiğini gördüm. Zaman zaman o akıl bu aklımı mağlup ettiğine şahit oldum. İnsanoğlu bu akıllı çözemedikçe huzur bulamayacağına kanaat getirdim. Ama hala o aklın ne olduğunu, kim olduğunu, kime ait olduğunu bilmiyorum. (Young)

Burada sayılan 3 tane sebepten kurtulursam mutluluğumu hep korurum demiş. Mutluyken İsviçre'de bir manastırda bir dağa, kulübe gibi bir yere gidiyor. Sebebi şu? Kimseyle görüşmeyeceğim, doğa hadiselerine muhatap olmayacağım, hiçbir kitabı okumayacağım.

Gayesi mutlu anının bozulmaması. Hayli zaman sonra baktım ki; “Aklım yükseldikçe bu aklıma zıt bir akılda yükseldiğini gördüm. Zaman zaman o akıl bu aklıma mağlup ettiğine şahit oldum. İnsanoğlu bu akıllı çözemedikçe huzur bulamayacağına kanaat getirdim. Ama hala o aklın ne olduğunu, kim olduğunu, kime ait olduğunu bilmiyorum” diyor.

✓ Aklım aklıma, düşüncelerim düşüncelerime bela olmuşsa; **HANGİ AKILLA BU SİSTEMİ YÖNETİRİM? AKLIMI AKLIMIN ŞERRİNDEN NASIL KURTARABİLİRİM? DÜŞÜNCELERİMİ DÜŞÜNCELERİMLE NASIL YÖNETEBİLİRİM?**

İnsanın kafasında 7 tane sistem var. Bunları tanıyacağız. Bilmediğin bir sisteme nasıl sahip çıkacaksın. Bil ki sahip çıkasın. Daha sonra psikoloji diye bir ruh ilmi kuruldu.

Psikoloji: Psiko: Ruh + Loji: İlim

Ruhum hasta diyoruz ama bedene ilaç veriyoruz!

Ruhun hapı; Allah'ı zikretmektir. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur.

Hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur.

DEPRESYON

Üzüntü duyulan olaylara veya zevk alınan etkinliklere karşı hissiyatsız kalma durumu olarak da tanımlanır.

Bizdeki karşılığı → Vicdanın zayıflığından kaynaklanır. Vicdaniyat inkişaf ederse tedavi olunur.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

Takıntılar günlük yaşamı etkiler. Bu kişiler düşünce, fikir ve dürtülere engel olamazlar.

Bizdeki karşılığı → Bizdeki karşılığı vehimdir. Vehim; yoku var, varı yok eder. İnsan zengin, geniş düşünsün diye vehim verilmiştir. Vehmi istikametli kullanmayınca OKB olur.

BİPOLAR BOZUKLUK

Bu hastalık mani (taşkınlık) ve depresyon dönemlerinin birbirini takip ettiği iki uçlu bir hastalıktır. Hastalık dönemleri haricinde bireyler tamamen normal görünürler. Hastalık alevlenme ve yatışma dönemlerini içerir. Mani döneminde çok enerjik, depresyon döneminde üzgün olurlar.

Bizdeki karşılığı → Celal ve cemal perdesinin tecellisi, kabz-bast halidir. Dünya ahiretin 70 kat gölgesidir.

ANKSİYETE

Kişinin sürekli korku, kaygı ve huzursuzluk hissetmesidir. Engelleyemedikleri yoğun endişe yaşarlar. Bu insanlar tehlikenin olmadığı bir anda bile ani ve yoğun korlu yaşarlar. (Kapalı alan korkusu vs.)

Bizdeki karşılığı → Ahirete iman arttıkça bu ortadan kalkar. Geleceği yorumlayamamaktan kaynaklanıyor.

PANİK ATAK

Aniden ortaya çıkan ve kişiyi sıkıntı ve korku içinde bırakan bir durumdur. Nefes alamama ve boğulma hissi, ölüm korkusu, göğüs ağrısı..

Bizdeki karşılığı → Anı yorumlayamamak.

- ❖ **An;** Geçmişin fikriyatının ve hissiyatının, gelecekteki fikriyat ve hissiyatlarımızın andaki tesirinin fikren ve hissen yorumlama melekesidir.
- ❖ Bu yüzden herkese zaman farklı geçer. Einstein “**Zaman mekanı eğer**” demiş ama “**Mekanda zamanı eğer.**”
- ❖ Zaman mekanı, mekan zamanı aşıyor. Mekan donmuş zamandır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU

Çocukluktan başlayan nöropsikiyatrik hastalıktır.

Bizdeki karşılığı → Dikkat bir latifedir. (Muhakemat) Dikkat; elzem ile lüzumu ayırır. Ölçü yargılarını kaybetmekten kaynaklanıyor. Lubbu bulmayan kışır ile meşgul olur. Lazım mı elzem mi bunları kıyas edemiyor.

- ✓ Serbest bölge bize rağmen çalışır. Buraya ben demek psikolojik sıkıntıları oluşturur. Bu bölgeyi kontrol etmeye çalışmak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir.

SERBEST BÖLGEYE KİM NE ATAR?

Menfi atanlar;

- Şeytan; vesvese atar.
- Cin; vehim, düşünce atar.
- Ervah-ı habise
- Cemiyet, komite, cemaatlerin şahsı manevisi
- Nefsi emmare
- Mevad-ı şerire
- İnsan suretindeki şeytanlar
- Yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış işler

Müsbet atanlar;

- Melekler
- Müslüman cinler
- Ervah-ı aliyeler
- Cemaatlerin şahsi manevisi
- Nefs-i levvame
- İnsan suretindeki melekler
- Doğru kişiler, doğru zaman, doğru yer, doğru işler



Bediüzzaman Said Nursi “**Alem-i İslam’a gelen darbeleri ruhumda hissediyorum**” diyor ve bir gecede sıkıntıdan 9 tane dişini kaybediyor.

Seni harama baktırmayan enerji yok olmayacak, imandaki lezzete dönüşecek.

❖ Şeytanın kazandırdığı 2 şey var;

1) Kemalat-ı insaniye

2) Makasid-ı hayr-ı külliye

- ✓ Allah şerri yapmadıkça günah vermiyor, hayrı düşününce bile sevap oluyor.
- ✓ Üstad; “**Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır.**”

ŞİZOFRENİ

Serbest bölgede sanal bir dünya oluşuyor. TV’ler hayalperest yapıyor, gerçek dünyadan uzaklaştırıyor. Şizofreni hususi dünyayı ve sanal dünyayı ayırt edemiyor. Bu kişiler çift kafalıdır. Yalan söylediğini bilmez. Bazen geçmişi, bazen geleceği yaşıyor. İçerisinde bir sürü kişi var.

- ✓ Tahayyül ve tasavvur taş değirmeni gibidir. Videodaki gibi mısır tanelerini atarsan mısır unu elde edersin.
- ✓ Mısır unu; Bilgi, anane, örf, gelenekler
- ✓ Bir malzeme atmazsan taşı taş vurdurur, yedirir, eritirsin.
- ✓ Aynı şekilde tahayyül ve tasavvura malzeme atmazsan birbirini yer, psikolojik sorunlar kaçınılmaz olur.

✓ Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder.

Eşyanın ne olduğunu anlama gayreti ile alemimize taşınan miktara **bilgi**, o bilgiye sahip olmanın adı **ilim**, bildiğini bilmek **irade**, bize mal olan bilginin vücud-u haricisi **hayattır**.

❖ Geçmişin günahlarını nasıl tamir edeceğiz?

Ruhuna nokta-i istinad olan Allah'a iman libasını giydirerek;

- Tevbe
- İstiğfar
- Nedamet
- Kusurları deruhte ederek müsbet hususi dünyanı tedavi edeceksin.

Şeytan → Geçmişe vesvese verir, endişe verir.

Cinler → Gelecek hakkında korku/kaygı verir.



❖ Geleceğin günahlarını nasıl tamir edeceğiz?

Kalbine nokta-i istimdat olan ahirete iman libasını giydirerek;

- Teslim
- Tevekkül
- İtimad
- Kanaatla müsbet hususi dünyanı tamir edeceksin.



KAFANIN İÇİ BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL 2-SERBEST BÖLGE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ahir zaman fitnessinin temelini bu psikolojik rahatsızlıklar oluşturuyor. Dertler çok, sıkıntılar çok. İnsanlar bunalım geçiriyor. Müslüman kardeşlerimize bildiğimizi anlatmak bizim için de farzdır. Bu derslerin yapılmasında ki ikinci bir sebep memleketimize, vatanımıza, hizmetimize gelebilecek zararlara karşı külli bir sadaka olmasıdır.

Bu dersin temelini Üstad hazretleri bana 2017'de rüyamda verdi. Üstad geldi ve rüyamda bu serbest bölgeyi bana anlattı. Kafamızın içini ne kadar tanıyoruz. Tanımasak dünyamızı cehenneme çevirir, ahiretimizi de berbat eder.

Kafanın içinde 7 mertebe var. Kafanın içerisinde sırf biz yokuz. 18 bin alemin hülasası olduğumuzdan kafamızda yok yoktur. Her şeyin sureti buradadır. Cennet, cehennem, yılanların, meleklerin, ruhanilerin her şeyin sureti buradadır. Bu serbest bölgeye müsbet ve menfi her şey atılır. Burası insanın hususi bir dünyasıdır. Burada daha akıl yoktur. Tahayyül ve tasavvura serbest bölge diyoruz. Burası hususi dünyamızdır. Düşüncelerimizi, bilgilerimizi, malumatlarımızı, zaman ve mekan algımızı yapan da budur. Bu serbest bölgeye gelenlerle dünyamız ya cennete ya da cehenneme dönüşüyor zannediyoruz. Burası surettir ve burada hiçbir mesuliyet yoktur. Şeytanlar her türlü melaneti buraya atsa, melekler her türlü ulvileri atsa, ulvilerin sevabı var ama süflilerin hiçbir vebali yoktur. Şeytan vesvese atar, kafir cinler vehim atar. Buradaki hiçbir şeyden mesul değiliz.



- **Sureti;** Tahayyül ve Tasavvur
- **Kanuniyeti;** Akıl
- **Hakikati;** Kalpte
- **Mahiyeti;** Ruhta



Serbest bölgede ne var? Birbirine zıt her şeyin, her mertebesi var. Küfrün her çeşidi, imansızlığın her mertebesi, şirkin kainatta yeri yokken kafamızın kafasında burada var, imanın her bir hakikati, ulvilerin her bir nuraniyatı burada var.

Peki neden karışmıyor? Çünkü burası hem tılsımdır, hem sırdır. 8. Sözde neyi çözdü de dönüştü? Tılsımı çözdü. 8. Sözde ters gözüken terse tılsım çözümlenerek dönüştü. Tılsım nedir? +10 derece ile -10 dereceyi içeriye atsak 0 olur. Tılsımın özelliği birbirine dönüştürür. Bir de insana mahsus bir şey vardır. +10 derecede burada bulunur, -10 derecede bulunur ama birbirini yok etmezler. Bunun adı da sırdır. Yani birbirine zıt olanlar aynı yerde bulunabilirler. Bunun sebebi sırdadır. Tılsım da kesinlikle zıt zıtlarla bulunamaz ve dönüştürür. 8. sözde adam tılsımı çözdü ve aslan ata inkılap etti, hepsi tersine döndü. Bu misal suhuf-u İbrahim'de geçiyor, bu misali Allah veriyor.

İnsanın kafasında sırda var. Kafada hem tılsım hem de sır var. Bunun neden üzerinde duruyoruz? Garip düşünceler içime neden geliyor? En yakınım bunları nasıl hissediyorum? İçimden niye vurasım kırasım geliyor? Serbest bölgeden dolayı. Bundan mesul musun? Hayır, tam tersi yapmadığın için, söylemediğin için cihad sevabı kazanıyorsun. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) **“Büyük cihad başladı”** demişti. Neden bunlar içinden geçiyor? İnsan olduğun için. Odundan dumanı kaldırırsan odun olur mu? Kainattan küfrü kaldırırsan da olmaz. Küfür imana hizmet eder. Cennette küfür yoktu ve olmadı. Adem (aleyhisselam)'ın buraya indirilmesi tavziftir, diyor.

Demek ki burayı bileceğiz. 18 bin alemin sureti burada var. Cehennemi haletler, cenneti haletler var. İnsan 3 sığfata hamiledir; **Celali sıfatlar, cemali sıfatlar, kemali sıfatlar**. Her şeyin her şekilde bulunabileceği yerdir. Şerhlerin her çeşidi, iyiliğin her şekli, hatta Allah'ı şekillendirmeye bile kalkabilir, her daim insanın kontrolü mümkün olmayan bir yerdir burası. Peki bunu %100 kontrol edenler var mı? Var. Peygamberler ve asrın imamları. Peki biz nasıl bu yüzdeliği yükselteceğiz? Biraz sonra buna gireceğiz. Burası ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp, değiştirip dönüştüren bir iksirdir. İksir değiştirip dönüştürendir.

❖ **İnsanın tarifini yapalım. İnsan nedir?**

Hiçbir insan annesinden insan doğmamıştır. Herkes anasından beşer doğar, peygamberler hariç. Beşer nedir? Zıtların cemidir, yani camiül ezdaddir. İnsan ise cem-ül cemdir. Yani parçaların bütünlüğüne insan, zıtların bütünlüğüne beşer denir. Herkes anasından beşer doğar. Biz ne kadar beşerden sıyrılırsak insan olacağız. İnsan zıtların cemi değil güzelliğinin bütünselliğidir. Celali, cemali ve kemali donanımla gelmiştir. Celali, cehennemden haber verir. Panik atak, depresyon, bunaldım, sıkıldım, kırasım geliyor, uyuyamıyorum. Bunlar celali sıfatlardır.

Cemali ise cennetten haber verir. Cemali sıfat bast halidir, celali sıfat kabz halidir. Bipolar bozuklukta 1 ay öyle, 1 ay böyle, 1 hafta öyle 1 hafta böyledir. 1 ay da olabiliyor, 1 günde olabiliyor. Kemal ise bütün bunların arkasından, Cenab-ı Hakkın zatından haber veren numunelerdir. Yani bizde Allah'ın zatına ayna olacak yapı var. Bir hadis-i kudsîde **“Sığmadım kainata, beni seven mümin kulunun kalbine sığdım”** diyor. Bu bizim kemal tarafımızdır. Kainatta olmayan bir şey insanda var. Bu mesele ene konusunda işlenmişti. İnsanda mekânsız mekan var.

Ben anamdan doğduğumda beşerdim. Derslere gidiyorum, kitap okuyorum.. Kendimi tanıdıkça kendimi fark ettim. Ne kadar fark ettim ise o kadar insan oluyormuşum. Bunun için gelmişim dünyaya. Celali ve cemali farkındalığımızla insanda kemali oluyor. Kemalde artık kainatı, Allah'ın yaratmış olduğu 18 bin alemleri arkasına atıyor. Kemalde artık uçuyor. Varlığı masivaya atmış. Ağaçtaki Allah'ın isimlerini anlatmak alimliklidir. Ağaç alimlik yapıyor, biz onu tefsir ediyoruz.

Ağaçta ne var? Ya Mülevvin, renklendiren. Ya Hay, ölüden çıkarana. Ya Rezzak, rızıklandıran. Ya Sani, sanatlıdır. Bu ağaç bize Allah'ı tarif ediyor. İnsanda ise bir yapı var ki 18 bin alemi, arşı, kürsü, hepsini arkasında bıraktı, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) imkan ve vücud ortasına gelerek muhatap-ı İlahi oldu. O halet kemalidir. Zata aynadır. Artık yoktur. Benim dediğim her şeyi çıkarıyoruz. Bu halet kemali oluyor. Bunu fark etmek esastır. Peki fark edenin özelliği nedir? Bunun alameti nedir? Onların dünyasında artık cennet gaye olmaz, cehennem endişesi olmaz. Cenneti gaye yapanın cehennem endişesi olur.

Peki biz tedavi için doktora mı gideceğiz? Hocalara mı gideceğiz? Bana en çok sorulan soru bu. İnsan bedenden ibaret değildir. Bir doktor düğünün ruhu unutmuş ve sırf bedeni tamir ile meşguldür. Bu doktor neyi inkar etmiş oluyor? Kelam sıfatından manevi tedaviye karşı sağırdır. Vehmi şifayı dağıtır. Olmayan şifayı dağıtır. Ceza amel cinsindedir sırrınca da olmayan şifayı dağıttıkları için kendileri hastadır. Barla 61'de **“En ziyade hasta bedbaht gafil doktorlardır”** diyor.

Bir diğerini düşünelim. Bu kişi de bedeni unutmuş, sırf ruhu tamir ediyor. Bu kim? Allah'ın iradesinden gelen adetullah kanunlarını inkar etme manasına geldiği için bunlarda kördür. Gafil doktorlar sağırdır. Gafil maneviyatçılar da kördür. Biri kör biri sağırdır. Üstad münafık bahsinde diyor ki; **“Kulak kalbe bağlıdır.”** Yani ses kalbin içerisindeki Latife-i İnsaniye'ye girer. Göz ise beyne bağlıdır. Bunun için kulak çok önemlidir.

Ruhu esas almış, bedeni kale almayan kişi Allah'ın irade sıfatından gelen adetullah kanunlarını inkar ettiği için görmediğinden kördür. Ötekisi de bedeni esas almış, ruhu unutmmuş kişi kelam sıfatından gelen manaları, telkinleri, ulvi hakikatleri, doğru yaşantıları kale almadığı için, bu kişi de Allah'ın kelam sıfatına sağırdır. Vehmi bir şifayı dağıtır.

Peki biz kime gideceğiz tedavi olmak için? Hekim-i hazıka gideceğiz. Hekim-i hazıka gideceğiz. Hekim-i hazıkın ruhsuz beden, bedensiz ruh olmayacağını bilmesi lazım.

❖ **Hekim-i hazık; ruhsuz beden, bedensiz ruh olamayacağını bilen, maddi ve manevi hastalıkları beraber görebilen, insanların en zayıf damarı olan hastalık damarını istismar etmeyene hekim-i hazık denir. (Kaynak; Barla 307, Emirdağ-1, 244)**

Allah'ın kaç türlü şeriati var? 2 türlü şeriati var.

1) Kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimüşşan

2) İrade sıfatından gelen adetullah kanunları

Bu ikisini cem eden ise hekim-i hazıktır. Üstad **“Hekim-i hazıka gitmezsen vehmini tahrik eder”** diyor. Eğer sadece ruhu esas alıp bedeni görmeyene gidersen de mezaristana davetiye çıkarırsın.

Sıkıntı nasıl bir cehennem ki kurtulmanın çaresi intihar? İnsan kendisinden daha değerli hiçbir şey yoktur. Hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Hayatına kendisinden daha değerli bir şeyi gaye yaparsa hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur yükselir. Hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsa, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur.

Peki bu serbest bölgeye menfi atanlar kim? Kafir cinler vehim atar, düşüncemizi bozar. Şeytan vesvese atar. Seyrettiğimiz olumsuz resimler, filimler, seslerden ervah-ı habise atılır. İns-i şeytanlar da atar. Bir de mevad-ı şerireler var.

Müspet atanlar kimler? Allah, melekler, Müslüman cinler, ervah-ı aliyeler atar.

Vesvese ve vehimi Allah ve melekleri vermez. Bu bizim ölçümüzdür. Bu ölçü ile ilgili bir şey anlatayım. Geylani hazretleri giderken buluttan bir ses geldi. **“Ey Geylani! Senden namaz kalkmıştır.”** Geylani hazretleri ne yaptı? Terliğini aldı. Bir ses bir yerden geliyorsa gitmeye de koridor açılmıştır. O ses nerede geldiyse terliği de oraya gitti. Buluta vurduğu zaman bulut dağıldı, melun ortaya çıktı. Melun dedi ki **“Ya Geylani Benim olduğumu nasıl anladın?”** Neyle anladı? İlim onu tard eder, cehil olan davet eder. Tanırsan gider, tanımasan gelir. Geylani **“Allah şeriatından, kitabından, peygamberinden bu hükmü kaldırmadı da benden mi kaldırdı”** der. Panteist diye bir fırka var. Adamlar **“Size yakın gelene kadar namaz kıl”** ayetine bakıp adamlar bize yakın geldi, o zaman namaz kalktı diyor. Ahirete ait olan ayeti burada yapıyor.

Odunu yaktığımız zaman çıkan dumandan Allah cinleri yaratıyor. Çıkan ateşten şeytanı yaratıyor. Çıkan nurdan melek yaratıyor. Çıkan külden insan yaratıyor. Dumanla alakalı yanlış bir şey istiyorsanız sol kulağınıza üfleniyor. İç onu iç diye o telkin ediyor. Canım sigara istiyor.. Birisi istiyor, o kulağınıza üfürüyor. En büyük günahlardan biri Allah’tan ümidi kesmektir. Ne yaparsan yap Allah’tan asla ümidini kesme. Ayette ancak kafirler ümidini keser diyor.

Serbest bölgeyi anladıysan eğer niye ben böyleyim deme. Düşebilirsiniz ama kalkmak önemlidir. İnsanlar denize düştükleri için boğulmazlar, çıkamadıkları için, yüzme bilmedikleri için boğulurlar. Onun için endişe etme. İnsansın. Bir odun düşünün. Yaktığımız zaman dumanı neden çok çıkar? Islak olduğu için. Islaklığını gidermek istiyorsan güneşe koy kurusun. Güneşten kasıt ilimdir. Odundan kasıt bedendir. Odundaki nur ruhtur. Odundaki duman nefistir. Odundaki dalga boyu, enerji boyutları insandaki hislerdir duygulardır. Oduna Allah iki zıddı yerleştirmiş. Nur ve duman aynı yerdedir. Allah hangi ilim ve teknoloji ile odunun içerisine 2 zıddı yerleştirmişse, bu bedene de aynı ilim ve teknoloji ile ruhu ve nefsi yerleştirmiş. Eğer olumsuzlukların gelmesini istemiyorsan ilime muhatap olacaksın. Vefaatt ettiğin zaman kül toprağa gider, ruh uçar gider. Mezarda ne işi var ruhun? Kafirse o başka tabi. Bu bölgeye hakim olamazsın demiştik. Hakim olabilmenin yoluna bakalım.

❖ **Hakim olmanın yolu;**

1) Terkler (günahların vücudu) ve tecerrüdler (kötü ahlak)

2) Tövbe ve istiğfar

3) Ubudiyet ve ibadet

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) **“Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”** dedi. Kötü ahlakı terk edeceğiz. Tövbe ve istiğfarla geçmişimizi tedavi edeceğiz. Ne kadar günahkar olursan ol asla Allah’tan ümidini kesme. Allah senin günahlarını affedebilecek güçtedir. Bizim böyle bir Allah’ımız var. Ne kadar düşersen düş. Bir şey anlatayım. Sahabe Gelmiş ve **“Ya Resulullah Şu günahı yaptım”** demiş. Efendimiz (asm) **“Tövbe et”** demiş. Adam bunun dibini getirmiyor ve her seferinde **“tekrardan aynı günaha düşersen”** diye soruyor. Efendimiz (asm); **“Kul tövbeden usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz”** demiş. Allah’ım beşeriyetimin iktizasından dolayı işlediğim günahlardan dolayı beni huzurundan kovma diye dua et. Ahir zamanda başa bir sistem de var. Fetret devri işleyecek. Bizim günahlarımıza vesile olanlara günahlarımız yüklenecek.

❖ **Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, râyihadan kelimâttan, esîrden ve hattâ elektrikten ve sâir seyyâlât-ı latîfeden halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara Şeriat-ı Garrâ-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, "melâike ve cân ve ruhâniyâttır" der, tesmiye eder. (Sözler, 508)**

Nar, ateşin içindeki çekirdektir, sarı olandır. Ateş ise bu kırmızı olandır. Nar ve ateşi ayırt etmek zor. Dışsal olan ateştir, içindeki göbeği ise nardır. Allah nardan nuraniler yaşıyor. Mesela güneşte yaşayan ruhani melekler var. Gazali'den söyleyeceğim. İnsan var, şeytan var, cin var, ölülerin ruhanileri var. Gazali der ki; **"Dan, Han, Man, Tan, Test"** Ve bu ruhanilerin hepsinden 1000 tane ve toplam 5000 ruhani var. Balık deyince kaç çeşit var? Ruhaniyat böyle bir şey. Allah nardan ruhani yaratıyor. Ancak pis maddeden çıkan kokudan o cinsten ruhani geliyor. Nurdan yaratıyor, ateşten yaratıyor, ışıktan yaratıyor. Virane olmuş evlerde, güneş görmemiş vadilerde, çöplüklerde, denizin kenarlarında, kokuşmuş yerlerde, bodrumlarda kafir cinler yaşar. Müslüman cinler için güneş gören tepeler, geniş vadilerde olur. Ecdad "Güneş girmeyene eve doktor girer" demiş.

Zulmetten ruhani yaratılıyor. Havada ruhani yaratılıyor. Şuan sesimden melek yaratılıyor. Şarkı türkü olduğunda o cinsten yaratılıyor. Namazda aşağı yukarı ne manası var? Ruhta elektrik indikleniyor. Manevi elektrik oluşuyor. O manevi elektrik ile de duygular, hisler, latifeler aktif oluyor ve yerinde duramıyorsun.

Koku hakkında neredeyse 12 saat dersimiz var. Koku bizim nasıl kimlik ve kişiliğimizdir önceki derslerde konuştuk. Bir insanın teri kokuyorsa ahlakı düzeltilmesi lazım. Bunu İbrahim Hakkı Hazretleri söylüyor. Eğer bir insanın teri ağırursa parfüm almasın, ahlakını düzeltsin. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bir yerden geçerken oraya koku bırakıyor. Sahabe bu kokuyu takip ederek yolda gidiyormuş. Sen hangi cinsten koku sürdüysen o cinsten ruhani geliyor. Alkollü bir koku sürersen senin yanında şeytan yaratılıyor. Ve kendini devamlı vur onu, kır onu gibi coşar hissedersin.

İyi kokular iyi ruhları, kötü kokular kötü ruhları celb ve cezb eder. Bazı parfümler var ki ya da takılan bazı takılar insanın öteki tarafını yani eş cinselliği aktif ediyor. Çünkü ruh 3.5 başına kadar ne dişidir, ne erkektir. Organlar geliştikçe erkeklik ya da kadınlık oluyor. Ruh elektrik gibidir. Ne sıcaktır ne soğuktur. O parfüm o cinsten ruhaniyi çeker ve sana gönderir. Sende de arzu olur, şehvet olur, gadap olur, nefret olur. Lisanlarımız ve simalarımız karakterimizi dışarıya taşıyor. O toplu ayakkabılar da tesadüfen yapılmamış. Adamlar bilerek yapmış.

Esirden, düşüncelerden, hayallerden ruhani yaratılıyor. Elektrikten de yaratılıyor. Niçin bazı olumsuz mekanlarda elektrikleri yakıp yakıp söndürürler? Onla alakalı ruhani gelsin diye. Işıkla madem aydınlatıyorsun, o zaman gündüz ortası neden yapmıyorsun? Gündüz ortasında pek günah işlenmez. Gece cinlere aittir, gündüz insanlara aittir. Haramlar ekseri gündüz olur. O sebeple haramlarda gece olur ve ışık yaparlar.

❖ **Küre-i Arzı bir köy şekline sokan medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta'dili, büyük bir himmete muhtaçtır. (Mesnevi-i Nuriye, 123)**

Elimizdeki telefonlar küre-i arzı bir köy şekline getirmiş. Telefonlarla dünyanın öbür ucunu seyredebiliyoruz. Telefonlar köy olmuş. Bizim köyde aşağıda iken yukarıyı, yukarıdayken aşağıyı duyana kadar Brezilya'da ki haberi daha çabuk duyuyorsun. Artık medeniyet dünyayı köy şekline getirmiş. Herkes her şeyden haberdar. Hem iyi, hem kötü.

❖ **Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. (Mesnevi-i Nuriye, 123)**

Elindekini telefon zannediyoruz ama onun içine girmişiz. Kız odada, oğlan odada, hanım mutfakta, adam salonda. En büyük menfez bu. Artık sanal dünyayı yaşaya yaşaya oradan çıkmak istemiyoruz. Anne kızına dese ki “Hadi sofrayı ser.” Kız “Anne ya Hep bana söylüyorsun” der. Bu telefon insanın ruhuna hırçınlık vermiş. Biz dışındayız zannediyoruz ama içine girmişiz. Bu açılan menfezleri nasıl kapatacağın? Telefonu açmadan önce açmamaya gücün yeter ama açtıktan sonra kapatmaya gücün yetmez. Plaja gidim mi gitmeyeyim mi? Gitmemeye gücün yeter ama plaja gittikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Telefona girdikten sonra haramlardan nasıl çıkacaksın.

❖ **Bunların kapatılması ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. (Mesnevi-i Nuriye, 123)**

❖ **..nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden..**

19. Mektup’ta ne var. Allah Resulü (asm); “**Ey ashab Şu siyah değneği al, evine git, evinin bir köşesinde siyah bir gölge göreceksin. Bu değnekle onu tart et**” diyor. Bu asırdaki mana ne? Televizyonlar asıl değil gölgedir. “Orada siyah bir gölge göreceksin” diyor. “**Onu asayı musa ile tart et**” diyor. Asayı Musa bütün sihir ve büyüleri iptal ediyor. Belki bana kızılıyorsunuz ama kızmayın. O telefon nimet-i ilahiyedir ama onunla sizi kuyuya atmaya çalışanlara kızın. Buna karşı dikkatli olun. İman küfür mücadelesi bitmedi.

❖ **Memnu heykel suretler: Ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya münce mid hevestir. Ya tılsımdır: Celbeder o habis ervahları. (Sözler 427)**

İslam’da men edilmiş heykeller, suretler, resimlerden bahsediyor. Bunlar habis ervahları celbediyor. Cep telefonu nasıl yapıyor bunu? Çanak anteni koyduk. Uyduyu çıplak gözle görebilir misin? Göremezsin. Çıplak kulakla uydudaki sesi duyabilir misin? Duyamazsın. Çanak anten göz yok ama görüyor, kulağı yok ama duyuyor. Çanak anten televizyona taşıyor. Televizyondan kasıt bedendir, televizyondaki elektrik hayattır, televizyondaki program ruhtur, çanak anten ise tahayyül ve tasavvurdur, uydu da haşa Cenab-ı Hak. Ona karşı tutarsak gözükmeyen gözüdür, işitilmeyen işitir hale gelir. Televizyon masum gibi görünüyor ama kafayı önce boşaltıyor sonra topladıkları çöpü de kafaya boşaltıyor.

Habis ruh ne? Mesela karşıdan bir haram geliyor. İnsanda bir duygu oluyor, bak bak diye. O enerjinin kendisi şeytandır. Kafayı çevirip bakmazsan o enerji yok olmayacağı için kemalat oluyor. İşte insanların yaymış olduğu dalga, ses, görüntü, mimikler, davranışlar karşıya yükleniyor. Oradan da habis ruhlar kopyala yapıştır oluyor.

❖ **..hususî dünyasını nisyan hapsine sokar.. (Emirdağ Lahikası 2, 69)**

Çocuk sokakta oyun oynaması gerekirken, çocukların hepsi içeride, kafese aldılar. Anne mutfak kafesinde, biz salonda, kızımız da öteki odada kafeste.. Hususî dünyasına hapseder, kendisini kendisine unutturur. Çocuk bu ekranlara girince ne oluyor? Yaşlanmadan yaşlanıyorlar.

❖ **..çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir gün.. (Müzzemmil Suresi)**

Ayet bu şekilde. Çocuklar ekranla yaşlanmadan yaşlanıyorlar. 500 sene önce Osmanlı’da 50 yaşındaki adamın bildiği bilgiden daha fazlasını şuan da 10 yaşındaki çocuk biliyor. Ne oldu?

Bilgi itibarıyla çocuk çocuk olmadan büyüdü. Yaşamadan yaşadı. Bulunmadan yok oldu. Çocukluğunu görmeden ihtiyar oldu. Dikkat ederseniz çocuklarda o masumiyet artık yok. Buluş çağına gelemeden meymenet kalmamış.

❖ **Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azımdır; hem müthiştir tesiri. (Sözler, 727)**

Benim çocuğum neden hırçın oluyor? Bana yan baktın kavga sebebi olmuş. Hırçın, tahammülsüz, doyumsuz, tatminsiz çocuklar.. Ne verirsen ver doyumsuz.

Peki sonuç ne oluyor?

Kuvve-i akliye ifrat boyutunda olunca cinnet geçiriyor, kuvve-i gadabiyeleri ifrat boyutunda olursa cinayet işliyor, kuvve-i şeheviyeleri ifrat boyutunda olursa cinsellik aktif oluyor. İmam-ı Gazali (ra) diyor ki; **“Cinnet geçirenlerin iç aleminde cin olduğu nettir.”** Cinler yaptırıyor. Cinayeti, cinselliği, hırçınlığı yapan içimizdeki habis cindir. Hadiste diyor ki; “Her haramla beraber şeytan yaratılır.” Bu ifrat modudur.

Tefrit olunca ne oluyor?

Sürekli uyuyorum, hayattan lezzet alamıyorum, bir şey yapmaya şevkim kalmadı sıkıntı yakamı bırakmıyor, ibadetlerimden lezzet alamıyorum, kitap okuyamıyorum.. oluyor. Eğer sende böyleyse serumunu değiştirmen lazım. Nereden besleniyorsan öyle oluyorsun.

❖ **Günahlar imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyor. (Lemalar, 8)**

❖ **..onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan rayiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki, ondan hoşlanıyorlar. Evet ervah-ı tayyibe, revayih-i tayyibeyi sever. (Sözler, 353)**

Bizler ne ile meşgul olursak o cinsten ruhani gelir. Kur'an okunduğu zaman o cinsten ruhani yaratılır. Koku, ses, suret kişinin kimlik ve kişiliğidir. Biz bunlarla meşgul olursak tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma olur. Risale-i nurda ilmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin olur. Yani aklımız, kalbimiz, ruhumuz nurlanır. İlmelyakin de aklımız nurlanır. Aynelyakinde kalbimizde feyiz olur. Hakkalyakin de Cenab-ı Hak ruhumuzda tahayyün ve teşahhus eder.

Nur Dersi – 18.10.2022

Hasan Akar

KAFANIN İÇİ BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL-3



Bu dersimizin gayesi insanın çalışma sistemini tanımaktır. Beden ve ruh ilişkisine misal verelim. Üstad şöyle diyor;

..ruh, onun ile kaim değildir.. Belki ruh, binefsihi kaim ve hakim olduğundan; cesed istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine hanel vermez. Belki cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve beden-i misalisi vardır. (Sözleri 517)

Ruh asıl olduğundan ceset istediği kadar dağılıp toplansın. Beden Parçalansa da, hastalansa da, kalp krizi geçirse de ruh bundan ayrıdır. Benim üzerimdeki gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, bunların hepsi sahiplenilendir. Benim evim bana benziyor mu? Bu ev bedendir. İçinde oturan ruhtur. **“Cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil.”** Sen şimdi binanın içinde oturuyorsun diye binaya benziyor musun? Benzemiyorsun. Benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. Benim ruhum derken ben diyen daha da arkası.

Allah ruh cevherine zihayat, zişuur, kanun-u emri, vücudu harici takmış ve bu alem-i şehadete uygun olmadığı için buna bir gılaf-ı latif beden-i misali giydirip sarmalamış ve bu bedene koymuş.

❖ Doktora mı gitmeliyiz, hocaya mı?

Elektik bozulsa hocaya mı gidersiniz? Elektrikçiye gidersiniz. Bedene bir şey olunca doktora gidersin. Duvar bozuk olunca elektrikçiye gider misin? Bunun için maneviyatı esas alıp ilaçları reddetmek, bina devrilmiş ama ben kitap okuyayım da bu bina düzelsin demeye benzer. Allah'ın adeti var. 2 türlü şeriatı var. Kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim ile ruhumuzu tamir ediyoruz. Bir de irade sıfatından gelen adetullah vardır. O zaman bina bozulduğu zaman ustaya gittiğimiz gibi, insan bozulduğu zaman da hekimi hazıka gideceğiz. Hekim-i hazık ise beden ile ruhu ayırt edebilen, fırsatı ganimet bilip insanları istismar etmeyen, maddenin sebeplere mutlaka hakim olduğuna inanmayan, mana ve maddede ki şeriatları bilene denir. O zaman elektrik bozulduğu zaman hocaya gitmediğin gibi, psikolojin de bozulduğu zaman hemen ilaçlara müracaat etmen doğru değil, buna hakim-i hazık karar verecek.

Haritadan iç alemimizi görelim. Ene sahiplenendir. Ben olan ben budur. Eneye ruh elbisesi giydirilmiş, daha sonra kalp elbisesi giydirilmiş. **Kalbin 2 ayağı var: Dimağ ve vicdan.** Biz dimağdaki serbest bölgeden bahsettik. Şeytanın yeri neresi? Şeytan sabit değil, monte edilmiş değil, girip çıkandır. Nefs-i emmare sabittir ama şeytan girip çıkar. Şeytan nerede müdahale eder? Kalbe yakındır. Kalbin içinde değildir. Kalbe yakın lümme-i şeytaniyeden şeytan üfürür. Lümme-i şeytaniye kalbe bir kulaktır ama kalbe yapışık değil. Lümme-i şeytaniye şüphe ve vesvese atar. Üfleyerek yapar. Başka kim atar? Nefs-i emmare. Allah Resülü (asm); **“Her insan doğduğu zaman bir ifrit ile doğar.”** Bu ifrit cin nevindendir. O bize nefislik yapar. Cinnet, cinayet, cinsellik o yaptırır. Şeytan da atar, nefis-i emmare de atar.

Şeytan attığında latife-i insaniye bekçilik yapar, bu sebeple o yolla giremez. Şeytan dimağa gideyim der. Dimağda bir kuvve-i vahime var. Yani vehim var. Vehim neydi? Yüksek, geniş, derin düşünce melekemizi geliştirmek için verilmiştir. Kalbe giremeyen şeytan dimağa girmeye çalışır. Vicdan kalbe şöyle der; **“Şeytan kalbe vesveseyi attı, sen kabul etmedin ama bu şeytan dimağa gidiyor, oraya koş, çabuk orayı aktif et.”** Dimağdaki bu serbest bölgeye menfi

ve müspet bir sürü atan var. Biz bu serbest bölgeye ben dediğimiz için psikolojimiz bozuluyor, ben kötüyüm, ben bozuğum, ben öleceğim demeye başlıyor. Kalp nazargah-ı ilahi olduğu için giremedi ama buraya girdi. Vicdan kalbi uyardı ama şeytan dimağdaki serbest bölgeye girebiliyor. Bu sebeple “ben ne rezil bir adamım” deme. İnsan olduğu için böyle. Küfürsüz iman olur mu? Karanlıksız aydınlık olur mu? Zıtsız dünya yok. Cennet ve cehennemde zıtlar yok. Cennet ve cehennemi tencerede karıştır, bunu da dondur, dünya olur. İnsan da ise “Sığmadım yere göğe, beni seven mümin kulumun kalbine sığdım” denilen systemsiz bir sistemi var insanın, mekânsız bir mekanı var. Cenab-ı Hak sıfatlarıyla kainatta var, zatıyla insanda var. Ama insandaki bu zenginlik bu serbest bölgeden dolayı geliyor. Büyük cihad burada. “Kır onu” diyecek, kırmayacaksın, “zekat verme, para biter” diyecek ama sen vereceksin. Bu büyük cihad.

..insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini, hissene ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir."

"Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerîrenin vücudunu ihsas ederler. (Lemalar, 83)

Vesvese kolaydır, amele musallat olur. Asıl dert vehimdir. Vesvese kalbe gelir, vehim akla gelir. Vesvese de “abdestin yok” der. Abdestin yok diyorsa abdestin olduğuna delildir, şeytan tasdiklidir. Vesvese eylemedir, vehim ise düşünseldir. Vesvese varı yok eder. İmanlıya imansızsın, abdestliye abdestsizsin, yıkanana yıkanmadın der. Vehim ise kafadadır, olmayanı var eder. Zanlar, şüpheler, tereddütler, suizanlar.. Psikolojik hastalıklar hep vehimden kaynaklanıyor. Kafamda olanları hep ben zannediyorum, ondan psikolojim bozuluyor. Bedende hep biz var zannediyoruz. 18 bin alemin kavşağıdır insan. İçimden geçeni ben zannetmenin adıdır psikolojik bozukluklar.



Kafamdan geçenler benim değildir. Bedeymiş gibi görünebilir. Bu şehirde meyhane var diye ben sarhoş muyum? Bu şehirde meyhane de var, cami de var. Sen kendini etten, kemikten ibaret mi zannediyorsun? Secde ettiğin zaman aklına kadın getiriyor. Sen kadına secde ettin dedirtiyor. Bu namaz bütün ibadetlerin fihristesidir. Kadını da gelecek tabi aklına. Ben televizyon izlemedim, sokağa çıkmadım, tahrif olacak bir şey yapmadım, neden kendimi kötü hissediyorum? İşte bu serbest bölgeden dolayı. Bende bana rağmen bir sistem çalışıyor.

Üstad lümme-i şeytaniyeye kulak, kafada ki kuvve-i vahimeye de dil diyor. Kafada konuşuyor, kulağa üfürüyor. Nazmı mani ile lümme-i şeytaniye kulak, kuvve-i vahime dildir.

Maddî ve mânevî şerlerini, siyâsî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyâne mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevâfuk ederek النِّقَاطَاتِ فِي الْعُقَدِ 'in tam mânâsına tetâbuk eder. (Şualar, 267)

Bu haberler ile düğümlere üflüyorlar. Haberde sihir var. Fasık konuşuyor. Ayette “**Fasık size haber getirdiğiniz zaman tahkik etmeden karar vermeyin**” diyor. Soru sorayım. Haberler yalan söyleyerek taraftarlığı bozuyor. Ne zaman bunu anlarız? Bize dokunduğu zaman. Bir tanesi recm diye bir kanun mu olur diyor. Senin kızına, karına dokunulduğu zaman anlarsın. Eve geldiğin zaman karına tecavüz edilmiş, bacının kafası masaya konmuş görürsen o zaman cihadı anlarsın. Tependen İsrail bombaları patladığında anlarsın. Ahir zamanda İlahi Kelimetullah maddeten terakkiye bağlıdır. Adam cihazlar yapmış, kolunu sallaya sallata tanklarla maddeten yiyor.

Küreselciler, masonlar, zendeka komitesi gizli planlarını masada yapıyorlar, planlarını üfürüyorlar, bizi de sosyal medya ile taraftar ediyorlar. “**bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları..**” 600 sene Osmanlı, 400 sene Selçuklu vs. ile 1000 sene ve asrı saadetten sonra 300 sene de bozulma ile 1400 seneden beri o birikimi vahşiyane mahvediyorlar. Ecdadına bu kadar düşman olan millet gördünüz mü?

Çocuğu ekran başına koymuşlar. Arkasına bir sürü sembol koymuşlar. Bozmak için ayrı bir sembol koymuşlar. Kullanılan bazı objeler kullanılıyor. Subliminal ahlakı bozmak için, illimunati ise fikri bozmak için kullanılıyor. Bu haberler ile tarafgirliğimiz bozuluyor ve tarafgirlik bozulunca imanımız da duman oluyor. 6 tane iman esasının alt zemini “**Allah için dost, Allah için düşman olmak**” vardır. Allah'ın düşmanına dost olursak iman olmuyor.

kelâmıyla dahi risale-i hurufiyeyi takip eden ve el-Âyetü'l-Kübrâ'dan ve başka Resâil-i Nuriyeden tereküp eden ve Asâ-yı Mûsâ namını alan ve Asâ-yı Mûsâ gibi, dalâletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve âhir risalesine Âsâ-yı Mûsâ nâmını vererek işaretle beraber mânevî karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. (Şualar, 744)

Musa aleyhisselam'ın asası nasıl ki sihir ve büyüleri yuttu, asayı Musa'da 6 tane iman esasının hülâsasının komprim halidir. Asa-yı Musa okunduğu zaman dalalet yani rehbersizlik devre dışı oluyor. Şirk, sihir iptal olur. İmam-ı Ali radiyallahu anh sihirin iptal olmasını isteyen Asa-yı Musa okusun diyor. Kardeşlerim bu kadar hücumu karşı ne yapacağız diyorlar. İnsanın 6 tane zayıf damarı vardı. Bunlardan birincisi hubb-u cahdır. İmam-ı Rabbani hazretleri “**Bir insanın kalbinden çıkacak en son kötü ahlak baş olma sevdasıdır**” der.

Bu Ramazan-ı Şerifte, Kur'ân'ı zevk ve şevk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddî ve mânevî sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telâş ettim. Birden Hüsrev'in şirin kalemıyla mu'cizath yazılan mu'cizath cüzler ve Hâfız Ali ve Tahirî'ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbü'l-Ekber-i Kur'âniyeyi birbiri arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette ders-i Kur'âniyeyi onlardan dinlerken bütün ruh u canımla arzu ettim ve kast u azmettim ki, mümkün olduğu derecede aynı Hizbü'l-Ekber-i Kur'âniye gibi fotoğrafla mu'cizath Kur'ân'ımızı tab edeceğiz, inşaallah... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 8)

Kafayı tamir etmek için Asa-yı Musa, kalbi tamir etmek için Hizb'ül Kur'an okunur. Kur'an'daki bununla ilgili ayetler Hizb'ül Kur'an'da bir araya getirilmiş. Cem-ül cem bir kitaptır Hizb'ül Kur'an. Hüsref abinin vazifesi Kur'an-ı yazıyor Kur'an-ı Kerimlerin toplattırıldığı zamanda. Üstad sevk ve şevkinin gitti zamanda bunu okumaya başladığı zaman şevki geliyor, lezzet alıyor. Sihir büyü mü var? Maneviyatım azalmış, okuyamıyorum, derse gidemiyorum diyorsan başka bir şeye başvurma, Hizb'ül Kur'an oku. Düşünce bozukluğunda Asa-yı Musa'yı oku. Okununca ne oluyor? Hiçbir vesveseye meydan vermiyor.



Okuduğun zaman vesvese gelmiyor. Burada en sevaplı ayetler bir araya getirilmiş. Risale-i Nur'daki tefsir, Hizb-ul Kur'an'daki ayetlerin tefsiridir. Hafız olmayanlara bütün Kur'an'ı okuma fırsatını sunar. Bunun tabı ve neşrinde çalışanlar çok büyük hayırlar kazandırır. Müsbet ve menfi olanı sırasıyla söyledik. Tedaviyi de söyledik. Düşünce bozukluğun varsa Asa-yı Musa, kendini kötü hissediyorsan Hizb-ül Kur'an okuyacaksın. Hoşuna giden vecizeleri de bir kağıda yaz ve dolaba yapıştır. Kebapçılarının numarasını yapıştıracağına bunu yapıştır.

Sonra Paris'e git ve en büyük localara gir, göreceksin ki, akrepler insan libası giymişler ve ifritler insan suretini almışlar. (Mesnevi-i Nuriye, 263)

Paris'e git bak, toplantı yapıyorlar, yüzlerini bile birbirlerine göstermiyorlar. Bu insanlar kendilerine bile kendileri yabancı. Lenin demiş ki; **“Muhammed'in sahabe dediği 10 tane elemanı benim olsaydı dünyanın tamamını değiştirirdim.”** **“Ben en güvendiğime bile güvenmediğim için onun arkasına birisi, onun da arkasına birisini koyardım”** diyor. Mason'lar insan suretinde ifritler. Sokakta gördüğümüz insan suretindekilerin hepsi insan değiller. Üstad diyor ki; **“Eğer şeytan libas göyseydi insan olurdu, eğer insanlar libasını çıkarsaydı o şeytanlar olurdu.”** Sokakta cinni insi şeytanlar var. İnsan gözüküyorlar. Cinni şeytanlarla tokalaşırsan bazen elin boşa gider. İnsi şeytanlarla da tokalaşırsan tokalaşırsın ama şeytan.

Eğer istersen hayalinle Nurşin karyesindeki Seyda'nın meclisine git bak. Orada fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. (Mesnevi-i Nuriye, 263)

Bakara suresinde münafıkların kereste gibi olduklarını, kalıplı olduklarını, güzel giyindiklerini, süslü püslü konuştuklarını söylüyor. Hatta birbirlerinin yanına gidince **“Biz aslında buradayız ama ifsat etmek için gidiyoruz”** derler. Mesnevi'de bahsedilen ise fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeler göreceksin diyor. Cebrail (aleyhisselam) Dihye (radıyallahu anh)'in suretinde göründü.

Dihye (radiyallahu anh)'ın ne özelliği vardı? Çocuklara çok verirdi. Bunu bilen Hüseyin ve Hasan (radiyallahu anhüma) Dihye geldiğinde hemen yanına koşarlardı. Çünkü mutlaka bir şey veriyordu. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Dihye suretinde Cebrail'i görmüş ve gene çocuklar saldıracak diye korkmuş ve tedirgin olmuş. Çünkü çocuklar nereden bilecek Cebrail (aleyhisselam) olduğunu. Cebrail (aleyhisselam) demiş ki; **“Rahat ol Ya Muhammed Biz Dihye'den de aşağı kalmayız.”** O da dolu dizgin cebine doldurmuş ve çocuklar Cebrail (aleyhisselam)'ın cebinden almışlar.

Öyle de, mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşarat gibi ve ısırma ile zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalâlet bataklığındaki şerler ve habis ahlâklarla telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulûmatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar, adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur. (Lemalar, 82)

İnsan bozulsa ne olur? Bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Bozuk yerler olan köhne vadi, güneş görmemiş yerlerden, çöplüklerden kim lezzet alır? O cinsten ruhaniler lezzet alır. Vadilerde, deniz kenarlarında, tuvaletlerde, çöplüklerde, Kur'an okunamayan ve besmele çekilemeyen yerlerde kafir cinler ve ervah-ı habiseler olur. Tepelerde, güneş görülen yerlerde, besmele çekilen yerlerde Müslüman cinler olur. Yani besmele çekemediğin yere girme, besmele çekemediğin şeyi yeme içme. Koku güzel ya da habis ruhanileri çekiyor. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) o yüzden bana güzel koku sevdirdi diyor. Yılan su içer, zehir akıtır, arı su içer bal akıtır.

Malûmdur ki, âlâ birşey bozulsa, ednâ bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ, nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazan zehir gibi olur. Öyle de, mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. (Lemalar, 82)

İnsan Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hülâsası olduğu için, cem-ül cem olduğu için aladır. Ama bozulursa da başka bir şeyin bozulmasından daha da bozuk olur. Yoğurt, ayran bozulursa yenir ama onların hülâsası olan yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. İnsan da böyledir. İnsanın bozulması köpeğin bozulmasına benzemez. Aslan bozulsa gelse demir kapıyı kapat yeter. Ama insan bozulsa gelse binayı kapatman yetmez, o binayı da uçurur.

Şu medenilerden çoğunun, eğer içini dışına çevirsen, görürsün: Başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır. Sireti olur suret. (Sözler, 712)

Eskiden bir insanın sireti nasılsa sureti de öyle oluyordu. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Miraç'ta dua etti, **“Ümmetimin siretini sureti yapma”** dedi. Allah'ta kabul etti. Bu sebeple siretimiz suretimiz olmayacak. İlk insan bozulma süreci maymunluktan başlar. Daha sonra tilki olur. Sonra yılan, ayı, hınzır olur. Suret dediğim dış, siret dediğim ise içtir. Ben lavabodaki aynaya baktığımda suretimi gösterir. Suratım ise ruhumu yansıtır. Oruç mu tutuyorum, namaz mı kılıyorum, münafık mıyım.. Her şeyi buradan seyredersen, hastalıklar da buradan anlaşılır. Ehli olan bunu anlar. Latife-i insaniye'nin bozulmasının başlaması ile bu dönüşümler oluyor. Sizi ihya eden, sizi inşa eden, sizi size unutturmeyen, kendinizi kendinize sevdiren, kendinden seyahat etmeye vesile olan mekanlar ve şahıslar latife-i insaniyenizi güçlendirir. Böyle mekanlar, ehli sünnet tarikatlar sizi güçlendirir. Vesveselere, şüphelere karşı size kalkan görevi yapar.

