

güneşe, yıldızlara, eşine, çocuğuna yara  
tılmış her ne var ise yada yaratılacak  
her ne var ise hiç birine hem dayacak  
hemde hiç bir zaman dayamayacak insana  
dizen tevazu ile birtan teşekkürlerle beklemek  
Cennette bile cuma günü Allah (c.c) görmeye  
gidince bu haftaki tecelliye teşekkür edip  
haftayaki tecelliye beklemek yerine bu hafta  
bir yılki tecelliye birday istiyorum demek edip  
sizliktir. Rabbimizin bize verdiği her ne var ise  
verilen kadarına razı olmak. Kaka burday devre  
ye giriyor. Sana giydirilen elbiseye teşekkür  
etmek. Terzi neresi, ne kadar kısaltılacak, uzatıl  
cak biliyor. O buton külliyeti ile giriyor. Sende  
terzinin gözü ile görürsen verilenin verdiği  
kadarının en güzel olduğunu fark edersin.

güneşe, yıldızlara, eşine, çocuğuna yara  
tılmış her ne var ise yada yaratılacak  
her ne var ise hiç birine hem dayanacak  
hemde hiç bir zaman dayanmayacak.

Bir latife var ki Latifelerin sultanı o  
yalnız rabbi ile dayanır. Başka hiç bir şey  
onu dayıramaz.

O - sıfır berzah - latifelerin sultanı. Bütün  
latifeler içinde. Bu latife sansızca kadır, son  
suz olan rabbine hiç dayınamıyacak. Dayınamı  
mada çok güzel bir latife. Dayıduktan sonra  
ağıtkmak ve yeni dayımalara koşmakta çok  
güzel. Ülfet belasına müptela olmuş. Ağ ama  
ağılığının farkında değil. Risale-i nura dayımuş.  
Eşine dayımuş. Gerçüğüne dayımuş. Zenginlerin  
ağığı bu yüzden mutsuz demektir, dayınamama  
dayınamama latifesi dayımuş istediğim şey  
istediğim anda yiyebilirim, ulaşabilirim düğgesu  
da. Ama dayınamama latifesi aktif olanlar  
Latifesinin istü ağıtk olanların öteleci bur  
da yaşar. Rabbine, peygamberine, üstü  
dına

## Sözel Sor-Sor Cennet bahsi

En yukarı hollenin güzelliğindedir tut, ta kemik  
içindeki iliklere kadar, birer → hissin.  
birer → Latifelerin  
medar-ı zevki olduğu.

İnsanın ne kadar hüsn perver → duyguları ve  
ve zevkperest → hassaları ve  
ve ziret, nefis → kuvaları ve  
ve cemale muştak → latifeleri

varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve  
her birisini ayrı ayrı olşayıp mesud edecek  
maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsn-u cemale  
huriler camıdır.

## TEFEKKÜRÜM

Cismaniyet, cisimleri ruh kuvvetinde ve hissetinde  
olan, aynı zahir içinde batını görenlerde  
kendisi hurileşmiş olduğu için Latifeleri ile  
yani malikleriyle, melekleriyle alemi gaybi  
alemi şehadet ortasında her zah olur geçiş  
yapar. Kendinden başkasına, başkasından  
kendine geçiş yapabilir.

+ Söz söz: mahlukat onun hanesini tezgin eder. Hanenin müzeyyanatı hükmünde kalır.

\* Demekki yaratılmış olan her ne var ise mesela güneş bir hafta hiç doğmasa, bir hafta sonra doğunca nasıl mutlu olurum. Demekki bir latifemin, yada duygusu ve hissini dayırdı ise bu güneş benim bir latifem için yaratılmış. Yıldızlar benim, çiçekler benim latifelerimin için yaratılmış. Latifemin üzerindeki perde kalkınca ancak gökteki güneşin benim olduğunu fark ediyordum. İnsana öyle bir manevi mide verilmiş ki benim olmayan her şey ona acı veriyor. Ama güneşten, çiçeklerden tutta ebedi isteğine kadar, Allah'ca görme isteğine kadar her bir latife doyurulmak istiyor. Mesela sende güneş latifesi var. Güneşi görünce rahatlıyor. Yani karşılığı var. Ama insanda karşılığın bulunmadığı şeyler

insanı gıldırtıyor. Mesela sevilme isteği  
latifen var. Allah(cc) tarafından sevilme, eşin  
tarafından, çocuğun, komşun v.s her bir latife  
dünyayı yutsa tok olmuyor. Sendeki latife  
uyanmış ama karşıdakiinki uyanmamış ise  
yada onun latifesini uyandıramamışsan  
arada kalan o latife korkunç bir boşluk  
yaşıyor. Buna psikolojide bipolar duyu  
bozukluğu vb hastalık adı altında teşhis  
koyuyorlar. Sende bir çöpe bile latifesi  
var. Senin olmayan bir çöpe bile tahammülün  
yok. O zaman çare ne Çare ne ararsın.  
Şam buharında hakikatı kendinde ara. Yara  
tılmış her ne var ise hepsi sana yerleştiril  
miş. Sana düşen dua, tevekkül, istemek  
ve istiğfarla üstünü açmak.