

ŞEYMA:

Sırrı İhlâs anahtardır..

“Herkesten ziyade, bütün kuvvetleriyle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellef olduklarını ve ihlâsın sırrını kendilerinde yerleştirmek için gayet derecede muhtaç olduklarını”

Sırrı ihlâsı elde etmek ilim ile mi olur zannedersin ey gafil serserem nefsim!

Rızay-ı İlâhî konfor içinde kazanılır mı zannedersin!

Sırrı ihlâs buz gibi yakacak, yan.

Ehl-i iman en yakınından en uzak dairede ki herkesi hoş göreceksin..

Defolanyla seveceksin, sev..

Zor olacak, boğazın yanacak, yutkunmak zor tatlı tatlı yutacaksın, yut..

İlim ile ayağı kayanların en mühim noksanı sırrı ihlâsı olmamasından kayıp, yitikler..

Sırrı ihlâs

Vakıf kardeşim geçmişte ki bir anısını gözyaşları eşliğinde anlattı..

Doğuda ücra bir ilçe de medrese açılmış bir vakit önce, tecrübeli vakıf abla olarak gitmiş kardeş, mevsim kış tipi bora..

Medresedeki kardeşler, sabahın ayazında o soğukta soba külü boşaltıyor,bot süpürgeyle medrese süpürüyor..

Derken kahvaltı bizim kardeş yutkun yutkun en sonunda göz pınarları şelale misali..

Demişler ablam bir kusurumuz mu oldu neden ağladın kurban!

Demiş kardeşim,sizin bu hizmetiniz benim bütün duygularımı galeyana getirdi.. MaşaAllah size kardeşim MaşaAllah..

Abla biz hizmet ne etmişiz ki, siz öğreteceksiniz bize kurban, biz hizmet ne bilmeyiz.

Sırrı ihlâs ne demek mi!

Toprak olmak!

Brütüsler olacak,arkandan vuracak kazmayı tam da beline..

Gülümseyerek gül uzacaksın brütüslerle..

Onların mahşerde ki pişmanlığı gelecek gözünün önüne, acıyacaksın.

Bir pire için koca yorganı yakmamak sırrı ihlâs..

Semra:

Geçen gece bir telaş kalktım namaz vakti geçer diye sonra saate bir baktım

Saat daha 3 buçuk olmamış Rabbim beni huzuruna almak istemiş elhamdülillah

Sonra da velhasıl sabah namazı

Dedim ki kendi kendime

Namaz için saat değil

gönül kurulmuş

Sen gönülden arzu ettin mi

O zaten seni huzuruna alıyormuş...

ŞEYMA:

İttika olmayınca iman serpilmiyor SübhanAllah..

Takva takva ve yine takva..

Masiyeti,menhiyatı terk etmek, çekirdek gibi istidadlarımızı ağaç yapar bi iznillah..

Kuvvetli bir iman

Takvadan geçer..

Rabbim istidadlarımızı çoğaltsın..

İhtiyaç

İştiyak

İmtizaç

Meyelan

Hulâsa

Ruhu kirletmemek yani

ittika..

Rabbim imanın tadını zevkini yaşat bize âmin âmin..

ŞEYMA:

Ders takva tesettür..

Mevzu çarşaf..

Henüz kapanmış kardeşimin gözlerinden pınar gibi yaşlar akmakta..

Yıllardır feraceli bacım ise suratını asmakta..

ŞEYMA:

Kutsi hadis'te

Cennet mevzuu'nda

"Onlara hazırladığımı, ne bir göz görmüş ne bir kulak işitmiştir, hiçbir beşer kalbine de hutur etmemiştir" demekte..

Cennet böyle akıl almaz böyle hayret feza bir yer kabul mü?

Âmennâ kardeşim itirazım yok haşa sümme sümme haşa!

Peki o vakit söyle bana;

Cennet bu kadar akıl almaz bir mekân olunca elbette,

Ehl-i Cennetin de takva cihetinden akıl almaz şeyler yapabilen insanlardan olması gerekmiyor mu bu durumda!

Neden

takvayı

esas aldığımız davranışlarımız, hayrete düşürüyor asıl ben hayret verici buluyorum..

ŞEYMA:

Dirileri inşa eden ölüler imiş..

MERYEM KAYA:

Bana Gösterdiki Rabbim

Mec'ul grubunda derinlere taşıyorum

Okuma grubunda okutuluyorum

Eğitim grubunda yazmayı öğretiyorum

Tefekkür grubunda Lahikaları yaşıyorum.

Kısacası Canım Kardeşlerim Nurlarım her yerden eğitiyor hepiniz kurumuş dallarımı aynı aynı yeşertiyorsunuz Allah (c.c) hepinizden razı olsun hepinizi çok seviyorum

SEVDE:

İnsanın aslında dışarda gördüğünü zannettiği herşey iç aleminde tezahür ediyor..İnsan dışarda yapayalnız içerde kalabalık küçük bir alem..Dünya aslında zifiri karanlık bir yer...bizim onu gündüz güneşle,gece ayla aydınlandığını düşünmemiz iç alemimizde ki ay ve güneşle alakalı çünkü biz içimizde olan her şeyi dışımızda zannediyoruz..Yaptığımız, yaşadığımız her şeyi kafamızda ki alemde yapıyoruz zannediyoruz..o yüzden diyebiliriz ki; dünya bizde, ay bizde güneş bizde, yıldızlar bizde, yağmur bizde, rüzgar bizde vs.vs...ama ben nerdeyim!?!...Yine madem 18 bin alem heran bizde o halde Hasan abinin dediği gibi diyebiliriz ki; Adem benim...İsa benim... Musa benim...Nuh benim...alemler içimde benim...Ben nerdeyim!? Sırtlanmışım alemleri Haşre yürüyen bir garip alemim!!!

ŞEYMA

Nihayet insan, gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince, “Ya Rabbî!” der. “Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin râzı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle! Rabbim! Senin kapına döndüm, ben Sana teslim olanlardanım.” (Ahkâf 46/ 15)

SERAP TELLİ:

Şefkatli, hayretli, vefâlı

Takdir edici

Takdir etmeyi sakın sakın küçüms emeli

Kadr kıymet bilmekten gelir ki

Takdir edilen ameli içinde taşır Lillah için beğenen

İhlaslı olmak gerek

Fahrın isyanına kapılmadan dinlemek

Ve sırf Allah nzasına kardeşini beğenmek için

Dinleyen anlatandan ârif olsa gerek diye boşuna dememişler

Ârif olmasa dinleyemez

Çabalasa da tahammül edemez

Fikrime Hafız Ali abi geldi

Üstad ona falancanın hattı senden daha iyi daha çok hizmet eder dediğinde

bakıyor ki

Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlâsla, onun tefevvukuyla iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem

Üstadın nazar-ı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu.

Üstad diyor ki

"Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenâb-ı Allah'a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet görecektir. Elhamdülillâh, yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor."

SEVDE:

İnsan ölünce kıyameti kopar denilir ya, demek ki ; Dışarda gördüğümüz her şey aslında bizim içimizde olduğundan, ve insan içinde alemleri barındırdığından..ölünce elbet içindeki âlemlerde kıyamet kopar,çünkü; dışında gördüğünü zannettiği dağlar, taşlar, gökyüzü,aslında içindeki alemlerde olduğundan insan ölünce içindeki dağlar yürütülür, denizler kaynatılır,yıldızlar dökülür, gökyüzü dürülür ve insanın kıyameti kopmuş olur Allahuallem!

ŞEYMA:

Mânâ-yı harfiyle

bakmaya

azamî say eden,

nura müştak,

hakikat avcısı,

acz

fakr

naks

ve

kusurunu

bilmesini nisbetinde,

azamî

istikran ve lütfu İlâhî

ile

hilkatinde ki

kabiliyet çekirdeğini inkişaf ettirmek

lütfuna mazhar olunca..

Neticesi mevcut veya mahluk her şeyin melekûtunu görebilme kabiliyeti kabı ve çapı nisbetinde büyüyor..

Husus an içtimai hayatta insanî münasabetlerin de mâna derinliğine göre muhatabın bir iki dakika konuşmasından manevî hastalıklarını teşhis cihazı hükmünde bir nazar ile aynel yakîn görüyor vesselâm..

ŞEYMA:

Kudsi bir hadiste okuduğum Efendimiz sav.

"Beyanda mutlaka bir sihir var!"

ifadesi üzerine acz ve fakrıyla birlikte bir iki kelâm..

Kelâm!

Hakikatlere müştak,

Rabbini kâinattan arayıp bir vesile kaderi ilâhî yolumuzun kesiştiği insana yığınla malûmatı ifade etmeye kalkışmak;

"Bu bir yolcudur, günlerdir hiç bir şey yememiş açtır niyetiyle 5-6 yılda ancak bitirebileceği yiyecekleri yemesi için o insana ısrarcı olmak"

gibi hikmetsiz hareket etmek olduğunu bilmek elzem..

Bir de,

kelâmı

vakti münasipte kararında,

muhataba

ve mevcut durumunu nazara alarak kelâm etmek kabiliyet gerektirir..

Şayet şartlara uyulduysa kelâm sihir etkisi yapar bi İznillah..

Tıpkı

Micro cerrahlık

Micro ressamlık gibi

hassasiyet ve teenni isteyen her istidadı olanın değil

ehl-i,

ehliyeti,

kabiliyeti

olanın yapması gerektiğini aynel yakın tecrübe ettim maattessüf ..

Tebliğ yapar iken,

kelâmı ifade de

elmâs terazisi

titizliğinde olmak,

baskül yada

nam-ı diğerle

kantarla tartarak

kelâm sarfedilmemeli..

Tahribat ve yıkım yaşanması muhakkak olan bir vaziyet mümkün vel hâsılı..

SERAP TELLİ:

Nefsime

Bazan birine güzel bir kelâm edersin

Hiçbir cevap gelmeyince

Fark edilmemiş tir diye hüs-n-ü zan etmekle beraber

üzülürsün....

Görünmez miyim

Sevilmez miyim....

Günde yetmiş kez kalbime nazar eden Rabbi Rahîmim!

Çok utanıyorum...

Gafletimden Sana istiğfar ediyorum...

العظيم العلي الله استغفر

SEVDE:

İman kapısından giren ruh; kuran lambasıyla aydınlanır.. namaz penceresiyle nefes alır ferahlanır, huzur bulur...savnı banyosuyla temizlenir, günahlardan arınır, zikir sofrasıyla gıdalanır kalp nurlanır...tefekkür mesleği ile geçinir, latifeler inbisat eder.. terklerle ihlaslanır..tefani sırnıyla yücelir ve bumerang misali, tertemiz geldiği aleme geri döner! İnşaaAllah

MERYEM KAYA: Kardeşlerim

Uzun hikayemden kısaca bir bölüm yazayım istedim sizlere aklıma getirildi ve düşündürüldüm bu duyguları.

4. Kez hamileliğim kürtaajla sonuçlanmıştı hamileliğin 2-3 aylarında kamımda ölüyordu bebeklerim ve tibben açıklayamıyorlardı ve doktorlar beni psikoloğa gönderdiler senin ihtiyacın var dediler.

psikolog benimle konuşmaya ve konuşurmaya çalıştı ona bana söylettilen tek söz onu susturdu.

Dedim ki ona ; bu benim elimde değil ancak Allah (c.c) insana Lütfeder demekki dünyaya gelmeyecekmiş. Benim derdim eşim hiç konuşmuyor belli etmiyor

O da bana senin inancın seni tedavi etmiş biz eşinle görüşelim ister misin diye sormuştu.

O zamanlar Namaz kılmıyordum ama sürekli dua ederdim her yerde bildiğim duaları içimden okurdum. Bilgi yoktu ama zannederim teslimiyet vardı o zamanlar; çünkü bize öğretilmemişti dinimiz.

Elhamdülillah şimdi Nurlarımı Allah (c.c) bana nasip etti henüz Sözler, Asa-yı Musa, Mesnevi Nuriye ve şimdide Lem'aların yarısına geldim. Okudukça ve sizlerle muhabbet ettikçe ne kadar cahil olduğumu anlıyorum.

Yalnız Lahikaları okudukça ki okuma grubundan verilen dersim

Anlıyorum ki İlim ancak nasıl ve kime karşı ne yolla ifade edileceğini bilersen ilim oluyormuş,

İlişkilerimde bilgimi Enaniyete dönüştürmemek için Lahikaların değerini şimdi çok iyi idrak ettiriyor Rabbim bana.

İncinmek bana incitme hakkını değil, incitmeden gelen açığı başkasına yaşatmamayı öğretiyor İnşaaAllah.