

Mahkeme-i kübradaki muhakeme-i teşekkür ederken önceden şöyle düşünürdüm. Biz Allah'ın huzurundayken günahlarımız, sevaplarımız ortaya dökülecek. Utanacağım yada çok sevineceğim. Ama Allah (c.c) canibinden hiç bakmamıştı. Allah (c.c) karşı sında hızlı çarpılan bir kapı, öldürülen bir sinek, yük taşıyan madığı için dövülen bir merkep, koparılan bir çiçek, zulüm ve zorbalıklardan kalbi kan ağlayan insanların, aynı anda dinleyip tahiyatlarını kabul edip, mazlumların ve gariplerin kalbinden büyük sevinç ve teşekkürlerle zalimlerin yaptıklarına karşı, onlardan haklarını alırken ki mazlum kullarının kalbini seyrederken tabirinde aciz kaldığımız nasıl bir zevk alır. Kulları kendi kalbinden rabbihi seyredirken nasıl bir sevgi ^{hisseder.} izzet ve azametine karşı nasıl iki büklüm olur. Hürmetinden iki büklüm olmuş ^{kür} kullarının kalbini seyrederken nasıl bir lezzet alır bilmiyorum.

Risale-i nur-un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüzbinlerce kitaplar daha belâğane neşrettikleri halde, yine küfrü mutlakı durduramıyorlar.

Risale-i nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Saidrin kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Hakikat-i İmanîyedir.

★ Bir temsille anlatıcaz olursak su menba-ından bir testi ile su getirilecek Üstad Hz yob çıkar çıkmaz manevi bir el onu zahiri babış uşısıyla o testi kırılma-ın su getirilsin diye tokatlıyarak ve ikaz ederek su testini dolduruyor. Yola çıkarken her şeyi göze alıyor. Müminlerin imanını kurtaracak olan abı hayat suyunu bir değil bin said olsede, ebedi saadeti gilsede bir tek müminin imanının kurtulması için razıyım diyor. Üstad Hz yolda teveccühü ras, maddi ve manevi matarı istemiyorum diye deruni hislerle dolu iken yani testiye kırılmam diye yola çıkmış iken ehli dünyanın zalimane eli ile kırıcaksın diye tokatlanarak götü rölüyor. Nefsi emmarenin yiyebileceği bütün tokatların hepsini yediği halde su testisini abdurmatan voz geçmiyor. Kürsü aşılıp testisini arşılı azamdan dolduruyor.

- binlerce alimler ve yüzbinlerce kitaplar ise hakikatı daha belâğ neşrettiği halde su testisine gidekten sakın kırma ikazına ve tokadına karşı kürsü aşamıyorlar. Taliz hakikat konuşmuyor. Nefsi emmarenin desiselerinde konuşuyor. Zalimin tokadı ihlasa taşıyan koridorda olabiliyor. Yada hakikata gitmene engel olan berzahda olabiliyor.

Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve mübtela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür-sevda bir kalbin kut ve kuvveti; herşeye kâdir bir Rahîm-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir.

Sözler - 270

● Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve mübtela 🤔

Kalbin kuvvetine bakıyor. namaz ile kalbin nokta-i istinadi temin edilmiş olur.

● nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun 🤔

Kalbin kut cihetine bakıyor, namaz ile kalbin nokta-i istimdad ciheti tatmin edilmiş oluyor.