

Hasan Abih'in Dua ve müracat dersinden tezektir ettiklerim.

Sonra niyaza başladı. Ta tilsimin anahtarı ona ilham oldu. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yıkılıp sahane nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. (8. söz sayfa 37).

* Niyaz ümmeti, ümmeti diyen bir ruha sahip olmaktır. Niyaz ile sırrı iman açılır. Sırrı imanda niğin yaratılmış olduğunun hikmetinin kapılarını açar. 8. sözde bir ağacın başına sıkıyorduya, O ağaç ise ömür maddeti ve madde-i hayattır diyor. Hayat maddemiz. ~~Toprak~~ Kendi sebit ağacımızı ağaç yapabilmek için toprak su, hava, ateş 4 maddeye ihtiyacımız var. Bu dört madde vasata getirebilirsek kendi ağacımızın bütün meyveleri benim olur. O da ümmeti demekle olur. Su unsurun vasatta olursa Hz Musa (a.s) taşları şakı eder. Kati kalpleri imana getirir. Ateş unsurun vasatta olursa goprakların "ya neru kuni berden ve selame" ayetini okur. Hava unsurun vasatta olursa Hz Süleyman (a.s) gibi ağacın her bir uzvunda dolaşabilirsin. Toprak unsurun vasatta olursa (sâidde toprak olmalı) diyor ya, Hz Muhammed (a.s) gibi ümmeti diyen bir ruha sahip olursun. Toprak bütün unsurları kendinde cem eder. Bütün ağaca sahip olursun. Toprak sünneti seniyyedir. Efendimizin abd oluşudur. Kulluğudur. Eğer sünneti seniyye yaşarsan, bütün ^{ağaçlardaki} maddeler, madenler, vitaminler, bir peygamberin, bir sahabe efendimizin simgesidir. Sünnet-i seniyye-i yaşarsan, bütün ağaç benim, ağaçtaki meyveler benim yani Musa benim, Nuh benim diye bilirsin. O peygamberin mazhar olduğu hakikata mazhar olabilirsin.

Hasan abi sohbetinde hizmet elemanı kayyum olmalı sabit bir yerde oturmalı ama diğerlerini harekete getiren olmalıdır. Evin kayyumunda kadındır. Dışarı çıkmayıp haramlara maruz kalmayan yada içerde olup internet ve televizyonlarla yuvalarından uçmayan kadınlar evlerin de huzuru yakalayanlar, evlerinde sabit olup, evin kayyumudur. Huzuru ile evini, eşini, çocuklarını hareketlendirendir. Evinde oturur fakat nezafetiyle huzuruyla, sakinetiyle hayatı ictimaiyede yorulmuş semleşmiş eşinin üstündeki manevi havayı şefkatiyle temizler. Huzuru olmasa, kayyum olmasa eşini ve evini güneşin çekim kuvvetini yitirip gezegenlerin dağılıp çarpışması gibi yuvasını dağıtır. Huzuru herkez o zaman ayrı odalarda yada sokaklarda arar.

Eskişehir hapisanesinde üstad müşahedesinde "10-20'si gençliğinde iffetini muhafaza edemediği için sevmek beklemediği nazarlardan nefret görür diyor. Bir nur talebesi harama bakarsa, aynı konuyla, tokat yakındakine vurulacağından baktığı zaman yada o gün sevmek beklediği ağbeysi, eşi yada çocukları, kimden sergi bekliyorsa ondan tokat yer. Ağacın çekirdeğindeki (kökteki) bir bozukluk ağacın kendisinde bir bozukluğu sebep olacağı için, enfüs alemimizdeki haram bir bakış, afaakta aile hayatını etkileyebilir. Medresede ağbey bana niye kızdı yada eude eşim beni niye tahkir ediyor diye suçlama malı. Beşer zulmeder kader suçunda bakıp adalet eder. Sevmek beklediği en çok sevilme istediği zamanda sevilme hali ruhiyesi ile aynı cins amel ile ceza görür. Sevilme ihtiyacını helalinde kullanmamanın cezasını sevilme cehennemine ile görür. Diğer bütün cihetlerde cennet halini yaşasa bile bu cihetle sevilme cehennemine atılır. Eşimi sevmiyorum diyenlerin kulakları çınlasın. Suçu karşı tarafta aramak yerine enfüsünde büyük bir şahsı manevi oluşturmuş olan haram bakışları külli bir estâğfirullah ile temizlemeli. internet ve televizyonlardan uzak durmalı. işte o zaman ancak sevdiklerinin güzel taraflarını görebilir.