

* ...KAR YAĞDIĞI ZAMAN... *

İnsan kar yağdığında dışarda iken soğuktan üşür....bu nedenle sığınacak bir yer arar....

Nerede hani?Nereye hadi?

Kimsecikler yok.....

İyice üşüdün....

Artık aramaktan yoruldun....

Takatin kalmadı....

Dizlerinin üstüne çöktün....

Bağıryorsun.....

BENİ DUYAN YOKMU....

KİMSE YOKMU....

İMDAT....

KURTARIN BENİ.....

NEDEN KİMSE YOK....

NEREYE GİTTİ HERKES....

BİRDEN KALBİNDE BİR SICAKLIK HİSSEDİYORSUN ...

EVET....BU O....

BU SENSİN....

ALLAHIM

YANIMDA BİR SEN VARSIN....

BİR SEN VARSIN BURDA VE HERYERDE....

KURTAR BENİ....

KORU BENİ....

ISIT BENİ.....

SANA MUHTACIM....

SANA HERZAMANKİNDEN ÇOK ÇOK DAHA ÇOK İHTİYACIM VAR.....

*** BEN BENİ BIRAKTIĞIMDA...SEN BENİ BIRAKMA ALLAH'IM...***

Bu dua benim içindi sanki

Çünkü çok üşüyorum

RABBİNİ ARA....O SENİ ISITACAK....O SENİ SENDEN ÇOK SEVİYOR....SEN ONDANSIN....ONDAN
SENDE BİR EMANET VAR....

Nasılki çocuğumuz bizim bir parçamız ise....bizde Onun bir parçasıyız- tabiri caiz ise

Sen yeter ki Ona seslen....

İnsan bütün zîhayat âlemi içinde *nazik, nazenin, nazdar bir çocuk* hükmündedir.
Rahmanürrahîm'in dergâhında;

ya za'f u acziyle ağlamak veya fakr u ihtiyacıyla dua etmek gerektir.

Sözler - 316

İnsan şu kâinat içinde pek *nazik ve nazenin bir çocuğa* benzer.

Za'fında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır.

Çünkü o za'fın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona müsahhar olmuş.

Eğer insan za'fını anlayıp, kâlen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad

eylese;

Sözler - 327

NAZİK

NAZENİN

NAZDAR

bir çocuk hükmünde....

BİR COÇUK....ANNESİ BABASI ONU NENESİNE TERKETMİŞ.....SEBEBİ: BAKMAYI BECEREMEMİŞLER
KENDİLERİNİ DÜŞÜNMEKTEN....

ÇOCUK...BEN HASTAYIM YA...GALİBA ÖLECEM....BU NEDENLE BENİ BIRAKTILAR....DİYE
DÜŞÜNÜR....VE SONRA YALVARIR RABBİNE....

YA RABBİM....SEN BENİM ANNEM VE BABAM OL DİYE DUA EDER....

ZATEN HERZAMAN _ANNEMİZ VE BABAMIZ_ *O* DEĞİLMİ??

Tabiri caiz ise....

Evet M....SOĞUK SIZLATIR.....İÇİN İÇİN SIZLAR.....

SICAK İSE...YAYGARA YAPTIRIR....SAĞA SOLA KOŞAR....

Üşüdüğünü KİMSE bilmez...anlamaz...

Yananı ama herkes görür...koşar...

ÜŞÜYENİ KİMSE GÖRMEZ....

SADECE ALLAH GÖRÜR....

Evet kardeşim SADECE ALLAH (c.c) görür ve duyar

SESSİZLİĞİN SESİNİ

ELHAMDÜLİLLAH

Neden sadece O....çünkü O SAHİBİMİZ....MALİKİMİZ....HALIKİMİZ....

Elhamdülillah.....

Evet, hikmet-i tabiiyede

* nâr-ı beyza* halinde

ateşin bir derecesi var ki;

harareti etrafına neşretmiyor ve

etrafındaki harareti kendine celbettiği için,

şu tarz bürüdetle,

etrafındaki su gibi mayı şeyleri incimad ettirip,

manen bürüdetiyle ihrak eder.

İşte *zemherir*, bürüdetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir.

Öyle ise, ateşin bütün derecatına ve umum enva'ına câmi' olan

Cehennem içinde, elbette "Zemherir" in bulunması zarurîdir.

Sözler - 261

ZEMHERİR☐☐ CEHENNEMDEN

Manen ihrak edermiş

İçin için....

Çaresi nedir???

Cehennem ateşinin tesirini

□ men'edecek ve

□ eman verecek

iman gibi bir madde-i maneviye,

İslâmiyet gibi bir zırh

olduğu misillü;

Sözler - 261

Çünkü Cenab-ı Hak,

İsm-i Hakîm iktizasıyla;

bu dünya dâr-ül hikmet olmak hasebiyle,

esbab perdesi altında

icraat yapıyor.

Sözler - 261

Öyle ise Hazret-i İbrahim'in

□□ cismi gibi,

□□gömleğini de

□ ateş yakmadı ve

□ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir.

İbrahim'i yakmadığı gibi,

! gömleğini de yakmıyor.

Sözler - 261

İşte bu işaretin remziyle manen şu âyet diyor ki:

"Ey Millet-i İbrahim!

İbrahimvari olunuz.

Tâ

□□maddî ve

□□manevî

gömleriniz,

en büyük düşmanınız olan ateşe

hem burada,

hem orada

□□ bir zırh olsun.

Sözler - 261

Evet *Risale-i Nur'un mayası* ve *meşrebi*

□ tefekkür ve □şefkat

olduğu cihetle,

Hazret-i İbrahim'in (A.S.) hususî meşrebi

olan

tefekkür ve şefkat

noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla

şu surede daha ziyade

Risale-i Nur'u kucağına alıyor.

Şualar - 723

BAK DÖNDÜK DOLAŞTIK....YİNE RİSALE-İ NURA GELDİK....

İBRAHİMVARÎ OLUNUZ

TEFEKKÜR VE ŞEFKAT

meşrebimiz

İMAN VE İSLAMİYET

mesleğimiz