

9. Söz

→ Ey birader!

Benden namazın su → muayyen beş vakte

→ hikmet-i taksisini soruyorsun.

Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine ferret ederiz

Evet

↳ her bir namazın vakti

→ mühim bir inkılap başı olduğu gibi

→ azim bir tasarrufun İlahî'nin âyinesi ve

→ o tasarruf içinde ihسانat-ı kelliye-i İlahiye'nin

birer ma'kesi olduğundan

→ Kadiri Zülcelal'e o vakitlerde

→ daha ziyade → tesbih ve
→ tazim ve

→ hadsiz nimetlerinin her vakit ortasında toplanmış yekununa

karşı

→ süleür ve

→ hamd demek olan } namaza emredilmistir.

Su → ince ve

→ derin

} mânâyı bir parça fehmetmek suri

beş nûteyi nefsimle beraber dinlemek lazım.

Birinci Nûkte:

→ Namazın mânâsı:

Cenab-ı Hakk'ı → tesbih ve

→ tazim ve

→ sükûrdür.

Yani,

→ celaline karşı → kavlen ve
 → fiilen } "Subhanallah" deyip
 → taksirs etmek.

Hem,

→ kendine karşı → lafzen ve
 → amelen } "Allahu ekber" deyip
 → tâzim etmek

Hem,

→ cemâline karşı → kalben ve
 → lisanen ve
 → bedenen } "Ekhâmdülillâh" deyip
 → şükretmektir.

Demek

→ tesbîh ve
 → tekbir ve
 → hamd } namazın celerdekileri hücumdedikler.

→ Ondandır ki:
 → namazın hareket ve
 → ezkânında } bu üç şey

her tarafında bulunuyorlar.

Hem, ondandır ki namazdan sonra

→ namazın mânâsını → tekid ve
 → takviye } için → bu kelimat-ı
 → otuzüç defa tekrar edilir. mubareke

namazın mânâsı → bu üç mecmel kelimelerle
 → tekid edilir.

İkinci Nükte:

→ İbadetin mânâsı sudur kî:

→ Dergah-ı İlahî'de → abd → kendi kusurunu ve
→ acz ve
→ fakrını } görüp

→ kemal-i Rububiyetin ve

→ kudret-i Samedönîyenin ve

→ rahmet-i İlahîye'nin

} → önünde
→ hayret ve
→ muhabbetle
→ secde etmelidir.

Yani;

→ Rububiyetin saltanatı nasilki → ubudiyeti ve } ister.
→ itaatı

→ Rububiyetin → kudsiyeti → paılığı dahil ister kî;

→ abd kendi kusurunu görüp
istiğfar ile ve

→ Rabbini bütün → nekâisten pak ve → müberra; ve

→ ehl-i dalâletin → efkâr-ı bâtilâsından → münezzehtir
ve

→ mualla; ve

→ kâinatın bütün kusurâtından → mukaddes ve

→ muorra

olduğunu

→ tesbîh ile

ilan etsin.

"

→ "Subhanallah" ile

- birbirine bakarlardı,
- birbirinin misâliyle ve
- birbirinin hükmendâkiler ve
- birbirine hatırlatırlardı. mesela;

1) Fecir zamanı; tulûâ kadar;

- * evvelî bahar zamanına,
- * hem insanın → rahme-i mâdere düştüğü âvânına,
- * hem → semavat ve arzın } altı gün hikâyetinden
- birinci genese → benzer ve
- hatırlatır.

⇒ Ve onlardaki → suunat-ı ilâhiye'yi ihtar eder.

2) Zuhr zamanı rse;

- * yaz mevsiminin ortasına
- * hem → genâlik kemâlîne,
- * hem → ömr-ü dünyadaki → hikâet-i insan devrine
- benzer ve
- isaret eder.

* Ve onlardaki → tecelliyât-ı rahmeti
ve
→ füyûzât-ı nimeti } hatırlatır.

3) Asr zamânî ise;

- * güz mevsimine
- * hem \rightarrow ihtiyarlık vaktine
- * hem \rightarrow Âhr zaman Peygamberi (asım) \rightarrow Asr-ı Saâdet'ine

\rightarrow benzer.

- * ve onlardaki \rightarrow suunat-ı ilâhîyeyi
ve
 \rightarrow in'âmât-ı Rahmâniye 'yi } ihtar eder.

4) Mağrib zamânî ise;

- * güz mevsiminin \rightarrow ahirinde
 \rightarrow pek çok mahlukun \rightarrow şûbunu

- * hem \rightarrow insanın vefâtını

- * hem \rightarrow dünyanın kıyamet iptidâsındaki \rightarrow harâbiyetini
ihtar ile

\rightarrow tecelliyat-ı Celâliye'yi \rightarrow ifham ve

\rightarrow beseri gaflet uykusundan \rightarrow uyandırır;
 \rightarrow ilaz eder.

5) Isâ vakti ise;

- * âlem-i zulûmat,

- * \rightarrow nehar âleminin bütün âsörünü \rightarrow siyah kefeni ile
sırtlatmasını

* hem → kısm beyaz kefeni ile
→ ölmüş yerin yüzünü örtmesini?

* hem → vefat etmiş insanın,
↓
→ bâkiye -i âsârı dahi vefat edip } → nisyan perdesi
altına girmesini

* hem bu → dâr -i intihos olan denyanın
↓
bütün bütün → kapanmasını
ihtar ile

Kahhar -i Zülcelâl'in → celâli tasarrufatını
→ ilân eder.

Gece vakti ise;

→ hem kısı
→ hem kabri
→ hem âlem -i berzahı }
ifham ile
→ ruhu beşer rahmet -i Rahman'a
ne derece → muhtar olduğunu
→ insana hatırlatır.

Ve gecede teheccüd ise;

→ kabir gecesinde ve
→ berzah karârlığında } ne kadar → kâzımlı bir ilk
olduğunu
→ bildirir,
→ iltaz eder.

Ve bütün bu inkilâbat içinde

→ Cenab-ı Meâ'nim-i Hakikî'nin

→ nihayetsiz nimetlerini ihbar ile

ne derece → hâd ve

→ senâya

→ müstehale o kâfîr

→ plân eder.

İkinci sabah ise :

→ Sabah-ı haşrî ihbar eder,

Evet, → şu geçeriñ sabahı ve

→ şu kışın baharı

ne kadar → mükul ve

→ lâzım ve

→ kat'î pre

→ haşrın sabahı da,

→ berzahın baharı da,

→ o kat'iyettir.

Demek → bu beş vakitın herbiri

→ bir mühim inkilâb başında olduğu ve

→ büyük inkılabları ihbar ettiği gibi;

→ Kudret-i Samedaniye'nin → tasarrufat - i âzime-i

yevmîyesinin isaretiyle,

→ hem senevî

→ hem asrî

→ hem dehrî

→ Kudret'in mu'cizâtını ve

→ Rahmetin hedâyôsını

hatırlatır.

Demek → asıl vazife-i Ahnat ve

→ esas-ı ubudiyet ve

→ kat'î borcu olan

→ Ram namaz,

→ şu vakıtlarda → lâzımdır ve
→ erkettir.