

Bu makam yazıldığı zaman **Kurban bayramı** geldi.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ile

nevi beşerin beşten birisine } bir den **Allahu ekber** dedinmesi
üçyüz milyon insanlara } Koca küre-i arz büyüklüğü nisbetinde

O **Allahu Ekber** kelimeyi kudsiyesini
semavattaki arkadaşlarına isittiriyor gibi

- Allahu Ekber** demeleri
- Yirmi binden ziyade hacıların
 - Hıcaz'da ve İd'de
 - beraber
 - bir den
 - Resul-i Errem (A.S.M)'in
 - bin üçyüz sene evvel
 - al ve sahebeleri ile söylediği
 - ve emr ettiği

Allahu Ekber

kehaninin bir nevi aks sedası olarak

Rubü biyedi İlahiyenin

azamet-i ünvanıyla **رَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ** külli tecellisine karşı

- geniş ve
- külli } bir ubudiyetle

bir mukabeledir ⇒ **Allahu Ekber**.

diye ⇒ tahayyül ⇒ ve his ⇒ ve kanaat ettim.

2

Sonra acaba bu kelam- kudsinin bizim mes'lemizle münasebeti var mı diye tahattur ettim. Bir den hatıra geldi ki başta bu kelam olarak → sair → bakiyat

- salihat ünvanını taşıyan

- Şairden çok gibi
- Kelamlar
- cüz'ü
- külli

سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

mes'lemizi ihtar ve tahakkuna işaret ederler

Mesela: **اللَّهُ أَكْبَرُ** in bir vechi manası

Cenab-ı Haikın kudreti → her şeyin fevkinde büyüktür.
ve
ilmi → hiç bir şey daire-i ilminden kaçamaz

Tasarıf-ı kudretinden ve
kurulamaz

Ve korktüğümüz → en büyük şeylerden → daha büyüktür.

Demek → hasri' gelir maktan
→ ve bizi ademden kurtar maktan } daha büyüktür,
→ ve sadeti ebediyeyi ver maktan

Hen acib ve tavrı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür

مَا تَلَقَّوْكُمْ وَلَا بِقَتِكُمْ إِلَّا كُنُفٌ وَأَعْدَاءٌ

ayetin sarahat-ı kat'iyesi ile

- ne'î beşerin
- hasri
- ve neşri

bir tesc neşrin icaplı kadar o kudrete kolay gelir.

Bu mana itibariyledir, darb-i mesel hükmünde büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı, her kes

Allah büyüktür, Allah büyüktür der kendine teselli ve kuvvet ve nokta-i istina'd yapar.

Evet nasilci Pokuzuncu Söz'de

bu kelime -> iki arkadaşıyla bütün ibadatin pihristesi olan -> namazın

- fecirdekleri -> ve içinde
- ve hülasaları -> ve tesbihatında

تَسْبِيحَانَ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ takvije için namazın manasını

- üç muazzam hakikatlere
- ve insanın kainatta gördüğü -> medar-ı hayret
- > medar-ı sükran
- > medar-ı azamet ve ribriya
- > acib
- > ve güzel
- > ve büyük

pek çok fevkalade şeylerden aldığı

pek kuvvetli cevap verdiği gibi

neş'et eden suallerine

- hayret ve
- lezzet ve
- heybetten

Onaltıncı Söz'ün ahirinde

- izah edilene şu: Kasıl -> bir nefes
- > bayram da
- > bir müşir ile beraber

huzuru padişaha girer.

sair vakitte, zabıtının makamı ile onu tanıır.

Hyner öylele; her adam hacda bir derece veliler gibi Cenab-ı Harıkı رَبِّ الْأَرْضِينَ ve رَبِّ الْقَالَمِينَ unvanı ile tanımağa başlar.

(4)

Ve o kibriya mertebeleri → kalbine asıldıkça

→ ruhuna istila eden

→ mükerrer

→ ve hararetli suallerine yine

الله أكبر
tekrarıyla

↓ ↓ ↓

umumuna cevap verdiği misullü;

Onüçüncü lem'anın ahirinde izahı bulunan ki,

şeytanın en ehemmiyetli desiselerini → köküyle kesip

→ cevap-ı kat'i veren yine

الله أكبر olduğu gibi;

Bizim ahiret hakkında sualimizde kısa fakat kuvvetli cevap verdiği misullü, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** cümlesi dahi hasri ihtar edip ister.

Bize manen der: Manam ahiretsiz olmaz;

çünkü

→ ezelden ebede kadar

→ her kimden ve

→ her şeye karşı

} bütün hamd ve şükür O'na mahsustur,

igade ettiğimden

→ bütün nimetlerin başı

→ ve nimetleri hacisi nimet yapan

→ ve bütün zısuuru ademin

hadsiz musibetlerinden kurtaran

yalnız saadet-i ebediye dabilir.

ve benim o külli manama mukabele eder."

Evet her mü'min namazdan sonra her gün de kiç olmazsa yüz elliden ziyade **الْحَمْدُ لِلَّهِ... الْعَمَلُ لِلَّهِ** ser'an demesi ve manası da;



6)

Yoksa sabıkan isbat edileceği gibi

saadet-i ebediye olmazsa

- hem saltanatı
- hem kemali
- hem celal
- hem cemal
- hem rahmeti

kusur ve noksan lekeleriyle
lekedar durur,

İşte bu üç kelimeler gibi,

→ بِسْمِ اللَّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

→ ve sair kelimat-ı mübareke

} harbiri

erkân-ı imaniyenin

birer çekirdeği,

Ve bu zamanda iç içe edilen et hülasası ve şeker hülasası gibi,

↑ ↑ ↑

→ hem erkân-ı imaniyenin

→ hem Kur'an hakikatlerinin

hülasası...

Ve bu üçü → namazın çekirdekleri oldukları gibi,

↓ Kur'anın dahi çekirdekleri

↓ ve parlak bir cisim surelerinin başında

↓ pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünhatı

↓ tesbihatta başlayan Risale-i Nurun dahi → hakiki madenleri

↓ ve esasları

↓ ve hakikatlerinin çekirdekleridirler.

Ve Velayet-i İhmediye ve Ubüdiyet-i Muhammediye (H.S.) sıhhatinde, öyle bir dâineyi zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediyenin (H.S.İ) virdidirler. İki her namaz vaktinde yüz milyonda ziyade mü'minler beraber, o halka-i kübra-i zikirde, ellerinde tesbihler **سُبْحَانَ اللَّهِ** otuzüç, **اللَّهُ الْعَظِيمُ** otuzüç, **اللَّهُ أَكْبَرُ** otuzüç değa da tekzar eder.

(7)

İşte böyle muhteşem bir halıca-i zikirde, sabıkan beyan ettiğimize
miz gibi → hem Kur'anın
→ hem imanın
→ hem namazın } hülasaları ve terkibleri olan

↓ ↓ ↓
o üç kelimeyi mübarakayı
namazdan sonra otuzüçer defa
okumak ne kadar → kıymetli
→ ve sevgili olduğunu
elbette anlarsınız.

H. M. c/8.