

(9. Söz) Cemaline karşı,

- **Kalben**
- **Bedenen**
- **Ve lisanen** Elhamdülillah deyip şükretmektir.

❖ **Kalben namaz kılmak için** (Ramazan risalesinde geçiyor): **kişi haramlardan kaçtığı müddetçe helalleri yapmaya kaabiliyet peyda eder.. Yani bir insan farz vazifelerini yapmak mı istiyor ?** O zaman haramlardan kaçması lazım. (Def-i mefasid celb-i nef'a olmuş bu zamanda)

17. Sözde geçiyor: İbrahim asm «“La-uhıbbül afillin (batıp gidenleri sevmem)» demiş.

Kalben namaz kılabilmek için İbrahim asm gibi batıp giden şeylere karşı kalben bağlanmamamız lazım.

Eğer bağlanırsan kalben namaz kılamıyorsun, sureten kılıyorsun, yani hareketleri yapıyorsun.

Mesela 500 milyarınız var, batıp gidecek bir bankaya yatırır mısınız ? Kimse yatırmaz. İnsanın 500 milyar değil trilyonlardan daha kıymetli ömür, hissiyat, istidad sermayeleri var... Bunları götürüp fani bir şeye yatırır mısın ? Yatırıyorsun... Yatırınca kalben namaz kılamıyorsun.

1. Haramdan kaçmak gerekiyor
2. Batıp gidenlere karşı hissiyatları, cihazları kullanmamak gerekiyor

İşaratü-l İ'caz 40 (kalben namaz kılmak için):

الَّذِينَ ile الْمُتَّقِينَ arasındaki münasebete gelince:

Bunların biri tahliye تَهْلِيَةً diğeri tahliye تَهْلِيَةً dir. (he ve ha harfi)

Tahliye تَهْلِيَةً → tathir etmek ve **temizlemektir.**

Tahliye تَهْلِيَةً → ise, **tezyin** etmek ve **süslendirmek** mânâsındadır.

(İşaratü-l İ'caz Kur'an'da geçen kelimeler arasındaki münasebetleri anlatıyor. Niçin Allah «İhdinas sirâtal müstakîm»'de sırat kelimesi yerine daha eş anlamlısı «tarık» ve «sebil» kelimelerini kullanmadı.. Çünkü onlar umumi caddeyi ifade etmediği, mahalle sokak olarak kaldığı için.. umumi caddeyi ifade eden «sırat» kelimesi kullandı gibi izah ediyor.

Burada da «takva sahipleri» ile «onlar» kelimesi arasındaki münasebet nedir ? Neden Cenab-ı Hak müttakine'den sonra «ellezine» ile başladı: tahliye (ha) ile boşaltmak manasında, tahliye (he) süslendirmek manasına gelir diyor. Diyelim ki su bastı burası çamur oldu, çamuru dışarı çıkarmanın adı tahliye (ha ile), boşalttık. Tahliyeden sonra tekrar kilim, koltukları koyduk düzeni sağladık bu da tahliyedir (he ile), burayı tahliye ettik (süsledik). Arasındaki münasebet ne ? Diyor ki: Bunlar birbiriyile arkadaş olup, burada olduğu gibi, daima birbirini takip ediyorlar. **Onun için kalb, takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir.**

Yani insan kalbindeki o tahliyeyi, boşaltmayı yapabilirse Allah'da (cc) orayı süslendirecek. Ne ile süslendiriyor ?

Kur'ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir:

Birincisi → **şirki terk**, (boşaltmak, tahliye etmek)

İkincisi → **maâsiyi terk**,

Üçüncüsü → **mâsivâullahı terk** etmektir.

Bu 3 kademedede boşalttık.. Bu sefer Allah nasıl yapıyor ?

Tahliye تَهْلِيَةً ise, hasenat ile olur.

Hasenat da, ya kalble olur veya kalıp ve bedenle olur veyahut mal ile olur.

A'mâl-i kalbînin şemsi, imandır.

A'mâl-i bedeniye'nin fihristesi, namazdır.

A'mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır.

Yani insan kalben tahliye işlemini yaparsa, maâsiyi (günahları), şirki ve Allah'ın dışındaki her şeyi terk ederse bu sefer Cenab-ı Hak da orayı ya namaz, ya iman ya da zekat ile süslendiriyor. İşte burada kalben namaz kılabilmek için tahliye işlemlerini yapmamız lazım. Biri İbrahim asm, ikincisi haramalardan kaçmak (helallere kabiliyet peyda etmek için), üçüncüsü de kalben namaz kılmak için kalben tahliye & tahliye işlemlerini yapmaktır.