

Heva ve Nefis müzakeresi

Nefis ise,

şu vaziyeti gördükçe,

bütün rû-yi zemin velvele-âlûd bir zelzele-i firakta yuvarlanıyor gibi gördü,

bir zevk-i bâki aradı.

"Dünyaperestliğin terkinde bulacaksın" mânâsını aldı.

Akıl ise,

şu zemzeme-i hayvan ve eşcardan

ve demdeme-i nebat ve havadan

gayet mânidar bir intizam-ı hilkat,

bir nakş-ı hikmet,

bir hazine-i esrar buluyor.

Herşey çok cihetlerle Sâni-i Zülcelâli tesbih ettiğini anlıyor.

Heva-yı nefis ise,

şu hemheme-i hava ve hevheve-i yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki,

bütün ezvâk-ı mecazîyi ona unutturup o

heva-yı nefsin hayatı olan zevk-i mecazîyi terk etmekle bu zevk-i hakikatte ölmek istiyor.

RNK-Sözler/309

Hevai nefis□zevki mecaziyi terk etmekle hakiki zevke ulasiyor

Birde tefekkür mecazi zevkleri hevai nefse unutturuyor

Cenâb-ı Hak, şu âyetin lisaniyla mânen diyor:

"Ey insan! Bir abdim hevâ-i nefsinı terk ettiđi için havaya bindirdim.

Siz de nefsin tembelliđini bırakıp bazı kavânîn-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz."

RNK-Sözler/345

Hasan Abinin dediđi gibi

Terklerle

Hevai nefsinı terkettiđi zaman havaya bindirdim diyor aytte

Ve o harp ise,

nefis ve heva,

cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan

ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır.

RNK-Sözler/50

Nefsine muhabbet ise,

ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir.

O vakit nefis sana binmez, seni hevâsına esir etmez. Belki sen nefsine binersin. Onu hevâyâ değil, hüdâyâ sevk edersin

RNK-Sözler/877

Nefis demek hevaya mı hizmet ediyor...baksana...

Nefsini hevana değil hüdaya sevk etmek

Nefis seni hevana esir ediyormuş

Nefis asker...ben binek...Heva efendi...gibi

Nefsin neye hizmet etcegi

Nefsini terbiye eden...soyle oluyor...

Ben Asker yani binici...

Nefis binek

Hüda efendi

Aslında bizim onu nasıl terbiye ettiğimizle ilgili

Atı eğitmek lazım

Eğimetsen o sana biner...

Aslında at sana hizmet etmesi için yaratılmış....

Yani nefis bana hizmet etmesi beni HÜDAYA götürmesi için yaratılmış

İşte ey tenbel nefsim!

O dalgalı meydan-ı harb, bu dağdağalı dünya hayatıdır.

O taburlara taksim edilen ordu ise, cem'iyet-i beşeriyedir.

Ve o tabur ise, şu asrın cemaat-ı İslâmiyesidir.

O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki müslümandır.

Diğeri: Rezzak-ı Hakikî'yi ittiham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp, feraizi terk ve maişet yolunda rastgelen günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir.

Ve o talim ve talimat ise, (başta namaz) ibadettir.

Ve o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır.

Sözler - 23

Demekki

Hevamızla mücadele etmemiz lazı

Evet mücadelemiz

nefis

Heva

Cin ve insi şeytanlar

Helaketi ebediyeden kurtulma mücadelesi

Demek nefsin terbiyesi farzlara uyup günahlardan çekinmekle olur

👍👍👍

Evet Terklerle

👍👍👍

Düşmanlarımızı bilmemiz lazı

Yada bizi helakete sevk eden şeyleri

Aynen